

Εισαγωγή 2020-2021

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει 75 άρθρα-αναλύσεις, καλύπτει σε χρόνο την περίοδο από 01.01.2020 μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά 205 σελίδες. Υπάρχει μια πυκνή ενημέρωση για τα πιο σημαντικά γεγονότα στον τόπο μας και ταυτόχρονα η επικριτική παρατήρηση αυτόν με το δικό μου μάτι

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επισκεψιμότητα στη σελίδα κατά το 2020 έχει ανέλθει πάρα πολύ αγγίζοντας και τις 12 χιλιάδες και η προώθηση των αναρτήσεων από 25 άλλους δέκτες. Οι δείκτες αποτελούν μια μεγαλύτερη ευθύνη και ταυτόχρονα μια δέσμευση προς τους αναγνώστες που είναι πλέον χιλιάδες, αλλά και θεωρείται πηγή ενημέρωσης από επίσημους φορείς.

Είναι επίσης δείκτης ότι ακόμα οι αναγνώστες φοβούνται να δηλώσουν ανοιχτά την υποστήριξή τους, ή αν διαφωνούν ή συμφωνούν στα όσα γράφω διότι οι επώνυμοι που μετέχουν είναι μόλις μερικές δεκάδες!

Σας ευχαριστώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δύο άρθρα στον αλβανικό τύπο: Στη Διεθνή Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας, -η ελληνική γλώσσα και πολιτισμός και ο Αλβανισμός και οι επικίνδυνες προσεγγίσεις για την καταγωγή και την παρουσία των Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο
09.02.2021 σελ.8.
2. Η επίσκεψη Ράμα ως επιβεβαίωση του πραγματικού μας θανάτου!!
07.02.2021 σελ. 9.
3. Σε τελική ευθεία η οικειοθελή παράδοση του τόπου μας σε χέρια άλλων
04.02.2021 σελ.10
4. Επικίνδυνος κύκλος επιστημόνων μας αμφισβητεί την ελληνική μας αυθεντικότητα και καταγωγή!!!
31.01.2021 σελ.12
5. Η αερογέφυρα του Θ. Φιλιππαίου έπεσε για να αποκαλύψει την κατάντιά μας
28.01.2021 σελ.15
6. Για να πάει ένας υπερήλικας στην Ελλάδα, πρέπει να βάλει χέρι στο κομπόδεμα που έχει για την κηδεία του.
22.01.2021 σελ.17
7. Απάντηση στην δυσφημιστική εθνικά εκπομπή του Μέμα για τη Δρόπολη
18.01.2021 σελ.19
8. Ή τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, ή την εναντίον του «ηγεσία»!
11.01.2021 σελ.23
9. Η ΟΜΟΝΟΙΑ στην 30η επέτειο ίδρυσης... ένας ρημαγμένος μύθος οι λόγοι που αποφάσισα να γράψω ξανά...
08.01.2021 σελ.26
10. Βορειοηπειρώτες...ζούμε στον τόπο μας την υπακοή.... του θανάτου...!!
05.01.2021 σελ.29
11. Τι κρύβει αντίδραση γνώστης ιστοσελίδας μας στην απόφαση των Τυράνων για την εξασφάλιση οικοπέδου που θα επεκτείνει το ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο της κλεισούρας;!!
27.12.2020 σελ.31.
12. Σήμερα στην πλατεία των πεσόντων στο Αλίκο βασιλεύει η σιωπή και η βροχή, ως το καλύτερο δείγμα της ανίκανης εθνικά γενιά μας!
12.12.2020 σελ.33.
13. Η επικίνδυνη εθνική προσπάθεια να μήνει ο τόπος μας χωρίς μνήμη
06.12.2020 σελ.35
14. Για τα συνταγματικά δικαιώματα δεν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ευεργέτες. Είναι επίσης επικίνδυνη η εκμετάλλευση τους για πολιτικό παραγοντισμό.
02. 12. 2020 σελ.37

15. **Κανείς δε δικαιούται να αρνηθεί τις θυσίες των Ελλήνων κατά του φασισμού, ειδικά στο αλβανικό ΕΑΜ**
01. 12. 2020 σελ. 40
16. **Όταν αγωνίζεσαι για το εθνικό, κοινό δίκιο θα δικαιωθείς**
22. 11. 2020 σελ. 42
17. **30 - χρόνια μετά. Οι ιστορικές κινητοποιήσεις για παιδεία στη μητρική γλώσσα. (Από το βιβλίο υπό έκδοση για την βουλευτική μου θητεία)**
01.11.2020 σελ.44
18. **Ο δεκάλογος που σημάδεψε την 80η επέτειο του ΟΧΙ στη Β. Ήπειρο**
28.10.2020 σελ.46
19. **Όταν η Εθνική Ελληνική Μειονότητα είχε φωνή στην αλβανική βουλή.**
23.10.2020 σελ.48.
20. **Η «ιστορικότητα» της αυριανής επίσκεψης Δένδια στα Τίρανα**
19.10.2020 σελ.51
21. **Το έγκλημα στη μειονοτική εκπαίδευση με μαθητές χωρίς βιβλία**
15.10.2020 σελ.53
22. **Στιγματίζει η εθνική απελπισία.**
09.10.2020 σελ.55
23. **Αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς... σε μας ακούγεται λυπητερά;!!!**
13.09.2020 σελ.57
24. **50-70 χιλιάδες ευρώ πληρώνουν καθημερινά οι Βορειοηπειρώτες, στους αλβανικούς φορείς, για να επισκεφτούν την Ελλάδα!!!**
07.09.2020 σελ.60
25. **Ο νέος κύκλος «ελληνικού κινδύνου» για τη θάλασσα και οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και στην περιοχή. Άρθρο μου στον αλβανικό τύπο, 01/03. 09για το νέο κύμα ανθελληνισμού στην Αλβανία Gazeta shqiptare <http://gazetashqiptare.al/.../cikli-ri-rrezikut-helen.../TemA kai Liberale> (μεταφρασμένο)**
03.09.2020 σελ.63
26. **Η Ελλάδα οδηγεί τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες σε αφανισμό για να «προστατευτεί» από τον «αλβανικό» κορωνοϊό!!!**
28.08.2020 σελ.67
27. **Δοκιμάζουμε την εμπράκτως επισημοποίηση της απώλειας της εθνικής ταυτότητας και φέρει τη δική μας υπογραφή.**
26.08.2020 σελ.70
28. **Η δίκη των πέντε της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-1994, γεγονός που κρύβει την σύγχρονη εθνική αποτυχία του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού**
22.08.2020 σελ.72

29. Βιβλική απογοήτευση για τους Βορειοηπειρώτες το ντε φάκτο κλείσιμο των συνόρων με την Ελλάδα!
14.08.2020 σελ.75
30. Δεν ενοχλεί η έλλειψη διαφάνειας για το αιολικό πάρκο στη Δρόπολη, αλλά τι μπορεί να κρύβεται πίσω απ' αυτό
06.08.2020 σελ.77
31. Το βίντεο μαρτυρία για τον δικό μου προσωπικό ρόλο στην ενθρόνιση του αρχιεπισκόπου Αναστασίου στις 02 Αυγούστου 1992.
04.08.2020 σελ.80
32. Η υποσχόμενη διεύθυνση για την παιδεία στη μητρική γλώσσα αντί για θεσμό ουσίας, μετατρέπεται σε παγίδα για μας.
30.07.2020 σελ.81
33. Για να μη νιώσουμε τα δόντια τους, βοηθούμε τη σήψη μας...!!!
20.07.2020 σελ.85
34. Για να μετατραπεί η απόφαση ίδρυσης διεύθυνσης παιδείας για την μειονότητα από προπαγάνδα σε θετική εξέλιξη.
16.07.2020 σελ.88
35. Για να βγει ο τόπος μας από τη βαθιά κρίση δεν αρκεί μόνο να φύγει ο Ντούλες .
12.07.2020 σελ.90
36. Ποιος είναι ο κύριος Ντούλες και ποιον εξυπηρετεί;!
08.07.2020 σελ.92
37. Η συνάντηση με τον υφυπουργό εξωτερικών ως μια ιστορική ευκαιρία για ανάκαμψη του ελληνισμού της Αλβανίας (να μετατραπεί σε πανβορειοηπειρωτικό κίνημα)
07.07.2020 σελ.95
38. Για να μιλούμε ελληνικά μεταξύ μας θα πρέπει να έχουμε βγάλει άδεια από το δήμο!!
02.07.2020 σελ.97
39. Ως βάρβαροι πειρατές κουρσέψαμε τον τόπο μας! η απειλή της Δρόβιανης Υπεύθυνοι για τον αφελληνισμό του τόπου μας ... οι δικοί μας εκπρόσωποι;!
26.06.2020 σελ.100
40. Το παράδειγμα στο Πρέσοβο ... ως ανάγκη για να ξυπνήσουμε μαζί με την Αθήνα γερό χαστούκι!
22.06.2020 σελ.103
41. Ο Ντούλες ... σε τροχιά επικράτησης....!!!! η Ε.Ε.Μ σε κατάσταση απόγνωσης
21.06.2020 σελ.106
42. Η Αθήνα στις διαχρονικές ελληνοαλβανικές σχέσεις και ο Ελληνισμός της Αλβανίας. (τέταρτη συνέχεια)
18.06.2020 σελ.109
43. Βαλλόμαστε και απειλούμαστε από παντού. Αδιαφορούμε οι πάντες !!!!
14.06.2020 σελ.112

44. Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη» με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (τρίτη συνέχεια)
01.06.2020 σελ.115
45. Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη» με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (δεύτερη συνέχεια..)
(Η ταυτότητά μας, το ρουπιγμένο μαλλί προβατίνας που την έφαγε ο λύκος!)
22.05.2020 σελ.118
46. Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη» με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (σε συνέχειες)
20.05.2020 σελ.121
47. Μια ακόμη ανθελληνική εκπομπή σε αλβανικό κανάλι και η ανάγκη να ακούσουμε τις καμπάνες που χτυπούν για μας πένθιμα εθνικά!
12.05.2020 σελ.124
48. Το κούφιο σύνθημα «για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου» το 1993 και η καταδίκη όχλου του τιμημένου καθηγητή Α. Πάνου που δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό αλλά είχε ξεκάθαρο το όραμα "αυτονομίας" υπό συγχρόνους όρους.
10.05.2020 σελ.127
49. Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η αφετηρία και η βιάση της μετατροπής της Β. Ηπείρου σε μαύρη τρύπα και σε πλιάτσικο. Στοιχεία από εκθέσεις ελέγχου του 1992
06.05.2020 σελ.129
50. Έτοιμο το βιβλίο για την ιστορική κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-1991-92, όπως προσωπικά έζησα.
02.05.2020 σελ.132
51. Έπεσε ο κορωνοϊός για να δούμε το βαθύ λάκκο που σκάσαμε στον Ελληνισμό!
22.04.2020 σελ.135
52. Ο κορωνοϊός, ως η αποκάλυψη της τέλει φθοράς του Βορειοηπειρώτη
09.04.2020 σελ.138
53. Η «κατάργηση» του Πάσκα α και το τεστ νίκης του κορωνοϊού.
05.04.2020 σελ.140
54. Τα δυο ηχηρά «όχι» των βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην έναρξη της αλβανικής βουλής του 1991. Είμαστε Έλληνες δεν ορκιζόμαστε για το αλβανικό έθνος.
01.04.2020 σελ.143
55. Ο κορωνοϊός, το σύγχρονο πρόσωπο των παλιών μεγάλων πολέμων
19.03.2020 σελ.146
56. Η ιστορική για τον Ελληνισμό αντίσταση στον Έβρο τα παιδιά της Ελλάδας γράφουν εδώ τη συνέχεια της ένδοξης εθνικής ιστορίας!
07.03.2020 σελ.148
57. Το περιουσιακό (και στη Χιμάρα) η τραγική μας ιστορία που η γενιά μας παίζει ως κωμωδία!!
03.03.2020 σελ.150

58. Αξιολόγηση της εισηγητικής επιτροπής για το «Λυκούργειο Βραβείο 2019» της Ακαδημίας Αθηνών του τρίτομου βιβλίου μου «Τα ταξίδια της φηγού»
02.03.2020 σελ.153
59. Και τη θηλιά μας βάλαν στο λαιμό και την καρέκλα μας τραβούν. Οι λύσεις που προτείνουμε.
28.02.2020 σελ.155
60. Η πραγματικότητα που κρύβει η σφοδρή κόντρα των οικουμενικών Χιμαριωτών με τους ντόπιους Χιμαραίους!!!
27.02.2020 σελ.157
61. Είναι σοβαρό! Ο Ελληνισμός της Αλβανίας δεν υφίσταται πλέον ως μια ισχυρή συνεκτική εθνική κοινότητα
23.02.2020 σελ. 160
62. Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για το κίνημα της αυτονομίας του 1914 για να απεγκλωβιστεί από τις παγίδες ο Ελληνισμός της Β. Ηπείρου
19.02.2020 σελ.163
63. Η Εστία Δρόπολης μαζί με τον Άγιο Κοσμά , δυο φορείς σε δράση που ενώνουν την παράδοση με το μέλλον της κοινότητας μας
16.02.2020 σελ.168
64. Η ΑΣΑ με το συλλαλητήριο έδειξε τη σωστή κατεύθυνση για διεκδίκηση δικαιωμάτων και αποκάλυψε τον βορειοηπειρωτικό επαγγελματισμό και κατεστημένο!
14.02.2020 σελ.170
65. Μήνυμα που δεν κατάφερα να απευθύνω σήμερα στην πλατεία Κλαυθμόνος
13.02.2020 σελ.172
66. Μια "επιστολή" στο Βασίλειο Σαχίνη!
11.02.2020 σελ. 173
67. Η ... πικρή επιστροφή του Σαχίνη σήμερα στη Δερβιτσάνη
09.02.2020 σελ. 174
68. Η αγνόηση του έργου μου δεν εξυπηρετεί τους συκοφάντες μου ότι....
29.01.2020 σελ.178
69. Ποιοι και γιατί προσπαθούν να με πουν προδότη και συνεργάτη των Αλβανών (συνέχεια στο επόμενο)
27.01.2020 σελ.181
70. Ποιος μας σταύρωσε τα χέρια στα εθνικά μας θέματα και γιατί τη μειοδοσία τη βλέπουμε ως αξία;!!!
24. 01.2020 σελ.184
71. Όχι στα ψευτοδιλήμματα !!!! Ο Ελληνισμός έχει ανάγκη από ενότητα, λύση των προβλημάτων και από εθνικά οράματα.
21.01.2021 σελ.186

- 72. Δεν δρομολογούνται εξελίξεις στον πνεύμα των βαρυσήμαντων μηνυμάτων της Αθήνας προς τον ελληνισμό της Αλβανίας!!**
18.01.2020 σελ.190
- 73. Μια ζωή στον πόλεμο... μια οικογένεια πολεμιστών**
18.01.2020 σελ.195
- 74. Οι τρεις εκφάνσεις της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην επέτειο ίδρυσης της.**
13.01.2020 σελ.197
- 75. Ποιο πραγματικό σκάνδαλο με εθνικές συνέπειες πάμε να καλύψουμε πάλι στη Χιμαρα;!!**
07.01.2020 σελ.200
- 76. Μήπως επιβεβαιώνουμε ότι επιτρέπουμε την δίωξη και εξαφάνιση μας για να έχουμε να κατηγορούμε ότι μας διώκουν για να μπορούν να δικαιολογούν την ύπαρξη τους οι πολιτικοί μας και εμείς τον αφανισμό μας;!!!**
30.12.2019 σελ.203
- ΤΕΛΟΣ** σελ. 205

Παναγιώτης Μπάρκας

Δύο άρθρα στον αλβανικό τύπο: Στη Διεθνή Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας, -η ελληνική γλώσσα και πολιτισμός και ο Αλβανισμός και οι επικίνδυνες προσεγγίσεις για την καταγωγή και την παρουσία των Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο.

09.02.2021

Αγαπητοί φίλοι γεια σας! Σας παραθέτω δύο άρθρα μου στον αλβανικό τύπο τις τελευταίες μέρες. Το ένα αφορά την Διεθνή Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας και αποδεικνύει στον Αλβανικό τύπο ότι ο αλβανισμός οφείλει την ύπαρξή του στον ελληνισμό, ότι σε κάθε βήμα πίσω στην ιστορία και τον πολιτισμό του από την αρχαιότητα σε οδηγεί στον Ελληνισμό και ότι είναι παράλογη διεθνώς, αλλά και μάταιη στο εσωτερικό η προσπάθεια να οικειοποιηθεί, παραχαραχτεί απωθηθεί ! Είχε βέβαια ιδιαίτερη απήχηση!

Το δεύτερο αφορά τις επικίνδυνες προσεγγίσεις και από δικούς μας, για την καταγωγή και παρουσία του ελληνισμού στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου!

Είχαν βέβαια ιδιαίτερη απήχηση, ειδικά το πρώτο! Εκδόθηκαν σε πέντε ιστοσελίδες και δύο έντυπες εφημερίδες.

Νομίζω ότι είναι χρήσιμη η ανάγνωσή τους για την αυτογνωσία μας!

Σας ευχαριστώ!

<https://l.facebook.com/l.php...>

<https://javanews.al/tradita-historike-e-marredhenieve-me-kulturen-greke-nje-dimesion-qe-garanton-civilizimin-e-se-ardhmes/>

<https://lexo.com.al/2021/02/06/tradita-historike-e-marredhenieve-me-kulturen-greke-nje-dimesion-qe-garanton-civilizimin-e-se-ardhmes/>

Παναγιώτης Μπάρκας

Η επίσκεψη Ράμα ως επιβεβαίωση του πραγματικού μας θανάτου!!

07.02.2021

Δεν χρειάζεται κανείς να σκάψει τον τάφο μας, τον σκάπτουμε μόνοι μας

Η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού Ράμα σε Αργυρόκαστρο και σε Αγίους Σαράντα, επιβεβαίωσε τον πραγματικό θάνατό μας.

Είναι η πρώτη φορά επίσκεψης Αλβανού Πρωθυπουργού στους παραπάνω νομούς και να υπάρχει τόσο καθολική απουσία, νεκρική, της εθνικής ελληνικής μειονότητας και του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Έτσι και μόνο εξηγείται γιατί δεν υπήρχαν νιάδες, τσολιάδες και λουλούδια Ελλήνων προς αλβανική αρχή, τον πρωθυπουργό.

Απόντες:- δήμαρχοι, βουλευτές, στελέχη, πολιτικοί φορείς, όπως ΟΜΟΝΟΙΑ. Την ίδια στιγμή ο Ράμα κατάφερε να δώσει βήμα σε Αλβανούς απ' όλη τη χώρα

με δράση και διαμονή στις δικές μας περιοχές. Και μας ανακοίνωσε στο Αργυρόκαστρο με περηφάνεια ότι οι τουρκικές επενδύσεις θα λάμψουν τον παραδοσιακό πολιτισμό του Αργυροκάστρου.

Απόντες!! Λες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και ανησυχία. Δυστυχώς, μόνο οι νεκροί δεν έχουν κανένα πλέον πρόβλημα. Και θεωρώ ότι είναι ντροπή να εμπιστευτεί η όλη μας παρουσία στην παρέμβαση μιας δασκάλας. Ασφαλώς και πρέπει να συγχαρούμε τη δασκάλα, κυρίως αν είναι προσωπική της πρωτοβουλία. Αλλά η παρέμβασή της αξιοποιήθηκε από τον Ράμα για να μας πει ότι δεν είμαστε μια αναγνωρισμένη εθνική ελληνική μειονότητα, αλλά όπως οι Έλληνες στην Αμερική που είναι ελληνικής καταγωγής και Αμερικανοί πολίτες (Ταύτιση απόψεων με την πρόσφατη δημοσιογραφική εκστρατεία). Να μας πει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και καμιά διάκριση σε ότι αφορά τα δικαιώματά μας ακόμα και σε ότι αφορά το περιουσιακό, για τη δημογραφική και οικονομική αλλοίωση. Ότι στην εκπαίδευση έχουμε θετική δυσφήμιση με την διεύθυνση παιδείας στην «καρδιά της μειονότητας» που όμως έχει αφήσει αρνητικά δυσφημιστικά τους Έλληνες μαθητές του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα που είναι πολύ περισσότεροι απ' όλα τα σχολεία που καλύπτει η διεύθυνση παιδείας της Φοινίκης.

Ο Ράμα εκμεταλλεύτηκε την παρέμβαση αυτή να μεταφέρει επίσης ειρηνικά στην Ελλάδα!!!!

Επί της ευκαιρίας επιτρέψτε μου να δώσω απάντηση σ έναν αναγνώστη μου. Να του πω πρώτα ότι δεν του ζήτησα να με παρακολουθήσει. Δεύτερο, ασφαλώς και δεν γράφω για να με χειροκροτήσει κανείς. Δεν περιμένω εύσημα από κάποιον, μάλλον όταν έχω υπόψη μου μέλη μιας κοινότητας που δεν νοιάζεται ούτε για τα σπίτια τους και τα κόπια των γονέων τους. Ωστόσο θα συνεχίσω να γράφω βιώνοντας την τραγικότητα του οικειοθελούς θανάτου μας. Έστω και για τα αρχεία!

Καταλήγοντας θέλω να πώς ότι θα συνεχίσω να βρίσκομαι στο πλευρό των απλών Βορειοηπειρωτών που συνεχίζουν να επιμένουν στον τόπο μας και να μη το βάζουν κάτω πιστεύοντας πάντα και επίμονα ότι μπορούν να κάνουν πραγματικότητα το μύθο του Φοίνικα ΤΕΛΟΣ

Παναγιώτης Μπάρκας

Σε τελική ευθεία η οικειοθελή παράδοση του τόπου μας σε χέρια άλλων

04.02.2021

Τι γίνεται στον τόπο τον δικόν μας;! Γιατί με τα χεράκια μας τον κάνουμε ετοιμοπαράδοτο για άλλους;!!

Κάποια παραδείγματα πείθουν και τον πιο αισιόδοξο, ενώ πιστεύουμε ότι δε θα υπάρξει αντίδραση!

Τελευταία, έστω και ως προεκλογικά, διαβάζουμε ότι οι δήμοι μας επενδύουν για σκεπές σχολείων, πολιτιστικών κέντρων ακόμα και ιατρικών κέντρων. Και αυτό το θεωρούν επενδυτική πολιτική τους!!! Μα, δε βλέπουν ότι δεν υπάρχει πλέον κόσμος για την αξιοποίησή τους! Άρα για ποιον γίνονται;;;! (Ρητορικό το ερώτημα)

Γιατί οι δήμαρχοί μας δεν φροντίζουν ώστε με τα κονδύλια αυτά να φτιάξουν κάποιες δημοτικές παραγωγικές δραστηριότητες, να στηρίζουν τις οικονομικές προσπάθειες κάποιων δικών μας παιδιών που επιμένουν να μείνουν στον τόπο μας, να προωθήσουν τον τουρισμό... να ... Δεν το πράττουν. Απεναντίας, μαθαίνουμε μάλιστα ότι όχι μόνο δεν δείχνουν διάθεση προς την κατεύθυνση αυτή αλλά στέκονται και εμπόδιο. Πιθανόν αυτοί να βλέπουν τον τρόπο αυτό ως μέσω για να χρηματίσουν, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αποτελεί υποδομή για άλλους, κυρίως όταν γίνονται σε χωριά εύκολα προσβάσιμα και γνωστοί στόχοι. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν επενδυτικές παρεμβάσεις σε χωριά με ζωή και κινητικότητα. Πχ επιτρέπεται η Δερβιτσάνη, όπως και πολλά άλλα χωριά να μη έχουν ακόμα νερό....!!!

Την ίδια εικόνα αποκομίζει κανείς όταν βλέπει τις ξένες στάνες σε στρατηγικά σημεία του τόπου μας.

Διαβάζοντας τις εφημερίδες μας του 1900 διαπιστώνουμε την ανησυχία της υπεύθυνης τότε διανοήσής μας. Έγραφαν λοιπόν ότι έτσι ξεκίνησε ο αποικισμός (δημογραφική αλλοίωση σήμερα) με μια αχυροκαλύβα, μια στάνη και στη συνέχεια....

Το ίδιο και σήμερα μετά από μια πρόχειρη καλύβα έρχεται ένα σπίτι και μετά τα υπόλοιπα. Βλέπουμε επίσης ότι πίσω από τις λάσπες και τις αχυροκαλύβες (που μετατρέπονται σε ισχυρά κέντρα) να υπάρχουν πολυτελή τζίπ και άλλες ισχυρές υποδομές. Βλέπουμε επίσης ότι οι δήμοι μας αλλά και άλλοι φορείς με ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο χώρο μας, να τους νοικιάζουν βοσκοτόπια, μέχρι και 99 χρόνια. (μάλιστα να προτιμούνται εκείνοι σε σχέση με τους δικούς μας) Επίσης, αντί να ανησυχούν για την εξέλιξη αυτή και να τους σταθούν εμπόδια, τους παρέχουν ρεύμα, δυνατότητες να χτίσουν, να αυξηθούν...!

Ωστόσο είναι περίεργη η σιωπή των δήμων μας σε κυβερνητική απόφαση να παραχωρήσει ως αποζημίωση σε δήθεν πρώην ιδιοκτήτες που καμιά σχέση έχουν με το χώρο μας. Είναι από το Βορά, τη Μέση Αλβανία!!! Και πρόκειται για εκατοντάδες στρέμματα γης... και ξανά σε στρατηγικά σημεία.

Όπως επίσης, τρομάζει η αδράνεια στη διεκδίκηση των χιλιάδων άλλων στρεμμάτων που υφαρπάχτηκαν με τους γνωστούς τρόπους. Γιατί;;;!!!! Ποιος έδωσε την εντολή;;;!! Και ποιος πειθήνια την εφαρμόζει;;;!

Υπάρχει όμως και κάτι περισσότερο οδυνηρό! Οι αγρότες μας, που με τον δικόν μας νόμο (προσωπική πρόταση υιοθετημένη από τη βουλή του 1991) αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτήτες αγροτικής γης, ενώ είχαν αποκληρωθεί αιώνες πριν και τη χαίρονταν ξανά οι δήθεν πρώην ιδιοκτήτες. Τώρα, εντελώς ανεύθυνα, δεν σπεύδουν για να κατοχυρώσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί της γης αυτής, τη στιγμή που οι προθεσμίες που βάζει η κυβέρνηση και οι διευκολύνσεις που παρέχει η νέα νομοθεσία περνούν, όπως το τραίνο που φεύγει. Τι θα γίνει όμως μετά;;;! Θα γίνουν ιδιοκτήτες

εκείνοι που τα πήραν με νοίκι για ψηλοδεκάρες;;;!! Ή θα αναγνωριστούν ως ιδιοκτήτες εκείνοι που θα τα πάρουν με τη βία;!!!

Υπάρχει ακόμα κάτι περισσότερο τραγικό. Οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες με τα χρήματα των συντάξεων του ΟΓΑ από Ελλάδα (κυρίως) έφτιαξαν τα σπίτια τους στον τόπο τους. Τους θαυμάσαμε γιατί τήρησαν την παράδοση για να μη χαθούν οι ρίζες μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι να μη διατηρούμε την παράδοση σε ότι αφορά την κατοχύρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των σπιτιών μας. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κανείς, ούτε μάλιστα, όταν οι αρμόδιες αρχές προβάλλουν εμπόδια...!!

Που είναι και τι κάνουν «οι νόμιμοι και μόνιμοι» πολιτικοί μας εκπρόσωποι;!!!

Μήπως συνεννοηθήκαμε όλοι, να εγκαταλείψουμε και να παραδώσουμε τον τόπο μας με τέτοια ξεφτίλα συμπεριφορά και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι!!! (δεν γίνεται λόγος για αμαχητί και αντίσταση, αλλά για ενέργειες που τα κάνουμε όλα έτοιμα προορίζοντας τα για άλλους

Τόσο ανεπαίσθητοι και ανεύθυνοι έχουμε γίνει;;;!!

524 Απήχηση 86 Αλληλεπιδράσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Επικίνδυνος κύκλος επιστημόνων μας αμφισβητεί την ελληνική μας αυθεντικότητα και καταγωγή.!!!

31.01.2021 7:26 μ.μ.

Ο ελληνισμός στην Αλβανία, ή πιο σωστά ο Ελληνισμός στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, απειλείται και στο εθνικό ιδεολογικό κομμάτι. Δλδ σ' αυτό που αφορά την εθνική καταγωγή και συνέχεια παραμονής στα πάτρια εδάφη του.

Και εδώ δεν αναφερόμαστε στους σημερινούς Αλβανούς συνεχιστές της προπαγάνδας του Χότζα. ΟΧΙ! Αναφερόμαστε σε έναν γνωστό πλέον κύκλο δικών μας ατόμων, «Ελλήνων» μειονοτικών «επιστημόνων», σπουδαγμένων ή μη στην Ελλάδα αλλά ανατρεφόμενων εκεί.

Τους αποκάλυψε πλήρως η διαμάχη που ξέσπασε, μετά την εκπομπή του Μ. Μέμα που αμφισβητούσε την αυτόχθονη διαχρονικότητα του Ελληνισμού της Δρόπολης.

Θα σταθώ σε γενικές αρχές της επικίνδυνης «επιστημονικής δραστηριότητάς τους.

ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟ. Όπως είναι γνωστό, οι Έλληνες κυρίως οι Δροπολίτες και Ριζιώτες, είχαν διανοηθεί από το XVIII αιώνα την απειλή αμφισβήτησης της ελληνικότητας στην Ήπειρο που προερχόταν από τους μηχανισμούς αλλοίωσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στη γραμμή θρήσκευμα, γλώσσα, έθνος. Με γνώμονα τον κίνδυνο αυτό και στο πλαίσιο της Νεοελληνική Ιδεολογίας, οι λόγιοι μας, καταπατήθηκαν από την αρχή αναζήτησης της εθνογέννησης και συνέχειας της ελληνικότητάς μας από τους αρχαίους ελληνικού χρόνου. Έγραψαν, π.χ, το Χρονικό της Δρυϊνούπολης, οι πληροφορίες του οποίου, όπως είχε τονίσει ο Γάλλος πρόξενος Πουκεβίλ και όπως μαρτύρησαν στη συνέχεια ανασκαφές και έρευνες Αλβανών και ξένων αρχαιολόγων και ιστορικών, το Χρονικό, επιβεβαιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.

ΔΕΥΤΕΡΟ. Κατά τα τέλη του XIX αιώνα, οι πολυπληθείς Ηπειρώτες λόγιοι, διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα δεν είχε καμιά διάθεση να εντάξει την Ήπειρο στο νέο Ελληνικό κράτος που προέκυψε από την επανάσταση του 1821, (στην οποία οι Ηπειρώτες έδωσαν τα φώτα, τα γρόσια και τα άρματα) επιδόθηκαν στην ιδέα ίδρυσης ενός δικό τους κράτους, που στηρίζονταν ιστορικά στην αρχαία παράδοση από τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Πύρρο μέχρι στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και τον Γεώργιο Καστριώτη. Η παράδοση και ο στόχος αυτός απαιτούσε πρώτα την ανατίναξη του τουρκικού ζυγού και η επίτευξή του προϋπόθετε τη συνεργασία με το αλβανικό στοιχείο. Και όχι απλώς λόγω παράδοσης (απρόσωπης και φυσιολογικής πολυπολιτισμικότητας), αλλά λόγω του ότι το αλβανικό στοιχείο αποτελούσε τότε τον ισχυρό παράγοντα και σύμμαχο της Ο. Αυτοκρατορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δλδ για καθαρά πολιτικούς λόγους, ίδρυσης μιας αντιοθωμανικής συμμαχίας, οι Ηπειρώτες λόγιοι, εκμεταλλεζόμενοι την ρομαντική προσέγγιση της ιστορίας στην καλλιέργεια της εθνικής ιδεολογίας, παραχώρησαν στην αλβανική κοινότητα ελληνικά στοιχεία πολιτισμού, εθνογέννησης, γλώσσας με αφετηρία τους αρχαίους χρόνους. Ανάπτυξαν παράλληλα την ιδέα του ελληνοαλβανικού δυαδικού κράτους.

Οι παραχωρήσεις αυτές, οι οποίες όπως είπαμε ήταν καθαρά ιδεολογικές που στηρίζοντας στον ρομαντισμό (και καμιά σχέση είχαν με την επιστήμη) και σκόπευαν σε πολιτικούς στόχους συμμαχίας και σύμπραξης) μετατράπηκαν στην συνέχεια, μέχρι σήμερα, από την επίσημη αλβανική ιστοριογραφία, εθνολογία, γλωσσολογία κλπ σε «αδιαμφισβήτητα» επιστημονικά επιχειρήματα και άμεση διεκδίκηση του αρχαίου και διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας στην Ήπειρο και την

«επισημοποίηση» της αρχής ότι εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε κουβαλημένοι αρκετά αργά (18ο -19ο ως τσιφτσίδες των Αλβανών αγάδων....

ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «ΕΛΛΗΝΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ;!!!

ΠΡΩΤΟ. Όπως οι Αλβανοί και «οι επιστήμονές μας», ξεκινούν τη διερεύνηση της ιστορίας του Ελληνισμού στο Βόρειο τμήμα της Ηπείρου, όχι με την ιστορική λογική, δλδ από το παρελθόν προς το παρόν, αλλά ξεκινούν από τη σημερινή πραγματικότητα για να φθάσουν σε ύποπτα συμπεράσματα για το παρελθόν μας.

ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτό τους επιτρέπει ταυτόχρονα και να περιορίσουν σε κάποιους πρόσφατους αιώνες την ιστορική, την κάθετη συνιστώσα μας, αλλά περισσότερο να περιορίσουν την γεωγραφική επέκταση, κάνοντας τις παραχωρήσεις σε όφελος των αλβανικών ισχυρισμών.

ΤΡΙΤΟ. Από το 18ο αιώνα οι λόγιοι του τόπου μας προσπάθησαν και τα κατάφεραν να δώσουν στο ελληνικό αυτόχθον στοιχείο στις εστίες μας, τη συνέχεια από τον ένδοξο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Οι σημερινοί «επιστήμονές» μας επιμένουν να αποσπάσουν και αποκόψουν με κατηγορηματικό τρόπο και αυθαίρετα αυτή τη συνέχεια. (Λησμονούν ότι όλο το υπόστρωμα και του βορείου τμήματος της Ηπείρου μιλάει ποικιλοτρόπως ελληνικά. Μόνο στην κοιλάδα του Δρίνου κοιμούνται κάτω από το έδαφος περισσότερα από 15 αρχαία ελληνικά πολιτισμικά κέντρα. Η «Αδριανούπολη», την οποία εκείνοι επικαλούνται για να δώσουν λατινική (ρωμαϊκή) ρίζα στη Δρόπολη, είναι χτισμένη πάνω σε αναπτυγμένη αρχαία ελληνική πόλη. Λησμονούν ότι η παραδοσιακή κοινωνική οργάνωση των κοινοτήτων μας και τα ήθη και έθιμα τους ακολουθούν σε ευθεία γραμμή την παράδοση του Δωδωναίου πολιτισμού)

Οι λόγιοι του τόπου μας από εκείνη την εποχή, (18ο αιώνα) προσέγγιζαν την θεωρία τους με σφαιρικές και πολύπλευρες γνώσεις και επιστήμες: αρχαιολογία, ιστορία, εθνολογία, γλωσσολογία, παραδόσεις, ήθη και έθιμα κλπ. Οι σημερινοί «επιστήμονές μας» τους χαρακτηρίζουν αυτούς ερασιτέχνες και ακαλλιέργητους επιστημονικά (ως τον καλύτερο τρόπο εξουδετέρωσης) Όταν όμως, πρόκειται για στοιχεία που τους συμφέρει για τις δικές τους νέες παραχωρήσεις στους γνωστούς αλβανικούς ισχυρισμούς, τους επικαλούνται ως πραγματικές επιστημονικές πηγές. Στις δικές τους έρευνες είναι μονόπλευροι (σ'ένα πεδίο μόνο)

Στο πλαίσιο αυτό, αν χρειαστεί, επωφελούμενοι από «την επιστημονικότητά τους» δε διστάζουν να βγουν ανοιχτά σε υπεράσπιση των αλβανικών ισχυρισμών! (Προσωπικά το δοκίμασα μερικές φορές)

ΤΕΤΑΡΤΟ. Με γνώμονα αυτή την προσέγγιση για να δείξουν «τον πατριωτισμό τους» μεταφέρουν την ελληνική παρουσία σε αυτά τα στενά γεωγραφικά περιθώρια που έχουν καθοριστεί αυθαίρετα μόλις το 1920, από το 18ο -19ο αιώνα στους πρώτους αιώνες της δεύτερης χιλιετίας μ. Χρ. Το επικίνδυνο στη «πατριωτική τους» αυτή «επιστημονική συνεισφορά» είναι επίσης, ότι δέχονται απριόρι (χωρίς στοιχεία) την κοινή με τους Έλληνες διαχρονική και αμετάβλητη παρουσία του αλβανικού στοιχείου.

ΠΕΜΠΤΟ. Συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να παραχωρούν στους αλβανικούς εθνικιστικούς πολιτισμικούς ισχυρισμούς επιτόπια αρχαία ελληνική παράδοση, όπως και άλλα στοιχεία ελληνικού πολιτισμού. Βρίσκονται όμως εντελώς διαμετρικά αντίθετοι (και επιστημονικά και πολιτικά) με τους σκοπούς των παρόμοιων παραχωρήσεων των λόγιών μας του XIX αιώνα!!!

ΕΚΤΟ. Επιδόθηκαν σε μεταφράσεις και επιμέλειες στην αλβανική γλώσσα, βιβλιογραφίας των λόγιών μας του XIX αιώνα, με παραχωρήσεις για την καλλιέργεια του αλβανισμού, που είχαν στόχο την προσέγγιση στον Ελληνισμό του αλβανικού στοιχείου. Οι παραχωρήσεις αυτές των Ελλήνων, παρά τη πολιτική σκοπιμότητα και

τη ρομαντική προσέγγιση της ιστορίας, αντιμετωπίστηκαν από την αλβανική βιβλιογραφία ως δεδομένα επιστημονικά τεκμήρια και αξιοποιήθηκαν όχι μόνο για να στηρίζουν τους εθνικιστικούς ισχυρισμούς αλλά και τον σύγχρονο ανθελληνισμό. Η σημερινή μεταφραστική προσπάθεια των «δικών μας» της ίδιας βιβλιογραφίας παραχωρήσεων αποτελεί φρέσκο βούτυρο και «σοβαρές πηγές» που «προσφέρουν» οι ίδιοι οι Έλληνες στην υπηρεσία των ισχυρισμών τους. Προς τον ίδιο σκοπό «οι δικοί μας» επιμελούνται και παρουσιάζουν έργα Αλβανών λογίων της εποχής, που έδρασαν υπό την επιρροή της «Βιβλικής εταιρίας», γνωστής στο έργο της υπέρ του Αλβανισμού! ΈΒΔΟΜΟ. «Στην επιστημονική» αρθρογραφία τους «οι δικοί μας επιστήμονες» παρουσιάζουν την ορθοδοξία επηρεασμένη από τον αλβανισμό, ακόμα και στις περιοχές με αμιγή σήμερα ελληνικό πληθυσμό (!) και γενικώς παρακάμπτουν την ελληνικότητα στην παραδοσιακή ορθοδοξία στην Αλβανία.

ΟΓΔΟΟ. Με την βοήθεια αλβανικών δομών προβαίνουν σε έργα (ιστορικά), στα οποία για να ερμηνεύσουν π.χ. ως αμοιβαία και στο ίδιο επίπεδο την καχυποψία μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, «συγγέουν» την κρατική επίσημη καχύποπτη στάση της αλβανικής πλευράς προς Ελλάδα, με τη στάση των ΜΜΕ και των συλλόγων στην Ελλάδα, δικαιώνουν το τσάμικο ζήτημα κλπ, βιβλιογραφία η οποία αποτελεί και τη βάση του αλβανικού εθνικισμού ως ανθελληνισμός.

ΕΝΝΑΤΟ. Στη διάθεσή τους έχουν υποδομές και στην Αλβανία, στηριγμένες και από την Ελλάδα και είναι τα καλά παιδιά για όλες τις εδώ χρήσεις της επίσημης ιδεολογικής εθνικής «επιστήμης» !



1.704 Απήχηση

357 Αλληλεπιδράσεις

8 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η αερογέφυρα του Θ. Φιλιππαίου έπεσε για να αποκαλύψει την κατάντιά μας

28.01.2021

Η πτώση την προηγούμενη βδομάδα της αερογέφυρας στο ιστορικό αρδευτικό κανάλι του Θωμά Φιλιππαίου στην περιοχή Μεσοποτάμου αποτελεί ένα ακόμα γεγονός επιβεβαίωσης της δικής μας κατάπτωσης και κατήφειας.

Το αρδευτικό αυτό έργο με 52 χρόνια ζωής μέχρι σήμερα εξασφάλιζε την ύδρευση από τα πειθαρχημένα νερά της Μπίστρισσας 22 χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης στον κάμπο του Βούρκου με ελεύθερη ροή. (!!!) Το συνολικό μήκος του έργου άγγιζε τα 39 χμ. Βασικό αρχιτεκτονικό έργο, από τα σπάνια στην τότε Αλβανία αποτελούσε ο εναέριος αγωγός, χωρητικότητας 2.2 κυβικά μέτρα νερό το δευτερόλεπτο (ο οποίος αγωγός κατέρρευσε τώρα και απονέκρωσε και πρακτικά το έργο)

Η εγκατάλειψη του τόπου μας από μας μετά το 1991 οδήγησε στην αχρήστευση του αρδευτικού αυτού έργου εφόσον ο κάμπος πλέον δεν καλλιεργούνταν.

Παρά αυτή την κατάσταση, από το 2005 μέχρι και το 2007 το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο εντάχθηκε στα αναπτυξιακά προγράμματα της Υ.Δ.Α.Σ. (Στην ουσία το αντίθετο έπρεπε να γινότανε. Πρώτα επένδυση για την καλλιέργεια του κάμπου) Το έργο ανέλαβε μια από τις πολλές ΜΚΟ που λειτουργούσαν τότε στον τόπο μας (εντός ενός καλά οργανωμένου δικτύου και όχι σαν εκείνο του ΕΙΥΑΠΟΕ) και έτρωγαν τα χρήματα που προορίζονταν για την δήθεν ανάκαμψη του τόπου μας. Έγιναν τότε για το έργο και κάποιες εργασίες. Το έργο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και συνεπώς δεν χρησίμευσε για την άρδευση του κάμπου του Βούρκου. Δεν φάνηκε όμως η «ατέλεια» αυτή διότι ξανά ο κάμπος δεν καλλιεργούνταν. Τα πληρωμένα από τα ίδια χρήματα, δικά μας ΜΜΕ επιδόθηκαν σε μεγάλο θόρυβο και προβολή ότι το έργο ολοκληρώθηκε. Στα πραχτικά της Υ.Δ.Α.Σ για το έτος 2007 το έργο επίσης δηλώνεται ολοκληρωμένο σε 34 από τα 39 χιλιόμετρα και υπό τον κωδικό 31140 φαίνεται ότι επενδύθηκαν 181.925.00 Ευρώ. (!!!) (μόνο για το έτος 2007)

Η ΜΚΟ που «ανέλαβε» το έργο δεν έγινε ποτέ γνωστή. Όμως οι υπογραφές για την παραλαβή του «ολοκληρωμένου» έργου έπεσαν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ. Άρα μια καλή μαύρη τρύπα. (Αν θα γίνονταν πράξη και σε αποτελεσματικούς τομείς έστω και στο 10 τοις εκατό των επενδύσεων που φαίνονται στα πραχτικά της Υ.Δ.Α.Σ, τότε ο τόπος μας θα άνθιζε. Από το 2003-2007 η Υ.Δ.Α.Σ επένδυσε στην Αλβανία, με βασικό βάρος τον Ελληνισμό, 145.7 εκατομμύρια Ευρώ. (!!!) Δικαιολογημένα κάποιιοι επίσημοι στην Ελλάδα φωνάζουν ότι η Ελλάδα δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για μας, αλλά εμείς τα φάγαμε!!! Όμως αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί μας προέκυψε τόσο ισχυρό το νέο κατεστημένο στη Βόρειο Ήπειρο που ίδρυσαν ασφαλώς οι κεφαλές στην Αθήνα που διαχειρίζονταν τα εκατομμύρια αυτά και τώρα, με τα δικά τους δεδομένα και συμφέροντα, προκύπτει σημαντικότερο από τις εθνικές αξίες της Βορείου Ηπείρου)

ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Το 2013-2014 οι δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί της Μπίστρισσας, απ' όπου προμηθεύεται νερό το κανάλι του Θωμά Φιλιππαίου, δόθηκαν στην τουρκική εταιρία Κουρούμ. (Αφού παρακάμφθηκαν με τους γνωστούς τρόπους δύο Έλληνες επιχειρηματίες που έδιναν πολλά περισσότερα. Γι' αυτή την εξέλιξη σιώπησαν ξανά «οι δικοί μας» εκπρόσωποι!) Σύμφωνα όμως με την αλβανική νομοθεσία η ιδιοκτήτρια εταιρία έπρεπε να εξασφάλιζε την ποσότητα νερού για την άρδευση του κάμπου του

Βούρκου. Το σημείο προμήθειας του καναλιού του Θ. Φιλιππίου βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω από το δεύτερο υδροηλεκτρικό σταθμό. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση είχε και έχει λόγο πάνω στη συμφωνία αυτή και απαιτείται διαφάνεια για πολλούς και γνωστούς λόγους. Ζητήσαμε επίμονα να μάθουμε τι λέει η συγκεκριμένη συμφωνία για το θέμα αυτό, αλλά κανείς τοπικός άρχοντας δεν μας απάντησε (!!!)

Την ίδια περίοδο δύο Βορειοηπειρώτες καλλιεργούν, από τη Λειβαδιά μέχρι την Τσούκα περίπου 12 χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι και πληρώνουν για την ανύψωση του νερού για την άρδευση της καλλιέργειας 45 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Γι' αυτούς, τους Έλληνες, που έτσι κι αλλιώς αποτελούν, συν των άλλων και μια ασπίδα για τον τόπο μας δεν ενδιαφέρεται κανείς!!!!

Το περίεργο είναι ότι τώρα ακούγονται ξανά φωνές και αιτήματα για χρήματα με στόχο την ανέγερση και πάλι της γκρεμισμένης αερογέφυρας. Αλλά αυτή έπεσε για να δείξει τη δική μας γύμνια και βούρκο!!!

ΤΕΛΟΣ



1.297 Απήχηση **235** Αλληλεπιδράσεις 3 σχόλια 3 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Για να πάει ένας υπερήλικας στην Ελλάδα, πρέπει να βάλει χέρι στο κομπόδεμα που έχει για την κηδεία του.

22.01.2021

Με αφορμή τον Κορωνοϊό με ρώτησε Έλληνας επίσημος για την κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και το μέλλον αυτού. Απάντησα λιτά, ότι η κατάσταση δεν εγγυάται μέλλον. Στο εξής θα ανήκει ως ιστορία. Μάλιστα ως απλή ιδέα και αμφισβητούμενη πραγματικότητα. Με τους σημερινούς απλούς Βορειοηπειρώτες να κουνούν απελπιστικά το κεφάλι για την άμοιρη τύχη τους και με τους παράγοντές τους και τους πολιτικούς στην Αθήνα να προσπαθούν να απαλλαγούν των ιστορικών εθνικών ευθυνών τους. (Πιστεύουν τώρα ότι θα φορτώσουν την τελευταία (αν είναι τελευταία) εθνική απώλεια σε έναν υφυπουργού που ακούει στο όνομα Χαρδαλιά !!!)

Ο Κορωνοϊός αποτελεί στην ουσία τον καταλύτη επίσπευσης της συγκεκριμένης εξέλιξης. Οι Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, αυτοί οι ελάχιστοι εναπομείναντες, αυτοί της προχωρημένης τρίτης ηλικίας, βιώνουν τις συνέπειες του κορωνοϊού, όχι απλώς ως ασθένεια, αλλά ως πανδημία που απειλεί την εθνική τους ύπαρξη. Και συνδέεται πρώτα με τις πολλαπλώς αρνητικές και τραγικές επιπτώσεις που φέρει η απομόνωση από τον εθνικό κορμό!!

Δεν είναι απλώς το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που πολλαπλασιάζει η κοντινή εμπειρία απομόνωσης που είχε επιβάλλει το κομμουνιστικό καθεστώς. Αλλά γιατί 30 χρόνια τώρα ο Έλληνας Βορειοηπειρώτης συνέδεσε όλη του τη ζωή με την Ελλάδα, όλες τις ανάγκες της αντιμετωπίζει μέσω Ελλάδας !!! Αλλά γιατί η απομόνωση αυτή χώρισε την οικογένεια του Βορειοηπειρώτη σε τρία προς ένα, χειρότερα από την κάποτε μαύρη ξενιτιά...!!! Αλλά γιατί την τωρινή μακρά απομόνωση επέβαλε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή το εθνικό κέντρο!

Την επέβαλε με το αβάσιμο και μεμπτό επιχείρημα «για να προστατέψει» το έθνος από τους «μολυσμένους» Βορειοηπειρώτες, (δλδ μερικές χιλιάδες «απειλούν» τα εκατομμύρια). Όταν στην ουσία στο ένα χρόνο πανδημίας δεν επιβεβαιώθηκε με κανένα στοιχείο ότι αποτελούμε απειλή και κίνδυνο για το έθνος. Όταν η μητέρα πατρίδα για τα δικά της οικονομικά εμπορικά συμφέροντα επιτρέπει την είσοδο στην Ελλάδα «εμπόρων εξ' Αλβανίας» με απολύτως απλουστευμένες διαδικασίες. Όταν την ίδια στιγμή, τους Βορειοηπειρώτες παππούδες και γιαγιάδες τους υποβάλλει σε όρους οικονομικής εξουθένωσης, ταπείνωσης και σε εξαντλητικές ταλαιπωρίες. Τους ζητάει να προσκομίζουν στην αστυνομική συνοριακή διάβαση στην Κακαβιά (στην μόνη πλέον διάβαση όπως στα ύστερα χρόνια της δικτατορίας Χότζα), ακριβοπληρωμένο αρνητικό μοριακό τεστ κορωνοϊού. (Φανταστείτε τις ταλαιπωρίες και την εξάντληση ενός 70-80χρονου Βορειοηπειρώτη. Θα πρέπει να κατεβεί στην πόλη, στην αρμόδια ιδιωτική κλινική, από τα κούραντα δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς μέσω και υποδομή. Να περιμένει ώρες στην ουρά ή να βάλει μέσω για να δώσει δείγμα. Μια μέρα μετά να κατεβεί ξανά να πάρει απάντηση. Αν προκύψει θετικό, τότε έξοδα στον αέρα και άγχος για την εξέλιξη της ασθένειας. Και αν είναι αρνητικό θα πρέπει να νοικιάσει αμάξι για να μεταφερθεί στην Κακαβιά !!!!)

Και εδώ ξανά ακραίο άγχος και φόβος!!!) Γιατί;! Διότι ακριβώς λίγες δεκάδες μέτρα πιο κάτω από τον αστυνομικό έλεγχο άλλη «αρμόδια» ελληνική αρχή αμφισβητεί την εγκυρότητά του νέου αυτού διαβατηρίου εισόδου του Βορειοηπειρώτη στην Ελλάδα (αλβανικό αρνητικό μοριακό τεστ κορωνοϊού). Και τον υποβάλλει σε νέο τεστ κορωνοϊού, το ταχέο, η εγκυρότητα του οποίου αμφισβητείται από μόνη της στο 30%.

Αν προκύψει θετικό γυρίζει τον καημενούλη Βορειοηπειρώτη πίσω στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία. Και αν όμως προκύψει αρνητικό θα είναι αναγκασμένος να κλειστεί στην Ελλάδα σε 7ήμερη καραντίνα !!!!

Και σκεφτείτε εσείς πώς φαντάζει στο Βορειοηπειρώτη, όχι τόσο ο Χαρδιαλιάς, όσο η εθνική Ελλάδα!!!

Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν πρόκειται για σκοπιμότητα. Αλλά το επιχείρημα απορρίπτεται όταν είναι γνωστό ότι οι ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το αλβανικό κρατικό μοριακό τεστ, που είναι δωρεάν, αλλά τα τεστ από ιδιωτικούς φορείς που απαιτούν 80 Ευρώ. (Η όπως αναφέραμε, τις απλουστευμένες διαδικασίες για τους «εμπόρους» εξ Αλβανίας !!)

Συνεπώς, σήμερα ένας Βορειοηπειρώτης που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να την επισκεφτεί, ή να πάει στο παιδί του, ή για κάποιο άλλο λόγο, συν την ταλαιπωρία, το άγχος και τον φόβο, θα πρέπει να αγγίξει το κομπόδεμα, που κατά παράδοση, έχει στην άκρη για την κηδεία του. Η αλβανική σύνταξη, αν έχει, επαρκεί μόνο για την εξασφάλιση του τεστ και τη συγκοινωνία.

Διότι η Ελλάδα από χρόνια δεν τον αντιμετωπίζει ως ισότιμο άπορο Έλληνα πολίτη!!! Υπάρχει όμως και η άλλη πικρή διάσταση.

Καλά η μάνα Ελλάδα δεν έχει χρόνο να σκεφτεί και πόνο να πονέσει τους εδώ Βορειοηπειρώτες !!!

Είναι όμως τραγικό το γεγονός ότι δεν κλαίει ούτε το παιδί να το βυζιάξει η μάνα!!! Οι εκπρόσωποι του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες Βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος, οι Έλληνες δήμαρχοι, οι πρόεδροι των ελληνικών πολιτικών φορέων ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΚΕΑΔ, ΜΕΓΑ, ή και άλλοι εκπρόσωποι, δεν υποβάλλουν ούτε ένα υπόμνημα. Δεν κάνουν μια διαμαρτυρία. Δεν υποβάλλουν ένα επίσημο αίτημα... δεν κάνουν κανένα διάβημα! Απλώς τους βολεύει η αδιαφορία επικαλούμενοι την πανδημία ... Διότι πιστεύουν ότι αν ανησυχήσουν με διαβήματα την Αθήνα, εκείνη θα τους αμφισβητήσει την ελληνικότητα (!!) και θα τους αφαιρέσει την πολιτική κάλυψη και υποστήριξη.....!!!

Θα ήταν ωστόσο ουσιαστικό και εθνικά ενδεικτικό σε περίπτωση που θα έδειχναν ενδιαφέρον όλοι μαζί... αλλά είναι τραγικό που είναι όλοι μαζί στην άρνηση να ενδιαφερθούν τουλάχιστον για τους παρήλικές μας.....!!!

Γιατί τότε κατηγορούμε τρίτους ότι θέλουν τον αφανισμό του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού ... εφόσον εμείς συμβάλλουμε αποτελεσματικότερα απ' εκείνους στην εξαφάνισή μας;!!! (Σίγουρα, το λέμε για να κρύψουμε το Ιουδαϊκό εθνικό μας έγκλημα!)

Δεσπόζει στην τραγική αυτή κατάσταση «η ηγετική μορφή» Ντούλε. Πουλάει όλους στην Αθήνα ως προδότες (για να κυριαρχεί ο ίδιος) Και τα καταφέρνει... εφόσον ιστορικά η Αθήνα, όπως και τώρα, ισοσταθμεί «την αδιαμφισβήτητη αυτή μορφή» με τη συνέπεια του έργου του, τον κατεστραμμένο απ' αυτόν Ελληνισμό!!! ΤΕΛΟΣ



5.278 Απήχηση **1.215** Αλληλεπιδράσεις 29 σχόλια 11 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Απάντηση στην δυσφημιστική εθνικά εκπομπή του Μέμα για τη Δρόπολη

18.01.2021 1:58 μ.μ.

Αποφάσισα σήμερα να αναρτήσω δημοσίευμα στα αλβανικά MME για την δυσφημιστική και ανιστόρητη εκπομπή του Σαββάτου, του M. Μέμα για τη Δρόπολη. Πριν όμως θέλω να σχολιάσω ότι

Πρώτο και πάλι οι αρχές μας δεν αντέδρασαν γι' αυτή την εθνικά δυσφημιστική και προσβλητική εθνικά εκπομπή (δεν μιλάω για δηλώσεις για εσωτερική ελληνική κατανάλωση ή για πολιτικά οφέλη, αλλά επίσημα στις κρατικές αρχές!), που πρέπει να καταγγελλεί και να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ακριβώς για εθνική δυσφήμιση και πρόκληση διεθνικού μίσους... !

Τίποτε και ο κάθε Μέμα πετυχαίνει το στόχο του, που δεν είναι απλώς δικός του και αυτό είναι γνωστό!

Δεύτερο. Είναι γεγονός ότι κάποιοι Αλβανοί, και ας αναφερθώ μόνο σ' αυτούς που αποφασίζουν να φιλοξενήσουν άρθρα μου και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα (διότι δικά μας MME, των Βορειοηπειρωτών ελληναράδων δεν τα δέχονται !!!!), κάποιοι λοιπόν Αλβανοί στηρίζουν και ανοιχτά τις απόψεις μου, που δεν μ' αφορούν προσωπικά, αλλά εθνικά. Βορειοηπειρώτες ελληναράδες δεν το κάνουν αυτό. Άσε ανοιχτά, εκεί που γράφονται δεκάδες βρώμικες αντιδράσεις, αλλά ούτε σιωπηλά! Αρνούνται πεισματικά!

....

Τρίτο. Διαπίστωσα γενικώς ότι αυτοί, "Βορειοηπειρώτες", που έχουν στα χέρια MME, αυτοί που μας εκπροσωπούν, αυτοί που αρνούνται όλους τους άλλους... για να επικρατήσουν οι ίδιοι, είναι επίσης ανιστόρητοι. Το χειρότερο είναι ότι δεν θέλουν να μάθουν την ιστορία μας, άλλο τόσο να την υπερασπιστούν. Βλέπω να τη φοβούνται αυτή την πονεμένο αλλά ένδοξη ιστορία μας, ακριβώς γιατί είναι αιματοβαμμένη για να επιβιώσουν σήμερα κάποιοι σ' αυτοί. Είναι όμως έτοιμοι να γυρίσουν τη ράχη, την πλάτη.... τον σε κάθε χαστούκι εις βάρος της.

Καταλαβαίνω ότι δε θα αλλάξω τίποτε, αλλά πρέπει να τ ακούν και να γνωρίζουν ότι η ιστορία τους γράφει με τη μελάνη της ντροπής και της προδοσίας!

<https://hashtag.al/.../cenimi-nga-shumica-i-kontrates.../>

<http://www.gazetatema.net/.../e-verteta-qe-heroi-marin.../>

Të shtunën me 16.01.2021, emisioni televiziv "Gjurmë shqiptare" me autor M. Mema në kanalën "Top Channel", iu referua etnogjenezës dhe historisë së banorëve të Dropullit në rrethin e Gjirokastrës.

Nuk kam asgjë personalisht me autorin. Aq më tëpër që prinderit e tij i kam miq shumë të mirë. Dhe jemi miq të mirë se ata reflektojnë një kulturë kulturë perendimore, tolerance, respekti, bashkejtesë e bashkëpunuese, pavarësisht dallimeve cilatdo qofsin. Një karakteristikë që e dalloi dhe e dallon këtë pjesë të jugut të sotëm të Shqipërisë shekuj me radhë dhe para të cilit jemi të detyruar të përulemi me respekt të thellë.

Emisioni cenon kontratën historike të bashkëjetesës, të barazisë, të të drejtës së identitetit.

Autori Mema, mund të shpallet "hero" në mbrojtje të ideve të veta kombëtare. Nuk përbën asnjë problem. Përkundrazi! Eshtë në të drejtën e tij!

Por është e patolerueshme që ai të abuzojë në emër të këtij misioni dhe të trazojë në menyre të njëanshme të vërteta shekullore, të cenojë integritetin e historisë dhe të identitetit të banorëve grekë në zonën e Dropullit dhe të grekëve në përgjithësi në Shqipëri.

Në planin e përgjithshëm. Mema edhe një herë manifeston frikën e shumicës nga pakica dhe angazhimin e madh për të gjetur “armi” nga kundërvenia me të cilët të mund të evidentojë vetën dhe ata që përfaqëson.

Në planin etik dhe profesional. Për një temë të tillë të rëndësishëm, autori është i detruar t’i referohet edhe palës tjetër. Aq më tepër kur ajo përbën pakicë dhe detyrimi për të promovuar mendimin e saj, përbën normë të civilizimit perendimor. Pra, autori duhet të ballafaqonte idetë e tij me ato të përfaqësuesve të vërtetë të historisë dhe kulturës së Minoritetit Komëbtar në Dropull. Dhe të tillë Dropulli ka më shumë se çdo krahinë tjetër e Shqipërisë. (Nëse me 1927 Gjirokastra kishte më shumë të diplomuar me universitet se e gjithë Shqipëria së bashku, rezulton se në masën 70% ata i përkisnin identitetit grek. Ndërsa në kohën e diktaturës nga krahina e Dropullit kontribonin në pjesët e ndryshme të vendit mbi 1830 kuadro me shkollë të lartë.) Pra, në një zonë me një kulturë kaq të lartë dhe të njohur brenda dhe jasht vendit, autori nuk kërkon mendimin e tyre të kualifikuar, por në menyrë fyese, denigruese dhe të ulët, shkon nëpër fshatra malore me një kamerë të fshehtë dhe tinëzisht regjistron duke provokuar disa pleq e plaka, pa u prezantuar dhe pa treguar qellimin!!! Në vijim shkeput gjysëm deklaratimet e tyre dhe i përdorë në menyrë abuzive si argumente shkencore e historike në favor të idesë së tij. (!!)

Së dyti. Abuzimi me faktet historike. Shtrembërimi i realiteteve historike e shoqërore dhe përdorimi i “titujve akademikë” për të qenë bindes, nuk përbën thjesht propagandë denigruese, por edhe shkelje të të drejtave identare dhe akt i denueshëm ligjrisht (!)

P.sh. Argumentin e vetëm që përdorë autori i emisionit për të vërtetuar se grekët janë të ardhur në Dropull shumë vonë, (pas shekullit XVIII) e servir nëpërmjet Pëllumb Xhufit. Ky, duke abuzuar me titullin e vet, shtrembëron në mënyrë absurde dokumentin e Kronikës së Dropullit. Sipas referencës së Xhufit, kronika thotë se Dropullitet erdhën në trojet e veta aty nga shek XVIII-XIX.

E vërteta e historisë që fsheh Kronika e Dropullit

Në fakt, kronika, është shkruar nga dropullitet në fillim të shek. XVIII. Qëllimi ishte, që në kuadrin e ideologjisë neo-iluministe helene, të shkruanin e të përcaktonin historinë e gjenezës së tyre dhe ngjarjet historike që pasuan, deri në pushtimin otoman. Kronika e vlerësuar nga Pouqueville si dokument me shumë saktësi, tregon se Dropullitet janë pasardhës të dy fiseve të mëdha athiniote. Këto dy fise me nga dy mijë anëtarë se cila, u dëbuan nga Athina pas Luftës së Trojsë, me akuzën se ndihmuan Thisean për rrembimin e parë të Helenës së bukur. U vendosen në luginën e këtuës të pabanuar të cilës i dhanë emrin Dhriinopolis, për shkak të pyjeve të shumtë me vallanidhja. Dhe lumin që e përshkonte, Dhrinos. Kryeqendrat e parë të tyre, përcakton kronika, ishin aty ku bashkohet edhe sot Vjosa me Drinon, mbi i Leklin e sotëm. Aty ku në shekullin IV m.Kr. u themelua peshkopata e parë e perandorisë romake lindore të krishterimit, më vonë bizantit. Më vonë u shtrinë drejt Jugut duke arritur deri në liqenin e sotëm të Zharavinës dhe Pogonin.

Me vperimtarinë zhvilluese të tyre që me themelimin e në vijim lidhen shumë toponime që arrijnë deri në ditët tona si Zoillos-Zhulati i sotëm, Homili-Humelitsa, Gardhion – (G)Kardhiqi, Sohakos – Suha, Ariskon – Arinista. Litavonion-si ndërtoi qytetin me të njëjtin emër, diku pranë Labovës së sotme dhe Saronas ndërtoi për nder të të atit të vet Gorani qytetin Goranopolis Vrahogoranxinë e sotme. Tre pasardhes nga fisi Litavonion, Argjyri, Hrysodhallo dhe Kolloris, ndërtuan në shek VI m.Kr tri qendrat –qytete të tyre: Argjyrokastron Hrysodolin dhe Kolloritsinë që egzistojnë ende me të njëjtin emër.

Në Luginën e Dropullit, sidomos në qendrën e saj investuan mbreter e perandorë. Pirrua në Jerma dhe themeloi Antgoneian, Jul Çezari që ndërtoi në trekendeshin Sofratikë,

Antigoneia, Melani, Adriani mbi qytetin e lashtë helen të Sofratikës që pas viteve 1980, kur qyteti u zbulua rastesisht, mori emrin Hadrianopolis, Justiniani që investoi po në të njëjtin trekendesh. Tiverios Konstantinos, (574-582), Kostandinos Pogonatos (641-668), që pagëzoi me emrin e tij Pogonin e sotëm, Andronikos, Aleksios Komninos (1081-1118), Andronikos B', (1282-1328) etj.

Në luginë e Dropullit gjenden ende të pazbuluara rreth 15 qytete antike helene, ashtu si edhe toponimi SELEIO, emri i fshatit sot, i cili rruan me fanatizëm dhe me ortografi emrin nga e ka prajardhjen emri i Elladhes-Greqisë!

Mashtrimi i dytë i madh i Xhufit lidhet me referencën (në mendjen e tij) të një letre që gjoja aty nga mesi i shekullit të XIX banorët e Pogonit i kërkonin Patriarkanës të dërgonte aty një prift shqiptar pasi nuk e donin priftin grek që u kishte dërguar !!!

Pak seriozitet profesor edhe kur mashtron! Së pari priftërinjtë shuguroheshin nga Peshkopata (e Dhrrinopolit për Pogonin) dhe ishte çeshtje e enorisë dhe jo e episkopatës aq me keq e Patriarkanës. Së dyti, dihet se në këtë kohë që flet profesori, Kurt pasha që ndiqte Ali Pashën, varri tetë profetërinj grekë të Pogonit se fshehën Ali Pashën dhe ai, kur u bë pasha u fali si shpërblim toka dhe kishën e famshme të Sopikut. Së treti, Mesha e parë në gjuhën shqipe shenohet në vitet 20 të shek XX dhe nuk ka asnjë lidhje me Dropullin e Pogonin e as me Zagorinë.

Problemi i “origjines” arbnore të mbiemrave dhe emrave në Dropull.

Autori Mema therret për këtë në nmdihmë profesorin e nderuar dhe studiuesin e njohur të P. Otomane Ferit Dukën. Por edhe profesori, mëgjithë respektin e madh që kam personalisht dhe bashkëpunimin e ngushtë, kur është dashur, bën disa lapsuse.

Së pari. Me 1431 që u bë regjistrimi i parë otoman, i cili përcakton sipas autorit të emisionit aktin përfundimtar të pushtimit, Dropulli vazhdonte rezistencën që zgjati deri me 1456 dhe sipas disa burimeve të tjera deri dhe pas vdekjes së Skendërbeut.

Së dyti. Regjistruesisit turq, bënëin regjistrimin duke i përshtatur emrat menyrës së vet të shqiptimit, që presupozon së paku heqjen e s-së fundore. (Këtë kanë bërë dhe në të gjithë Greqinë, apo dhe në Bullgari, Vllahi etj. Çfarë ndodhi në Shqipëri?! U ruajtën deri sot trajtat e P. Otomane në onomatologji dhe ato u konsideruan në vijim si identitet shqiptar. Për analogji. Personalisht në gjendjen civile emri im i regjistruar sipas kësaj tradite është “Panajot” dhe jo “Panajotis”. Kjo nuk do të thotë se unë i përkas kombësisë “arbërore” madje edhe pse flas e shkruaj shumë mirë shqip.

Së treti. Dihet përgjatë pushtimit Otoman kishte lëvizje të shumta njerëzish, grupesh komunitetesh nga njëri cep te tjetri. Kjo ishte e theksuar sidomos në zonën e Epirit. Dihet gjithashtu se pas vdekjes së Skendërbeut dhe me inspirimit e Venedikut me mijra të krishterë katolikë erdhen në bregdet dhe në Dropull për t'i bërë rezistencë pushtimit otoman. Më vonë Ali Pashë Tepelena mburej se ushtria e tij përbëhej kryesisht nga ushtarë të ardhur nga veriu. Nga këta, të gjithë ata që mbeten këtu, u asimiluan fillimisht nga pikëpamja fetare dhe pastaj, kur erdhi momenti i ngjizjes etnike, edhe etnikisht, në grekë, ashtu siç ndodhi edhe e kundërta.

Paraardhësit tanë ishin më të civilizuar se ne sot.

Pra, paraardhësit tanë, që në atë kohë ishin me botkuptim civil me të zhvilluar dhe më të paparagjykuar se ata që kërkojnë t'u bëjnë historinë sot.

Po ashtu, nuk duhet abuzuar me raste emrash me prejardhje sidomos fetare, të cilat paraqesin të njëjtin formë në të dy komunitetet, të konsiderohen ato apriori me logjikjën e shumicës. Ose të shtrembërohet realiteti si në rastin e Martinit, Nikës etj.

Këto zotërinj bashkëpjesëmarrës në prodhimin e një dokumentari denigrues për pakicën etnikisht greke, janë fakte dhe realitete të cilat kërkojnë thjeshtë integritet shkencor, moral, etik dhe kulturor brenda logjikës së bashkëjetesës harmonike në këto rajone, se vetëm kështu ndihmojmë përparimin tonë.



GAZETATEMA.NET

E vërteta që “heroi” Marin Mema fsheh për Dropullin “shqiptar”
Nga Panajot Barka Të shtunën me 16.01.2021, emisioni televiziv
“Gjurmë shqiptare” me autor M. Mema në kanalin “Top Channel”,
iu referua etnogjenezës dhe historisë së banorëve të Dropullit në rrethin e Gjirokastrës. Nuk
kam asgjë personalisht me autorin. Aq më tepër që prinder...

750 Απήχηση **301** Αλληλεπιδράσεις 14 σχόλια

Παναγιώτης Μπάρκας

Ή τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, ή την εναντίον του «ηγεσία»!

11.01.2021 10:15 μ.μ.

Παρακολούθησα και σήμερα και χθες χαιρετισμούς που αναφέρονται στην 30η επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τι διαπιστώνω:

Ασφαλώς και ήταν σημαντικό ιστορικό γεγονός βαρύτατης σημασίας η ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και θα μπορούσε να πετύχει τους στόχους που οι πραγματικοί ιδρυτές θέσαμε 30 χρόνια πριν. (Προσωπικά ποτέ δεν έπαυα να αγωνίζομαι γι' αυτό, στηλιτεύοντας τους υπεύθυνους !)

ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ: Η ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως οργάνωση θαμπώνει στο διάβα της ιστορίας.... (παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανύψωσή της). Και αυτό διότι οι στόχοι που τέθηκαν δεν επιτεύχθηκαν (απεναντίας!) Ωστόσο, οι υπεύθυνες ηγεσίες για την αποτυχία των ιστορικών εθνικών στόχων και όσοι τις στήριξαν ή τις στηρίζουν, στην επιβίωσή τους, ταύτισαν την ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μ' αυτές τις ηγεσίες, με αποτέλεσμα να ξεφτιλίσουν την πρώτη εθνική πολιτική οργάνωση των Ελλήνων, να την αποσπάσουν από τους Έλληνες, οι οποίοι την βλέπουν ως ξένη και επιζήμια! Δυστυχώς, σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές αναγκάζονται να υποστηρίξουν άλλους φορείς, αλβανικά κόμματα, ως το λιγότερο κακό! (Και σκεφτείτε, τέτοιες πολιτικές εθνικές οργανώσεις στον κόσμο σπανίζουν, αλλά γράφουν ιστορία)

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Στο ίδιο σκεπτικό, σήμερα στην ιστορική μέρα ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, «οι ηγέτες της» (και οι χαιρετισμοί) αρνούνται πεισματικά να αναφερθούν στους πραγματικούς ιδρυτές, σ' αυτούς που συνέβαλαν και πραγμάτωσαν το ιστορικό αυτό εθνικό γεγονός.... !!!! (Θυμίζει πολύ η επιμονή τους με λαογραφία,, ιδιοποιείται το δημιούργημα αρνούμενοι τους πραγματικούς δημιουργούς!!!!)

Για ιστορικούς λόγους παρουσιάζω στο τέλος το επίσημο ντοκουμέντο για την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με πρώτη υπογραφή του γράφοντος (Δεν ήταν εύκολο τότε να βάλεις την υπογραφή σε ένα τέτοιο αίτημα! Τονίζω επίσης, ότι απ' αυτούς «τους πολλούς ιδρυτές» στη Δερβιτσάνη στις 11 Γενάρη 1991 δε υπόγραψε σχεδόν κανείς την ιδρυτική πράξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά όταν χρειάζεται, θεωρούνται ιδρυτές !!!!)

Η ΟΜΟΝΟΙΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει μόλις λίγες βδομάδες από την ίδρυση της και σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές, κατάφερε και έβγαλε, για πρώτη φορά στην ιστορία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού 5 βουλευτές, όσους υποψήφιους τις επέτρεψαν και χωρίς τη στήριξη της Ελλάδας. Έπραξαν στην αλβανική Βυλή, ιστορικό εθνικό πολιτικό έργο! Αλλά ούτε τα ονόματά τους αναφέρονται ούτε το έργο τους !!!

Οι ταυτισμένες με την ΟΜΟΝΟΙΑ σήμερα ηγεσίες της, αποτελούν τον μεγαλύτερο θεό Κρόνο στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, που κατασπάραξε τα στελέχη, τη δημοκρατία, την ομοψυχία, την ενότητα ! Προσωπικά υπήρξα το πρώτο θύμα. Το Νοέμβρη του 1992, η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με διέγραψε από μέλος του Γενικού Συμβουλίου διότι αντιτάχτηκα στην προσπάθεια ιδεολογικοποίησης των Ελλήνων με βάση την ελληνική και αλβανική πραγματικότητα (!) που έφερε και την ιστορική διάσπαση. (Στο όνομα όμως της ιδεολογίας ξεκαθαρίζονταν οι λογαριασμοί με τους προσωπικούς αντιπάλους της ηγεσίας, ή των κύκλων που εκπροσωπούσαν, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα!)

Σήμερα, οι χαιρετισμοί, για πρώτη φορά ίσως, δεν αναφέρονται στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Χθες την Κυριακή, μετρημένοι στα δάκτυλα ενός χεριού, κάποιοι «ηγέτες» που χαίρουν της υποστήριξης σημαντικών παραγόντων στην Αθήνα, αλλά

και στα Τίρανα,(!) ήταν στη Δερβιτσάνη με μια πίτα στα χέρια και κρύβονταν για να μη τους δει και τους μιλήσει κάποιος Έλληνας Βορειοηπειρώτης !!). Αναφέρονται όμως οι χαιρετισμοί στην ταυτισμένη μ'αυτούς, οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Ίσως, ως τον πιο καλύτερο τρόπο υποστήριξης της συγκεκριμένης ηγεσίας!!!)

Επίσης, αναφέρονται σήμερα με γενικά λόγια στους «αγώνες που έδωσε» η ΟΜΟΝΟΙΑ (διάβασε ηγεσία) και αναφέρονται συγκεκριμένα στους μελλοντικούς στόχους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρόκειται στην ουσία για στόχους που έθεσε στην ίδρυσή της η ΟΜΟΝΟΙΑ και αθέτησε, εγκατέλειψε και αντιστράφηκε κυρίως η νυν ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και για γνωστούς πλέον λόγους.

ΠΟΙΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΘΕΤΗΣΕ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ;!!

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στο δικαίωμα χρήση της μητρικής γλώσσας. Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κοιμάται, ενώ η κυβέρνηση στα Τίρανα ετοιμάζει εφαρμοσμένο νόμο που μας αφαιρεί το εμπράκτως κατοχυρωμένο και φυσιολογικό δικαίωμα ! Θα χρειάζεται πλέον άδεια από τη δημοτική αρχή για να μιλούμε ελληνικά!!

Μιλούν για την παιδεία στη μητρική γλώσσα (σημειώνω) χρησιμοποιώντας το νέο όρο, μειονοτική παιδεία !!! Από το 1998 όμως η συγκεκριμένη ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τάχτηκε κατά της ανασυγκρότησης της παιδείας μας στη μητρική γλώσσα, συνηγόρησε και συνέβαλε στην υποβάθμιση του δασκαλικού μας κόσμου, στο να μείνουν τα παιδιά μας στα σχολεία χωρίς βιβλία επί δέκα χρόνια. Με στόχο, την υποβάθμιση της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο δημόσιο και την άνθιση της ιδιωτικής μειονοτικής παιδείας. Έτσι εξηγείται και ο νέος όρος: «μειονοτική παιδεία» Συμπεριλαμβάνει μεν και τη παιδεία στη μητρική γλώσσα στο δημόσιο, αλλά όλο το βάρος του άμεσου και έμμεσου ενδιαφέροντος, πηγαίνει στην ιδιωτική παιδεία, όχι τόσο στη μητρική ελληνική, αλλά στην ελληνική (ιδιωτικά).

Μιλούν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Την ίδια στιγμή η συγκεκριμένη ηγεσία από το 1998-99 συνηγορεί, είτε με την εσκεμμένη αδιαφορία, είτε με ενοχοποιητικές πράξεις, στην υφαρπαγή 200 και πλέον χιλιάδων στρεμμάτων λιβαδιών και βοσκοτόπων στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό και στο γνωστό μακελλειό στη Χιμάρα.

Σήμερα, πραγματοποιούνται επίσης, τραγικές εξελίξεις στο χώρο μας, κάτι που δεν κατάφερε το αλβανικό κράτος, ούτε στο Μεσοπόλεμο, ούτε επί δικτατορίας.

Χιλιάδες στρέμματα γης, που ανήκουν στη δική μας κοινότητα, παραχωρούνται σε αλβανικής καταγωγής δήθεν πρώην ιδιοκτήτες ως αποζημίωση για τις περιουσίες τους στην αλβανική επικράτεια. (!!!)

Σήμερα, οι δήμοι μας παραχωρούν όλοι τη βουνοκορυφή, δεκάδες χιλιομέτρων, που τους χωρίζει, σε ύποπτη εταιρία για δήθεν αιολικό πάρκο!

Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο ότι η συγκεκριμένη ηγεσία κανένα εθνικό στόχο δεν μπορεί και δε θέλει να εξυπηρετήσει. Ούτε τον αυτοπροσδιορισμό όσον αφορά την εθνική ταυτότητα. Περισσότερο επιθυμεί να μη επιτευχθεί κάτι για να επιρρίπτει τις ευθύνες σε άλλους και να έχει να φωνάζει. Και το χειρότερο, το αδικαιολόγητο και το καταδικαστέο είναι ότι μόλις οι Βορειοηπειρώτες δουν τη συγκεκριμένη ηγεσία επικεφαλής μιας εθνικής υπόθεσης, απομακρύνονται, την απορρίπτουν, δεν τη στηρίζουν... !!! Συμβαίνει, λόγω αμφισβήτησής της, της καχυποψίας εναντίον της, αλλά και άλλων παραγόντων!!!!

Ξεκινώντας τελικά από τις προσπάθειες που καταβάλουν κάποια κέντρα για να στηρίζουν τη συγκεκριμένη ηγεσία, ή να την επιβάλλουν στο Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, είναι σαν να ενδιαφέρονται, όπως τρίτοι παράγοντες, στο μη έχει πραγματική πολιτική ηγεσία αυτός ο τόπος, στο να σβήσει πρακτικά ο Ελληνισμός!!! Με το μόνο ατού να τα φορτώσουν όλα σ'αυτή ... αλλά τη σημασία θα έχει;!



679 Απήχηση 136 Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια

Παναγιώτης Μπάρκας

**Η ΟΜΟΝΟΙΑ στην 30η επέτειο ίδρυσης... ένας ρημαγμένος μύθος
οι λόγοι που αποφάσισα να γράψω ξανά...**

08.01.2021

Σε δύσκολο δίλημμα, να γράψω ή να μη γράψω για τα ιστορικά γεγονότα πριν από 30 χρόνια, κέρδισε το πρώτο σκέλος. Με παραχωρήσεις στο δεύτερο.

Σε τρεις μέρες είναι η 30η επέτειο ίδρυσης της πρώτης και μοναδικής στην ιστορία πολιτικής οργάνωσης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αλλά κανείς δεν τολμάει να θυμηθεί το γεγονός. (Και ας λένε ότι τους πεθαμένους θυμούνται και τους καλολογούνε, περισσότερο από τους ζωντανούς!) Κυρίως οι υπεύθυνοι που κρατούν την ετικέτα ενώ την πραγματική ΟΜΟΝΟΙΑ την έχουν ενταφιάσει με βιογραφικό αντεστραμμένο κατά 180 μοίρες στους ιερούς εθνικούς σκοπούς ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ !!!

Λόγω αυτής της χωρίς προηγούμενο κατρακύλας στην ιστορία εθνικής πολιτικής μας, το καλύτερο που βλέπουν οι Βορειοηπειρώτες σήμερα είναι να πετύχουν προσωπικά, ανεξαρτήτως μέσου και τρόπου (Την ίδια αρχή στήριξε στην ευχή του νικητή και ο κορυφαίος τραγουδιστής μας στην Ελλάδα Χρίστος Μάστορας από κοινού με τον Πύρρο Δήμα). Δλδ δεν προσβλέπουν να πετύχουν συλλογικά για την ιδιαίτερη Πατρίδα τους. Κάνουν εντελώς το αντίθετο από τους προγόνους μας, οι οποίοι, όπου και αν πήγανε στον κόσμο, κουβαλούσαν μαζί τους την ιδιαίτερη Πατρίδα, για να την κάνουν, με τον οβολό τους, πιο ξακουστή, πιο δυνατή και περισσότερο περήφανη!!!

Τρίτο, η απόφασή μου να γράψω οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά, περισσότερο κουτσομπολιά και υποτιμητικά ακούγονται για την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Δεν καταφέραμε να την κάνουμε τουλάχιστον ένα μύθο. Και πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα που αδικώς σπιλώνουν κυρίως τους πραγματικούς ιδρυτές της και επειδή στο πλαίσιο αυτό πολλοί με ταυτίζουν προσωπικά με τη σαπίλα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, επιρρίπτοντάς μου μάλιστα, περισσότερες ευθύνες, από όσες σε εκείνους που τη σαπίσανε!! (Και δεν τη θέλουν ούτε οι ίδιοι....!!)

Από την μία, ειλικρινά με κάνει περήφανο το γεγονός ότι η δράση μου ως ηγετικό στέλεχος στην ΟΜΟΝΟΙΑ από το Γενάρη του 1991 μέχρι και την αδικαιολόγητη απόρριψη του δικαιώματος να είμαι βουλευτής και την διαγραφή μου από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τον Οκτώβρη 1992, (δλδ σε 22 μήνες από την ίδρυση) έχουν τόση δυνατή απήχηση που ηθικά μου δίνουν την μονιμότητα, επικεφαλής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Όμως η ταύτισή μου, λόγω αυτής της απήχησης, με τη σαπίλα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και η επίρριψη εις βάρος μου εθνικών ευθυνών ως άτομο (αλλά για λογαριασμό των υπευθύνων για τον εθνικό τους έγκλημα), αυτό είναι ασήκωτο και απαράδεκτο. Δείχνει την γενικότερη κατάντιά μας. Τόσο το περισσότερο όταν υπάρχει πλήρη άγνοια και υποτίμηση του έργου που έχω προσφέρει για την ιδιαίτερη Πατρίδα μας. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για μένα προσωπικά αλλά για κάθε αξία στον τόπο μας! (Γενικώς, διαφαίνεται κυρίαρχη η αρχή, το να παρασύρουμε στο βάλτο κάθε εθνική αξία, του παρόντος και του παρελθόντος, για να μη έχουμε μέλλον.)

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Η 8η Γενάρη 1991, είναι ιστορική διότι η εξάδα Αργυροκάστρου που είχε αναλάβει τον ιδρυτικό ρόλο της οργάνωσης, ολοκλήρωνε το πρόγραμμα και το καταστατικό, οι βασικές αρχές των οποίων είχαν συνταχτεί από μένα προσωπικά μήνες πριν, από τον Αύγουστο του 1990. (Τις είχα πάρει μαζί μου όταν επισκέφτηκα την Ελλάδα, Σεπτέμβρη 1990. Οι συγγενείς μου που με φιλοξένησαν όταν τους ενημέρωσα κατατρόμαξαν λέγοντάς μου ότι «θα σε σκοτώσουν οι κομμουνιστές», ενώ στα γραφεία

της ΣΦΕΒΑ στα Ιωάννινα δεν με αγνόησαν. Οι τέσσερις νεαροί στο γραφείο ήταν «κωφάλαλοι»!)

Στις 8 Γενάρη 1991 λοιπόν, η εξάδα έπαιρνε τις τελευταίες συντονιστικές αποφάσεις να φέρει στο Αργυρόκαστρο και στις 11 Γενάρη όλες τις ομάδες που δρούσαν στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και στην αλβανική επικράτεια για μια ενιαία, συλλογική ιδρυτική προσπάθεια. Η 11η Γενάρη επιλέχτηκε διότι θα πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Αλβανία ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης.

(Η ιδρυτική πράξη αποφασίστηκε για την πόλη Αργυροκάστρου με την ιδέα επιλογής ενός αστικού κέντρου, αλλά οι πληροφορίες ότι δε θα μας άφηναν μας ανάγκασε να μεταφέρουμε τη σύσκεψη ίδρυσης στη Δερβιτσάνη!!!)

ΠΩΣ ΕΒΛΕΠΑ ΕΓΩ, Ο 30-ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΤΕ, ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;!

Περισσότερο τη ζούσα μέσα από την πίστη μου, όπως εγώ είχα μεγαλώσει και λειτουργούσα. Ότι ο καθένας μας που μιλούσε ελληνικά και όχι μόνο, ήταν ένας φλογερός Έλληνας και πατριώτης, έτοιμος για κάθε θυσία προσωπική και συλλογική, που έπρεπε να του είχα και του είχα όλη την όλη εμπιστοσύνη...!!!! Θα πρέπει να το ομολογήσω ότι ήταν το μεγάλο και δραματικό μου λάθος. Σήμερα, μετά από 30 χρόνια, ομολογώ ξανά, χωρίς δισταγμό, ότι είναι ελάχιστοι και μετρημένοι εκείνοι οι Έλληνες που μπορεί να εμπιστευτείς για αγνά πατριωτικά και εθνικά αισθήματα και υποθέσεις !!!

Είναι αλήθεια ότι μια οργάνωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως ονόματος, ήθελε και ο Ραμίζ Αλία. Ο Αλβανός πρόεδρος, μετά από την ομιλία του το 1989 στον ΟΗΕ για το Κοσσυφοπέδιο, μετά από τις πιέσεις που δέχτηκε και συμφώνησε να έρθει η ανατροπή του καθεστώτος από την εθνική ελληνική μειονότητα, (ιδού και οι προβοκάτσιες με τις δολοφονίες στα σύνορα, με τα αδέρφια Πράσο, τα επεισόδια στη Βόδριστα, την επίσκεψη Σαμαρά στη Δερβιτσάνη και Γοραντζή), θεωρούσε τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου έναν «ανοιχτό τάφο που έπρεπε να κλείσει γρήγορα». Και το επιδίωκε, ως συνήθως με τα δικά μας χέρια! Άρα ήθελε μια πολιτική οργάνωση χειραγωγημένη και ελεγχόμενη από τον ίδιο. Γι' αυτό και κάλεσε στα Τίρανα, πριν από τις διεργασίες μας στο Αργυρόκαστρο,

τους Έλληνες μειονοτικούς συνεργάτες του, για να ιδρύσουν μια οργάνωση. Εκείνοι όμως, αναδείχτηκαν οκνοί και διστακτικοί (ομολογία του ίδιου Αλία στον γράφον).

Η Ελλάδα, όπως προσωπικά διαπίστωνα την ίδια μέρα, 8 Γενάρη 1991 στην Πρεσβεία, στα Τίρανα, ήθελε την ένταξή μας στα αλβανικά κόμματα, κυρίως στο Δ. Κόμμα.

Η πίεση που δέχτηκε η εξάδα του Αργυροκάστρου, η οποία κι αυτή δεν αποτελούνταν από άγιους, ήταν μεγάλη. Όπως και άλλοτε έγραφα, στις 11 Γενάρη στη Δερβιτσάνη, εκτός από την απόφαση ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δεν ελήφθη καμιά άλλη απόφαση. (Αργότερα καταλάβαμε ότι εκεί εκδηλώθηκαν έντονα όλες οι τάσεις, που προαναφέραμε. Η ένταξη στα αλβανικά κόμματα, να μη κατεβάσουμε υποψήφιους βουλευτές, να μη βιαστούμε, να περιμένουμε, ποιος θα ήταν πρόεδρος κλπ.) Η εξάδα Αργυροκάστρου συνέχισε το έργο της, την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποφεύγοντας, τις πιέσεις από τα Τίρανα, όσο και το άφαντο μοϊκό από τα τους Αγίους Σαράντα και την άγνοια από την Αθήνα και τις πιέσεις της.

Ως πράξη η ΟΜΟΝΟΙΑ ιδρύθηκε απαλλαγμένη απ' όλα αυτά και συνέχισε το έργο της σταθερά στη δική της εθνική αποστολή. Διήρηκε αυτό, τουλάχιστον, μέχρι την πρώτη Συνδιάσκεψη, στις αρχές Φλεβάρη 1992. Εκεί αποδείχτηκε (αργότερα το διαπιστώσαμε) ότι τα Τίρανα κατάφεραν τον έλεγχο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μέσω της Αθήνας με τη βοήθεια των ανθρώπων που τα Τίρανα είχαν προωθήσει στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Αποδείχτηκε ότι, οι της Αθήνας, (με κάποια τσιράκια δασοφύλακες) αντιμετώπιζαν το εθνικό μας θέμα ερασιτεχνικά και εξωπραγματικά. Παράβλεπαν και

υποτιμούσαν την αλβανική αντιμετώπιση και δεν μπορούσαν να διανοηθούν την υπεροχή τους. (Για να το διανοηθεί κανείς, ας διαβάσει το μυθιστόρημα του Τ. Κώτσια, «στην απέναντι όχθη») Στόχος τους ήταν να μας μετατρέψουν σε μια μαύρη τρύπα. Εκείνοι που αντιστέκονταν ... έφευγαν...!

Μέχρι εκείνη την περίοδο η ΟΜΟΝΟΙΑ πέτυχε πολλά. (Στο θέμα της παιδείας στη μητρική γλώσσα, στην ιδιοκτησία επί της αγροτικής γης, στην τόνωση του ελληνικού εθνικού αισθήματος) Κατάφερε γενικώς την ανασυγκρότηση και την τοποθέτηση σε πραγματικές βάσεις των δικών της ιστορικών κεκτημένων, τη διεκδίκηση εθνικών δικαιωμάτων σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, την ανατροπή του χοτζικού μύθου και πραγματικότητας και την πραγματική αντιμετώπιση του Ελληνισμού στην Αλβανία.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ... ΚΑΙ ΠΙΟΙ;!

Ποια ήταν η μετέπειτα πορεία μου στα κοινά και εθνικά, αφού διαγράφηκα από την ΟΜΟΝΟΙΑ;!! (Συνέχεια στο επόμενο αν και ξεπερνάει το χαρακτήρα μου !!!)



786 Απήχηση, 199Αλληλεπιδράσεις 10 σχόλια 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Βορειοηπειρώτες...ζούμε στον τόπο μας την υπακοή.... του θανάτου...!!

05.01.2021

I. «ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΝΑΤΟ»

Παλιότερα είχα αναρτήσει μια ανάλυση με τίτλο «Με προορισμό τον θάνατο». Το θέμα μου έγινε κυρίαρχο αυτές τις γιορτινές μέρες. Σε κάθε τραπέζι και επαφή, αν δεν ήταν επικρατέστερη θα ήταν αναπόφευκτη η κουβέντα «για έναν καλύτερο θάνατο» !!! Το κλίμα αποχτούσε περισσότερο κοντράστ, λόγω της προσπάθειας των αρχών, (με τη βοήθεια των Βορειοηπειρωτών από την Ελλάδα), να διακοσμήσουν με όσο περισσότερο φωτισμό τους δημόσιους χώρους, οι οποίοι ορφάνεψαν φέτος και από τις παιδικές χαρές και φωνές! (Αντικατέστησαν την απουσία τους με τα ψυχρά αυτά φωτάκια!)

Κάποιοι τα φόρτωσαν όλα στον κορονοϊό! Η αλήθεια όμως είναι ότι η πανδημία του κορονοϊού στον τόπο μας αποδεικνύει ότι πρόκειται για ΣΥΝΕΠΙΔΗΜΙΑ. Δلد ότι δεν φταίει τόσο ο κορονοϊός που διαλύθηκε παντελώς ο κοινοτικός μας ιστός, που αποδιάρθρωθήκαμε εντελώς και στριμωχτήκαμε στις γωνιές μας. Φταίνε περισσότερο οι υποκείμενες (ουσιαστικές) κοινοτικές, πολιτικές και εθνικές μας ασθένειες! Τα πάντα, τουλάχιστον αυτά τα 30 χρόνια, δείχνουν ότι όλες οι αξίες του τόπου μας και της ιστορίας μας τέθηκαν στην υπηρεσία τρίτων, είτε είναι άτομα, είτε είναι κράτη και κυβερνήσεις, είτε είναι πολιτικές δυνάμεις. Επικεφαλής τους είναι οι δικοί μας πολιτικοί, ή οι πολιτικοί και οι διοικητικοί μας εκπρόσωποι που κάνουν πιο εύκολη τη απομυζούσα κατάσταση σε όφελος των τρίτων και τη δική τους παχυσαρκία! Δυστυχώς όμως, φθάσαμε στο σημείο που φοβούμαστε να κρίνουμε τους ενόχους, εθνικά και κοινωνικά...!! Επειδή παραδοθήκαμε στην υπακοή του θανάτου!

II ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Αυτές τις μέρες ακούγεται ότι θα φθάσει στο Αργυρόκαστρο ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας!! Θα αντικαταστήσει την 5μηνη κενή θέση του προκατόχου του. Κάνει εντύπωση που στην ιστορία και της ελληνικής διπλωματίας παραβιάστηκε η αρχή. Δلد δεν μπορεί να φύγει από τη θέση του ο υπάρχον διπλωμάτης μέχρι να ορισθεί ο διάδοχός του. Στη δική μας περίπτωση η θέση του γενικού προξένου έμεινε κενή για πέντε ολόκληρους μήνες!!! Κι αυτό διότι το Υπουργείο δεν έβρισκε εθελοντή διπλωμάτη για τη θέση του Αργυροκάστρου (κάτι που συμβαίνει τις τρεις τελευταίες θητείες) και έπρεπε να τον ορίσει, αλλά με καθυστέρηση μηνών. (!!) Διότι η θέση του Γενικού Προξένου στο Αργυρόκαστρο έγινε πλέον δύσκολη.

Οι πορωμένες φατρίες που απόμειναν στον τόπο μας δεν δείχνουν διατεθειμένες να συνεργαστούν για να πετύχουν από κοινού εθνικό έργο, αλλά θέλουν να επιβληθούν στην διπλωματική αρχή κάνοντας τη ζωή του Γενικού Προξένου δύσκολη, επιτρέποντάς του την μόνη επιλογή να βρει τρόπο να εξισορροπήσει την κατάσταση για να μη του μπει αγκάθι μέχρι το τέλος της θητείας. Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση για όποιον Έλληνα διπλωμάτη στο Αργυρόκαστρο επιδιώξει να παράσχει εθνικό έργο. Γι' αυτό μόλις οι διπλωμάτες φθάσουν σκέφτονται πότε θα φύγουν!

Η τόσο μακρά απουσία Γενικού Προξένου στο Αργυρόκαστρο και η «αδιάφορη» στάση της κοινότητάς μας, δείχνει ότι δεν έχουμε ανάγκη την ελληνική διπλωματική αρχή. Περισσότερο το πράττουν οι «εκπρόσωποι» της κοινότητας, διότι όπως και να έχει το Γενικό Προξενείο έχει μείνει το μόνο μάτι που βλέπει και μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά, δلد αποτελεί το μόνο παράγοντα που φοβούνται για τα ζουλούμια

τους σε βάρος της κοινότητάς μας, ανεξαρτήτως που μέχρι τώρα κανενός δεν μπήκε αγκάθι.

Έδειξε επίσης την υποβάθμιση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, τόσο σε ό τι αφορά το παρεμβατικό του εθνικό έργο, όσο και σε ό τι αφορά τον σεβασμό των εισηγήσεων, των θέσεων και των απόψεών του.... Όταν βέβαια υπάρχουν.

III . ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ

Η κοινότητά μας, ασφαλώς μέσω των εκπροσώπων της, δεν έδειξε ποτέ τι συγκεκριμένα διεκδικεί για τον εαυτόν της, από τον εαυτόν της και προς τρίτους (Αλβανία, Ελλάδα, Διεθνή κοινότητα). Προσέχουμε! 30 χρόνια τώρα δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν έχουμε αρθρώσει μια αρχή, ένα πρόγραμμα, δεν έχουμε εθνικούς, κοινωνικούς οικονομικούς στόχους. Τίποτε! Απλώς περιμένουμε να μας παραβιαστεί κάποιο δικαίωμα για να φωνάξουμε, ή όταν οι πολιτικοί μας θέλουν να ανεβάσουν τις μετοχές τους κυρίως στην Ελλάδα, μιλούν για δήθεν δικαιώματα για τα οποία μάλιστα οι ίδιοι και για άλλα οφέλη, έχουν εργαστεί για να παραβιαστούν.!!

Εκείνο που έκανε εντύπωση τελευταία είναι το γεγονός ότι για δικά τους οφέλη, οι εκπρόσωποί μας, από την μία δε διεκδίκησαν το δικαίωμα ζωής από την Ελλάδα στο θέμα κορονοϊού, από την άλλη ζήτησαν ξανά τρίμματα, ας πούμε ανθρωπιστική βοήθεια, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. (δε θέλω να αναφερθώ σ'αυτά που ακούγονται και γράφονται ότι και όταν έφθαναν πουλιούνταν από τους ίδιους τους υπεύθυνους κιόλας).

Τριάντα χρόνια τώρα, δεν σοβαρευτήκαμε να ζητήσουμε από την Ελλάδα, την Ευρώπη και από την Αλβανία επενδύσεις που να αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, την αναδιάρθρωση των υποδομών μας, την ανάπτυξη του πολιτισμού μας, της παιδείας, του υγειονομικού συστήματος... Μείναμε η πιο φτωχή κοινότητα ακόμα και στην Αλβανία ενώ αποτελούσαμε ιστορικά την κορυφή όλων των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ντροπή ! Ακόμα και σήμερα διακονούμε τρίματα !!!! Και τα πολλά λεφτά που φαγώθηκαν στον τόπο μας (στην ουσία μετατρέψαμε οικειοθελώς τον τόπο μας σε μαύρη τρύπα) ερχότανε κυρίως ως ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος για να φαγωθούν, για να μαραζώσει και νεκρώσει ο τόπος μας. Και τρώγονταν με την συνεργασία και συμβολή των δικών μας, αυτών που δεν μπορεί σήμερα να ξεριζώσει η κοινότητά μας, με αποτέλεσμα να επιλέγουμε υποδείξεις αλβανικών κομμάτων που μας προκύπτουν χειρότεροι και επικίνδυνοι.

Πώς γίνεται λοιπόν που μείναμε σε κατάσταση διακονιάρη;!!! Και να βλέπουμε το μέλλον μας «στον ουράνιο παράδεισο»;!!! ΤΕΛΟΣ



2.715 Απήχηση **784** Αλληλεπιδράσεις 20 σχόλια
5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Τι κρύβει αντίδραση γνώστης ιστοσελίδας μας στην απόφαση των Τιράνων για την εξασφάλιση οικοπέδου που θα επεκτείνει το ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο της κλεισούρας;!!

27.12.2020

Εκείνο που με ανάγκασε να αναλάβω χρονιάρες μέρες τη συγκεκριμένη ανάρτηση είναι η προκλητική και επικίνδυνη αντίδραση ιστοσελίδας, που αποτελεί επέκταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ και της ΑΟΕΑ, στην πρόσφατη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση σε εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας του 2009-10, «για τον εντοπισμό, εκταφή και ενταφιασμό των Ελλήνων Πεσοντών του Έπους του 40'», αποφάσισε την απαλλοτρίωση συγκεκριμένης ιδιωτικής αγροτικής έκτασης δίπλα στο υπάρχον ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο στην Ι. Μονή του Αγίου Νικολάου στην Κλεισούρα της Πρεμετής, για να την παραχωρήσει για την επέκταση του υπάρχοντος ελληνικού στρατιωτικού κοιμητηρίου εδώ.

Η αντίδραση φαίνεται αθώα και εντός του πλαισίου των δικαιωμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Δεν είναι όμως έτσι.

Εξαρχής τονίζουμε ότι ανεξαρτήτως από το κίνητρο της αλβανικής πλευράς (σεβασμός της συμφωνίας, ή άλλες σκοπιμότητες), ανεξαρτήτως αν θίγονται ή όχι άλλα συμφέροντα ή δεν γίνονται σεβαστές κάποιες διαδικασίες, από τη στιγμή που πρόκειται για απόφαση που αφορά την ικανοποίηση ενός ιερού εθνικού ελληνικού στόχου όπως είναι η εξασφάλιση μετά από 80 χρόνια ενός αξιοπρεπούς τάφου για τους ήρωες του 40', κάθε άλλη σκοπιμότητα μεριάζει. Άλλωστε πρώτη η εκκλησία θα πρέπει να δείξει κατανόηση και να στηρίζει μια τέτοια χειρονομία! (Όπως σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί)

Αν και η διαμαρτυρόμενη ανάρτηση του γνωστού ανώνυμου αναλυτή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι και ιδιαίτερα ξεκάθαρη, ωστόσο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης δεν είναι χειρονομία που αφορά την επέκταση του ελληνικού στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας, αλλά πρόκειται για απαλλοτρίωση από το αλβανικό Υπουργείο Αμύνης έκτασης που ανήκει στη μονή του Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει ήδη και στεγάζονται τάφοι των Ελλήνων πεσοντών για να δοθεί στη συνέχεια στο ελληνικό Υπουργείο Αμύνης υπέρ της επέκτασής του.

(Και έτσι σάμπως να έχει, που το πρόβλημα;!!)

Το αλβανικό Υπουργείο Αμύνης, είτε γιατί θέλει να τηρήσει τη διακρατική συμφωνία του 2010, (η οποία υποχρεώνει την αλβανική πλευρά για την εξασφάλιση οικοπέδου για τον ενταφιασμό των 8.5 χιλιάδων πεσοντών στα δύο πλέον ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία, στην Κλεισούρα και το Βουλιαράτι), είτε διότι η κυβέρνηση των Τιράνων θέλει, ιδιαίτερα τώρα, καλές σχέσεις με την Αθήνα, απάντησε θετικά στο ελληνικό αίτημα επέκτασης του υπάρχοντος ελληνικού στρατιωτικού νεκροταφείου στην Κλεισούρα. Γι' αυτό, εφάρμοσε την αλβανική νομοθεσία απαλλοτριώνοντας για κρατικούς σκοπούς ιδιωτική αγροτική έκταση, την οποία την παραχωρεί στο ομόλογό του Ελληνικό Υπουργείο Αμύνης για να χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου

Ο συγκεκριμένος αναλυτής ιδιαίτερα αυτός, γνωρίζει πολύ καλά ότι όση αγροτική έκταση άνηκε στους σοσιαλιστικούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από την προέλευσή της (σε ιδιώτες ή σε θρησκευτικά ιδρύματα) μοιράστηκε και ιδιωτικοποιήθηκε από τους αγρότες βάση του νόμου 7501. Δλδ άλλαξε ιδιοκτήτη, που σημαίνει ότι, βάση του νόμου, το κράτος δεν μπορεί πλέον να παρέμβει για να επιστραφεί αυτή η ιδιοκτησία στην Ι Μονή. (Αν στη Ι Μονή επιστράφηκε η αγροτική

έκταση όπου χτίστηκε το υπάρχον ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο, αυτό προέκυψε σε ιδιωτική βάση με τις γνωστές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις)

Άρα λοιπόν είναι νομικά εσφαλμένο να ζητήσεις, ειδικά από το Υπουργείο Αμύνης της Αλβανίας, τέτοιου είδους παρέμβασης σε όφελος της Ι. Μονής. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέραμε, επιβάλλεται σιωπή και ανοχή για όποια έστω παρατυπία, εφόσον πρόκειται για χειρονομία που ικανοποιεί έναν εθνικό ελληνικό ιερό 80-χρονο στόχο. Τόσο το περισσότερο, όταν είναι γνωστές οι αλβανικές εθνικιστικές αντιδράσεις και επιθέσεις κατά της συγκεκριμένης απόφασης της αλβανικής κυβέρνησης, οι οποίες μάλιστα φθάνουν στο σημείο να κατηγορούν ότι πρόκειται για τρίτο ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο!

Γιατί τότε να αντιδράει η γνωστή για την εγγύτητά της ιστοσελίδα με τους δήθεν ακραιφνείς ελληνικούς πολιτικούς θεσμούς όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ και συνέχεια της ΑΟΕΑ, λόγω της ελληνικής κεφαλής της, όταν είναι γνωστό από την άλλη, ότι δεν μπορούν να μπουν σ ένα καντάρι, οι διεκδικήσεις αυτές με τους ήρωες του 40';!!

Κατά κάποιον τρόπο το γεγονός θυμίζει λίγο υπόθεση Κοσίνα του 2005-06, όταν τα ίδια πρόσωπα ενεπλάκησαν, θεληματικά ή όχι δεν έχει καμιά σημασία, σε παιχνίδι των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών που στόχευε στην κηλίδωση και ξεφτιλισμό των οστών των Ελλήνων πεσόντων.

Ωστόσο, όμως περισσότερο φαίνεται να αποχτάει έδαφος η άποψη που σχετίζεται με το τελικό κείμενο της διακρατικής Συμφωνίας του 2010 για τα οστά των Ελλήνων πεσόντων. Η ελληνική πλευρά ξεκινώντας από τη διεθνή πρακτική, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο μετά του συγκεκριμένου ποιμενάρχη στην ΑΟΕΑ, ζήτησε ώστε στο τελικό κείμενο της συμφωνίας, τα ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία να απαλλάσσονταν από την δικαιοδοσία της αλβανικής ορθόδοξης εκκλησίας (όπως προβλέπονταν στις ημιτελείς προηγούμενες συμφωνίες) και να αποτελούσαν αρμοδιότητα και ευθύνη του αλβανικού κράτους.

Είναι αλήθεια ότι τα δύο ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία, στο Βουλιαράτι και την Κλεισούρα, χτίστηκαν από την ΑΟΕΑ με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου πριν η από το 2006, δλδ πριν την τελική συμφωνία του 2010 και όλα έδειχναν ότι η τελική συμφωνία θα κατοχύρωνε την μέχρι τότε πρακτική και πραγματικότητα. Αλλά... Το επίσημο ελληνικό κράτος είχε πλέον άλλη άποψη.

Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε από την ΑΟΕΑ και για την ένταξη στις δομές της (άμεσα ή έμμεσα) των κοινωνικών και πολιτικών δομών του Ελληνισμού της Αλβανίας, προσπάθεια η οποία από κοινού με άλλους σοβαρούς παράγοντες οδήγησε την εθνική κοινότητα του Ελληνισμού στην Αλβανία σε διάσπαση, αντιπαράθεση και αποσύνθεση. Το ίδιο και με τις ακίνητες περιουσίες των ελληνικών μειονοτικών ενοριών. Οι Έλληνες, επί τουρκοκρατίας, για να προστατέψουν τις ακίνητες ατομικές και κοινοτικές περιουσίες, τις παραχωρούσαν στην εκκλησία της ενορίας τους εφόσον η ορθόδοξη εκκλησία αναγνωρίζονταν από την Οθωμανοκρατία ως νομικό πρόσωπο. Από την άλλη πλευρά οι εδώ ορθόδοξες ενορίες υπάγονταν στην ελληνική εκκλησία. Στις σημερινές καταστάσεις πολλές από αυτές τις περιουσίες, κυρίως λιβάδια και βοσκοτόπια, μεταφέρθηκαν από περιουσίες των ενοριών των ελληνικών μειονοτικών κοινοτήτων στην αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας (!) Και ξανά προκύπτει ότι πίσω από τις προσπάθειες αυτές βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα! ΤΕΛΟΣ



751 Απήχηση **96** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια
2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Σήμερα στην πλατεία των πεσόντων στο Αλίκο βασιλεύει η σιωπή και η βροχή, ως το καλύτερο δείγμα της ανίκανης εθνικά γενιά μας!

12.12.1990-12.12.2020

Σήμερα είναι 12 Δεκεμβρίου! Ασφαλώς του Αγίου Σπυρίδωνα! Αλλά για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό θα πρέπει να ήταν και μια εθνική ιστορική ημέρα. Δυστυχώς! Μας είχαν κουράσει οι κούφιας και ανούσιες εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια και να που φέτος ήρθε ο Κορωνοϊός να βοηθήσει τους πολιτικούς μας, με πρώτη την ΟΜΟΝΟΙΑ, να απαλλαγούν από το εθνικό βάρος αυτής της εθνικής ιστορικής ημέρας. Στην πλατεία των ηρώων στο Αλίκο σήμερα βασιλεύει η σιωπή και η βροχή. Ίσως καλύτερα, γιατί και εκείνες οι εκδηλώσεις ρουτίνας, φαγωμάρας, εκμετάλλευσης για προβολή και επίδειξης ενδοκοινοτικής ισχύς, σκότωναν την μνήμη των ηρώων.

Πριν 30 χρόνια το κομμουνιστικό καθεστώς χρειαζονταν αίμα για να ξεψυχήσει ολοκληρωτικά! Και σαν σήμερα πήρε τη ζωή των τεσσάρων λεβέντων μας του Βαγγέλη, του Θανάση, του Θωμά και του Αηδόνη. ...!!

Από τότε που την Αλβανία επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τον Μάιο 1990, και μέχρι την ημέρα, αυτή 12η Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το καθεστώς στο ξεψύχισμά του είχε φάει στα σύνορα άλλους 11 ομογενείς, παρά το γεγονός ότι ο νόμος που θεωρούσε την προσπάθεια παραβίασης των συνόρων εσχάτη προδοσία, είχε τροποποιηθεί σε διοικητικό αδίκημα.

(Το Σεπτέμβρη του 1991 κατηγορήσα στη Βουλή τον Αλβανό Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλία, ότι υπέγραφε προσωπικά τις εντολές για εκτελέσεις στα σύνορα, ο οποίος με απείλησε ότι θα ασκούσε εις βάρος μου ποινική δίωξη σε περίπτωση που δεν ανακαλούσα, αλλά δεν γνώριζε ότι διαθέταμε στοιχεία!)

Γιατί όμως χρειαζονταν ξανά ελληνικό αίμα για να πέσει το καθεστώς;!!

Ο Αλία, είχε αποφασίσει την αλλαγή του κομμουνιστικού καθεστώτος στη χώρα. Φαίνεται όμως ότι σε συνεννόηση με διεθνείς παράγοντες εφάρμοζε μεταξύ των άλλων και γνωστά σενάρια. Όπως αυτό της Τιμισουάρα στη Ρουμανία που απαιτούσε την αντίδραση ισχυρών εθνικών ομάδων κατά του καθεστώτος.

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα εκλήθη (εν αγνία της) στην αποστολή αυτή. Το επεισόδιο με τους λεβέντες του Βούρκου ήταν το αποκορύφωμα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες δολοφονίες στα σύνορα. Η υπόθεση με τα αδέρφια Πράσο από την Πέπελη, η προειδοποιητική επίσκεψη Σαμαρά στη Δερβιτσάνη, οι οργανωμένες διεθνικές προκλήσεις στη Βόδριστα που επίσης έφεραν εντολή του Αλία κλπ.

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, η οποία τότε (αλλά ούτε τώρα) δεν λειτουργούσε ως εθνική κοινότητα, αντιδρούσε ή παθητικά, ή μεμονωμένα. Όπως στην περίπτωση της Βόδριστας.

Στην περίπτωση των παλικαριών του Βούρκου η τοπική αντίδραση ήταν τέτοια που όντως κλόνησε συθέμελα το δικτατορικό καθεστώς. Σημειώνεται ιστορικά ως η πρώτη πραγματική αντικαθεστωτική διαδήλωση στην Αλβανία και μάλιστα με εθνική χροιά.

Ο Αλία όντως επέτρεψε να εφαρμοστούν τα σχέδια αυτά. Αλλά τα ήθελε υπό τον δικόν του πλήρη έλεγχο! (Όπως αργότερα και ο Μπερίσια με το επεισόδιο της Επισκοπής!)

Έτσι, η πονεμένη εθνική ψυχή της νεολαίας του Βούρκου πορεύτηκε με τα φέρετρα μπροστάρηδες και λάβαρα ελευθερίας προς τους Αγίους Σαράντα, αλλά προσέκρουσε ξανά σε τοίχο Ελλήνων που διέταζαν τα θωρακισμένα της δικτατορίας!

Η πολιτική ηγεσία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού με επικεφαλής την ΟΜΟΝΟΙΟΑ, δεν μπόρεσε να καθιερώσει αυτή την ημέρα ως το ισχυρό πάτημα ιδιαίτερης συνεισφοράς για τη δημοκρατία στην Αλβανία και περισσότερο για διεκδίκηση εθνικών δικαιωμάτων. (Όπως αναφέραμε, είχε μετατρέψει τις επετειακές

εκδηλώσεις προς τιμή των παλικαριών σε τυπική ημέρα απομύησης ρουτινιάρικων κομμουνιστικών εκδηλώσεων, κατά τις οποίες δέσποζαν οι κοκορομαχίες, η έλλειψη σεβασμού προς τους πεσόντες και το έθνος, η προσπάθεια εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης, η αξιοποίηση της μνήμης τους για την προβολή πολιτικών, αποτελούσαν προσβολή για το αίμα και την αδικοχαμένη ζωή των παλικαριών και έδειχναν την εθνική μας κατήφεια!)

Αυτή η πολιτική ηγεσία και μετά από 30 χρόνια ανατροπής του καθεστώτος, δεν μπόρεσε να αρθρώσει ένα εθνικό όραμα για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό στους σύγχρονους καιρούς, όταν όλα άλλαξαν στην Βαλκανική. Να χαράξει εθνική πολιτική, στοίχους και στρατηγική. Τίποτε! Παρά μόνο μιλάει για δήθεν ιερούς αγώνες και εθνικά δίκαια ως ξεφτισμένη και μπαγιατική δημαγωγία, όταν την πολιτική αυτή ηγεσία τη συναντάς πλέον εύκολα πίσω από κάθε εθνική απώλεια στα ζωτικά εθνικά θέματα, όπως το εκπαιδευτικό, το περιουσιακό, το δημογραφικό, το πολιτιστικό....

Δυστυχώς, σε τέτοιες μέρες εθνικού συλλογισμού, είμαστε αναγκασμένοι να προσέξουμε ότι η ηγεσία αυτή όχι μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά προσπαθεί να φτιάξει κληρονομικούς θεσμούς εντός συγγένειας, από γονείς σε τέκνα, τα οποία, παρά ότι είναι νέοι (γύρω στα 20) δείχνουν ότι ξέρουν να ξεπεράσουν τους γονείς τους στην αντιδημοκρατικότητα, στη διάσπαση, στην τήρηση ζωντανού του μεταξύ μας μίσους! Μαζί με τη βιασύνη για να διαδεχτούν τους γονείς τους στην ηγεσία αυτή, δείχνουν και τις άγριες τους διαθέσεις, ότι ο κάθε Έλληνας θα πρέπει να πάρει την άδειά τους να μιλάει, να σκέφτεται, να εκφέρει άποψη για τα κοινά και εθνικά. Περίεργο,... δεν τον έζησαν τον Χότζα, αλλά...

Έτσι λοιπόν, όπως δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να σβήσουμε όλη μας την ιστορία και να απαλλαγούμε από τις εθνικές ιστορικές ευθύνες, λογικό είναι να δείξουμε ότι δεν μπορούμε να χαράξουμε ιστορία και όταν πρόκειται για τέτοια γεγονότα... Αλλά ποιον εξυπηρετούμε με τόσο φανατισμό;!! ΤΕΛΟΣ



1.180 Απήχηση **210** Αλληλεπιδράσεις 4 σχόλια
6 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η επικίνδυνη εθνική προσπάθεια να μήνει ο τόπος μας χωρίς μνήμη

6.12.2020

(Έθνος χωρίς μνήμη, ίσον έθνος χωρίς μέλλον)

Αναζητώντας ιστορικές πηγές για τον τόπο μας, εύκολα διαπιστώνεται ότι και στις πιο σκοταδιστικές εποχές, όπως αυτή του Χότζα, ο τόπος μας έχει μνήμη. Μπορείς εύκολα να ενημερωθείς πώς πορευτήκαμε στο πηχτό αυτό σκοτάδι!

Οι προγενέστερες γενιές μας, ωστόσο, είχαν μεριμνήσει να μας αφήσουν πολυποίκιλες πηγές ενημέρωσης. Για να τους παρακολουθήσουμε και να τους κρίνουμε. Αλλά περισσότερο για να μας φωτίσουν το μέλλον μας. Το έπραξαν ιδιαίτερα στην τουρκοκρατία.

Η δική μας γενιά, η διάνοηση και ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία και λοιποί επίσημοι εκπρόσωποι, αδιαφορούν γι'αυτή τη σημαντική ιστορική πτυχή. Και όχι μόνο αδιαφορούν!!!

Η πολιτική ηγεσία, υπό την όποια ονομασία, αλλά κυρίως η ΟΜΟΝΟΙΑ, φρόντισαν, κατά τον πιο περιεργο, αλλά και εγκληματικό εθνικό τρόπο, από την μία να μη φέρουν στο προσκήνιο την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία για να αφήσουν την κοινότητά μας θύμα της διαστρεβλωμένης, παραχαραγμένης και στην καλύτερη περίπτωση, της ρηχής ιστορίας μας που καλλιέργησε το κομμουνιστικό καθεστώς και συνολικά η αλβανική βιβλιογραφία.

Από την άλλη φρόντισαν να διαλύσουν και καταστρέψουν κάθε σύγχρονη πηγή ενημέρωσης! Όπως φρόντισαν να στερέψουν κάθε πολιτιστική και μάλιστα και εκπαιδευτική προσπάθεια που θα έδινε ζωή στον τόπο μας!

Δεν άφησαν όρθιο κανένα έντυπο. Δεν μπόρεσαν να στήσουν ένα κοινό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό ΜΜΕ, που θα έδινε φωνή και αξιοπρέπεια στη δική μας κοινότητα. Καταπολεμούν με μανία όποιον προσπαθεί να γράψει κάτι για τον τόπο μας. Ισοπεδώνουν κάθε αξία ως το μόνο τρόπο που τους εξασφαλίζει την επιφάνεια! Κατέστρεψαν μια χιλιόχρονη παράδοση!

Αναζητήστε και εσείς παρακαλώ για να μάθετε για τις εξελίξεις στον τόπο μας αυτά τα 30 χρόνια! Τίποτα δε θα βρείτε! Ούτε για το περιουσιακό, ούτε για το εκπαιδευτικό, ούτε για το πολιτικό, το κοινωνικό και ασφαλώς για το εθνικό..... !

Ή μπορείτε να βρείτε παραπληροφόρηση, συγκεχυμένη και αντιφατική ενημέρωση, ενημέρωση που προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα, τις εθνικές τους ενοχές. Πρόκειται για χωρίς προηγούμενο κατάσταση που επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσει ένα βάλτο που στοχεύει να εξαφανίσει το ένδοξο παρελθόν και να μπάσει σε αδιέξοδο το μέλλον ! Να καλλιεργήσει την μεταξύ μας διάσπαση και αντιπαράθεση, φτώχεια και μεζέρια, κατάσταση που βολεύει τους ίδιους να επωφεληθούν οικονομικά και να επιβιώσουν πολιτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, τελευταία παρατηρείται και μια άλλη εξέλιξη. Τα ΜΜΕ, κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στους ηγετικούς και εκπροσωπευτικούς μας κύκλους, υπεύθυνοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και ο κάθε Έλληνας, καταπιάνονται με μεμονωμένες ιστορικές μας πτυχές, με μεγάλα παγκόσμια θέματα, με τις εξελίξεις στην Ελλάδα, με την ορθοδοξία, με... όχι όμως με τα προβλήματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού;!! (Εύγλωττο παράδειγμα ακόμα η αντιμετώπιση της πανδημίας)

Γιατί;!

Επειδή θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού μας από τα καθημερινά προβλήματα. Θέλουν να συγκαλύψουν τις μεγάλες εθνικές ευθύνες για το ξεπούλημα για μια ακόμη φορά (αλλά την πρώτη ιστορικά από τα δικά μας χέρια) της δικής μας

εθνικής υπόθεσης. Θέλουν να δείξουν ότι, αυτοί είναι οι ικανοί, οι άξιοι για τις τύχες του τόπου μας και κανείς άλλος.

Θέλουν επίσης, να γράψουν τη δική τους ιστορία για το παρόν και το μέλλον της εθνικής μας υπόθεσης, όπου προκύπτουν με καθαρά χέρια και «μάχιμοι σε ιερούς αγώνες» που δεν έδωσαν ποτέ. Απεναντίας! Παγίδεψαν κάθε εθνική προσπάθεια!
ΤΕΛΟΣ



1.143 Απήχηση **171** Αλληλεπιδράσεις
2 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Για τα συνταγματικά δικαιώματα δεν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ευεργέτες. Είναι επίσης επικίνδυνη η εκμετάλλευσή τους για πολιτικό παραγοντισμό.

2. 12. 2020

Αγαπητοί αναγνώστες της σελίδας μου (οι οποίοι, στα κρυφά είστε χιλιάδες περισσότεροι απ' αυτούς που δηλώνουν ανοιχτά ότι με διαβάζουν, δείγμα κι' αυτό Βορειοηπειρωτικού ραγιαδισμού και έλλειψης ήθους), για να αποφύγω κάθε παρεξήγηση, θέλω εξ αρχής να τονίσω ότι η κάτωθι αντίδραση δεν ξεκινάει από κάτι προσωπικό. Δεν διεκδικώ τα εύσημα κανενός! Δεν διεκδικώ θέσεις και αξιώματα! Ούτε μάλιστα, την αποκατάσταση της αλήθειας! Δεν έχω επίσης, κάποιο προσωπικό όφελος για να ασχολούμαι με τα κοινά. Απεναντίας! Κουράζει και απογοητεύει η βορειοηπειρωτική απάθεια και ραγιαδισμός! Ακριβώς για να αποδείξω πόσο μακριά πηγαίνει αυτή η νοοτροπία, αναγκάστηκα να προβώ στη δημόσια αυτή αντίδραση!

Τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκαν συντονισμένες δημόσιες ανακοινώσεις των δύο Ελλήνων μειονοτικών δημάρχων σε ό τι αφορά την πρόσφατη απόφαση των ελληνικών αρχών για να καταργήσουν τα αντισυνταγματικά μέτρα σε ό τι αφορά το δικαίωμα και των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για νοσηλεία στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα, ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες.

Τι παρατηρείται όμως στις συντονισμένες ανακοινώσεις των δημάρχων.

Από την μία, επιδιώκουν να οικειοποιηθούν και καρπωθούν, ως δική τους υπόθεση την εξέλιξη αυτή.

Από την άλλη. Δυστυχώς, γι' αυτούς, αλλά και για τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες, την μάταιη προσπάθειά τους οικειοποίησης της εξέλιξης αυτής, επιδιώκουν να την αξιοποιήσουν για να αναδειχτούν παράγοντες διαχείρισης της όλης υπόθεσης. Αντιμετωπίζουν όμως το συνταγματικό δικαίωμά μας με τη δική τους αρχή ραγιαδισμού.

Πρώτον. Ότι δεν πρόκειται για ένα αδιαμφισβήτητο συνταγματικό μας δικαίωμα, αλλά για χειρονομία καλής θελήσεως κάποιων ελληνικών κρατικών παραγόντων και υπαλλήλων, τους οποίους βλέπουν, ξανά με τη δική τους νοοτροπία, ως ιδιοκτήτες των κρατικών υπηρεσιών που εκπροσωπούν και υπηρετούν.

Δεύτερο. Στη συνέχεια, τους εκλιπαρούν ως ευκαιρία για να προβάλλουν των εαυτών τους ως παράγοντες σωτήρες που κατάφεραν να λύσουν το θέμα. Δλδ, κατ' αυτούς, το δικαίωμα να διακομιστούν οι νοσούντες Έλληνες Βορειοηπειρώτες στα Ελληνικά νοσοκομεία δεν απορρέει από το Σύνταγμα, ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες, αλλά λόγω της διαμεσολάβησής τους σε κρατικούς περιφερειακούς λειτουργούς. (!)

Για το αληθές του λόγου, στις εβδομαδιαίες προσωπικές μου προσπάθειες για να πείσω τις ελληνικές αρχές, ότι με την απαγόρευση της προσέλευσης στην Ελλάδα και στα ελληνικά νοσοκομεία των Βορειοηπειρωτών νοσούντων με κορωνοϊό, ή με άλλες ασθένειες, λόγω της πανδημίας, παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα που προκαλούν ανεπανόρθωτα εθνικά ρήγματα στις σχέσεις των Βορειοηπειρωτών με τον εθνικό κορμό, ζήτησα τη συμπαράσταση Έλληνα μειονοτικού δημάρχου, όπως και άλλων Βορειοηπειρωτών παραγόντων και συλλόγων για να συνυπογράψουν το προσωπικό μου υπόμνημα προς τις ελληνικές αρχές.

Στην αρχή, ερμήνευσα την άρνηση σύμπραξης με το γεγονός ότι το υπόμνημα έφερε την υπογραφή μου ως καθηγητή και δημόσιο πρόσωπο στην εθνική ελληνική μειονότητα. Διαπίστωσα όμως ότι περισσότερο τους εμπόδιζε, από την μία η νοοτροπία του φόβου μήπως ενοχληθούν οι ελληνικές αρχές (γι' αυτό και στις δημόσιες ευχαριστήριες επιστολές οι δήμαρχοι τους λοιδορούν) και από την άλλη, ήθελαν να εκμεταλλευτούν την περίπτωση για την ανάδειξη παραγοντισμού. Δλδ να αναγκάσουν

τους Βορειοηπειρώτες να δουν το συνταγματικό τους αυτό δικαίωμα ως ενδιαφέρον και προνόμιο των δημάρχων, οι οποίοι θα συντονίζουν στο εξής και την εφαρμογή και τον σεβασμό του δικαιώματος αυτού σε συνεννόηση με Έλληνες παράγοντες;;; !!!!
Στην ουσία γνώριζα από πρώτο χέρι ότι με την εγκατάσταση κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην Κακαβιά, τα απαγορευτικά αυτά μέτρα για τους Έλληνες νοσούντες θα καταργούνταν. Απλώς, απαιτούσα σύμπραξη επειδή ήθελα να μπουν στο χορό αυτό και άλλοι παράγοντες για να δείξουμε ότι υπάρχει μια ζωντανή και αξιοπρεπή ελληνική κοινότητα. Και επίσης, επειδή, απαιτώ στο υπόμνημα την κατάργηση των αλβανικών τεστ για τον κορωνοϊό εφόσον είναι αναξιόπιστα και για τα οποία οι Έλληνες χρειάζονται να πληρώνουν ένα κάρο λεφτά. Αντί του όρου αυτού υπογραμμίζω τη διεξαγωγή τεστ κορωνοϊού μόνο από το μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Κακαβιά. Άρα χρειάζεται ακόμα πόλεμος και προσπάθειες και γι' αυτό και ασφαλώς δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια ενός ατόμου.

Το θέμα έχει και συνέχεια.

Το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία, στην ελεύθερη προσέλευση στην πατρίδα είναι ατομικό, προσωπικό. Δλδ ο κάθε Έλληνας Βορειοηπειρώτης, εντελώς προσωπικά, είτε νοσεί, είτε όχι, με κορωνοϊό, δικαιούται να προσέλθει στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσει προσωπικά το PLF και το τεστ Κορωνοϊού από τις αλβανικές αρχές.

Ασφαλώς, όπως ανέφερα, οι δήμοι υποχρεούνται να απαιτήσουν από τις ελληνικές αρχές την κατάργηση του αναξιόπιστου πλέον και στην πράξη αλβανικού τεστ κορωνοϊού.

Στην ουσία οι δήμοι, αντί αυτού, συγκροτούν θεσμό που θα ετοιμάζει, λένε, τους ιατρικούς φακέλους των Βορειοηπειρωτών που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα (!!!!) Που σημαίνει συγκέντρωση διεξαγωγής των τεστ ή και εξετάσεων (που δεν χρειάζονται στη διέλευση των συνόρων) σε συγκεκριμένα χέρια! (Λοιπόν για ποιο ιατρικό φάκελο γίνεται λόγος όταν η διαδικασία διέλευσης στην Ελλάδα και στα ελληνικά νοσοκομεία είναι εντελώς απλή;;;!!). Δλδ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους οικειοποιούνται το συνταγματικό τους δικαίωμα. Για το λόγω αυτό, δλδ για να είναι πιστικοί στο δικό μας κοινό, ευχαριστούν δημοσίως διάφορους ελληνικούς παράγοντες, οι οποίοι εκτελούν απλώς εντολές, επειδή ταυτόχρονα γνωρίζουν, ότι η δεοντολογία δε θα τους επιτρέψει να αντιδράσουν, τόσο το περισσότερο όταν πρόκειται για ευχαριστίες! Στο μέτρο αυτό των δήμων μας μπορείς να βάλεις όποιο ύποπτο καπέλο θέλεις.

Ασφαλώς, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες παρήλικες χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη, από κάθε θεσμό και άτομα, κυρίως από τον Δήμο. (Εφόσον δεν καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάργηση του αλβανικού τεστ, να καλύπτονται τα έξοδα για τη διενέργειά του, ή για όλο «τον ιατρικό φάκελο», διότι ένας λόγος που οι Βορειοηπειρώτες δεν φροντίζουν τον εαυτόν τους, για να πάνε έγκαιρα στο γιατρό, είναι η αδυναμία να πληρώσουν τόσα πολλά έξοδα) Ιδιαίτερη υποστήριξη χρειάζεται όταν πρόκειται για διακόμιση βαριών περιστατικών. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν στην Ελλάδα επίσημοι θεσμοί, με τους οποίους είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τους δικούς μας επίσης επίσημους θεσμούς (διότι λογικό είναι να μη υπάρχουν σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για κάθε περίπτωση που τυχαίως φθάνει στα σύνορα). Χρειάζεται η βοήθεια του Δήμου ακόμα και για την κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση που θα χρειαστεί ενοικίαση ιδιωτικού ασθενοφόρου από Κακαβιά προς Ιωάννινα.

Ωστόσο, τους δήμους πρέπει σοβαρά να ανησυχήσει η μέχρι τώρα διαχείριση της κατάστασης, διότι απεδείχθη ότι η εμπλοκή του αναρμόδιου στην Ελλάδα θεσμού των δήμων μας, είχε ως συνέπεια ώστε δύο υπερήλικοι μας σε βαριά κατάσταση να καταλήξουν στα Τίρανα και για την τύχη των οποίων δεν γνωρίζει κανείς τίποτε!

ΤΕΛΟΣ



703 Απήχηση 115 Αλληλεπιδράσεις

3 σχόλια, 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Κανείς δε δικαιούται να αρνηθεί τις θυσίες των Ελλήνων κατά του φασισμού, ειδικά στο αλβανικό ΕΑΜ.

1. 12. 2020.

Την προηγούμενη Κυριακή, στις 29 Νοεμβρίου, η Αλβανία γιόρτασε την επέτειο απελευθέρωσης από τους ναζί!

Η εθνική ελληνική μειονότητα απώλεσε και τη μεγάλη αυτή θυσία για τις τύχες της σε μερικά επίπεδα.

Αναλογικά με τον αλβανικό πληθυσμό δέχτηκε τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές.

Οι Έλληνες έδωσαν στον αγώνα κατά του φασισμού στο αλβανικό ΕΑΜ περίπου 1500 αγωνιστές. 140 εξ'αυτών έχασαν τη ζωή τους στα χαρακώματα του πολέμου. 180 ανυπεράσπιστοι Έλληνες (αθώοι) σκοτώθηκαν, 175 οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χιλιάδες οικογένειες Ελλήνων λεηλατήθηκαν.

Περισσότερα από 800 σπίτια πυρολύθηκαν και καταστράφηκαν. Σε 500 ανέρχονται οι καταστραμμένοι βοήθητικοί αγροτικοί και κτηνοτροφικοί χώροι. Αρπάχτηκαν περισσότερα από 8 500 αιγοπρόβατα, περισσότερα από 350 βοειδή, πάνω από 145 άλογα και μουλάρια πάνω από 8 000 κιλά σιτηρά.

Ο Ελληνισμός της Αλβανίας δέχτηκε στον πόλεμο αυτό την μεγαλύτερη και βαρύτερη αδελφοκτονία, εμπνεόμενη και στηριζόμενη από το ελληνικό και αλβανικό ΕΑΜ, που έφερε στη συνέχεια τη βαθύτερη διάσπαση και απώλεια της εθνικής αξιοπρέπειας και ταυτότητας των Ελλήνων. Μια τραγική αιματοβαμμένη πορεία που διήρκησε μισό αιώνα.

Στον πόλεμο αυτό, οι Έλληνες ενταγμένοι κυρίως σε τρία γηγενή τάγματα (μόνο από Έλληνες) που αποτέλεσαν την καρδιά μιας ολόκληρης ταξιαρχίας κρούσης, όπως και σε δεκάδες άλλα στρατιωτικά σώματα του αλβανικού ΕΑΜ, πολεμούσαν χωρίς κομμουνιστικά και αλβανικά σύμβολα και με μοναδικό στόχο «να κυματίζει ελεύθερα στο παράθυρό τους η γαλανόλευκη» όπως έλεγαν, εννοώντας τα όσα αναφέρονταν στο Χάρτη του Ατλαντικού για αυτοδιάθεση των μειονοτήτων μετά τον Πόλεμο.

Οι θυσίες τους πέρασαν από το μακελειό της Γλύνας και της Λειβαδιάς, στο Συνέδριο της Μεμόραχης και στο Στρατηγείο της Ε.Ε.Μειονότητας στο θεολόγο, για να χαθεί το όνειρό τους (επειδή έτσι το ήθελαν οι Γιουγκοσλάβοι και οι Άγγλοι) στις συνδιασκέψεις της Νεπράβιστας, της Πολύτσανης με αποκορύφωμα το Συνέδριο της Πρεμετής το 1944.

Σε όλη αυτή την πολεμική πορεία οι Έλληνες από την μία δέχονταν την εξαφάνιση των δικών της παιδιών, όπως του Βασίλη Σαχίνη, από την άλλη βίωναν τις ωμές δολοφονίες των ομοιδεατών που πίστεψαν στην αυτοδιάθεση, όπως ο Λευτέρης Τάλλιος και με τη σειρά όσοι άλλη αντιστάθηκαν στην κομμουνιστική λαίλαπα όπως ο Μιλτιάδης Παπάς, ο Μιχάλης Γιώργης και άλλοι.

Οι θυσίες αυτές της γενιάς των πατεράδων και παππούδων μας σφράγισαν με αίμα τη διεκδίκηση όλων των εθνικών μας δικαιωμάτων, κατοχυρωμένων στα διεθνή ντοκουμέντα, ανεξαρτήτως που στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων του 1945, η Ελλάδα για μια ακόμη φορά δεν μπόρεσε να πείσει και να στηρίξει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Ωστόσο, τα θλιβερά γεγονότα και μαρτύρια που δοκιμάσαμε στα χρόνια της κομμουνιστικής δικτατορίας δεν μας δικαιολογούν, κυρίως τις αρχές μας και τους εκπρόσωπους μας, να αρνούμαστε τις θυσίες αυτές που μας κατοχυρώνουν ακλόνητα σε κάθε μας εθνικό δικαίωμα και διεκδίκηση. Δεν πρόκειται απλώς για αμνησία, αλλά

για φόβο, για τη γνωστή δουλοπρέπεια, επειδή όλοι μας γνωρίζουμε, όπως κι αυτοί, ότι ορίζονται ως εκπρόσωποί μας από τις αλβανικές κομματικές αρχές! Αποτελεί όμως μια ακόμα ντροπή και εθνικό έγκλημα στην πορεία που αυτή έχουν χαράξει για να σβήσουν τον εδώ Ελληνισμό ! ΤΕΛΟΣ



ΗΛΙΟΣΦΕΡΕ ΣΗΛΗΤΗ ΙΝΗΤ ΟΠΙΑ ΟΙΚΘΑΡΟΠΙ ΟΙΚΣΣΟΧΑΤΗ ΟΡΕΠΤΥΣΑΣ ΟΤΙΣ ΣΣΗΝΑΤΙΑ ΣΣΗΝΑΛΣ

699 Απήχηση 113 Αλληλεπιδράσεις
1 σχόλιο 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Όταν αγωνίζεσαι για το εθνικό, κοινό δίκιο θα δικαιωθείς

22. 11. 2020

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα ο ΕΟΔΥ στην Κακαβιά επέτρεψε Βορειοηπειρώτες θετικούς στον Κορωνοϊό να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ελλάδα, ζητώντας τους βέβαια να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες μου λένε ότι εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό σήμερα για πρώτη φορά σε ένα ζευγάρι Ελλήνων που επέβαιναν σε ΙΧ!

Αν τελικά εφαρμοστεί πλήρως, που πιστεύω ότι θα συμβεί, το θεωρώ αυτό και ιδιαίτερη προσωπική επιτυχία! Διότι, όπως αρκετοί γνωρίζουν, με την δημοσιογραφική ιδιότητα και την ιδιότητα του δημόσιου προσώπου στην εθνική ελληνική μειονότητα, αξιοποιώντας διάφορους τρόπους, μέσα και επιχειρήματα, κατάφερα να πείσω τους αρμόδιους κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς, όπως και ΜΜΕ, ότι δεν μπορεί κανείς να μας αφαιρέσει το συνταγματικό και ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία και το δικαίωμα ελεύθερης επιστροφής στην πατρίδα!

Ασφαλώς και δεν απαιτώ εύσημα από κανέναν, αλλά θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε προς τον εαυτόν μας ως παρακατιανοί και υπόδουλοι!!

Προσωπικά και οικογενειακά δεν δέχτηκα, λόγω νόσου, ειδική μεταχείριση και ας μου προσφέρθηκε. Επιδίδωσα τον σεβασμό των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων μας.

Εκείνο όμως για το οποίο εκφράζω την όλη δυσαρέσκειά μου είναι η δική μας στάση. Των πολιτικών μας φορέων, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΚΕΑΔ, ΜΕΓΑ, των βουλευτών, των δημάρχων αλλά και ατόμων που δηλώνουν ελεύθεροι και είναι σκλάβοι του φόβου τους.

Φοβούμενοι ότι μια τέτοια διεκδίκηση θα τους χαλάσει τη βιογραφία στην Αθήνα, οι πολιτικοί μας φορείς είναι σε ρόλο κάβουρα. Δεν έκαναν κανένα διάβημα και ειδικά τώρα που στις περιοχές μας η έξαρση του κορωνοϊού είναι στο φόρτε, το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και σε λίγες μέρες θα σημειωθούν πολλαπλά περιστατικά με βαριά συμπτώματα.

Συνάντησα στην προσπάθεια αυτή ανθρώπους που προτιμούν να παραδώσουν την ακεραιότητά τους, την αξιοπρέπειά τους και την ταυτότητά τους στην εκάστοτε αρχή, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι αρχηγός κόμματος!

Όπως υπάρχουν ακόμα και επίσημοι φορείς μας οι οποίοι αφού γέμισαν με Αλβανούς πολίτες τις θέσεις εργασίας στους ελληνικούς μας θεσμούς, αφού εργαζόμενοι στους θεσμούς αυτούς προέκυψαν με κορωνοϊό, τους μεταφέρουν στην εργασία με το ίδιο λεωφορείο που μεταφέρει στη συνέχεια και μαθητές!

Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μη περιμένουμε οδηγίες για να προστατέψουμε την υγεία μας απ'αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την πανδημία, την υγεία μας, τη ζωή μας. Αλλά μόνοι μας να προστατέψουμε τον εαυτόν μας και με θετική ενέργεια να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας! ΜΗ λησμονάμε ότι στα χωριά μας κατοικούν εκατοντάδες παρήλικοι που έχουν την ανάγκη όλων μας.

Ας αποφύγουμε μια μαύρη σελίδα στον τόπο μας !



1.700 Απήχηση **366** Αλληλεπιδράσεις

12 σχόλια

5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

30 - χρόνια μετά. Οι ιστορικές κινητοποιήσεις για παιδεία στη μητρική γλώσσα. (Από το βιβλίο υπό έκδοση για την βουλευτική μου θητεία)

01.11.2020

Εισαγωγή για την υπόθεση του εκπαιδευτικού θέματος στη Βουλή και κάποια άλλα σημαντικά σχόλια

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι λόγω των κινητοποιήσεων και των πιέσεων όλων αυτών των βδομάδων και μηνών, καταφέραμε ώστε ο νόμος που κατέθεσα να ενταχτεί σε χρόνο ρεκόρ στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, να σημειώσω ότι επέλεξα να καταθέσω προσωπικά το νομοσχέδιο διότι υπήρχαν αντιρρήσεις στην Κ. Ομάδα και ο Ζαρμπαλάς δεν υπέγραφε, ενώ οι άλλοι συνάδελφοι δεν ήθελαν να παραστρατήσουν στην απόφασή του. (Τουλάχιστον αυτό αποκόμισα τότε. Στην Α' Γενική Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο Ζαρμπαλάς θεώρησε λάθος την κίνηση αυτή)

Εντωμεταξύ, σε όλο αυτό το διάστημα η Αθήνα με αιχμή του δόρατος την Πρεσβεία στα Τίρανα, δεν έδειχνε απλώς αδιάφορη, μα προσπαθούσε να υποβαθμίσει και εμποδίσει την προσπάθεια. Στις 15 μέρες αποχής από τα μαθήματα δασκάλων και μαθητών, (το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για την παιδεία στη μητρική γλώσσα μετά εκείνη του 1935 και με τόσο προχωρημένα αιτήματα) η αδιαφορία της Ελλάδας ήταν παροιμιώδης. Καμιά είδηση ούτε στα ελληνικά ΜΜΕ.

Ωστόσο, η κινητικότητα μας για το θέμα στα Τίρανα δεν άφησε πέτρα πανωτή. Από την Αμερικανική πρεσβεία στη Γαλλική και τη Γερμανική, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Παιδείας, στις κοινοβουλευτικές ομάδες... Μόνο η ελληνική πρεσβεία ήταν αδιάφορη...

Η πρεσβεία μας έλαμψε δια της απουσίας στις εργασίες της Βουλής όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο. Και ήταν η πρώτη ηχηρή αποχή της πρεσβείας μας στις εργασίες της Βουλής. (Η Ελληνική πρεσβεία μετά από την Αμερικανική δεν έλειπε σχεδόν ποτέ από τις εργασίες της Βουλής ανεξαρτήτως του θέματος και του νομοσχεδίου υπό συζήτηση) Εκείνη την ημέρα θα απουσιάσουν και άλλες σημαντικές πρεσβείες. Η Αμερικανική θα παρευρεθεί αλλά πολύ υποβαθμισμένα και αφανές.

Η πρώτη επιτυχία προς την κατεύθυνση αυτή σημειώθηκε με την απόφαση να συζητηθεί το νομοσχέδιο «Για την παιδεία στη μητρική γλώσσα των Εθνικών Μειονοτήτων» στις μόνιμες επιτροπές για την Παιδεία και τις Επιστήμες και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Εθνικές Μειονότητες. Μετείχαμε αντίστοιχα ο Γιάννης Γιάννης και εγώ. Η συζήτηση ήταν σκληρή. Στην επιμονή μας με σημαία τις διεθνείς συμβάσεις η πλειοψηφία, ενώ δεν είχε καμιά αντίρρηση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, στήριζε την άποψη ότι θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με το γενικό νόμο μεταρρύθμισης της παιδείας στην Αλβανία. Με την άποψη αυτή συμφωνούσε περίπου και η αντιπολίτευση. Για το σκοπό αυτό έβαλαν και μια «τελική ημερομηνία», το Δεκέμβρη, ότι δήθεν ο νόμος αυτός θα ψηφίζονταν μέχρι τότε !!

(Ένας τέτοιος νόμος δεν έφθασε ποτέ στη Βουλή κατά τη θητεία μας. Αλλά και όταν μετά από χρόνια ψηφίστηκε ο μεταρρυθμιστικός νόμος για την παιδεία στην Αλβανία, δεν περιέλαβε το θέμα της παιδείας στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων, θέμα το οποίο εκκρεμεί και μετά από 30 χρόνια. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, παρά μόνο υπουργικές οδηγίες που αλλάζουν, ή δεν αλλάζουν σύμφωνα με τον εκάστοτε υπουργό και την πολιτική της κυβέρνησης)

Στη συζήτηση στις επιτροπές ήταν και ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος έδειχνε ανοιχτά ανήσυχος μέχρι και φοβισμένος. Ανήγγειλε εκεί την ικανοποίηση κάποιων από τα

αιτήματά μας και το άνοιγμα ελληνικών σχολείων σε κάποια μικτά χωριά, όπως στο Μετόχι, το ΣΜΤ, τη Μπίστρισσα και στο Δέλβινο. Όχι όμως σε όλα τα μεικτά χωριά, ούτε βέβαια στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. Δεν γίνεται λόγος να συζητούνταν τότε το θέμα της Χιμάρας, η οποία δεν αναγνώριζε την ΟΜΟΝΟΙΑ. (Το πρώτο άνοιγμα προς την ΟΜΟΝΟΙΑ από πλευράς Χιμάρας ήταν η επανειλημμένη πρόσκληση του Πέτρο Μάρκου να τον επισκεφτώ στο σπίτι του, αλλά ήταν οι τελευταίες μέρες της ζωής του)

Καταλάβαμε ότι ο Υπουργός έκανε ότι του επέτρεψαν. (Μια από τις πολλές φορές που είμασταν στον Αλία για το θέμα της Παιδείας, μας έστειλε στον Υπουργό Παιδείας. Φύγαμε στο πόδι, διότι τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα για μας. (Η Ελλάδα φρόντιζε να δίνει αυτοκίνητα και γραφική ύλη μόνο στο Δ. Κόμμα) Ήμουν με τον Γ. Γιάννη. Την ώρα που φθάσαμε στο γραφείο του Υπουργού έβγαινε απ' εκεί ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος συνέχιζε να παίζει ρόλο κλειδί στις υποθέσεις του κράτους. Ο Υπουργός δεν ήθελε τον εαυτόν του, που λέμε. Μόλις μας είδε σάστισε. Σχεδόν όρθιοι μας είπε. Ανεξαρτήτως που σας έστειλε εδώ ο Πρόεδρος. Έχετε δίκιο αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε, πρέπει να με καταλάβετε, έχω και εγώ οικογένεια !!!

Λίγες μέρες αργότερα και πριν αρχίσει η συζήτηση του νόμου στην ολομέλεια της Βουλής παρευρέθηκα στο Αργυροκάστρο σε μια διαδήλωση που οργάνωναν οι Έλληνες της πόλης για την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Με ειδοποίησαν να προσέχω, διότι στην πόλη είχε εμφανιστεί ξανά ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης με κάτι τύπους. Πήγα να δω! Ήταν στους χώρους έξω από την νομαρχεία. Μόλις μας είδε έφυγε προς το λύκειο.

Όταν γύρισα στο συλλαλητήριο πρόσεξα τις νέες από τη Δερβιτσάνη να φωνάζουν εθνικά συνθήματα για τη Βόρειο Ήπειρο. Πόνεσα γι' αυτές διότι δεν γνώριζαν τι μπορούσε να συμβεί. Είμασταν τότε όλοι νέοι!!!

Η λήξη ωστόσο της υπόθεσης του νομοσχεδίου δε σταμάτησε μόνο με την καταψήφισή του. Είχε ακόμα μια πικρή διάσταση. Στις 09.10.1991 μας διέρρηξαν το δωμάτιο στο ξενοδοχείο των βουλευτών. Παρά το ότι ήταν μέρα κανείς δεν είδε τίποτε. (!!) Ή είδαν αλλά, μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Η αστυνομία, όπως αναμενότανε, δεν έκανε τίποτε και ας ήταν στην ουσία το σπίτι βουλευτών. Κατανοητό ότι ήταν το κράτος. Αλλά τι ήθελε;!

Εμένα έσπασαν μια διπλωματική βαλίτσα, δώρο από το συνέδριο της Ν. Δημοκρατίας στην Αθήνα και αφαίρεσαν απ' εκεί ό, τι έγγραφο είχαμε στην ελληνική. Στην ουσία, βρήκαν μόνο την έκθεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τη ΔΑΣΕ στην ελληνική και άφησαν εκεί την αγγλική εκδοχή.

Του Γ. Γιάννη πήραν ένα κοστούμι από την Ελλάδα που το είχε από τότε που ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. (Μου κάνει ακόμα εντύπωση η ψυχραιμία του Γ. Γιάννη. Όπως μου κάνει εντύπωση και η αδιαφορία της Πρεσβείας μας)

Τι ήθελαν λοιπόν;! Είναι αλήθεια ότι είχαμε ανοίξει πολλά προβλήματα στην αλβανική πολιτική ζωή. Η Βουλή κάθε λίγο και λιγάκι αιφνιδιάζονταν και γινότανε άνω-κάτω. Η συμπεριφορά μας έδειχνε ότι ήταν αδύνατο να μη είχαμε από κάπου στήριξη, προετοιμασίες και κίνητρα. Συνεπώς, ή ήθελαν να δουν στις βαλίτσες μας από πού παίρναμε οδηγίες και να μας ενοχοποιούσαν και κατηγορούσαν ως πράχτορες των Ελλήνων ή να μας εκφοβίσουν ...

Το δεύτερο έχει πολλές πτυχές που θα κορυφωθεί με την απόπειρα δολοφονίας μου ακριβώς σε ένα μήνα, απόπειρα που ήρθε μετά από την προειδοποίηση του αρχηγού του σώματος Ασφαλείας στην Πρεσβεία Λ. Μίγκο και του διπλωμάτη Γ. Διακοφωτάκη, ότι θα πρέπει να προσέχουμε, διότι σ' αυτούς είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα προστασίας μας όπως μέχρι τώρα έκαναν. Η πρεσβεία μας ούτε τότε αντέδρασε.

Παναγιώτης Μπάρκας

Ο δεκάλογος που σημάδεψε την 80η επέτειο του ΟΧΙ στη Β. Ήπειρο

28.10.2020

Γιορτάσαμε σήμερα το 80η επέτειο του ΟΧΙ! Η φετινές εκδηλώσεις είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες.... Θετικές και αρνητικές! Τις κάναμε δεκάλογο!

Πρώτο.

Γιορτάζαμε την επέτειο και λέγαμε είμαστε περήφανοι για τους ήρωες! Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι ήρωες δεν νιώθουν καμιά σταγόνα περηφάνιας για μας! Ούτε εμείς για τον εαυτόν μας!!!

Δεύτερο.

Στους Βουλιαράτες γιορτάσαμε στο νεκροταφείο με τα μάρμαρα. Δίπλα μας ένα άλλο νεκροταφείο άφαντο και άθιχτο. Με τα κομμένα άκρα με ξυλοπρίονο, νεκρωμένα από τα κρυοπαγήματα! Εμείς τους αποτίναμε φόρο τιμής με μάσκες αντικορωνοϊού.... !!! Τι νόημα έχει το στεφάνι που βάζαμε!!!

Τρίτο.

Φέτος δεν ήρθαν οι δεκάδες συγγενείς και φίλοι των πεσόντων από Ελλάδα, για να ανάψουν στο κεφάλι των ανθρώπων ηρώων ένα κεριά και να αποτίουν φόρο τιμής Λόγω κορωνοϊού! Αλλά ούτε οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες πάνε να τους αντικαταστήσουν ... όπως έκαναν πριν ανοίξουν τα σύνορα (όπως λέει ο ποιητής).

Τέταρτο.

Οι Βορειοηπειρώτες ήταν ολίγοι σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις. (Πάντως δεν έχει καμιά σχέση με την παροιμία και τα σκόρδα που γίνονται πιο γερά όσα πιο αραιά είναι. Γέροι και ηλικιωμένοι ήταν και οι ολίγοι παρόντες που με την παρουσία τους εκεί και χωρίς μάσκα, φαίνονταν σαν να έλεγαν ότι δεν φοβούνται τον Κορωνοϊό και σάμπως να τους βρει και τους παραδώσει στο χάροντα) Μαζί με τον Κορωνοϊό, υπήρχαν και άλλοι λόγοι που ήταν τόσο αραιοί οι Βορειοηπειρώτες στην 80η επέτειο του ΟΧΙ.

Πέμπτο.

Πάντως, εγώ θέλω να συγχαρώ τους Βορειοηπειρώτες, «τους ομογενείς μου» για το υψηλό επίπεδο που έδειξαν. Ενώ έχουν τόσα ντέρτια με την Ελλάδα με αποκορύφωμα τον Κορωνοϊό που τους άφησε εδώ εγκλωβισμένους και χωρίς καμιά μέριμνα, δεν πάει κανείς να διαμαρτυρηθεί στον Υπουργό, που ήρθε να εκπροσωπήσει την ελληνική πολιτεία στις εκδηλώσεις. Ούτε για το κλείσιμο των συνόρων, ούτε για τις συντάξεις, ούτε για το επίδομα, ούτε για τις ληστείες και την ανασφάλεια, ούτε για το περιουσιακό, ούτε για το γεγονός ότι ενώ είναι Έλληνες πολίτες τους αφαιρούν το δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή, ούτε γιατί για να πάνε μια φορά στην Ελλάδα, χρειάζεται να πληρώσουν όλη τη μηνιαία σύνταξη, η οποία πηγαίνει στις αλβανικές μαύρες τρύπες. (Η Αλβανία ανακοίνωσε ότι έκανε μέχρι 400 τεστ την ημέρα. Μετά που έκλεισε τα σύνορα η Ελλάδα για τους Έλληνες υπηκόους με διαμονή στην Αλβανία, ο αριθμός των τεστ ανήλθε αυτομάτως σε πάνω από 1000 τεστ και οφείλεται αυτό στα αρνητικά τεστ που χρειάζονται οι Έλληνες να πάνε στην Ελλάδα. Και τα πληρώνουν ακριβά, μέχρι και 120 ευρώ «για να βγουν» αρνητικά, δηλ περίπου 70 χιλιάδες ημερησίως!!!) Τέλος πάντων, η ανάγκη τι δεν κάνει!!

Οι Έλληνες λοιπόν σεβάστηκαν την εθνική γιορτή, τους ήρωες και δεν πήγαν να διαμαρτυρηθούν στον Έλληνα Υπουργό για τις στερήσεις του...!! Θα πρέπει «ειλικρινά» να τους χαιρετίσουμε για την αξιοπρέπειά τους!!!

Έκτο.

Υπήρχαν όμως κάποιοι, οι οποίοι όλη την ημέρα διαμαρτύρονται πάνω κάτω για την απογοητευτική συμπεριφορά της Αθήνας έναντι των Βορειοηπειρωτών, ενώ σήμερα γλύφονταν πίσω από τον Υπουργό για να είχαν προσωπικά την εύνοιά του....!!

Έβδομο.

Κάπου όμως ο Υπουργός δεν ανταποκρίθηκε με τον ίδιο νόμισμα συμπεριφοράς των Βορειοηπειρωτών που δεν διαμαρτυρήθηκαν την ημέρα της εθνικής γιορτής. Όντως συγκινημένος που βρισκότανε για πρώτη φορά στα εδάφη αυτά και λογικό είναι. Αλλά απευθύνθηκε στους ελάχιστους εναπομείναντες Βορειοηπειρώτες, με τα ίδια λόγια που είπαν και οι προηγούμενοι υπουργοί και επίσημοι από την Αθήνα, που ήρθαν κι αυτοί για πρώτοι φορά, αλλά δεν έκαναν τίποτε γι' αυτούς... Οι σύμβουλοι του Υπουργού δεν τον συμβούλεψαν ότι οι Βορειοηπειρώτες ξέρουν να διαβάσουν πολύ καλά ότι τα λόγια και οι υποσχέσεις του κάθε Έλληνα επισήμου σε τέτοιες μέρες, (ή τέτοιες επισκέψεις) μπορεί να φέρουν πολύ συγκίνηση αλλά πάσχουν στο εκστρέμ από έργα.

Ογδοο.

Οι διοργανωτές στην εκδήλωση, από «υπέρμετρο ζήλο και αφοσίωση» στην οδηγία που απαιτεί την τήρηση της παράδοσης έκαναν και ένα λάθος που δεν ανταποκρίνονταν στο πολιτισμένο πνεύμα συμπεριφοράς των Βορειοηπειρωτών. Στο πρωτόκολλο της εκδήλωσης, ανέβασαν πολύ ψηλά, αμέσως μετά από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τους αρχηγούς του δίδυμου (!) ΚΕΑΔ και ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τοποθέτησαν κατά το τέλος, πίσω μάλιστα και από τον τελευταίο Αλβανό επίσημο, τους ομογενείς «αντιπάλους τους».

Έρχονται εκλογές και πρέπει να περάσει το μήνυμα την ημέρα της εθνικής γιορτής ... Στην ομιλία του ο Υπουργός είπε ότι η Αθήνα είναι στο πλευρό όλων των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών που φρουρούν εδώ Θερμοπύλες Ελληνισμού. Αλλά μετά το πέρας των εκδηλώσεων κάλεσε μόνο αυτούς τους δύο για να μιλήσουν (Όχι από τους «αντιπάλους», ούτε άλλους απ' αυτούς που όντως φρουρούν Θερμοπύλες) Ήταν σαν να έλεγε στους Βορειοηπειρώτες ότι σας αγαπούμε όλους, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ψηφίσετε αυτούς εδώ.

Το λάθος του Υπουργού έγκειται στο γεγονός ότι τους έκθεσε περισσότερο, διότι οι ηγέτες του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ γνωρίζουν πολύ καλά τις σκέφτονται οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες γι' αυτούς και έτσι δε θα τους ψηφίσουν διόλου...

Ένατο.

Οι Βορειοηπειρώτες παρατήρησαν ότι εκείνοι που κάποτε έβαζαν τους Βορειοηπειρώτες για να σκοτωθούν μεταξύ τους για την πολιτική τους καριέρα, σήμερα ήταν εκεί μαζί, όχι για να ενώσουν τους Έλληνες, αλλά για να ρίξουν από κοινού την κυβέρνηση και να αναλάβουν ξανά εξουσία!!!

Δέκατο.

Ήταν στις εκδηλώσεις και κάτι παλιά κουφάρια Βορειοηπειρώτες με τα χέρια μέχρι τις μασχάλες βυθισμένα στο βάλτο της εθνικής συμφοράς. Αλλά ήρθαν διότι τους κάλεσαν Θα αρχίσουν λένε νέα εκλογική εκστρατεία και ήρθαν να είναι οι αποδέκτες των μηνυμάτων από την Αθήνα.... Δεν έχουν άλλους οι ηγέτες που προωθούνται από το εθνικό κέντρο γιατί και εκείνοι είναι ίδιοι!

Τότε ήταν που οι απλοί Βορειοηπειρώτες φόρεσαν τη μάσκα υπεράσπισης.. Ήθελαν να κρύψουν και το ειρωνικό χαμόγελο...!!! ΤΕΛΟΣ

<https://www.youtube.com/watch?v=nJ0aHuFQEJs>



572Απήχηση 111 Αλληλεπιδράσεις

4 σχόλια

Παναγιώτης Μπάρκας

Όταν η Εθνική Ελληνική Μειονότητα είχε φωνή στην αλβανική βουλή.

23.10.2020

Σας μεταφέρω την τελική τοποθέτησή μου στην Αλβανική Βουλή το 1991, πριν την ψήφιση του περίφημου άρθρου 7 που απαγόρευε την ίδρυση κομμάτων σε εθνική και θρησκευτική βάση στο νόμο για τα πολιτικά κόμματα . Η τοποθέτηση αυτή έχει ως εξής:

«Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι εδώ, εντός της Βουλής έχει καλλιεργηθεί υπέρμετρη αυτοπεποίθηση της ψήφισης των πάντων με την ισχύ που επιτρέπει η πλειοψηφία, μάλιστα και για πράγματα που αντιτίθενται στη δημοκρατία ή στα διεθνή φόρα και στους συνταγματικούς νόμους που ρυθμίζουν την πορεία της δημοκρατίας στη χώρα.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ψήφιση της περιβόητης παραγράφου του άρθρου 7 που απαγορεύει την ίδρυση κομμάτων σε εθνική βάση. Χωρίς να βαθύνουμε, μπορεί να ζητηθεί να ψηφιστεί απερίσκεπτα, - όπως ζητήθηκε από αρκετούς συναδέλφους να κριθούν παράνομες οι πολιτικές οργανώσεις ή και παρόμοιοι σύλλογοι, που, όπως όλα δείχνουν, με μόνη επιδίωξη, ανεξαρτήτως που δεν εκφράζεται ανοιχτά, την κήρυξη ως παράνομη της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ.

Λησμονούμε, λοιπόν, ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ αποτελεί πραγματικότητα, που στην πολιτική ζωή της Αλβανίας δεν ήρθε περιστασιακά, αλλά ως ιστορική αναγκαιότητα της δημοκρατίας στην Αλβανία και κάθε απόπειρα απόκλεισής της, όταν αυτή πορεύεται σε νόμιμο και λαμπρό έδαφος, αποτελεί απόπειρα δολοφονίας κατά της δημοκρατίας σε παναλβανική κλίμακα με διεθνείς συνέπειες.

Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση ψήφισης της ανωτέρου παραγράφου και αυτό όχι γιατί έτσι θέλουμε εμείς, αλλά επειδή μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ωμή παραβίαση των διεθνών συμβάσεων για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων και περιστολή ή άρνηση της διατήρησης και ανάπτυξης της εθνικής μας ταυτότητας που εξασφαλίζεται μέσω της εκπροσώπησης στο ανώτερο θεσμό της δημοκρατίας, αποτελώντας εγγύηση του δικαιώματος αυτού.

Σε καμιά περίπτωση δε θέλουμε να μετατραπούμε σε μήλο έριδας, σε παράγοντα αποσταθεροποίησης στην Αλβανία, σε παράγοντα αποπροσανατολισμού της προσοχής από τα βασικά εθνικά προβλήματα της χώρας, όπως το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, κάτι που μπορεί να συμφέρει σε κάποιον, σε έναν παράγοντα διασάλευσης των ισορροπιών στην ευάρεστη γειτονία στο Νότο, ή σε αιτία πρόκλησης αρνητικών αντιδράσεων στην Ευρώπη και τον κόσμο κατά των δημοκρατικών προσπαθειών που καταβάλλει η Αλβανία.

Μια τέτοια συμπεριφορά συμφέρει ίσως άλλους, οι οποίοι, ή προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σε ανύπαρκτα διεθνή θέματα, ή σε πραγματικά εθνικά θέματα θέλουν να προκαλέσουν ανύπαρκτα αντίβαρα.

Εμείς ειλικρινά θέλουμε να μείνουμε εκτός τέτοιων επικίνδυνων παιχνιδιών, όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι όσο αφανείς είναι σήμερα τέτοιοι παράγοντες, τόσο πραγματικοί και με καταστρεπτικές συνέπειες για την δημοκρατία και την σταθερότητα θα αποδειχτούν αύριο.

Γι' αυτό, αποστασιούμενοι από κάθε είδους πολιτικών υπαινιγμών και πιέσεων, σας καλούμε να κρίνεται το άρθρο αυτό χωρίς προκαταλήψεις, με δημοκρατικές αρχές και έχοντας υπόψη τον Συνταγματικό νόμο, τα διεθνή φόρα, την πραχτική πολλών χωρών στον κόσμο, όπως στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Φινλανδία, τη Γερμανία, ή και τη Βουλγαρία.

Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν περιέχουν το φόβο μήπως τα κόμματα σε εθνική βάση δε θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας δημοκρατικής κοινής γνώμης.

Λησμονείται στην προκειμένη περίπτωση, ότι στις συνθήκες ευρωπαϊκής ένταξης, αγωνίζονται για τη δημοκρατία και των εκδημοκρατισμό διαφόρων χωρών, οργανισμοί και οργανώσεις που δεν έχουν καμιά σχέση μ' αυτά τα κράτη και τις κοινωνίες τους, τότε πώς δεν θα το επιδιώξουν κόμματα ενός τμήματος μιας χώρας που έχει συνδέσει άρρηκτα τις σχέσεις με τον λαό της;!

Λησμονείται επίσης, ότι εκτός από την καλή θέληση για συμβολή στην πορεία εκδημοκρατισμού της χώρας, που η δική μας οργάνωση έχει δείξει εμπράκτως, υπάρχει νομοθεσία η οποία απαγορεύει τη δράση κομμάτων που αντιτίθεται στις δημοκρατικές αρχές και κανόνες.

Για να γίνει εφικτή η άρνηση του δικαιώματος αυθεντικής εκπροσώπησης στη Βουλή της ελληνικής μειονότητας, η οποία στην ουσία αποτελεί μια γεωγραφική (εδαφική) ενιαία και αυτόχθονη ενότητα και υπό οικονομικο-κοινωνική και πολιτιστική σκοπιά, χωρίς να συμπεριλάβουμε εδώ τον πληθυσμό που μετοίκησε στο βάθος της Αλβανίας, επικαλείται το επιχείρημα ότι τέτοια κόμματα μπορεί να ιδρύσουν και «οι άλλες πολλές εθνικές μειονότητες στην Αλβανία». Αυτό αποτελεί ένα περίεργο και άτοπο επιχείρημα, τέτοιο που όπως σε άλλες περιπτώσεις, δε θα το συμμεριζόταν και ο πιο αφελής Αλβανός βουλευτής, διότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές εθνικές μειονότητες στην Αλβανία.

Για να δικαιολογηθεί η παραβίαση του δικαιώματός μας αυθεντικής εκπροσώπησης, εγγυημένου στις διεθνείς συμβάσεις, αναφέρεται το επιχείρημα ότι η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω των διαφόρων αλβανικών πολιτικών κομμάτων. Όντως, προς την κατεύθυνση αυτή, ξεκινώντας και από τα πολιτικά προγράμματά τους, τα πολιτικά κόμματα εκφράζονται ότι θα εκπροσωπήσουν αξιοπρεπώς τα δικαιώματα της μειονότητας. Τότε γιατί να μη μπορεί να υπερασπιστεί και από μόνη της τα δικαιώματα αυτά;!

Ένα τέτοιου είδους εκπροσώπησης (μέσω των αλβανικών πολιτικών κομμάτων) όταν δεν επιτρέπεται να το αναλάβει ο ίδιος ο νοικοκύρης, έτσι όπως απαιτεί και η απλή λογική και το διεθνές δίκαιο, μήπως δεν φανερώνει καχυποψία, βούληση για έλεγχο και για προσανατολισμό των τυχών μας, βάση των κομματικών ή αλβανικών εθνικών συμφερόντων;!

Γιατί πρέπει να μετατραπούμε σε άρρενα διασπαστικών ενεργειών αυτών των πολιτικών κομμάτων και να εξυπηρετήσουμε αυτά τα συμφέροντα;!

Υπό το σκεπτικό αυτό, όταν τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούν το σύνολο του αλβανικού έθνους λησμονούν την πολυονειρεμένη ενωμένη Ευρώπη, εκδηλώνουν φόβο και έλλειψη εμπιστοσύνης προς την μειονότητα, τότε τι πρέπει να κάνει η μειονότητα;! Να ικανοποιηθεί; Όχι! Μάλιστα είμαστε εμείς που έχουμε λόγο να εκδηλώσουμε φόβο. Η στάση που τηρείται, ιδιαίτερα προς την οργάνωσή μας, όσον αφορά την υλική και οικονομική στήριξη από το κράτος, την εκπροσώπησή της σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τα αιτήματα της οργάνωσης και του συνόλου της εθνικής ελληνικής μειονότητας έστω και καταρχήν, για παιδεία στη μητρική γλώσσα όλων των μελών αυτής της εθνικότητας, ή και όσον αφορά την προκλητική και εχθρική στάση τελευταία στον κομματικό ή και ανεξάρτητο τύπο, όλα αυτά από κοινού μήπως δεν μαρτυρούν πόσο απέχουν από τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις των πολιτικών κομμάτων έναντι των δικαιωμάτων μας.

Όλα αυτά από κοινού με την προσπάθεια νομιμοποίησης της απαγόρευσης της αυθεντικής μας εκπροσώπησης στην Βουλή, δεν επιδιώκουν μήπως την περιθωριοποίησή μας και την ύπαρξη χωρίς λόγο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των μελών ενός άλλου έθνους;

Είναι αλήθεια και πρέπει να ομολογηθεί ότι με τα χέρια σας που θα υψώσουν το πράσινο χαρτόνι υπέρ αυτής της απαγόρευσης, εσείς μπορεί να καλύψετε τον ήλιο του δίκιου μας. Τόσο το χειρότερο για σας! Εμείς θα αγωνιστούμε κάτω από αυτή τη σκιά, βέβαιοι ότι μια μέρα θα είμαστε ξανά αναμεσα σας, ισότιμοι στη Βουλή. Αυτό ασφαλώς δε θα είναι σε όφελος κανενός.

Μάλιστα αυτή την πρόκληση που μας γίνεται από τους εκπροσώπους του αλβανικού λαού, δεν θα την αποδεχτεί ούτε ο ίδιος ο αλβανικός λαός, με τον οποίο θέλουμε πραγματική αδελφοσύνη.

Στις συνθήκες που ζούμε όλοι πρέπει να θυσιάσουμε κάτι, μπορεί και πολλά πράγματα, αλλά με κανένα αντάλλαγμα δε θα θυσιάσουμε την υπόθεση που αφορά το δίκιο που διασφαλίζει τα δικαιώματά μας και την εθνική μας ταυτότητα.

Κανένα ανεπιθύμητο γεγονός, έστω και το παραμικρό δε θα επιθυμούσαμε, τόσο το χειρότερο τους εχθρικούς ανέμους, αλλά με πόνο διαπιστώνουμε ότι μας επιβάλλεται αυτή η πραγματικότητα.

Απαιτούμε τέλος, να ληφθεί υπόψη στην ψηφοφορία, η ερμηνεία του προέδρου της Βουλής, σχετικά με την διαφορά του νόμου για τα πολιτικά κόμματα, με τον εκλογικό νόμο που επίκειται, για τη συμμετοχή μας στις επόμενες εκλογές, ως εγγύηση για τη συνέχιση της πολιτικής μας ζωής.

ΤΕΛΟΣ

Δυστυχώς, ήταν αδύνατο να μεταπείσουμε τους Αλβανούς Βουλευτές, κυρίως του κυβερνόντος κόμματος. Το άρθρο πέρασε όπως το ήθελαν.

Εκείνο που διαπιστώθηκε ήταν ότι μας θέλουν φρόνημα παιδιά, αλλά αρνούμενοι τα εθνικά μας δίκαια. Μόλις επιμείνεις επικαλούνται την ισχύ της πλειοψηφίας ξερνώντας εθνικισμό και ανθελληνισμό από το οπλοστάσιο που είχε καλλιεργήσει ο Ενβέρ Χότζα



508 Απήχηση 64 Αλληλεπιδράσεις
1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Η «ιστορικότητα» της αυριανής επίσκεψης Δένδια στα Τίρανα

19.10.2020

Αύριο στις 20 Οκτωβρίου 2020, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται για λίγες ώρες την Αλβανική πρωτεύουσα, τα Τίρανα. Η ολιγόωρη αυτή επίσκεψη έχει τη σημασία στις ιδιαιτερότητές της.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται επίσκεψη Έλληνα αξιωματούχου στα Τίρανα και δεν υπάρχουν αντιδράσεις στον Αλβανικό τύπο και κοινό. Η σιωπή, κατά τη δική μου εκτίμηση, οφείλεται στο γεγονός ότι τα Τίρανα, εν' αναμονή της διακυβερνητικής σύσκεψης της Ε. Ένωσης για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ε.Ε, δε θέλουν οξύνσεις με την Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της έχει θέσει τρεις όρους στα Τίρανα μεταξύ των 15 συνολικά Ε.Ένωση. (Το γεγονός επιβεβαιώνει και τον σε υψηλό επίπεδο έλεγχο των ΜΜΕ)

Τα Τίρανα γνωρίζουν ότι αυτή η επίσκεψη δεν έχει τίποτε σχετικό με προηγούμενες. Δηλαδή ο Δένδιας δεν έρχεται στα Τίρανα «για να παρακαλέσει» την αλβανική κυβέρνηση να τα «βρούμε». Δεν μπορούν τα Τίρανα την εκλάβουν ως επίσκεψη αδυναμίας της Αθήνας. (Μη λησμονούμε ότι από το 1971 όταν αποκαταστάθηκαν στη Χούντα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, την πρωτοβουλία για τη βελτίωση των σχέσεων μετά από κάθε επιδείνωση έχει αναλάβει αποκλειστικά η Αθήνα. Από θέση ανωτερότητας «πίστευε» η Αθήνα, που συνοδεύονταν πάντα με ελληνικές παραχωρήσεις, δλδ «δουν χωρίς λαβείν», έχει ληφθεί από τα Τίρανα ως θέση αδυναμίας και έχει καταλήξει ως μια αρνητική παράδοση.

Η αυριανή επίσκεψη γίνεται ξανά στο ίδιο πλαίσιο, από θέση ανωτερότητας ευρωπαϊκής χώρας. Αλλά και από ελληνικής κυριαρχίας. Η διπλωματική γλώσσα του Δένδια διαβάζεται ως τη ρήση που λέει «Όπως στρώσετε θα κοιμηθείτε!» Κι αυτό εφόσον ο Ράμα διαβάζεται πλέον ότι δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε κανένα θέμα στις σχέσεις με την Ελλάδα, κυρίως για την ΑΟΖ, ότι στις προτάσεις της Ελλάδας για την επίλυση των εκκρεμοτήτων επιδιώκει να επιβάλλει τις δικές του προτάσεις και την κωλυσιεργία στη λογική ότι πρέπει να έχουμε άλυτα προβλήματα με την Ελλάδα για να εγείρουμε όποτε θέλουμε τον εθνικισμό μας παρά να τα λύσουμε και να προχωρήσουμε. Τελικώς, φαίνεται ότι η Ελλάδα διανοήθηκε ότι θα πρέπει να αποφύγει ένα άλλο μέτωπο αντιπαράθεσης με την Τουρκία, αυτή τη φορά στην Αλβανία και να μη παρασυρθεί. (Αναφέρουμε εδώ σε διαπίστωση Αλβανού συναδέλφου που λέει ότι δεν πρόκειται για διαφωνίες Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά για σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας στην Αλβανία).

Ωστόσο, όμως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, φαίνεται ότι δε θα δει και δε θα μιλήσει καν με εκπροσώπους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και ο λόγος που δεν βλέπει είναι ότι δεν έχει ποιον να δει ...!!! Στη Αθήνα πλέον διανοήθηκαν ότι το να έχουν συνομιλητή τον Ντούλε, βάζουν απέναντι όλη την εθνική ελληνική μειονότητα. Ενώ πιστεύουν ότι οι άλλοι εκπρόσωποι δεν είναι φερέγγυοι εθνικά. Από την άλλη στην κατάσταση που βρίσκεται η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, ειδικά με τα του Κορωνοϊού, τον κλείσιμο των συνόρων, την αθέτηση των υποσχέσεων για τις συντάξεις, τα επιδόματα, την υποστήριξη για το περιουσιακό κλπ οι υποσχέσεις δεν μετρούν.

Ίσως όμως η Αθήνα θα πρέπει να διανοηθεί ότι εκτός από τον παράγοντα Εθνική Ελληνική Μειονότητα, δεν έχει άλλο ισχυρό χαρτί να παίξει και όχι μόνο στην Αλβανία αλλά και γενικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία βάζουν ξανά στο τραπέζι της επικαιρότητας την εθνική χροιά τους. Με το οικονομικό παιχνίδι, όπως σε άλλες χώρες, Σκόπια, Βουλγαρία κλπ στην Αλβανία απέτυχε. Τα συμφέροντα της Τουρκίας, της

Ιταλίας ή και άλλων ισχυρών παραγόντων και χωρών, παραγκώνισαν την οικονομική παρουσία της Ελλάδας στην Αλβανία, η οποία από την άλλη κινούνταν και στη λογική του άρπα κόλλα ! ΤΕΛΟΣ



2.014 Απήχηση 422 Αλληλεπιδράσεις
5 σχόλια 7 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Το έγκλημα στη μειονοτική εκπαίδευση με μαθητές χωρίς βιβλία

15.10.2020

Ξανά για την παιδεία στη μητρική γλώσσα! Αφορμή τα πολλά τηλεφωνήματα που δέχομαι προσωπικά για το γεγονός ότι φέτος πέρασε ένας μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά μας δεν έχουν ακόμα βιβλία στη μητρική γλώσσα.

Ωστόσο, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού θα μπορούσε να αποτελούσε λύση στην νέα κρίση για την εξασφάλιση των βιβλίων. Διαθέτει το αρχείο όλων των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή και θα μπορούσε να εξασφάλιζε την εκτύπωση τμηματικά, δηλ τα πρώτα κεφάλαια για κάθε μάθημα. Αλλά αυτό απαιτεί συνεργασία, πρωτοβουλία, οικονομική στήριξη. (Έχει γίνει και παλιότερα με εντολή του ίδιου του Υπουργείου, αλλά προσωπικά ως πρόεδρος χρεώθηκα με δύο εκ. παλιά λεκ, τα οποία δεν έλαβα ποτέ).

Θα μπορούσε η νέα διεύθυνση παιδεία, οι δήμοι και άλλοι φορείς να ζητούσαν τη συνεργασία του Τμήματος και να αναλάμβαναν τουλάχιστον το ελάχιστο αυτό οικονομικό κόστος, αν πράγματι τους πονούν τα παιδιά μας! Δεν το έκαναν, δείχνοντας ότι ο παραμερισμός του ρόλου του Τμήματος και τα παιδιά χωρίς βιβλία έχουν πρώτιστη σημασία!!

ΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;!

Μετά από 4-5 χρόνια ομαλότητας στην εξασφάλιση των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα και την έγκαιρη διανομή στα σχολεία φέτος, δεν είναι γνωστό πότε τα παιδιά μας θα έχουν βιβλία.

Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει καμιά σθεναρή αντίδραση σε πολιτικό, ή σε διπλωματικό επίπεδο. Φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή βολεύει τους πάντες «αρμόδιους» εκτός από τους δασκάλους, τους μαθητές, τους γονείς και... την δημόσια παιδεία στη μητρική γλώσσα. (Βολεύει για τους γνωστούς λόγους την αλβανική πλευρά. Βολεύει και τους ομογενειακούς αρμόδιους φορείς, είτε διότι είναι αναγκασμένοι να ευθυγραμμιστούν με την επίσημη κυβέρνηση, είτε διότι η υποβάθμιση της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο εξυπηρετεί τα σχέδια «ανάπτυξης» της ιδιωτικής παιδείας των γνωστών υποστηρικτών των αρμοδίων μας. Το γνωρίζουμε το παιχνίδι από το 1998-2010, όταν με τον ίδιο τρόπο άφησαν τα ελληνόπουλα χωρίς βιβλία, όπως τον XIX αιώνα. (Δεν εκδηλώνουν όμως οι αθεόφοβοι αυτοί καμιά τύψη για το εγκληματικό αυτό έργο!)

Το αναφέρω αυτό διότι προσωπικά κατέβαλα προσπάθειες από το Μάρτη 2020 ώστε να διευθετηθεί το θέμα, τόσο στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας της χώρας, όσο και στις διπλωματικές αρχές, μέχρι που τον Μάιο το Υπουργείο μου απάντησε ότι «Με ποια αρμοδιότητα ενδιαφέρεστε κύριε Μπάρκα!»

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τονίζω ότι η ομαλότητα των 4-5 τελευταίων χρόνων, τόσο στην εξασφάλιση ποιοτικών σχολικών εγχειριδίων, όσο και στη έγκαιρη διανομή, οφείλονταν στο συντονιστικό ρόλο του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, ρόλος ο οποίος, αφού αναγνωρίστηκε και από το Υπουργείο Παιδείας (ως ο δικαιολογημένα αρμόδιος φορέας) καταργήθηκε πρώτα με υπόδειξη και επιμονή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και των συναρμόδιων μειονοτικών φορέων και στη συνέχεια από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα και με κυβερνητική απόφαση. (Οι τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των βιβλίων και η συγγραφή των νέων βιβλίων που προετοιμάζε το Τμήμα ήταν ασφαλώς ενοχλητικό!) Όμως, οι καθηγητές του Τμήματος συνέχισαν την προετοιμασία των βιβλίων με αυταπάρηση μέχρι προσφάτως!

Εντούτοις το έργο αυτό του Τμήματος δεν το αναγνωρίζει κανείς δικός μας φορέας, ούτε η νέα διεύθυνση παιδείας. Ωστόσο, ενώ τα βιβλία που προετοίμασε το Τμήμα, υπό πίεση και σε δύσκολες συνθήκες, έχουν λάβει τις θετικότερες εκτιμήσεις από τους δασκάλους μας και τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα, η ΟΜΟΝΟΙΑ, χωρίς καν να τα ξεφυλλίσει, τα προδικάζει ως ακατάλληλα και ότι περιέχουν αλβανικούς εθνικούς ισχυρισμούς σε βάρος της Ελλάδας, κάτι το οποίο είναι παντελώς ψευδές και αβάσιμο και θα πρέπει να ντρέπονται ως συκοφάντες.

Τώρα, για εθνικές κορώνες φωνάζουν ότι να έρθουν τα βιβλία από Ελλάδα, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι αντικειμενικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί και όταν γνωρίζουν ότι θα κάνουν μεγάλοι αδικία στους μαθητές εφόσον στα βιβλία αυτά του Τμήματος ο Έλληνας μαθητής θα βρει τον εαυτόν του, τον τόπο του, την ιστορία του τις παραδόσεις του.

Δίνουν δυνατότητα ελιγμού από αλβανικής πλευράς, ή βλέπουν στον ορίζοντα κανά παχουλό πρόγραμμα, που όμως θα καταδικάσει τις μερικές ακόμα εκατοντάδες μαθητές που απέμειναν στο χώρο μας;!!

455 Απήχηση **66** Αλληλεπιδράσεις 1 σχόλιο 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας
Στιγματίζει η εθνική απελπισία.
09.10.2020

Την ελληνική επικαιρότητα κατέλαβαν τελευταία κάποια σημαντικά γεγονότα που στιγματίζουν στο μεδούλι την ποιότητα του Ελληνισμού.

Πρώτο. «Η ιστορική δίκη» κατά της Χρυσής Αυγής. Όπως είναι γνωστό, ένα γεγονός χαρακτηρίζεται ιστορικό ξεκινώντας από τη σημαντικότητα, που συγκλονίζει και σφραγίζει το παρόν και την ιστορία του μέλλοντος μιας κοινωνίας.

Στην προκειμένη περίπτωση που έγκειται η ιστορικότητα της δίκης της Χρυσής Αυγής;! Μόνο στο γεγονός ότι η δικαιοσύνη τόλμησε, με τη στήριξη όλης της πολιτικής και του ελληνικού λαού, να καταδικάσει, πρώτη στην Ευρώπη μια εγκληματική ακροδεξιά οργάνωση. Και όμως. Την επόμενη η δικαιοσύνη έκανε τις γνωστές υποχωρήσεις όσον αφορά τις ποινές και τις γνωστές παραχωρήσεις όσον αφορά τα ελαφρυντικά στους ενόχους! Ταυτόχρονα επέτρεψε το κοινώς ασυμβίβαστο. Δλδ, ναι μεν η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, αλλά δε, χαίρει όλων των πολιτικών δικαιωμάτων της στην ελληνική δημοκρατία!! Άρα κανένα πλήγμα σε ότι αφορά τις επικίνδυνες ακροδεξιές ιδέες! Ταυτόχρονα, όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι οι ποινές θα καταλήξουν στο γνωστό «με αναστολή»!

Από την άλλη πλευρά. Η Χρυσή Αυγή πόνταρε ιδιαίτερα πολιτικά, έτσι ισχυρίζονταν, στην ελληνική εθνική υπόσταση και με τον ισχυρισμό αυτό, τον οποίο επένδυε με «ηρωισμό» και «ανδραγαθήματα», προκάλεσε το εθνικό φρόνημα του ελληνικού λαού. (Το μόνο θετικό αποκάλυψε τη δίψα του ελληνικού λαού για εθνικό πατριωτισμό!)

Στη δίκη όμως δεν ακούστηκε κανένα ιδεολογικό εθνικό κήρυγμα. Καμιά πολιτική υπεράσπιση πατριωτικών ιδεών, καμιά αρχή για την υπεράσπιση της Πατρίδας, καμιά επίθεση στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο που πουλάει την Ελλάδα. Τίποτε...!!!

«Οι ήρωες» της Χρυσής Αυγής, σαν κότες και γάτες βρεγμένες στο εδάλιο του κατηγορημένου, ζητούσαν από το δικαστικό σώμα, ως κοινοί εγκληματίες, ελαφρυντικά!!!, απαλλαγή από τις ποινές. !!! Ελεημοσύνη !!

Την ιστορική σημασία της δίκης και τον "ηρωισμό" της Χρυσής Αυγής, κρατούσαν ζωντανή οι δηλώσεις των πολιτικών που τόσο ανάγκη έχουν να αποκρύψουν με τον τρόπο αυτό το αντιδημοκρατικό τους προφίλ, τα κανάλια (ως συνήθως) για να κρύψουν το αντεθνικό τους έργο, ο λαός που διαμαρτύρονταν. (Την πρώτη ημέρα. Την επόμενη κατάλαβε ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει με την παρουσία του ως ιστορική, μια δίκη που αφαιρέσει κάθε στοιχείο πραγματικής ιστορικότητας) και μια μάνα η οποία σίγουρα θα νιώσει να μεγαλώνει περισσότερο το κενό για το αδικοσκοτωμένο γιο της.

Τελικά δεν καταφέραμε απλώς να απαξιώσουμε τις ιστορικές πτυχές ενός γεγονότος, αλλά να δείξουμε πόσο απαξιωμένοι είμαστε μπροστά στην ιστορία, πόσο πολύ έχει ξεφτίσει ο ηρωισμός μας, οι εθνικές αξίες και πιστεύω.

Το δεύτερο θέμα αφορά τις τουρκικές μπουλντόζες στα Βαρόσια της Αμμοχώστου. Οδυρμοί, καταγγελίες μεταξύ μας και δηλώσεις με αποδέχτες εμάς και σε αναμονή μήπως προκύψει κάποια διεθνή δήλωση. (ξεχνούμε τις κατακραυγές!) Και οι μπουλντόζες προχωρούν...!! Τι έγινε ;! Αφού πριν από 46 χρόνια επιτρέψαμε με την προδοσία μας να προχωρήσει η γραμμή Αττίλα μέχρι εκεί που οι Τούρκοι κουράστηκαν, καταφέραμε στη συνέχεια 46 ολόκληρα χρόνια να μη κάνουμε τίποτε για να κατοχυρώσουμε έστω και σε προσωπική βάση τα εθνικά δίκαια, τις περιουσίες μας, άσε μετά σε συλλογική μορφή. Λένε ότι μια κυρία η οποία προσέφυγε στη διεθνή δικαιοσύνη, όχι μόνο πήρε τις περιουσίες της στα κατεχόμενα, αλλά και αποζημιώθηκε από το τουρκικό δημόσιο....!!!!

46 χρόνια οι Τούρκοι μας απηύθυναν προειδοποιητικές απειλές, αλλά εμείς νάμαστε... στα προσχήματα. Καμιά εναλλακτική λύση, κανένα αμυντικό σχέδιο.... Καμιά ουσιαστική διεκδίκηση

Λέμε για την Άγκυρα ότι μπορεί και ακολουθεί την αυτοκρατορική πολιτική, εκείνη της αυτοκρατορίας που κληρονόμησε Στις διαπιστώσεις καλοί ήμαστε! Και εμείς λέμε, όποτε μας συμφέρει, ότι κληρονομήσαμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά στην εθνική μας πολιτική ήμαστε ερασιτέχνες, χωρίς συνέχεια, αυτοσχέδιοι, περιστασιακοί και ό τι φέρει η ώρα και ο άνεμος που μόνος του τα φέρνει και μόνος του τα παίρνει!!!

Για να πάμε και στο τρίτο θέμα. Μήπως το ίδιο δε συμβαίνει και με τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου!!! Μήπως με τον ίδιο τρόπο απογυμνωθήκαμε από τις περιουσίες μας, από τον πολιτισμό μας, από τον κόσμο μας;!!

Τελευταία ακούγαμε ότι στις σχέσεις της Αθήνας με την Αλβανία τα δικαιώματά μας είναι στην κορυφή της ατζέντας. Η εμπειρία μας έλεγε ότι για όλη αυτή πίεση και το θόρυβο η Αθήνα θα ικανοποιηθεί με τρίμματα. Και είχαμε υπόψη ότι θα ικανοποιηθεί αν ο Ράμα δώσει εγγυήσεις ότι ο Ντούλες θα είναι ξανά στη Βουλή. Και ο Ράμα καλά κατάλαβε. Για τα συμφέροντά του ασφαλώς. Για να φτιάξει μια δεξαμενή βουλευτών από μικρά κόμματα που του χρειαστούν να σχηματίσει αύριο κυβέρνηση, έκανε, ώστε το πλαφόν για ένα κόμμα να μπει στη βουλή να είναι 1 % των ψήφων σε όλη την επικράτεια. Που σημαίνει ότι με από 12-15 χιλιάδες ψήφους σε όλη την Αλβανία ο Ντούλες βγαίνει βουλευτής. Έτσι, δε θα χρειαστεί να μπει σε εκλόγιμες θέσεις σε ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων, ούτε να κάνουν τα αλβανικά κόμματα καλπονοθεία για να βγει βουλευτής ο Ντούλες, όπως μέχρι τώρα. Για πρώτη φορά θα βγει με τα δυνατά του, χωρίς να έχει ανάγκη ούτε τις ψήφους της ΕΕΜ, που έτσι και αλλιώς δεν τις παίρνει. Στην Αθήνα αυτό θα θεωρηθεί μεγάλη πολιτική νίκη! (Τόσο το περισσότερο όταν θα δούμε το Ντούλε στην κυβέρνηση για να ταΐσει τους πεινασμένους του!!!)

Το θέμα είναι ότι η Αθήνα, υπέρ της εξέλιξης αυτής, πάγωσε κάθε διεργασία στην ΕΕΜ για εξεύρεση λύσης που θα τολμήσει να βγάλει από το τέλμα του Ντούλε την ΕΕΜ. (Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο, η διπλωματική αυτή αρχή με άμεσο διπλωματικό αντικείμενο τον Ελληνισμό στην Αλβανία, είναι ακέφαλη!!) Το πάγωμα των διεργασιών έγινε για να φανεί φυσιολογική η γνωστή και επαναλαμβανόμενη εξέλιξη, ώστε «Ναι 500 προβλήματα έχει ο Ντούλες, αλλά δεν υπάρχει άλλος!!» !!!

Επίσης, η εξασφάλιση της εκλογής Ντούλε, θα έχει ως αντάλλαγμα την παραίτηση από κάθε άλλη διεκδίκηση δικαιωμάτων για τον Ελληνισμό της Αλβανίας, (τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία μας) Έναν Ελληνισμό, τον οποίο, επικαλούμενη η Αθήνα την προστασία της Ελλάδας από τον Βορειοηπειρωτικό Κορωνοϊό, τον απομόνωσε εδώ στο μαντρί του Ράμα επισπεύδοντας έτσι το οριστικό ιστορικό τέλος μας. (Και αυτό είναι πραγματικό.) ΤΕΛΟΣ



565 Απήχηση **95** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια
1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς....

σε μας ακούγεται λυπητερά;!!!

13.09.2020

Αύριο του Σταυρού, θα χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς! Προσωπικά θέλω να χαρακτηρίσω ήρωες:- τους μαθητές μας, από την πρώτη μέχρι την 12η τάξη, οι οποίοι επιμένουν ελληνικά, τους γονείς τους που πιστεύουν στον τόπο μας και μοχθούν γι' αυτόν, τους δασκάλους μας που δεν παραδίδουν τα όπλα, παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες χρειάζεται να δώσουν την μάχη της γνώσης !!! Να ευχηθώ σε όλους καλή πρόοδο, καλές επιτυχίες!!

Η νέα όμως σχολική χρονιά, αρχίζει αύριο με τις χειρότερες, θα έλεγα, προδιαγραφές στα 30 χρόνια μεταπολίτευσης στην Αλβανία. Ασφαλώς, ο Κορωνοϊός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι, όχι όμως ως η πραγματική αιτία. Και για να εξηγούμαστε, μιλούμε για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο! (Διότι, όπως πάντα, τα ιδιωτικά με ελληνική υποστήριξη, είναι πλέον ανταγωνιστικά, ανταγωνιστικότητα η οποία κι αυτή βαραίνει στην ποιοτική λειτουργία των δημοσίων σχολείων !)

Ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε φέτος περισσότερο από τα υπόλοιπα χρόνια. Πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί ο αριθμός των 60 απόφοιτων λυκείων και των 80 περίπου απόφοιτων της τρίτης γυμνασίου!

Συνεπώς, και αρκετοί δάσκαλοι θα πρέπει να δώσουν μάχη για τη διατήρηση της θέσης εργασίας, όπως και τα ίδια τα σχολεία!!

Τα παιδιά μας φέτος θα αρχίσουν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς βιβλία για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα.

Δεν πρόκειται απλώς για τα βιβλία της πέμπτης τάξης τα οποία είναι τα τελευταία στον κύκλο των 9 τάξεων, που έπρεπε να προετοιμάζονταν από την αρχή στο σύνολό τους. Από τα βιβλία της πέμπτης, καθηγήτριες του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, είχαν συγγράψει και παραδώσει προς εκτύπωση από τον μήνα Μάρτιο το βιβλίο της γλώσσας. Για τα υπόλοιπα βιβλία στη μητρική γλώσσα της πέμπτης τάξης δεν είναι γνωστό τι γίνεται. (!!!) (Με την κατάρτιση των βιβλίων για την πέμπτη τάξη κλείνει ο κύκλος των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα για όλες τις τάξεις, (1-9), γύρω στους 45 τίτλους βιβλίων.) Συνεπώς, πονάει περισσότερο η περίεργη καθυστέρηση για την ανατύπωση των βιβλίων των υπολοίπων τάξεων, που κυκλοφόρησαν ανά τάξη τα τέσσερα τελευταία χρόνια, για την κατάρτιση των οποίων χρειάστηκε τόσος κόπος και θυσίες για να προετοιμαστούν.

Την ευθύνη γιατί δεν έχουμε βιβλία φέτος ασφαλώς, φέρει στο ακέραιο, θεσμικά και πρακτικά, το Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Όμως, είναι γνωστό ότι η ικανοποίηση από τις αλβανικές αρχές, ακόμα και αυτών των ζωτικών αναγκών για τα σχολεία μας, γίνεται υπό την πίεσή μας. Κανένας όμως φορέας μας και εκπρόσωπός μας δεν ενδιαφέρθηκε για την εξασφάλισή τους. Μέχρι τη στιγμή που εκτελούσε χρέη συντονιστικού φορέα το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα!! Γιατί και ποιος θέλησε την υπονόμηση του Τμήματος στο ρόλο αυτό;!! (Προσωπικά ζήτησα εγγράφως και προφορικά, μάλιστα μερικές φορές, από τους αρμόδιους φορείς, δικούς μας και στο Υπουργείο Παιδείας, να λάβουν μέτρα για την έγκαιρη εξασφάλιση των βιβλίων στη μητρική γλώσσα για τους Έλληνες μειονοτικούς μαθητές. Από τους δικούς μας φορείς δεν έλαβα ποτέ απάντηση, ενώ αυτοί του Υπουργείου Παιδείας τόλμησαν να μου πουν «Με ποια αρμοδιότητα ενδιαφέρεστε κύριε Μπάρκα, είναι υποχρέωσή μας και όλα θα γίνουν στην ώρα τους....!!!»)

Ωστόσο εξυπηρετεί την όλη κατάσταση, αδιαφορίας του Υπουργείου, αιτήματα επισήμων φορέων (μάλιστα και από την ηγεσία της νέας διεύθυνσης) και δημοσιεύματα υπεύθυνων ατόμων για την κατάσταση χωρίς βιβλία στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων μαθητών χρόνια στη σειρά, για την δήθεν διεκδίκηση να έρθουν τα βιβλία από την Ελλάδα, όπως κάνουν τα Τίρανα με το Κόσσοβο, το Πρέσεβο, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο, ή και με τους μετανάστες στην Ελλάδα και αλλού. Την ίδια στιγμή κατηγορούν ως ακατάλληλα, ή αναχρονισμένα τα βιβλία που παρήγαγε το Τμήμα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όταν δάσκαλοι, μαθητές και αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα εξέφρασαν γι' αυτά τις καλύτερες εκτιμήσεις. Ωστόσο, «οι υπερπατριώτες» λησμονούν ότι τα Τίρανα, για να πετύχει το δικαίωμα αυτό ενοποίησε πρώτα τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τις περιοχές με αλβανικό στοιχείο. Εντούτοις δεν γνωρίζουν ότι για να έρθουν τα βιβλία από Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών κάτι που από χρόνια δεν μπορεί να γίνει κυρίως λόγω του ότι θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί το περιεχόμενο των αντίστοιχων βιβλίων. Από την άλλη, μελέτη του Τμήματος Ελληνικών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ομοιότητα προγραμμάτων σχεδόν για κανένα μάθημα στις αντίστοιχες χώρες, ούτε ανά έτος, ούτε για το μάθημα συνολικά σε μερικές τάξεις. Άρα, οι μεγαλύτερες υποσχέσεις αφορούν απλώς πατριωτικές κορώνες και όχι ουσιαστική λύση. (Άλλο το θέμα να αναλάβει η Ελλάδα την εκτύπωση των βιβλίων..)

Η διεύθυνση παιδείας των δήμων Φοινικαίων και Δρόπολης, επιτράπηκε να λειτουργήσει στην πιο κρίσιμη στιγμή. Της ευχόμαστε επιτυχίες, αλλά, όλα δείχνουν ότι στην πληθώρα των προβλημάτων δε θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, η δικαιοδοσία της, μόνο για πέντε σχολεία στο δημόσιο στους δήμους αυτούς, διχοτομεί την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Το μεγαλύτερο και ουσιαστικό μέρος αυτής, στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, μένει υπό τον έλεγχο των διευθύνσεων παιδείας των αντίστοιχων δήμων, δλδ γι' αυτά θα υπάρξει άλλο «γκουμπέρνο» με ότι συνεπάγεται. (!!)

Σ' αυτό επίσης, η μπάλα έμεινε σε μας, εφόσον ανάμεσα στη διεκδίκηση διεύθυνσης παιδείας για όλη την παιδεία στη μητρική γλώσσα και με αυξημένες αρμοδιότητες και τη διεκδίκηση διευθυντή από τον κύκλο μας και διεύθυνση παιδείας μόνο για τους δύο δήμους και με περιορισμένες αρμοδιότητες, εμείς επιλέξαμε, το δεύτερο. (!!)

Ο ισχυρισμός ότι η νέα διεύθυνση αποτελεί το πάτημα για να κερδίσουμε περισσότερα αύριο, δεν μετράει και αποτελεί άλλοθι για να δικαιολογήσουμε τις πράξεις μας!!

Ωστόσο, η κατάσταση στην παιδεία μας στη μητρική γλώσσα αποκαλύπτει και τα μεγάλα προβλήματα που εμείς προκαλούμε στο εξασθενημένο σώμα της. Η ακραία έλλειψη ενδιαφέροντος από τους επίσημους πολιτικούς μας εκπροσώπους, αφορά την κρυφή υποστήριξη για την ανοιχτή άνθιση των ιδιωτικών σχολείων στο χώρο μας, που απαιτεί την πλήρη διάλυση της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα. (Κάτι που συνεχίζεται από το 1998)

Με το επιχείρημα ότι το τμήμα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, είναι δημόσιος φορέας, άρα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το ρόλο συντονιστή και του υπευθύνου για τα σχολεία μας, η ΟΜΟΝΟΙΑ υπονόμωσε και εξουδετέρωσε το ρόλο αυτό του Τμήματος, το οποίο σε λίγα μόλις χρόνια ανάδειξε σπουδαίο έργο σε όφελος της παιδείας στη μητρική γλώσσα. (Ανέλαβε την κατάρτιση νέων σχολικών βιβλίων στη μητρική γλώσσα, την επιμόρφωση των δασκάλων, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες, την διδμοποίηση σχολείων μας με σχολεία στην Ελλάδα, ενοποίηση προγραμμάτων, εκπόνηση έκθεσης για την κατάσταση της παιδείας στη μητρική γλώσσα και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων, ένταξή της σε παγκόσμια φόρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού κλπ).

Επίσης, ύποπτες σκοπιμότητες, διευθύνσεων σχολείων λειτουργούν σε βάρος της συνεργασίας με την κοινότητα των γονέων και κηδεμόνων, συνεργασία η οποία και με το γράμμα του νόμου, αποτελεί τη λειτουργική βάση του σχολείου. Απεναντίας, στηρίζονται στην παρουσία δασκάλων αλβανικής καταγωγής για να επιπλήξουν το σύλλογο γονέων, μέχρι το σημείο που οι Έλληνες δάσκαλοι να νιώθουν προσβεβλημένη μειονότητα μέσα στο σπίτι τους. Κι αυτά συμβαίνουν σε σχολεία κομβικής σημασίας.

Τέλος, η παρουσία και η συμπαράσταση της επίσημης Ελλάδας για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο συνεχίζει να παραμένει απύουσα!!

The image shows a handwritten document with a list of expenses. The title at the top is 'Επισημάνσεις'. The list consists of approximately 25 items, each followed by a numerical amount. The items are written in Greek and include various school-related costs. At the bottom of the list, a total sum is given as 31750. Below the list, there is a separate line of text providing further details or a summary.

Πίνακας δωρητών υπερ ανεγέρσεως του ελληνικού σχολείου στο Αεγυρόκαστρο το 1732

537 Απήχηση 114 Αλληλεπιδράσεις 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

50-70 χιλιάδες ευρώ πληρώνουν καθημερινά οι Βορειοηπειρώτες, στους αλβανικούς φορείς, για να επισκεφτούν την Ελλάδα!!!

07.09.2020

Επανερχομαι στο θέμα της ντε φάκτο τήρησης κλειστών των ελληνικών συνοριακών διαβάσεων για Έλληνες υπηκόους με μόνιμη διαμονή στη Βόρειο Ήπειρο, «λόγω Κορωνοϊού» !!!

Θεωρώ χρέος προς τους ασπρομάλληδες, τα παιδιά και τους νέους που φρουρούν Θερμοπύλες της ιδιαίτερης ελληνικής πατρίδας τους, αλλά και προς τους 13 χιλιάδες επισκέπτες, που διάβασαν το δημοσίευμα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΠΡΟΤΑΤΕΥΤΕΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΛΒΑΝΙΚΟ» ΚΟΡΩΝΟΪΟ!!!» της ημερομηνίας 28.08.2020 στις δική μου ιστοσελίδα στο fb, προς τις 28 κοινοποιήσεις. Ακόμα και προς τους ελάχιστους τολμηρούς, τους 178 συνολικά, που υποστήριξαν δημοσίως τις απόψεις μου και τους 59 που τις σχολίασαν έστω και αρνητικά !!!

Περισσότερο, όμως νιώθω, για λογαριασμό μας, προσβεβλημένος, για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Μόνο 178 υποστηρικτές δημοσίως, έναντι 13 χιλιάδες ανώνυμους αναγνώστες. Τόσο πολύ φόβος!!!! Καμιά επίσημη αντίδραση και πολιτική διεκδίκησης για τη την αλλαγή της κατάστασης!! Τόσο πουλημένοι, ανεύθυνοι και υποτελείς είναι οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι!!!!

Ωστόσο, δεν αληθεύει ότι η ευθύνη για τη στάση αυτή έναντι των Ελλήνων και Ευρωπαίων υπηκόων στη Βόρειο Ήπειρο ευθύνεται η απολυταρχία ενός και μόνο πολιτικού ατόμου.

Το επισημαίνω αυτό διότι ζήτησα προσωπικά την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων και για τη διευκόλυνση των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στο να γίνει σεβαστό το συνταγματικό και αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, την υγεία, για να προσέλθουν στην Ελλάδα, διότι τώρα μόνο αυτοί ταλαιπωρούνται στα σύνορα...! Επί πλέον στήριξα την παράκλησή μου σε πληθώρα απολύτως πειστικά επιχειρήματα. Εκείνοι επικαλέστηκαν την σκληράδα ενός και μόνο ατόμου!!! Η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων εμπειρογνομόνων, εισηγήσεις που στηρίζονται σε δεδομένα και επιχειρήματα.

Στην προκειμένη δική μας περίπτωση, είναι γεγονός ότι τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες ελληνικές υγειονομικές αρχές από επιτόπιες έρευνές τους, μιλούν ότι δεν υφίσταται ούτε στο ελάχιστο κίνδυνος διασποράς του Κορωνοϊού από τους Έλληνες υπηκόους με μόνιμη διαμονή στις πατρογονικές τους εστίες στη Βόρειο Ήπειρο !!!

Τότε που οφείλεται αυτή η απαξιοτική συμπεριφορά εναντίον τους, που πάνω απ' όλα αφορά και πλήττει μια εθνική κοινότητα μια εθνική υπόθεση;!!

Η επίσημη Ελλάδα έδειξε δύο φορές ότι για δικούς της λόγους, «παραβίασε» τον «απολυταρχικό» πολιτικό παράγοντα. Στις 16 Αυγούστου παράτεινε, για όσον καιρό χρειαζόνταν για να προσέλθουν στην Ελλάδα οι Αλβανοί μετανάστες, την εφαρμογή των σκληρών μέτρων τώρα σε ισχύ. Μάλιστα για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, παραβιάστηκε και κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο...!!! Λίγες μέρες αργότερα η πολιτική ηγεσία στην Αθήνα, αρμόδια για το θέμα προστασίας από τον Κορωνοϊό, ικανοποίησε αίτημα των Ελλήνων επιχειρηματιών για να προσέλθουν στην Ελλάδα 1000 περίπου Αλβανοί εποχιακοί εργαζόμενοι...!!! (Η πιθανή δικαιολογία αφορά τις εποχιακές ανάγκες των Ελλήνων επιχειρηματιών!!!) Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα των φοιτητών και υποψηφίων φοιτητών από τη

Βόρειο Ήπειρο για να εισέλθουν στην Ελλάδα λόγω των υποχρεώσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια και για τις εισαγωγικές εξετάσεις...!!!!

Δλδ με ποια λογική αυτή η διαφοροποίηση;!! Η πραγματιστική σκοπιμότητα έχει περισσότερη σημασία από μια εθνική υπόθεση;!!

Σκέφτεται κανείς στην Ελλάδα για τις συνέπειες. Μία και βασική είναι η καλλιέργεια εθνικής απογοήτευσης και αισθήματος εγκατάλειψης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών από την επίσημη ελληνική πολιτεία, αλλά και από τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα!!!

Η άλλη, αφορά τον αυταναγκασμό των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για να αναζητούν προσωπικές και ατομικές λύσεις με όποιο εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό τίμημα σε βάρος της εθνικής ταυτότητας και αξιοπρέπειας.

Στις καταστάσεις αυτές λαμποκοπούν δια του αφανισμού τους και «οι αρμόδιες πολιτικές αρχές» του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Οι μεγάλοι «πολιτικοί» του ΚΕΑΔ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που διεκδικούν την μοναδικότητα και νομιμότητα της πολιτικής εκπροσώπησης των Βορειοηπειρωτών στην Αθήνα, στην προκειμένη περίπτωση έφαγαν και τρώνε περισσότερο κουφολάχανο και κουτόχορτο που δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν και να μιλήσουν!!! Γνωρίζουν ότι τώρα η Αθήνα θα προωθήσει τα υπάκουα παιδιά που δεν προβάλλουν ανησυχίες για την αντιμετώπιση των Βορειοηπειρωτών. Δόθηκε μάλιστα και η υπόσχεση ότι θα πάρουν το χρίσμα και θα ανανεώσουν το ίδιο συμβόλαιο εθνικής μειοδοσίας και συμφοράς!! Συνεπώς, δεν τους καίγεται, όπως ποτέ δεν τους κήκε, καρφί για όσα δύσκολα αντιμετωπίσουν οι Βορειοηπειρώτες. Ποιον όμως εξυπηρετεί αυτή η στάση και πολιτική;! Επί πλέον είναι βέβαιο ότι για να εξασφαλίσουν την πολιτική καρέκλα (από τους Αλβανούς βέβαια) θα πρέπει να διαγράψουν τη διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά, εφόσον γνωρίζουν ότι οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες δεν τους ψηφίζουν.

Το ίδιο φαίνεται πιστεύει και το ΜΕΓΑ !!! Γι' αυτό και δε βάζει καζάνι στη φωτιά! Τώρα, οι υπόλοιποι βουλευτές και άλλοι πολιτικοί... δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουν. Ο μόνος πονοκέφαλός τους είναι να μπουν σε εκλόγιμη θέση στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους.

Την ίδια στιγμή και προς ειρωνεία όλων μας οι αρμόδιοι πολιτικο-διοικητικοί φορείς όπως τα δημαρχεία μας (!), αντί να φωνάζουν μέχρι να ακούσει η Αθήνα και να λύσουν οριστικά το θέμα, καταναλώνονται σε προσπάθειες δήθεν άμβλυνσης των παθών και ταλαιπωριών των Βορειοηπειρωτών. Προβαίνουν σε συμφωνίες με συγκεκριμένα ιδρύματα για δήθεν καλύτερες τιμές στην εξασφάλιση του αρνητικού τεστ Κορωνοϊού, που ζητάει η Ελλάδα, δλδ κάτι λιγότερο από εκατό Ευρώ ανά άτομο!! Ή συνηγορούν ώστε γνωστά κλιμάκια να τρέχουν για να βρουν πελάτες που θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα να τους πάρουν δείγματα για το τεστ στο σπίτι τους! (διευκόλυνση είναι και αυτή) Ή υπάρχουν ακόμα κυκλώματα που πουλούν στη μαύρη, αρνητικά τεστ Κορωνοϊού, αλλά με τσουχερότερες τιμές. Οι Βορειοηπειρώτες δεν έχουν κι άλλη λύση και λένε, «από το χυμένο μαζεμένο». Και στην ανάγκη τους, δικαιολογημένα, τους ευχαριστούν!!!! Σε προσωπικό επίπεδο είναι μονόδρομος!! Ξέρετε όμως πόσο στοιχίζει αυτό καθημερινά για το σύνολο των Βορειοηπειρωτών που θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα;!! Από 70 ως 100 χιλιάδες Ευρώ ημερησίως.... Τόσο ακριβά πληρώνουν οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες καθημερινά «την αγάπη για την Ελλάδα», ή την ανάγκη για να πάνε στην Ελλάδα...!!!!

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν εμπιστεύεται πλέον τα αλβανικά τεστ κορωνοϊού, παρά την τυπική επισιμότητα που φέρουν. Οπότε αναγκάζονται να κάνουν ξανά τεστ στην Κακαβιά!!!! Γιατί τότε οι Βορειοηπειρώτες να πληρώνουν θησαυρό για να

επισκεφτούν την μάνα πατρίδα και η Ελλάδα να μη αναγνωρίζει τη θυσία τους;!! Τόσο το περισσότερο όταν στην Ελλάδα τους περιμένει 7ήμερη καραντίνα!!! Μονόδρομος να μπουν στην Ελλάδα από τα βουνά. Όπως 30 χρόνια πριν.. αλλά φοβούνται, φοβούνται μήπως συμβεί κάτι χειρότερο από 30 χρόνια πριν . Μήπως τους εντοπίσουν και ως λαθραίους στη πατρίδα και στο κράτος τους, τους κατηγορήσουν για απειλή της δημόσιας υγείας και τους τιμωρήσουν τουλάχιστον με 5 χιλιάδες πρόστιμο !!!! Δεν ισχύει το ίδιο και για τους χιλιάδες ξένους τουρίστες που έρχονται ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα που ξενυχτούν σε μαζικά πάρτι, που... Μόνο αυτοί οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες πρέπει να γίνουν παράδειγμα εξαφάνισης!!!



1.410 Απήχηση **401** Αλληλεπιδράσεις 18 σχόλια 5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ο νέος κύκλος «ελληνικού κινδύνου» για τη θάλασσα και οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και στην περιοχή.

Άρθρο μου στον αλβανικό τύπο, 01 και 03 Σεπτεμβρίου για το νέο κύμα ανθελληνισμού στην Αλβανία **Gazeta shqiptare**

<http://gazetashqiptare.al/.../cikli-ri-rrezikut-helen.../> **TemA και**

Liberale (μεταφρασμένο)

03.09.2020

Ήταν αναμενόμενο ώστε η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τη διεύρυνση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο από 6 σε 12 NM, να προκαλούσε το ενδιαφέρον στην αλβανική κοινή γνώμη. Δεν ήταν όμως ποτέ αναμενόμενο η ανακύκλωση στα άκρα των προσπαθειών χειραγώγησής της, μόνο μέσω της κούφιας ρητορικής, παραπληροφόρησης και κατάχρησης. Μόνο μέσω και στην υπηρεσία του ανθελληνικού κλίματος το οποίο γνωστοί «ακαδημαϊκό-πολιτικοί» κύκλοι στη χώρα, προσπαθούν να επιβάλουν στο αλβανικό κοινό, εξ ονόματος του εθνικισμού, της εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης και σε όφελος τρίτων.

Το περιβάλλον του νέου κύκλου αντιδράσεων, καλύτερα από κάθε άλλη φορά, έφερε στο προσκήνιο την καταγωγή της δομής αυτών των κύκλων, καθώς και την ακραία ανευθυνότητα όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας με τους γείτονες... (Στην περίπτωση του «ελληνικού κινδύνου» προβάλλεται ως εγγυητής της εθνικής κυριαρχίας, ο λαός και όχι το κράτος και οι δομές του...!!!)

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ

Πρώτο, η διεύρυνση των χωρικών υδάτων από μέρος της Ελλάδας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμά της, όπως κάθε άλλου κυρίαρχου κράτους, που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, UNCLOS-82. Η Αλβανία διεύρυνε τα χωρικά της ύδατα, από 6-12 μίλια, πριν από το 1990, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει καν τους γείτονές της (Ελλάδα, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία) (!!!)

Δεύτερο, σκόπιμα συγχέεται η αντίληψη και η πραχτική των χωρικών υδάτων (στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας), με την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Γεωγραφικά, τα ελληνικά χωρικά ύδατα αφορούν τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κέρκυρας. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά σχέση με κανένα θαλάσσιο τμήμα της Αλβανίας. Ενώ η δεύτερη πραγματικότητα αφορά την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις ιόνιες ακτές της Ελλάδας και Αλβανίας, στα στενά της Κέρκυρας, (ανατολική πλευρά της Κέρκυρας για την Ελλάδα και οι ακτές Ιονίου του αλβανικού κράτους).

Εννοείται, ότι μόνο στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται διμερή συμφωνία. Μεταξύ των δύο χωρών, ανεξαρτήτως από τις περιπέτειες, οι διαπραγματεύσεις είναι σε ισχύ και αναμένεται να συνεχιστούν βάση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο κανείς δε δικαιούται, ούτε να εκδηλώνει προκαταλήψεις, ούτε να τις αμφισβητήσει, ούτε να τις χειραγωγήσει σε όφελος τρίτων.

Τρίτο, το κίνητρο των «αντιδράσεων» στηρίζεται στην ίδια βάση: - στον ισχυρισμό «του ελληνικού κινδύνου», ως εκδήλωση της κυριαρχίας του αλβανικού εθνικισμού, ανεξαρτήτως πόσο παράλογος, αβάσιμος και εικονικός είναι ο κίνδυνος αυτός και τι στην ουσία θέλουν να κρύψουν οι καλλιεργητές του.

Στην προκειμένη περίπτωση διαφαίνονται τα συμφέροντα τρίτου παράγοντα, για τα οποία έχουν κληθεί στο προσκήνιο οι αλβανικοί δημοσιογραφικοί και πολιτικοί κύκλοι. Δεν αποσκοπούν απλώς ώστε στις συνθήκες εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να κρατηθεί μακριά κάθε δυνατότητα προσέγγισης και συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και τα Τίρανα. (Η ανοδική αγριότητα στην εντελώς αβάσιμη παρούσα

αντίδραση στην Αλβανία με «αιτία» την απολύτως νόμιμη δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης, φαίνεται ότι θα δυσκολέψει τις επικοινωνιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας με τα Τίρανα που ανέλαβε και αυτή τη φορά, όπως ιστορικά η Αθήνα!) Αλλά, διαβάζονται εύκολα συγκεκριμένοι στόχοι. Να δημιουργηθούν στα κοινά συμφέροντα Ελλάδας-Αλβανίας παρόμοια προηγούμενα, μ' αυτά που ισχυρίζεται η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. (!!)

Βεβαιώθηκε με άμεσες ομολογίες περηφάνειας ότι πίσω από «τις ανακαλύψεις» Αλβανών παραγόντων του 2010 για «πώληση εθνικών συμφερόντων» στη συμφωνία για την ΑΟΖ του 2009 με την Ελλάδα και πίσω από το υλικό της αγωγής του Σ. Κόμματος για το Συνταγματικό Δικαστήριο για την απόρριψή της, βρίσκονταν ο νους Τούρκων στρατιωτικών. Βεβαιώθηκε και ο σκοπός: Ζητούνταν ώστε τα μικρά ελληνικά νησιά κοντά στην Κέρκυρα να μην είχαν παρόμοια επήρεια με τις ακτές της στερεάς. (Το ίδιο πράγμα που ισχυρίζεται και η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο)

Τώρα οι σημαιοφόροι του 2010 (αναδεικνυόμενοι από τα μίντια σε βάθρο ήρωα), μας αποκαλύπτουν ότι η ελληνική κρατική κυριότητα των μικρών νήσων βορειοδυτικά της Κέρκυρας, πρέπει να αμφισβητηθεί, να γκριζαριστούν, διότι, ισχυρίζονται εκείνοι, περισσότερο ανήκουν στην Αλβανία, παρά στην Ελλάδα! (Επιδιώκεται λοιπόν, η δημιουργία ενός παρόμοιου προηγούμενου όπως η Τουρκία με το ελληνικό νησί του Καστελόριζου στην άκρη του Αιγαίου!) Εντωμεταξύ, επικαλούμενοι το καθεστώς του δημοσιογραφικού ήρωα, απαιτούν να υπαγορεύσουν στην Ελλάδα καθεστώς υποτέλειας προς την Αλβανία και όσον αφορά τα ανεξάρτητα από την Αλβανία ελληνικά χωρικά ύδατα. Γνωρίζουν ότι έχουν εντελώς άδικο, όμως γνωρίζουν ταυτοχρόνως, ότι η αλβανική κοινή γνώμη θα καταναλώσει τις ανεπιβεβαίωτες «αλήθειες» τους, αρκεί να σχετίζονται «με τον ελληνικό κίνδυνο»

Θα ήταν λάθος, ιδιαίτερα σήμερα, να αναλάβει κανείς, έστω και ως άποψη, τον προσανατολισμό των σχέσεων της Αλβανίας με την Τουρκία. Όμως πιστεύω ότι τίθεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι θα είναι τραγικό λάθος ώστε τα Τίρανα για λογαριασμό των τουρκικών συμφερόντων με την Ελλάδα να θυσιάσουν τα συμφέροντά τους με την Ελλάδα. Θα ήταν λάθος με υψηλό κόστος για τα διεθνή αλβανικά συμφέροντα. (!!)

Για να κατανοηθεί αυτό πιστεύω ότι αρκεί να ληφθεί υπόψη η θέση της Ε.Ε-ης, των ΗΠΑ και του άλλου σημαντικού διεθνή και γειτονικού παράγοντα της Αλβανίας στην ένταση Ελλάδας-Τουρκίας στην Α. Μεσόγειο.

Ο ΠΛΑΣΤΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να μη προστεθεί και η ανησυχία που παράγει ο πλαστός μύθος του ανθελληνισμού ως αποδοτική δυνατότητα στην αναζωογόνηση του αλβανικού εθνικισμού, κυρίως ως εσωτερική κατανάλωση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο μόνο γιατί σε οδηγεί σε νοοτροπίες του τέλους του ΧΙΧ αιώνα, αλλά διότι οι νοοτροπίες αυτές εκδηλώνονται ως ανεκπλήρωτες εθνικές προσδοκίες, οι οποίες έχουν ως βάση πραγματικότητες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των κατακτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή και διαβάζονται ως μέρος των νέων δογμάτων που η Τουρκία απαιτεί να δημιουργήσει στη σημερινή πραγματικότητα στη Βαλκανική και τη Μεσόγειο.

Η Αλβανία είναι γείτονα χώρα με την Ελλάδα, από την οποία δανείστηκε, πολιτισμό, γλώσσα, μυθολογία, λαογραφία, παράδοση, τα οποία αποτελούν και σήμερα ενεργείς δυτικές, πολιτιστικές, τουριστικές αξίες. Σχετικά με την πραγματικότητα αυτή έπρεπε να εκδηλώνονταν η αρετή της ευγνωμοσύνης, της περηφάνειας και της μεγάλης τύχης για τη γειτονία αυτή. Όπως πράττει η Ιταλία με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ή άλλες δυτικές χώρες προς τον ελληνικό πολιτισμό.

Είναι δύσκολο να διανοηθεί και ερμηνευτεί η ενέργεια που καταναλώνει ο αλβανικός παράγοντας για να κάνει το πιο απίθανο, να ξεριζώσει από μέσα του τον Ελληνισμό, ή να αρνηθεί την κληρονομιά στον ελληνικό λαό, ως δυνατότητα ιδιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού από τον αλβανικό παράγοντα, ή να τοποθετήσει τον εαυτό του σε προηγηθείσα θέση σε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Και η διαδικασία αυτή, στηριζόμενη συχνά και από εξειδικευμένες κρατικές δομές, αναφλέγει τον ανθελληνισμό, ο οποίος επικαιροποιείται στην πολιτική καθημερινότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πλατφόρμας. Ο μηχανισμός λειτουργεί με βάση την δηλητηρίαση του αλβανικού παράγοντα, χωρίς να λάβει υπόψη την υποβάθμιση στο δυτικό παράγοντα του αλβανικού ακαδημαϊκού και επιστημονικού κύρους όσον αφορά την προσέγγιση της αλβανικής ιστορίας

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Όμως, η νέα αυτή ένταση έλαβε κατά περίεργο τρόπο μια αιχμηρή διάσταση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Διαφορετικά από άλλες περιπτώσεις, όταν ο πρωθυπουργός Ράμα, άρπαξε αυτός τη σημαία του ανθελληνισμού, αυτή τη φορά εξοικειώθηκε με την ουδετερότητα που εξασφαλίζει το διεθνές νομικό δικαίωμα της Ελλάδας για την διεύρυνση των χωρικών της υδάτων. Ίσως τη στάση αυτή να του επέβαλε η βαρύνουσα πολιτική ευθύνη, που απαιτεί από την Αλβανία να μη αναμειχτεί ανοιχτά στο πλευρά της μίας πλευράς (Τουρκίας) στην ένταση στην Α. Μεσόγειο.

Δεν αποκλείεται ωστόσο και η πιθανότητα ώστε ο Ράμα, όπως οι προκάτοχοί του, να έχει διανοηθεί το ρόλο της Ελλάδας σε ότι αφορά τον νικητή στις αλβανικές εκλογές και να δέχτηκε συμμαχία μαζί του. Αυτό ίσως προκάλεσε την οργή των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι εκδηλώνονται περισσότερο ανθέλληνες από τον Ράμα άλλων εποχών και λησμονούν, στο δήθεν όνομα της «εθνικής κυριαρχίας», τις παρόμοιες με το σημερινό Ράμα πράξεις τους στο παρελθόν.

Ωστόσο όμως, ο Ράμα με τις πράξεις του καταφέρνει να ρίχνει λάδι στην ίδια φωτιά, (τη «λαϊκή» αντίδραση) την οποία θα αξιοποιήσει στο μέλλον για να επιδιώξει το ρόλο εκείνου που θα αποφασίζει τους όρους του παιχνιδιού στις συνομιλίες με την Ελλάδα για την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Για το σκοπό αυτό με βεβαιότητα θα επικαλεστεί το επιχείρημα ότι «αδυνατεί να ξεπεράσει την εθνικιστική ανθέλληνική αντίδραση» της κοινής γνώμης και του πολιτικού παράγοντα. Ταυτοχρόνως, επικαλούμενος ένα τεχνικό πρόβλημα (την ανάγκη συμπλήρωσης των κενών στην αλβανική ομάδα διαπραγματευτών που εξαρτάται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον οποίο είναι στα μαχαίρια και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι εμπόδισε το έργο της κυβέρνησης για να σιγοντάρει την Ελλάδα), έχει ήδη μηνύσει προκαταρκτικά στην Αθήνα μια αρνητική απάντηση για την έναρξη των συνομιλιών για την ΑΟΖ.!!

Ο Ράμα λοιπόν, σε ότι αφορά τις συνομιλίες για την ΑΟΖ με την Ελλάδα, καλεί ως σύμμαχο το χρόνο, ως τον καλύτερο τρόπο για να εξυπηρετήσει τον πιο στενό του σύμμαχο τον Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, με τη στάση του και με σύμμαχο το χρόνο, επιδιώκει και τα καταφέρνει, να παρασύρει σε αδιέξοδο και σε προεκλογική πολιτική κατανάλωση, την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

(Αυτό θα ισχύει μέχρι ωσότου εκείνοι θα γνωρίζουν ότι η διεύρυνση των χωρικών υδάτων σε 12 ΝΜ από μέρος της Ελλάδας αποτελεί αποκλειστικό της δικαίωμα και δεν έχει καμιά σχέση με την Αλβανία και τα θαλάσσια συμφέροντά της, αλλά θα κατηγορούν τον Ράμα για εθνική προδοσία και «έλλειψη διαφάνειας») 01. 09.2020



GAZETASHQIPTARE.AL

Cikli i ri “i rrezikut helen” për detin dhe zhvillimet e brendshme politike dhe në rajon - Gazeta Shqiptare Online

Ishte e pritshme që vendimi i qeverisë greke për zgjerimin e ujrave territoriale të Greqisë në detin Jon nga 6 në 12 milje, të ngjallte interes në opinionin publik shqiptar. Por kursi, nuk mund të pritej një riciklim në ekstrem të përpjekjës për manipulimin e tij, vetëm nëpërmje...

540 Απήχηση **174** Αλληλεπιδράσεις 3 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η Ελλάδα οδηγεί τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες σε αφανισμό για να «προστατευτεί» από τον «αλβανικό» κορωνοϊό!!!

28.08.2020

Ο κορωνοϊός φέρει με την πιο σκληρή έκφανση την τελική υπαρξιακή πρόκληση για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό στη Βόρειο Ήπειρο.

Δε θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε ποιος θέλει και ποιον συμφέρει η εξαφάνιση του Ελληνισμού από τις εστίες του. Είναι γνωστό.... (Τώρα δείχνουν να πανηγυρίζουν ως οι μεγάλοι και ιστορικοί κερδισμένοι της υπόθεσης, για την οποία μάχονται αιώνες.)

Το ερώτημα που απαιτεί απάντηση είναι ποιος εξυπηρετεί την εξέλιξη αυτή;!

Έχουμε επισημάνει και αποδείξει ότι η δική μας πολιτική εθνική ηγεσία συνέβαλε σε τέτοιο βαθμό που θα ζήλευε και ο πιο σκληρός εχθρός του Ελληνισμού μας...!

Η διοικητική αντιμετώπιση της επιδημίας του Κορωνοϊού από την Ελλάδα, αποδεικνύει, ή επιβεβαιώνει ότι μας αντιμετωπίζει ως βαρίδι στα πόδια της από το οποίο θα πρέπει να απαλλαγεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικοί μας ηγέτες, επειδή βλέπουν την πολιτική ύπαρξή τους δίπλευρα, - από την μία θέλουν την εύνοια της Ελλάδας και από την άλλη εξυπηρετώντας εκείνους που θέλουν τον αφανισμό μας, - συνδράμουν με τη σιωπή τους στο να δοθεί η χαριστική βολή στον εδώ Ελληνισμό.

(Στο πλαίσιο αυτό, μειοδοτική είναι ως προς τα συμφέροντα της ιδιαίτερης πατρίδας τους και οι φορείς των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, οι κοινότητες των απλών ανθρώπων, των γνωστών καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών, νομικών, επιχειρηματιών, συγγραφέων, πολιτικών...!!)

Το επίσημο ελληνικό κράτος, επηρεασμένο από περιφερειακούς παράγοντες που βλέπουν την «προκοπή» τους στην αναζήτηση εθνικών εχθρών, ενέπνευσαν, στην περίπτωση του Κορωνοϊού, τα γνωστά σκληρά μέτρα στα σύνορα με την Αλβανία, παρουσιάζοντας τη χώρα ως βασική απειλή διασποράς του Κορωνοϊού στην Ελλάδα. Η εφαρμογή τους, προκάλεσε μεταξύ των Αλβανών και στις σχέσεις τους με την Ελλάδα, δύο ασήκωτα προβλήματα.

Δημιούργησε, κυρίως στην Κακαβιά και στην Κρυσταλοπηγή, μια ανθρωπιστική κρίση, μέχρι και θύματα. Τα μέτρα, ωστόσο διέψευσαν κατά κόρων τους ισχυριζόμενους φορείς στην Ελλάδα, που έπεισαν την κυβέρνηση για τον αλβανικό κίνδυνο διασποράς Κορωνοϊού στην Ελλάδα, εφόσον από τις χιλιάδες ελληνικά τεστ στην Κακαβιά δεν προέκυψε κανένα, μα κανένα απειλητικό νούμερο. (!!!!)

Όμως βλάφτηκε για μια ακόμα φορά άγρια η εικόνα της Ελλάδας στα μάτια των Αλβανών, τροφοδοτώντας απλόχερα τον αλβανικό ανθελληνισμό και στην πιο ευαίσθητη και προσκείμενη προς Ελλάδα ομάδα, την πλειοψηφία των Αλβανών μεταναστών.

Στα Γιάννενα και στις παραμεθόριες περιοχές καλλιεργήθηκε δυστυχώς, ένας ελληνικός αντιλβανικός ρατσισμός που εκδηλώνεται κυρίως κατά των Βορειοηπειρωτών, (διότι τους Αλβανούς τους φοβούνται!)

30 χρόνια επενδύει ο Ελληνικός λαός και οι Αλβανοί μετανάστες για την ένταξη των τελευταίων στην ελληνική κοινωνία. Και αρκεί αυτή η αστοχία λόγω απερισκεψίας για να τα γκρεμίσει όλα!!!

Ωστόσο, για να επωφεληθεί αλβανική εύνοια μια συγκεκριμένη ελληνική προσωπικότητα στην Αλβανία, τα μέτρα καταργήθηκαν για να διευκολυνθούν και οι τελευταίες χιλιάδες Αλβανοί (και Βορειοηπειρώτες) που είχαν εγκλωβιστεί για μέρες ολόκληρες στα σύνορα!

Όμως η ίδια ελληνική προσωπικότητα δεν παρεμβαίνει στην ελληνική πολιτεία για να διευκολυνθούν στη συνέχεια και οι Βορειοηπειρώτες, για τους οποίους τα σύνορα με την Ελλάδα μένουν πραχτικά κλειστά. Δλδ, η «μπόρα» αυτή πέρασε για τους Αλβανούς και τους Βορειοηπειρώτες που ζουν στην Ελλάδα. Τα μέτρα όμως έμειναν σε άγρια ισχύ. **ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, Έλληνες, ή Ευρωπαίους, πολίτες που μένουν στην Αλβανία.** (Δεν υπάρχουν άλλοι Αλβανοί για να περάσουν στην Ελλάδα, επειδή δε δικαιούνται, άρα τα μέτρα επιβαρύνουν μόνο τους Βορειοηπειρώτες!!)

Όμως, είναι γνωστό ότι οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες, κυρίως σε μεγάλες ηλικίες έχουν συνδέσει την υγεία τους, τη ζωή τους, την ελληνική ηθική ύπαρξη με την Ελλάδα, το κράτος υπήκοοι του οποίου είναι αναγνωρισμένοι !!!

Πώς όμως μπορεί τώρα κάποιοι Ελλαδίτες τεχνοκράτες, μόνο με με φήμες, υπόνοιες και χωρίς επιχειρήματα, (ευτυχώς, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες, λόγω αναγκαστικής απομόνωσης των ιδίων δεν εμφάνισαν μέχρι τώρα κρούσματα Κορωνοϊού, εκτός από τις περιπτώσεις που φέραν από Ελλάδα!), Ελλαδίτες λοιπόν τεχνοκράτες αποφασίζουν να μάς αφαιρέσουν το συνταγματικό και οικουμενικό δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία;;;! Το δικαίωμα να πάμε στο κράτος μας, στην πατρίδα μας;!!

Με ποια λογική μας παραπέμπουν στα αλβανικά γρανάζια διαφθοράς, εξαγοράς, υποταγής για να εξασφαλίσουμε δήθεν δικαιολογητικά για να πάμε στην Ελλάδα, όταν οι Ελληνικές αρχές δεν τα εμπιστεύονται και ομολογούν ότι είναι πλαστά και κατασκευασμένα;!!

Γιατί η Ελλάδα δεν τοποθετεί ειδικό κλιμάκιο στη διάβαση της Κακαβιάς για να ελέγχει τους Βορειοηπειρώτες, για να διαπιστώσει αν είναι ή όχι φορείς του Κορωνοϊού;!! Θα ήταν λογικότερο να πληρώνουμε εμείς το προσωπικό και τα τεστ στην ελληνική Κακαβιά, παρά να μας αναγκάζει η Ελλάδα σε ταλαιπωρίες σε διεφθαρμένες αλβανικές υποδομές και αλισβερίσια!!!

ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΣΘΗΜΑ Η ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ!

Το πρακτικό κλείσιμο των συνόρων έχει κάνει κυρίαρχο το αίσθημα απόγνωσης και απογοήτευσης μεταξύ των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Τους αναγκάζει, παρά το ότι είναι Έλληνες πολίτες, να φύγουν ξανά για Ελλάδα από τα βουνά και τις χαράδρες, όπως το 1990-91. Αλλά δεν το κάνουν!! Προτιμούν την αξιοπρέπεια! Ή παραδίδονται στις αλβανικές υποδομές που τους απαλύνουν με τρίμματα το βαρύ ψυχικό εθνικό τραύμα!

Το 1991, ένας φίλος μου Βορειοηπειρώτης μου ζητούσε μια ελληνική βίζα για την Ελλάδα. Ήθελε να πήγαινε αξιοπρεπώς, αλλά και να φθάσει έστω και σβαρίζοντας μέχρι την Ακρόπολη στην Αθήνα, να άγγιζε τα μάρμαρά της και ας πέθαινε μετά. Τώρα τον καλημερίζω ξανά. Με κοιτάει στα μάτια και δεν μου μιλάει. Ούτε εγώ...!

Τις προάλλες, ένας γνωστός μου, για να πάει το παιδί του στην Αθήνα για να δώσει πανελλαδικές, πήρε το δρόμο «παράνομο» από το ποτάμι!!! Στο δρόμο, τηλεφώνησε σε βουλευτή της κυβέρνησης στην Ελλάδα, του οποίου μαζεύει δεκάδες ψήφους Βορειοηπειρωτών και του είπε... 30 χρόνια πριν έκανα περήφανος τον παράνομο δρόμο αυτό... γιατί πήγαινα στην Ελλάδα... τώρα τον κάνω ξανά, αλλά με σκυμμένο το κεφάλι γιατί δεν έχω τι να πω στο παιδί μου που θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα!!! Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις υπερήλικες Βορειοηπειρώτες, κλείνουν τις πόρτες με αλυσίδες, φοβισμένοι από ληστείες, αλλά και διότι χάνουν την ελπίδα για τη ζωή!!!

Όπως υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι αναζητούν την αλβανική στήριξη, με όποιο αντάλλαγμα, για να συνεχίσουν τη ζωή! (Χωρίς να τους λείει πλέον τίποτε ο στίχος ότι «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θα 'ναι»)

Η κατάσταση με τα κλειστά σύνορα ωστόσο, έχει αποδυναμώσει εντελώς την ήδη εξαντλημένη για άλλους λόγους, οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, η οποία, έτσι κι αλλιώς, στηρίζονταν στις σχέσεις με την Ελλάδα. Συνεπώς, κάποιοι έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά και βιοτεχνίες τους, πήραν τις οικογένειες και τόσκασαν από τα βουνά ... για την Ελλάδα... στο ανώνυμο πλήθος!! Η κατάσταση είναι τόσο απογοητευτική που σου επιβάλλει χωρίς επιλογή το συμπέρασμα ότι εδώ ο Ελληνισμός γράφει την τελευταία του παράγραφο στην τελευταία σελίδα της ιστορίας του!! Και σάμπως, να επιβεβαιώνονταν οι «σειρήνες» περί αλβανικού κινδύνου διασποράς της πανδημίας, στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται με τίποτε να πάρει όμηρο τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και να τον οδηγήσει σε αφανισμό.... Στα τελευταία 170 χρόνια, για πολλοστή φορά, ξανά η Ελλάδα...!! ΤΕΛΟΣ



8.810 Απήχηση **2.873** Αλληλεπιδράσεις
60 σχόλια 31 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Δοκιμάζουμε την εμπράκτως επισημοποίηση της απώλειας της εθνικής ταυτότητας και φέρει τη δική μας υπογραφή.

26.08.2020

Κατά τη διοικητική διαίρεση του 2014-15 εστιάστηκε η όλη προσοχή, ως μέγα εθνικό πρόβλημα, η ένωση της Χιμάρας με την περιοχή Βρανίστι, (στην ουσία με το επιχείρημα ότι μειώνονταν η εκλογική δύναμη του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ και όχι ως εθνικό θέμα!).

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν οι πονηρές προτάσεις δικών μας στελεχών, στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ΚΕΑΔ, αλλά και άλλου επιπέδου «πολιτικών» μας, για να κοπούν τμήματα από την πρώην επαρχία Αλικίου, όπως η Τσούκα, το Λυκούρσι, δλδ από Αγίους Σαράντα μέχρι τα Εξαμήλια, για να ενωθούν με το δήμο της πόλης (με το πρόσχημα να ενισχυθεί η εκλογική μας δύναμη στην πόλη των Αγίων Σαράντα (!) Αλλά, παραβλέποντας, εκτός των άλλων, το γεγονός ότι χάναμε ως συμπαγή ελληνική μειονότητα την μόνη έξοδο στη θάλασσα!!)

Με την ίδια λογική τα ίδια στελέχη ήθελαν να κόψουν και όλη την περιοχή του Βαγκαλιατιού στην πρώην επαρχία Λιβαδιάς για να την ενώσουν με το δήμο Κονίσπολης. (Κάτι που επιδίωκε και το κόμμα των τσάμιδων) (!!)

Ευτυχώς, αυτό το δεύτερο νυστέρι εμποδίστηκε! Όμως λίγο αργότερα, χωρίς να υπάρχει κάποια αντίδραση και κάποια ενημέρωση και διαφάνεια από το Δήμο Φοινικαίων, παραδόθηκαν στο δήμο Κονίσπολης 800 στρέμματα που άνηκαν στο δήμο μας (!!!) Σιωπή ιχθύος και από την ΟΜΟΝΟΙΑ!! Η νέα διοίκηση του Δήμου φαίνεται ενοχλημένη από την πράξη αυτή, αλλά στην ουσία το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι αρνητικό.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε τώρα και στο Δήμο Δρόπολης, όπου διαμέσου σιωπής παραδίδονται εκτάσεις στο δήμο Αργυροκάστρου, ενώ ανήκουν ιστορικά στο δήμο μας!

Μεγαλύτερο είναι το σκάνδαλο με το αιολικό πάρκο στην οροσειρά που χωρίζει τους δύο δήμους μας. Το Μάρτη του 2019, με εσπευσμένες διαδικασίες, ο δήμος Φοινικαίων παραχώρησε δικαιώματα αξιοποίησης εκτάσεων χιλιάδων στρεμμάτων από τη Μουζίνα μέχρι το Ντριάνο, σε εταιρία τα στοιχεία της οποίας δεν επιβεβαιώνονται επίσημα. Το Ιούνιο 2020 με τις ίδιες εσπευσμένες διαδικασίες και αδιαφανή τρόπο, ο Δήμος Δρόπολης παραχώρησε για τους ίδιους σκοπούς εκτάσεις από τη Λευτοκαριά (Σωφράτικα) μέχρι τη Μουζίνα. Οι άγνωστες αλλοεθνικές εταιρίες, αν και φαίνονται ανά δύο για τον κάθε δήμο, τα στοιχεία μιλούν για μία ίδια για τους δύο δήμους, αλλά πολύ ύποπτη. (Θα επανέλθουμε με πολλές λεπτομέρειες και στοιχεία!!)

2. Ύπουλα και μεθοδευμένα, λαμβάνει σάρκα η διεύθυνση παιδείας των ελληνικών μειονοτικών δήμων (!!)

Δυστυχώς, επιτρέψαμε ώστε αυτό που μπορούσαμε να θεωρήσουμε εθνική επιτυχία, να μετατραπεί σε μπούμεράγκ!

Πρώτο έκοψε στα δύο την γεωγραφία της παιδείας στη μητρική γλώσσα, εφόσον δε θα καλύπτονται από τη διεύθυνση αυτή τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία των πόλεων Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, που συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μαθητών και έχουμε το μοναδικό λύκειο στη μητρική γλώσσα.

Δεύτερο. Η στελέχωση αυτής της διεύθυνσης, πλέον μόρφωμα, γίνεται με στελέχη αλβανικής καταγωγής, που ούτε γλώσσα ελληνική ξέρουν.

Δλδ, μας έδωσαν μια διεύθυνση «βιτρίνα» για να τη στελεχώσουν με δικούς τους ανθρώπους! Χειρότερα και από την εποχή του Χότζα! Η αντίσταση των πολιτικών μας

και δημαρχείων καταναλώνονται σε πραγματιστικά στοιχεία. Ο ένας δήμος θέλει το διευθυντή δικό του και άλλος να προωθήσει δύο δικά του στελέχη (δεν γνωρίζουμε την καταγωγή τους)

Την ίδια στιγμή, η ΟΜΟΝΟΙΑ –ΚΕΑΔ περιμένει να γίνει το λάθος για να βγάλει μια ανακοίνωση που θα επιπλήττει τον ένα δήμαρχο και για να σιωπήσει για τον άλλον, ενώ οι βουλευτές μας και λοιποί παράγοντες, επιβάλλουν την σιωπή για να μη τα χαλάσουν με το κόμμα στο οποίο ανήκουν!(έρχονται εκλογές(!), ενώ οι δικοί μας της αντιπολίτευσης, δεν γνωρίζουν καν τι γίνεται και δεν εκφέρουν άποψη!!!)

Τρίτο. Αποδεικνύεται ότι ο συντάκτης του σχεδίου νόμου για τις εθνικές μειονότητες του 2017, ως πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είχε δίκιο που απαιτούσε τη θεσμοθέτηση της αρχής ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στελέχη μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας για τη στελέχωση των διοικητικών και λοιπών θέσεων σ' αυτή, να αναλαμβάνουν τις θέσεις αυτές αλλοεθνείς, αρκεί να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.(!!)

Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή, αλλά η αρχή της έγινε πραγματικότητα. Η εκλογή δημάρχων μας με τη στήριξη του κυβερνητικού κόμματος, είχε ως απαίτηση και την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας μέλη του κόμματος αλβανικής καταγωγής. Υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό γίνεται και οικειοθελώς ως περίεργες υποχρεώσεις των!!.

Τέταρτο. Ωστόσο είναι γεγονός ότι ο νόμος για την προστασία των μειονοτήτων στην Αλβανία του 2017, όπως και η 30χρονη τουλάχιστον παράδοσή μας, επιτρέπουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας ως επίσημη. Δεν συμβαίνει όμως έτσι κυρίως στο δήμο Δρόπολης, όπου η αλβανική, η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι υποχρεωτική ακόμα και για τις ανακοινώσεις στα χωριά μας, όπου διαμένουν μερικοί υπερήλικες που ουδεμία σχέση έχουν με την αλβανική!!

Το ερωτηματικό που προκύπτει είναι γιατί η ιστοσελίδα του δήμου αυτού λειτουργεί στην ελληνική ;;;!! Γιατί η δημοτική αρχή δε φοβάται τις κυρώσεις του κράτους στην περίπτωση αυτή, ή γιατί δεν γράφει και στην ιστοσελίδα στην αλβανική!!! Δεν νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση.

Για να επιβεβαιώσω τα ανωτέρω σας φέρω δύο παραδείγματα, ένα από το Κλεισάρι και το άλλο από την Καλογοραντζή. (Να προσεχθεί παρακαλώ και η απειλή στην περίπτωση της Γοραντζής)



583 Απήχηση 110 Αλληλεπιδράσεις 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Η δίκη των πέντε της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-1994, γεγονός που κρύβει την σύγχρονη εθνική αποτυχία του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού

22.08.2020

Τελευταία, αρκετές ηλεκτρονικές ιστοσελίδες μνημόνευσαν το γεγονός έναρξης της δίκης κατά των πέντε της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως «ιστορικό». Και όπως συνηθίσαμε, χωρίς αναφορά στους λόγους της ιστορικότητας!!! Η έναρξη της δίκης έγινε στις 15 Αυγούστου 1994. (Ο Μπερίσια άρχισε τις μεγάλες πολιτικές δίκες κατά των ορθοδόξων Χριστιανών ακριβώς την ημέρα αυτή, - η δίκη Νάνο άρχισε επίσης στις 15 Αυγούστου, - όπως συνήθιζε και ο Χότζα. Την πρώτη βδομάδα μετά την έναρξη της δίκης στα Τίρανα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της, εκείνη της κατάθεσης των βασικών «μαρτύρων», μεταξύ των οποίων ήμουν κι εγώ. - Λεπτομέρειες στην επόμενη συνέχεια).

Ωστόσο, η αναπόληση του παρελθόντος και στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται στο πλαίσιο της λογικής για αποφυγή από τη σημερινή φορτωμένη με σοβαρά προβλήματα πραγματικότητά μας, για την οποία δεν καταβάλουμε καμιά προσπάθεια αντιμετώπισής της.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ;!
Η ιστορικότητα του γεγονότος αυτού στη σύγχρονη ιστορία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, (με τη φυλάκιση και τη δίκη των πέντε και την προσαγωγή και ανάκριση 300 άλλων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών), αποδίδεται ως το αποκορύφωμα της εκδίωξης της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αυτό γίνεται για να κρύψουμε την εθνική ιστορική αποτυχία της δικής μας γενιάς. Σε σχετική έκθεση για τα γεγονότα αυτά, η αμερικανική CIA, την οποία έκθεση έφερε στη δημοσιότητα λίγα χρόνια πριν ελληνικό κανάλι, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι, σε περίπτωση που υπήρξε πραγματική αντίσταση από τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες οι εξελίξεις θα επέφεραν και την αλλαγή συνόρων(!). Αυτό νομίζω τα λέει όλα!!!

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι ζυμώσεις προς μια τέτοια εξέλιξη, είχαν αρχίσει από το 1991, μάλιστα και από το 1990. Θα ήταν λάθος αν κάποιος θα τολμούσε να επιρρίψει ευθύνες για απροθυμία και ανετοιμότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Όχι!!! Ο Ελληνισμός ήταν το προδομένο θύμα εκείνου του «δικού» μας στενού κύκλου, πολιτικών και μη, που δήθεν ανέλαβαν την ιστορική αυτή ευθύνη, αλλά την αξιοποίησαν εντεταλμένοι στην υπηρεσία άλλων συμφερόντων, για δικές τους ιδιοτέλειες και για την καταπολέμηση των αξιολόγων στελεχών στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Διότι, τα άτομα αυτά, με τη στήριξη και τις μεθοδεύσεις του βαθύ αλβανικού κράτους, έμπιστοι του οποίου ήταν, προωθήθηκαν ως αδιαμφισβήτητα στελέχη στα ελληνικά «κέντρα» που ανέλαβαν «να φέρουν σε πέρας» την μεγαλόπνοη ιστορική εθνική και πατριωτική ιδέα αυτοδιάθεσης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Και στη συνέχεια, τα ελληνικά κέντρα εμπιστευτήκαν σ' αυτά τα άτομα την επιτόπια «καθοδήγηση του κινήματος» στο χώρο της Βορείου Ηπείρου. Πρόκειται όμως για ένα κίνημα, για το οποίο ποτέ δεν έγιναν ζυμώσεις μεταξύ των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Πότε παρουσιάζονταν ως αυτονομία και πότε ως ένωση με την Ελλάδα, αλλά, ποτέ επίσημα και στα σοβαρά, παρά μόνο στα πεζοδρόμια, με ανεύθυνες και αντιφατικές λεκτικές δηλώσεις και εικονικές δομές και οργανώσεις.

Οι σχετικές αναλύσεις μου στον τότε αλβανικό τύπο και στο βιβλίο «Αλβανία 1997, η προδοσία της προσδοκίας» και η όλη εμπειρία μου, επιβεβαιώνουν ότι τα Τίρανα και ο Μπερίσια γνώριζαν πολύ καλά και κατ'επέκταση αποφάσιζαν την προοπτική των εξελίξεων προς την κατεύθυνση αυτή, από το 1991 και κυρίως από το 1993. Συνεπώς,

στο υποτιθέμενο πεδίο σύγκρουσης, είχαμε από τη μία πλευρά το καλά οργανωμένο αλβανικό κράτος. Από την άλλη, υπήρχε ένα απρόσωπο ελληνικό φάσμα, από τους ισχυρούς ελληνικούς παράγοντες, κυρίως στο εξωτερικό, με επιρροή στα υψηλά δυτικά κέντρα αποφάσεων, μέχρι τους αγωνιστές της δεκάρας. Δλδ καμιά σοβαρή οργάνωση, με ξεκάθαρους στόχους, ηγετικούς μοχλούς και δομές. Και όπως πάντα στην ιστορία μας, ήταν απόντας το επίσημο ελληνικό κράτος.

Οι ισχυροί ελληνικοί παράγοντες πίστευαν ότι έλεγχαν τις εξελίξεις αυτές στην εθνική ελληνική μειονότητα, μέσω των προαναφερόμενων συγκεκριμένων «ορκισμένων στα εθνικά ιδεώδη» Βορειοηπειρωτών. Πίστευαν! Στην ουσία, όπως αναφέραμε, τους «ορκισμένους» τους έλεγχαν απολύτως οι δομές του κράτους του Μπερίσια. Ήταν αυτός ο λόγος που «οι ορκισμένοι» μας μπορούσαν να πουλήσουν «ακραίο» ελληνικό εθνικό πατριωτισμό και κάτω από τη μύτη του κράτους του Μπερίσια, χωρίς να τους μπει αγκάθι. Το γεγονός τους εξασφάλιζε στην ελληνική πλευρά το διαβατήριο εθνικής εμπιστοσύνης (!!!). (Ο Μπερίσια, μέσω δικών του ανθρώπων, από τους δικούς μας, έλεγχε ακόμα και τους «εξασκηζόμενους δικούς μας» για «το Βορειοηπειρωτικό κίνημα!», στην Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίοι κατά καιρούς και μέχρι σήμερα, αναλάμβαναν και συνεχίζουν να κατέχουν σημαντικά πολιτικά και διοικητικά πόστα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα). Την ίδια στιγμή οι «ορκισμένοι εθνοπατέρες» μας στη Βόρειο Ήπειρο, απέφευγαν τις ζυμώσεις τέτοιων εξελίξεων στην κοινότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. (Απλώς, παρουσίαζαν στα δικά τους ελληνικά κέντρα, ελεγχόμενες από το Μπερίσια εικονικές καταστάσεις, περί «έτοιμων εξεγερμένων για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου»)

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Το επεισόδιο της Επισκοπής της 10ης Απριλίου 1994, φαίνεται ότι είχε αποφασιστεί να σηματοδοτήσει τη ντε φάκτο «έναρξη του κινήματος». Για το λόγο αυτό, την ίδια μέρα είχε αποφασιστεί και η Β' Γενική Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία «θα επικύρωνε την πολιτική απόφαση. Δυστυχώς αλλά ...!!! Οι «ηγέτες» του Ελληνισμού, Μπεζάνης, Κυριαζάτης, Μήτσος, Μακαριάδης... καθόταν στο βήμα της Συνδιάσκεψης σαν βρεγμένες γάτες, ενώ συνεργάτες του βρώμικου παρασκηνίου αναζητούσαν την ηρωική έξοδο στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τους δήθεν αντιπάλους...! Από το βήμα της Συνδιάσκεψης, διεμήνυσα προσωπικά ότι «μαύρα σύννεφα έπεσαν σήμερα πάνω από τον Ελληνισμό» και ότι πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις. Τόνισα με έμφαση ότι «η Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και κανείς άλλος, είναι ο θεσμός που αποφασίζει αν θα διεκδικήσουμε αυτονομία, ένωση με την Ελλάδα, ή οποιαδήποτε άλλη λύση και όχι το πεζοδρόμιο!». Από την αίθουσα μια μεγάλη ομάδα νεαρών σηκώθηκαν και φώναζαν συνθήματα υπέρ της θέσης μου, ενώ «οι ηγέτες» μαρμάρωσαν περισσότερο!!

Δυστυχώς, η Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν έλαβε καμιά απόφαση και τις επόμενες μέρες δεν προέβη σε καμιά αντίδραση. Συνεπώς, ο Μπερίσια που μας περίμενε στη γωνία, έδωσε το σύνθημα για τις μαζικές προσαγωγές Ελλήνων σε όλη την Αλβανία και για τη φυλάκιση στελεχών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!!

Ο Μπερίσια και στο θέμα της Επισκοπής, ως μέρος του ευρύτερου σεναρίου, συνεργάστηκε άψογα, εφόσον με εντολές του και παραβιάζοντας κάθε αλβανικό νόμο μεταφέρθηκαν οι νεοσύλλεκτοι στην Επισκοπή, χωρίς οπλισμό και επικοινωνία. (Δεν περίμενε όμως θύματα !). Συνεργάστηκε διότι ο ίδιος γνώριζε και όριζε καλά την επόμενη κίνηση... σε βάρος του Ελληνισμού!!! Έτσι η Επισκοπή απέδειξε στο μεγαλείο του το πάνω χέρι του Μπερίσια στα γεγονότα και ότι τα πάντα μεθοδεύονταν και εξελίσσονταν υπό τον δικό του αυστηρό έλεγχο.

Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι ο Μπερίσια είχε αποδεχτεί την πρόκληση για αντιπαράθεση στο Βορειοηπειρωτικό, (δικαιολογημένα εφόσον έλεγχε τους πάντες και

τα πάντα σε μας) κατάφερε να πείσει τους ίδιους (διεθνείς) παράγοντες που του επέβαλαν τις εξελίξεις, για την ανικανότητα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών να διεκδικήσουν ιστορικές αλλαγές στην τύχη τους. Ταυτόχρονα επικαλέστηκε την «νίκη» του για να καταφερθεί δριμύτατα κατά του Ελληνισμού, προκαλώντας του ανεπανόρθωτα τραύματα, τον σπαραγμό του εθνικού μας ιστού και την αναγκαστική φυγή προς Ελλάδα.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟ PLAN B' ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΡΙΣΙΑ

Ένα χρόνο μετά, ο Μπερίσια, επισκεπτόμενος τις ΗΠΑ με χρήματα Βορειοηπειρωτών επιχειρηματιών, θα καταλάβει ότι το παιχνίδι του αυτό θα του κοστίζει προσωπικά και στη χώρα του πολύ ακριβά. (Και ξανά όμως εμείς θα μείνουμε με το δάχτυλο στο στόμα!!)

Στην εθνική μας αυτή αποτυχία, ο ελληνικός παράγοντας κινήθηκε στο plan B, (που μάλλον ήταν το «Α»!). Είδαν τη φυλάκιση των πέντε επιλεγμένων τους, ως την κολυμπήθρα εθνικού και πατριωτικού εξαγνισμού τους ώστε, μετά τη φυλάκιση να μπορέσουν να επιβληθούν στους Βορειοηπειρώτες ως αδιαμφισβήτητοι ηγέτες. Οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες που τους γνώριζαν καλά, έλαβαν μια απόφαση σοφότατη. Δέχτηκαν το όποιο κόστος για την αποφυλάκισή τους, ως Έλληνες, αλλά μετά να πάνε στο σπίτι τους !!!! Αυτή ήταν και η απόφαση της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ...!!!! (και έτσι θα γίνει σε λίγους μήνες κιόλας. Μάλιστα κάποιος «βαρόνος» μας ζήτησε ως αντάλλαγμα για να εγκαταλείψει την πολιτική του χώρου μας πολλά εκατομμύρια δραχμές και τα πήρε !!!).

Για την αποφυλάκισή τους, ως στοίχημα με το Μπερίσια, πολλοί ελληνικοί παράγοντες και αναγκαστικά και η ελληνική κυβέρνηση, άρχισαν να καταναλώνουν πολλές ενέργειες. (Το ένα τρίτο του ποσού των 300 και άνω εκατομμυρίων δρχ από τον μεγάλο έρανο για τη Βόρειο Ήπειρο στην Κύπρο, ξοδεύτηκε στην εκστρατεία για την αποφυλάκιση των πέντε!!!) Αυτό φόβισε το Μπερίσια διότι είδε ότι δε θα μπορούσε να ελέγχει πλέον τους πέντε. Οπότε, εφόσον δεν μπορούσε να τους κρατήσει φυλακή, τους έκαψε ως πράχτορες του, δίνοντας στη δημοσιότητα (για τρεις από τους πέντε) τα ψευδώνυμα ως πράχτορες των αλβανικών υπηρεσιών. Πρόκειται για δύο Μπεσνίκ (έμπιστοι) και για έναν Καρφίτσα!

Εμείς που γνωρίζαμε και καταγγείλαμε τη εθνική αυτή φάρσα, μας κατηγορήσαν ως προδότες και μειοδότες! Δυστυχώς όμως ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός έχανε μια ακόμα χρυσή ιστορική ευκαιρία, πριν φθάσει σε λίγα μόλις χρόνια η οριστική εθνική απώλεια!!! Πριν ο ίδιος ο διεθνής παράγοντας που μας παρότρυνε σε μια τέτοια λύση θα απογοητευτεί μαζί μας και θα ασχοληθεί αποφασιστικά με τον αλβανικό παράγοντα στην Βαλκανική !!!!

Η συνέχεια στο επόμενο !



587 Απήχηση **97** Αλληλεπιδράσεις

1 σχόλιο

1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Βιβλική απογοήτευση για τους Βορειοηπειρώτες το ντε φάκτο κλείσιμο των συνόρων με την Ελλάδα!

14.08.2020

Καταστάσεις βιβλικής εξόδου προς Ελλάδα θυμίζουν οι ουρές οχημάτων και ανθρώπων στην συνοριακή διάβαση της Κακαβιάς. Η διπλή γραμμή αυτοκινήτων έχει ξεπεράσει τα 11 χιλιόμετρα μόνο στο αλβανικό έδαφος, φθάνοντας σήμερα μέχρι τη Γραψη. Πρόκειται για χιλιάδες συνανθρώπους όλων των ηλικιών. Μικρά παιδιά γέροντες, ασθενείς. Υπάρχουν άτομα που περιμένουν στην ουρά πάνω από 30 ώρες. Εκατοντάδες άλλοι ζητούν καταλύματα στα ελληνικά χωριά και στην πόλη Αργυροκάστρου.

Ο κάμπος της Δροπολη χωρίς ένα δέντρο για ίσκιο, χωρίς μια υποδομή για μια ανθρώπινη εξυπηρέτηση, ούτε νερό, ούτε φαγητό. Τα καύσιμα δεν επαρκούν για λίγη φρεσκάδα. Ο ήλιος ανυπόφορος. Από αλβανικής πλευράς καμία φροντίδα! Και η εκκωφαντική αυτή αδιαφορία μοιάζει σαν να θέλει να αυξήσει την αντίδραση κατά της Ελλάδας!!

Το πρωτόφαντο συνωστισμό τον οποίο δε συναντήσαμε ποτέ τα 30 χρόνια ανοικτών συνόρων, προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία της διάβασης της Κακαβιάς. Με κυβερνητική απόφαση από τις 6 Αυγούστου η διάβαση δεν λειτουργεί σε 24ώρη βάση, αλλά μόνο 16 ώρες. Για κάθε άτομο που εισέρχεται στην Ελλάδα το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργεί τεστ Κορωνοϊού, ενώ η αστυνομία θα πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητα της ταξιδιωτικής άδειας, PFL, που χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση για κάθε δικαιούχο αιτούντα να εισέλθει από Αλβανία σε Ελλάδα.

Ο χωρίς προηγούμενο όγκος οχημάτων και ανθρώπων εισόδου στην Ελλάδα οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι οι χιλιάδες Αλβανοί πολίτες με διαμονή στην Ελλάδα που είχαν ταξιδέψει προς Αλβανία από τα τέλη Ιουλίου για να περάσουν τις άδειές τους στις οικογένειές τους, όπως και πολλοί ομογενείς, επιστρέφουν εσπευσμένα στην Ελλάδα για να αποφύγουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση και μπαίνουν σε ισχύ από τις 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά ο κάθε δικαιούχος να εισέλθει στην Ελλάδα από Αλβανία θα πρέπει να κλειστεί σε επταήμερη καραντίνα και να διαθέτει επίσημο αρνητικό μοριακό τεστ κορωνοϊού τουλάχιστον τις τελευταίες 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Ορίστηκε επίσης το πλαφόν των 750 ατόμων που θα μπορούν να εισέρχονται Ελλάδα ημερησίως. Μόνο την πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων αυτών η αρμόδια ελληνική υπηρεσία δέχτηκε 6 χιλιάδες αιτήσεις η ικανοποίηση των οποίων με τα νέα μέτρα απαιτεί τουλάχιστον 12 μέρες.

Όπως, είναι γνωστό, τα τεστ κορωνοϊού στην Αλβανία αποτελούν μια δύσκολη μέχρι ανέφικτη διαδικασία. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες, από καταγγελίες συγκεκριμένων ανθρώπων, αναφέρουν ότι παράνομοι μηχανισμοί μεσολάβησαν ήδη για την εξασφάλιση ενός αρνητικού τεστ έναντι 100 Ευρώ, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο ότι είναι γνήσιο.

Το αδιαχώριστο και η απεριόριστη ταλαιπωρία για να εισέλθει κάποιος στην Ελλάδα από την μοναδική πλέον για τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες διάβαση της Κακαβιάς, έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των Ελλήνων ομογενών που είτε διαμένουν στην Αλβανία, είτε ταξίδεψαν από Ελλάδα για να περάσουν τις γιορτές μαζί με τους οικείους τους στη Βόρειο Ήπειρο, όπως το απαιτεί η παράδοση των 30 τελευταίων χρόνων. Περισσότερο μουντή και απογοητευτική η προοπτική για άτομα με χρονιές ασθένειες

Συναντήσαμε στη μακρά ουρά δικούς μας ανθρώπους να μας ζητούν βοήθεια να κάνουμε κάτι ... πηγαίνουν για αιμοκάθαρση τρεις φορές τη βδομάδα στα Ιωάννινα Συνοδός και ασθενής χρειάζονται 6 τεστ κορωνοϊού τη βδομάδα από 100 Ευρώ στη μαύρη ! Αλήθεια ! Πως θα φθάσουν αυτές τις μέρες στα Ιωάννινα;!! Πως αντέχουν στο λιοπήρι της Δροπολης;!!!

Μεταξύ των Βορειοηπειρωτών η απογοήτευση είναι κι αυτή βιβλική. Θεωρούν την κατάσταση ξόφληση της ύπαρξης τους στη Βόρειο Ήπειρο. Από την άλλη επιβεβαιώνεται με τον πιο οδυνηρό τρόπο πόσο ακέφαλος πολιτικά και εθνικά, εγκατελειμένος και προσβλεβημένος είναι ο βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός από την



ηγεσία του, πόσο απερίσκεπτα, άπονα, περιστασιακά περιφρονητικά και αντεθνικά μας αντιμετωπίζει η Αθήνα! Και όλα αυτά λειτουργούν εξοντωτικά για τους εναπομείναντες στη Βόρειο Ήπειρο υπερήλικες Έλληνες που ανέλαβαν να φυλάσσουν την τιμή της Πατρίδας ! Η ιστορία θα γράψει με κόκκινη μελάνη πώς η μάνα πατρίδα «για να απαλλαγεί τη μόλυνση» από αυτούς, τους εγκλώβισε σε συλλογική καραντίνα στις εστίες τους, καλώντας ως λύτρωσή τους το Χάροντα και το θάνατο για να σβήσει οριστικά ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου ΤΕΛΟΣ

1.384 Απήχηση **215** Αλληλεπιδράσεις
4 σχόλια 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Δεν ενοχλεί η έλλειψη διαφάνειας για το αιολικό πάρκο στη Δρόπολη, αλλά τι μπορεί να κρύβεται πίσω απ' αυτό

06.08.2020

Είναι γνωστές οι αιώνιες προσπάθειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την θρησκευτική, τη δημογραφική και στη συνέχεια για την εθνική αλλοίωση της Ηπείρου και κυρίως του Βόρειου τμήματός της. Ένας τρόπος που είχε επιλέξει η Ο. Αυτοκρατορία ήταν η κατασκευή κάθετων και οριζόντιων γραμμών δημιουργώντας ένα αλλογενές δίκτυο, το οποίο θα κατάλυε την ελληνικότητα της περιοχής. Η ταχτική αυτή συνεχίστηκε με συνέπεια και υπό ανάλογες συνθήκες σε όλη την μετά τουρκοκρατία.

Δίνει το παρόν της σε πολυποίκιλη μορφή και κατά όλη την μεταπολίτευση, έχοντας ως βασικό μοχλό το μαύρο χρήμα, το οποίο στην Αλβανία, όποτε χρειάζεται, φέρει εθνικό μανδύα και κυρίως ανθελληνικό.

Σε όλο το μήκος του βορείου ορίου της γεωγραφίας του συμπαγούς όγκου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, αρχίζοντας από τη Δρόπολη και καταλήγοντας στη Χιμάρα, υπάρχουν ισχυρές εστίες ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται έντονα οικονομικά και στη δική μας γεωγραφική έκταση με τα γνωστά αποτελέσματα. (Ασφαλώς με πολιτική στήριξη και με συνεργία δικών μας !!)

Ωστόσο, παρά τη διεθνή και ντόπια νομοθεσία που απαγορεύει ρητά κάθε προσπάθεια οικονομικής, δημογραφικής και πολιτιστικής αλλοίωσης περιοχών με αμιγούς πληθυσμούς που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, στην περίπτωση μας, οι επενδύσεις με ύποπτη προέλευση χρήματος, που μας διαβρώνουν και αλλοιώνουν ύπουλα και με την όλη ανοχή μας, συνεχίζονται. Μετά από το στιλέτο που δεχτήκαμε, με τη δήθεν βιομηχανική ζώνη, Δέλβινο -Μετόχη- Γκιάστα, αρχές της δεκαετίας του 90', την ανάπτυξη τουρκικών συμφερόντων στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της Μπίστρισσας, το νέο υδροηλεκτρικό σταθμό υπό κατασκευή στην Κρασιά, (και δεκάδες άλλες περιπτώσεις που δεν φαίνονται, αλλά υποφώσκουν με την άμεση στήριξη και συμπαράσταση, ανοιχτή ή συγκαλυμμένη, των δικών μας εκπροσώπων), φαίνεται ότι το παιχνίδι άρχισε να παίζει δυναμικά και στη Δρόπολη..!!!

Πρόκειται για το Αιολικό Πάρκο στη κορυφή της ορογραμμής από τη Λευτοκαριά στη Μουζίνα ή και πιο πέρα, στο Ντριάνο.

Προσωπικά θα έλεγα ότι ο Δήμος, πριν από τις όποιες αρνητικές και δυσφημιστικές αντιδράσεις και τα όποια μέτρα για να αποφύγει τη διαφάνεια, ή και για να προχωρήσει η επένδυση, καλό θα ήταν να καλέσει κατάλληλα στελέχη και αρμόδιους ελληνικούς φορείς για να κρίνουν την όποια εξέλιξη. Επίσης, θα ήθελα πολύ να διαψευστώ στην ανάλυσή μου, αλλά οι πληροφορίες που καταφθάνουν και τα στοιχεία που διαρρέει ο ίδιος ο Δήμος δεν επιτρέπουν εθνικό καθησυχασμό.

Το αναφέρω αυτό διότι:

Στις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Δρόπολης, τέλη Ιουνίου και τα ερωτηματικά σχετικά με την επένδυση αυτή, ο Δήμος αναγκάστηκε πρόσφατα, να καλέσει δια ζώσης αυτή τη φορά και όχι εξ αποστάσεως, το Δημοτικό Συμβούλιο για νέα επικύρωση της πρωτοβουλίας του Δημάρχου σχετικά με το Αιολικό Πάρκο.

Στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ελληνικός μειονοτικός Δήμος μας, προσπαθεί να πείσει (χειραγωγήσει) την κοινή γνώμη, ότι το Δημ. Συμβούλιο έδωσε απόλυτη στήριξη στην πρωτοβουλία του Δημάρχου, ότι πρόκειται για μελέτη και όχι για

επένδυση και ότι το Δημ. Συμβούλιο στηρίζει (χωρίς να σκέφτεται εθνικά), την όποια προσπάθεια «ανάπτυξης» του Δήμου. (!!)

Δυστυχώς όμως, το δελτίο αποκαλύπτει την όλη πραγματικότητα. Ότι, παρά τις όποιες ανακοινώσεις, πρόκειται για τετελεσμένη συμφωνία, βάζοντας έτσι κι άλλα επιπλέον καυτά ερωτηματικά. Μας μιλάει η δημοτική αρχή ότι έχει δοθεί «μία άδεια μελέτης για σταθμό ανεμομέτρησης, όπου θα έχει μόνον ένα μικρό κτίριο των 10 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί σε μόλις 2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα».

Έλληνες αρμόδιοι εμπειρογνώμονες, αναφέρουν ότι δεν χρειάζονται μελέτες. Η ορογραμμή μας από Δερβιτσάνη και κυρίως από Λευτοκαριά μέχρι Ντριάνου και πιο πέρα, διαθέτει πολύ καλύτερες προδιαγραφές για αιολικό πάρκο (λόγω θάλασσας) από ό,τι οι κορυφές του γειτονικού δήμου Πωγωνίου στην Ελλάδα, όπου η εγκατάσταση των εναέριων γεννητριών ηλεκτρισμού, (αιολικού πάρκου) συνεχίζεται. Και οι Έλληνες εμπειρογνώμονες το επισημαίνουν αυτό, διότι, κατά πολύ εμπιστευτικές πληροφορίες, ελληνικές εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ζήτησαν από το αρμόδιο αλβανικό Υπουργείο, να επενδύσουν για αιολικό πάρκο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν!!!! (Ακολούθησε όμως η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία αναμένεται να είναι και η πρώτη στην Αλβανία!)

Εφόσον, κατά το δελτίο τύπου του Δήμου, η όλη υπόθεση αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, τότε γιατί ο Δήμος δε ζήτησε τους πρόθυμους Έλληνες επενδυτές, αλλά εταιρίες, οι οποίες ως ανάδοχες, όπως ο δήμος τις χαρακτηρίζει, ούτε όνομα έχουν ούτε οικονομική επιφάνεια. Από την άλλη, γιατί ο δήμος δεν κήρυξε δημοπρασία, όπως υπαγορεύει η νομοθεσία, αλλά πάει κατευθείαν (καθοδηγούμενος) σε άγνωστες εταιρίες;!!!

Το δελτίο τύπου του Δήμου δεν αναφέρει ούτε τις «ανάδοχες εταιρίες», ούτε ποιοι κρύβονται πίσω απ' αυτές και την καταγωγή των χρημάτων. Λογικό είναι ότι η δημοτική αρχή δεν πέτυχε συμφωνία με τους ανάδοχους, αλλά με τις πραγματικές «επενδυτικές» εταιρίες. Συνεπώς γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι από πίσω. (Αν δεν το ξέρει, ας ρωτήσει στην ελληνική πλευρά και πιστεύω ότι θα ενημερωθεί. Σίγουρα όμως η ελληνική πλευρά θα «ενημερώσει» την κατάλληλη στιγμή, διότι απ' όσα εμείς πληροφορούμαστε και ειλικρινά θέλουμε να είναι φήμες και να διαψευστούμε, διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα). Επίσης, ακούγεται ότι θα υπάρξει στην επένδυση και μια δροπολιτική εταιρία;! Ποιον θα εκπροσωπεί και πώς η εταιρία αυτή;! (αλλά αυτό είναι λίγο το κακό!)

Το Δελτίο τύπου του Δήμου σε μια προσπάθεια να διαψεύσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, μας ανοίγει τα χαρτιά της τετελεσμένης συμφωνίας. Αναφέρει την έκταση που θα αξιοποιήσουν για το σκοπό αυτό οι «ΑΝΑΔΟΧΕΣ» εταιρίες, πόσα άτομα θα απασχοληθούν, πόσα έσοδα θα έχει ο δήμος κλπ. Άρα, το εύρημα της «μελέτης» αποτελεί άλλοθι για απόσβεση των αντιδράσεων προς το τετελεσμένο γεγονός. Όπως οι απειλές για το κλείσιμο στόματος.

Από την άλλη όμως, οι υποστηρικτές «της αναπτυξιακής» ιδέας του Δήμου δεν μας λένε πώς είναι σίγουροι ότι αυτοί που θα απασχοληθούν θα είναι δημότες μας και δε θα είναι επίλεκτοι των εταιριών που κρύβονται πίσω από τους αναδόχους;! Πώς μας δίνει εγγυήσεις η δημοτική αρχή, ότι η βοσκοί μας δε θα έχουν πρόβλημα με τα συγκεκριμένα βοσκοτόπια υπό την «κατοχή» των εταιριών που κρύβονται πίσω από τις ανάδοχες;!! (το παράδειγμα με τα μουσιά της εκκλησίας που ενοικιάστηκαν σε αλλοεθνείς κτηνοτρόφους, όπως και η περίπτωση του Ραντατιού, για αντίθετη πραγματικότητα μιλούν)

Γι' αυτό και προσωπικά θα επέμενα ώστε η δημοτική αρχή πριν βάλει σε δράση τους μηχανισμούς συκοφάντησης και απειλών, καλό θα ήταν να συγκαλέσει, όχι το απολύτως ελεγχόμενο δημοτικό συμβούλιο, αλλά ανθρώπους με γνώσεις και κύρος για

να συζητήσει το θέμα και σε πλήρη διαφάνεια. Μάλιστα αυτό οφείλει να πράξει σε κάθε περίπτωση διότι δεν πρόκειται για τσιφλίκι κανενός, αλλά για τον τόπο και τα συμφέροντα της ιδιαίτερης πατρίδας μας! ΤΕΛΟΣ



571 Απήχηση **102** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Το βίντεο μαρτυρία για τον δικό μου προσωπικό ρόλο στην ενθρόνιση του αρχιεπισκόπου Αναστασίου στις 02 Αυγούστου 1992.

04.08.2020

Πέρασαν από τότε 28 χρόνια. Στο ναό της ενθρόνισης στα Τίρανα παρευρέθηκα χωρίς πρόσκληση κανενός. Δεν ήμουν πλέον βουλευτής και με είχαν διαγράψει από τα πρωτόκολλα των επισήμων!

Με τον Μακαριότατο γνωριζόμασταν πολύ καλά τόσο λόγο της μάχης που έδωσα προσωπικά ως βουλευτής για να τον αποδεχτούν στην Αλβανία ως απεσταλμένο του Πατριαρχείου, όσο και διότι στα πρώτα δύσκολα βήματά του στην Αλβανία ήμουν δίπλα του ανοίγοντας τους δρόμους με την ιδιότητα του βουλευτή και το κύρος που έτρεφα τότε στην Αλβανία....

Στην ενθρόνιση δεν είχα κανένα αξίωμα. Παραταύτα ο Αλβανικός τύπος ακόμα και σήμερα σχολιάζει ότι στην επιτυχία ενθρόνισης του Μακριοτάτου δεν ήταν τυχαίος ο ρόλος και η παρουσία του Παναγιώτη Μπάρκα (!!!) και δίνουν έμφαση στην επικοινωνία μου με τον Μακαριότατο μέσα στο χάος των απειλών

Τι συνέβη λοιπόν εκείνη την Κυριακή στις 02.08.1992;!!

Μόλις άρχισε η τελευταία ενθρόνιση στο Ναό εισέβαλαν τα στίφη των Αλβανών μη ορθοδόξων και εθνικιστικών με επικεφαλής τον Αμπντί Μπαλέτα, γνωστό για τις επικές μας συγκρούσεις στη Βουλή. Άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Αναστασίου και της Ελλάδας και ονόματα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν δήθεν από την Ελλάδα για το Αλβανικό πατριωτικό τους έργο, όπως και να τραγουδούν αλβανικά πατριωτικά τραγούδια

Η αντίδραση των ορθοδόξων στην αρχή ήταν αμυδρή. Ωστόσο, στις πρώτες κιόλας φωνές των αντιορθοδόξων, οι Ελλαδίτες που είχαν έρθει να παραστούν στην ενθρόνιση του Έλληνα ποιμενάρχη, εγκατέλειπαν με βιασύνη από φόβο τον Ναό. Οι στενοί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου φοβισμένοι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ο Αναστάσιος με υψηλό πυρετό προσπαθούσε να σκουπίζει τον ιδρώτα και να τηρήσει την ψυχραιμία. Εκτός από την ομάδα των φανατικών ορθοδόξων πιστών στο Ναό είχαμε μείνει αρκετά λίγοι! Εγώ βρισκόμουν ακριβώς πίσω από τον Μακαριότατο, όπως φαίνεται και στο βίντεο

Τον πλησίασα! Με είδε και μου απευθύνθηκε με τη γνωστή φράδη στα δύσκολα:

-Παναγιώτη εσύ ξανά εδώ..;! Τι κάνουμε;!

-Η σήμερα , ή ποτέ!!! του είπα

-Μα πώς;! μου είπε σηκώνοντας τα μάτια του από τα αγριεμένα στίφη

-Προχωρούμε κανονικά, του είπα, προσθέτοντας. Πες στο Βαγγέλη να μη φωνάζει στη μετάφραση για να μη δίνουμε αφορμή και συνεχίζουμε!!

-Αυτοί τι θα κάνουν;! μου είπε ανήσυχος

-Τίποτε, θα κουραστούν και θα φύγουν! Είπα στον Μακαριότατο!

Έτσι έγινε. Τότες ήταν που οι ορθόδοξοι πιστοί πήραν θάρρος και φώναζαν υπέρ του Αναστασίου. Συνεχίσαμε μέχρι τέλος, μέχρι την ενθρόνιση!

Αμέσως, όμως μετά τη λήξη της τελετής ενθρόνισης και έξω από τον Ναό «αποκαταστάθηκε» σιγά-σιγά το πρωτόκολλο. Μπροστά στα πόδια μου περνούσαν θριαμβολογώντας, όλοι όσοι είχαν εγκαταλείψει την ενθρόνιση... βιάζονταν προς το μεγάλο εορταστικό γεύμα!!!

4.714 Απήχηση 827 Αλληλεπιδράσεις 3 σχόλια 9 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η υποσχόμενη διεύθυνση για την παιδεία στη μητρική γλώσσα αντί για θεσμό ουσίας, μετατρέπεται σε παγίδα για μας.

30.07.2020

Έγραφα τελευταία ότι ως κοινότητα μας έμειναν κάποιες λίγες σάρκες πάνω στα ταλαιπωρημένα κόκαλά μας και κει μπηγμένα τα δόντια και των δικών μας εκπροσώπων για να μαδήσουν ό τι απέμεινε. Και εμείς ευνοούμε τη σήψη μας για να μη νιώσουμε τα δόντια τους. Όσο σουρεαλιστική και τραγική μοιάζει η εικόνα, αποτελεί την πικρή μας πραγματικότητα.

Ας δούμε λίγο τι συμβαίνει στον τομέα της παιδείας μας και πώς αντιδρούμε εμείς.

Δεν γνωρίζουμε τι καθεστώς θα έχουμε τον Σεπτέμβρη. Πόσα σχολεία θα έχουμε. Πόσοι θα είναι οι Έλληνες μαθητές, πόσοι οι Αλβανοί. Η πέμπτη τάξη δεν είναι γνωστό αν θα έχει βιβλία για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα. (Με την ευθύνη δύο καθηγητριών του Τμήματος Ελληνικών και όχι του Τμήματος έχει καταρτιστεί έγκαιρα το εγχειρίδιο για τη μητρική γλώσσα. Τα υπόλοιπα, μπορεί να υπάρξουν αλλά με μετάφραση χωρίς καμιά παιδαγωγική αρμοδιότητα και γνώση και χωρίς καμιά προσαρμογή για την παιδεία στη μητρική μας γλώσσα.)

ΤΟ ΠΟΙΟ ΚΑΥΤΟ ΘΕΜΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα που αναμένεται να θεσμοθετηθεί, δείχνει ξεκάθαρα ότι θα αποτελέσει ένα προπαγανδιστικό μέσο που θα συμβάλλει στην περεταίρω διάλυση της παιδείας μας.

Δεν υπάρχουν αντιδράσεις από καμιά πλευρά. Η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ προσηλωμένη στην αρχή της ότι είναι έργο του εχθρού Ράμα, ότι το διεκδίκησε ο πολιτικός αντίπαλος το ΜΕΓΑ και αγκιστρωμένη στην στήριξη της ιδιωτικής παιδείας στο χώρο μας, (τα λεφτά υπάρχουν λέει ο Ντούλης!!!) θέλει με όλη τη βούλησή της όχι μόνο να αποτύχει η προσπάθεια αυτή, αλλά και να φέρει αρνητικά αποτελέσματα, ώστε να έχει ένα ακόμα χαρτί στο χέρι για να κατηγορεί τους πάντες. Ο ίδιος αυτός ο πολιτικός θεσμός, εκείνο που παρακολουθεί είναι τα λάθη, που στη ουσία δε σηκώνουν ιδιαίτερο βάρος, στο δήμο Φοινικαίων, για να τον κατηγορεί δημοσίως, αλλά δεν πράττει το ίδιο, για ίδια θέματα ή και για πολύ μεγαλύτερα με το δήμο Δρόπολης (!!). Μπορεί να παραποιήσει μια δήλωση μιας φιλελληνίδας υφυπουργού στην κυβέρνηση Ράμα για να έχει κάτι να πει, ή να προσεγγίσει ιστορικά και μεγάλα εθνικά θέματα, αλλά δεν ασχολείται με θέματα ουσίας και καθημερινότητας.

Οι άλλοι εκπρόσωποί μας πολιτικά πλαισιωμένοι στο κυβερνών κόμμα, δεν αντιδρούν, αλλά παρακολουθούν παθητικά μήπως ο χρυσός προκύψει άνθρακας και τους μείνει στα χέρια, ειδικά του Δήμου Φοινικαίων, η καυτή πατάτα!

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Η κυβέρνηση δεν προβλέπει ώστε η διεύθυνση να περιλάβει όλη την παιδεία μας στη μητρική γλώσσα. Θέλει διευθυντή και προσωπικό στη διεύθυνση δικά της υποχείρια πρόσωπα, μάλιστα και αλβανικής καταγωγής. Η αρμοδιότητες της διεύθυνσης θα είναι τυπικές και περιορισμένες και όχι ουσίας. Ήδη, με την ταχτική του τετελεσμένου γεγονότος δημιουργεί καταστάσεις αλβανοποιήσεις ή υποβάθμισης σχολείων μας, όπως της Λειβαδιάς, που στην ουσία θα έπρεπε να ήταν το εθνικό μας καμάρι....

Προσωπικά, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έστειλα επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, στην Υπουργό Παιδείας και στην Πρεσβεία μας στα Τίρανα. Ταυτόχρονα την κοινοποίησα σε βουλευτές μας στο κυβερνών Κόμμα, σε δημάρχους μας, σε διευθυντές σχολείων... Δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση και αντίδραση, ούτε συλλογική, ούτε σε προσωπική βάση!

Ακολουθεί αλβανιστί η επιστολή αυτή.

Prof.asoc.dr Panajot Barka

Përgj. Depart. Gjuhë, Letërsi & Qytetërim Grek

Universiteti “E. Çabej”, Gjirokastër

Gjirokastër, me, 22.07.2020

Lënda: Drejtoria për arsimin në gjuhën amtare greke t’i shërbejë gjithë arsimit në gjuhën amtare dhe jo vetëm një pjese të tij në bashkitë e Finiqit dhe Dropullit

Zonjës BESA SHAHINI

Ministre e Arsimit Sportit dhe Rinisë

Për dijeni

Zotit EDI RAMA

Kryeministër i Shqipërisë

Zonjës SOFIA FILIPIDHOU

Ambasadore e Republikës së Greqisë në Shqipëri

Tiranë

E nderuar Zonja Ministre,

Na lëjoni, që me cilësinë e përgjegjësit të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek, institucionit më të kualifikuar për arsimin në gjuhën amtare të minoritetit kombëtar grek në Shqipëri, t’Ju shprehim falenderimet tona dhe t’ Ju përshendesim për vendimin Tuaj dhe të Qeverisë në lidhje institucionalizimin praktik të Drejtorisë Vendore për Arsimin Publik në Gjuhën Amtare Greke.

Në planin historik dhe ne koherencë me dokumentat bazë për të drejtat etnike dhe të njeriut, si të vendit ashtu dhe ndërkombëtare, ky vendim ka një jehonë pozitive.

E nderuar zonja Ministre

Si ideator dhe propozues i kësaj zgjidhjeje, parashtruar, vite më parë zotit Kryeministër dhe paraardhësës Tuaj, në kuadrin e rolit që zonja Nikolla, i besoi Departamentit tonë për koordinimin dhe mbarrëvajtjen e arsimit publik parauniversitar në gjuhën amtare në Minoritetin Kombëtar Grek, më lëjoni t’ Ju shpreh disa rezerva, mendime dhe propozime me qëllim që kjo Drejtori të përbëjë realisht një instrument në shërbim të mbarëvajtjes cilësore të arsimit në gjuhën amtare konform kërkesave të të gjitha dokumentave të vendit dhe ndërkombëtare në këtë drejtim.

Besoj se gjithçka do të ishte shmangur nëse këtij vendimi do t’i paraprihej një konsultim me grupet e interesit dhe me institucione me njohuri më të specializuara për natyrën e arsimit në gjuhën amatore të Minoriteti Kombëtar Grek.

Së pari. Drejtoria duhet dhe nga ana administrative të vihet në shërbim të gjithë arsimit në gjuhën amtare të Minoritetit Kombëtar Grek dhe jo vetëm të një pjese të tij.

Në thelb i referohem Arsimit Publik në gjuhën amtare greke për Minoritetin Kombëtar Grek. Ky arsim, siç jeni në dijeni, nuk shtrihet vetëm në territorin e dy bashkive të shpallura bashki minoritare, të Finiqit dhe Dropullit.

Realisht arsimit publik parauniversitar në gjuhën amtare greke funksionon dhe në qytetet e Sarandës, të Delvinës (i detyrueshëm) dhe të Gjirokastrës (i detyrueshëm dhe i mesëm i lartë). Madje, numri i nxënësve që ndjekin arsimin në gjuhën amtare në këto qytete, është pothuaj i barabartë me numrin e nxënësve në të gjitha shkollat e tjera publike në gjuhën amtare, në bashkitë që parashikohet të mbulojë Drejtoria e re vendore.

Madje, nga vëzhgimet dhe studimet tona rezulton se në këto qytete, problemet në realizimin e një arsimit në gjuhën amtare me kërkesa sa më të plota, janë shumë më të mëdha dhe më të mbrehta se në shkollat me popullsi kompakte minoritare greke.

Nga ana tjetër shkolla në gjuhën amtare greke në sistemin publik funksiononin historikisht dhe funksionojnë akoma edhe në qendra të banuara të cilat nuk janë përfshira faktikisht në këto dy bashki, të Finiqit dhe të Dropullit.

Dhe, sipas ligjit 96/2017, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë” shkolla të tilla, kur plotësohen kriteret që do të parashikohen në aktet normative për implementimin e këtij ligji në fushën e arsimit, do të hapen edhe gjetkë. Pra, vendimi i qeverisë i parë dhe në aspektin administrativ, krijon precedentin e trajtimit të Minoritetit Kombëtar Grek në fushën e arsimit në gjuhën amtare, me konceptin e kufizimit, të getos, vetëm në disa zona dhe në një numër të caktuar qendrash të banuara rurale.

Për pasojë vendimi bie ndesh si me Konvendën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, ashtu dhe me Kushtetutën e Shqipërisë dhe me ligjin tonë, nr. 96/2017, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.

Kështu ai dhe shndërrohet de facto nga një instrument në shërbim të respektimit real të të drejtave arsimore dhe gjuhësore të anëtarëve të Minoritetit Kombëtar Grek konform akteve kombëtare dhe ndërkombëtare, në një mjet propagande, ose për përfitim politik. Si i tillë vendimi nuk do të zgjidh probleme, por do t’i nderlikojë ato më shumë duke gjeneruar çeshtje të mbrehta politike dhe nacionale.

Së dyti. Drejtoria të jetë gjithëpërfshirëse për të gjithë arsimin në gjuhën amtare greke dhe të ketë kopetenca të diferencuara në shërbim të veçorive integrale që paraqet arsimit në gjuhë amtare.

Duke analizuar faktet e deritanishme rezulton se vendimi i Qeverisë për institucionalizimin e Drejtorisë Arsimore vendore për arsimin publik në gjuhën amtare greke, krijon edhe një fragmetarizim të metejshëm të realitetit të arsimit në gjuhën amtare greke që e dëmton seriozisht atë.

Kështu, do të kemi:

- a. Arsim publik në gjuhën amtare që do të drejtohet nga Drejtoria e re vendore për bashkitë Finiq, Dropull.
- b. Arsim publik në gjuhën amtare greke i varur nga drejtori të ndryshme bashkish-vendore, (Sarandë, Gjirokastër Delvinë etj), por edhe nga drejtori të shkollave shqipe nga shkolla në gjuhën amtare varen deri më sot. (!!!)
- c. Arsim privat në gjuhën amtare me drejtim gjysëm të pavarur, gjysëm të varur nga Ministria e Arsimit dhe organët e linjës.

Pra, Drejtoria e re vendore, në një plan më të përgjithshëm, do ta çorientojë në një shkallë më të gjerë, (të organizuar) mbarëvajtjen e arsimit në gjuhën amtare greke.

Kjo presupozon që Drejtoria e re duhet të ketë një fizionomi krejt ndryshe nga drejtoritë e tjera vendore në vend dhe me kopetenca që do t’i mundësojnë asaj drejtimin dhe mbarëvajtjen efikase të arsimit në përgjithësi në gjuhën amtare.

1. Duhet të ketë në varësi të gjithë arsimin në gjuhën amtare (publik dhe privat, brenda dhe jashtë bashkive të Finiqit dhe Dropullit)
2. Të ketë kopetenca të zbatimit të unifikuar të kurrikalave të veçanta për programet mësimore të shkollave në gjuhën amtare të pakicave kombëtare dhe ato greke në veçanti, të përcaktuara nga strukturat kopetente të MASR dhe të jetë palë në përpunimin dhe përfeksionimin e tyre.
3. Të ketë kopetenca dhe mundësi praktike për sigurimin e teksteve arsimore në gjuhën amtare dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të tyre, (sidomos për shkollat e sistemit publik).
4. Të ketë kopetenca për caktimin e personelit mesues në shkollat publike të arsimit në gjuhën amtare.
5. Të ketë kopetenca të diferencuara për kualifikimin e mësuesve për lëndët në

në gjuhën amtare.

6. Rrjedhimisht, në përgjigje të këtyre detyrimeve, duhet të ketë personel të diferencuar krahasimisht me drejtoritë e tjera vendore, si dhe mundësi praktike për realizimin e misionit të vet

7. Gjithë kjo veprimtari të bashkërendohet me Departamentin e Gjuhës Letërsisë dhe Qytetërimit Grek dhe strukturave të tjera që lejon ligji dhe kërkon funksionimi i duhur i arsimit në gjuhën amtare

E nderuar Zonja Ministre

Duke u nisur nga përvoja e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe nga fakti se shqetësimi ynë i shërbën qëllimit të përbashkët, shpresojmë se edhe këto propozimet tona do të mirren parasysht.

Duke Ju falenderuar për mirekuptimin.

Përgjegjësi i Departamentit të Gjuhës

Letërsisë dhe Qytetërimit Grek

Prof. Asoc. Dr. Panajot Barka



512 Απήχηση 68 Αλληλεπιδράσεις 1 σχόλιο 1
κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Για να μη νιώσουμε τα δόντια τους, βοηθούμε τη σήψη μας...!!!

20.07.2020

Κάθε μέρα και καλύτερα αποκαλύπτεται περίτρανα οι λόγοι γιατί οι πολιτικοί μας ηγέτες και δημοτικοί άρχοντες, με πρωταγωνιστές αυτούς στην ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ επένδυσαν τόσα πολλά ώστε ο τόπος μας να μείνει χωρίς μνήμη.

Έχουμε εδώ υπόψη το γεγονός ότι στα 30 χρόνια μεταπολίτευσης, όπως ποτέ στην ιστορία μας, δεν υπάρχουν αρχεία, έγγραφα, εκθέσεις, αποφάσεις, στοιχεία, ενημέρωση, διαφάνεια για όσα μεσολάβησαν και όσα συμβαίνουν. Στο ίδιο πλαίσιο οι πολιτικοί μας κατάργησαν όλα τα ΜΜΕ. Εννοούμε τις υπάρχουσες τουλάχιστον εφημερίδες, διότι είναι γνωστό ότι ποτέ δεν κατέβαλαν κάποια προσπάθεια για δικό μας ραδιόφωνο, τηλεόραση, ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο δίκτυο που θα βοηθούσε πολύ στη λειτουργία δημοκρατίας, της κατάθεσης της άλλης άποψης, της προβολής του δικού μας πολιτισμού, στην καλλιέργεια εδάφους και κλίματος για την αντιπαράθεση, διάψευση και απόρριψη της βρώμικης προπαγάνδας σε βάρος μας. Και το διέπραξαν ακριβώς για να αποφύγουν στο εσωτερικό μας κάθε δυνατότητα δημοκρατικής λειτουργίας. Και προς τα έξω, δλδ στην αντιμετώπιση των εθνικιστικών επιθέσεων εις βάρος μας, για να χειραγωγούν την δική μας κοινότητα ότι δήθεν δίνουν «ιερούς-εθνικούς αγώνες» και με στόχο τη διατήρηση της εξουσίας τους.

Υπό τον έλεγχο τους είναι τώρα κάποιες ιστοσελίδες, αυστηρά ελεγχόμενες που λειτουργούν ως ισχυρά μέσα προπαγάνδας, αυτοπροβολής, προσωπολατρίας και παραπλάνησης της κοινής μας γνώμης και απόκρυψης της πικρής πραγματικότητας,- την επιδείνωση της δυνατότητας επιβίωσης των απλών Ελλήνων και την αύξηση της διείσδυσης και ενίσχυσης του αλβανικού στοιχείου στην δική μας αλλοίωση.

Υπερέχει ταυτόχρονα η εγκληματική μεταξύ τους συνεννόηση (κατά την παροιμία κόρακας του κόρακα μάτι δε βγάζει) που απορρέει από τον κοινό στόχο για να έχουν μοιράδι στην πίτα του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου!!! Και τώρα που και τα τρίματα τελείωσαν (τουλάχιστον λιγόστεψαν) το κατεστημένο αυτό κάθισε πάνω στο πτώμα της Πατρίδας μαδίζοντας τις σάρκες που έχουν απομείνει πάνω στα κόκαλα, χωρίς να νιώθουν ότι είναι οι σάρκες μας. Εκείνοι δεν νιώθουν τι κάνουν, διότι εμείς δεν αντιδρούμε!!! Αλλά για να μη νιώσουμε τα δόντια τους βοηθούμε τη σήψη μας...!!! Συγκεκριμένα!

Στα γνωστά παλιά προβλήματα με βαριές εθνικές επιπτώσεις, προστέθηκαν τελευταία και νέα αιχμηρά! Λόγου χάρη, προέκυψε το θέμα του εφαρμοστικού νόμου για τη χρήση της μητρικής γλώσσας ακόμα και στους δήμους με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, που όπως αναφέραμε σε άλλη ανάρτηση, αν εγκριθεί, τότε για να μιλούμε και μεταξύ μας ελληνικά θα πρέπει να αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Καμιά επίσημη και σοβαρή αντίδραση από τους φορείς μας!!

Ήρθε μετά το εκπαιδευτικό θέμα. Ή το δώρο άδωρο εφόσον η διεύθυνση παιδείας για την παιδεία στη μητρική γλώσσα, που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση δε θα καλύπτει τα σχολεία στα αστικά κέντρα με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.

Στο θέμα αυτό η ΟΜΟΝΟΙΑ –ΚΕΑΔ πιστοί στο έργο τους, αυτό της υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα για να ευνοήσουν τα ιδιωτικά σχολεία, όπου έχουν κρεμάσει και την αγκλίτσα τους, δεν αντιδρούν. Ή δεν αντιδρούν γιατί θεωρούν την απόφαση αυτή επιτυχία των αντιπάλων τους, άρα πρέπει να υπονομευθεί!!!

Οι υπόλοιποι υπεύθυνοι, με άμεση σχέση με την κυβέρνηση βλέπουν την απόφαση πελατειακά. Λόγου χάρη, ο δήμος Δρόπολης αναζητάει να ευνοηθεί στη μοιρασιά στελέχωσης των δομών που θα απαρτίζουν τη διεύθυνση αυτή (δλδ θα έχουμε 4 στελέχη στη Φοινίκη και δύο στη Δρόπολη) και δεν συνεργάζεται με τον Δήμο

Φοινικαίων και με άλλους φορείς ώστε η διεύθυνση αυτή να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο, με τις πρέπουσες αρμοδιότητες που θα εξασφαλίζουν μια πραγματική παιδεία στη μητρική γλώσσα και την κάλυψη όλων των δημόσιων ελληνικών μειονοτικών σχολείων.

Επίσης, όπως αναφέραμε, «οι άρχοντες» μας φαίνεται ότι βρίσκουν κοινή γλώσσα στο να αλληλοκαλύπτονται στις βαρύνουσες εθνικές ενοχές σε βάρος του Ελληνισμού, αλλά δεν μπορούν να βρουν κοινή γλώσσα για προτάσεις που θα συμβάλλουν στο να αναπτυχθεί ο τόπος μας, καλύπτοντας μάλιστα με πέπλο σιωπής και ενοχής και την πρόσφατη συνάντηση με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών.

Ή για να αποπροσανατολίσουν την κοινή μας γνώμη δήθεν ασχολούνται με μεγάλα εθνικά θέματα, όπως εκείνο της Αγίας Σοφίας, ή καταφεύγουν στην ιστορία για να υμνήσουν ιστορικά γεγονότα επιδιώκοντας ρόλο «συνεχιστή»!! (αλλά σε επίπεδο προπαγάνδας)

Ένα άλλο παράδειγμα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί τον δήμαρχο Δρόπολης, που είναι ο άμεσος εκπρόσωπος του κακού-εχθρού τους Ράμα και έχει επιδοθεί σε μάχες ισοπέδωσης του δημάρχου Φοινικαίων, που είναι πρόεδρος του ΜΕΓΑ και κατέβηκε δήμαρχος και με τη στήριξη του κόμματος του Ράμα.

Από την άλλη, η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δρόπολης ανακοίνωσε με περηφάνια την επίσκεψη τελευταία του Υπουργού Γεωργίας της χώρας σε μια επιχείρηση αλβανικής καταγωγής στο Δήμο Δρόπολης, η οποία, κατά την ιστοσελίδα, καλλιεργεί πέντε χιλιάδες στρέμματα χωράφια των Δροπολιτών, (όταν πρόκειται για επιδοτήσεις από το κράτος, αλλά, κατά επίσημα στοιχεία στο δημοτικό συμβούλιο, τα μισά όταν πρόκειται για φόρους στο δήμο!!!), Η εταιρία αυτή λοιπόν κατά την ιστοσελίδα του Δήμου, έχει την όλη εύνοια της δημοτικής αρχής και θα έχει στο μέλλον, απ'ότι φαίνεται και την μεγαλύτερη στήριξη της κυβέρνησης. Για την ιστοσελίδα και την δημοτική αρχή, αυτή είναι μια θετική είδηση με εθνική χροιά «για την ανάπτυξη» του κάμπου της Δρόπολης! Ωστόσο όμως δεν μας λέει τίποτε για τα παιδιά από τη Ζερβάτη που έχουν και αυτά, ως Έλληνες όμως, παρόμοια επιχείρηση, δλδ αν θα έχουν κι αυτά, τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση!!

Κάνει ωστόσο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η ιστοσελίδα του Δήμου Δρόπολης δεν αφήνει τρία να πέσει κάτω σε σχέση με τη δράση του Δήμου, σιώπησε και απέκρυψε μια «σοβαρή» είδηση. Πληροφορίες που διέρρευσε από τις δομές του δήμου, αναφέρουν ότι το δημοτικό συμβούλιο εκλήθη εν' μέσω πανδημίας, τέλη Ιουνίου και με διαδικτυακό τρόπο αποφάσισε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (!!!) την έγκριση επενδυτικού έργου δύο αλβανικών εταιριών και μιας «δροπολίτικης» για ΕΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ στη Δρόπολη! Για τις εγκαταστάσεις στοχοποιήθηκε ένα από τα λίγα μέρη που δεν υφαρπάχτηκαν από τους δήθεν πρώην ιδιοκτήτες αλβανικής καταγωγής, αλλά μπορεί να έχει ενοικιαστεί από κάποιον δικό μας για πολλά έτη!!!. Η αλήθεια είναι ότι για το θέμα δεν υπάρχει διαφάνεια και ούτε δίνονται στην δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία. (Γιατί με τόση βιασύνη, εν' μέσω πανδημίας;!!, ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός και ποιοι οι επενδυτές, όταν για τέτοιου είδους επενδύσεις θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με το κοινό;!!

Ωστόσο, όμως ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός αύξησης του αλβανικού παράγοντα, κυρίως στον οικονομικό τομέα στη Δρόπολη και το Πωγώνι. Αν η ιστοσελίδα του Δήμου μας δώσει τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα ονόματα των Ελλήνων που πουλούν τη γη (που σημαίνει πατρίδα) σε άλλα χέρια για πέντε φράγκα, τότε θα φρικιάσουμε όλοι με τις απειλητικές διαστάσεις που δέχεται η ελληνική ταυτότητα της Δρόπολης. Όπως και οι άλλες περιοχές μας! Στη Χιμάρα πλέον τα νέα αφεντικά προερχόμενα από το Βορά, απαγορεύουν τη χρήση της ελληνικής!!!

Ποτέ στην ιστορία, μάλιστα και ούτε επί οθωμανοκρατίας δεν είχε αλλοιωθεί τόσο πολύ η ελληνική μας ταυτότητα στα μέρη αυτά. Αλλά περίεργο πράγμα γιατί οι αρχές μας σιωπούν καλύπτοντας μάλιστα και το μειοδοτικό έργο των προκατόχων τους!!!
Γιατί;;;!

Γιατί οι απλοί Έλληνες δεν αντιδρούν;!! Για πρώτη φορά στην ιστορία; !!

Παναγιώτης Μπάρκας

Για να μετατραπεί η απόφαση ίδρυσης διεύθυνσης παιδείας για την μειονότητα από προπαγάνδα σε θετική εξέλιξη.

16.07.2020

Η απουσία αντίδρασης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μια ακόμη επιβεβαίωση του ιστορικού αντεθνικού της ρόλου που αποβλέπει στην υποβάθμιση της παιδείας στη μητρική γλώσσα για λογαριασμό άλλων συμφερόντων!

Η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τελευταία την θεσμοθέτηση της Διεύθυνση Παιδείας για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο στους ελληνικούς μειονοτικούς δήμους, Φοινίκης και Δρόπολης.

Η εξέλιξη είναι πρωτόγνωρη και ακούγεται αρκετά θετική.

Εμπεριέχει όμως και σοβαρούς κινδύνους τους οποίους θα αναλύσουμε πιο κάτω. Σημειώνουμε εξ αρχής τον διοικητικό κατακερματισμό της παιδείας στη μητρική γλώσσα άρα και την αποδυνάμωσή της, την μετατροπή σε γκέτο των περιοχών με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό, την απονέκρωση των ελληνικών εκπαιδευτικών δομών στα μεγάλα αστικά του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα και κατ' επέκταση την αμφισβήτηση της ύπαρξης ενεργού ελληνικού στοιχείου στα κέντρα αυτά.

Τα πράγματα θα γίνουν πιο επικίνδυνα για την συλλογική εθνική ταυτότητα των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δομές θα προχωρήσουν στην ίδρυση ιδιωτικού σχολείου στο δήμο Φοινικαίων.

Συνεπώς, υπερέχει η ανάγκη αλλαγής του καθεστώτος της Διεύθυνσης αυτής παιδείας, από μόνο για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στους δύο ελληνικούς μειονοτικούς δήμους, σε Διεύθυνση Παιδείας για το σύνολο των σχολείων στη μητρική γλώσσα στην Ε. Ε. Μειονότητα στο αλβανικό δημόσιο.

Όσο για την απόφαση, πρόκειται για υλοποίηση στη συγκεκριμένη μορφή της πρότασης που το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, σε άμεση συνεργασία με την Πρεσβεία μας στα Τίρανα υπέβαλε το 2015, στο Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας. Η πρόταση αφορούσε στην ουσία τη θεσμοθέτηση μιας κάθετης δομής, από το Υπουργείο μέχρι τη βάση, με αντικείμενο την παιδεία στη μητρική ελληνική γλώσσα.

Το Φλεβάρη του 2017, στην συνάντηση που ο πρωθυπουργός Ράμα, είχε με στελέχη της Ε.Ε. Μειονότητας στους Αγίους Σαράντα, υποσχέθηκε την καθιέρωση ξεχωριστής διεύθυνσης για την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Η δέσμευσή του ήρθε λόγω πιέσεων των Ελλήνων ομιλητών στη συνάντηση, αλλά περισσότερο λόγω ανάγκης βελτίωσης στη Δύση της εικόνας του στις σχέσεις με την Ε.Ε. Μειονότητα και την Ελλάδα.

Το θέμα δεν είναι απλώς ο διοικητικός περιορισμός, αλλά καθαρά εθνικός. Τα σχολεία στο Αργυρόκαστρο και Αγίους Σαράντα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μαθητών συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα στους ελληνικούς μειονοτικούς δήμους. Άρα σε περίπτωση που τα σχολεία αυτά δεν συμπεριληφθούν διοικητικά στη Διεύθυνση αυτή, τότε η παραχώρηση της ταυτίζεται απλώς με προπαγάνδα.

Επίσης, αυτή η απόσπαση εγκυμονεί και κινδύνους ουσίας. Τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, λειτουργούν ακόμα, μετά από 24 χρόνια σε καθεστώς ελληνικών μειονοτικών τάξεων προσκολλημένων, σε ένα αλβανικό σχολείο με ενιαία διεύθυνση και κτίριο, όπου τα ελληνόπουλα (κυρίως στους Αγίους Σαράντα) ζούνε σε δύσκολες καταστάσεις διάκρισης. Ταυτόχρονα, στην πόλη Αργυροκάστρου λειτουργεί από το 1947-52 το μοναδικό λύκειο στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, η ιστορική ύπαρξη του οποίου αμφισβητείται τελευταία. (Πρόκειται για πολιτική σκοπιμότητα εφόσον για κανένα από τα σχολεία που

κληρονομήθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς δεν υπάρχουν χαρτιά και αποφάσεις ιδρύσεως)

Η απόσπαση των ελληνικών σχολείων των πόλεων από την υπόλοιπη παιδεία στη μητρική γλώσσα εγκυμονεί κινδύνους περαιτέρω υποβάθμισης μέχρι και κατάργησης αυτών.

Η διοικητική συμπερίληψή τους στη νέα ελληνική μειονοτική διεύθυνση παιδείας τα αναβαθμίζει, παγιώνει την ανεξαρτησία τους με αυτόνομες διευθύνσεις και επιτρέπει την συλλογική ομογενειακή λειτουργία της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα προς πάσα κατεύθυνση, στην σχολική και εξωσχολική δραστηριότητα.

Πρώτο. Η επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή της ενσωμάτωσης στη εν'λόγω νέα διεύθυνση παιδείας και των σχολείων στα μεγάλα αστικά κέντρα, απαιτεί την παράκαμψη της συζήτησης και της εσωτερικής αντιπαράθεσης στη λογική ότι από τη στιγμή που δεν είναι έργο δικό μας και είναι των αντιπάλων μας τότε θα πρέπει να αναδειχτεί αρνητική εξέλιξη, άρα πρέπει να υπονομευθεί.

Δεύτερο. Θα πρέπει να κατανοηθεί σωστά και σε βάθος ο ρόλος της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο για τη φύση και την ύπαρξη της εθνικής κοινότητας του Ελληνισμού στην Αλβανία.

Συνεπώς, θα ήταν εθνικό λάθος σε περίπτωση που θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθεί η εξέλιξη αυτή, δηλ η αρνητική πτυχή που εμπεριέχει η ίδρυση της διεύθυνσης παιδείας μόνο για τους ελληνικούς μειονοτικούς δήμους, για να προωθηθεί η γνωστή πρωτοβουλία ίδρυσης ενός συγκεντρωτικού ιδιωτικού σχολείου που θα συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες μαθητές στους νομούς Αγίων Σαράντα και Δελβίνου.

(Δε θα έχουμε ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτική, διότι η ανταγωνιστική τους λειτουργία θα εξουδετερώσει εντελώς την είδη εξαντλημένη παιδεία μας.

Θα επιτρέψει να ανθίσουν αλβανικά σχολεία και στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό,- Λειβαδιά, Φοινίκη, Μεσοπόταμο.

Θα πυροδοτήσει νέα αντιπαράθεση, τουλάχιστον στο δασκαλικό κόσμο.

Θα σβήσει την παιδεία στη μητρική γλώσσα από τη σημαντική για τον Ελληνισμό πόλη των Αγίων Σαράντα, εφόσον οι Έλληνες μαθητές θα απορροφηθούν στο συγκεντρωτικό ιδιωτικό ελληνικό σχολείο στη γεωγραφία του δήμου Φοινικαίων.

Στο νομό Αργυροκάστρου θα υπάρχει ένα άλλο καθεστώς παιδείας στη μητρική γλώσσα, αλλά με κατακερματισμένες δομές).

Τρίτο. Συνεπώς, αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση, από φορείς τις εθνικής ελληνικής μειονότητας και από την επίσημη ελληνική πολιτεία, με αίτημα όχι την άρνηση του νέου διοικητικού θεσμού, αλλά να συμπεριλάβει όλη την παιδεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, στους δήμους και τις πόλεις.

Διαφορετικά, η λειτουργία όπως ορίζει στη φάση αυτή η κυβέρνηση, από κοινού με τις εσωτερικές μας τριβές και αντιπαραθέσεις (πολιτικές και τοπικιστικές) και τις προσπάθειες για να αξιοποιηθεί η κατάσταση αυτή ως ευνοϊκή εξέλιξη για την ίδρυση ιδιωτικού ελληνικού σχολείου, θα σωριάσει με μαθηματική ακρίβεια την είδη εξασθετισμένη παιδεία μας στη μητρική γλώσσα, γεγονός που θα σφραγίσει αρνητικότερα την όλη ύπαρξη του Ελληνισμού στην Αλβανία.

1.194 Απήχηση **123** Αλληλεπιδράσεις 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Για να βγει ο τόπος μας από τη βαθιά κρίση δεν αρκεί μόνο να φύγει ο Ντούλης .

12.07.2020

Μηνύματά μου από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών

Η συνάντηση της επίσημης Αθήνας με εκπροσώπους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αποτελεί πλέον μια σημαντική πραγματικότητα. Θέλουμε πάντως να αποτελεί την αφετηρία μιας νέας αρχής, όπου θα αλλάξουν και οι ρόλοι μεταξύ Αθήνας και Βορειοηπειρωτών. Οι ανάξιοι και συμφεροντολόγοι Βορειοηπειρώτες πολιτικοί, ή τα υποχείρια, είτε των Αλβανών, είτε ελληνικών συμφερόντων και διαπλεκόμενων, να εξαφανιστούν και στη νέα ηγετική δομή να αναλάβει ρόλο (εθνικό) η Αθήνα.

Τι προσκόμισα προσωπικά!

Το επαναλαμβάνω! Επείγουσα, ιστορική αναγκαιότητα! Συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή της Αθήνας! Να την μετατρέψουμε σε ένα πανβορειοηπειρωτικό κίνημα για να σώσουμε τον τόπο μας, ως μια τελευταία ευκαιρία. Τώρα που οι εθνικές μετοχές μας για την Αθήνα έχουν γεωπολιτική σημασία. Δε θα πρέπει να επιτρέψουμε ώστε τα ίδια διαχρονικά και νέα συμφέροντα, που καμιά σχέση δεν έχουν με το εθνικό μας θέμα, να επιβάλουν εκ νέου τη σφραγίδα τους και για λογαριασμό τους!!

Το τονίζω αυτό διότι με εξέπληξε η αδιαφορία για το γεγονός με τρόπο σνομπάρισματος των Βορειοηπειρωτικών παραγόντων και συλλόγων κυρίως στην Ελλάδα. Γι αυτούς, λες και δεν έγινε τίποτε, ή η Αθήνα θα έπρεπε να πάει να τους πάρει από το χέρι για να «συνομιλήσει» μαζί τους, ή ακόμα εκδηλώνουν την άποψη ότι ποια μώρε Αθήνα θα κάνει κάτι...!!!

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι δεν έχουν καμιά άποψη για «το Βορειοηπειρωτικό». Είναι στο γενικό και το αόριστο, στο θόρυβο, στη ζάλη και στη σκόνη των πανηγυριών, ή στις κούφιες δηλώσεις ότι για τα πάντα φταίνε οι Αλβανοί (!!!). Η μόνη τους άποψη για τη λύση του βορειοηπειρωτικού είναι να αποτρέψουν και απορρίψουν κάθε πρόταση γιατί αυτό τους εξασφαλίζει την ύπαρξή τους. Όπως επίσης δείχνουν ότι ανεξαρτήτως που εθνικά το Βορειοηπειρωτικό δεν έχει άλλες αντοχές, (στην ουσία έχει καταρρεύσει) εκείνοι, για να συνεχίζουν να υπάρχουν πολιτικά θέλουν να υπάρχουν προβλήματα, που τα προκαλούν οι κακοί Αλβανοί (!) και συνεπώς, όχι να τα λύνουν!! Ποτέ δεν αναλογίστηκαν ότι οι κακοί εκείνοι με τα χεράκια μας μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους). Εντούτοις, τον όποιον παλεύει πραγματικά τον θεωρούν ή Δον Κιχώτη, ή γραφικό, ή ζιζάνιο που ενοχλεί τη δική τους πραγματικότητα, της ηρεμίας, της τεμπελιάς και της καιροσκοπίας !!

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που αποκόμισα είναι ότι η προσπάθεια της Αθήνας για να εντοπίσει τους συνομιλητές Βορειοηπειρώτες με διαμονή στη Βόρειο Ήπειρο, προσέκρουσε ξανά στην ποικιλία των αντικρουόμενων ελληνικών συμφερόντων που θέλησαν να προωθήσουν τους δικούς τους στη συνάντηση και όχι τις θέσεις τους, οι οποίες αντιτίθενται στα εθνικά συμφέροντα. (!) (αποδείχτηκε όμως ότι συνεχίζουν να είναι ισχυρά!!) Γι' αυτό και υπήρχαν άτομα χωρίς κάποια θεσμική θέση. Αρκετοί ανήκουν στη μεγάλη γκάμα των πρώην και τώρα δεν έχουν κάποιο αξίωμα. Αλλά ήταν παρόντες, μάλιστα διεκδικώντας και αποφασιστικό ρόλο, λόγω κομματικής ταυτότητας και προσπαθώντας να μειώσουν όσους δεν ανήκουν στην «ομάδα» τους. Η νέα γενιά, με την έννοια που δεν υπήρχαν στο παιχνίδι, αλλά παρουσιάζουν κύρος και πάθος, δεν ήταν!

Ο Υπουργός ωστόσο κινήθηκε σε μια έξυπνη ταχτική. Κάλεσε τους «καλεσμένους» του να τους δει έναν – έναν, για να ζυγίσει τον καθέναν και να γνωρίσει το ποιόν του

καθενός. (Τα συμπεράσματά του δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, αλλά από την ταυτότητα των προσκεκλημένων γενικώς δεν μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος σε ο, τι αφορά την ποιότητα λόγου και ιδεών σχετικά με τα προβλήματα του Ελληνισμού της Β. Ηπείρου και την επίλυση τους)

Ακριβώς εδώ έγκειται και το επόμενο χαρακτηριστικό. Από κουβέντες με συνομιλητές του Υπουργού πριν και μετά τη συνάντηση μαζί του, προκύπτει ότι υπήρχε μια κοινή συνισταμένη, που δεν νομίζουμε ότι στο διάλογο με τον Υπουργό ήταν εντελώς διαφορετική. Υπήρχε, λοιπόν ένα σχεδόν κοινό μέτωπο κατά του Ντούλε! Είναι η δεύτερη φορά που ο Ντούλες έχει απέναντι όλους. Την πρώτη πριν μερικά χρόνια, τότε που το μέτωπο εναντίον του έβγαλε και πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τον αντίπαλο του Ντούλε τον Λεωνίδα Παπά. (Στη συνέχεια ο Ντούλες για να τον εκδικηθεί παρέλυσε τη λειτουργία των θεσμών της οργάνωσης επί δύο χρόνια, χωρίς να του μπει αγκάθι στο πόδι γι' αυτό το πραξικόπημα και επί δύο χρόνια) Αυτή τη φορά ελπίζει ωστόσο στη γνωστή φόρμουλα ότι «κακό παιδί ο Ντούλες, αλλά δεν έχει αντικαταστάτη» ! Δύσκολο φαίνεται το εγχείρημα, αλλά δεν αποκλείεται!!

Γιατί το λέω αυτό. Διότι οι του αντί Ντούλε μετώπου, ήταν στο μεγαλύτερο μέρος πρώην συνεργάτες του που κάποια στιγμή για λόγους που γνωρίζουν εκείνοι (και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά) τους πέταξε. Πρόκειται εντούτοις για συνεργασία που μυρίζει πίτα.

Από την άλλη, φάνηκε ξεκάθαρα η ικανότητά μας. Δλδ ξέρουμε πολύ καλά να καταστρέψουμε και να γκρεμίσουμε, αλλά, ούτε ιδέες, ούτε τα κότσια και ούτε τη βούληση έχουμε για να χτίσουμε κάτι νέο!!!!

Προσωπικά παρατήρησα επίσης, ότι τα βάρη των ιδεών για το μέλλον των δικών μας (απ' όσα μπόρεσα να πιάσω) είναι ο τρόπος πώς θα ανακυκλωθούμε, κάποιοι αντικαθιστώντας ακόμα και τον Ντούλε. Μάλιστα, σκεπτόμενοι όπως ο Ντούλες διότι δεν έχουν άλλα πρότυπα (δλδ με το σκεπτικό πώς θα μοιράσουμε την πίτα και όχι πώς θα λύσουμε εθνικά το θέμα και πώς θα βοηθήσουμε να ορθοποδήσουν όλοι οι Έλληνες χωρίς να είναι αναγκασμένοι να απωθούν την εθνική τους συνείδηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν.!)

Υπήρχε και μια κατηγορία, μετριόφρον, που διεκδικούσε την ίση αντιμετώπιση με το Ντούλε. (όταν εκείνος 20 χρόνια τώρα έκανε μεγαλύτερη ζημιά απ' ό τι θα ήθελαν οι ίδιοι οι Αλβανοί, τους οποίους εκείνος κατηγορεί).

Η συνάντηση έδειξε και ένα άλλο χαρακτηριστικό μας. Η έλλειψη της μόρφωσης για αναγνώριση και αποδοχή αξιών σε όφελος της κοινότητας. (Καμιά κοινότητα δεν μπορεί να πάει μπροστά χωρίς καλλιέργεια και αναγνώριση αξιών της). Συνεπώς, όταν ρωτούσες για να ακούσεις για άτομα με αξίες και οράματα που μπορεί να αναλάβουν έργο στις κρίσιμες αυτές στιγμές, δεν μπορούσες να πάρεις απάντηση. Ο καθένας σκέφτονταν και νομίζει ότι είναι ο ικανότερος και καταλληλότερος. !

Προσθέτουμε τέλος ότι η προσπάθεια αυτή δεν αρκεί να μετατραπεί απλώς σε ένα πανβορειοηπειρωτικό κίνημα, αλλά θα πρέπει να καθορίσουμε και σοβαρούς στόχους και αρχές, όπως και να αναδείξουμε (εμείς και η Αθήνα) την ομάδα που θα αναλάβει να βγάλει σε πέρας το θέμα αυτό!

Προσωπικά πιστεύω ότι και τώρα η κατάσταση είναι αναστρέψιμη!

Παναγιώτης Μπάρκας

Ποιος είναι ο κύριος Ντούλες και ποιον εξυπηρετεί;!

08.07.2020

Στη χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του Υφυπουργού των Εξωτερικών με στελέχη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, μεταξύ των άλλων, επέσυρα την προσοχή σε δύο πράγματα. Το πρώτο αφορούσε το γεγονός ότι θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία ώστε με συντονιστικό φορέα έναν επίσημο θεσμό, όπως η ελληνική κυβέρνηση, να μετατρέψουμε τη συνάντηση αυτή σε αφετηρία ενός παν βορειοηπειρωτικού κινήματος για την ανάκαμψη του τόπου μας. Δλδ για κάτι που εναπόκειται σε μας, να μετατρέψουμε την εσωστρέφεια σε εξωστρέφεια.

Το δεύτερο θέμα ήταν η ανάγκη κινητοποίησης για να καμφθούν οι δεδομένες πιέσεις και προσπάθειες προς την υπουργική πρωτοβουλία των γνωστών κέντρων και συμφερόντων για να συντηρήσουν και να ανακυκλώσουν το ίδιο κατεστημένο που ευθύνεται για την μέχρι τώρα κατάσταση, χωρίς ταυτόχρονα να επιτρέψουμε ώστε αυτό να τροφοδοτήσει ένα κλίμα μεταξύ μας αντιπαράθεσης που θα ακυρώσει κάθε προσπάθεια.

Χωρίς, να διεκδικώ κάποιο πρωταγωνιστικό ή αντιπροσωπευτικό ρόλο, θέλω να πω ότι, αν και διάβασαν την χθεσινή ανάρτησή μου πάνω από 1000 άτομα, για το πρώτο θέμα αντέδρασαν κάποιες φωνές με μοιρολατρικές και απογοητευτικές τάσεις, με σχολαστικές διαδικαστικές απαιτήσεις κλπ

Όσον αφορά το δεύτερο, αποτελούν σοβαρή ανησυχία οι ανακοινώσεις του Ντούλε στο Καραχάτζη το προηγούμενο Σάββατο.

Ανεξαρτήτως του περιορισμένου κοινού, το οποίο τον χειροκρότησε μόνο μία φορά όταν τους υποσχέθηκε ότι «σύντομα θα πάρουμε το δήμο από τους αντιπάλους μας» (!), ο Ντούλες, ο αναντικατάστατος «αρχηγός» μίλησε, όχι για τον ακούσει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, ούτε για να εξαγγείλει τις δικές του ιδέες για να απαλλαγεί ο τόπος μας από το κακό που «έχει κάτσει σταυροπόδι», αλλά για να περάσουν σε συγκεκριμένα κέντρα, επίσημα και ανεπίσημα, στην Ελλάδα, εννοείται προ της συνάντησης με τον Υπουργό, εκείνα τα μηνύματα που δεσμεύουν τον Ντούλε ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί να συμφέροντά τους και κατ'επέκταση τα μηνύματα που πιστεύει ότι θα του εξασφαλίσουν, ενόψει, όπως είπαμε των εξελίξεων που θα λάβουν χώρα σύντομα, τη συνέχεια «στο τιμόνι» του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Τον ίδιο ρόλο έχει αναλάβει και η ταυτισμένη με το Ντούλε ιστοσελίδα, η οποία ξεπέρασε ακόμα και την εποχή Χότζα όσον αφορά την προσωπολατρία. (Το ίδιο τμήμα, λένε φήμες έχει αναλάβει τη συγγραφή στο μέλλον βιογραφικού του αρχηγού με βάση τα τωρινά δημοσιεύματά τους!!!!)

Τι είπε ο Ντούλες στο Καραχάτζη;!

ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ, (δλδ με ιδιότητες χριστιανού θρησκευτικού ηγέτη και όπως κανένας άλλος αρχηγός κόμματος τουλάχιστον στις γύρω χώρες) ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ο Ντούλες λοιπόν πήρε θέση αργοπορημένου παρατηρητή, για να πει ότι «το κακό έχει καθίσει σταυροπόδι στον τόπο μας», ότι «αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξή μας» κλπ. Αναφέρθηκε στο διαχρονικό πρόβλημα του περιουσιακού για να πει ότι ή «δεν κινούμαστε, ή κινούμαστε αποσπασματικά» για την αντιμετώπισή του.

Ασφαλώς δεν είπε από ποιον άλλον (εκτός από την ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ) περιμένει να μας συντονίσει;! Με τις διαπιστώσεις αυτές θέλησε, όπως πάντα, να αποποιηθεί τις ευθύνες και ενοχές του, άμεσες και έμμεσες, που εμπόδισε λχ, την ΟΜΟΝΟΙΑ να κόψει από την αρχή το κεφάλι του φιδιού που φέρει την ταμπέλα των αλλοεθνών δήθεν πρώην ιδιοκτητών, (Το 1998-99, τότε που η εκστρατεία υφαρπαγής των περιουσιών μας ήταν στα πρώτα βήματα, οι Πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίμεναν το υπόμνημα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το ιδιοκτησιακό για να αντιδράσουν αναλόγως. Ο Ντούλες όμως, ως πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τότε, αφού δεν κατάφερε να εμποδίσει την διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών από τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες, εξαφάνισε το υπόμνημα μαζί με τις 15 χιλιάδες υπογραφές τους.) Ευθύνεται που δεν έστησε πολιτικό, διοικητικό, δικαστικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της κλιμακωμένης κατάστασης, που επέλεξε συνεργάτες του άτομα που συνέβαλαν άμεσα στην κατασκευή της πλεκτάνης για την υφαρπαγή εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων γαιών, που ανήκουν σε Έλληνες ή στην κοινότητα των Ελλήνων, από τη Χιμάρα και μέχρι τη Φοινίκη και τη Δρόπολη.

Ο Ντούλες στο Καραχάτζη, ως συνήθως στα 25 χρόνια αρχηγίας του, πριν από κάθε δύσκολη στιγμή που τίθεται σε αμφισβήτηση η αρχηγική του θέση, άφησε να εννοηθεί με γενικά λόγια και όχι με συγκεκριμένες πράξεις, ότι είναι υπέρ της ενότητας, της συμφιλίωσης (αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε στο Καραχάτζη), σύμπραξης...

Αλλά πώς τα εννοεί ο Ντούλες αυτά. Ως μοιραδιάριδες στην πίτα, (της εθνικής Ελληνικής μειονότητας) όπου αρχηγός θα είναι αυτός με απόλυτο δικαίωμα στη μοιρασιά.

Στην προκειμένη περίπτωση κωδικοποίησε τον δικό του πόθο, (δλδ να αναγκαστούν να καθίσουν γονατιστοί γύρω του όλοι οι αντίπαλοί του, -το σχήμα ενότητας του Ντούλε) ως μήνυμα που ο ίδιος αναμένει να δοθεί σύντομα σε όλους αυτούς από το εθνικό κέντρο, Γι' αυτό, επικαλούμενος θεικά και αρχαιοελληνικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να σεβαστούν οι αντίπαλοί του προς τον ίδιο, τους επιτέθηκε σκληρά. Αλλά με την επιχειρήματα;! Με όλο το οπλοστάσιο των ενοχών του. Ό, τι ο ίδιος κάνει τόσα χρόνια σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε.Μειονότητας και των δημοκρατικών αρχών στους θεσμούς της, τα αποδίδει κάθε φορά στους νέους του αντιπάλους, τους οποίους τους θέλει με τη βοήθεια ελληνικών παραγόντων, κλεισμένους στο μαντρί του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ντούλες θεωρεί τη συνεργασία με τον αλβανικό παράγοντα, κυρίως τον πολιτικό, δικό του μονοπώλιο. Όποιος άλλος το επιδιώξει, θεωρείται προδότης. (Ιδού και το μεγάλο του «εθνικό» εφεύρημα, το ελληνόμετρο!). Ο ίδιος λησμονάει ότι επί 15 χρόνια σύμπραξης σε δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις στη χώρα, όσο ικανοποιούνταν τα δικά του προσωπικά και τις κλίκας του συμφέροντα, η Ε.Ε. Μειονότητα έχαιρε, κατ' αυτόν, όλων των δικαιωμάτων. Μόλις όμως θίγονταν τα συμφέροντά του, τότε θυμούνταν ότι δε γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα της Ε.Ε.Μ!!!

Το Φλεβάρη του 2017, οι αντίπαλοι του Ντούλε δέχτηκαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Ράμα, με τον οποίο ο Ντούλες είχε γκρεμίσει τις γέφυρες φιλίας. Στη συνάντηση αυτή, ειπώθηκαν και τέθηκαν τόσα πολλά πράγματα και αιτήματα εθνικού περιεχομένου, που ο Ντούλες δεν είχε αρθρώσει σε όλη την πολιτική σταδιοδρομία! Η συνάντηση κρίθηκε όμως προδοτική και εχθρική και αποτελεί και σήμερα επιχείρημα προδοσίας των αντιπάλων του!!!

Εκείνο όμως που αποκαλύπτει τους γνωστούς υποστηρικτές του Ντούλε, είναι η δήλωσή του για το δήθεν σχολείο στο Βρυώνι. Ο Ντούλες φώναζε να ακούσουν όλοι ότι τα λεφτά υπάρχουν. (!!) Δεν είπε όμως, ποιος είναι ο φορέας που έχει τα λεφτά και θα αναλάβει την κατασκευή του σχολείου. Τι σχολείο θα είναι, (δημοτικό, γυμνάσιο λύκειο, ιδιωτικό, δημόσιο;!), Τι σκέφτεται η κοινότητα (Ο Ντούλες, με την ιδιότητα

«του μόνιμου και νόμιμου εκπροσώπου» της Ε.Ε.Μειονότητας, αξιοποιείται τώρα πιθανόν για να ακυρώσει την ισχύ επιστολής διαμαρτυρίας των γονέων και δασκάλων προς τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, η οποία έβαλε πάγο στην προσπάθεια ανέγερσης του συγκεκριμένου σχολείου.) Δε λέει όμως τι μελέτες υπάρχουν για την προοπτική του, ποιες συνέπειες εθνικές συνεπάγονται. Λόγου χάρη τι σημαίνει να πάρεις τα ελληνόπουλα από ένα αστικό κέντρο όπως οι Άγιοι Σαράντα, πόλη για την οποία άλλοι έφτυσαν αίμα για να αλλάξουν τους δημογραφικούς, κοινωνικούς, εθνικούς θρησκευτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς συσχετισμούς σε βάρος των Ελλήνων και να τα φέρεις σε ένα ελληνικό μειονοτικό χωριό; ! Η λέει (δε λέει αλλά αφήνει να εννοηθεί) καλά με το σχολείο αυτό θα κλείσουμε τα υπάρχοντα ελληνικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο, τι θα γίνει με τα αλβανικά σχολεία που έχουν ανοίξει στις περιοχές μας λόγω της ύποπτης εκπαιδευτικής πολιτικής που υποστήριξε ο ίδιος. Δεν είναι απλώς ότι θα κλείσουν κάποια ελληνικά σχολεία ως ιστορικό κεκτημένο, δεν είναι ότι θα συμβάλλουμε ώστε το αλβανικό κράτος να απαλλαγεί από κάποιες εθνικές υποχρεώσεις προς τον Ελληνισμό της Αλβανίας, τα ελληνικά σχολεία που αποτελούν ταυτόχρονα την έμπρακτη θεσμική εθνική ταυτότητα του ελληνισμού στην Αλβανία, Αποφεύγει να δει στον ιστορικό ορίζοντα ότι με κλεισμένα τα ελληνικά σχολεία και ανοιχτά τα αλβανικά και με τις πάνω από χίλιες πολιτογραφήσεις αλβανικών οικογενειών που επέτρεψαν οι συνεργάτες του στο Δήμο Φοινικαίων, πώς θα υπάρχει ο Ελληνισμός;!! Δε λέει τι θα γίνει με τους δασκάλους, με τα παιδιά των οποίων και του περιβάλλοντός τους μένουν ανοιχτά τα μέχρι τώρα σχολεία.

Ο Ντούλες, είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν στήριξε την παιδεία στη μητρική γλώσσα απεναντίας συνέβαλε στην υποβάθμισή τους για να διευκολύνει, πότε ανοιχτά και πότε κρυφά, την πολιτική των σχολείων που ανέφερε στο Καραχάτζη: Τα ιδιωτικά, κυρίως τα εκκλησιαστικά!

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το σχολείο στη Χιμάρα. Αφού, μετά τις εκλογές του 2003 διατυπώθηκε κατά κάποιον τρόπο ο όρος ύπαρξης εθνικής ελληνικής μειονότητας και στη Χιμάρα, φάνηκε εφικτό να ανοίξει ελληνικό δημόσιο σχολεία και εδώ. Ετοιμάστηκε και ο σχετικός φάκελος. Αλλά... Ο Ντούλες παραιτήθηκε της προσπάθειας για ελληνικό δημόσιο σχολείο για να στηρίξει την έναρξη ιδιωτικού σχολείου στη Χιμάρα, το οποίο άνοιξε το 2005. Όμως η λειτουργία του δεν ικανοποιούσε τη επιλογή Ντούλε, όσον αφορά τον φορέα του, οπότε στα εγκαίνια του σχολείου, ο Ντούλες εγκατέλειψε το Στυλιανίδη που είχε έρθει από Αθήνα για το σκοπό αυτό.

Νομίζω ότι τίθεται στα σοβαρά ένα βασικό ερώτημα: Ποιος είναι ο κύριος Ντούλες και ποιον εξυπηρετεί ;! Ποιος τον στηρίζει πραγματικά, εφόσον ποτέ δεν εκλέγη στη αλβανική βουλή με ψήφους Ελλήνων, παρά μόνο με τερτίπια αλβανικών κομμάτων μέχρι και με ψηφοδέλτια αυτών. Πώς επιτρέπεται και γιατί ώστε η εθνική ελληνική μειονότητα να καταναλώνει ενέργειες δεκαετιών να τον ξεφορτωθεί και επειδή δεν τα καταφέρνει φθάνει στο σημείο να στρέφεται εναντίον των εθνικών της συμφερόντων;!!!



469 Απήχηση **76** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η συνάντηση με τον υφυπουργό εξωτερικών ως μια ιστορική ευκαιρία για ανάκαμψη του ελληνισμού της Αλβανίας (να μετατραπεί σε πανβορειοηπειρωτικό κίνημα)

07.07.2020

Πληροφορούμαστε ότι τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξει μια συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εξωτερικών κυρίου Κωνσταντίνου Βλάση, με στελέχη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Το συγκεκριμένο βήμα από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, που στηρίζεται βέβαια στην πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού, αποτελεί μια τομή θα λέγαμε ιστορικής σημασίας.

Να τονίσουμε ότι μια παρόμοια προσπάθεια, ξανά από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρα Μπακογιάννη, είχε δρομολογηθεί και το 2007, γνωστή ως η συνάντηση του Κάραβελ, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε διότι έθιγε διαπλεκόμενα συμφέροντα παραγόντων που «ασχολούνταν» με το Βορειοηπειρωτικό.

Ανεξαρτήτως αν προσωπικά θα προσκληθώ ή όχι για να μετάσχω και στη συνάντηση αυτή, πίστευα και πιστεύω, πρότεινα, στήριζα και στηρίζω, ότι στην κατάσταση που έχει φθάσει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, μόνο η επίσημη ελληνική πολιτική (εθνική) παρέμβαση, μπορεί να σώσει το εθνικό αυτό θέμα, η σημασία του οποίου στις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στην περιοχή, αποδεικνύεται μείζονος σημασίας για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, όπως ποτέ ιστορικά.

Η νέα συνάντηση που αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Βλάσης, έχει εξ αρχής κάποιες διαφορές από το 2007. Ο ίδιος δεν ανήκει σε κάποια δομή του ένοχου παρελθόντος και φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει σημείο αναφοράς και προσανατολισμού το εθνικό χρέος σε ένα γενικότερο εθνικό και πολιτικό πλαίσιο.

Δεύτερο, έχει ξεκινήσει πριν από καιρό μια προεργασία καθορισμού στόχων και αναζήτησης τρόπων επίτευξης αυτών, αλλά και επιλογής προσώπων.

Τρίτο. Απ' όσα πληροφορούμαστε η συνάντηση δεν θα λήξει με τη γνωστή συναισθηματική έκκληση για ένωση, συμφιλίωση, ομοψυχία κλπ. Ο Υπουργός θα ακούσει προσωπικά ένα - ένα τα στελέχη της Ε.Ε.Μ για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, δηλαδή θα έχει τα δικά του φίλτρα, με σκοπό, από ό τι φαίνεται, να αποχτήσει δική του άποψη για τα βάρη του καθενός από τα στελέχη αυτά, να διαπιστώσει ικανότητες, ενοχές, λάθη για να ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία τομών και ανασύστασης δομών.

Ωστόσο, η κρισιμότητα της υπόθεσης του εθνικού μας θέματος απαιτεί την όλη στήριξη όλων των παραγόντων που ασχολούνται με το Βορειοηπειρωτικό, όλων των Βορειοηπειρωτών. Και πρωτ' απ' όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε να παρακαμφθούν οι πιέσεις που βέβαια θα δεχτεί ο Υπουργός και το επιτελείο του, οι οποίες πιέσεις δεν είναι απλές, αλλά εκπροσωπούν από οικονομικά μέχρι γεωπολιτικά συμφέροντα, από ελληνικά μέχρι αλβανικά με επέκταση σε γνωστές δυνάμεις και χώρες που στηρίζουν τα αλβανικά συμφέροντα στην περιοχή ως δικά τους.

Θα πρέπει να συμβάλλουμε να μη επιτραπεί η ανακύκλωση στελεχών και δομών που φέρουν την καίρια ευθύνη για την μέχρι τώρα κατάσταση.

Μπορεί ο καθένας μας προσωπικά, αλλά και ο κάθε σύλλογος και σύνδεσμος στην Αλβανία, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να εκφραστεί, να στείλει τις απόψεις του στο γραφείο του Υπουργού και στην κυβέρνηση για το πώς ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου θα ανακάμψει και θα αποτελέσει το βαρυσήμαντο ρόλο που είχε στην Αλβανία και στην περιοχή.

Θα πρέπει η συνάντηση αυτή να μη αφεθεί στα χέρια και στην κρίση μερικών μόνων προσκεκλημένων ατόμων σ' αυτή που πιθανόν να έχουν επιλεγεί κατά λάθος. Θα πρέπει να μετατραπεί σε μια υπόθεση όλων των Βορειοηπειρωτών, με θετική διάθεση και στήριξη με προτάσεις, τόσο προς άρνηση του κακού, όσο και προς στήριξη ριζικών λύσεων! Σε ένα κίνημα πανελληνικό και πανβορειοηπειρωτικό!

(Το τονίζω αυτό διότι προσωπικά και από καιρό έχω υποβάλλει στο γραφείο του Υπουργού γραπτές μια σειρά από προτάσεις και λύσεις και θα συνεχίσω να το κάνω και στο άμεσο μέλλον.)

Η μέχρι τώρα συμπεριφορά μας ότι επειδή επί δεκαετίες επικρατεί με τη στήριξη κύκλων και παραγόντων από Ελλάδα ένα κατεστημένο το οποίο εμείς οι Βορειοηπειρώτες δε θέλουμε, άρα ή κάνουμε άλλο κόμμα, ή καταδικάζουμε το κατεστημένο αυτό πηγαίνοντας και ψηφίζοντας αλβανικά κόμματα, απεδείχθη τραγικό εθνικό λάθος. Όπως τραγική είναι η βορειοηπειρωτική συμπεριφορά που καλλιέργησαν οι πολιτικοί μας ηγέτες ότι σημασία έχει να λύσουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα αναζητώντας τη λύση σε μια αλβανική δομή που απαιτεί (είτε ανοιχτά, είτε ύπουλα) την απώθηση της εθνικής συνείδησης και της συλλογικής εθνικής μας συμπεριφοράς.

Τη βαρύτητα της συνάντησης αυτής καθιστά και το γεγονός ότι από τότε που η Ελλάδα επέτρεψε την απόσπαση του εδώ Ελληνισμού και την μετατροπή του σε Εθνική Μειονότητα, ποτέ η επίσημη Αθήνα (εκτός από σπάνιες περιπτώσεις και για συγκεκριμένα, αλλά ασήμαντα θέματα) δεν ζήτησε σε επίσημο διάλογο τους εκπροσώπους της και δεν ανέλαβε πρωτοβουλία υπόδειξης και καθοδήγησης προς κοινούς εθνικούς στόχους του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. Μειονότητας, ή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, ή του Ελληνισμού της Αλβανίας, κυρίως κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και το Μεσοπόλεμο μέχρι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν άντρες, με βαθύ γνώσεις, με σταθερές εθνικές αρχές, με ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο τους.

Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να αναδειχθούμε στο ύψος των παραδόσεων, των εθνικών υποχρεώσεων και περιστάσεων, στο ύψος των εθνικών ευθυνών μας.

909 Απήχηση

173 Αλληλεπιδράσεις

5 σχόλια 5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Για να μιλούμε ελληνικά μεταξύ μας θα πρέπει να έχουμε βγάλει άδεια από το δήμο!!

02.07.2020

Οι εφαρμοστικές διατάξεις προς εφαρμογή του νόμου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων της αλβανικής κυβέρνησης παραβιάζουν ακρογωνιαίες ελευθερίες και δικαιώματα ξεπερνώντας κάθε δικτατορικό καθεστώς!

Οι «μόνιμοι» και μόνιμοι εκπροσωπευτικοί μας φορείς (ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ) στον ύπνο της αρκούδας, σε περασμένα μεσάνυχτα, σε αναμονή του επόμενου λάθους της κυβέρνησης για να έχουν αυτοί να φωνάζουν ως τρόπο πολιτικής τους ύπαρξης. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το μαχαίρι δεν φτάνει απλώς στο κόκαλο, αλλά το σπάει εντελώς...!!!

Για να μιλούμε ελληνικά μεταξύ μας θα πρέπει να έχουμε βγάλει άδεια από το δήμο !!! Χθες, 01.07.2020, προσωπικά ο Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος και για την τοπική αυτοδιοίκηση, Σάντερ Λέσαϊ, κάλεσε στρογγυλή τράπεζα στα Τίρανα για συζήτηση δύο προσχεδίων εφαρμοστικών διατάξεων για τον νόμο 96/2017 «Για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στη Αλβανική Δημοκρατία». Πρόκειται για το προσχέδιο εφαρμοστικής διάταξης ή νόμου που αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης μιας νέας εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, (ήδη υπάρχουν 8 τέτοιες αναγνωρισμένες με τον προαναφερόμενο νόμο) και για τον προσχέδιο εφαρμοστικής διάταξης «για τον τρόπο χρήσης της γλώσσας των εθνικών μειονοτήτων στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και των θεσμών της τοπικής διοίκησης»

Ο Υπουργός δεν κάλεσε να εκφέρουν άποψη οι ενδιαφερόμενοι φορείς, εκπρόσωποι των εθνικών μειονοτήτων. Κάλεσε τους εκπροσώπους του βαθύ αλβανικού εθνικιστικού οπλοστασίου που τρέφεται με ανθελληνισμό. Τζούφι, Μέμα, Κοτσάκι, Ταρίφα κλπ Εκείνους δλδ που παραβιάζουν καθημερινά και δημοσίως όλες τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 96/2027 (περί απαγόρευσης της δυσφήμισης σε βάρος των εθνικών μειονοτήτων). Οι συνομιλητές του Λέσαϊ όχι μόνο επιδίωξαν να αμφισβητήσουν την ιστορία του ελληνισμού στην Αλβανία, αλλά και να επιβάλλουν τις «αρχές» τους για το στραγγαλισμό και εκείνων των ελάχιστων δικαιωμάτων μας ως ιστορικά κεκτημένα! Όλα δείχνουν ότι τους φοβίζει ο σεβασμός των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας, (Μόνο αυτή έχουν υπόψη όταν κάνουν τέτοιους περιοριστικούς νόμους) σε ένα σύνδρομο και σύμπλεγμα κατωτερότητας που εκδηλώνεται στον φόβο της πλειοψηφίας από την μειοψηφία, την ελληνική μειονότητα, την οποία οι ίδιοι θέλουν να την παρουσιάσουν μικρή και ανύπαρκτη, αλλά την τρέμουν!

Ποιο ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Υπουργός με τη χθεσινή ημερίδα. Τα γνωστά από τα παλιά. Οτι στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να προχωρήσει δήθεν σε ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού μειονοτικών δικαιωμάτων, προσκρούει στην αντίσταση του αλβανικού λαού!!!! Και με την ικανοποίηση των στόχων των εθνικιστών να αποκομίσουν εθνικό ανάστημα!!

Πραχτικά, με τον δεύτερο εφαρμοστικό νόμο, η κυβέρνηση με την ταχτική της σχετικότητας, (δλδ, ενώ για τις εθνικές μειονότητες που αποτελούν ένα αρκετά υψηλό συμπαγές σύνολο, 20% του πληθυσμού μιας διοικητικής διαίρεσης, καθιερώνεται νομικό πλαίσιο για τη χρήση της μητρικής γλώσσας, για τα υπόλοιπα διάσπαρτα μέλη τους στην αλβανική επικράτεια, δεν υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις), επιδιώκει να φτιάξει από την μία γκέτο και από την άλλη να υπομονεύει, αγνοεί και παραβιάζει όποτε θέλει και όποιος θέλει τα δικαιώματα των διάσπαρτων μελών των εθνικών μειονοτήτων που

δεν αποτελούν συνεκτικές ομάδες του 20% του πληθυσμού σε συγκεκριμένες διοικητικές μονάδες. Δλδ ακόμα και στους Αγίους Σαράντα, το Αργυρόκαστρο το Δέλβινο τη Χιμάρα, άσε μετά τα Τίρανα, την Κορυτσά, το Δυρράχιο κλπ, οι Έλληνες θα είναι αρκετά ευάλωτοι όταν πρόκειται για τη χρήση της μητρικής γλώσσας, ακόμα και μεταξύ τους. Σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων.(δλδ σε κάθε περίπτωση μπορεί να κλειστούν)

Ταυτόχρονα με το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμοστικού νόμου η κυβέρνηση στρέφεται με σκληρά νομικά μέτρα για να περιορίσει ακόμα και τη χρήση της μητρικής γλώσσας σε περιοχές με συμπαγή μειονοτικό πληθυσμό. Έχει στο νου της αποκλειστικά την Εθνική Ελληνική Μειονότητα ή τον Ελληνισμό της Αλβανίας, διότι μόνο εμείς μπορούμε να εκπληρώσουμε τον όρο αυτό (του 20%).

Επίσης και ο όρος 20% κρύβει τη σκοπιμότητα, ώστε η Ελληνική Μειονότητα να μη πετύχει νέες περιοχές αναγνώρισης ελληνικότητας, πέρα απ' αυτές που αυθαιρέτως αναγνωρίζει το αλβανικό κράτος και εκπροσωπούνται πλέον με τους δύο ελληνικούς μειονοτικούς δήμους, οι οποίοι δυστυχώς περικλείουν 10 τουλάχιστον χωριά λιγότερα από τα 100 που αναγνώριζε το καθεστώς Χότζα. Ταυτόχρονα, ούτε ο νόμος, αλλά ούτε ο εφαρμοστικός νόμος δεν μας λέει τον τρόπο αναγνώρισης του 20 τοις εκατό!!!

Γενικώς, τόσο ο νόμος 96/2017 για τις εθνικές μειονότητες, αλλά άλλο τόσο ο συγκεκριμένος εφαρμοστικός νόμος εξουδετερώνει ιστορικά κεκτημένα που αποχτήθηκαν με αίμα και θυσίες.

Ο εφαρμοστικός αυτός νόμος ως προσχέδιο, δεν επιδιώκει να ρυθμίσει τη χρήση της μητρικής γλώσσας από τα μέλη μιας εθνικής μειονότητας (διάβασε πάντα Εθνική, Ελληνική Μειονότητα), στις σχέσεις τους με τους κρατικούς θεσμούς, αλλά το πώς οι κρατικοί θεσμοί θα ελέγχουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας ακόμα και στην μεταξύ τους επικοινωνία. (Όπως αναφέραμε δημιουργείται ταυτόχρονα προηγούμενο ώστε να ξεχάσουμε τον σεβασμό τέτοιων δικαιωμάτων πέρα από περιοχές με πάνω από 20% Έλληνες,- δλδ στην υπόλοιπη αλβανική επικράτεια). Έτσι, το σημείο 1 του προσχεδίου αυτού αναφέρει ότι ένα μέλος μιας εθνικής μειονότητας για να επικοινωνήσει στη μητρική του γλώσσα με ένα άλλο μέλος της ίδιας μειονότητας, πρέπει να ανήκει σε μια συμπαγή εθνική κοινότητα που αποτελεί το 20 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού μιας διοικητικής διαίρεσης και αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί ειδική άδεια από το δημοτικό συμβούλιο. Δλδ η ρύθμιση αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, διότι θα απαγορεύει με νόμο τη χρήση της μητρικής γλώσσας από τους φορείς της, χωρίς κρατική άδεια!!

Πιο ωμή παραβίαση του ίδιου του αλβανικού συντάγματος και της Διεθνούς Νομοθεσίας δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.

Επίσης, το σχέδιο αυτό εφαρμοστικού νόμου, περιορίζει το δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας στις σχέσεις των φορέων της με την τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποιες τυπικές και ασήμαντες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, για την καθεμιά απ' αυτές θα χρειάζεται πρώτα εξασφάλιση άδειας από το δημοτικό συμβούλιο!!! (Έτσι εξηγείται που κάποιοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καταργήσει «αυτόβουλα» το δικαίωμα υποβολής εγγράφων στη μητρική γλώσσα, ή τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην επίσημη λειτουργία του θεσμού που εκπροσωπούν και διοικούν, παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση Πλαίσιο για τις μειονότητες και ο ίδιος ο νόμος 96/2017, είναι ανοιχτός) Δλδ έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με το σύνταγμα της χώρας, αλλά και με τον νόμο στον οποίο αναφέρεται ο νυν εφαρμοστικός νόμος (96/2017) και ασφαλώς με τις αντίστοιχες Διεθνείς Συμβάσεις που θεωρούν αυτονόητο την ισότιμη χρήση της μητρικής με την επίσημη γλώσσα στις σχέσεις των μελών (ως

άτομα μάλιστα, δλδ πέρα από το 20%) μιας εθνικής μειονότητας με τους κρατικούς φορείς!!

Προκύπτει τέλος, ότι ο συγκεκριμένος εφαρμοστικός νόμος να φανερώνει ανοιχτά την σκοπιμότητα του νόμου 96 /2017, σύμφωνα με τον οποίο, όχι μόνο δε σημειώνεται πρόοδος σε ό τι αφορά τον σεβασμό των εθνικών μας δικαιωμάτων, αλλά καταργούνται ιστορικά κεκτημένα. Για τα πάντα χρειάζεται άδεια από το κράτος, με επίκεντρο τον πρωθυπουργό. Μάλιστα και η ελευθερία χρήσης στην καθημερινότητα της μητρικής γλώσσας εισέρχεται στην καραντίνα περιοριστικών νομικών πλαισίων που αναδεικνύουν την τάση απόλυτου ελέγχου από το κράτος και το δικαιώματος αυτού. Όπως όμως αναφέραμε και στην αρχή, οι εκπρόσωποί μας αδιαφορούν γι' αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, ή καταναλώνονται σε φλυαρίες σε ΜΜΕ, όμως δεν προβαίνουν σε επίσημες καταγγελίες, σε αντιδράσεις και προτάσεις! Η ίδια απαθέστατη στάση όπως συνέβη από την ΟΜΟΝΟΙΑ και ΚΕΑΔ και στη διαδικασία ψήφισης του νόμου 96/2017 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων με το σκεπτικό να έχουν να κατηγορούν την κυβέρνηση, ως το μόνο οξυγόνο για την πολιτική τους ύπαρξη!

ΤΕΛΟΣ



1.000 Απήχηση **113** Αλληλεπιδράσεις **5**
κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

**Ως βάρβαροι πειρατές κουρσέψαμε τον τόπο μας! η απειλή της Δρόβιανης
Υπεύθυνοι για τον αφελληνισμό του τόπου μας ... οι δικοί μας εκπρόσωποι!;**
26.06.2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σε κάποια ανάρτηση θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις αντιδράσεις, επιθέσεις, δυσφημίσεις στο πρόσωπό μου και στους φορείς αυτών. Σήμερα θέλω να πω μόνο ότι είμαι ενσυνείδητος ότι με τις αναρτήσεις και αναλύσεις μου δε θα ευαισθητοποιήσω αυτούς τους φορείς, ούτε και την κοινότητά μας! Εντούτοις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τα όσα γράφω δεν φιλοδοξώ κάτι προσωπικά. Ούτε περιμένω να με δικαιώσει κάποιος! Ή, να μου ζητήσει κανείς τη γνώμη και την άποψη!

Δικαιούμαι, όμως να πω ότι, προσωπικά δε θα αποδεχτώ την πρόκληση αυτή. Ότι για να σου αναγνωρίσουν αξίες θα πρέπει να πέσεις στο επίπεδο της κατάντιας που βιώνει ο τόπος μας, να είσαι μέρος της εθνικής κατήφειας, μειοδοσίας, ενοχής και των διαπλεκόμενων! Ανεξαρτήτως που σήμερα αυτή η πραγματικότητα αποτελεί πλειοψηφία και δύναμη ισοπέδωσης, εξουδετέρωσης και καταστροφής των κοινών και εθνικών αξιών στο όνομα ιδιοτελών συμφερόντων (για τα άτομα με εξουσία) που καταλήγει σε τρόπο επιβίωσης στους απλώς «Έλληνες»!

Βασικό μου κίνητρο είναι να καταγραφεί η ιστορία του τόπου μας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε για την ιστορία του μέλλοντος ώστε να βρεθεί τουλάχιστον η αλήθεια για το πώς ως βάρβαροι πειρατές κουρσέψαμε τον τόπο μας!

Ξεκίνησα για την ανάρτηση αυτή, από μια προφορική αναφορά που έγινε πρόσφατα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας, ότι την ελληνικότητα του δήμου Φοινικαίων δεν απειλούν μόνο οι γνωστές περιπτώσεις υφαρπαγών 180 χιλιάδων στρεμμάτων βοσκοτόπων και δασών, από δήθεν Αλβανούς πρώην ιδιοκτήτες! (Το θέμα αυτό πλέον υπερ καταναλώθηκε όσον αφορά την αξιοποίησή του για προβολή κούφιου εθνικού πατριωτισμού από τις αρχές μας, ή ως επιχείρημα απόδειξης παραβίασης εθνικών δικαιωμάτων, αλλά που ποτέ δεν έγινε τίποτε για την επίλυσή του. Και τώρα οδεύει προς παγίωση! Και δεν πρόκειται μόνο για το Δήμο Φοινικαίων...!!!)

Η αναφορά αυτή αποκαλύπτει λοιπόν ότι η ελληνικότητα του Δήμου Φοινικαίων, (όπως κάθε άλλης ελληνικής οντότητας), απειλείται από τη δήμευση από το κράτος 30 άλλων χιλιάδων στρεμμάτων δασών και βοσκοτόπων για να δοθούν ως αποζημίωση σε Αλβανούς δήθεν πρώην ιδιοκτήτες !!!! Επίσης από τα όρια του Δήμου και για λογαριασμό άλλου δήμου αφαιρέθηκαν αυθαιρέτως άλλα 1800 στρέμματα !!!

ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ.

Έχει όμως και μερικές ακόμα πιο δραματικές διαστάσεις!

Η κυβερνητική απόφαση για τη συγκεκριμένη κρατική δήμευση φέρει ημερομηνία το 2008. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί δεν υπήρξε πολιτική αντίδραση;;;!!! Τι έκαναν τα καλά παιδιά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ ή και στα άλλα αλβανικά κόμματα που μας διοικούσαν, διοικούν και εκπροσωπούν;!! Ποιος τους έδωσε εντολή να κλείσουν το στόμα;!!! Σήμερα, αυτοί είναι τιμημένοι «στην κοινότητά μας», έχουν βίλες με πισίνες, πολυτελή αυτοκίνητα, πολλά χρήματα στις τράπεζες της Ελλάδας και άλλες περιουσίες. Την ίδια στιγμή επί 30 χρόνια τα νέα αφεντικά στον Ελληνισμό του Δήμου Φοινικαίων δεν συνέβαλαν διόλου ώστε οι Έλληνες να πάρουν τους τίτλους ιδιοκτησίας επί της αγροτικής γης, με αποτέλεσμα σήμερα μόλις το 15 % να διαθέτει τίτλους. Απεναντίας, συνέβαλαν ώστε χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης, με την εγγύησή τους και την συμβολή τους να ενοικιαστούν, έτσι χωρίς τίτλους και για 90 χρόνια σε Αλβανούς ιδιοκτήτες (Δλδ, παραδώσαμε όχι απλώς τη γη, αλλά την πατρίδα μας, για τρεις καφέδες στο Κολωνάκι, όπως έγραφα και αλλού!)

ΠΟΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;!

Ο χάρτης των δημεύσεων της κυβερνητικής απόφασης του 2008 σβήνει εντελώς το ιστορικό και φημισμένο για την προσφορά του στα γράμματα και τον Ελληνισμό, χωριό της Δρόβιανης ! Την ίδια στιγμή το χωριό αυτό όπως και άλλα ιστορικά χωριά μας εγκαταλείπονται διότι δεν καταβάλλεται καμιά προσπάθεια για να ζωντανέψουν. Συμβαίνει όπως στις περιπτώσεις που αφήνουμε να υποβαθμιστεί ένα αντικείμενο – στόχος, να υποτιμηθεί για να εξαγοραστεί σε τιμή ξευτίλα!

ΈΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ. Η Δρόβιανη βρίσκεται μόλις 5 χμ μακριά από το δημόσιο δρόμο και συνέχεια της κοιλάδας της Μπίστρισσας, με αγνά το Μπραϊλάτι και το Κώσταρι.

Η ελληνική μειονοτική περιοχή του Κώσταρι, είναι η ακριτική περιοχή που συνδέει τη «γεωγραφία» της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας με την περιοχή του Δελβίνου, το αστικό κέντρο απ' όπου ο Ελληνισμός έχει υποχωρήσει από χρόνια μετά από παρόμοια μεθοδευμένη εγκατάλειψη. Στο Κώσταρι δίνεται, λέγεται, μια μάχη για να σταματήσει η υφαρπαγή μερικών δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων γης. Αλλά, προκύπτει ότι από τις απανωτές δεκάδες δίκες που γίνονται δεν κερδίσαμε τίποτε ουσιαστικό...!! Δεν προσφύγαμε στον εισαγγελέα για κανένα δικαστή παραβάτη, ούτε διαμαρτυρηθήκαμε στο διεθνή παράγοντα που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση της μεταρρύθμιση στη αλβανική δικαιοσύνη που κάνει τους λειτουργούς της να τρέμουν... ούτε καταφέραμε να προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για παραβίαση ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων. Αν προσέξουμε όμως καλά, πίσω από τις ενέργειες αυτές υπάρχουν και δικοί μας, βαρβάρτα στελέχη των φορέων εκπροσώπησης της Ε.Ε.Μειονότητας!

Αλλά ας πάμε πιο κάτω. Η περιοχή του Κώσταρι φθάνει μέχρι την κοίτη της Μπίστρισσας, όπου και ο αυτοκινητόδρομος, όπου φθάνει από την άλλη πλευρά η Δρόβιανη. Όπως είναι γνωστό, το ρου ποταμών και οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν μονίμως γεωστρατηγικά σημεία αναφοράς.

Όμως η κοιλάδα της Μπίστρισσας, από την Τσούκα, την Κρανιά και μέχρι τις πηγές του ποταμού έχει παραδοθεί σε αλβανικά και τουρκικά συμφέροντα !!! Τυχαίο!!! Δόθηκαν όλα με την ευλογία των ανθρώπων του ΚΕΑΔ, της ΟΜΟΝΟΙΑΣ... ή και άλλων δικών μας σε αλβανικά κόμματα Τυχαίο...!!!

ΠΑΜΕ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ! Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ!

Το 2003 το ΚΕΑΔ και η ΟΜΟΝΟΙΑ χάραξαν την ιδέα κατάργησης των μειονοτικών ζωνών !!! Επικαλέστηκαν, λέει το Ευρωπαϊκό δίκαιο που αναφέρεται στα δικαιώματα του ατόμου και όχι σε κοινότητες με γεωγραφική οντότητα. Θέλω να πιστεύω και η εξέλιξη δυστυχώς με επιβεβαίωσε, ότι αυτό έγινε με το αδήλωτο σκεπτικό ώστε η κατάργηση των ορισμένων αυθαιρέτως ασφαλώς, μειονοτικών ζωνών, διεκδικούνταν από «την ηγεσία του Ελληνισμού» με στόχο να κηρύξει ως μειονοτική ζώνη τη Χιμάρα. Κι αυτό επειδή δε μπορούσε η ηγεσία να διεκδικήσει τη διεύρυνση των μειονοτικών ζωνών με βάση των συνταγματικών ρυθμίσεων. Τόσο το περισσότερο, όταν οι ζώνες αυτές, πλην της Χιμάρας, έχουν οριστεί αυθαιρέτως από τους Ιταλούς κατακτητές της Ηπείρου το 1920. Άρα αυτό που απαιτούνταν από την «ηγεσία» ήταν η νομική κατοχύρωση της πραγματικότητας των μειονοτικών ζωνών συμπεριλαμβανομένου και της Χιμάρας και όχι η κατάργηση μερικών για αναγνώριση μίας άλλης... Δεν έγινε...!!! Μια τέτοια εξέλιξη θα μας έδινε διαρκώς το δικαίωμα να επικαλούμαστε το άρθρο 16 της Σύμβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του ΣιΕ, που απαγορεύει λήψη μέτρων που στοχεύουν τη δημογραφική, οικονομική και πολιτιστική αλλοίωση ζωνών που κατοικούνται από μέλη εθνικών μειονοτήτων!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ! Στο όνομα κατάργησης των μειονοτικών ζωνών τα αφεντικά της Ε.Ε.Μ προχώρησαν στην

πολιτογράφηση εκατοντάδων αλβανικών οικογενειών στις κομούνες (σημερινούς δήμους) με παραδοσιακό ελληνικό πληθυσμό, όταν οι αυτόχθονες Έλληνες έχουν φύγει στην Ελλάδα! Γιατί ;!!...

Επίσης, για δικούς του πολιτικούς και εθνικούς λόγους, ο Ράμα, αναγνώρισε δύο ελληνικούς μειονοτικούς δήμους. Με βάση αυτό, πολύ καλά μπορούμε να επικαλεστούμε το άρθρο 16 της Συμβάσης που αναφέραμε ή το αντίστοιχο άρθρο στον αλβανικό νόμο για τις μειονότητες του 2017 και να διαμαρτυρηθούμε ότι η δημοτική κυβερνητική απόφαση του 2008 αποτελεί ωμή παραβίαση των προαναφερόμενων διατάξεων. Γιατί όμως δε γίνεται...;!!! ΤΕΛΟΣ



1.294 Απήχηση 90 Αλληλεπιδράσεις 3 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Το παράδειγμα στο Πρέσεβο ... ως ανάγκη για να ξυπνήσουμε μαζί με την Αθήνα γερό χαστούκι!

22.06.2020

(παρακαλώ διάβασε μέχρι τέλος...! εκεί είναι η ουσία)

Τα εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής 20.06.2020 των Αλβανόφωνων στο Πρέσεβο της Σερβίας, αποτελούν ένα γερό μάθημα, για μας, «την ιστορική», «την μεγαλύτερη», «με σημαντική θέση στα εθνικά ζητήματα της Βαλκανικής», «με ιστορικά κεκτημένα», «την αναγνωρισμένη διεθνώς»....! (Την κούφια ρητορική!!!)

Αποτελούν ένα γερό χαστούκι για την Αθήνα... Και όλους τους παράγοντες που θέλησαν και έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ασχοληθούν με την μοναδική ζώσα εθνική ελληνική μειονότητα της Ελλάδας εκτός και συνέχεια των συνόρων της.

Αποτελούν ένα ηθικό εθνικό δικαίωμα να ξεσηκωθούμε ακόμα και με τη βία, έστω και πέντε, κατά του πολύπλοκου κατεστημένου που ανέλαβε τη διάλυση και ξεπάστρεμα του Ελληνισμού στην Αλβανία, που διέπραξε, θα έλεγα το σύγχρονο μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο διότι ξεπουλήθηκε για προσωπικά συμφέροντα και συμφέροντα τρίτων.

(Δε θέλω να μιλήσω για τους άλλους! Εκείνοι μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους!!!)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΡΕΣΕΒΟ;!

Για πρώτη φορά στην ιστορία κατάφεραν και έστειλαν στη Βουλή του Βελιγραδίου 3-4 αυτόνομους βουλευτές (από κανένα τέτοιο μέχρι τώρα ή έβγαζαν Αλβανόφωνους βουλευτές με άλλα σερβικά κόμματα)

ΕΜΕΙΣ από πέντε αυτόνομους βουλευτές στην πρώτη πλουραλιστική βουλή, δεν εκλέγουμε κανέναν σήμερα! (Έχουμε 6-7 ελληνικής καταγωγής που εκλέγονται με αλβανικά κόμματα.... με γνωστά τα ενδιαφέροντα και τα αποτελέσματα για τον Ελληνισμό....)

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΡΕΣΕΒΟ;!

Τα Τίρανα δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους. (Δικαιολογημένα! Μετά από τις εξελίξεις στο Κόσσοβο και την Βόρεια Μακεδονία, πέτυχαν την γνωστή εθνική πολιτική νίκη με τους Αλβανόφωνους στο Μαυροβούνιο και τώρα στο Πρέσεβο της Σερβίας!!!) Κατά τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, τα Τίρανα είχαν ξεκινήσει από καιρό την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής εθνικής πλατφόρμας στο Πρέσεβο. (Θυμούμαστε όλοι την θριαμβευτική επίσκεψη Ράμα, εδώ και την πορεία του εθνάρχη, στο Κόσσοβο και Βόρεια Μακεδονία, το Νοέμβρη του 2014) Η Αλβανία, η φτωχότερη στατιστικά χώρα στην Ευρώπη, ανέλαβε και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των Αλβανόφωνων στο Πρέσεβο για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και την κοινωνική τους θέση. Τα επίσημα Τίρανα, μάλιστα σε επίπεδο πρωθυπουργού, ζήτησαν από το Βελιγράδι τομές και μέτρα για τα βασικά δικαιώματα των αλβανόφωνων στο Πρέσεβο, (σχολεία στη μητρική γλώσσα, βιβλία από τα Τίρανα για τα σχολεία αυτά, δικαίωμα χρήσης στο δημόσιο της αλβανικής γλώσσας, χρήση των εθνικών συμβόλων κλπ. Κάτι, για τα οποία μπλαμπαρίζουμε και εμείς !!!)

Με βάση αυτών των κοινών εθνικών στόχων τα Τίρανα κατάφεραν να ενώσουν τον πολιτικό παράγοντα στο Πρέσεβο και να κατεβούν στις εκλογές της Κυριακής με ένα κοινό ψηφοδέλτιο και μια ξεκάθαρη εθνική πολιτική ατζέντα! Και πέτυχαν... να διεκδικήσουν περισσότερα, να έχουν φωνή στη Δύση!!

Η ΑΘΗΝΑ Τα γνωστά ... ! Όχι στα 7 ή 10 τελευταία χρόνια αλλά στα 30, άφησε τους Έλληνες της Αλβανίας στο έλεος της τύχης. Στην Αλβανία, υπό την πλήρη έλεγχο των αλβανικών πολιτικών και κρατικών δομών (ο απλός Έλληνας της Αλβανίας, στο παράδειγμα των πολιτικών του, ψάχνει τον Αλβανό του για να επιβιώσει προσωπικά,

με αντάλλαγμα τον άγραφτο νόμο που θέλει την απώθηση της εθνικής του ταυτότητας) Και στην Ελλάδα, χωρίς ακόμα ένα συγκεκριμένο στάτους. Η Αθήνα επέτρεψε ένα κατεστημένο της (σε συνεργασία με τον πουλημένο πολιτικό παράγοντα του Ελληνισμού στην Αλβανία) να μετατρέψει τη Βόρειο Ήπειρο σε μια γιγάντια μαύρη τρύπα. Στο όνομα αυτού του κατεστημένου, που έχει πλέον συγκεκριμένα ονόματα και πρόσωπα, επιτρέψαμε τη διάλυση της παιδείας μας στη μητρική γλώσσα, ή το επιτρέψαμε και το ενθαρρύνσαμε, όπως μέχρι σήμερα, για να φανούν κάποιοι σωτήρες, ή για να τα οικονομήσουν κάποιοι στα διαπλεκόμενα για το Βορειοηπειρωτικό. (Αφήσαμε σκοπίμως τα Βορειοηπειροτόπουλα, πάνω από 12 χρόνια χωρίς βιβλία, εγκαταλείψαμε τους δασκάλους, τα σχολεία) Επιτρέψαμε να απογυμνωθούμε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, γιατί, για την καρέκλα τους οι πολιτικοί μας έγιναν το δεξί χέρι των σχεδίων αυτών, μέχρι ακόμα και την δημογραφική μας αλλοίωση και την εξασθένηση στο απροχώρητο της εθνικής συνείδησης!

Γι' αυτό και η Ελλάδα, νιώθει σήμερα ότι οι Βορειοηπειρώτες δεν εισακούνε στο βούλευμά της, (κατά περίεργο τρόπο όμως συνεχίζει να τηρεί παρόμοια στάση και να στηρίζει το ίδιο κατεστημένο, υπεύθυνο για την εθνική αυτή καταστρατήγηση). Γι' αυτό και οι Βορειοηπειρώτες για να εκδικηθούνε όλη αυτή τη συμπεριφορά στρέφονται, πολύ κακώς βέβαια, ενάντια σε ό, τι πιστεύουν ότι εκπροσωπεί την Αθήνα. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ. ΟΜΩΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΑ.

Το 1991, η Αθήνα με δυσκολία αναγνώρισε την ΟΜΟΝΟΙΑ. Το 1992 επενέβη και (με μεθοδευμένες υποδείξεις Αλβανών) καθαίρεσε την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και 4 από τους 5 βουλευτές της και πάντα κατά τις μεθοδευμένες υποδείξεις των Τυράνων, έφτιαξε ένα κατεστημένο, πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό συνονθύλευμα (όχι εθνικό), που απομύζησε τον τόπο μας.

Το 1991-92 επιδιώξαμε να αντικαταστήσουμε τους κομμουνιστικούς συνεταιρισμούς με καπιταλιστικούς, μα δεχτήκαμε σκληρή δίωξη. Η Αθήνα δε μας βοήθησε τότε ούτε στην προσπάθεια για να νομιμοποιήσουμε την ιδιωτικοποίηση της γης, με αποτέλεσμα και σήμερα να είμαστε (στο Βούρκο) μόλις στο 15 τοις εκατό. Από το 1993-96 θελήσαμε να εφαρμόσουμε στη Βόρειο Ήπειρο πραχτικές του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, (που έσωσε την Κύπρο), αλλά ξαμόλησαν εναντίον μας ακόμα και την ελληνική ΕΥΠ.

Το 1995, με το που εγκρίθηκε ο νόμος για τις ιδιωτικές τράπεζες, προγραμματίσαμε και προτείναμε την ίδρυση ιδιωτικής τράπεζας με κεφάλαια Βορειοηπειρωτών που θα έδινε αυτόνομη ανάπτυξη στον τόπο μας, αλλά οι Έλληνες διπλωμάτες μας διέταξαν να ξεχάσουμε την προσπάθεια. Το 1998 προτείναμε να ιδρύσουμε σχολικά κέντρα για να σώσουμε την παιδεία μας, αλλά η Αθήνα, για να προβάλλει το ρόλο της εκκλησίας και των Ελλήνων ιδιωτών στον τομέα αυτό, επέτρεψε την αυτοδιάλυση της παιδείας μας. Το 1999 προτείναμε την θεμελίωση, στα πρότυπα της αιώνιας παράδοσής μας, ενός Κοινοφελούς Ιδρύματος για τη Βόρειο Ήπειρο, αλλά ο Έλληνας πρέσβης μας απείλησε ότι θα μας κόψει τα πόδια διότι μπαίνουμε σε χωράφια της εκκλησίας.

Την ίδια περίοδο αναπτύξαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα για να ανακόψουμε την εκστρατεία για την υφαρπαγή των λιβαδιών και βοσκότοπων από τους δήθεν πρώην Αλβανούς ιδιοκτήτες, η Αθήνα αξιοποίησε το επιχείρημα ως αντίβαρο για να προωθήσει στην Αλβανία τα ελληνικά πετρέλαια. Το 2001 -2003 και στη συνέχεια, για να πετύχουμε αυτό που εθνικά και πολιτικά πέτυχαν σήμερα οι Αλβανόφωνοι στο Πρέσεβο, προτείναμε το Κίνημα Εθνικής Ενότητας. Ο Έλληνας Πρέσβης ξανά έδωσε την εντολή να ξεχάσουμε τις ιδέες αυτές. Η Αθήνα αναγνώριζε έναν ηγέτη, αυτόν που αναγνωρίζει και σήμερα και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να υποταχτούμε !!!

Το θέμα είναι ότι προσωπικά δεν παραιτήθηκα ποτέ, αλλά οι θερμοί υποστηρικτές μου στο ξεκίνημα αποσύρονταν αμέσως μετά...!!!

Το 2015 αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της παιδείας στη μητρική γλώσσα και ξανά τα ίδια συμφέροντα κατάφεραν να μας εξοστρακίσουν.

Και αυτές είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες μας!!!!

ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ...

Οι πληροφορίες που διαρρέουν υψηλές αλβανικές πηγές, αναφέρουν ότι το Βελιγράδι και η Πρίστινα θα επιλέξουν ως τελική συμφωνία μεταξύ τους για το Κόσοβο, μια από τις δύο λύσεις. Ή τη διχοτόμηση του Κοσσυφοπεδίου, λύση η οποία έχασε τελευταία πολύ έδαφος, ή την αναγνώριση εκτελεστικών εξουσιών στους δήμους Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο που αποχτάει έδαφος. Προς την ίδια όμως φόρμουλα βαδίζουν τα Τίρανα και για τις κοινότητες των Αλβανόφωνων στο Πρέσεβο και στο Μαυροβούνιο. Την ίδια στιγμή στη Βόρεια Μακεδονία βλέπουν πολύ θετικά την εξέλιξη αυτή διότι τους συμφέρει εθνικά η τοπική εκτελεστική εξουσία!

Όμως, από το 2015 τα Τίρανα προέβησαν στην συγκρότηση μειονοτικών δήμων στην Αλβανία. Δύο για τους Έλληνες και έναν για τη σκοπιανή μειονότητα. Για τους Έλληνες, διοικητικά, γεωγραφικά και δημογραφικά οι δήμοι αυτοί άφησαν απέξω μεγάλα και σημαντικά τμήματα Ελληνισμού. Ταυτόχρονα, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των δήμων αυτών είναι περιορισμένες ή με πλήρη εξάρτηση από την κεντρική εξουσία. Από την άλλη η εκλογή των δημάρχων είναι προϊόν του κυβερνόντος κόμματος, ενώ η διοίκηση ελέγχεται, ή αυτοελέγχεται πλήρως. Οικονομικά, δημογραφικά και πολιτιστικά αλλοιώνονται πλήρως... Σαν αποτέλεσμα τα Τίρανα, προλαβαίνουν τον όποιο παραλληλισμό. Θα έχουν μια βιτρίνα χωρίς περιεχόμενο, καλύτερα από το Χότζα, αλλά που δεν θα προκαλεί πονοκεφάλους για οποιαδήποτε αντιστάθμιση με το νέο καθεστώς (των εκτελεστικών εξουσιών) που θα εφαρμοστεί στην περιοχή, ως η νέα φόρμουλα, (που δε θα απαιτεί αλλαγή συνόρων) για την επίλυση των εθνικών διαφορών και θεμάτων στην περιοχή. Κι εδώ βγήκαμε από το χορό. Η Αθήνα, λόγω του ότι δεν εκλέγονται οι δήμαρχοι με το ψηφοδέλτιο του εκλεκτού της, από την μία δεν αναγνωρίζει τις ηγεσίες τους, από την άλλη δεν λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει εθνικές ενοχές τους! ΤΕΛΟΣ



2.580 Απήχηση 358 Αλληλεπιδράσεις 14 σχόλια 11 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ο Ντούλες ... σε τροχια επικράτησης....!!!! η Ε.Ε.Μ σε κατάσταση απόγνωσης

21.06.2020

Δε θέλω να με παρεξηγήσουν οι αναγνώστες μου που θα ασχοληθώ στην ανάρτηση αυτή με τον Ντούλε. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Πρώτο. Δυστυχώς επιβεβαιώνομαι ότι ο θόρυβος που έγινε (και συνεχίζεται) για δήθεν διεργασίες ανασυγκρότησης της πολιτικής εκπροσώπησης της Ε.Ε.Μ, οδηγείται, όπως παλιά, σε μεθόδευση για την επικράτηση Ντούλε. Δεύτερο. Αυτό θα βαθύνει την αντιπαράθεση όχι μόνο εντός της Ε.Ε. Μειονότητας, αλλά και στην Ελλάδα, εφόσον εδώ θεσμοποιήθηκαν οι φωνές που απαιτούν την καθαίρεση Ντούλε. Στόχος όμως είναι η αντικατάστασή του από δικούς τους, εξίσου δοκιμασμένους στην αποτυχία τους. Την ίδια στιγμή, ο Ντούλες επικαλούμενος «το πνεύμα ανασυγκρότησης» της Αθήνας, τάζει, υπόσχεται, επικοινωνεί για ανίερές συμμαχίες...! (Δυστυχώς, έχουν μείνει ακόμα κάποιοι που πιστεύουν ότι θα βρουν κοινή γλώσσα με το Ντούλε, αλλά όσο να βιώσουν στο πετσί τους την έννοια του ζημένου λεμονιού,)

Από την άλλη η στήριξη Ντούλε, όπως άλλοτε, εξαιρεί από τη συμμετοχή στα δρώμενα της Ε.Ε.Μ άλλων ικανών στελεχών διότι δε θέλουν να φορτωθούν εθνικές ενοχές που συνεχίζει να παράγει το κατεστημένο που εκπροσωπεί ο Ντούλες.

Τρίτο. Η οδυνηρή κατάσταση στην Ε.Ε. Μειονότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και η εθνική κοινοτική ύπαρξη εισήλθε σε θάλαμο εντατικής. Ο Ντούλες όμως δείχνει ότι δεν μπορεί (δεν του επιτρέπουν) να ξεφύγει από τη δημαγωγική ρητορική της απραξίας γεγονός που σβήνει κάθε πιθανότητα αντίστροφης μέτρησης!!

ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Όπως, προειδοποιήσαμε τους κρυφούς και ανοιχτούς υποστηρικτές του Ντούλε, που περίμεναν τον «αρχηγό» να επιστρέψει από Ελλάδα, όπου βρισκόταν σε τρίμηνη προστατευτική (από τον Κορωνοϊό) διαμονή στην μητέρα Πατρίδα, (όταν χιλιάδες εγκλωβισμένοι Έλληνες στην Αλβανία ζούσαν ώρες απόγνωσης), «για να αναλάβει εθνική δράση ανασυγκρότησης της πολιτικής εκπροσώπησης» της Ε.Ε.Μ, εκείνος, αντί αυτού, πήρε με τη σειρά τα αλβανικά κανάλια για να κάνει... τι άλλο !! Να προσφέρει με την ξύλινη ρητορική του επιχειρήματα στους κύκλους των υποστηρικτών του στην Ελλάδα, ότι «όντως δεν υπάρχει άλλος... είναι ο αναντικατάστατος...» και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει την εκλογή του ως βουλευτής δείχνοντας αφοσίωση στην αλβανική «ενωμένη αντιπολίτευση», που αποτελεί μονόδρομο στο διακαή πόθο Ντούλε!!.

(Μιλάει λόγου χάρη για δημοκρατικές αξίες, όταν ο ίδιος διάλυσε κάθε ίχνος δημοκρατίας στην κοινότητα της Ε.Ε. Μειονότητας. Αναφέρεται στην ανάγκη απαλλαγής της Αλβανίας από τις αυταρχικές νοοτροπίες, όταν ο ίδιος επί 20 χρόνια, (ως ο μακροβιότερος πρόεδρος κόμματος στην Αλβανία και Ελλάδα, που εκλέγεται χωρίς εκλογές) και όντας πολέμιος κάθε διαφωνούντα μαζί του, έχει προσωποποιήσει την πολιτική εκπροσώπηση του Ελληνισμού της Αλβανίας. Ωστόσο, συνεχίζει να πιστεύει ότι αποτελεί την εγγύηση για την πορεία της Αλβανίας στην Ευρώπη!!!

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ «ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ»

Έτσι, «ο πρωταθλητής των δημοκρατικών αξιών» στη πολιτική συζήτηση για τις αρχές του εκλογικού νόμου στην Αλβανία, υποστηρίζει την ύπαρξη προεκλογικών συμμαχιών κομμάτων και τις κλειστές λίστες στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Αποτελούν στην ουσία τον μονόδρομο για την εξασφάλιση της βουλευτικής του έδρας).

Ο Ντούλες, όταν τα αλβανικά κόμματα του εξασφάλιζαν την εκλογή του μέσα από το Κόμμα του, απέφευγε την προεκλογική συμμαχία, διότι μετεκλογικά πήγαινε με τον νικητή, τότε δεξιά, τότε αριστερά και ήταν στο ταψί της εξουσίας. Και ήξερε να σεβαστεί τον άγραφο νόμο ότι η ευνοϊκότερη αντιμετώπισή του στην εκάστοτε κυβέρνηση, συνδέονταν με την σιωπή σε σχέση με τα δικαιώματα της Ε.Ε.Μ, ή ακόμα με τη σύμπραξη στην παραβίαση αυτών, όπως στην περίπτωση του περιουσιακού στη Χιμάρα!

Η προεκλογική συμμαχία ενόψει των επικείμενων εκλογών δε σχετίζεται απλώς με τη δυνατότητα νίκης της αντιπολίτευσης και συμμετοχής Ντούλε στην κυβέρνησή της με τους Τσάμιδες, αλλά πρώτα με την εκλογή του ως βουλευτή. Διότι ο μηχανισμός με τις κλειστές λίστες στα ψηφοδέλτια των κομμάτων μόνο σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αποδώσει για το Ντούλε.

Κλειστές λίστες στα ψηφοδέλτια των κομμάτων σημαίνει ότι η εκλογή βουλευτή δεν προκύπτει από τους σταυρούς (την δημοκρατική επιλογή) των ψηφοφόρων, αλλά από τη σειρά των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο που αποφασίζει ο πρόεδρος του κόμματος. Που σημαίνει για το Ντούλε ότι πρέπει να λειτουργήσουν και οι προεκλογικές συμμαχίες κομμάτων και οι κλειστές λίστες στα ψηφοδέλτιά τους. Μόνο αυτός ο τρόπος, μπορεί να εξασφαλίσει μια εκλόγιμη θέση για το Ντούλε στο ψηφοδέλτιο ενός μεγάλου αλβανικού κόμματος. (Αν δεν ισχύσει το σύστημα αυτό ο Ντούλες θα είναι αναγκασμένος να κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο όταν γνωρίζει ότι δε θα έχει μοίρα στον Ήλιο) Ο Ντούλες θα πράξει όπως και άλλοι ομογενείς που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια άλλων αλβανικών κομμάτων, με τη διαφορά ότι εκείνους τους κατηγορούμε για προδότες!!! Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι για να μπει ο Ντούλες σε εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο αλβανικού κόμματος απαιτείται «εθνική παρέμβαση» με το επιχείρημα «ελληνικών εθνικών ευαισθησιών». Όπως στις εκλογές του 2017. Όσον αφορά τώρα τις παρεμβάσεις για «εθνικούς λόγους», ή για την τήρηση των προσημάτων στην περίπτωση Ντούλε επαναλαμβάνονται από το 2001 και η εκλογή του γίνεται από τα αλβανικά κόμματα και όχι από τους Έλληνες.

Για να καταλαβαινόμαστε. Η επιβάλλουσα αρχή για την εκλογή Ντούλε δεν είναι μόνο η Αθήνα! Περισσότερο είναι εκείνοι που θέλουν την πλήρη αποδυνάμωση της Ε.Ε.Μ. (Απλά ο Ντούλες αποτελεί την ιδανική ευκαιρία, που «εκείνοι» την πετυχαίνουν μέσω των «Αθηναίων»!)

Η διατήρηση του «εθνικού» και «πολιτικού» προσηματος (δλδ να έχουμε έναν Έλληνα βουλευτή στη Βουλή, όταν με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται 5-6 επίσης Έλληνες!!) έχει βαρύ τίμημα για την Ε.Ε.Μ, γι' αυτό και οι Έλληνες δεν τον στηρίζουν, διότι 20 χρόνια τώρα ταυτίζετε με την εθνική συμφορά. Ο Ντούλες το γνωρίζει, όπως γνωρίζει ότι ούτε η Αθήνα δεν μπορεί να επιβληθεί στους Έλληνες για να τον ακολουθήσουν και ας πρόκειται μάλιστα για την ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρών εθνικών θεμάτων. Θα πρέπει όμως να το γνωρίσει και η Αθήνα! Αρκετά ταύτισε την πατρίδα και τα συμφέροντά της με ένα πρόσωπο !!

Ο ΝΤΟΥΛΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...!!!

Για να αποσπάσει την εύνοια της Αθήνας και την απόχρωση του πραγματικού Έλληνα πολιτικού, αναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στα αλβανικά κανάλια. Αυτή τη φορά όχι για «το τσάμικο» αλλά για τους Τούρκους και συγκεκριμένα για την αποκάλυψη ότι πίσω από το ναυάγιο της συμφωνίας για την ΑΟΖ του 2009 βρίσκονταν οι Τούρκοι. Αλλά όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτάει ότι και τι πρόβλημα έχεις εσύ αν ο Τούρκος μας συμβουλεύει για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, ο Ντούλες μιλάει περί ανέμων και υδάτων και δεν απαντάει ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Τούρκος δεν ήθελε την προστασία των αλβανικών «κυρίαρχων» δικαιωμάτων, αλλά την αποφυγή προηγούμενου στο Ιόνιο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο Αιγαίο!!!

ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ... ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ !!!

Ανέλαβε επίσης στα κανάλια την προστασία των δικαιωμάτων του Ελληνισμού της Αλβανίας!! Αλλά ως δημοσιογράφος, όχι ως πολιτικός αρχηγός, ή ως «εθνάρχης!»

Τι σημαίνει αυτό; Ο Ντούλες καταγγέλλει «στον αέρα» διάφορα θέματα για την βαριά κατάσταση στην Ε.Ε.Μ, και δικαίως επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση. Δεν το κάνει όμως επίσημα ! Δεν υπάρχει μια επίσημη προσφυγή από τον ίδιο, το κόμμα του, την ΟΜΟΝΟΙΑ προς τους επίσημους θεσμούς του αλβανικού κράτους ή και προς τους διεθνείς οργανισμούς. Για την πρόκληση διεθνικού μίσους από αλβανικά κανάλια, για την εθνικιστική πίεση που δέχεται ο Ελληνισμός της Αλβανίας, για τα άγρια κατασταλτικά μέτρα των κρατικών οργάνων σε σχέση με την οικονομική του δραστηριότητα (όλα τα είδη αστυνομιών της χώρας βρίσκονται επιλεκτικά στα νοικοκυριά των Ελλήνων) για τις κλοπές, τις διαρρήξεις και την αδράνεια του κράτους, για την προκλητική δραστηριότητα της αντιτρομοκρατικής για... για... Αρκείται με τις εντυπώσεις στα ΜΜΕ, αλλά που μετρούν ως εθνικό έργο στην Ελλάδα και διακριτικά μόνο γι' αυτόν (Και λένε μετά δεν υπάρχει κανένας άλλος, εφόσον μόνο αυτόν βλέπουν!!!)

Δεν προσφεύγει λόγου χάρη στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας για να προσβάλλει ως πλέον αντισυνταγματική, την πρόσφατη νομοθεσία για το ιδιοκτησιακό... Τίποτε!! Τα καταγγέλλει λέει στο γυαλί δείχνοντας παράλληλα ότι όχι μόνο δεν είναι ικανός και ελεύθερος να κινηθεί σε επίσημο πλαίσιο, αλλά, όπως πάντα, δε θέλει τη λύση των προβλημάτων, παρά μόνο την ύπαρξή τους για να έχει να φωνάζει, να καταγγέλλει άτυπα για να συνεχίζει να υπάρχει πολιτικά !!!!

Όταν οι Αλβανοί δημοσιογράφοι τον ρωτούν λόγου χάρη πώς θα λυθεί το περιουσιακό για τους Έλληνες, εκείνος όλο περηφάνεια λέει ότι το θέμα αυτό αποτελεί πλέον ένα από τα 15 προαπαιτούμενα για να λάβει η χώρα ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ε. Ένωση. (Γνωρίζει ως ιδιοκτησιακό θέμα μόνο στη Χιμάρα γιατί για ιστορικούς λόγους στην Ελλάδα είναι ηχηρά ανώτερη από το Βούρκο και τη Δρόπολη, περιοχές που τις μασάει γιατί δεν τον ψηφίζουν)

Και όταν οι δημοσιογράφοι επιμένουν λέγοντας ότι τα συμφέροντα που παίζονται στη Χιμάρα και στην εθνική ελληνική μειονότητα ξεπερνούν κατά πολύ τη βούληση των Αλβανών πολιτικών για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, (!!!) άρα δε θα λυθούν, ο Ντούλες μαυρίζει Γνωρίζει πολύ καλά πώς μαγειρεύτηκαν οι βρωμές. Ο ίδιος και οι δικοί του τα επέτρεψαν και τα μαγείρεψαν όλα!!! Και ίσως γι' αυτό να χαίρει την ευγνωμοσύνη των αλβανικών κομμάτων για να είναι με την ευλογία τους μονίμως βουλευτής στην αλβανική Βουλή και ισόβιος πρόεδρος κόμματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων!!!



1.554 Απήχηση 418 Αλληλεπιδράσεις 3 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η Αθήνα στις διαχρονικές ελληνοαλβανικές σχέσεις και ο Ελληνισμός της Αλβανίας. (τέταρτη συνέχεια)

18.06.2020

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή, (συμπεριλαμβανομένου και της αναμενόμενης συμφωνίας Βελιγραδίου-Πρίστινας, όπως και των ανοιχτών ορέξεων της Τουρκίας κατά της Ελλάδας), φέρουν όσο ποτέ άλλοτε στο επίκεντρο της προσοχής για την Ελλάδα τον Ελληνισμό της Αλβανίας, ως ένα ουσιαστικό εγχείρημα αντίστροφης μέτρησης του ρόλου της Ελλάδας. (Αν προσέξουμε καλά κατά βάθος και με σημείο αναφοράς τις εξελίξεις που αναφέραμε, άλλοι παράγοντες έχουν λάβει τις αποφάσεις τους και έχουν δρομολογήσει τις εξελίξεις που τους συμφέρουν στην Ε.Ε. Μειονότητα). Η Ελλάδα ωστόσο, ενώ γνωρίζει ότι είναι ανώφελο να εκτιμάς εκείνο που συνέβαλες να χαθεί, βρίσκεται ακόμα στη φάση για να βρει έναν τρόπο που δε θα προκαλέσει κραδασμούς για να επικρατήσει το ηγετικό κατεστημένο στην Ε.Ε. Μειονότητα Παράλληλα, ενδιαφέρετε να κατεβάσει τους τόνους για τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, επειδή το απαιτεί η προσπάθεια καλλιέργειας ευνοϊκού κλίματος ενόψει προσέγγισης σοβαρών διακρατικών θεμάτων, όπως μπορεί να είναι και η ΑΟΖ. (Ένας από τους λόγους που συνηγορούν στη μη αλλαγή της «ηγεσίας» της Ε.Ε.Μ) Δεν παρατηρεί όμως η Αθήνα ότι την ίδια στιγμή και παρά την αποκάλυψη ότι πίσω από το ναυάγιο της συμφωνίας για την ΑΟΖ του 2009 βρισκόταν η Τουρκία, ο Ράμα έδειξε στους Δελφούς πως η πορεία προς την βελτίωση των σχέσεων θα είναι δύσκολη. Ήδη υπάρχει η κατευθυνόμενη αναζωπύρωση των ανθελληνικών εθνικιστικών παθών, που για μια ακόμη φορά θα επιβεβαιώσει ότι τα Τίρανα θέλουν να αποσπάσουν πολλά από την Αθήνα, ή να μη δώσουν τίποτε. (!!)

Η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της μέχρι τώρα ιστορικής πορείας των διμερών σχέσεων, με την Αθήνα να δείχνει διαχρονικά προς Τίρανα την κάποτε συμπεριφορά των Φαναριώτων έναντι της Υψηλής Πύλης, φθάνοντας μέχρι το σημείο να βλέπει την ικανοποίηση δικαιωμάτων της με σημείο αναφοράς την πιθανή αντίδραση της αλβανικής πλευράς. Τουλάχιστον από τις αρχές του 1990 ακούσαμε δεκάδες φορές τη φράση, «τι θα πουν οι Αλβανοί όμως γι' αυτό;!» Από την άλλη «η πιθανή αντίδραση» της αλβανικής πλευράς χρησιμεύει συχνά ως άλλοθι απαλλαγής των εθνικών υποχρεώσεων προς τον Ελληνισμό της Αλβανίας!

Η Αθήνα δεν έδειξε αποφασιστικότητα για να ξεκαθαρίσει τις ιστορικές αλήθειες και πραγματικότητες, όπως και τα ιστορικά της δίκαια σε σχέση με την Αλβανία. Ή με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα θέση, ή από θέσεις δήθεν ανωτερότητας και ευρωπαϊκού πνεύματος, απώλεσε έδαφος στις αλβανικές αξιώσεις για αναγνώριση ως αλβανική την κατοχική πραγματικότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Ήπειρο, την παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας, την οικειοποίηση του ελληνικού πολιτισμού, τα οποία μετατράπηκαν σε όπλα τροφοδότησης του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού που εκδηλώνεται ως ανθελληνισμός.

Οι σχέσεις μεταξύ Τιράνων και Αθήνας επιδεινώθηκαν ιστορικά πολλές φορές με υπαίτιους κυρίως τους Αλβανούς. Κάθε φορά, όμως την πρωτοβουλία για τη βελτίωση τους λαμβάνει η Αθήνα, η οποία για την επίτευξη της πρόσκαιρης γαλήνευσης ή προόδου στις σχέσεις αυτές, κάνει τις αντίστοιχες σε βάρος της παραχωρήσεις και εκπτώσεις, κυρίως ως προς τα δικαιώματα της Ε.Ε. Μειονότητας.

Από τη δική της πλευρά, η Ε.Ε. Μειονότητα, ως ο άμεσος κληρονόμος του εδώ διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας, ανίσχυρη, ανήμπορη, απροστάτευτη

δεν μπόρεσε να προβάλλει καμιά αντίσταση στη λαίλαπα αυτή. Μάλιστα, οι πολιτικές της κεφαλές, υπό την ισχυρή προστασία του νέου ελληνικού κατεστημένου «για το Βορειοηπειρωτικό», συνέβαλαν στην ενίσχυση της εξέλιξης αυτής, επιτρέποντας ανοιχτά και προκλητικά, δημογραφικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αλλοιώσεις του εδώ Ελληνισμού.

Ειδικά υποχωρητική είναι η πολιτική της Αθήνας προς τα Τίρανα, όταν στη γείτονα και μέσω αυτής εκδηλώνεται ανοιχτά η ίδια προκλητικότητα των ίδιων δυνάμεων οι οποίες, στο ξεκίνημα του προηγούμενου αιώνα, ανέπτυξαν τις γνωστές γεωπολιτικές διεκδικήσεις κατά της Ελλάδας. Λ.χ., το 1997 η Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ των άλλων, την αντίδραση της Άγκυρας, ότι, η ανάπτυξη ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στο Αργυρόκαστρο (στα πλαίσια της διεθνούς στρατιωτικής αποστολής στην Αλβανία για την αποκατάσταση της τάξης) με στόχο την προστασία της Ε. Ε. Μειονότητας, θα αποτελούσε απειλή για τα «στρατηγικά» της συμφέροντα στην περιοχή, (είχε τότε ένα πανδοχείο τουρκικών συμφερόντων) η Αθήνα λοιπόν, απέφυγε την προστασία της Ε. Ε. Μειονότητας, με αποτέλεσμα να δεχτεί τότε το βαρύτερο πλήγμα στην 30-χρονη περίοδο μεταπολίτευσης στην Αλβανία. Στη συνέχεια ενώ οι χώρες αυτές ανέπτυξαν στρατηγικά συμφέροντα στην Αλβανία (βάση του Πασαλιμάνι και άλλα παρόμοια στην ευρύτερη περιοχή) η Ελλάδα έδινε δισεκατομμύρια δραχμές και Ευρώ για να μη αποχτήσει τίποτε σημαντικό και σταθερό ως χώρα, αλλά να επωφεληθούν πολλά οι διαχειριστές των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου (Δείτε τι έγινε το ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο στο Αργυρόκαστρο το οποίο κόστισε πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ στον ελληνικό λαό, -νεκροταφείο κατασχεμένων αυτοκινήτων της τοπικής αλβανικής αστυνομίας!!)

Η εξέλιξη αυτή καθιέρωσε σε Ελλάδα και Αλβανία τα διαπλεκόμενα κύκλων (το νέο, εκσυγχρονισμένο κατεστημένο βορειοηπειρωτικού επαγγελματισμού) τα οποία, διαχρονικά, κατάφεραν να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας με την Αλβανία. Στην ουσία, ή εξυπηρετούσαν δικά τους συμφέροντα, ή συμφέροντα τρίτων, ή προσωπικές υστεροφημίες. Ως κάλυμμα χρησιμοποίησαν την ΕΕΜ και τα εθνικά της δίκαια, την οποία όμως μετέτρεψαν σε μαύρη τρύπα ιδιοτελών συμφερόντων, με αποτελεσματικό εργαλείο τον έλεγχο εξ ονόματος της Ελλάδας της ηγεσίας της.

Οι «αρμόδιοι» ελληνικοί κύκλοι, και κατ'επέκταση η επίσημη Αθήνα, ποτέ δε διανοήθηκαν ότι ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός αποτέλεσε σε βάθος ιστορικού χρόνου, το ανάχωμα αλλοεθνικών εισροών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και Ελλάδας. Όπως αποτέλεσε για την Αλβανία, το στοιχείο ισορροπιών και σταθερότητας στο νότιο Τμήμα της αλβανικής επικράτειας, τμήμα το οποίο αποφασίζει διαχρονικά τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας.

Αντί η Αθήνα, να στήριζε την οικονομική της τουλάχιστον δραστηριότητα στην Αλβανία, στο ελληνικό και γενικότερα στο φιλελληνικό κλίμα του Νότου, τους γύρισε την πλάτη για να ανταγωνιστεί τα συμφέροντα των διαχρονικών της αντιπάλων, όπως είναι η Τουρκία και η Ιταλία.

Το πρόβλημα δεν εστιάζεται απλώς στο γεγονός ότι, το εθνικό θέμα του Ελληνισμού της Αλβανίας, χρειάστηκε να μετατραπεί, από ένα θέμα με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος στην περιοχή, σε ένα απλό μέσο πίεσης προς τα Τίρανα για την ικανοποίηση ελληνικών ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων, ή γενικότερων ελληνικών. Δλδ, για να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα στην ικανοποίηση αυτών των ελληνικών συμφερόντων, θυμίζουν στα Τίρανα την παραβίαση των δικαιωμάτων της Ε.Ε.Μ, χωρίς όμως ποτέ να απαιτήσουν την εξαντλητική ικανοποίησή τους και αντίστροφα.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου η ελληνική παρουσία στην Αλβανία, άρχισε να χάνει έδαφος και να υποχωρεί μπροστά στην ανταγωνιστικότητα των ιστορικών της αντιπάλων.

Συνεπώς η Ελλάδα από πρώτη επενδυτική δύναμη στην Αλβανία σήμερα κατέχει την 8η θέση. Πολλές από τις ελληνικές δραστηριότητες, μάλιστα και στον υγειονομικό και εκπαιδευτικό τομέα εξαγοράστηκαν από τουρκικά συμφέροντα. Από πρώτη εξωτερική τραπεζική δύναμη στην Αλβανία, σήμερα είναι μια περιφερειακή δύναμη, όπου τα τραπεζικά της κεφάλαια ξεπουλήθηκαν κυρίως σε αλβανικά κεφάλαια ύποπτης προέλευσης. (Δε γίνεται πλέον λόγος για ελληνική στρατιωτική παρουσία)

Ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζει την Αλβανία ως τον δικό της φυσιολογικό γεωπολιτικό χώρο στην βαλκανική της δράση, με στήριγμα την παρουσία του Ελληνισμού της Αλβανία και τις χιλιάδες νήματα που συνδέουν ιστορικά τους δύο λαούς και χώρες, η Αθήνα, (οι κύκλοι αυτοί), με γνώμονα ιδιοτελή συμφέροντα που υπονόμειαν την ανάγκη ύπαρξης μιας σταθερής μακροπρόθεσμης εθνικής πολιτικής, ανέπτυξε γενικώς μια περιστασιακή πολιτική, την οποία χαρακτήριζαν ο αυτοσχεδιασμός και ο αυθορμητισμός, οι πελατειακές σχέσεις, σε όλους τους τομείς, (πολιτικό, οικονομικό, ΜΜΕ, πολιτιστικό κλπ).

Από τη δική τους πλευρά, οι ανταγωνιστές των ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, κατανοώντας σωστά τη σημασία του Ελληνισμού στην Αλβανία, δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπολογίζουν πολλά στην υποβάθμιση και διάλυσή του. Εντοπίζονται συχνά πίσω από την εκστρατεία για να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα ως φόβητρο του αλβανικού λαού και τροφή του ανθελληνικού αλβανικού εθνικισμού. Εντοπίζονται πίσω από το φάσμα των εθνικιστικών πιέσεων που δέχεται ο Ελληνισμός στην Αλβανία, αλλά εντυπωσιάζουν οι επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτιστικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, όπως και για την προβολή «της διαχρονικής τους υποστήριξης» του αλβανικού έθνους (σε βάρος της Ελλάδας)

Σαν αποτέλεσμα η Αθήνα δεν έχει σήμερα κανένα θεσμικό έρεισμα, ούτε μάλιστα σημαντικούς και δηλωμένους φιλελληνικούς παράγοντες στην Αλβανία. Και είναι βέβαια αργά να θυμηθεί για τον Ελληνισμό της Αλβανίας, ο οποίος μπορεί να σωθεί μόνο αυτενεργώντας! ΤΕΛΟΣ



1.679 Απήχηση **267** Αλληλεπιδράσεις 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

**Βαλλόμαστε και απειλούμαστε από παντού. Αδιαφορούμε οι πάντες
!!!!**

14.06.2020

Τελευταία φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ελληνισμός, με τη διαχρονική έννοια και οι Έλληνες ως οι εναπομείναντες διάδοχοί του στην Αλβανία, δέχονται άγρια εθνικιστική επίθεση, όλων των μορφών, από το ανθελληνικό αλβανικό εθνικιστικό οπλοστάσιο, το οποίο αποτελεί μια κλιμάκωση του γνωστού διαχρονικού μετώπου από την εποχή διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή της Ηπείρου.

Με απεριόριστη μανία οι κύκλοι αυτοί αναζητούν, όπως τότε, μια λαμπρή αφετηρία εθνογέννησης και την εντοπίζουν στην οικειοποίηση, την παραχάραξη και στη διαστρεβλωτή του αρχαίου και διαχρονικού πολιτισμού στην Ήπειρο (αρχίζοντας από τον κόσμο του Μαντείου της Δωδώνης μέχρι το πολυφωνικό τραγούδι, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που εντοπίζεται σε δεκάδες αρχαιοελληνικές πόλεις στη σημερινή αλβανική επικράτεια, μέχρι και τον ελληνικό πολιτισμό του Βυζαντίου, τις ενδυμασίες κλπ) Διεκδικούν επίσης ως χώρο αδιάσπαστης εθνικής συνέχειας την Ήπειρο υπό την λογική των γεωγραφικών ορίων της οθωμανικής κατοχής.

Σε ένα άλλο επίπεδο βλέπουμε την ενίσχυση των ενεργειών εκφοβισμού και τρομοκράτησης των Ελλήνων στις περιοχές της εθνικής ελληνικής μειονότητας που κατοικούνται επί το πλείστον από υπερήλικες!

ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Η δήλωση πρόσφατα του Ιταλού ανθρώπου των γραμμάτων Ζγκάρμπι, ότι η Βύλιδα είναι αρχαιοελληνική πόλη, προκάλεσε τη θύελλα αντιδράσεων από Αλβανούς «εμπειρογνώμονες», με επικεφαλής τον Ν. Τσέκα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι όλος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στην Ήπειρο ανήκει στους προγόνους των Αλβανών, ακόμα και η αρχαία Φοινίκη, το Βουθρωτό, η Αντιγόνη, που συνεχίζουν να υπάρχουν περιβαλλόμενες από ελληνικό πληθυσμό.

Ο Μπλέντι Φεβζίου με την εκπομπή του “Opinion” ταξιδεύει στα παράλια του Ιονίου για να διαγράψει όχι απλώς την διαχρονική ελληνική παρουσία εδώ, αλλά για να αποκλείσει ακόμα και τη δυνατότητα ελληνικών επιρροών, προβάλλοντας ασφυχτικά την ιταλική κουλτούρα. Αποκαλεί τους Αγίους Σαράντα με ιταλική μετάφραση και θεωρεί ότι η Φοινίκη κατοικούνταν από Αλβανούς. Αλβανικά ήταν και είναι, για τον Φεβζίου και τα δικά μας θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία.

Ασφαλώς, είναι μάταιη η αναφορά στις γνωστές εκπομπές του Μαριν Μέμα στο Top Channel, αλλά δεν μπορεί να μη παρατηρήσει κανείς ότι πίσω του υπάρχει ολόκληρο ένα σύστημα ιστοσελίδων με δεκάδες χιλιάδες ακολουθητέων, υποστηρικτών.... όντας πλέον προκλητικά φανερό τα συμφέροντα τίνος εξυπηρετεί, αλλά σε βάρος του Ελληνισμού.

Ωστόσο, οι κρατικές επενδύσεις στις υποδομές (τουριστικές) στην ίδια περιοχή, κυρίως στη Χιμάρα και πρόσφατα στους Αγίους Σαράντα, επιδιώκουν να δώσουν έμφαση σε ιταλικά πρότυπα. Οι αναστηλώσεις στους Δρυμάδες, Παλάσα και Βουνό δεν αφαιρούν απλώς χρώματα από οικισμούς, αλλά και την μακρόχρονη παράδοση που μιλάει ελληνικά, όπως με ταχύτητα αλλοιώνουν δημογραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά την περιοχή.

Δημοσιογραφικοί και λοιποί κύκλοι με ιδιαίτερη άνεση και προκλητικά ευπρόσδεκτοι από το κοινό, παρουσιάζουν τον Ιταλό κατακτητή στην Αλβανία στο Μεσοπόλεμο ως κοινότητα και στυλοβάτη προόδου για τον Αλβανό και τον Έλληνα νικητή κατά του φασισμού στο έπος του 40, κατακτητή της Αλβανίας!

Η εφαρμογή του νόμου 20/2020, ψηφισμένου στην αποκορύφωση της πανδημίας Κορωνοϊού, θα λειτουργήσει, από την μία όπως η ταφόπετρα που σκεπάζει και την κάθε βρωμιά και από την άλλη θα νομιμοποιήσει όλες τις αδικίες και παραβάσεις σε βάρος των περιουσιών των Ελλήνων, αλλά σίγουρα θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον ριζικά την χιλιόχρονη ιστορία και παράδοση!

Την ίδια στιγμή, ανενόχλητες ληστρικές συμμορίες περιφέρονται στα χωριά μας, απειλούν, ληστεύουν, εκφοβίζουν με τους ίδιους τρόπους όπως προπολεμικά. Επίκεντρο πρόσφατα έγινε η Κρανιά, διότι εκεί βρίσκεται και το μνημείο του Θ. Λώλη, του αλύγιστου προστάτη των Ελλήνων από τους Αλβανούς κακοποιούς και γεωκτήμονες! Εμπνέει αντίσταση και περηφάνια, που κάποιοι είναι ενδιαφερόμενοι να κάμψουν!!

Σε δράση είναι και ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος με τη βοήθεια των δικών μας καρφιών, γνωρίζει πλέον που γεννάει η κάθε κότα και χτυπάει επιλεκτικά, αλλά κυρίως εκεί που οι κοινότητές μας καταβάλλουν προσπάθειες για κοινοτικά έργα που προσβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, όπως στη Δερβιτσάνη.

Αποτελεσματικά λειτουργούν στον εκφοβισμό αλλά και στην καλλιέργεια καχυποψίας μεταξύ μας, οι γνωστές προβοκάτσιες. Μια τέτοια σημειώθηκε τελευταία στη Γράψη, όπου «άγνωστοι» που δεν μπόρεσαν να μάθουν την ορθογραφία δύο μόνο ελληνικών λέξεων, «έγραψαν» συνθήματα υπέρ του Κατσίφα σε αυτοκίνητα και τοίχους του χωριού, δίδοντας αφορμή στην αντιτρομοκρατική να καλέσει σε ανάκριση δέκα περίπου άνδρες και νέους της Γράψης.

Τέτοια στοιχεία μπορεί όποιος θέλει να αναφέρει πολλά, αλλά αρκετά να επιβεβαιώσει τις γνωστές προθέσεις!

Θέλω επίσης να πιστεύω ότι η βιασύνη αυτή θα ήταν περισσότερο επικίνδυνη αν οι αυτουργοί τους δεν θα φοβόντουσαν την ιστορική πτυχή και παράδοση του εδώ Ελληνισμού, όπως και αν θα είχαν την στήριξη των απλών Αλβανών στην περιοχή, οι οποίοι με τον τρόπο τους αντιστέκονται σθεναρά και δεν είναι θύμα αυτής της εθνικιστικής προπαγάνδας.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ;!

Ωστόσο, είναι οδυνηρό να σκεφτεί κανείς ότι οι απλοί Έλληνες Βορειοηπειρώτες δεν έχουν την κάλυψη και προστασία κανενός θεσμού. Στις καταστάσεις αυτές η ΟΜΟΝΟΙΑ, το ΚΕΑΔ το ΜΕΓΑ, οι Έλληνες βουλευτές, οι ελληνικοί μειονοτικοί δήμοι, τα σωματεία Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, άλλοι θεσμοί που λαμβάνουν αποφάσεις για το Βορειοηπειρωτικό εν ερήμην των Βορειοηπειρωτών, είναι κωφάλαοι. Και ασφαλώς, όταν δεν προστατεύουν τους Έλληνες που βάζονται εθνικιστικά στην καθημερινή τους ζωή, τότε πώς να ελπίσει κανείς ότι οι παραπάνω θεσμοί, μάλιστα με την απύσα στήριξη της Ελλάδας, θα καταβάλλουν κάποια προσπάθεια για την αντιμετώπιση του μετωπικού κύματος αφελληνισμού του τόπου μας, τόσο διαχρονικά όσο και επί του παρόντος!!! Να φέρουν στο φως της δημοσιότητας τα τρανταχτά επιχειρήματα περί του αντιθέτου! (Κατά περίεργο τρόπο αυτοί ή αδιαφορούν ή διώκουν οι ίδιοι, όποιον μεμονωμένα, ή θεσμικά προσπαθεί να πράξει το εθνικό χρέος του, ή επιτρέπουν, τρίβοντας από χαρά τα χέρια, την δίωξή τους από αλλοεθνείς!!!)

Ασφαλώς και δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτε όταν όλοι αυτοί εκλέγονται από αλβανικούς θεσμούς, ή ελέγχονται από αυτούς, ή φοβούνται αυτούς!

Όταν όμως αυτό το κλίμα δεν ανησυχεί και την Αθήνα, η οποία συχνά αρκείται με τη συλλογή πληροφοριών, ή προσπαθεί να τηρήσει στην εξουσία με όποιο κόστος την πολιτική ηγεσία που οδήγησαν τον τόπο μας σε μαρασμό, τότε οι Έλληνες, ως Ευρωπαίοι πλέον πολίτες, ίσως θα πρέπει να σκεφτούν να καταφύγουν στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς!

Ίσως τα Τίρανα κατάλαβαν ότι η Αθήνα θα πιέσει τώρα την Αλβανία για δικά της εθνικά θέματα (όπως πχ ΑΟΖ), άρα ως συνήθως θα σιωπήσει για τα δικαιώματα των εδώ γηγενών Ελλήνων, γι' αυτό και τα αλβανικά εθνικιστικά τμήματα κλιμάκωσαν τις πιέσεις εκφοβισμού και τρομοκράτησης τους με κάθε μέσο. ΤΕΛΟΣ



5.909 Απήχηση, **1.419** Αλληλεπιδράσεις, 10 σχόλια, 24 κοινοποιήσεις,

Παναγιώτης Μπάρκας
Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη»
με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (τρίτη συνέχεια)
01.06.2020

Κατά της ταυτότητάς του !!!

Το στάδιο της φθίνουσας πορείας ταυτότητας του Βορειοηπειρώτη εισήλθε από καιρό στη φάση αναζήτησης του ισχυρού που θα του εξασφαλίσει την εφήμερη επιβίωση. Δλδ στη νοοτροπία ανάγκης επιλογής της καλύτερης υποταγής του. Και αντιμετώπισης των ολίγων που αντιστέκονται στη φθορά αυτή, ως τους πραγματικούς αντιπάλους, ή ως τον στόχο που χρειάζονται για να εξασκηθούν στην αφοσίωσή τους προς τους υποταγείς τους! Θυμίζουν έτσι το μεγάλο τμήμα των Ρωμιών στις γραμμές του στρατού των Αγαρηνών κατά την Άλωση της Πόλης, με τη διαφορά ότι ο Βορειοηπειρώτης πράττει το ίδιο αλλά εντός των δικών του τειχών!! Δλδ, την πατρίδα και το έθνος, αντί να τα εξυπηρετεί, έμαθε να τα χρησιμοποιεί για να καλύπτει τον πραγματικό σκοπό επιβίωσης, υιοθετώντας με βιασύνη «τη σύγχρονη» κομπορμιστική θεωρία, που καλλιεργούν δικοί μας «παράγοντες». Δλδ της άχρωμης ή της γκρι ταυτότητας, που σημαίνει ότι αρκεί να μιλάει κάποιος ανούσια ελληνικά ως το μαλακό μεταβατικό στάδιο σε ακραία φάση πλήρους εγκατάλειψης της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας!!! (Και πιθανόν να έχουν δίκιο, όταν επίσημοι θεσμοί της «Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας» δε χρησιμοποιούν ως γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική, όπως ορίζει μάλιστα και η ίδια η κρατική νομοθεσία, αλλά την αλβανική, (καθολικότεροι του Πάπα) ή χρησιμοποιούν την μητρική γλώσσα σαν κάτι ξένο, σαν αλλοδαποί πρωτάρηδες, ή διώχνουν από τις θέσεις εργασίας ελληνομαθείς για να προσλάβουν αλβανικά ρουσφέτια!!) Τους βλέπω καθημερινά! Καμιά τύψη! Άσε ντροπή και αυτό είναι που σκοτώνει κάθε ελπίδα!!

Έκανα την εισαγωγή αυτή για να επισημάνω τις μεγάλες μας ευθύνες ως κοινότητα έναντι της ιδιαίτερης Πατρίδας μας.

Ωστόσο, εκείνο που θέλω να επισημάνω σήμερα είναι ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μια βασική παράμετρο που ώθησε το Βορειοηπειρώτη στην εξέλιξη αυτή.

Η ιστορία φέρνει άπειρα πικρά παραδείγματα εγκατάλειψης, ξεπουλήματος, αδιαφορίας άρνησης..., του Ηπειρωτικού Ελληνισμού και κυρίως του Βορειοηπειρωτικού. Την πικρή αυτή εμπειρία, ο Έλληνας Βορειοηπειρώτης καταχώρησε διαχρονικά με βία στο υποσυνείδητό του, γιατί έτσι πρόσταζε το εθνικό χρέος και η αγάπη για το έθνος. Δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει την καλλιέργεια στη συνείδησή του της καχυποψίας ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό εθνικό ενδιαφέρον και ότι η κάθε κίνηση ενδιαφέροντος, αν δεν είναι τυπική είναι υποχρεωτική, αυτοσχέδια, αυθόρμητη, στιγμιαία, παροδική και σηματοδοτεί την αφετηρία της νέα εγκατάλειψης που τροφοδοτεί εναντίον του τον αλβανικό εθνικισμό, μόνιμος όμηρος του οποίου είναι και για λογαριασμό του συνολικού του ανθελληνισμού. Συμβαίνει έτσι όταν τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού εθνικού κράτους, ένα μεγάλο μερίδιο της ηπειρωτικής προσφοράς στα γρόσια, τα γράμματα και τα άρματα υπέρ πατρίδας και Ελληνισμού, ανήκει στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.

Θα αναζητούσαμε την αφετηρία μια τέτοιας στάσης εγκατάλειψης στο 1823, στην σιωπή ιχθύος του Αλ. Μαυροκορδάτου στο υπόμνημα του μεγάλου Ηπειρώτη πνευματικού ηγέτη Αθ. Ψαλίδα για οργάνωση της Επανάστασης στην Ήπειρο, η οποία αποτελούσε για τον Ψαλίδα, «την ασφάλεια για την νέα Ελλάδα»

Το 1830, ο Θανάσης Βάγιας, ο πρώην έμπιστος του Αλή πασά, ζήτησε στρατό από τον Καποδίστρια για την απελευθέρωση της Ηπείρου. Ο Καποδίστριας δεν έδωσε επίσης συνέχεια.

Θα φθάσει έτσι η πρώτη μεγάλη τραγωδία. Το 1887 το Αθηναϊκό κράτος ώθησε τους Ηπειρώτες του σημερινού Βορείου Τμήματος της Ηπείρου να συγκρουστούν στο Λυκούρεσι μόνοι τους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφόσον γνώριζε ότι έστω και η ήττα τους εξασφάλιζε την επέκταση των ελληνικών συνόρων μέχρι την Άρτα.

Στις αρχές του 1914 με την πρώτη αποχώρηση του Ελληνικού στρατού από το σημερινό Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου ο Βενιζέλος «διαβεβαίωνε» του Βορειοηπειρώτες ότι «η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλλε προσπάθειες, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην αλβανική νομοθεσία διατάξεις, που θα κατοχύρωναν την προστασία και τα δικαιώματα τους...». Συνέβαινε αυτό όταν στην Αλβανία δεν υπήρχε ίχνος κρατικής εξουσιαστικής δύναμης. Ταυτόχρονα έδινε οδηγίες στις ελληνικές αρχές της Ηπείρου για εύνοια προς τις ένοπλες συμμορίες Αλβανών εθνικιστών, οι οποίες με τη στήριξη των Μεγάλων δυνάμεων με συμφέροντα στην περιοχή είχαν ξεσαλώσει κατά του ελληνικού και ορθόδοξου στοιχείου στην Ήπειρο.

Η φάρσα θα επαναληφθεί τον Μάιο του 1920 με την υπογραφή του Συμφώνου της Καπεστίτσας. Ο Βενιζέλος για να ικανοποιήσει τα πετρελειακά συμφέροντα αγγλικών εταιριών στην Αλβανία αρνήθηκε να παραλάβει την Κορυτσά από τον Γαλλικό στρατό, και για να καταπραΰνει την οργή του ελληνικού στρατού, προέβη στην υπογραφή του «πρωτοκόλλου της Καπεστίτσας. Δλδ «αντί για πέταλο καρφί» διότι η καμωμένη επί ποδός συμφωνία και υπογεγραμμένη από Αλβανούς κρατικούς λειτουργούς δεύτερης και τρίτης μοίρας δεν παρείχε καμιά εγγύηση έμπρακτης εφαρμογής.

Το 1914, στο κίνημα αυτονομίας η ελληνική κυβέρνηση, πιστή στην υπακοή των Μεγάλων Δυνάμεων για να πετύχαινε ως αντάλλαγμα συμφέροντα στο Αιγαίο, δεν αναγνώρισε την κυβέρνηση Ζωγράφου, απείλησε ότι θα εφαρμόσει στρατιωτικές ποινές λιποταξίας κατά αξιωματικών και οπλιτών του Ελληνικού Στρατού που αποφάσιζαν να παρέμειναν στη Βόρειο Ήπειρο, εμπόδισε τον οπλισμό των Βορειοηπειρωτών από τα Γιάννενα, δεν έδωσε την υποσχόμενη οικονομική βοήθεια, έκοψε τις τηλεπικοινωνίες και απέκλεισε το λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Στη συνέχεια παρέλαβε από την κυβέρνηση Ζωγράφου τη Βόρειο Ήπειρο, για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια, για να την παραδώσει ως πολύτιμο μέσο ανταλλαγής για άλλα εθνικά θέματα. Τη δεκαετία του 20 εμπόδισε τους Βορειοηπειρώτες να οργανωθούν αυτόνομα πολιτικά (κάτι που θα επιδιώξει η Αθήνα και το 1991), με αποτέλεσμα να χάσουν κάθε εθνική πολιτική ισχύ στο υπό σύσταση αλβανικό κράτος. Άφησε τους Έλληνες χωρίς καμιά στήριξη, αναγκάζοντάς τους να τραπούν σε φυγή (μέχρι και το 50% του πληθυσμού) και μετέφερε στην Ελλάδα όλη την ελληνική υποδομή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού από τα μεγάλα αστικά κέντρα. (Ο τι έκανε και το 1991, όταν έχτισε υποδομή υποδομές για τους Βορειοηπειρώτες στην ελληνική επικράτεια!)

Το 1930 ο Πάγκαλος προς ικανοποίηση των αλβανικών αιτημάτων κατέργησε κάθε δομή στην Ελλάδα που υποστήριζε το Βορειοηπειρωτικό (ανοίγοντας έτσι το πικρό κεφάλαιο που θέλει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία υπό τους όρους των Τιράνων)

Το 1935, πολύ αργά και αναγκασμένη από την αποφασιστικότητα των Βορειοηπειρωτών, η Αθήνα υποστήριξε το εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά δυστυχώς θα εγκαταλείψει στη συνέχεια τα σχολεία για τα οποία ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός κέρδισε το δικαστήριο της Χάγης.

Για πρώτη φορά οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες θα εκδηλώσουν τις επιφυλάξεις τους προς την επίσημη Ελλάδα στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Αγκάλιασαν τους Έλληνες

αγωνιστές για την ελευθερία, αποφεύγοντας όμως να προκαλέσουν εθνικιστικά διότι πίστευαν ότι η Ελλάδα θα τους εγκατέλειπε αφήνοντάς τους ξανά στο έλεος των αλβανικών εθνικιστικών παθών.

Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα θα μετατρέψει τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό σε επέκταση των δικών της εσωτερικών πολεμικών αντιπαραθέσεων για να πληρώσει πολύ ακριβά ο εδώ Ελληνισμός την πολιτική τους και ειδικά του ΚΚΕ.

Η επιπολαιότητα, ο αυθορμητισμός και γενικώς η έλλειψη εθνικού οράματος της Αθήνας για τον Ελληνισμό της Αλβανίας θα δοκιμαστεί και στην υβριδική στάση της στη Συνδιάσκεψη ειρήνευσης των Παρισίων.

Θα επιτρέψει τον ερμητικό εγκλεισμό του εδώ Ελληνισμού στα κάτεργα του κομμουνιστικού καθεστώτος επί 25 χρόνια για να έρθει το 1971 όπου η αποκατάσταση των σχέσεων αυτών θα συνοδευτεί με την παραίτηση της Ελλάδας από κάθε εθνική διεκδίκηση για τον Ελληνισμό της Αλβανίας και θα δεχτεί την επικοινωνία μαζί του με το σταγονόμετρο και υπό τους ορισμούς του καθεστώτος.

Η αρχή του 1914 ότι όσες φορές η Αθήνα δεν κατάφερνε να λύσει, βάση των δικών της δίκαιων εθνικών συμφερόντων, το θέμα του Ελληνισμού της Αλβανίας, επικαλούνταν την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, θα αποχτήσει μια υποτιμητική διάσταση, όπου ο Ελληνισμός της Αλβανίας θα μετατραπεί από πρώτο στη λίστα βαρόμετρο ρύθμισης των εθνικών θεμάτων στην περιοχή, σε μοχλό που αξιοποιούνταν από την Αθήνα για τη ρύθμιση των σχέσεων με τα Τίρανα. Δλδ, όποτε η Αθήνα θα έχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις με τα Τίρανα "τα δικαιώματα" της Ε.Ε.Μ θα αποτελέσουν το μέσο πίεσης προς την αλβανική πλευρά!! Δυστυχώς όμως, αυτή η μπαγιάτικη φόρμουλα, ποτέ δεν εμπόδισε τα Τίρανα να πετύχουν τους σκοπούς τους (συνεχίζεται...)



662 Απήχηση **74** Αλληλεπιδράσεις 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη» με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (δεύτερη συνέχεια..)

22.05.2020

(Η ταυτότητά μας, το ρουπιγμένο μαλλί προβατίνας που την έφαγε ο λύκος!)

ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν από τη σημερινή δεύτερη συνέχεια (θα υπάρξει και τρίτη) της ανάλυσής μου για τον Έλληνα Βορειοηπειρώτη και την πραγματική του ταυτότητα, θεωρώ απαραίτητο να σχολιάσω σχετικά.

Το κίνητρο για την ανάλυση αυτή αποτέλεσε η απαθή στάση «της κοινότητας» των Βορειοηπειρωτών σε κάθε εθνικιστική επίθεση που δέχεται! Όπως και στην τελευταία, με την εκπομπή Μέμα, ενισχύοντας έτσι την εντύπωση ότι πρόκειται για κοινότητα η οποία στο εθνικό επίπεδο βιώνει σε κλινικό θάνατο! Το πρώτο μέρος της ανάλυσης με επιβεβαίωσε πλήρως. Κυρίως στο ερώτημα: Σε ποιον απευθύνουμε;!!

Ο μέσος όρος επισκεπτών στη σελίδα μου σε αναρτήσεις, που δεν αφορούν άμεσα τον προβληματισμό αυτό, ανήλθε στους περί 1500. Ο αριθμός αναγνωστών στη συγκεκριμένη ανάλυση (πρώτο μέρος) μειώθηκε. Το περίμενα, αλλά όχι να ήταν 3 φορές λιγότεροι οι «Βορειοηπειρώτες» επισκέπτες. Λογικό θα ήταν να υπήρχαν αντιδράσεις, σχόλια, προτάσεις... Δυστυχώς όχι!!! Η ίδια αναλογία μείωσης και με τους επώνυμους υποστηρικτές της ανάρτησης οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι συνήθως 25 φορές λιγότεροι από τους ανώνυμους αναγνώστες!

Λογικό είναι να σε καρφώνει το δίλημμα αν αξίζει ή όχι να συνεχίζεις να ξοδεύεις ενέργειες και χρόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Έγινε ιδιαίτερα σκληρό το αρνητικό σκέλος στο δίλημμα, μετά την τελευταία ανάρτηση μου, εδώ, κατά της εκπομπής Μέμα κατά του Προξενείου στο Αργυρόκαστρο και την αντιμετώπισή του ως το απλωμένο χέρι ελληνικών εθνικιστικών κύκλων για τον εξελληνισμό του νότου της σημερινής Αλβανίας (!!) και με απώτερο στόχο, ως συνήθως, να εκφοβίσει τον εδώ Ελληνισμό! Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση ήταν στην γλώσσα μας, (αλλά δεν υπήρχε και άλλη αντίδραση) σύσσωμοι αλβανικοί εθνικιστικοί κύκλοι συσπειρώθηκαν σε υποστήριξη του «είδωλού» τους που ανυψώνεται γιατί ανέλαβε να χαλκεύει την ιστορία μας, να παραχαράσσει τον πολιτισμό μας, να εκφοβίζει τους εγκαταλειμμένους παππούδες και γιαγιάδες μας... στα πατρώα μας εδάφη. Επιθέσεις, απειλές και για τη ζωή, ύβρεις, κατηγορίες, συκοφαντίες από δεκάδες οργανώσεις, άτομα και ομάδες ατόμων που εκπροσωπούν τον αλβανικό εθνικισμό (ως ανθελληνισμό). Τίποτε, καμιά αντίδραση από τους δικούς μας για τις αντεθνικές αυτές επιθέσεις σε βάρος του Ελληνισμού!!!! Ασφαλώς και δε ζητάω να με στηρίξει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να μη το δει κανείς ως επιβεβαίωση της σάπιας συλλογικής εθνικής μας συνείδησης. Και το φωνάζω διότι προσωπικά στήριξα κάθε Έλληνα, ανεξαρτήτως σχέσης μαζί του, όταν βάλλονταν εθνικά. (Όπως ασφαλώς, ήμουν και είμαι αμείλιχτος σε κάθε δικό μας μειοδότη).

Συνεπώς, εμμένω στην αρχή μου! Κάνω απλώς το χρέος μου και ανταποδίδω στην βορειοηπειρωτική αδιαφορία με αδιαφορία! Είπα κάνω το χρέος μου και το εννοώ, όπως μέχρι τώρα που τις επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, λόγω των προσπαθειών μου για τα κοινά και τα εθνικά μας, χρειάστηκε να τις αντιμετωπίσω προσωπικά!!!

(Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)

Η πραγματικότητα που περιγράψαμε στο πρώτο μέρος αποδεικνύει επίσης, ότι ο Έλληνας από το Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, φοβάται την ιστορία του. Είναι η μόνη κοινότητα στον κόσμο που αρνείται να τη γνωρίσει, λησμονώντας ότι λαός χωρίς

μνήμη και ιστορία είναι λαός χωρίς προκοπή και μέλλον. Και όχι μόνο από τεμπελιά και αδιαφορία! Αλλά επειδή, από τη μία φοβάται την αλβανική ιστοριογραφία που αρνείται με πείσμα την ιστορική του αλήθεια. Συνεπώς ο Βορειοηπειρώτης, με την άγνοιά του ικανοποιεί τους ισχυρισμούς της ανθελληνικής αλβανικής προπαγάνδας, δηλ αρνείται κι ίδιος, το χαλασμό του 1912, τις θυσίες δεκάδων χρόνων για να μη επιτρέψει να γίνει από Ηπειρώτης σε Βορειοηπειρώτης, (και στη συνέχεια μειονοτικός ως ένα είδος μειονεκτικού), τους διωγμούς και τις εθνικές αλλοιώσεις στο Μεσοπόλεμο, τους κατατρεγμούς, τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις παραβιάσεις των εθνικών δικαιωμάτων, τις μεθοδεύσεις απώλειας της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας.

Από την άλλη φοβάται τη γνώση της ιστορίας του διότι η γνώση αυτή σε φορτώνει με εθνικές ευθύνες και υποχρεώσεις, που απαιτούν θυσίες και μόχθο. Και οι Βορειοηπειρώτες δεν έχουν καμιά διάθεση να ασχοληθούν με την πατρίδα. Είναι η τέλεια καταναλωτική ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι ούτε κοινωνική, άλλο τόσο εθνική κοινότητα. Γι' αυτό γίνονται περισσότερο γελοίοι όταν υψώνουν κανά Βορειοηπειρωτικό, δικό τους ιστορικό, εθνοτικό λάβαρο.!!!! Γιατί θέλουν να κρύψουν με αυτά τη εθνική τους γύμνια! Ή να επωφεληθούν κάτι... (Αλλά τελευταία κατάλαβαν ότι το αφήγημα αυτό δεν μετράει οπότε και το εγκαταλείπουν όλοι, όπως ένα καράβι που βυθίζεται αφού οι ίδιοι οι επιβαίνοντες το έριξαν στα βράχια!...)

Στην ουσία, ο Βορειοηπειρώτης δε θέλει κανένα δικό του εθνικό σύμβολο, καμιά δική του εθνική αξία προερχόμενη, τόσο από την ιστορία, όσο και σύγχρονη. Αδιαφορεί για την αρχαιολογική και ιστορική κληρονομιά. Δεν προσπαθεί να καλλιεργήσει και προβάλλει εθνικούς ηγέτες, ήρωες, είδωλα, ανθρώπους σύμβολα των γραμμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, του πολιτισμού, της παιδείας! (Δε αποτελεί αντίθετο επιχείρημα, ούτε ο ερασιτεχνισμός και ούτε η κάθε προσωπική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή) Εκείνο που αρέσκεται και δείχνει ότι το κάνει καλά ο Βορειοηπειρώτης, είναι να καταστρέψει κάθε αξία και να εμποδίσει κάθε προσπάθεια. Να αναφέρεται επιφανειακά και καταχραστικά, ή καταναλωτικά στις πολιτιστικές παραδόσεις του. Να κρατήσει ζωντανό και ενεργό το βάλτο καχυποψίας, συκοφαντίας, ύβρης, όπου αναγκάζει να συμπλέουν μαζί ένοχοι και αθώοι, πραγματικοί Έλληνες και πραγματικοί μειοδότες και προδότες.

Τότε σε ποιες κολώνες και σε ποια θεμέλια θα σταθεί η ιδιαίτερη εθνική του ταυτότητα;!!! (γι' αυτό και μοιάζει σαν το ρουπιγμένο μαλλί της προβατίνας που την έφαγε ο λύκος)

Ο Βορειοηπειρώτης, συνεπώς, δεν αγαπάει ουσιαστικά ούτε την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αλήθεια, πώς γίνεται να μη διεκδικεί την πολιτιστική του κληρονομιά και την οικονομική περιουσία του που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του οικοδομήματος της Πατρίδας;! Έχουμε προσέξει ποτέ ότι οι δύο τρεις τελευταίες γενιές δεν έχουν παράγει καμιά σταθερή εθνική αξία, παρά μόνο ζουν με ό, τι χρήσιμο εθνικά άφησαν οι προηγούμενες γενιές;!!! (Βλέπεται, επειδή «οι πατριώτες μας» δεν μπορούν, -μάλλον δε θέλουν, να ασχοληθούν με τα καυτά εθνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ελληνισμός, τόσο στο εσωτερικό του όσο και γεωστρατηγικά, καταναλώνουν με το σακί ιστορία !!)

Πώς γίνεται να ανοικιάζει ο Βορειοηπειρώτης το στρέμμα της γης του έναντι 15 ευρώ το χρόνο σε αλλοεθνείς και ενώ εκείνοι θησαυρίζουν, ο Βορειοηπειρώτης πίνει με το ενοίκιο αυτό τρεις καφέδες στο Κολωνάκι;! Διδάσκονται τουλάχιστον από την ιστορία ότι αύριο δε θα είναι δικό τους τίποτε;! Πώς γίνεται οι εδώ θεσμοί να παρέχουν στους αλλοεθνείς πολύτιμες υπηρεσίες ρίζωσης στον τόπο μας, μέχρι μάλιστα και με εκατοντάδες πολιτογραφήσεις;! (και να μη φέρει κανείς ευθύνη, απεναντίας αναδεικνύονται ως σωτήρες;!)

Να είναι λες μόνο τα ρουσφέτια;! Πώς γίνεται ο

Βορειοηπειρώτης να εξυπηρετεί με τόση δουλικότητα και αφοσίωση συμφέροντα τρίτων και σε βάρος της πατρίδας;!!

Πώς γίνεται που οι επιτήδριοι και εκείνους τους λίγους πραγματικούς αγωνιστές ή τους εγκλωβίζουν, ή τους δείχνουν με το δάχτυλο ως προδότες ;!!

Συνεχίζεται...



744 Απήχηση **114** Αλληλεπιδράσεις **2** κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η φθίνουσα πορεία της ιδιαίτερης ταυτότητας «του Βορειοηπειρώτη» με σημείο αναφοράς τη διαπίστωση Αβέρωφ του 1945 (σε συνέχειες)

20.05.2020

Η παρούσα κατάσταση προκαλεί πολύ πίκρα απογοήτευση και αγανάκτηση!

Σε μια άλλη παλιότερη δική μου ανάλυση αναφέρω σχετικά με την πορεία του Ελληνισμού στην Αλβανία μέχρι πριν από τον Μεγάλο Πόλεμο: «Μπροστά στην αυξανόμενη εθνική εγρήγορση των Αλβανών, η ελληνική πλευρά έδειχνε κουρασμένη, με παμπάλαιους μηχανισμούς δράσης, αδύναμη και υποχωρητική. Τα κενά, που άφηνε η επιτεινόμενη αδράνεια των Βορειοηπειρωτών, αντικαθιστούσε με βιασύνη ο επεκτατικός αλβανικός εθνικισμός. Αυτή η εξέλιξη δικαίωνε πλήρως τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ο οποίος, για λογαριασμό του 1945 συμπέρανε ότι το ελληνικό στοιχείο της Αλβανίας «όχι μόνον δεν μας είναι όλως αφοσιωμένον, αλλά κατά πολύ σοβαράν αναλογίαν ουδολώς επιθυμεί την ένωσιν με την Ελλάδα» (Αβέρωφ Ε., 1978 π. Αντι, Σκέψεις επί των σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας, τεύχος 105, σελ 13.) Ο Αβέρωφ, ασφαλώς δεν μπορούσε να προσέξει, άλλο τόσο να ομολογήσει, την απογοητευτική συμπεριφορά εγκαταλείψεων των αλληπάλληλων ελληνικών κυβερνήσεων προς την κοινότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Ωστόσο, δεν το κρύβω ότι όσο ο καιρός περνάει τόσο περισσότερο αποχτάει έδαφος, μάλιστα προς το σύνολο της ταυτότητάς μας, η τραγική διαπίστωση του Αβέρωφ του 1945!

Ασφαλώς επί 45 χρόνια, μέχρι το 1990, δεν είχαμε δυνατότητα και επιλογή να συζητήσουμε περί της συγκεκριμένης διαπίστωσης, να την αναλύσουμε, ή να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας για να τη διαψεύσουμε! Οι αναμενόμενες προσδοκίες που τροφοδότησαν τόσες πολλές θυσίες στον Μεγάλο Πόλεμο, εκμηδενίστηκαν. (Χάρη και στην μειοδοσία του επίσημου ελληνικού κράτους) Επί 45 χρόνια ο Ελληνισμός της Αλβανίας έμεινε ερμητικά απομονωμένος από τον εθνικό κορμό, όπως καμιά εθνική μειονότητα στον κόσμο! Θύμα της άγριας κομμουνιστικής ιδεολογίας και όμηρος του κλίματος ανθελληνισμού του για την καλλιέργεια της αλβανικής εθνοσοσιαλιστικής ταυτότητας. Στην βίαιη αυτή απομόνωση αναπτύξαμε βίαια και μεθοδευμένα ένα υβρίδιο εθνικής ταυτότητας, -μειονοτικής, (μειονεκτικής), απ' την οποία δυστυχώς δύσκολα να απαλλαγούμε!

Στην Ελλάδα, χαρακτήρισαν την διαπίστωση Αβέρωφ ως ανεδαφική. Την κατήγγειλαν και την μετέτρεψαν σε ταμπού. Και το έκαναν, δυστυχώς, για να εξιδανικεύσουν (στην Ελλάδα, όχι στη Β/Η) την εικόνα «της καημένης» Βορείου Ηπείρου, «της μικρής αδερφής!» που εξασφάλιζε σ' αυτούς χρήμα και τρόπο ύπαρξης, αλλά και ανεπανόρθωτη φθορά στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου!!

Επιβεβαιώσαμε έτσι, με επιδείνωση, την διαπίστωση Αβέρωφ και στα 30 επόμενα χρόνια της αλβανικής μεταπολίτευσης. (30 ολόκληρα χρόνια!). «Οι Βορειοηπειρώτες» δεν επιδιώξαμε, ούτε να αποχτήσουμε ανάστημα πραγματικού Έλληνα, ούτε να πετύχουμε στον τόπο μας την συνέχεια, «την συνένωση» με τον Ελληνισμό. Απεναντίας, επιδιώξαμε την ενσωμάτωση, ως μεμονωμένες μονάδες, περισσότερο ως αλλοδαποί, στο ανώνυμο πλήθος στην Ελλάδα! Το είδαμε ως μια καλή ευκαιρία για να χάσουμε τα ίχνη της παραμορφωμένης και μολιασμένης εθνικής ταυτότητάς μας. Δεν προσπαθήσαμε να ξαναβρούμε την ιδιαίτερη εθνική μας ταυτότητα, όπως την απωθήσαμε επί Χότζα για να είχαμε την εύνοια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αλλά, στην προκειμένη περίπτωση, όταν χρειάστηκε την αξιοποιήσαμε ως μια δυνατότητα να επωφεληθούμε προσωπικά από την «ένδοξη» ιστορία μας, γνωρίζοντας

ότι αυτό έχει απόδοση παρέχοντας υπηρεσίες σε νέα αφεντικά, στην Ελλάδα! (και στα παλιά στην Αλβανία όντας στην Ελλάδα!)

Δεν διδαχθήκαμε από τους Μικρασιάτες. Στην Ελλάδα δεν τους θέλησαν. Τους αντιμετώπισαν μέχρι και εχθρικά, τους αποκάλεσαν Τούρκους, (όπως εμάς Αλβανούς). Αλλά εκείνοι πάλεψαν, αγωνίστηκαν και κέρδισαν, χωρίς να απωλέσουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Αποτέλεσαν μια ισχυρή δομημένη κοινότητα, που έδωσε ανάσα σε όλον τον βίο της Ελλάδας, κυρίως στον πνευματικό. Εντούτοις, αν και πέρασαν τέσσερις γενιές στην Ελλάδα, συνεχίζουν να διατηρούν την κοινοτική τους μικρασιάτικη ταυτότητα. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δισέγγονα και τρισέγγονά τους, είναι περήφανα για την καταγωγή και την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Διατηρούν θεσμούς, οργανώσεις, συλλόγους που συνεχίζουν να προσφέρουν στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Εμείς οι Βορειοηπειρώτες δεν έχουμε ούτε έναν κεντρικό θεσμό που να χαράσσει την εθνική μας πορεία και προοπτική της ταυτότητάς μας. Δεν έχουμε ένα σοβαρό ραδιόφωνο, τηλεοπτικό σταθμό, εφημερίδα, ένα ισχυρό πολιτιστικό κέντρο, ένα μέσο, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, εθνικό, που να αποδεικνύει τη ισχύ μας, να διεκδικεί τα φυσιολογικά δικαιώματά μας, τις ιστορικές εθνικές υποχρεώσεις... Τίποτε...! Αποτελούμε τη χωρίς προηγούμενο πραγματικότητα. Συμφωνήσαμε στην αρνητική επιλογή:- Να είμαστε μια κοινότητα χωρίς μνήμη, άρα χωρίς προοπτική. Ως ένα τρόπο να χαθούμε ανεύθυνα ιστορικά ... Ενώ οι θύτες μας να εμφανιστούν ως ήρωες!!!

Ο Έλληνας Βορειοηπειρώτης αρκείται όταν το υποσυνείδητό του ανακαλεί από την ιστορία την πολλαπλή πικρή του εμπειρία της προδοσίας. Δεν έχει όμως, όπως κάποτε, τα κότσια και το σθένος να χτυπήσει το Βενιζελικό τραπέζι, αλλά προίκισε τον εαυτόν του με την «αρετή» δουλείας και δηλείας ως τρόπο ζωής και μέσο επιβίωσης. Χαρακτηριστικό το οποίο τροφοδοτεί συμφέροντα τρίτων, (όχι τουλάχιστον συλλογικά βορειοηπειρωτικά), ενισχύει τον έλεγχο αυτών των συμφερόντων στην κοινότητά μας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη διάσπαση, την αποτελεσματικότερη μεταξύ μας αντιπαράθεση. Έτσι εξηγείται που εμείς δημιουργούμε δεκάδες και εκατοντάδες συλλόγους, αλλά ποτέ δεν συμπράττουμε. Απεναντίας, είμαστε όλοι εναντίον όλων, καχύποπτοι και συκοφάντες, έχοντας ιδιαίτερο στόχο όλους εκείνους που προβάλλουν αξίες, παράγουν έργο, σκέφτονται ειλικρινά για τον τόπο τους.

Ας δοκιμάσει κάποιος (μιλάω εκ' μακρόχρονης προσωπικής εμπειρίας) να βγει και να τραβήξει μπροστά, να πάει κόντρα σ' αυτή την μίζερη κατάσταση, να δείξει το δρόμο της εθνικής προοπτικής και προκοπής και αμέσως θα ξυπνήσει αυτή η πολυκέφαλη Ύδρα της βορειοηπειρωτικής κακίας να αντιδράει ως η πλεκτάνη άλλων συμφερόντων για να σπαράξει κάθε προσπάθεια!

Με τη συμπεριφορά του, ο Έλληνας της Βορείου Ηπείρου (στην ουσία, ο ελληνικής καταγωγής (!) εξ' Αλβανίας) απέδειξε γρήγορα την ικανότητα να φθείρει, αλλά και να αποδεχτεί αμαχητί την ανεδαφικότητα «του Βορειοηπειρωτικού θέματος», όπως βέβαια και την ανημποριά του για να διεκδικήσει στην παρούσα φάση τα δίκαια που εξασφαλίζει η ιστορία και οι διεθνείς συμβάσεις. Έτσι σε συλλογικό και δημόσιο επίπεδο ο όρος της Βορείου Ηπείρου, αντιστράφηκε αρνητικά γι' αυτόν στην Ελλάδα, τόσο που κρίνεται ηρωισμός και περηφάνεια αν κάποιος επώνυμος ελληνικής καταγωγής εξ Αλβανίας δηλώνει δημοσίως στην Ελλάδα ότι είναι «Βορειοηπειρώτης» (!!)

Ταυτόχρονα επέτρεψε τους από Αλβανικής πλευράς, ώστε, χειρότερα από το καθεστώς Χότζα, να μετατρέψουν τη χρήση και μόνο του όρου «Βόρειος Ήπειρος» σε μέσο εκφοβισμού και εθνικής εκδίωξης των εναπομείναντων Ελλήνων με απτή την τάση να θεωρείται η χρήση του, ή (τόσο το χειρότερο) η αναφορά σ' αυτόν έστω και ιστορικά, πράξη αντισυνταγματική και ποινικά κολάσιμη! Δλδ, «ο Βορειοηπειρώτης»

αναγκάζεται και αποδέχεται την άρνηση της ιστορίας του και των ιστορικών του
κεκτημένων! (συνεχίζεται.....)



585 Απήχηση
κοινοποιήσεις

112 Αλληλεπιδράσεις

3 σχόλια 2

Παναγιώτης Μπάρκας

Μια ακόμη ανθελληνική εκπομπή σε αλβανικό κανάλι και η ανάγκη να ακούσουμε τις καμπάνες που χτυπούν για μας πένθιμα εθνικά!

12.05.2020

Το προηγούμενο Σάββατο προβλήθηκε στο Top-channel μια ακόμα εκπομπή ανθελληνική εκπομπή στημένη στη σκευωρία και την απάτη του γνωστού Αλβανού εθνικιστή δημοσιογράφου Μ. Μέμα, εντεταλμένου σε ανθελληνικά συμφέροντα τρίτων. Επίκεντρο αυτή τη φορά ήταν το Ελληνικό Προξενείο στο Αργυρόκαστρο, η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και η συμπεριφορά απλών Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Το νέο στην προκειμένη εκπομπή είναι ότι, από την μία πάει πολύ μακριά, ξεπερνώντας κάθε όριο θράσους, έλλειψης δεοντολογίας και επαγγελματισμού, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, κάθε όριο προπαγάνδας στην υπηρεσία ενός και μόνο στόχου, της καλλιέργειας ανθελληνικού μίσους.

Από την άλλη αποκαλύπτει τη σαθρότητα και τη σήψη της πολιτικής ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία, όπως στο ποίημα του Καβάφη για τους Βάρβαρους, βλέπει την επικράτησή της στην αξιοποίησή της από τους βάρβαρους τύπου Μέμα για να δικαιολογεί την ύπαρξή της!! Επίσης, δείχνει ότι έχει σωριαστεί σε τέτοιο σημείο, που δεν μπορεί καν να αντιδράσει. Δεν μπορεί καν να προσανατολιστεί πολιτικά, εθνικά, κοινοτικά! Τόσο που για την κατάντια αυτή η ελληνική γλώσσα νιώθει δύσκολα να τη χαρακτηρίσει!

Από την άλλη, δείχνει ότι η κοινότητά μας βάζει πάνω από τον Ελληνισμό τα μικροσυμφέροντα επιβίωσης, υπό την αρχή «με λένε Ρίζο, όπως θέλω το γυρίζω», έτοιμη, όπως η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για κάθε συμβιβασμό, όσο βρώμικος και αντεθνικός κι αν είναι, αρκεί να εξυπηρετεί το τομάρι μας. !!!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΟΙΠΟΝ.

Είναι γνωστό ότι το Γενικό Προξενείο στο Αργυρόκαστρο, (όπως και στα Τίρανα, ή και στην Κορυτσά) χορηγεί εθνικές βίζες, ως προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σε άτομα ελληνικής καταγωγής και ελληνικής συνείδησης. (Πιθανόν να είναι εύκολο το θέμα στο πρώτο σκέλος, αλλά τυγχάνει συχνά πολύ δύσκολο στο δεύτερο) Μια τέτοια περίπτωση αποτέλεσε και του Οδισέ Γκρεμού από τη Σωπική της Λιβαδειάς, ο οποίος έχει, από τη μάνα, ελληνική καταγωγή. Για την ελληνική συνείδησή του όμως τα πράγματα ήταν δύσκολα και χρειάστηκε απ' ό, τι φαίνεται, μαζί με την προσποίηση του Γκρεμού και η συνηγορία ή η εγγύηση «ακραιφνών» Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στο Γενικό Προξενείο. Ο ίδιος ο Γκρεμός, ο Οντισέ, εκκλίπαρε τον Γενικό Πρόξενο να του αναγνωρίσει «την ελληνικότητα» της ψυχής του (!!). Στις συνθήκες αυτές το Γενικό Προξενείο αποφάσισε να του χορηγήσει ελληνική εθνική βίζα. Πρόκειται σε χρόνο, για τον Δεκέμβρη του 2019!

Τι έγινε όμως;! Την επόμενη ακριβώς, ο Γκρεμός εμφανίζεται στην εκπομπή του Μέμα για τον «διαχρονικό αλβανισμό» (!!!) στην καρδιά του Ελληνισμού στο δήμο Φοινικαίων και δηλώνει εντελώς εθελοντικά, περήφανα και ελεύθερα «την αρχαία» αλβανική του συνείδηση (!!)

Ασφαλώς, η ελληνική εθνική θεώρηση του Γκρεμού ακυρώθηκε από μόνη της. Και ευτυχώς που η ελεύθερη τοποθέτηση του Γκρεμού για την αλβανικότητά του εντοπίστηκε έγκαιρα, διότι σε περίπτωση που θα είχε στο αλβανικό του διαβατήριο μια ελληνική εθνική βίζα, τότε δικαίως ο Μέμα θα κατηγορούσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας ότι ακολουθεί πολιτική εξελληνισμού των Αλβανών, τύπου Γκρεμού. (!!!)

Όμως ο Μέμα και μια σειρά άλλοι Αλβανοί, (πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, Α Τσίπα, ακαδημαϊκοί, Ι. Κοτσολάρι, η Διευθύντρια της αλβανικής

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ε. Σκένταϊ) την κυρίαρχη αυτή αρμοδιότητα της ελληνικής διπλωματικής αρχής να καταργήσει την ελληνική εθνική βίζα ως βασική προϋπόθεση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, από τον Αλβανό Γκρεμό, τη θεωρεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δλδ, αυτοί οι εμπειρογνώμονες του Αλβανισμού, ενώ η ελληνική διπλωματική αρχή εμπόδισε «την ελληνοποίηση» ενός Αλβανού, απαιτούν την απόκτηση από τον Αλβανό τους Γκρεμό την ελληνική εθνική βίζα, μη λαμβάνοντας οι ίδιοι υπόψη την ελεύθερη έκφραση του αυτοπροσδιορισμού του ότι είναι Αλβανός (!!). (Σε μια τέτοια περίπτωση οι Αλβανοί λένε «Δώσε μου ό, τι δε μου χρωστάς!») Και με επιχείρημα αυτή τη σκευωρία, κρίνουν τη σωστή και για τους ισχυρισμούς τους πράξη του Γενικού Προξενείου ότι αποτελεί «παραβίαση» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης, μέσο πίεσης για άρνηση της αλβανικής εθνικότητας κλπ. Κατατάσσουν με την μεγαλύτερη ευκολία και με απύθμενο θράσος και δειλία το Γενικό Προξενείο και την ΟΜΟΝΟΙΑ «σε εκφραστές των ελληνικών ακραίων εθνικιστικών κύκλων στην εξυπηρέτηση των ελληνικών εθνικιστικών και σοβινιστικών σχεδίων για τον εξελληνισμό του Νότου της Αλβανίας»!!

Ασφαλώς, «ο δημοσιογράφος» νιώθει σίγουρος ότι απ' αυτή την ωμή παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας περί λειτουργίας και κυριαρχίας των διπλωματικών αρχών δε θα του μπει αγκάθι. Μάλιστα, με τη λογική αυτή, και βαραίνοντας την ενοχή του στην παραβίαση των διεθνών κανονισμών όσον αφορά το απαράβατο της διπλωματικής στέγης, εξόπλισε τον Γκρεμό του με κρυφή κάμερα για να «αποκτήσει» τα «ενοχοποιητικά» στοιχεία «σε βάρος» της ελληνικής διπλωματικής αρχής. (!!!) Εντυπωσιάζει εδώ το γεγονός ότι ο Γκρεμός και ο Μέμα, ή αντίστροφα, γνώριζαν προκαταρκτικά ότι το Γενικό Προξενείο κάλεσε το Γκρεμό στην έδρα του για να του ανακοινώσει την ακύρωση της ελληνικής εθνικής βίζας, λόγω του αλβανικού αυτοπροσδιορισμού του κατά ελεύθερη βούληση σε δημόσιο χώρο (!!)

Πώς έγινε αυτό;!

Επίσης, ο Γκρεμός μπήκε στο Ελληνικό Προξενείο με την κρυφή κάμερα στις 14 Γενάρη 2020. Την ίδια περίοδο, έκανε και τις υπόλοιπες κρυφές μαγνητοσκοπήσεις με τα «στελέχη» της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (τυχαίο;!!) Η εκπομπή μεταδόθηκε όμως 4 μήνες αργότερα, στις 09.05.2020 !! Γιατί;!

Κατά περίεργο τρόπο η περίοδος προβολής της εκπομπής στο Top-channel συμπίπτει με την έντονη δραστηριότητα του Γενικού Προξένου για να συμπαρασταθεί στους ομογενείς Βορειοηπειρώτες στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν την εθνική υπόθεση των ομογενών, αντικαθιστώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και άλλων πολιτικών και διοικητικών φορέων στην Ε.Ε.Μ. Το γεγονός φαίνεται ότι ενόχλησε κύκλους με εξουσία στο χώρο της Ε.Ε. Μειονότητας (φαινομενικά επειδή τους αφαιρούσε το κύρος!!!) και είχαν αρχίσει έναν ύπουλο και βρώμικο πόλεμο εναντίον του. Την ίδια στιγμή, διαφορετικές πηγές που δε θέλουν να γνωστοποιηθούν, αναφέρουν ότι ίδιοι κύκλοι έχουν και μάτι που βλέπει εντός του Προξενείου αλλά και σχέσεις με συγκοινωνούντες κύκλους με τον Μέμα !!!!

Αν ξεκινήσουμε επίσης, από την οικονομική άνεση, τις δομές υποστήριξης του Μέμα, την ταύτιση των ανθελληνικών απόψεων με γεωστρατηγικούς στόχους γνωστών τρίτων δυνάμεων που αναπτύσσουν έντονη δράση στην περιοχή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η εντελώς αστοιχειώτη, παράνομη και καταδικαστέα στοχοποίηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο στο σίριαλ των ανθελληνικών εκπομπών Μέμα, δεν αποτελεί ούτε απλή σύμπτωση, ούτε απλή σκοπιμότητα... Καλά εκείνοι, αλλά «οι δικοί μας» που πάνε και πώς τολμάνε ;;!!

Ωστόσο, ο Μέμα για να γίνει πειστικός στα ανιστόρητά του, αυτή τη φορά δεν ασχολήθηκε με την αρχή του Δήμου Φοινικαίων, αλλά με την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα την ανάμειξή της! Θέλησε ο Μέμα να της εξασφαλίσει λαβή για να συνεχίσει να υπάρχει;! Ή θέλησε, μέσω της γελιοποίησής της, να δείξει το πόσο χαμηλά έχει ξεπέσει ο Ελληνισμός στα πατρώα του εδάφη;!

Γεγονός είναι ότι η κρυφή κάμερα του Γκρεμού από την Σωπική της Λειβαδιάς, αποδεικνύει ότι στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπάρχουν οι χειρότεροι δυνατοί Έλληνες. Αμόρφωτοι, που γνωρίζουν καλά το αλισβερίσι και για να δείξουν ότι έχουν κύρος, αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτοί επηρεάζουν τις αποφάσεις του Γενικού Προξενείου!

Το πρόβλημα είναι, ότι είναι τόσο διαλυμένοι, τόσο πτώμα, τόσο ενοχοποιημένοι, που την επόμενη δεν έχουν ούτε το κουράγιο, ούτε την ευθύνη, ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη γνώση να αντιδράσουν επίσημα. Μια στάση που, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, δικαιώνει το Μέμα. Ή αντιδρούν σε κάτι μπακαλόρτα, με μπακάλικο τρόπο και μόνο στην ελληνική, και όχι στην αλβανική, ενώ είναι γνωστό ότι εκείνο που επιχειρείται είναι η παραπλάνηση της αλβανικής κοινής γνώμης και η εμψύχωση του αλβανικού ανθελληνισμού. Δεν μπορούν να αντιδράσουν και κατά των «στελεχών» της, που τολμούν να διασύρουν έστω και την μνήμη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως εθνικό φορέα!

Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε και εμείς την καμπάνα που χτυπάει για μας πένθιμα εθνικά. Να την ακούσουν εξίσου και όσοι στηρίζουν «την ηγεσία» αυτή (αν θέλουν να απαλλαγούν έστω και λίγο από την κατηγορία για εθνική προδοσία) και η ίδια η Αθήνα (η οποία λοιπόν, πρέπει να δει το θέμα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού ως αποκλειστικό δικό της εθνικό θέμα και όχι της ανύπαρκτης ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ)!
ΤΕΛΟΣ

1.305 Απήχηση **251** Αλληλεπιδράσεις **5** σχόλια **3** κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Το κούφιο σύνθημα «για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου» το 1993 και η καταδίκη όχλου του τιμημένου καθηγητή Α. Πάνου που δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό αλλά είχε ξεκάθαρο το όραμα "αυτονομίας" υπό συγχρόνους όρους.

10.05.2020

Δώστε μου 3 δισ. να σας βάλω τα σύνορα στο Φιέρι, είπε ο καθηγητής.

Το 1993, λίγο πριν την απέλαση του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου και τους γνωστούς 6 όρους Μητσοτάκη προς Τίρανα, Ιούλιο 1993, με τους οποίους ο Μητσοτάκης έβαζε παράλληλες γραμμές ανάμεσα στα Δικαιώματα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών και του Κοσσυφοπεδίου, στη «Βόρειο Ήπειρο», υπό την «έμπνευση» συγκεκριμένων κύκλων εντός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το θέμα «αυτονομίας» και «αυτοδιάθεσης» είχε «αποκορυφωθεί» (!!)

Διακρίνονταν στην ουσία δύο σκέλη. Το πρώτο, ο όρος «αυτονομία της Βορείου Ηπείρου» είχε μετατραπεί σε λίθος δοκιμασίας, ή πιο σωστά σε τρόπο και μέσο για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών εντός της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Μη ρωτάτε αν υπήρχαν σχέδια, στόχοι, οργανώσεις και δομές για «την αυτονομία». Πρόκειται απλώς για κούφιο σύνθημα) Δλδ, όποιος συμμερίζονταν τον όρο και μόνο, ήταν ο πατριώτης, ο άνθρωπος της ηγεσίας. Όποιος ζητούσε εξηγήσεις, ή είχε επιφυλάξεις για την εδαφικότητα του συνθήματος και αυτού που το πρέσβευαν, ήταν «προδότης» και έπρεπε να εκδιωχτεί.

Το δεύτερο σκέλος αφορούσε την αξιοποίηση του όρου ως μέσο για καταβροχθίσουν εκατομμύρια δραχμές!

Υπό το σκεπτικό αυτό το Μάιο του 1993 το παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αργυροκάστρου συνδιοργάνωσαν με το Ίδρυμα Παλινοστούντων, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου της Γράψης, (όπου είχε εκφωνήσει τον «ιστορικό» του λόγο ο Ε. Χότζα) μια ανοιχτή «λαϊκή» σύσκεψη «για το οικονομικό» σκέλος «της αυτονομημένης» Βορείου Ηπείρου. Συνπροέδρευαν οι Βεζιάνης και Χαλίμας, αντίστοιχα πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παραρτήματος Αργυροκάστρου και διευθύνον του Ιδρύματος Παλινοστούντων.

Είχα πάρει τότε στα σοβαρά τη σύσκεψη αυτή και είχα καλέσει να μετάσχει τον αξιότιμο καθηγητή οικονομικών του πανεπιστημίου Τιράνων, έναν από τους κεντρικούς άξονες κατάρτισης του αλβανικού κρατικού προϋπολογισμού επί 20 χρόνια και πολύ φίλο μου, το Αριστοτέλη Πάνο από τη Βάνιστα. Πρόκειται για αναγνωρισμένο κολοσσό για τα οικονομικά αναπτυξιακά σχέδια. Ο Αριστοτέλης, αφού μου ζήτησε πληροφορίες περί τίνος πρόκειται, δέχτηκε με πατριωτική αφοσίωση.

Όταν άρχισε η σύσκεψη, οι ομιλητές δεν συγκρατούνταν. Μπορεί να μη είχαν καμιά ιδέα, καμιά πρόταση, κανένα στοιχείο, αλλά δε θα ολοκλήρωναν την ομιλία αν δεν ανέφεραν 10-15 φορές τον όρο «αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, ως η μόνη λύση» και αν δεν άφηναν να εννοηθεί ότι ο καθένας τους ήταν σε θέση να διαχειριστεί οικονομικά κονδύλια καλύτερα από τους προηγούμενους ομιλητές.

Κάποια στιγμή ζήτησε το λόγο και ο καθηγητής. Σηκώθηκε όρθιος! Ψηλός, με ευγενικό πρόσωπο, καλοφορεμένος και πολύ σοβαρός. Έδειχνε ότι γνώριζε πολύ καλά να ελέγχει την κατάσταση και τι θα έλεγε, όπως επίσης και αρκετά ενοχλημένος από την οχλαγωγία των ομιλητών στην αίθουσα. Απόσπασε επίσης την προσοχή του Χαλιμά, ο οποίος ζήτησε προκλητικά εξηγήσεις από το Βεζιάνη. Για αρκετά δευτερόλεπτα ο καθηγητής δε μίλησε, μέχρι να έμπαινε η ησυχία μεταξύ των «λαϊκών», στους οποίους, εκεί στο μισοφωτισμένο χώρο διάκρινες μόνο μια λάμψη ματιών που έδειχναν περίσσια

αφοσίωση «στην ηγεσία» και στο ποσό χρημάτων που ακούγονταν ότι υπήρχε για την υπόθεση «αυτονομίας».

Ο καθηγητής δεν είπε πολλά. Μάλλον μία πρόταση. «ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ 3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΦΙΕΡΙ..!» Μεσολάβησε λίγη σιωπή. Όχι για να αναλύσουν «οι λαϊκοί» την ουσία των όσων ιστορικών είπε ο καθηγητής, αλλά επειδή περίμεναν το σήμα αντιδράσεων. Τους πρόλαβε ο Βεζιάνης, ο οποίος κατηγόρησε τον καθηγητή, ότι δεν χρησιμοποίησε τον όρο «Βόρειος Ήπειρος» και αυτό αποτελεί κατάλοιπό του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το τι ακολούθησε από τον όχλο κατά ενός φημισμένου καθηγητή δεν μπορεί να μολογηθεί. Ο καθηγητής, ο οποίος είχε καθίσει από την πλευρά απέναντι από την εξώπορτα, σηκώθηκε να φύγει μέσα από τις φωνές αποδοκιμασίας του όχλου. Το ακολούθησα, χωρίς να μπορώ να τον φθάσω. Κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε: «Είστε άγριοι. Αν θα με δείτε ξανά εδώ μα μου τρυπήσετε την μύτη!». Το αυτοκίνητο που τον έφερε, τον πήρε και έφυγε χωρίς πράγματι να γυρίσει πίσω και να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου μας. Στο μέλλον θα αποτελέσει τον πολυσυζητημένο σύμβουλο ελληνικών και ξένων εταιριών στα χρηματιστήρια... Και ένα βιβλίο του, που έκδωσε χρόνια αργότερα, θεωρείται επίσης εξαιρετικό και ιδιαίτερα σημαντικό!

Χρόνια αργότερα, γύρω στο 2000 συνάντησα εντελώς τυχαία το γιό του καθηγητή στα Τίρανα. Εργαζότανε στα γραφεία της Βουλής με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά παροράματα για το Κοσσυφοπέδιο!

Του είπα γιατί δεν ασχολήθηκε με τα κοινά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και μ' απάντησε: «Απορώ γιατί ξοδεύεις το χρόνο σου! Δεν έχετε καταφέρει να πιάσατε το νόημα της εποχής, την ανάπτυξη μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά τρώγεστε μεταξύ σας για δήθεν ανθρώπινα και εθνικά δικαιώματα! Δεν νομίζω ότι είμαι χρήσιμος σε ένα τέτοιο περιβάλλον!» Μου άφησε να εννοηθεί ότι γνώριζε και τι είχε συμβεί με τον πατέρα του στη Γράψη! Το 1993.

Δεν ήταν ψηλός όσο ο πατέρας του, αλλά πολύ ευγενικός και χαμογελαστός, όπως και ιδιαίτερα χρήσιμος στην ομάδα που διοικούσε!!!



689 Απήχηση **149** Αλληλεπιδράσεις 4 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η αφετηρία και η βιάση της μετατροπής της Β. Ηπείρου σε μαύρη τρύπα και σε πλιάτσικο. Στοιχεία από εκθέσεις ελέγχου του 1992

06.05.2020

Έτσι η ΟΜΟΝΟΙΑ θα κατασκευάζει πλούσιους ηγέτες, οι οποίοι φτώχυναν την οργάνωση και εξαθλίωσαν τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου

Αποφάσισα σήμερα να φέρω στη δημοσιότητα κάποια από τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση, ή την αφετηρία μετατροπής της Βορείου Ηπείρου σε μια μεγάλη και αξεπέραστη μαύρη τρύπα διαφθοράς. Αφορά την περίοδο μετά τον Μάη 1991. Θα κορυφωθεί στο τέλος της δεκαετίας 1991-1999, όπου μόνο μέσω του Ιδρύματος Παλινοστούντων, σύμφωνα με επίσημες πηγές χάθηκαν 12 δισ. δραχμές (άλλες πηγές λένε για 16 δισ. Ισοδύναμα λοιπόν με τέσσερις αλβανικούς κρατικούς προϋπολογισμούς) 6 δισεκατομμύρια προέρχονταν από δωρεές Βορειοηπειρωτών και Ηπειρωτών της Διασποράς και τα υπόλοιπα από πηγές, είτε άμεσα του ελληνικού κράτους, είτε από την Ευρωπαϊκή ένωση (τότε ΕΟΚ). Η γιγάντια αυτή διαφθορά πραγματοποιούνταν στο όνομα των εθνικών συνθημάτων για τη Βόρειο Ήπειρο. Ως καλύτερος τρόπος υπήρξε η ενοχοποίηση ηγετικών στελεχών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη δήθεν σχεδίων ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία από την μία αποτελούσε αποτελεσματικό μέσο διαφθοράς και από την άλλη παράλυε τη οικονομική παραγωγική δραστηριότητα των Βορειοηπειρωτών, λόγω της εξάρτησής τους από την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία στάθηκε θηλιά στο λαιμό για τον πληθυσμό της Βορείου Ηπείρου, που τον ανάγκασε, (όταν σταμάτησαν οι βοήθειες) να φύγει μαζικά στην Ελλάδα.

Η διαφθορά αυτή θα συνεχιστεί και στις δύο επόμενες δεκαετίες, αλλά πιο μεθοδικά. Στήθηκε στη Βόρειο Ήπειρο μια πολιτικό – θρησκευτική πλεκτάνη, εκπροσωπούμενη από την ηγεσία ΟΜΟΝΟΙΑ –ΚΕΑΔ και άλλους παράγοντες. Μόνο επειδή χρειάστηκε να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα στην Ελλάδα (όπως και τα αλβανικά από την άλλη), μπορούμε τώρα να εξηγήσουμε γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες δεκαετιών των Βορειοηπειρωτών να ξεριζώσουν την ηγετική αυτή κλίκα η οποία συνεχίζει να παραμένει, (έστω και με την μεγαλύτερη υποστήριξη της αλβανικής πλευράς) χωρίς πλέον να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να φύγει.

Τα στοιχεία που αναφέρω αποτελούν μέρος της ομιλίας μου στη Συνδιάσκεψη αρχαιρεσιών του Παραρτήματος Αργυροκάστρου τον Μάρτιο του 1994, αλλά που επιβεβαιώνονται, μάλιστα επαυξάνουν οι εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν στα παραρτήματα ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αγίων Σαράντα και Αργυροκάστρου αντίστοιχα τον Μάιο και Οκτώβρη του 1992, ύστερα και από δική μου πίεση. Το γεγονός θα αποτελέσει μια βασική αιτία για τη διαγραφή μου από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο παράρτημα Αργυροκάστρου και το Γενικό Συμβούλιο, ακριβώς τον Οκτώβρη του 1992 για περισσότερο από ένα χρόνο

Ανέφερα λοιπόν στην ομιλία μου:

Για το πώς λειτούργησε και λειτουργεί οργανωτικά (η ΟΜΟΝΟΙΑ) δε θα ασχοληθώ πολύ. Θα πω μόνο ότι δεν υπάρχουν μητρώα, συνδρομές, δεν εφαρμόζεται το καταστατικό. Μάλλον αυτό παραβιάζεται δριμύτατα!

Έτσι στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εκκαθάριση της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να φέρουμε στην ηγεσία «τους δικούς μας», παραβιάζοντας το καταστατικό ή ασκώντας πιέσεις, 4 μέλη του προεδρείου εκκαθαρίστηκαν.

Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η τεράστια διαφθορά στην οικονομική εσωτερική λειτουργία . Διαβάζω από τον έλεγχο που ασκήθηκε για την περίοδο Ιούνιο 1991-Οκτώβρη 1992 κάποια πορίσματα.

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα έσοδα σε δραχμές από δωρεές στην ΟΜΟΝΟΙΑ Αργυροκάστρου κατά την περίοδο Ιούνης 1991-Οκτωβρης 1992 είναι 1 735 240 δραχμές. Αποταμιεύτηκαν 1 575 240. Τι έγιναν οι 160 000 δρχ;! Επίσης, χωρίς αποδείξεις και δικαιολογητικά ξοδεύτηκαν και το 1 500 000 δρχ. (Στην έκθεση ελέγχου υπάρχει ένας καθορισμένος κύκλος ανθρώπων που παίρνουν χρήματα από το ανεπίσημο ταμείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, χωρίς αποφάσεις και σκοπό και χωρίς δικαιολογητικά ότι ξοδεύτηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που παίρνουν από την ΟΜΟΝΟΙΑ τον υψηλότερο μισθό στη χώρα για την εποχή, χωρίς καμιά απόφαση και για πιο σκοπό.)

Από τον έλεγχο στους Αγίους Σαράντα προκύπτει ότι ο Θ. Βεζιάνης πήρε για την εκλογική καμπάνια 610 600 δρχ., οι οποίες δεν μπήκαν στο ταμείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (βουλευτικές εκλογές του Μάρτη 1992). Τι έγιναν; Σε ποιες τσέπες μπήκαν;!

Επίσης, από τον έλεγχο στο Αργυρόκαστρο προκύπτει ότι για την ίδια εκλογική καμπάνια δόθηκαν σε κάποια άτομα 790 000 λεκ (καινούργια), τα οποία βγήκαν από το ταμείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τον ίδιο τρόπο, δόθηκαν σε συγκεκριμένα άτομα για να μοιραστούν και σε άλλους ακτιβιστές. Κανένα όμως ντοκουμέντο δεν υπάρχει για τη διανομή αυτή. Τι έγιναν λοιπόν τα λεφτά;!.. (Να υπολογίσουμε ότι ο μισθός του βουλευτή ήταν τότε μόλις 3 χιλιάδες δραχμές , ή 1 100 αλβανικά λεκ)

(Ακολουθεί αναφορά στην έκθεση ελέγχου Ομ. Α. Σαράντα)

Στους Αγίους Σαράντα, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, προκύπτει ότι χωρίς καμιά απόφαση συλλογικού οργάνου, όπως προβλέπει το καταστατικό, αλλά αυθαίρετα, με προσωπική εντολή του Προέδρου Κυριαζάτη και του Γενικού Γραμματέα Β. Παπαχρήστου ορίστηκαν μισθωτοί 7 άτομα με συνολικό ποσό που ισοδυναμούσε τουλάχιστον με τους μισθούς 21 δασκάλων. Χαρακτηριστική η περίπτωση ο οδηγός του υποψήφιου βουλευτή , Χρ. Θ. Είχε μισθό όσο 4 τουλάχιστον μηχανικοί, ενώ ο οδηγός του Κυριαζάτη τον ίδιο μισθό με το λογιστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Γιατί οι οδηγοί καθάριζαν όλες τις υποθέσεις). Ενώ για μια μέρα υπηρεσία και χωρίς να παρουσιάζουν κανένα δικαιολογητικό τα άτομα αυτά αποζημιώνονταν με το ποσό που άγγιζε το 25% του μηνιαίου μισθού ενός δασκάλου. Το συνολικό κόστος για μια ημέρα υπηρεσίας στα Τίρανα του οδηγού του Κυριαζάτη κόστιζε το 80% του μηνιαίου μισθού του βουλευτή. Στο Βαγγέλη Παπαχρήστο, Γενικό Γραμματέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και εκτός λογιστηρίου, όπως προβλέπει ο νόμος του κράτους και το καταστατικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δόθηκαν προς διαχείριση για τις βουλευτικές εκλογές του Μάρτη 1992, 2 εκατομμύρια δρχ. Η έκθεση σημειώνει ότι «Τα δύο εκατομμύρια διαχειρίστηκε ο Β. Παπαχρήστος.(όχι ο λογιστής και ο ταμειάς) Δε βρέθηκε κανένα εγκεκριμένο σχέδιο από το προεδρείο το που θα ξοδευτούν και πώς. Δεν τα κατάθεσε στο ταμείο της οργάνωσης και ούτε ενημέρωσε τον λογιστή.» Οι δραχμές μοιράζονταν κατά προτίμηση σε συγκεκριμένα άτομα, όπως. Ν.Π., 66 000, Β. Τσ. 77 000, Λ. Γκ. 25 000, Σ. Κ, 240 000 , Θ.Μ. 150 000, Γ.Μπ. 150 000.

Επαναφορά στην ομιλία μου στη Συνδιάσκεψη παρατήματος Αργυροκάστρου 1994, Νομίζω ότι, ότι ο Θ.Β θα πρέπει να μας πει ακόμα για τις 40 χιλιάδες δολάρια που στάλθηκαν από την ΠΟΑΚΑ Αμερικής προς τη ΒΗ. Το όνομα του το συνέδωσε με τα χρήματα αυτά αρμόδιος εκπρόσωπος της ΠΟΑΚΑ, ο οποίος ενδιαφέρθηκε ακόμα αν πράγματι τα λεωφορεία του «Ταύρου» (πρόκειται για κοινοτική εταιρία με αποσυρμένα λεωφορεία ελληνικών ΚΤΕΛ που δώρισε η νομαρχία Ιωαννίνων μέσω ΕΙΑΠΟΕ στη Δρόπολη και το Βούρκο) και μερικά τραχτέρ, που στην ουσία δώρισε το

Παναγιώτης Μπάρκας

Έτοιμο το βιβλίο για την ιστορική κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-1991-92, όπως προσωπικά έζησα.

02.05.2020

(335 σελίδες:- από τα άγνωστα πρακτικά της Βουλής του 1991-92, δεκάδες πρωτότυπα ντοκουμέντα, σχόλια και αναλύσεις από το ύψος των 30 χρόνων που μεσολάβησαν)

Ακολουθεί ο πρόλογος και απόσπασμα από τον επίλογο

Από όποια πλευρά και αν εξεταστεί η κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Απρίλη 1991-Φλεβάρη 1992) αποτελεί για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, την Ελλάδα και τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις ένα ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός.

Είναι η πρώτη και απ' ό,τι φαίνεται η τελευταία, φορά που ο Ελληνισμός στο Βόρειο τμήμα της Ηπείρου, (από τότε που αποσπάστηκε από τον εθνικό κορμό και εντάχθηκε στο νεοσύστατο τότε αλβανικό κράτος ως εθνική μειονότητα), κατάφερε να έχει τη δική του, αυθεντική και μέσω ενός πολιτικού της φορέα, την ΟΜΟΝΟΙΑ, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην αλβανική Βουλή.

Η Κοιν. ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατάφερε ωστόσο να επαναπροσδιορίσει σε όλες τις πτυχές:- της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος, την πραγματικότητα και την ταυτότητα του Ελληνισμού της Αλβανίας. Να γκρεμίσει όλη την πλαστή μυθολογία περί καταγωγής, πολιτιστικού επιπέδου και σεβασμού ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων. Έθεσε σε νέες βάσεις τις πολιτικές και εθνικές επιδιώξεις του Ελληνισμού στην Αλβανία και συνέβαλε ιδιαίτερα στην τόνωση του ελληνικού αισθήματος της εθνικής περηφάνειας και ενότητας μεταξύ των Ελλήνων σε όλη την Αλβανική επικράτεια. Μετέτρεψε την Εθνική Ελληνική Μειονότητα σε υπολογίσιμο παράγοντα στην ατζέντα των δυτικών θεσμών σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων και των αναμενόμενων ανακατατάξεων εδώ.

Εντούτοις, θα αποδειχτεί ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα θα μνηθεί στην ιστορική της συμπεριφορά, εκφραζόμενη τώρα στη συμβουλή του γέρου Καραμανλή, προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τη χαρακτήρισε «ένα αγκάθι που μας μπήκε στη φτέρνα και πρέπει να το βγάλουμε όσο πιο γρήγορα». Πρόκειται για ταυτόσημη ενέργεια της Αθήνας με εκείνη στη δεκαετία του 20' του προηγούμενου αιώνα, όταν η Αθήνα εμπόδισε τους Βορειοηπειρώτες να ενωθούν σε ανεξάρτητη πολιτική δύναμη και όπως τότε, με στόχο να διαλύσει την ΟΜΟΝΟΙΑ, θα καλέσει τους Βορειοηπειρώτες να ενταχθούν στα Αλβανικά Κόμματα, κυρίως στο νεοϊδρυθέν αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά με αντίθετο κίνητρο, η Αλβανική πλευρά θα δείξει με επιμονή ότι ξέρει να ξεριζώνει και εξουδετερώνει τέτοια «αγκάθια» από την πολιτική ζωή της. Τα Τίρανα κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορούσε την προσπάθεια για πλήρη έλεγχο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με στόχο την αποφυγή και απόρριψη κάθε ελληνικής διεκδίκησης. Η άλλη αφορούσε την προσπάθεια απαγκίστρωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τους πολιτικούς θεσμούς του αλβανικού κράτους που εξασφάλιζαν στην ίδια και στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα σημαντικό πολιτικό ρόλο. Η δεύτερη προήλθε όταν διαπιστώθηκε ότι ο απόλυτος έλεγχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν ήταν εφικτός και συνεπώς, η κινητικότητα για το Βορειοηπειρωτικό θα μπορούσε να ξεφύγει από τον αλβανικό έλεγχο.

Σε όλες τις ενέργειές τους σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τα Τίρανα εκμεταλλεύτηκαν την ανοχή και τη στήριξη της Αθήνας. Το στήριγμα αυτό προέκυπτε από προτάσεις και χειραγωγήσεις που τα Τίρανα κατάφερναν να περάσουν στην Αθήνα, μέσω των ανθρώπων τους, Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, τους οποίους είχαν προωθήσει στις δομές

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τα Τίρανα, επιτρέποντας στα στρατευμένα άτομα αυτά ελληνικής καταγωγής, ελευθερία και άσυλο σε όποια «ελληνική εθνικιστική» θέση τους, η οποία χάιδευε τ' αφτιά γνωστών κύκλων στην Ελλάδα (ηρωποίηση) και προμηθευοντάς τα με πουλημένες πληροφορίες, τις οποίες η Αθήνα θεωρούσε σημαντικές, (ικανότητα), τους εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη της Αθήνας και ταυτόχρονα την ελευθερία παρεμβάσεων των Τιράνων, στις εθνικές υποθέσεις της Ε.Ε. Μειονότητας και στη δράση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έτσι λοιπόν, τα Τίρανα, με τα χέρια της Αθήνας, κατάφερναν σοβαρά πλήγματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Η σύντομη θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επιβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι, ενώ τα Τίρανα, έβλεπαν τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου έναν ανοιχτό τάφο που αν δεν τον έκλειναν άμεσα θα πλήρωναν ακριβά το τίμημα, στην Αθήνα έβγαλαν από τα αρχεία τα κιτρινωμένα χαρτιά των αρχών του αιώνα εκείνου χωρίς να τολμήσουν καμιά αναπροσαρμογή των στόχων στη νέα τάξη πραγμάτων.

Αποδείχτηκε ότι, στην Ελλάδα, περισσότερο τους ενδιέφερε να μετατρέψουν τη Βόρειο Ήπειρο σε μια τεράστια διαχρονική μαύρη τρύπα, αξιοποιώντας ως ασφαλή και αδιάτρητη ασπίδα τους ιστορικούς εθνικούς απόηχους για το Βορειοηπειρωτικό.

Η κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποκάλυψε το σύγχρονο δράμα της εθνικής μας υπόθεσης. Είχε ξεκινήσει στην ουσία, από τις στυγνές δολοφονίες των Βορειοηπειρωτών στα σύνορα, αμέσως μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Javier Pérez de Cuéllar, τον Μάιο 1990, που κορυφώθηκαν με την εν ψυχρό εκτέλεση των τεσσάρων παλικαριών του Αλίκου στις 12 Δεκεμβρίου 1990, (προκάλεσε και την πρώτη πραγματική αντικαθεστωτική διαδήλωση στην Αλβανία), με τις διεθνικές προκλήσεις στη Βόδριστα και στα υπόλοιπα χωριά της Πάνω Δρόπολης και των Ριζών το Φθινόπωρο και το δράμα των αδερφών Πράσο, (Καλοκαίρι – Δεκέμβρη) επίσης του 1990.

Το 1991 μαζί με τα όπλα που μεταφέρονταν κρυφά από τη Δύση μέσω αλβανικού εδάφους, στους Αλβανούς των Σκοπίων και το Κοσσυφοπέδιο, ενεργοποιήθηκαν και σενάρια για το Βορειοηπειρωτικό, τα οποία θα παίξουν και το 1991, και το 1993-1994, και το 1997-1999. Ήταν όμως σενάρια τα οποία, το 1991 δεν γνώριζε η επίσημη ηγεσία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, παρά μόνο τμήματα του Αλβανικού κράτους εντεταλμένα σ' αυτή. Συνεπώς, τα σενάρια αυτά αναπτύσσονταν υπό τον πλήρη έλεγχο του αλβανικού κράτους, έχοντας ταυτόχρονα απέναντι και μαζί αλλόκοτα και γελοία «ηγετικά» στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Ε.Ε. Μειονότητας και κάποιες ομάδες Βορειοηπειρωτών και Ελλήνων που δεν ήταν ούτε στρατιωτικοί, ούτε παραστρατιωτικοί. Απλώς, ήταν υποχείρια στους αλβανικούς μηχανισμούς που θα έκαναν πιο πιστικό τον αλβανικό θρίαμβο, θα έκαναν αξιολύπητο τον Ελληνισμό και την Αθήνα περίγελο των Τιράνων.

Η κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποκάλυψε επίσης την αδιαλλαξία της αλβανικής πλευράς σε ο τι αφορά την παραχώρηση και αναγνώριση εθνικών δικαιωμάτων στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, πέρα από τις κόκκινες γραμμές που είχε ορίσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Αποκάλυψε την αλβανική νοοτροπία ότι ο Έλληνας είναι καλός για την επίσημη αλβανική πραγματικότητα, αλλά και το αλβανικό κοινό, όταν δεν εκδηλώνει την ελληνικότητά του και την εθνική του ταυτότητα. Αποκάλυψε ότι ο αλβανικός εθνικισμός θα συνεχίζει να τρέφεται με τον ανθελληνισμό. Αποκάλυψε και τυπικά και ουσιαστικά, ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ στην αλβανική Βουλή αποτέλεσε για την ιστορία του μέλλοντος ένα αναπλήρωτο ιστορικό εθνικό γεγονός.

Οι πολιτικές ηγεσίες που θα προκύψουν στο μέλλον θα είναι προϊόν αυτών των συσχετισμών και σχέσεων και θα εξυπηρετούν, είτε ελληνικά συμφέροντα διαφθοράς, είτε την ανάγκη απόδοσης στη ελληνική διασπορά και στην Ελλάδα ελληνικής ταυτότητας σε αλβανικούς θρησκευτικούς θεσμούς, είτε την πολιτική αποσύνθεσης της

εθνικής ταυτότητας της κοινότητας του Ελληνισμού της Αλβανίας, είτε συμφέροντα τρίτων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει την σκληρή αντίδραση του Ελληνισμού της Αλβανίας, ο οποίος θα ξοδέψει πολύχρονες ενέργειες για να αποβάλλει τον τύπο αυτό ηγεσιών. Η διογκωμένη όμως κάθε φορά ψήφο διαμαρτυρίας του Ελληνισμού, να μην έβγαλε στο περιθώριο την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ –ΚΕΑΔ, ταυτόχρονα άνοιξε το δρόμο στα αλβανικά κόμματα να διοικούν τον Ελληνισμό με διπλό τρόπο. Και μέσω των Ελλήνων εκπροσώπων τους και, έμμεσα, μέσω των εκπροσώπων στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ που αλβανικά κόμματα επέλεξαν και προωθούσαν. Με αποτέλεσμα την πλήρη απονεύρωση της κοινότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού

Προσωπικά θα αποχωρήσω από τη θεσμική πολιτική στην ΕΕΜ αλλά θα είμαι συνεχώς παρόν με την σκληρή επικριτική μου στάση και για την συντήρηση της οικογένειας μου θα ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.



1.990 Απήχηση **318** Αλληλεπιδράσεις 21 σχόλια 5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Έπεσε ο κορωνοϊός για να δούμε το βαθύ λάκκο που σκάψαμε στον Ελληνισμό!

22.04.2020

1. ΈΠΕΣΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΔΟΘΟΥΜΕ

Εδώ στη Βόρειο Ήπειρο, έχουμε συνηθίσει πλέον την πραγματικότητα που μεταφέρει η έκφραση «Μόνο σε θανάτους βλέπουμε» και δε μας κάνει εντύπωση. (Στην Ελλάδα οι Βορειοηπειρώτες ξέρουν ότι θα βρεθούν στις πίτες και τα πανηγύρια!)

Θέλω όμως να πιστεύω ότι ο Κορωνοϊός μας έκανε να δούμε την πραγματική μας κατάντια. (Όπως γνωστός συγγραφέας έχει πει «Έπεσε αυτός ο θάνατος για να ειδοθούμε» (!!)

Αφορμή για τη διαπίστωση αυτή έγινε η αφήγηση ενός νέου στη Λειβαδιά που επέστρεφε από τη διανομή Πασχαλινών δώρων από το σύλλογο του Αγίου Κοσμά σε μεμονωμένους συμπατριώτες μας. Ήταν φρικαρισμένος. Μιλούσε για υπερήλικες, άνω των 85 και 90 χρόνων, εντελώς μόνοι με πόρτες κλεισμένες με βαριές αλυσίδες και χωρίς να δουν και να μιλήσουν σε άνθρωπο μέρες ολόκληρες (!)

Σε τέτοιες καταστάσεις απαξιώνεται και η προσπάθεια των γυναικών του συλλόγου του Αγίου Κοσμά να στείλουν πασχαλινά δώρα σε 300 τέτοιες οικογένειες στο δήμο Φοινικαίων ! Γιατί υπάρχει και η συνέχεια. Ήρθε ο Κορωνοϊός για να διαπιστώσουμε ότι στο Δήμο Φοινικαίων υπάρχουν 1700 απομονωμένοι και αβοήθητοι Έλληνες σε προχωρημένα γερατεία και άλλοι τόσοι σχεδόν στο Δήμο Δρόπολης, στη Χιμάρα, στις πόλεις

Να διαπιστώσουμε ότι στο 80 τοις εκατό αυτοί θέλουν φάρμακα τα οποία προμηθεύονταν από Ελλάδα. Ότι αν αρρωστήσει κάποιος και στα εδώ νοσοκομεία σου πουν μόνο στην Ελλάδα θα βρει τη σωτηρία, στα σύνορα η ελληνική πλευρά δε θα σ' αφήσει να περάσεις και ας είσαι Έλληνας με καρδιά και χαρτιά!

Όπως το 1991, είδαμε ξανά τις σακούλες με ανθρωπιστική βοήθεια και το θεωρούμε αυτό επιτυχία!

Ταυτόχρονα εκδηλώθηκε στο μεγαλείο της η κατάντια μας. Ενώ είναι επίσημα γνωστό ότι τελευταία με παρέμβαση της ΑΣΑ, η περιφέρειας Αττικής παραχώρησε σημαντική βοήθεια σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό για την προστασία από τον Κορωνοϊό προς την κοινότητα της Δερβιτσάνης, τους δήμους Δρόπολης, Φοινικαίων , Χιμάρας και περιοχή Άρτας, κάποιοι λιμοκοντόροι που έχουν κάνει επάγγελμα το Βορειοηπειρωτικό, σπεύδουν να ρίξουν λάσπη και όπως πάντα να πάρουν τα γαλόνια !!! Αίσχος!

Από κοινωνιολογικής πλευράς η κουβέντα για το θάνατο καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση μεταξύ των εναπομείναντων εδώ Βορειοηπειρωτών. Σε αρκετά χωριά μας άρχισε ένας νέο καυγός. Οι δικοί μας τσακώνονται για να πιάσει ο καθένας από έναν καλό τόπο στο νεκροταφείο και να κάνει έτοιμο τον τάφο του !!! (Όσο φρικτό και αν ακούγεται!)

Άκουσα τελευταία ξανά την πρόταση για να κάνουμε γηροκομεία, ώστε οι υπερήλικες να ζήσουν με κάποια αξιοπρέπεια και να πεθάνουν σε όποιο κοινωνικό περιβάλλον. Και όχι μόνοι τους και έρημοι !!! Και δεν ξέρω γιατί είδα τον τόπο μου, στους αιώνες μαχόμενο για τον Ελληνισμό, ως ένα απέραντο γηροκομείο μελλοθάνατων !!!

Άκουσα ξανά την πονηρή πρόταση για την εγκατάλειψη της εθνικής προσπάθειας, αρκεί στο χώρο μας να μιλούν κάποιοι ελληνικά!!! (Ότι κατάφερε σε μεγάλο βαθμό ο Χότζας) Και ένιωσα ότι βρέθηκα στο απόσπασμα και μετά αντιμέτωπος με τη χαριστική βολή!

2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ

Ωστόσο, οι ειδήσεις ως (πραγματικές) φήμες, λένε ότι υπάρχουν μελέτες και σχέδια για δημιουργία κέντρων στέγασης προσφύγων από τις εμπόλεμες ζώνες στη Μεσόγειο. Αναφέρονται μάλιστα και συγκεκριμένες τοποθεσίες. (πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπάρχουν τέτοια σχέδια) Η αλβανική κυβέρνηση δε διαψεύδει το γεγονός. Επιβεβαιώνει όμως την είδηση η πραγματικότητα από τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Από τότε που καταστρέφονταν οι ισχυρές κοινότητες Ελληνισμού και ορθοδοξίας για να ιδρυθούν θύλακες μουσουλμάνων. (Μάλιστα ακούγονται για το σκοπό αυτό τα ίδια μέρη των εξαφανισμένων ελληνικών χωριών δίπλα στα σημερινά σύνορα με την Ελλάδα).

Η είδηση μας έρχεται από την πρώτη παρουσία της Ιταλίας στη δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, όταν η γεωγραφία του Ελληνισμού αλλοιώθηκε με αλλοεθνές στοιχείο και περιορίστηκε σε περίπου 100 χωριά. Μας έρχεται από τα διατάγματα του βασιλιά Ζώγου του 1935 που αποφάσιζε την μετοίκηση αλλοεθνών στην καρδιά των ελληνικών μειονοτικών περιοχών (και είναι οι ίδιες περιοχές που «σημαδεύτηκαν» και το 1994, όπως και «στις τωρινές φήμες»). Μας έρχεται από τις δημογραφικές αλλοιώσεις των Ελλήνων από το κομμουνιστικό καθεστώς και τις βαρύτατες συνέπειες που δέχτηκε ο Ελληνισμός της Αλβανίας την περίοδο μετά το 1990. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πρόσφυγες από τη Συρία ή αλλοεθνείς από το Βορά. Σημασία έχουν οι δημογραφικές και εθνικές αλλοιώσεις

Ο νόμος για την οριστική λύση του περιουσιακού όσον αφορά τις γαίες σε βάρος των Ελλήνων πέρασε χωρίς καμιά αντίδραση, που σημαίνει ότι οι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης των Ελλήνων αλλάζουν οριστικά χέρια και η αλλοίωση είναι πλέον και οικονομική

3. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Οι πολιτικοί μας ηγέτες έχουν εξαφανιστεί (με αφορμή τον Κορωνοϊό). Κάποιοι μένουν στην Ελλάδα, φρουρούμενοι από την ελληνική αστυνομία!! Σε κάποιους άλλους ο Κορωνοϊός έδειξε το πραγματικό ανάστημά τους. Κάποιοι τοπικοί άρχοντες δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να σβήσουν κάθε ελληνικό εθνικό σύμβολο στον τόπο και να υποστηρίξουν άτομα, δήθεν Έλληνες, που δείχνουν στους πραγματικούς ομογενείς που δεν ανήκουν στο κόμμα τους, ότι τα σύνορά τους είναι στην Πρέβεζα !!!

Ο Κορωνοϊός λοιπόν μας έδειξε σε τι βαθύ λάκκο έχουμε πέσει και πώς οι ίδιοι κουβαλήσουμε και τους λέοντες να μας ξεσκίσουν! (Δεν πρόλαβαν για τα καταφέραμε οι ίδιοι) Και άλλοι πολιτικοί μας σκαρώνουν την πλεκτάνη, πώς θα εξουδετερώσουν κάθε πιθανό αντίπαλο και πώς θα επικρατήσουν πολιτικά!

4. ΛΥΣΕΙΣ

Νομίζω, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος και χώρος, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. (Όχι μόνο για τη γενιά μας, αλλά για το ιστορικό μέλλον του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού). Πρέπει κάποιοι άνθρωποι, πραγματικοί Έλληνες να καθίσουν κάτω και έστω σ' αυτή την ύστατη στιγμή, τώρα να αρθρώσουν πέντε σοβαρές προτάσεις για σοβαρές εθνικές λύσεις. Πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει σοβαρά υπόψη το θέμα. Να το αντιμετωπίσει ως θέμα που αφορά άμεσα την τύχη της στο δικό της Βορά και εξ Ανατολάς.

Στο 30χρονο τούνελ ελληνικών λαθών κάπου φαίνεται αναλαμπή. Αλλά θα πρέπει ξανά εμείς να βοηθήσουμε την Ελλάδα, για να κάνει την υπέρβαση. Να μη συνεχίσει να στηρίζεται στην ίδια υπεύθυνη ηγεσία για την κατάντια που φθάσαμε. Να την παραμερίσει εδώ και τώρα! Και να προσφέρουμε εμείς τις λύσεις του μέλλοντος. Διότι 30 χρόνια τώρα δεν έχουμε υποβάλλει καμιά σοβαρή πρόταση για τις τύχες μας. Δειχτήκαμε γύφτοι, μεροδούλιδες και μεροφάγες, υπηρέτες των μεν που μας είδαν ως μια μαύρη τρύπα και των δε που ζητούν τον οριστικό αφανισμό μας.



ΤΕΛΟΣ

1.593 Απήχηση **504** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ο κορωνοϊός, ως η αποκάλυψη της τέλει φθοράς του Βορειοηπειρώτη

09.04.2020

Ο Κορωνοϊός, δυστυχώς, συν τα άλλα, «είχε την τιμή» να αναδείξει ένα άλλο μειονέκτημα του Βορειοηπειρώτη. Γνωστό μεν, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση και βάρος τώρα! Πρόκειται για την έλλειψη της αλληλεγγύης, της συνοχής, της ... κάθε αξίας που μπορεί να χαρακτηρίσει τον κοινοτισμό μιας εθνικής ομάδας που δοκιμάζεται, εκτός των άλλων και από τον Κορωνοϊό!

Αυτό ακριβώς μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί θεωρούμε εθνικό θάρρος, αρετή και χαρακτήρα, όταν κάποιος από μας, κυρίως επώνυμος «τολμάει» και δηλώνει, μάλιστα στην Ελλάδα, ότι είναι Βορειοηπειρώτης (στην καταγωγή). Δλδ, τόσο διαλειμμένοι είμαστε, τόσο ντρεπόμαστε για την καταγωγή μας, τόσο μισητό καταφέραμε να κάνουμε το όνομά μας και στην Ελλάδα ακόμα.

Προσωπικά έπεσα από τα σύννεφα, όταν κάποιος από τη φυλή μας (των Βορειοηπειρωτών !!!), δεν αρνήθηκε απλώς την καταγωγή του, ότι είναι από τη Βόρειο Ήπειρο, αλλά και τη μάνα του που μένει στη Βόρειο Ήπειρο. Μόνο και μόνο να μη μάθαιναν την καταγωγή του στην εταιρία που έχει και θα είχε πρόβλημα με τους πελάτες!!! (Ωχ βοήθα θεέ μου)

Ας προσέξουμε όμως μια γενικότερη αλλά συγκεκριμένη εικόνα , (Ο Κορωνοϊός αφαιρέσε από τους «Βορειοηπειρώτες» τη δυνατότητα να κατηγορούν την Ελλάδα για τον τομαρισμό τους!)

Ο Κορωνοϊός λοιπόν, κατάφερε ξανά, μετά από 30 χρόνια, να μας κλείσει πρακτικά τα σύνορα με την Ελλάδα. Μάλιστα διπλά και η μια και η άλλη πλευρά! (Πριν από το 90 τα είχε κλειστά μόνο η Αλβανία) Οι επιπτώσεις μεγαλύτερες και ευχόμαστε να είναι προσωρινές!

Γιατί μεγαλύτερες και πολύπλοκες. Θυμίζει αμέσως εποχές του κομμουνιστικού καθεστώτος. Άρα, αναβίωση καταστάσεων εκείνης της εποχής με εντονότερη την ψυχολογική πίεση. Πρόκειται για πραγματικό εγκλωβισμό από την Ελλάδα κάποιων χιλιάδων εναπομεινάντων Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο. Το χειρότερο, συνοδεύεται με τον βαρύτερο χωρισμό, αυτόν στα ζώντα. Δλδ η τρίτη ηλικία έμεινε εντός της Αλβανίας και οι υπόλοιποι «Βορειοηπειρώτες» (!!) στην Ελλάδα. Επίσης, ο χωρισμός αυτός γίνεται περισσότερο βαρύς διότι εμείς οι Έλληνες εδώ στην Αλβανία έχουμε ρυθμίσει πολλές από τις δραστηριότητες επιβίωσης με την Ελλάδα, κυρίως εμπορικές, υγειονομικές και φαρμακευτικές. Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλες βαριές επιπτώσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται με την εδώ πλευρά... αλλά.

Το μεγάλο πρόβλημα έγκειται όμως στην μεταξύ μας μεγάλη έλλειψη συντονισμού, οργάνωσης, αλληλεγγύης, συμπαράστασης, στήριξης, κοινοτισμού κλπ

Πιο συγκεκριμένα. Οι Έλληνες που μένουν εδώ, λόγω ηλικίας, έχουν στο 70-80 τοις εκατό προβλήματα υγείας και τα φάρμακα τα προμηθεύονταν από Ελλάδα. Τώρα όμως πώς γίνεται;!!! Επιδίωξε, κυρίως ο δήμος Φοινικαίων και μετά και άλλοι να οργανώσει ένα σύστημα εξασφάλισής τους σε συνθήκες Κορωνοϊού. Κατά το σύστημα αυτό «Βορειοηπειρωτικοί» σύλλογοι στην Ελλάδα να συγκεντρώνουν μέσω των συγγενών τα φάρμακα για κάθε Έλληνα στην Αλβανία. Στη συνέχεια «οι σύλλογοι» να τα προωθούν οργανωμένα στα Ιωάννινα και από εκεί το Ελληνικό Προξενείο, το μόνο που μπορεί να κινείται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς να μεταφέρει τα φάρμακα αυτά, δλδ την ελπίδα ζωής, στους παθούντες στη «Βόρειο Ήπειρο» και οι φορείς εδώ να τα μοιράζουν στον καθένα, εφόσον το κάθε πακέτο έχει την αντίστοιχη διεύθυνση

Προκύπτει, όμως ότι μόνο λίγοι, μα πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα σύλλογοι, από τους δεκάδες που δρουν στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται για την ενέργεια αυτή. Συνεπώς, μένει στο Γενικό Προξενείο, ώστε για να εξυπηρετήσει τους Έλληνες εδώ εγκλωβισμένους, να περιφέρεται από φαρμακείο σε φαρμακείο και από σπίτι σε σπίτι στα Ιωάννινα και σε άλλες πόλεις για να εκπληρώσει τις ζωτικές ανάγκες αυτές.

Οι εδώ εγκλωβισμένοι, έχουν ωστόσο και πολλές άλλες ανάγκες που δεν μπορούν να λυθούν σε ατομική βάση, Όμως οι σύλλογοί μας στην Ελλάδα, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν έχουν στόχο να σώσουν το Βορειοηπειρωτικό, αλλά να επωφεληθούν κάποιои προσωπικά, από το Βορειοηπειρωτικό, (έτσι εξηγείται και γιατί εμείς καταφέραμε να κηλιδώσουμε και υποβαθμίσουμε το όνομα μας, του Βορειοηπειρώτη στην Ελλάδα, σε τέτοιο σημείο που ντρεπόμαστε για την καταγωγή μας) δεν σκέφτονται ότι έχουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν, να βοηθήσουν, να!

Αλλά τι να πει κανείς όταν υπάρχουν και ακραία φαινόμενα όπως στην αρχή ανέφερα. Το άλλο σκέλος της ίδιας εικόνας, έλλειψης εθνικού κοινοτισμού, αλληλεγγύης, συμπαραστάσης, συνοχής και ανοχής, διαπιστώνεται εδώ στο χώρο μας. Βλέπεις ληστείες, διαρρήξεις, βλέπεις ξυλοδαρμούς με αντεθνικά κίνητρα, βλέπεις άλλες κινήσεις που απειλούν την εθνική μας κοινότητα και ύπαρξη και σε θλίβει η απραξία, η αδιαφορία, η αποστασιοποίηση, η απομόνωση, αν θέλεις και η συνεργασία με γνωστά εδώ κέντρα....!! Βλέπεις τους ταραξίες και αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν κάθε παραδοσιακή αξία και κάθε προσπάθεια για να συντηρηθούμε όρθιοι να αποχτούν έδαφος δράσης όπως και την κοινότητά μας να γυρίζει τις πλάτες, να ανοίγει δρόμο να περάσουν !!!!

Λέμε εμείς ένα λόγο ότι στη συμφορά φαίνονται οι φίλοι, ή αν δεν παραβρεθούμε στη συμφορά ο ένας του άλλου, τότε κλάψα Χαράλαμπε!

Βορειοηπειρώτες, Ξυπνάτε! Επιτρέψαμε να μας ενώνει απλώς η γλώσσα, η ελληνική. Η γλώσσα όμως αποτελεί μόνο ένα στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και μάλιστα σήμερα των ημερών με πολύ μειωμένη ισχύ διότι έχει περάσει σε ένα διαπολιτισμικό στοιχείο. Τα άλλα όλα χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας, και ξεχωριστά της ιδιαίτερης ελληνικής Βορειοηπειρωτικής ταυτότητας, τα έχουμε απωλέσει.... Στο όνομα εφήμερων σκοπιμοτήτων και γι' αυτό πρέπει να ντρεπόμαστε!



642 Απήχηση 156
Αλληλεπιδράσεις 5 σχόλια

Παναγιώτης Μπάρκας

Η «κατάργηση» του Πάσχα α και το τεστ νίκης του κορωνοϊού.

05.04.2020

Αυτές τις μέρες, «της κορωνοϊακής πανδημίας» τρομάζει πολύ η πειθώ των Χριστιανών στην απόφαση να μη γιορτάσουν το Πάσχα. Εγκαταλείπουν με απίστευτη ευκολία μια παράδοση 2000 χρόνων. Και δεν πρόκειται απλώς για παράδοση - συνήθεια, αλλά για την μετουσίωση της ουσίας της συνέχισης της ζωής, (γι' αυτό και τοποθετήθηκε στην περίοδο αναζωογόνησης της φύσης). Και ως γιορτή του θριάμβου επί του Χειμώνα, (φέτος έπρεπε να ήταν και κατά του Κορωνοϊού) εστιάζεται στη συλλογικότητα της οικογένειας, της κοινότητας, στη φύση. Και προσδιορίζει την βασική αποστολή του Χριστιανισμού, τον κοινοτισμό υπό θεϊκό πνεύμα! Τουλάχιστον στο έθιμο του Πάσχα ο Χριστιανός έδειξε ότι και στους πιο μεγάλους πολέμους και κατατρεγμούς δεν έκανε πίσω!!! Και δε θέλω να δω την εξέλιξη αυτή στη γνωστή λογική ότι ο θεσμός της θρησκείας, η εκκλησία, έχασε προ πολλού τον πρωταρχικό της κοινωνικό ρόλο και ο συμβιβασμός με την εξουσία, όπως και η αναφορά στο αιώνιο κοινωνικό έργο της θρησκείας, επιτρέπει στο σημερινό κλήρο τον τρόπο ύπαρξης. Αλλά, πόσο καταβεβλημένη είναι η ατομική ανθρώπινη ζωή σε σχέση με την κοινοτική και κοινωνική ύπαρξη, ακόμα και σε τέτοια θέματα της χιλιόχρονης παράδοσης, όπως είναι το ΠΑΣΧΑ. Αυτό δε σημαίνει ότι πρόκειται για εκκλησία που εκθέτει την ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο. Όχι, πρόκειται για κάτι πιο ουσιαστικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Για την εξεύρεση λύσεων που θα κάνει συλλογικά τον άνθρωπο να αντισταθεί στο κακό, να ενεργοποιήσει και να εκτοξεύσει (προστατευόμενος και με στήριγμα το μήνυμα της Ανάστασης) την αστέρευτη ενέργεια της ψυχικής πίστης, το βασικό απόθεμα για κάθε ανθρώπινη, προσωπική και συλλογική, επιτυχία και νίκη έναντι κάθε απροσπέραστου εμποδίου και εχθρού ακόμα και του θανάτου.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΩΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟ!

Προκύπτει, από την άλλη, ότι παρά την επένδυση μαμούθ για την καλλιέργεια του κοινοτισμού στη διαχείριση της ανθρωπότητας, το φαινόμενο της τόσο εύκολης απομόνωσης είναι απόρροια της καλλιέργειας του ατομικισμού ως την καλύτερη ταχτική για τον έλεγχο και χειραγώγησης του κοινοτισμού στην κοινωνία. Ο Κορωνοϊός αποτελεί στην ουσία ένα τεστ αυτών των συσχετισμών. Ένα τεστ στα σχέδια για την ανασυγκρότηση των συμφερόντων των ισχυρών, χωρίς πολέμους και όπλα. Αλλά γιατί διστάζουν στην άσκηση πολέμων συρράξεων;! Διότι αυτή η διάσταση μπορεί να προβεί ανεξέλεγκτη. Διότι αποδείχτηκε ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο εξοπλισμός, όχι μόνο εκσυγχρονίστηκε σε μακρό χρονικό διάστημα ειρήνης (στη λογική ενός πολέμου που δεν έγινε ποτέ και διήρκεσε 43 χρόνια, του Ψυχρού Πολέμου και όχι μόνο), αλλά με καταστρεπτική δύναμη, τέτοια που καταστρέφει όλη τη Γη μερικές φορές. Και κανείς δε δίνει πλέον εγγυήσεις ότι δε θα ξεφύγει από τον έλεγχο. Που σημαίνει ότι στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, θα είναι ισότιμοι, ο πιο φτωχός με τον πιο πλούσιο. Χρειάζονταν λοιπόν για την επίτευξη των στόχων και συμφερόντων των κέντρων αποφάσεων ένας «ειρηνικός μεγάλος πόλεμος», αόρατος, η επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί από την ικανότητα καταστροφής, όχι τόσο της ανθρώπινης ζωής, αλλά των κοινοτικών, κοινωνικών αρετών: της σύνεσης, της συνύπαρξης, της συνεργασίας, της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας....

ΒΑΡΙΑ Η ΗΤΤΑ Της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ...

Υπό το σκεπτικό αυτό φαίνεται ότι μέχρι τώρα ο Κορωνοϊός τα κατάφερε, νίκησε! Αλλά για τη νίκη του κανείς δε θα μιλήσει. Γιατί οι πραγματικοί νικητές που κρύβονται πίσω από τον Κορωνοϊό, είπαμε, άλλα επιχειρούν...! Ένα νέο δόγμα που δε θα στηρίζεται πλέον στο θεσμό του κοινοτισμού και της κοινωνίας των ανθρώπων! Η αρχή αυτή θα είναι μια ταμπέλα, που θα στοχεύει ακόμα κάθε ανθρώπινη πρωτοβουλία. Στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι ο «Κορωνοϊός» έχει ακόμα μια ατελείωτη μάχη... Την μάχη για την νίκη επί της αντοχής του ανθρώπου ως κοινωνικό ον! Η βασική αυτή ανθρώπινη αξία δείχνει ότι αντιστέκεται σθεναρά, παρά την σκληρή πλήση εγκεφάλου που δέχεται σε 24ωρη βάση. (Και εδώ έγκειται η ελπίδα ότι η ανθρώπινη κοινωνία δε θα χάσει τον «αόρατο» πόλεμο που της επιβλήθηκε) Την ανθρώπινη κοινότητα και κατ'έπείτα την κοινωνία, ο Κορωνοϊός πιστεύει ότι την νίκησε, ή την μετέτρεψε σε ανύπαρκτη, σε αφανή, όπως ο ίδιος. Με τη διαφορά ότι ο Κορωνοϊός είναι σε «επίθεση» ενώ οι ανθρώπινη κοινότητα και κοινωνία δεν προβάλλει καν ούτε αντίσταση. Παραδόθηκε σε έναν αόρατο «εχθρό», χωρίς καν να ξέρει από πού ήρθε, πώς προέκυψε, ποιος ευθύνεται, πώς καταπολεμάται, πώς και πότε θα τελειώσει!!!!

Στην ανθρώπινη ιστορία ποτέ δεν έχει συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Έχουν καταγραφεί πολλοί θανατηφόροι λοιμοί και πανδημίες με χιλιάδες φορές περισσότερα θύματα, όλων των ηλικιών. Ποτέ όμως, καμιά πανδημία, ούτε όλες μαζί, δεν προκάλεσαν τόσο φόβο, δεν κατάφεραν να παραλύσουν την κοινότητα, την κοινωνία!!! Πότε η κοινωνία δεν αυτοεξορίστηκε, σε μονάδες άτομα, όπως στην προκειμένη περίπτωση! Είναι γνωστό ότι η απομόνωση, η εξορία του ατόμου από την κοινωνία, σε μορφή φυλάκισης, ή σε μια «ελεύθερη» απομόνωση-εξορία, θεωρείτε ιστορικά η βαρύτερη τιμωρία για τον άνθρωπο και το βασικό αγαθό της ζωής του, την ελευθερία. Η σημερινή κατάσταση ξεπέρασε όμως κάθε όριο. Απομόνωσαν τα άτομα όλων των κοινωνιών, της κάθε οικογένειας. Σε μια απαλή απομόνωση, με μια απατηλή επικοινωνία, με μόνη τροφοδοσία το φόβο και την ψυχολογική τρομοκρατία και με μια ακόμα μεγάλη διαφορά. Το άτομο συμπράττει με το κράτος στην απώλεια της ελευθερίας του!

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΟΥΣΙΑ

Η κυβερνητική και κρατική εξουσία, φοβούμενη περισσότερο τις συνέπειες για την διακυβέρνησή της, λόγω αδυναμίας του υγειονομικού συστήματος (προϊόν δικής της διαφθοράς) να αντιμετωπίσει τις ανάγκες πιθανής πολυάριθμης νοσηλείας και λιγότερο ως μέρος του παγκόσμιου συστήματος που «διοικεί» τον Κορωνοϊό, (γεγονός και αυτό που εξασφαλίζει στην εξουσία τη συνέχεια διακυβέρνησης, ως μέρος του συστήματος), δεν είναι, συνεπώς με το μέρος των «ελευθέρων απομονωμένων», αλλά εναντίων τους. Όμως κάθε μέρα η ενισχυμένη απομόνωση βαθαίνει τεχνικά την κρίση της παραγωγής που οδηγεί σε πρότυπα κρίσης πολέμου. Εξουθενώνει την κοινωνία και, διαφορετικά από κάθε άλλη μέχρι τώρα μεταπολεμική κατάσταση, που απελευθέρωνε τις κοινωνικές ενέργειες ανοικοδόμησης και προόδου, την οδηγεί σε ένα διαρκές μούδιασμα, κατάπτωση και απώλεια της ελπίδας για το μέλλον. (Γεγονός που θα κάνει πιο εύκολα αποδεχτό το έργο των «σωτήρων» που τα ρήμαξαν όλα) Και αυτό αποκαλύπτεται καθημερινά.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ.

Η κοινωνία ξεμένει από αποθέματα κοινοτισμού. Γι' αυτό και παραδόθηκε τόσο εύκολα στην εξουσία της ψευδοενημέρωσης και της προπαγάνδας! (Η κομμουνιστική προπαγάνδα ήταν ένα μηδέν μπροστά στην παγκόσμια προπαγάνδα που καταναλώνουμε σήμερα στο όνομα της προστασίας από τον Κορωνοϊό!) Έδειξε ότι από καιρό είχε μετατραπεί σε ένα χειραγωγήσιμο θύμα της ελεγχόμενης ενημέρωσης, χωρίς ποτέ να είχε διεκδικήσει ένα θεσμό ελέγχου, ένα θεσμό εξασφάλισης διαφάνειας και έρευνας τι κρύβεται πίσω από το άψυχο και πολύχρωμο γυαλί της ενημέρωσης.

Αυτό μας οδηγεί στο άλλο συμπέρασμα . Ότι είναι η πρώτη φορά που την τύχη ενός πολέμου, τον οποίο η προπαγάνδα τον αποκαλεί δειλά-δειλά, «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» (προσέχει η προπαγάνδα στην έκθεση του όρου... για να πιάσει) αποφασίζει ο ΛΟΓΟΣ με τα πανίσχυρα μέσα του που κρύβουν την ανυπαρξία «του μετώπου» αυτού «του πολέμου». Είναι το βασικό όπλο για να νικήσει και στην τελευταία μάχη ο Κορωνοϊός, στη νίκη επί της αντοχής του ατόμου για να τηρεί τη λειτουργία και την επικοινωνία με τον κοινοτισμό και την κοινωνία των πολιτών. Μόνο τότε, όταν το άτομο δε θα μπορεί να προβάλλει συλλογική αντίσταση, δε θα έχει δυνατότητα να τροφοδοτείται από άλλη ιδέα εκτός απ' αυτή που του χωρηγείται με χιλιόνους, ή τουλάχιστον επιβεβαιωθεί ότι θα του χρειαστεί πολύς χρόνος για να επανακτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά (πράγμα αδύνατο, λένε οι κοινωνιολόγοι), μόνο τότε «ο πόλεμος αυτός» θα τελειώσει. Γι' αυτό σήμερα όλοι «οι αρμόδιοι δεν ξέρουν» το τέλος του «πολέμου» τους !!!.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε τη σημασία του «λόγου» και του «κυβερνοπόλεμου» σε κάθε πόλεμο, από την αρχαιότητα, αλλά λίγα πράγματα για πολέμους όπου η «Κάμερα» προόρισε την τύχη τους. Ενθυμούμαστε τον Πόλεμο στο Περσικό Κόλπο, στην πτώση του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία... ή και αλλά μεμονωμένα. Όχι όμως έναν νοερό ή όπως συνηθίσαμε «αόρατο» πόλεμο να παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος γενικευμένος πόλεμος της ανθρωπότητας και να επιβάλλεται με την ισχύ του ΛΟΓΟΥ. Ο ΛΟΓΟΣ, ο βασικός αυτός κοινωνικός θεσμός, ή όπως λέει και το Ευαγγέλιο «ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα, στον «πόλεμο» αυτό, ή φτιάχνει εικονικό μέτωπο, (ή με εικόνες που δε λένε τίποτε) ή το ενισχύει με ενορχηστρωμένη κατανάλωση δηλώσεων ατόμων που μπορεί να πείσουν, (και νούμερα συνεπειών που φτιάχνονται στα γραφεία), ή κάνει πιο αναπόφευκτη την απομόνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ, ΕΧΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ασφαλώς, η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατο πολύτιμο δώρο, αλλά, ως μια βιολογική ύπαρξη, κάποια στιγμή σβήνει,!! Μπορεί να προσφέρει λίγα ή πολλά στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά δεν την αντικαθιστά. Άρα στον ιστορικό ορίζοντα προϋπόθεση είναι η ανθρώπινη κοινωνία και όχι τόσο η ανθρώπινη ζωή.

Σήμερα, όμως όλα δίνονται στο όνομα της ανθρώπινης ζωής, χωρίς να προσέχουμε ότι σκοτώσαμε το βίο και την ύπαρξη της ανθρώπινης κοινότητας, της ανθρώπινης κοινωνίας. Από την άλλη η ιστορία μας μαθαίνει ότι όλα τα κινήματα που έφεραν τις μικρές ή, ακόμα περισσότερο, τις μεγάλες αλλαγές, όλοι οι δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι στην ανθρωπότητα έγιναν από συναθροίσεις ατόμων, κοινοτήτων σε υποστήριξη της ιδέας της αλλαγής, γιατί μόνο έτσι η κοινωνική ισχύ δεκαπλασιάζεται, γίνεται ακατανίκητη. Αλλά και οι μεγάλες, ιστορικές αντιστάσεις έχουν γίνει από τους ενωμένους πολίτες στα πεδία των μαχών. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις της μέχρι εδώ προόδου στο όνομα της κοινής ιδέας, θυσιάζονταν η προσωπική ζωή!!!

Συνεπώς, η μεγαλύτερη νίκη για την ανθρωπότητα δεν είναι τόσο η μείωση του αριθμού των χαμένων ζωών, που ευτυχώς είναι μικρότερος από τον αριθμό νεκρών κάθε γρίπης και φυσιολογικούς θανάτους, αλλά να σώσουμε από την κατάπτωση και εξουθένωση τον κοινοτισμό και την κοινωνία των πολιτών στην ανθρώπινη κοινωνία, να σώσουμε τον άνθρωπο από την απογύμνωση από τις κοινωνικές αξίες, για να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίζεται τη δική του κοινωνική ελευθερία και ανεξαρτησία.

537 Απήχηση **60** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Τα δυο ηχηρά «όχι» των βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην έναρξη της αλβανικής βουλής του 1991. Είμαστε Έλληνες δεν ορκιζόμαστε για το αλβανικό έθνος.

01.04.2020

Σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια, ενώ γιορτάζαμε την εκλογή των 3 βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑ από τους 5 υποψήφιους, ταυτόχρονα ξεκινήσαμε τον αγώνα για την εκλογή και των δύο υπολοίπων υποψηφίων που εκλέγηκαν το Β΄ γύρο στις 08.04.1991. Στον πρώτο γύρω εκλεγθήκαμε οι Παναγιώτης Μπάρκας (με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, μεταξύ των πέντε βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑ και από τα μεγαλύτερα στη χώρα), Γιάννης Γιάννης, Γιάννης Γκυζέλης (Α΄ γύρο) και Ανδρέας Ζαρμπαλάς και Θωμάς Μήτσιος (Β΄ γύρο)

Από την πολιτική διχοτόμηση της Ηπείρου, ήταν η πρώτη και ταυτόχρονα η τελευταία φορά, που η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, ή ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός, πέτυχε αυθεντική ανεξάρτητη εκπροσώπηση στην Αλβανική Βουλή με 5 εκπροσώπους.

Η πρώτη και τελευταία φορά που η ελληνική μειονότητα ψήφισε με ψηφοδέλτιο στη μητρική γλώσσα.

Η πρώτη και τελευταία φορά που η Εθνική Ελληνική Μειονότητα κατάφερε μέσα στη Βουλή να αφήσει σκληρό το ανάγλυφο της πραγματικής ελληνικής ταυτότητας των Ελλήνων, ανατρέποντας το κομμουνιστικό κατεστημένο, δηλ των κουβαλημένων τσιφτσίδων στα πατρώα μας εδάφη, να πει το πρώτο ΟΧΙ στο κομμουνιστικό κατεστημένο, να αλλάξει την ορκωμοσία, να καταθέσει νόμο για την παιδεία στη μητρική γλώσσα, να δείξει τα μεγέθη της κομμουνιστικής δίωξης σε βάρος του Ελληνισμού, να συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε ο Έλληνας να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του αφέντης της γης του, να δείξει ότι σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, την εθνική ταυτότητα και τα ανθρώπινα και εθνικά δικαιώματα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι.

Δυστυχώς, δεν είχε τη στήριξη της Ελλάδας.....!

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΥΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ

Πρώτη συνεδρίαση της πρώτης πλουραλιστικής Βουλής της Αλβανίας 15.04.1991

Η γνωστή αντιπαράθεση στην αναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής στις 15.04.1991, με τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Αϊλί Αλιουσάνι, υπουργός υγείας. Η αντιπαράθεση θεωρήθηκε τότε πλήγμα κατά του καθεστώτος και εντός της Βουλής. Ο Αλιουσάνι μίλησε από το Βήμα της Βουλής και εξ'ονόματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι κι αυτή ευθυγραμμίζεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα όσον αφορά τα γεγονότα στη Σκόδρα και τη στάση του Δημοκρατικού Κόμματος που αποχώρησε από τη Βουλή.

Παναγιώτης Μπάρκας:- (Βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ) Έχουμε μια ερώτηση για σας σύντροφε Αϊλί. Ποιος σας εξουσιοδότησε να μιλήσετε στο όνομα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
Αϊλί Αλιουσάνι:- Ασφαλώς, πρόκειται για θέση που εμείς λάβαμε από κοινού με άλλους φίλους.

Παναγιώτης Μπάρκας:- Με ποιους συντρόφους;

Αϊλί Αλιουσάνι:- Με άλλους συντρόφους βουλευτές του Κόμματος Εργασίας και των οργανώσεων των Βετεράνων, του Μετώπου...

Παναγιώτης Μπάρκας:- Εμείς δεν αποτελούμε συνέχεια των βουλευτών των άλλων πολιτικών δυνάμεων, Γι' αυτό άλλη φορά δε σας επιτρέπουμε να μιλήσετε εξ ονόματος της οργάνωσής μας

Αϊλί Αλιουσάνι:- Σύμφωνα. Εμείς σας καλούμε, ώστε αν δε έχετε αντίρρηση με τα όσα θέσαμε, και εφόσον συμφωνείτε, να εκφράσετε και εσείς την άποψή σας.

Παναγιώτης Μπάρκας:- Εμείς μπορεί να τοποθετηθούμε, αλλά γι' αυτό δε θα λάβουμε υπόψη το αίτημά σας!

Συνεδρίαση 17.04.1991,

Η ορκωμοσία του Βουλευτή.

Είμαστε Έλληνες δεν ορκιζόμαστε για το αλβανικό έθνος

Άλλος μεγάλος σταθμός για την πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή ήταν το θέμα της Ορκωμοσίας του Βουλευτή. Η ελεγχόμενη ακόμα από το Κόμμα Εργασίας Βουλή πρότεινε τη φόρμουλα, που έχει ως εξής: (Βλεπ. σε φωτοτυπία που ακολουθεί). «Ορκίζομαι προς τιμή μου και προς τιμή του λαού μου ότι θα εκπληρώσω ενσυνείδητα το αξίωμα του βουλευτή του λαού στη Λαϊκή Βουλή, θα εκπροσωπήσω αξιοπρεπώς το λαό, θα υπερασπιστώ με αξιοπρέπεια την εξουσία του, την ελευθερία και ανεξαρτησία της χώρας, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και θα εργαστώ με όλες τις δυνάμεις μου για την ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας.»

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απαίτησαν την αλλαγή του περιεχομένου και η άποψή τους απόχτησε έδαφος. Έχει ως εξής: «Ορκίζομαι προς τιμή μου και προς τιμή του λαού μου ότι θα εκπληρώσω ενσυνείδητα το αξίωμα του βουλευτή του λαού στη Λαϊκή Βουλή, θα εκπροσωπήσω αξιοπρεπώς το λαό, θα υπερασπιστώ με αξιοπρέπεια την εξουσία του, το συνταγματικό καθεστώς και τη νομιμότητα του κράτους δικαίου, την ελευθερία και ανεξαρτησία της χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του ατόμου και θα εργαστώ με όλες τις δυνάμεις μου για την ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας, για την εκπλήρωση των νόμιμων προσδοκιών και των αναντίρρητων δικαιωμάτων του αλβανικού έθνους.»

Και ενώ η υπόθεση πάει να κλείσει, παρέμβηκα

Panajot Barka - Zoti kryetar, deputet i OMONIAS jam. Po ne qe i takojmë një kombi tjetër, si do të jetë betimi ynë? Sipas fomulimit të dytë ose të pare ne i takojmë kombit grek dhe do të betohemi për të. Pra, si do ta kemi betimin?

Μετάφραση: Κύριε Πρόεδρε, βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είμαι. Εμείς που ανήκουμε σε άλλο έθνος, πώς θα ορκιστούμε; Σύμφωνα με τη δεύτερη διατύπωση ή και την πρώτη, εμείς ανήκουμε στο ελληνικό έθνος και θα ορκιστούμε γι' αυτό. Πώς θα έχουμε λοιπόν την ορκωμοσία;

Θα ακολουθήσει μια έντονη συζήτηση που θα σκιαγραφήσει το μέλλον της αντιμετώπισης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή και το πώς σκέφτονται οι Αλβανοί πολιτικοί για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Να σημειώσω όμως εδώ, ότι η πεντάδα μας ήταν σε εγρήγορση και με άμεσα εθνικά ανταντακλαστικά.

Τι παρατηρήθηκε σχετικά:

Στην καλύτερη περίπτωση, θεωρούν την ελληνική μειονότητα αναπόσπαστο μέρος του αλβανικού έθνους με την τυπική διάκριση στη γλώσσα, ενώ γενικώς η ελληνική εθνική ταυτότητα αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό χαρακτηριστικό, που αν χρειαστεί στους Αλβανούς θα πρέπει να απαρνηθεί ακόμα και ο βουλευτής.

Στη χειρότερη περίπτωση επικυριαρχούν τα εθνικιστικά πάθη, από την μία στην αντιπολίτευση, καμουφλαρισμένα με λόγια περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίες του ατόμου ή και άλλες αναφορές στα διεθνή φόρα. Από την άλλη η απειλή από εκπροσώπους του Κόμματος Εργασίας για την εκδίωξή μας από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα ο Κορυτσαίος βουλευτής Σταύρος Κάλτσος ζήτησε ώστε «σε περίπτωση που οι βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δε θα ορκιστούν με τη φόρμουλα που προτείνει η

αντιπολίτευση, (δλδ για το αλβανικό έθνος) δεν έχουν θέση στα έδρανα της Βουλής». Καθότανε ακριβώς πίσω μας. Δέχτηκε όμως τη σφοδρότητα της αντίδρασής μας, όπως και βουλευτών της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα του Αλί Σπαχία από τη Σκόδρα. Τελικά υιοθετήσαμε την πρόταση του βουλευτή του Κόμματος Εργασίας Λ. Τσούτσι με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο, που ζήτησε την αντικατάσταση του όρου «του αλβανικού έθνους» με τον όρο «του έθνους μου». Έτσι διαμορφώθηκε η ορκωμοσία και συνεχίστηκαν οι εργασίες τις βουλής οι οποίες μπήκαν για αρκετή ώρα σε αδιέξοδο, επειδή εμείς δε δεχόμασταν να ορκιστούμε για «προσδοκίες του αλβανικού έθνους» ! Ήταν το προοίμιο Σε δέκα μήνες από τη στιγμή αυτή θα έκλεινε ο κύκλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή ακριβώς στο σημείο αυτό, της εθνικής ταυτότητας και υπόστασης.

Τώρα υπάρχουν όλες οι απαντήσεις γιατί τουλάχιστον η επίσημη Αθήνα δεν στήριξε τη συνέχιση της πολιτικής εκπροσώπησης μέσω της



1.305 Απήχηση
232 Αλληλεπιδράσεις
 5 σχόλια 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ο Κορωνοϊός, το σύγχρονο πρόσωπο των παλιών μεγάλων πολέμων

19.03.2020

Μετά από την κήρυξη του Κορωνοϊού ως "Παγκόσμιο Πόλεμο". δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτός ο Κορωνοϊός με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι από τότε που η ανθρωπότητα οργανώθηκε πολιτικά, με εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα και ασύλληπτες σε μεγέθη και αξίες καταστροφές, προγραμματίζονταν σε ό, τι αφορά το αποτέλεσμα και τους στόχους του μέλλοντος.

Ο Κορωνοϊός σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πολέμους διαφέρει, διότι είναι «ειρηνικός» αλλά και περισσότερος «παγκόσμιος» (συμπεριέλαβε μέχρι τώρα πάνω από 135 χώρες). Διαφέρει από τους γνωστούς μέχρι τώρα πολέμους στο γεγονός ότι είναι «άγνωστο» ποιος τον επέβαλε στην ανθρωπότητα. (Η φύση πάντως, παραμένει αδιάφορη, αμέτοχη και ανεύθυνη!) Παίζεται με τα πιο σύγχρονα όπλα (αυτά που μέχρι τώρα ακούγαμε θεωρητικά). Φαίνεται ότι δοκιμάζεται μετά από τα θαυματουργά αποτελέσματα της επένδυσης για ευημερία και μακροζωία του πολιτισμένου κόσμου, που αύξησε κατά 20-30% τον μέσο όρο της ανθρώπινης ζωής, αλλά που σύντομα επίσης επιβεβαίωσε το υψηλό οικονομικό κόστος για αυτή την πολιτισμένη κοινωνία που μόνο γεράζει ταχύρρυθμα, προκαλώντας έτσι ένα άλυτο και αξεπέραστο πρόβλημα. (Να τος πάλι αυτός ο Άγγλος κληρικός και λόγιος, ο Μάλθους, που όλοι τον επικαλούνται στα σκοτεινά και όλοι τον μισούν στα φωτεινά!) Διαφορετικά λοιπόν από όλους τους γνωστούς στην ιστορία πολέμους που θέριζαν ανθρώπινες ζωές χωρίς διακρίσεις, δηλ που ο στόχος κατά τον Μάλθους πραγματοποιούνταν αδιάκριτα στις ηλικίες με συν-μείον 30%, ο σύγχρονος ειρηνικός πόλεμος, ο Κορωνοϊός οδηγείται στην επίτευξη του στόχου με χειρουργική ακρίβεια. Απευθύνεται, σ' αυτό το ιδιαίτερα κοινωνικό μερίδιο που αποτελεί το οικονομικό βάρος που αναφέραμε, συν και σ' άλλες ευπαθείς ομάδες που έτσι και αλλιώς αποτελούν το άλλο μεγάλο οικονομικό βάρος. Και όπως στους παραδοσιακούς πολέμους, κανείς δε νοιάζεται και όλοι συμφωνούν που αχρηστεύεται το ουμανιστικό προφίλ της σύγχρονης πολιτισμένης κοινωνίας (Και τι ειρωνεία! Πίσω από αυτό το ουμανιστικό αυτό προφίλ και εξονόματος της προστασίας του θα επιτραπεί το έργο του Κορωνοϊού). Η Αγγλία, η Σουηδία και πολλές άλλες χώρες δηλώνουν άμεσα ή έμμεσα την παραδοχή. Η Ιταλία το δοκίμασε....

Κηρύχτηκε με τόσο ψυχραιμία και ειρηνικότητα από την υψηλότερη πολιτική ηγεσία της υφηλίου, - ΠΟΛΕΜΟΣ, Παγκόσμιος Πόλεμος (όχι όμως ο τρίτος !! ... ίσως γιατί αλλάζουν τα μέσα, η διακριτικότητα, η επέκταση). Χωρίς όμως επίσημες αποφάσεις, αλλά σε δημόσιο (ανεύθυνο) λόγο. Και δεν οφείλεται στην έλλειψη του συγκεκριμένου εχθρού και ούτε στον «τρόμο» του αόρατου !!! Αυτό δεν λένε οι μεγαλύτεροι ηγέτες του κόσμου (;!!)... Ενώ όμως, έχουν «τη διορατικότητα» να γνωρίζουν τις συνέπειες, προσπαθούν, με το κύρος τους, του ηγέτη, για να προετοιμάσουν τον ξέγνοιαστο άνθρωπο, που δεν θέλει να χάσει την ειρήνη χωρίς πόλεμο, για τις συνέπειες!!! Με έκδηλο το φόβο, μήπως η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο !!! (Στην ουσία, αυτό αποτελεί και για κάθε πόλεμο, τον μεγάλο φόβο, ή ρίσκο)

Ωστόσο, δεν λένε πως ο ΙΟΣ ενώθηκε, από φίδι και νυχτερίδα και «ξεπήδησε» στον άνθρωπο, αποχτώντας ταυτόχρονα μια ακριβή κατεύθυνση, - στις μεγάλες ηλικίες και στις ευπαθείς ομάδες, μια χωρίς προηγούμενο ταχύτητα διάδοσης και εξαιρετική δυνατότητα αναπαραγωγής Μέχρι την επίτευξη του στόχου....! Κανείς όμως δε θέλει να δει την κόπωση, την νευρικότητα και την απογοήτευση της κοινωνίας... που διαφορετικά από τους παραδοσιακούς πολέμους, σκοτώνει την ελπίδα και την ενεργητικότητα για το μέλλον! Όλη η ανθρωπότητα θα μοιάζει με μια χαμένη γενιά, όπως εκείνη μεταξύ των τελευταίων δύο μεγάλων πολέμων !!!

Στον καινούργιο αυτό πόλεμο προηγείται από χρόνια (και ταυτόχρονα πάνε παράλληλα) ο πόλεμος δήθεν για τη δημοκρατία, δήθεν για οικονομικά συμφέροντα, για γεωστρατηγικό έλεγχο... (!!) Στην ουσία για την καταστροφή ενός συγκεκριμένου αρχαίου πολιτισμού που προσδιορίζει και κατευθύνει επί αιώνες και χιλιετίες τον κόσμο. Αλλά δεν εξυπηρετεί την κουλτούρα για την επικυριαρχία του πολιτισμού που παράγει η σύγχρονη οικονομική ισχύ και οι ανάγκες της ... (όπως ακόμα έκανε και η νέα θρησκεία με τον αρχαίο κόσμο) Γι' αυτό πρέπει να εξουδετερωθεί , τουλάχιστον να μην είναι πραχτικά λειτουργική !!!! Η Μεσόγειος το δοκιμάζει αυτό στους αιώνες, (πριν και μετά από τις σταυροφορίες). Το δοκιμάζει μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ιδιαίτερα η Μέση Ανατολή, το δοκίμασε πρόσφατα με ενδιάμεσο τρόπο, αλλά σκληρά η Ελλάδα και με τον Κορωνοϊό σήμερα η Ιταλία, η χώρα αυτή που αξιοποίησε τον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και τον πολιτισμού του Βυζαντίου για να οδηγήσει τον κόσμο στην Αναγέννηση και τον Ουμανισμό...!!!

Τόσο που, προς την κατεύθυνση αυτή, θα λέγαμε ότι ο Κορωνοϊός είναι το άλλο πρόσωπο του ISIS, της τρομοκρατίας.... , (που τα ίδια συμφέροντα και σκοποί τα καλλιέργησαν) Ο Κορωνοϊός με ειρηνικό πρόσωπο ... με άρατο πρόσωπο ... με παγκόσμια επέκταση.! Δεν θα καταστρέψει με σύγχρονα πολεμικά όπλα τον παγκόσμιο πολιτισμό σε συγκεκριμένα μέρη, αλλά θα κουράσει μέχρι κατάρρευση, τον είδη κουρασμένο διαχρονικό πολιτισμό και τον πολιτισμένο σύγχρονο άνθρωπο. ΤΕΛΟΣ



533 Απήχηση **66** Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Η ιστορική για τον Ελληνισμό αντίσταση στον Έβρο τα παιδιά της Ελλάδας γράφουν εδώ τη συνέχεια της ένδοξης εθνικής ιστορίας!

07.03.2020

Δεν ξέρω αν τον 15ο αιώνα υπήρχαν κινητά, διαδίκτυο, WhatsApp, SS400, F35, υπερδυνάμεις, κράτη και σύνορα κρατών. Γνωρίζω ότι υπήρχαν πολεμικά μηνύματα και αίμα πολέμου που προκαλούσαν παρόμοια συμφέροντα και γεωστρατηγικά σκηνικά. Τότε, η σε εγρήγορση και πεινασμένη για κατακτήσεις στρατιωτική οσμανική αυτοκρατορία, αφού με τις εκατοντάδες χιλιάδες στρατού είχε ισοπεδώσει την μακροβιότερη αυτοκρατορία των Ορθοδόξων Χριστιανών, επιδίωκε να κατακτήσει και το άλλο ήμισυ του Χριστιανισμού, τη Δυτική Ευρώπη, αντικρίζοντας πρώτα τα τείχη της Βιέννης.

Τώρα, γεωστρατηγικά συμφέροντα πολιτισμικής και οικονομικής επικυριαρχίας υπερδυνάμεων, εκτοπίζουν από κοιτίδες πανάρχαιου πολιτισμού και ασύλληπτου φυσικού πλούτου, εκατομμύρια «στρατού» του ίδιου πολιτισμού και θρησκευματος με την αυτοκρατορία των Οσμανλήδων και τα ωθούν προς τη γηραιά Ήπειρο.

Αυτή η γηραιά Ήπειρος, που ακούει στο αρχαιοελληνικό όνομα Ευρώπη, κατά περίεργο τρόπο έχει κατορθώσει ακατανίκητη ισχύ με όπλο τον πολιτισμό, που σε οδηγεί στα πολιτιστικά επιτεύγματα όλου του κόσμου και στηρίζει το μέλλον της στην αναπαραγωγή του. Και ενώ τη χρειάζονται γονατισμένη, δεν μπορεί κανείς να την κατακτήσει πλέον με τα όπλα. Γιατί ισοπεδωμένη δεν τη χρειάζεται κανείς... Άρα αποτελεσματική κατάκτηση και γονατισμός αποτελεί η αλλοίωση:- πληθυσμιακή, πολιτιστική, θρησκευτική... Είναι και ένα τίμημα που η Ευρώπη οφείλει να πληρώσει: λόγω της αιώνιας αποικιοκρατίας της και στα μέρη καταγωγής των εκατομμυρίων προσφύγων που έλκονται τώρα από το ιδανικό όραμα της Ευρώπης. (Κατά βάθος έχουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό το μεριδίό τους, αλλά πλέον εξευρωπαϊσμένο).

Και σήμερα λοιπόν το ίδιο σκηνικό. Η Ευρώπη αποκάλυπτα πλέον δείχνει ότι θέλει άθιχτα τα τείχη της Βιέννης και καλεί σε θυσίες τις ίδιες περιοχές, την Ελλάδα, την Ήπειρο, τη χερσόνησο του Αίμου....

Αλήθεια δεν ήταν τότε η Ήπειρος με τον Πρίγκιπά της τον Γεώργιο Καστριώτη που για ένα τέταρτο του αιώνα εμπόδισε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να απειλήσει την Βιέννη και την Ευρώπη;!! Και τότε, διπλωματικές κινήσεις, υποσχέσεις για οικονομική και στρατιωτική στήριξη και από κοινού άμυνα ... Στην πράξη όμως δεν στήριξαν τον πρίγκιπά μας ... Μετά θανάτου τον κήρυξαν πρωταθλητή υπεράσπισης του Χριστιανισμού. Αγάλματα, βιβλία, τραγωδίες, όπερες ύμνησαν στην Ευρώπη τον Ηπειρώτη Πρίγκιπα επί αιώνες. Ο τόπος του όμως, η Ήπειρος πλήρωσε σκληρό τίμημα για την αντίσταση... αλλοιώθηκε θρησκευτικά, δημογραφικά, πολιτισμικά και αναγκάστηκε να ξεχάσει και τον πρίγκιπά της.

Δέκα περίπου χρόνια μετά το θάνατο του Γεώργιου Καστριώτη συνέχισε την αντίσταση μια άλλη περιοχή της Ηπείρου ... η Δρόπολη (όχι στα όρια που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά μέχρι το Τεπελένι και την Πρεμετή). Αλλά και αυτή πλήρωσε σε μεγάλο τμήμα με το ίδιο τίμημα την αντίστασή της

Και πιο δυτικά η Χιμάρα, όπου η αντίσταση στους αιώνες δεν σταμάτησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν παρόμοιες συνέπειες σε πολλά τμήματά της, που έφεραν και την σμίκρυνσή της. Αλλά η ίδια συμπεριφορά από την Ευρώπη.... Υποσχέσεις Και μόνο υποσχέσεις. Και, εφόσον δε συμεριζόνταν το δικό της θρήσκευμα, ας προχωρούσε των Οθωμανών!!

Και σήμερα το ίδιο σκηνικό!! Οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια πρόσφυγες εκδιωγμένοι από έναν παράλογο πόλεμο συμφερόντων τρίτων, σχεδιάζεται να εγκλωβιστούν στους ίδιους τόπους της Χερσονήσου του Αίμου. Ασφαλώς, όχι ως καταχτητές (!!!) αλλά με τις ίδιες όπως τότε συνέπειες, αλλοιώσεις, σε πολιτισμό, θρήσκευμα, νοοτροπίες, ήθη, έθιμα

Υπάρχουν μάλιστα και ευνοϊκότερες καταστάσεις.... ενώ μια εντελεχί ανάλυση μας επιτρέπει να μιλούμε για σχέδιο που ετοιμαζότανε δεν ξέρουμε από πότε, αλλά που άρχισε να εφαρμόζεται έντονα πριν τουλάχιστον από 20 χρόνια.

Έτσι, στις ευνοϊκότερες καταστάσεις μπορούμε να αναφέρουμε, πως οι κάποτε ισχυρές μυλόπετρες αφομοίωσης των ξένων φύλων και πολιτισμών του ντόπιου, τότε αποκλειστικά ελληνικού πολιτισμού, έχουν κουραστεί και καταναλωθεί (δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για δυνατότητα αφομοίωσης ξένων φύλων και πολιτισμών, απεναντίας). Συνεπώς, οι ντόπιοι, και όχι μόνο οι αυτόχθονες, δύσκολα θα μπορέσουν να αντισταθούν στον δυναμισμό του προσφυγικού κύματος, η ανομοιότητα του οποίου επιφέρει και επιπλέον δυσκολότερα προβλήματα! Στην κοιτίδα του Γεώργιου Καστριώτη, υπάρχουν έτοιμες θρησκευτικές υποδομές, υποδοχής... ενώ η Ευρώπη δίνει χρήματα στους ντόπιους εξουσιαστές για να τους υποδεχτούν (κάτι μου μοιάζει αυτό με το καβαφικό μήνυμα των βαρβάρων) και να μη τους επιτρέψουν να βαδίσουν προς τη Βιέννη. (Και επειδή δεν είναι σίγουροι φτιάχνουν κι άλλα φράγματα μέχρι την Κροατία)

Στη Δρόπολη, τη Χιμάρα και το Βούρκο το δημογραφικό κενό από τη φυγή του αυτόχθονου πληθυσμού, οι αλλοιώσεις στον πολιτισμό την οικονομία και το (εθνικό) θρήσκευμα, οι έτοιμες υποδομές, οι καλλονές της φύσης και οι εύκολες σχετικά συνθήκες διαβίωσης, αποτελούν σίγουρο πόλο έλξης και εύκολο πλέον στόχο. (Οι κάποτε Έλληνες της περιοχής, με σχεδόν απονεκρωμένο το εθνικό αίσθημα και την αγάπη για την πατρίδα, έχουν επιδοθεί στα πανηγύρια, κόβουν πίτες στην Ελλάδα...!!! Δεν γνωρίζουν και ούτε καν θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους γιατί αυτό αναλογίζει προσωπικές και συλλογικές εθνικές ευθύνες και τους διευκολύνει στην ανευθυνότητα να πουλούν κάθε περιουσιακό στοιχείο στον τόπο τους. Τους εμποδίζει να βλέπουν ότι τα καμαρωτά σπίτια τους είναι ελκυστικά και για τον πιο διστακτικό!) Που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια και η Ελλάδα, στα πολιτικά της βόρεια σύνορα δε θα έχει το ιστορικό ελληνικό στοιχείο, ούτε το παραδοσιακό αλβανικό...!!! Και υπό την οπτική αυτή γωνία τα πολιτικά της σύνορα θα καταργηθούν υπό το βάρος της νέας πραγματικότητας ... (και τότε δε θα έχει σημασία ούτε η ιστορία...!!!)

(Προσωπικά τα έλεγα αυτά στον Πρωθυπουργό Σιμίτη πριν από 22 χρόνια, όταν επισκέφτηκε τα Τίρανα...Αλλά εκείνος έβλεπε τότε την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στην απώτερη Αλβανία, τα οποία σήμερα κατά περίεργο τρόπο έχουν αποσυρθεί όλα, έναντι μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ και η Ελλάδα από πρώτη χώρα στην παρουσία στην Αλβανία σήμερα είναι 8η !! Τυχαίο λέτε!!!)

Η Τουρκία ωστόσο φροντίζει τώρα να καλλιεργήσει μεταξύ των προσφύγων τον ανθελληνισμό... κλίμα το οποίο ανθεί, επίσης με τη συμβολή της και άλλων εταίρων της στη γη του Γεώργιου Καστριώτη. Αυτός ο ανθελληνισμός μπορεί να ενωθεί (στο μέλλον) όταν πρόκειται για απώτερο στόχο την Ελλάδα. (Εντούτοις λεφτά υπάρχουν !) Είναι αυτοί όλοι οι λόγοι που καταστούν την αντίσταση στον Έβρο έρα και άνω κάθε ιστορικής σημασίας. Σώζει πρώτα την Ελαδίτσα και τον Ελληνισμό και μετά σώζει και την Ευρώπη. Αλλά ας μη λησμονούμε ότι η Ευρώπη θα στηρίζει την Ελλάδα όσο η ίδια απειλείται! Γι' αυτό εκεί σήμερα τα παιδιά της Ελλάδας γράφουν τη συνέχεια της ένδοξης εθνικής ιστορίας! ΤΕΛΟΣ

Παναγιώτης Μπάρκας

Το περιουσιακό (και στη Χιμάρα) η τραγική μας ιστορία που η γενιά μας παίζει ως κωμωδία!!

03.03.2020

Αν προσέξουμε ότι:

1. Είναι γνωστό ότι η Αθήνα μίηυσε στα Τίρανα ότι το περιουσιακό στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για να ανοίξει το πράσινο φως για την πολυπόθητη ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Αιχμή του δόρατος αποτελεί στο προαπαιτούμενο αυτό αποτελεί η ακύρωση του νομοσχεδίου «για τις μεταβατικές διαδικασίες εγγραφής των περιουσιών», το οποίο αποτελεί, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση, μια παράλογη αμνηστία, ή το μπετονάρισμα με το γράμμα του νόμου όλων των παρανομιών που έγιναν στο περιουσιακό επί της γης σε βάρος κυρίως των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών.

3. Τα Τίρανα, παρά τις υποσχέσεις τους ότι θα συμμορφωθούν στο αίτημα της Αθήνας, επισπεύδουν τις διαδικασίες για την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή! Σήμερα έγινε ένα επιπλέον αποφασιστικό βήμα. Όπως ποτέ άλλη φορά το νομοσχέδιο συζητήθηκε στο προεδρείο της Βουλής!

4. Οι εξελίξεις αυτές μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι, τα Τίρανα μπορεί να λαμβάνουν υπόψη (ή να τους υποδεικνύεται) τη δύσκολη θέση της Ελλάδας μετά τις τουρκικές προκλήσεις με το προσφυγικό αποβλέποντας (η Τουρκία) την ανάγκη της Ελλάδας στην Ε. Ένωση. Αυτό μεταφράζεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποκινήσει ταυτόχρονα και θέμα αντίδρασης κατά της Αλβανίας στην Ε. Ένωση...!!!

Αν εξεταστεί κατ' αυτόν τον τρόπο το θέμα, τότε αποκαλύπτεται:

α. η σημασία που αποτελεί το θέμα Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, στα σχέδια τρίτων. Κατ' επέκταση, η προϋπαρξη από χρόνια σχεδίου για την αλλοίωση και εξουδετέρωσή της. (Όταν δικοί μας παράγοντες συνεργάζονταν και συνεργάζονται με τους εμπνευστές και διοργανωτές του σχεδίου αυτού και η Αθήνα αρνούνταν να δει την πραγματικότητα κατάματα, γιατί εισάκουε αδιαμφισβήτητα συγκεκριμένους κύκλους για τα δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα στο θέμα αυτό και κάλυπταν «οι δικοί μας» για να καλύψουν έτσι το δικό τους αντεθνικό έργο)

β. για μια ακόμη φορά στην ιστορία ένα δικό μας σημαντικό θέμα, αποφασιστικό για την διατήρηση της ενιαίας οντότητας και ύπαρξης στα εδάφη μας, όπως το περιουσιακό, τίθεται σε αμφισβήτηση, ή υπό εγκατάλειψη μπροστά σε ένα άλλο εθνικό θέμα, όπως το προσφυγικό και η σύγκρουση με την Τουρκία. (Στη λογική αυτή όμως, οι αντίπαλοι της Ελλάδας ξέρουν και παίζουν διαφορετικά!!)

5. Αποτελεί την διαφορά με την ιστορία το γεγονός ότι «οι δικοί μας» πολιτικοί ηγέτες, αντί να λάβουν πρωτοποριακό αγωνιστικό ρόλο, να «βοηθήσουν» την Ελλάδα («αναγκάζοντάς την») να μας υποστηρίξει, προσφεύγοντας οι ίδιοι στα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τον ΟΗΕ, έχουν εξαφανιστεί.

α. Ξέπλυναν τα χέρια τους με κάποιες δήθεν συσκέψεις ευαισθητοποίησης (στάχτη στα μάτια, με κάποιους παλιούς συνεργάτες που είχαν προμηθευτεί μια κάμερα και μαγνητοσκοπούσαν τις δραστηριότητες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Ελληνισμού για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών της Αλβανίας), ή με κάποιες ανακοινώσεις για εσωτερική κατανάλωση και μόνο!

β. Ενώ καιγόμαστε, αυτοί βρήκαν έναν υπερκαταναλωμένο τρόπο, για να δείξουν τον πατριωτισμό τους !!! Στην ουσία για να αποσύρουν την προσοχή από το καυτό αυτό εθνικό θέμα. Καταπάστηκαν από τα γεγονότα του 1913-14!!! (Αλλά δεν

καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν κανένα ηθικό δικαίωμα να τα προσεγγίσουν, διότι οι προγονοί μας έδωσαν και τη ζωή τους για την πατρίδα, ενώ αυτοί πουλούν την πατρίδα για να επωφεληθούν προσωπικά!!)

γ. Κάλια αργά πάρα ποτέ, και η Αθήνα έχει αφήσει κατά μέρος πλέον «τους δικούς μας» και έχει αναλάβει η ίδια την υπόθεση. (Γι' αυτό τρώμαζαν τόσο πολύ «οι δικοί μας ηγέτες» και ήταν έτοιμοι να μας ξεσκίσουν όταν εμείς φωνάζαμε να αναλάβουν Έλληνες εμπειρογνώμονες το περιουσιακό! Ήξεραν ότι θα αποκαλύπτονταν τα άπλυτά τους!!!)

6. Σήμερα, ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΥΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΛΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 29. 02, ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΟΤΙ:

α. Το νομοσχέδιο θα λάβει υπόψη του τους τίτλους ιδιοκτησίας πριν από τη αγροτική μεταρρύθμιση του 1946 σε όσες περιοχές δεν εφαρμόστηκε ο νόμος 7501, αλλά όταν σ' αυτές υπάρχει συνοχή και σύμφωνη γνώμη για τη μη εφαρμογή του. Δε θα εφαρμοστεί στη Χιμάρα (Τη ρύθμιση αυτή προβλέπαμε και στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 7501 και απαιτήσαμε από τότε, 1991-92, να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Χιμάρας, αλλά δεν εισακουστήκαμε ...!!! Συνεπώς, μεσολάβησαν οι εσκεμμένες, οργανωμένες και συντονισμένες μηχανοραφίες, τις οποίες έρχεται να κατοχυρώσει το νομοσχέδιο αυτό τώρα !)

Σημείωση: Επί της ευκαιρίας, να ξανατονίσουμε ότι

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 7501 ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΟΝ.

Πρόκειται για έναν ιστορικό νόμο, εφόσον απέρριπτε τους πρώην μπέηδες και αγάδες και έδινε στους Έλληνες, κυρίως στη Δρόπολη, το Βούρκο, τα Ριζά και το Πωγώνι τη γη τους. Έδινε, όπως ανέφερα, λύση στο θέμα της Χιμάρας. Αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος θα είχαμε τα ίδια σημερινά αποτελέσματα και καταστάσεις όπως για τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια και στην καλλιεργήσιμη γης. 200 χιλιάδες στρέμματα μας πήραν μόνο στο δήμο Φοινικαίων οι δήθεν πρώην ιδιοκτήτες. Κάποια στιγμή η κοινότητά μας θα πρέπει, αντί να μας πετροβολάει να το εκτιμήσει αυτό).

β. Το επίμαχο νομοσχέδιο προβλέπει ώστε

ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ!!!

Να πούμε ότι οι δικές μας περιοχές όχι μόνο διαθέτουν αρκετές τέτοιες επιφάνειες, (κρατικές), αλλά ταυτόχρονα αποτελούν όχι μόνο προσδοκώμενα φιλέτα, αλλά και ιστορικούς στόχους. Να μη λησμονούμε ότι το 1935 επιχείρησε ο βασιλιάς Ζώγου, να μετοικήσει σε ελεύθερες περιοχές στην καρδιά της εθνικής ελληνικής μειονότητας Αλβανούς έποικους από το Βορά. Ο Χότζα το πέτυχε με την ίδρυση μικτών χωριών στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό και τη μεταφορά οικογενειών Αλβανών στα κέντρα των μειονοτικών περιοχών. Ο Μπερίσια επιχείρησε την προσπάθεια του Ζώγου το 1993-94, μάλιστα στις ίδιες περιοχές που είχε επιλέξει το καθεστώς Ζώγου. Στη συνέχεια ακολούθησε τη φυγή των Ελλήνων από τις περιοχές τους η πολιτογράφηση από τους δικούς μας τοπικούς άρχοντες εκατοντάδων οικογενειών αλβανικής καταγωγής στις δικές μας περιοχές.

Ωστόσο, τώρα για λογαριασμό του νομοσχεδίου αυτού, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΑΧΤΙΚΕΣ ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ για το πόσο μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο αυτό!

Ενώ στο ΔΗΜΟ ΔΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΥΡΟΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο Ραντάτι, στο Χάσκοβο και αλλού!!! ΤΕΛΟΣ



998 Απήχηση
127 Αλληλεπιδράσεις
3 σχόλια 4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Αξιολόγηση της εισηγητικής επιτροπής για το «Λυκούργειο Βραβείο 2019» της Ακαδημίας Αθηνών του τρίτομου βιβλίου μου «Τα ταξίδια της Φηγού»

02.03.2020

Ιστορική, κοινωνιολογική & ανθρωπολογική προσέγγιση για τον ελληνισμό της Ηπείρου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019

Απόσπασμα

από την Εισήγηση της Επιτροπής για το

ΛΥΚΟΥΡΓΕΙΟ Βραβείο 2019

Λυκούργειο Βραβείο (αρ.πρωκ. 6), με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής επιστημονικής μελέτης Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που θα αναφέρεται σε θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την σύγχρονη εποχή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ, ΧΡ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ

1. 132021 (29.1.19) Παναγιώτης Μπάρκας Τα ταξίδια της Φηγού (Ιστορική, κοινωνιολογική & ανθρωπολογική προσέγγιση για τον ελληνισμό της Ηπείρου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας) 3 τόμοι

(1) Παναγιώτης Μπάρκας, Τα ταξίδια της Φηγού, Τόμοι I-III, Αθήνα 2016

Στο τρίτομο αυτό έργο επιχειρείται, μέσω μιας ιστορικής, κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής προσέγγισης, η διαχρονική εξιστόρηση της ιστορίας της Ηπείρου από την 7η-6η προχριστιανική χιλιετία μέχρι τις μέρες μας. Στον πρώτο τόμο, που έχει τον υπότιτλο *Ήπειρος: Η ταυτότητα και η Οικουμενικότητα του Ελληνισμού*, ο συγγραφέας με αναφορές ανάμεσα σε άλλα στη μυθολογία, αρχαία ιστορία και λαογραφία υποστηρίζει ότι η Ήπειρος αποτελεί την αρχέγονη κοιτίδα του Ελληνισμού. Το μαντείο της Δωδώνης, όπου βρίσκεται και η Ιερά Φηγός, δεν είναι μόνο το αρχαιότερο ελληνικό ιερό αλλά και ο διαχρονικός πομποδέκτης των δρωμένων του οικουμενικού ελληνισμού. Κατά τον συγγραφέα οι Ινδοευρωπαίοι έχουν την αφετηρία τους στον χώρο της Ηπείρου και επομένως «οι Έλληνες δεν ήλθαν στα μέρη τους από κάπου αλλού, (όπως δηλώνει η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία) αλλά ...επέστρεψαν στην αρχέγονη κοιτίδα τους, αφού διέδωσαν τον πολιτισμό τους σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Άρα δεν πρόκειται για κάθοδο ελληνικών φύλων, αλλά για επιστροφή αυτών στην παλιά τους κοιτίδα». Επίσης, εκτός των άλλων, ο συγγραφέας υποστηρίζει «ότι η ελληνική γραφή προηγείται της σημιτικής τουλάχιστον 4000 χρόνια». Στον ίδιο τόμο γίνεται και μια λεπτομερής πραγμάτευση του γνωστού ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδίσματος. Αναζητούνται οι αρχές του στην ελληνική αρχαιότητα και μέσω του Βυζαντίου ανιχνεύεται η συνέχειά του έως τις μέρες μας.

Ο δεύτερος τόμος, που έχει τον υπότιτλο *Ήπειρος: Ταυτότητα ελληνισμού μέσω αντίστασης*, έχει ως κέντρο αναφοράς την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, επρόκειτο για το πρώτο πραγματικό εθνικό ελληνικό κράτος. Στον τόμο αυτόν ερευνώνται επίσης οι ελληνοαλβανικές σχέσεις στην Ήπειρο, όπως διαμορφώθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με χρήση εκτός των άλλων και αλβανικών πηγών αντικρούονται ποικίλες θεωρίες και ισχυρισμοί των Αλβανών, όπως π.χ. ότι έχουν πελασγική καταγωγή με ενδιάμεσο κρίκο τους Ιλλυριούς. Οι Αλβανοί

δεν πρέπει να έχουν καμιά σχέση με τους τελευταίους. Πρέπει να προέρχονται από την Καυκασία και μέσω της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εξαπλώθηκαν στα δυτικά Βαλκάνια, ενώ τα βασικά τους εθνικά σύμβολα είναι κατά βάση ηπειρωτικά.

Ο τρίτος τόμος με τον υπότιτλο Ηπειρος: Οι μυλόπετρες...αλλοιώνονται πραγματεύεται τα γεγονότα της Ηπείρου των πρώτων δεκαετιών του 20ου αι. που οδήγησαν και στην εδαφική της διχοτόμηση, βόρεια και νότια, όπως και τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ήπειρο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Χότζα, όποτε και παρατηρείται μια επιτάχυνση της φθίνουσας πορείας της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Στον τόμο αυτόν ο συγγραφέας ασχολείται αποκλειστικά με το βόρειο τμήμα της Ηπείρου. Εκτός των άλλων προβλέπει ότι ο Ελληνισμός της Ηπείρου δεν θα αντέξει στα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης των ημερών μας και πιστεύει ότι η Ήπειρος θυσιάστηκε στον βωμό των άλλων εθνικών μας διεκδικήσεων κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αι. (Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Αιγαίου) και έπεσε θύμα λαθών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που είχε χαράξει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αξιοσημείωτες είναι οι απόψεις του συγγραφέα σύμφωνα με τις οποίες «οι συνισταμένες του αλβανικού εθνικισμού είναι διαχρονικά σταθερές και στηρίζονται στον ανθελληνισμό».

Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ο συγγραφέας, Έλληνας της Βόρειας Ηπείρου, που ζει στο Αργυρόκαστρο και έχει ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.ά. τεκταινόμενα της περιοχής, γνωρίζει τον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό από πρώτο χέρι. Έναν ελληνισμό που, όπως φαίνεται και από το τρίτομο αυτό έργο, είναι βαθιά ριζωμένος στην καρδιά του συγγραφέα. Για όσα αναφέρονται στους δύο τελευταίους τόμους του έργου αυτού μπορεί να λεχθεί ότι είναι, ως επί το πλείστον, τεκμηριωμένα ανεξάρτητα αν για ορισμένα από αυτά μπορούν να διατυπωθούν και διαφορετικές απόψεις. Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο και για τον πρώτο τόμο στον οποίο διατυπώνονται απόψεις συχνά με ισχνή, ελλιπή ή ανύπαρκτη επιχειρηματολογία οι οποίες δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Συνεπώς λυπούμαστε που δεν μπορούμε να προτείνουμε το έργο αυτό για το Λυκούργειο Βραβείο. Αναρωτιόμαστε ωστόσο μήπως ο συγγραφέας του μπορεί να τιμηθεί και να ενισχυθεί ηθικά από την Ακαδημία μέσω άλλης οδού.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019

Η Εισηγητική Επιτροπή
Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ (εισηγητής)ΧΡ.
ΜΑΛΤΕΖΟΥ (εισηγήτρια)



1.612 Απήχηση **150** Αλληλεπιδράσεις 4 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Και τη θηλιά μας βάλαν στο λαιμό και την καρέκλα μας τραβούν. Οι λύσεις που προτείνουμε.

28.02.2020

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σε χθεσινή ανάρτηση εξηγήσαμε ότι το σχέδιο νόμου «για τις μεταβατικές διαδικασίες εγγραφής των περιουσιών», που ετοιμάζει προς ψήφιση η κυβέρνηση, αποτελεί μια πράξη αμνηστίας και νομιμοποίησης όλων των ειδών εγκληματικής παρανομίας που έγινε με την ιδιοκτησία επί της γης, που για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα αποτελεί οριστικοποίηση της δημογραφικής, οικονομικής, εθνικής και πολιτιστικής αλλοίωσης. Επισημάναμε ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για καλά μελετημένο σχέδιο που ξεκινάει σε βάθος χρόνου, το οποίο έφερε τα ποθούμενα των σχεδιαστών και τώρα ήρθε η στιγμή νομιμοποίησης της κατάστασης.

Επιβεβαιώνεται ότι βασικοί παράγοντες στην εφαρμογή του υπήρξαν και οι εκπρόσωποι της εθνικής ελληνικής μειονότητας (εκείνοι που διεκδικούν την μονιμότητα και νομιμότητα εκπροσώπησης, τοπικοί άρχοντες κλπ)

Αυτοί δικοί μας ανέχτηκαν και στήριξαν τις μεθοδεύσεις για να εμποδιστούν οι Έλληνες στο να πάρουν τους τίτλους ιδιοκτησίας και ήταν πάντα μέσα στους μηχανισμούς που επέτρεπαν κάθε παράνομη υφαρπαγή των περιουσιών των δικών μας. Με τις απραξίες και συμπράξεις τους συνέβαλαν ώστε οι πρώην δήθεν ιδιοκτήτες να επωφεληθούν παρανόμως εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα λιβαδιών και δασών. Οι ίδιοι με τα βαριά πλήγματα που έδωσαν στην εθνική σημασία του ιδιοκτησιακού μας καθεστώτος, καλλιέργησαν το κλίμα ανεύθυνης πώλησης από δικούς μας των περιουσιών μας στο μαύρο χρήμα και σε αλλοεθνείς. Σ' αυτούς ανήκει και η σύσταση των μηχανισμών για τις εθνικές αλλοιώσεις αυτές.

Συνεπώς, ήταν αναγκασμένοι και να γνωρίζουν και να μετάσχουν στις διαδικασίες κατάρτισης του επίμαχου αυτού νομοσχεδίου και να εγκρίνουν τις νομικές του ρυθμίσεις. Το χειρότερο κακό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι παράγοντες που κατάρτισαν το σχέδιο νόμου ήταν και ελληνικής καταγωγής, αλλά διότι τόσο εκείνοι, όσο οι δικοί μας (μάλιστα αυτοί με πολύ μεγαλύτερες ευθύνες) άφησαν απ' έξω (χωρίς ενημέρωση) την Ελλάδα!

Το πόρισμα αυτό μένει να επιβεβαιωθεί στο άμεσο μέλλον. Δλδ, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ, η οποία όπως αναφέραμε, συν του ότι δεν ενημέρωσε την Αθήνα για τις δίχρονες διεργασίες κατάρτισης του νομοσχεδίου αυτού, ευθύνεται ιστορικά για την τραγική αυτή εξέλιξη στο περιουσιακό μας, (κυρίως η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας), θα συνεχίσει να χαίρει την υποστήριξη της Αθήνας, τότε θα αποδειχτεί ώστε και η Αθήνα ήθελε να «μη ενημερωθεί»!!

Γεγονός είναι ότι, «οι δικοί μας ηγέτες» γνωρίζουν πως όντως η πιθανή εφαρμογή του σχεδίου αυτού νόμου αποτελεί ένα είδος ταφόπετρας στην αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας και δικαιοσύνης. Όπως γνωρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με το τέλος τους υπό την έννοια ότι εκείνοι που τους χρησιμοποίησαν δεν θα τους χρειάζονται άλλο και θα τους πετάξουν σαν πεπονόφλουδα !!! Συνεπώς, «οι δικοί μας» τρέχουν, όχι για να σώσουν το τόπο μας που τον έθαψαν επί 25 χρόνια, αλλά για να μη αποκαλυφθεί το αντεθνικό τους έργο και να μακρύνουν έστω και λίγο το χρόνο στο θρόνο τους.

Δυστυχώς όμως, οι συγκεντρώσεις που κάνουν, οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις τους και άλλες ενέργειές τους, ούτε που σκοπεύουν, ούτε που θέλουν, ούτε που μπορούν να

αποτρέψουν την πορεία ψήφισης του νομοσχεδίου και την εφαρμογή του, (είναι σαν να ανάβουν σπίρτα για να τρομάξουν τους λύκους). Είναι όμως τέτοιες που βοηθούν στην επίσπευση των διαδικασιών ψήφισής του. Από την άλλη η κινητοποιήσεις τους χωρίς προτάσεις και λύσεις ξεπερνούν την Χοτζική δημαγωγία και απάτη.

Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση βλέπω ως μοναδική λύση τις κάτωθι προτάσεις: (Μολονότι πολύ αργά και ούτε μπορεί να αναλάβουν τέτοιο έργο εκείνοι που επί 25 χρόνια τουλάχιστον έκαναν το αντίθετο)

1. Διεκδίκηση για την Χιμάρα και τις παράκτιες περιοχές την αναγνώριση περιουσιών με βάση τα ταπιά πριν του 1946. (Να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο)
2. (Για τις υπόλοιπες περιοχές μας) διεκδίκηση κατάργησης των νόμων που επιστρέφουν γαίες σε δήθεν πρώην ιδιοκτήτες με δήθεν τίτλους της Οθ. Αυτοκρατορίας, ως αντισυνταγματικών. (Ως γνωστό η Οθ. Αυτοκρατορία δεν έδινε τίτλους ιδιοκτησίας παρά μόνο τίτλους προς χρήση γης και τσιφλικιών), Όπως κριθούν άκυρες όλες οι σχετικές δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις.

3. Επίρριψη εθνικών ευθυνών σε όλους κείνους που πούλησαν την περιουσία τους ή που συνέβαλαν στο κλίμα αυτό πωλήσεων (τους ηθικούς αυτουργούς, από τη στιγμή που η περιουσία κυρίως σε γαίες αποτελεί τμήμα της εθνικής υπόστασης)

Αυτό, ασφαλώς σημαίνει επανάσταση, αλλά εφόσον αποτελεί μονόδρομο, τότε αξίζει! Δεν μπορεί όμως να το αναλάβουν οι ένοχοι που τους βλέπουμε να τριγυρνούν απ' εδώ και απ' εκεί δήθεν για ευαισθητοποίηση. Όχι, για να κρύψουν τις ενοχές τους και για να σώσουν το τομάρι τους το κάνουν! Μη τους ακούτε!



1.133 Απήχηση **226** Αλληλεπιδράσεις 10 σχόλια
2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η πραγματικότητα που κρύβει η σφοδρή κόντρα των οικουμενικών Χιμαριωτών με τους ντόπιους Χιμαραίους!!!

27.02.2020

Αποτελούν πλέον πραγματικότητα οι σκληρές δημόσιες κόντρες μεταξύ των Χιμαριωτών εξ' Αμερικής (HIMARRIOTAN SOCIETY OF AMERICA), που εκπροσωπεί ο π. Κοσμάς Καραβέλας (ένα πρόσωπο το οποίο εξυμνούσαν μέχρι προσφάτως η της Χιμάρας παλιά φρουρά) και των ανώνυμων σωματείων Χιμαριωτών «με διαμονή» στη Χιμάρα. Αιχμή του δόρατος το σχέδιο νόμου «για τις μεταβατικές διαδικασίες εγγραφής των περιουσιών» του Έντι Ράμα.

Οι πρώτοι, οι οποίοι απ' όσα δηλώνουν επί δύο χρόνια συνηγόρησαν στην κυβέρνηση Ράμα για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου, υποστηρίζουν ότι αυτός "δίνει στους κατοίκους της Χιμάρας και σε όλους τους Έλληνες στην Αλβανία την καλύτερη ευκαιρία από την πτώση του κομμουνισμού για να καταγράψουν τα ακίνητά τους και να αποκτήσουν σαφή τίτλο ιδιοκτησίας".

Οι δεύτεροι, χωρίς συγκεκριμένα επιχειρήματα, ισχυρίζονται ότι η νέα νομοθεσία δεν επιλύει τυχόν υπάρχοντα προβλήματα αλλά προσθέτει πολλά νέα (!!) «Συνιστά ταφόπλακα για την ιδιοκτησία και τη νόμιμη περιουσία» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ημερ. 26.02.2020 το ΚΕΑΔ

Δυστυχώς δεν πρόκειται απλώς για το χάρισμα της φυλής μας. Η συγκεκριμένη κόντρα ξεπέρασε κάθε εθνική δεοντολογία. Δεν εξυπηρετεί με τίποτε καμιά εθνική υπόθεση. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει το αντεθνικό ποιόν που κρύβουν τόσα χρόνια με τις εθνικές κορώνες οι εθνοπατέρες μας. Επιτρέπει να διαβάσεις το πραγματικό βάθος του περιουσιακού προβλήματος και τις ενοχές τους. Πρόκειται λοιπόν για μια κόντρα συμφερόντων διαφορετικών ταχυτήτων και σκοπιμοτήτων, που ξεπέρασε κατά πολύ τα εσκαμμένα, όποτε ήταν φυσιολογική η έξοδος των μαχαιριών από τις θήκες.

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Επιδιώκει να νομιμοποιήσει, να δώσει αμνηστία σε όλες τις παρανομίες, υφαρπαγές, πλαστογραφίες, βιαιότητες, παρατυπίες που διαπράχτηκαν στα 30 τελευταία χρόνια με πρωταγωνιστές τους ισχυρούς, το μαύρο χρήμα, τους πολιτικούς. Παρακάμπτει οριστικά τα ιστορικά δίκαια των πραγματικών ιδιοκτητών και ανακόπτει κάθε διεκδίκηση. Στη δική μας περίπτωση σημαίνει τραγική εξέλιξη, διότι θα οριστικοποιηθούν οικονομικές, δημογραφικές και εθνολογικές αλλοιώσεις σε βάρος του Ελληνισμού και ο Ελληνισμός θα προκύψει άκληρος, χειρότερα από την εποχή των τσιφτσίδων. (Διότι ακολουθεί η ευρέως διαδομένη εμπειρία της πώλησης από μας της γης σε άλλα χέρια για πέντε δεκάρες!!!)

Τέτοιες λογικές νόμου είναι γνωστές σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι καταστάσεις δυσκολεύουν κάθε κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική προοπτική, οπότε η νομιμοποίησή της είναι σίγουρο ότι θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από την αναζήτηση δικαιοσύνης. Οι ΗΠΑ πρωτοστατούν ιστορικά στις λύσεις αυτές.

Η υπόθεση θεωρείται απαράδεκτη όταν υπάρχουν άλλες λύσεις, όταν το κράτος συνηγόρησε στην καλλιέργειά της και δε θέλει τη δίκαιη λύση που υπαγορεύει η ιστορική πραγματικότητα. (Στη Χιμάρα το κράτος προέκυψε από το πουθενά μεγάλος ιδιοκτήτης της γης την οποία θα παραχωρήσει «στους στρατηγικού επενδυτές» του!

Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα των Οικουμενικών Χιμαριωτών για να υποστηρίξουν και με νομική γνωμάτευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου (ή, ας μη τα πιστέψουμε προς το παρόν). Ωστόσο, η καλή βούληση για να μπει τέρμα σε ένα κυκεώνα που παγιδεύει το μέλλον, μπορεί να έχει αμερικανική λογική, αλλά δεν υφίσταται στην περίπτωση της παράκτιας περιοχής τουλάχιστον, εφόσον οι ίδιοι της Κοινότητας Χιμαριωτών της

Αμερικής αποδέχονται ότι οι εδώ Χιμαραίοι θα μετατραπούν από αφεντικά σε τσιράκια.!!!

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ Φαίνεται όμως ότι η ώρα για να εφαρμοστεί ένας τέτοιος νόμος πλησιάζει!!! Είναι προ των θυρών!!!! Που σημαίνει ότι υπήρχε σχέδιο, μακρόπνοο και από ισχυρούς παράγοντες. Και μέρος της εφαρμογής του ήταν πρώτοι οι δικοί μας!!! Άρα φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν!!!

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η πορεία της απώλειας των περιουσιών των Χιμαριωτών κρύβεται πίσω από το σύνθημα των ηγεσιών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τη μη εγγραφή των περιουσιών στα κτηματολόγια !!!

Τώρα λχ η ΟΜΟΝΟΙΑ (της Χιμάρας) μπορεί να είναι πίσω από «τα σωματεία» που αντιτάσσονται στους Αμερικανούς Χιμαριώτες, όμως δεν βγαίνουν μπροστά, διότι, όπως προκύπτει, τα είχαν βρει μαζί τους, αφού εκείνοι τα είχαν βρει με το Ράμα. Επίσης, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες για το επίμαχο σχέδιο νόμου ήταν μεταξύ Χιμάρας, Τιράνων και ΗΠΑ επί δύο χρόνια και, όπως δηλώνουν, είχαν επαφές και διαβουλεύσεις με «τους δικούς μας» στη Χιμάρα!!! (Άρα τα σωματεία στη Χιμάρα φωνάζουν τώρα ανωνύμως για να μη αποκαλυφθεί το ενοχοποιητικό έργο τους, που μεταφράζεται σε πολυτελές αυτοκίνητα και επενδύσεις στον τουριστικό τομέα χωρίς κάποια πηγή χρημάτων)

Όπως όμως είπαμε η σταθερή πολιτική θέση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κυρίως επί Μπολάνου, ήταν η μη εγγραφή των περιουσιών από τους Χιμαραίους (και ελεύθερο πεδίο για όσους δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής, αλλά είχαν τη στήριξη της πολιτικής και του μαύρου χρήματος) Και όσους Χιμαραίους βοήθησαν οι δομές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΕΑΔ για να νομιμοποιήσουν τις περιουσίες τους, τον έκαναν μετά συμφωνίας ότι θα τις πουλούσαν με ευνοϊκή τιμή στους παραπάνω!!!

Το 1991-1992 (όντας βουλευτής και μη) ζήτησα από τους Χιμαραίους, εντός του ναού των Αγίων Πάντων, να πάρουν τις περιουσίες τους και με το νόμο 7501 και με τους παραδοσιακούς τίτλους. Κέρδισαν εκείνοι που έλεγαν το αντίθετο...

Κάπου εκεί μετά το 2003 ο ανερχόμενος δήμαρχος της Χιμάρας και Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Μπολάνος εμπόδισε το έργο του USAID για την περιουσιακή απογραφή στην περιοχή της Χιμάρας το οποίο είχε δώσει αποτελέσματα στο Κυπαρό.

Από την άλλη οι διαχρονικές προσπάθειες των Χιμαριωτών για να εγγράψουν τις περιουσίες τους, προσέκρουαν στο κρατικό τοίχος που κάλυπτε την «αμηχανία» των «εθνικών» μας να «δράσουν»!

Το 2018 ο Ράμα μετά από σκληρή αντίδραση της Αθήνας, έδωσε 6μηνη περίοδο ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να ολοκληρώναν έστω και την αρχική καταγραφή των περιουσιών τους με αποτέλεσμα αυτές να αφαιρούνταν από τους χάρτες «των κρατικών» περιουσιών.

Πέρασαν όμως από τότε 16 και όχι 6 μήνες. Στα αντίστοιχα κτηματολόγια δεν εγγράφηκε καμιά τέτοια περιουσία!!! Περίεργο δεν είναι;!! Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο οι εκτάσεις αυτές κατοχυρώθηκαν ως κρατικές, όταν το κράτος δεν είχε στη Χιμάρα ούτε τετραγωνικό μέτρο !!! Και αύριο θα δοθούν από το κράτος στους «στρατηγικούς επενδυτές»!

Τρίτο. Οι δικοί μας φοβούνται την εξέλιξη αυτή διότι η πιθανή εφαρμογή του νόμου αυτού, θα δώσει τέλος, ασφαλώς με μια ιστορική αδικία, στο καυτό περιουσιακό θέμα μας το οποίο έδωσε πολιτικά 20 χρόνια τροφή, ή ψωμί στους εθνοπατέρες μας. Τώρα χωρίς αυτό πώς θα ζήσουν οι πολιτικοί μας;!!! Στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, το θέμα αυτό (μαζί με την απογραφή του πληθυσμού) έγινε μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας με την Αλβανία, οπότε αποτελούσε έναν τρόπο ώστε «οι εθνικοί» πολιτικοί μας να έχαιραν την εύνοια και τη στήριξη της Αθήνας ως οι άμεσοι εκφραστές των

θεμάτων αυτών!!!! Τώρα όμως θα αποκαλυφθεί το έργο τους που τους αποκεφαλίζει όχι μόνο πολιτικά!!!

Τέταρτο. Οι «εθνικοί» πολιτικοί μας φοβούνται τη συγκεκριμένη εξέλιξη, διότι θα αποκαλύψει το μέγεθος της τραγωδίας στη Χιμάρα (όπως και σε άλλες περιοχές), όπου οι Έλληνες κάτοικοι πουλούν τις περιουσίες τους, είτε λόγω πιέσεων, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε από αγανάχτηση. Έτσι στους Δρυμάδες όλη η ακτή, κτήμα των Ελλήνων, έχει πουληθεί σε αλλοεθνείς και αναμένεται και η τυπική κατοχύρωση που θα διευκολύνει ο συγκεκριμένος νόμος. Όπως είναι γνωστό τα σπίτια στο σύνολό τους επίσης στους Δρυμάδες που αναπαλαιώθηκαν από το κράτος, πουλήθηκαν, μέσω γνωστού μηχανισμού σε αλλοεθνείς!! Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα χωράφια στη Δρόπολη και το Βούρκο. Η αποκάλυψη του φαινομένου αυτού ξεσκεπάζει όχι απλώς την αδυναμία των πολιτικών μας να το σταματήσουν, αλλά και την ενοχή τους διότι πρώτοι αυτοί επέτρεψαν και δημιούργησαν τους μηχανισμούς εθνικής αποκλήρωσης
ΤΕΛΟΣ



2.753 Απήχηση **494** Αλληλεπιδράσεις 5 σχόλια 15 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Είναι σοβαρό! Ο Ελληνισμός της Αλβανίας δεν υφίσταται πλέον ως μια ισχυρή συνεκτική εθνική κοινότητα

23.02.2020

Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης, το άρθρο αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στην Αλβανία που οδηγεί σε φυσικό αφανισμό και όπου οι πολιτικοί εκπρόσωποι ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα τους. Η Αθήνα κυμαίνεται στη στάση της από την αδιαφορία μέχρι τον αυθορμητισμό. Οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες, μιμούμενοι το παράδειγμα των πολιτικών τους, προσέχουν απλώς την ατομική επιβίωση με οποιοδήποτε για την εθνική συλλογικότητα και ταυτότητα κόστος. Σαν αποτέλεσμα δεν αποτελούμε εθνικά κανένα ενδιαφέρον και για το δυτικό παράγοντα .. άρα!!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ;!!

Τελευταία κάποιοι σύλλογοι Ελλήνων Βορειοηπειρωτών ζήτησαν από γνωστό πανεπιστημιακό καθηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το εθνικό μας θέμα, να τους μιλήσει για το Βορειοηπειρωτικό.

Εκείνος τους απάντησε αρνητικά και τους παράθεσε τη σοβαρότατη ίσως ιστορική αιτία. (Ασφαλώς δεν τους είπε ότι είναι ντροπή να καλείς κάποιον «ξένο» να σου μιλήσει για το σπίτι σου και πώς θα το συντηρήσεις!!) Τους είπε κάτι σοβαρότερο. Ότι το θέμα πλέον δεν υφίσταται...!!!! Το σκεπτικό του καθηγητή αναφέρονταν στο γεγονός ότι πλέον κανείς παράγοντας, ούτε διεθνής, ούτε εσωτερικός, δεν ενδιαφέρεται για το εθνικό μας θέμα, (κατά την αρχή ότι ένα βιβλίο αν δεν αναγνωστεί από το κοινό τότε δεν υπάρχει !)

ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΙΚΡΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Μπορεί η διαπίστωση αυτή του καθηγητή να φαίνεται ότι ανήκει στο τυπικό μέρος. Δυστυχώς, όμως αποτελεί την πικρότερη ιστορικά πραγματικότητα. Δεν αποτελούμε πλέον ενδιαφέρον για κανέναν...!!!! Ούτε παίζουμε, ούτε πλέον μας παίζουν στην σκακιέρα των εθνικών θεμάτων στην περιοχή. Οι διεθνείς οργανισμοί, αμέσως μετά από τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο αραιώσαν μέχρι τη στεγανοποίηση το ενδιαφέρον για μας. Σήμερα καμιά διεθνή έκθεση δεν αναφέρεται πλέον στα δικαιώματά μας !!! (Επί αυτού η εθνική ελληνική μειονότητα θα πρέπει να θυμηθεί στα σοβαρά τουλάχιστον το 1995 όταν ο Κλίντον είπε στο Μπερίσια πως ό τι θα ζητήσεις για το Κοσσυφοπέδιο θα πρέπει να δώσεις στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες, το 1998, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ΝΑΤΟΪΚΟΙ βομβαρδισμοί κατά της Σερβίας, όταν ο Κλίντον επανέλαβε σε δημόσιο λόγο σχεδόν τα ίδια, αλλά κυρίως το 2000 όταν η αμερικανική πρεσβεία ζήτησε άμεσα να μάθει από μας τι σκεφτόμασταν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Τότε ήταν που ο Ντούλες, ο αναντικατάστατος «αρχηγός» κάλεσε τα μειονοτικά «στελέχη» κακοφορεμένα και απεριποίητα σε ένα υγρό χώρο στο Μεσοπόταμο για να μιλήσουν στην Αμερικανίδα «διπλωμάτη» για τα μπρίκια μας, ενώ ο αρχηγός ανέλαβε ρόλο μεταφραστή!!!)

Η ΕΛΛΑΔΑ

Διαχρονικά η αδιαφορία για τις τύχες μας έγινε μέρος της γνωστής τυπικότητας των ελληνικών κυβερνήσεων, αφού επέτρεψαν πρώτα συγκεκριμένα κυκλώματα να μετατρέψουν τον τόπο μας σε μαύρη τρύπα (κάτι που συνεχίζουν να το πράττουν και σήμερα), με αποκορύφωμα την ταυτόσημη θέση των κομμάτων εξουσίας και την σιωπή των υπολοίπων στο θέμα της εθνικής σύνταξης για τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα.

Η ΑΛΒΑΝΙΑ

Υπάρχει ωστόσο το αλβανικό ενδιαφέρον, αλλά αποβλέπει στην εθνική απονεύρωση της κοινότητάς μας.

Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑΣ

Δεν υπάρχει δυστυχώς ενδιαφέρον για το εθνικό μας θέμα ούτε στην πολιτική ατζέντα του παλιού και νέου Βορειοηπειρωτικού επαγγελματισμού και κατεστημένου με πρώτο υπεύθυνο αυτή τη στιγμή την ηγετική ομάδα του Ντούλε!

ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 29η επέτειο ίδρυσης της οργάνωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ η Αθήνα έδειξε ότι την ενδιαφέρει ουσιαστικά ο Ελληνισμός της Αλβανίας και γι' αυτό όμως πρέπει να πετύχει πρώτα, μέσω της οργάνωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ή σ' αυτή, πολιτική και εθνική ενότητα.

Ο Ντούλες πάει να ερμηνεύσει την οδηγία αυτή ότι η Αθήνα, ανοίγει στον ίδιο το πράσινο φως να επιβάλλει την ενότητα που εκείνος γνωρίζει... δλδ την εκδίωξη των πολιτικών αντιπάλων, τη διάσπαση και την εσωστρέφεια... Τον βοήθησε στο συμπέρασμα αυτό και το γεγονός ότι η Αθήνα είχε υιοθετήσει ως σημαντικά θέματα που πρέπει ο Ελληνισμός να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον (και μέσω αυτών να πραγματοποιούνται και οι πολιτικές και εθνικές ζυμώσεις ενότητας) θέσεις του ίδιου του Ντούλε, όπως το περιουσιακό και η απογραφή του πληθυσμού!

Παρά τις αντιδράσεις των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, η Αθήνα φάνηκε ότι ήταν διατεθειμένη να στηρίξει το Ντούλε και την παρέα του στο να αναλάβει δράση, αλλά στις δικές της κατευθυντήριες γραμμές.

Ο Ντούλες, γνωρίζοντας την ψυχολογία των Βορειοηπειρωτών ότι στην προώθηση του πρόσωπού του από την Αθήνα, εκείνοι θα αντιδρούσαν με αδιαφορία, δεν ανέλαβε καμιά πρωτοβουλία δράσης. Στην ουσία η απραξία του οφείλεται στο γεγονός ότι η πολιτική μηχανή του έχει διαλυθεί εντελώς. Μόνο έτσι εξηγείται που ο Ντούλες δεν μπορεί να κάνει τίποτε ούτε για το περιουσιακό, ούτε για την απογραφή του πληθυσμού, ούτε για το εκπαιδευτικό, ούτε...!!! Ποντάρει από την άλλη στα «λάθη» που επρόκειτο να κάνει η αλβανική πλευρά, ώστε εκείνος να αποκτήσει το δικαίωμα διαμαρτυρίας δλδ, όχι μόνο δε συμβάλλει στην επίλυση των καφτών μας θεμάτων, αλλά θέλει να βγει και από πάνω, όπως έκανε με την απογραφή του 2011.

Το γεγονός αυτό εκείνος προσπαθεί να το αξιοποιήσει ως ταχτική στην πολιτική του και στους πολιτικούς του στόχους. Δλδ από τη στιγμή που ο Ντούλες κατάφερε να εξουδετερώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στην ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών στο πνεύμα των οδηγιών της Αθήνας (μάλλον ούτε εκείνοι μπορούν ή δε θέλουν), γνωρίζει τώρα πολύ καλά ότι η Αθήνα με τη στήριξη γνωστών και αναντίρρητων παραγόντων, θα τον επιλέξει ξανά έστω και με το σκεπτικό του μονόφθαλμου μεταξύ τυφλών!!!

Ακριβώς στη λογική αυτή οφείλεται η απουσία του Ντούλε στις κινητοποιήσεις των Βορειοηπειρωτών στην Αθήνα για την εθνική σύνταξη. Θέλει να είναι το καλό παιδί στην Αθήνα που δεν πάει κόντρα με την επίσημη πολιτική της και ας πρόκειται για πολιτική σε βάρος της επιβίωσης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, που παραβιάζει τα συνταγματικά μας δικαιώματα ως Έλληνες πολίτες ελληνικής εθνικότητας.

Η ΤΑΧΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Τώρα ο Ντούλες συνδυάζει την αδυναμία του να αναλάβει δράση, με το πλαίσιο αδιαφορίας των αντιπάλων των Ελλήνων Μειονοτικών και με την αρχή του περίμενε μέχρι την κατάλληλη στιγμή, εκείνη που θα τον αναζητήσουν ως την καλύτερη δυνατή λύση! Δλδ πρόκειται για την ταχτική του τετελεσμένου γεγονότος. Σημαίνει ότι ο Ντούλες γνωρίζοντας ότι η Αθήνα θα επιδιώξει με κάθε κόστος να πετύχει ελληνική «παρουσία» στην αλβανική πολιτική (και την «ελληνικότητα» εξασφαλίζει μόνο ο

Ντούλες!!!), εκείνος έχει κατεβάσει εντελώς τα ρολά σε θέματα που αφορούν την ύπαρξη και τα δικαιώματα του Ελληνισμού της Αλβανίας, από την ανασφάλεια και το δικαίωμα στη ζωή και την περιουσία, την απειλή της εθνικής και πολιτιστικής του ταυτότητας και μέχρι την απογραφή του πληθυσμού.

Παράλληλα, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων στη χώρα και βλέποντας ως πιθανότητα την επικράτηση του Ράμα, όλο και περισσότερο του κλείνει το μάτι...!!!

ΑΝ Η ΑΘΗΝΑ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Στην Αθήνα όμως, αν δε θέλουν να χρεωθούν το εθνικό θέμα της μοναδικής πλέον εθνικής μειονότητας εκτός και συνέχεια των συνόρων της Ελλάδας, θα πρέπει να κατανοήσουν σωστά ότι στον αγώνα δρόμου με τις εξελίξεις ο χρόνος συμμαχεί με τα γεγονότα που αποφασίζουν αρνητικά στο θέμα του Ελληνισμού της Αλβανίας. Ότι ένα εθνικό θέμα δεν μπορεί να ταυτιστεί με την τυπική εκπροσώπηση στην αλβανική βουλή και, τόσο το χειρότερο με ένα άτομο, όσο σημαντικό και αν είναι, όταν δυστυχώς έχει δοκιμαστεί ότι επί 20 χρόνια έχει επιφέρει στον τόπο αυτό την εθνική καταστροφή που θα ζηλεύει και ο χειρότερος εχθρός του Ελληνισμού!

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες, κυρίως οι νέοι, θα πρέπει να ξυπνήσουν, να ακούσουν το κάλεσμα της ιδιαίτερης πατρίδας, η προστασία της οποίας δεν απαιτεί απαραίτητως παραδοσιακά μέσα, αλλά σύγχρονα οράματα και να αναλάβουν δράση. Οι διεφθαρμένοι και καταχρεωμένοι πολιτικοί ας ανοίξουν, έστω κι αυτή την ύστατη στιγμή το δρόμο στους νέους. Οι εθνικές ενοχές τους δεν θα πρέπει να πάρουν οριστικά όμηρο τον τόπο μας! ΤΕΛΟΣ



951 Απήχηση **266** Αλληλεπιδράσεις
7 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για το κίνημα της αυτονομίας του 1914 για να απεγκλωβιστεί από τις παγίδες ο Ελληνισμός της Β. Ηπείρου

19.02.2020

Θέλω να πιστεύω ότι το κίνημα για την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1914 και το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας λίγους μήνες αργότερα, ως το διεθνές ντοκουμέντο κατοχύρωσής του, αποτελεί, από την μία ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός στην ιστορία πολιτικής διχοτόμησης της Ηπείρου. Από την άλλη μετατρέπεται σήμερα σ' ένα παρεξηγημένο γεγονός, το οποίο αντί να βοηθήσει την πραγματικότητα και την προοπτική του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, όπως και των Ελλήνων και Αλβανών στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου και των ελληνοαλβανικών σχέσεων γενικότερα, έχει εκτροχιαστεί σε πολιτικό γεγονός παγίδευσης. Παγιδεύει κυρίως τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

ΔΕΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, Η ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ!

Εσκεμμένα ή μη, αφαιρείται το πραγματικό ιστορικό υπόβαθρο - πλαίσιο στο οποίο εξελίχτηκε το κίνημα της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου.

Όπως μεταφέρεται σήμερα, δεν ανταποκρίνεται στο κοινωνικό, διεθνικό, διαθρησκευτικό και στο διεθνές εύρος που το αποτέλεσε. Ταυτίζεται με μια αόριστη πολιτική προσδοκία, στηριζόμενη σε κλισέ συνθημάτων και φανερά απροσέγγιστη στη σημερινή πραγματικότητα. (Όταν μάλιστα το Σύνταγμα της χώρας και οι διεθνείς συμβάσεις υπερτερούν, στις σημερινές συνθήκες, των κατοχυρωμένων διεκδικήσεων στο πρωτόκολλο της Κέρκυρας) Φορείς του κινήματος παρουσιάζονται μόνο οι Έλληνες (και όχι οι υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες, όπως το 1914. Να θυμίσουμε ότι την αυτόνομη κυβέρνηση αποτελούσαν εκπρόσωποι από μέρη που σήμερα δεν συγκαταλέγονται στις αναγνωρισμένες περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Γεώργιο Ζωγράφο, πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Ράλλη, τον Αλέξανδρο Καραπάνο ως Υπουργό Εξωτερικών, τον Ιωάννη Περμανίδη ως Υπουργό Οικονομικών, τον Δημήτριο Δούλη ως Υπουργό Στρατιωτικών, τον Γεώργιο Δούμα, ως αντιπρόσωπο της αυτονομιακής κυβέρνησης στην Αθήνα). Στηρίζεται σήμερα από ομάδα (ομάδες) ατόμων που με τον τρόπο αυτό απαιτούν το μονοπώλιο εκπροσώπησης του «πραγματικού» βορειοηπειρωτικού ελληνισμού!

Συνεπώς, λόγω του ιστορικού βάρους και της επιτυχίας του, αλλά και λόγω έλλειψης ενός νέου σύγχρονου οράματος για τις τύχες του Ελληνισμού του Βόρειου τμήματος της Ηπείρου που να συμπεριλαμβάνει και τα ιστορικά κληθέντα και το σύνολο της παραδοσιακής πραγματικότητας, καταφέρνει εύκολα να οδηγεί σε αναχρονισμούς, παρεξηγήσεις και αποδοτικό εργαλείο σε βάρος του Ελληνισμού. Τόσο το περισσότερο όταν το πνεύμα αυτό (στο αναχρονικό μας μάρκετινγκ και όταν μνημονεύεται εξόριστο, δλδ μακριά από τον τόπο που γέννησε το κίνημα Αυτονομίας και χωρίς την πρέπουσα μαζική απήχηση) δεν μπορεί να διανοηθεί από τον δυτικό παράγοντα, (μάλιστα όταν εμείς σπαταλήσαμε τις σύγχρονες ευκαιρίες που μας προσφέρθηκαν) και όταν τα ίδια συμφέροντα που προκάλεσαν την ιστορική διχοτόμηση της Ηπείρου και κατ'έπекταση το κίνημα της Αυτονομίας, συνεχίζουν να υπάρχουν (με κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως η διάλυση της Αυστροουγγαρίας), και να δρουν με σύγχρονους όρους, (μόνο η Ελλάδα φαίνεται εγκλωβισμένη στο Βενιζελικό μοντέλο και σκεπτικό

και οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες να αντιμετωπίζουν το κίνημα αυτό ως το Χοτζικό ταμπού)

Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Υπάρχει ταυτόχρονα και η αλβανική πλευρά, η οποία έχει μετατρέψει το ιστορικό αυτό γεγονός με ισχυρό μέσο στο εθνικιστικό οπλοστάσιό της. Συνεπώς, επιδιώκει να εξαφανίσει κάθε ίχνος της ιστορικής του πραγματικότητάς, (ή το ταυτίζει μόνο με την ελληνική πλευρά, αποδίδοντάς του ως στόχο την προσάρτηση εδαφών του αλβανικού κράτους!). Από την άλλη, με πάτημα στους χειραγωγημένους στόχους του κινήματος έχει επιδιώξει την εκδίωξη κάθε ελεύθερης ελληνικής εθνικής άποψης και ταυτόχρονα έχει πετύχει την τροφοδότηση του ανθελληνικού εθνικισμού της. Στρέφεται όμως άμεσα κατά του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, τον απομονώνει από τις υπόλοιπες συναφείς και γκρίζες ομάδες ιστορικά κοινού οράματος, του αφαιρεί το λαμπρό μέρος της ιστορία του και του αναιρεί τις μελλοντικές προσδοκίες.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ .

Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι απαραίτητη η αποκατάσταση πρώτα της ιστορικής αλήθειας.

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η πολιτική διχοτόμηση της ενιαίας Ηπείρου για πρώτη φορά στη χιλιόχρονη ιστορία της, που σκιαγραφήθηκε στις αρχές του 1913, ήταν προϊόν των συμφερόντων των Αδριατικών δυνάμεων: -Της Ιταλίας που έβλεπε την Ήπειρο ως το καταλληλότερο γεωπολιτικό τμήμα που θα της εξασφάλιζε την επέκταση της επιρροής προς την ανατολική και κεντρική Ευρώπη (θυμίζει πολιτική Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας), της Αυστροουγγαρίας που έβλεπε στην ικανοποίηση των ιταλικών προσδοκιών την εκπλήρωση των δικών της συμφερόντων για να εμποδίσει την έξοδο της Σερβίας (κατ' επέκταση της Ρωσίας) στην Αδριατική, της Τουρκίας που, λόγω της αναπτυσσόμενης κοινότητας συμφερόντων με τους Αλβανούς, τους έβλεπε ως τους διαδόχους των συμφερόντων της στην περιοχή που εγκατέλειπε μετά από 500 χρόνια και σε βάρος των Ελλήνων που σημείωσαν στην πράξη την αποτίναξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνέβαλε επίσης το γεγονός ότι η Ρωσία, στην επιμονή της Αυστρίας για ν' αποκλείσει την έξοδο της Σερβίας στην Αδριατική, συμφώνησε ώστε το Βελιγράδι να εντάξει στα εδάφη του το Κοσσυφοπέδιο. Συνεπώς, ήταν πλέον αδύνατο να υπάρξει «βιώσιμο» αλβανικό κράτος χωρίς τμήμα της Ηπείρου. Με τον τρόπον αυτόν, ένα τμήμα της Ηπείρου στο βορά της, το οποίο στη μακραίωνη ιστορία προσέφερε στο Γένος, «τα γρόσια, τα γράμματα και τα άρματα», καλλιέργησε στη σύγχρονη ιστορία του Έθνους των Ελλήνων την νεοελληνική ιδεολογία, δόθηκε στην Αλβανία. Το Κοσσυφοπέδιο, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην επικράτηση του αλβανικού εθνικού κινήματος, δόθηκε στη Σερβία. Έτσι, τα συμφέροντα των αδριατικών δυνάμεων, επί ενός χώρου, όπου αναντιρρήτως η ελληνικότητα του δέσποζε διαχρονικά, όπως και στη σύγχρονη διαπολιτισμική του φυσιογνωμία, τον μετέτρεπαν σε πεδίο διεθνικής μετωπικής σύγκρουσης, δημιουργώντας μόνιμες συντεταγμένες αντιπαράθεσης.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

Στην απόφαση διχοτόμησης της Ηπείρου που επεξεργάζονταν η Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου αντιτάχτηκαν κατ' όλο το 1913, όχι μόνο οι «γνήσιοι» Έλληνες, αλλά και οι πλειοψηφία των αλβανικών κοινοτήτων αποτελούμενες από ορθοδόξους ή και μουσουλμάνους. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική ενότητα της Ηπείρου δεν ήταν μόνο θέμα των Ελλήνων, αλλά γενικότερα του διαπολιτισμικού της περιβάλλοντος διακατεχόμενου από το ελληνικό υπόστρωμα και εμφανίζονταν ως μια

αντιπαράθεση μέχρι εσχάτως, ανάμεσα στην τοπική φυσιολογική βούληση για συνέχιση των σχέσεων με τον Ελληνισμό, με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που αντιμετώπιζονταν ως συνέχεια της Οθ. αυτοκρατορίας.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αναφέρουμε μια σύντομη λίστα από τα τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας που εστάλησαν στις καγκελαρίες των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων την εποχή εκείνη.

Ψήφισμα Εθνικής Άμυνας Κορυτσάς, προς Υπουργό Εξωτερικών Αγγλίας Edward Grey, Πρεσβευτική Διάσκεψη, 21 Μαρτίου 1913, Ψήφισμα των κατοίκων του Λεσκοβικίου, 2 Απριλίου 1913, Υπόμνημα Κορυτσάς, Βιγλίστας (Bilisht), Μοσχοπόλεως και Κολώνιας, προς Υπουργό Εξωτερικών Αγγλίας Edward Grey, Πρεσβευτική Διάσκεψη, Απρίλιο 1913, Ψήφισμα κοινοτήτων επαρχίας Κολώνιας, προς την Α.Υ. διάδοχον του Ελληνικού θρόνου Γεώργιο, 2 Μαΐου 1913. Ψήφισμα πόλεως Λεσκοβικίου, προς την Α.Υ. διάδοχον του Ελληνικού θρόνου, 5 Μαΐου 1913, Ψήφισμα πόλεως Πρεμετής, προς την Α.Υ. διάδοχον του Ελληνικού θρόνου, 6 Μαΐου 1913, Ψήφισμα περιφέρειας Πρεμετής, προς την Α.Υ. διάδοχον του Ελληνικού θρόνου, 6 Μαΐου 1913, Ψήφισμα τμήματος Δαγκλίας, 6 Μαΐου 1913, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργυροκάστρου, προς Βασιλιά της Ελλάδος, 9 Μαΐου 1913, Ψήφισμα Συλλαλητηρίου προς την Α.Υ. διάδοχον του Ελληνικού θρόνου, Αργυρόκαστρον 10 Μαΐου 1913, Υπόμνημα των αντιπροσωπειών τμημάτων Ρίζης και Ζαγοριάς, προς την Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, 16 Ιουνίου 1913, Υπόμνημα Χειμαρριωτών προς την Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου, 3 Ιουνίου 1913, Υπόμνημα Αργυροκάστρου προς την Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου, 10 Ιουλίου 1913, Έκκληση κατοίκων Κορυτσάς προς την Ελληνική Βουλή, 18 Νοεμβρίου 1913, Διαμαρτυρία Χειμάρρας προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των Μεγάλων δυνάμεων, 24 Νοεμβρίου 1913, Έκκληση των Ελλήνων φοιτητών προς τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συναδέλφους τους, Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 1913 κλπ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΚΟΥΟΥ ΣΤΙΣ Μ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Εντούτοις το κίνημα για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου δεν καταφέρονταν μόνο κατά των αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και του Ελληνικού κράτους, που έβλεπε τον εδώ Ελληνισμό ως ανταλλάξιμο μέσο με άλλα εθνικά θέματα...

Φάνηκε αυτό με την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από το βόρειο τμήμα της Ηπείρου, που γινότανε κατά το υπόμνημα της 13ης Φεβρουαρίου 1914 των Μεγάλων Δυνάμεων προς τον Ε. Βενιζέλο, προκαλώντας, όπως είναι γνωστό την άμεση αντίδραση για το κίνημα Αυτονομίας. Η αποχώρηση επιβαλλόταν, προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματώσει οριστικά τα νησιά του Αιγαίου. Η απόφαση ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τα πορίσματα του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, όπου είχαν σκιαγραφηθεί τα ελληνοαλβανικά σήμερα στα σχεδόν σημερινά όρια.

Την ίδια στιγμή, κατά επιμελή εφαρμογή των αποφάσεων των Μ. Δυνάμεων για αποχώρηση του Ελληνικού στρατού από την Ήπειρο, ο Βενιζέλος έδινε οδηγίες στις ελληνικές στρατιωτικές αρχές της Ηπείρου: να σταματήσουν τον αφοπλισμό των Αλβανών και να τους επιστρέψουν τον μέχρι τότε κατασχεμένο οπλισμό• παράλληλα, να αφοπλίσουν τα ηπειρωτικά σώματα, εμποδίζοντάς τα ταυτόχρονα να καταλάβουν τις εκκενωμένες από τον ελληνικό στρατό περιοχές• να προστατέψουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό από οποιαδήποτε κακομεταχείριση και να καλλιεργήσουν κλίμα συνδιαλλαγής με τους Έλληνες. Την στιγμή που στην Αλβανία δεν υπήρχε ίχνος κρατικής εξουσιαστικής δύναμης, η ελληνική κυβέρνηση, με στόχο να διασκεδαστούν οι φόβοι και η αβεβαιότητα των Ελλήνων για το άμεσο και απώτερο μέλλον τους, τους «διαβεβαίωνε» ότι «η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλλε προσπάθειες, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην αλβανική νομοθεσία διατάξεις, που θα κατοχύρωναν την

προστασία και τα δικαιώματα τους...» (Μαντά Ε ελευθερία., 2011, 1914 Η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, Αθήνα, σελ 34) Το μέλλον απέδειξε πόσο ειρωνικές ακούγονταν οι οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης. (Η φάρσα θα επαναληφθεί μερικά χρόνια αργότερα με την υπογραφή του Συμφώνου της Καπεστίτσας στις 15 Μαΐου 1920.)

Η ΑΘΗΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Η Αθήνα, αφού δεν κατόρθωσε να εμποδίσει τις ενέργειες για την ανακήρυξη της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, δεν αναγνώρισε την κυβέρνησή της και στράφηκε εναντίον του κινήματός της. Σε συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων της 20ης Φεβρουαρίου 1914 ο Βενιζέλος αποδέχτηκε τις προσπάθειες να παρεμποδίσει τον Ζωγράφο να ηγηθεί του κινήματος. Θεώρησε τον αγώνα των Βορειοηπειρωτών καταδικασμένο να αποτύχει και «ότι οι ομογενείς πληθυσμοί οι οποίοι δια της αποφάσεως της Ευρώπης περιελήφθησαν εις το Αλβανικόν Κράτος, οφείλουσι να υποκύψωσιν εις τα αποφάσεις των Δυνάμεων», διότι η κυβέρνηση θα επιμείνει σθεναρά στο σεβασμό των δεσμεύσεών της προς τις Μ. Δυνάμεις. (Όταν όμως η τότε αλβανική πολιτεία και ο διεθνείς παράγοντας αναγνώρισαν το Κίνημα και ζήτησαν διάλογο με τον Ζωγράφο, ο Βενιζέλος έσπευσε εκ' νεου να ελέγξει και επηρεάσει τις αποφάσεις του στις συνομιλίες στην Κέρκυρα, με συνέπεια την απαλλαγή των Μεγάλων Δυνάμεων από τον να είναι εγγυήτριες στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου.) Υπό το σκεπτικό αυτό, ο Βενιζέλος δεν δέχτηκε να δώσει όπλα στο κίνημα, διότι μπορεί να αποτελούσαν μαρτυρία, προκειμένου να κατηγορηθεί για ανάμιξη της Ελλάδας στις εχθροπραξίες του κινήματος της Αυτονομίας. Δέχτηκε όμως να δώσει 3 εκατομμύρια δραχμές, ποσό ικανό να εκπληρωθούν οι εμπόλεμες ανάγκες για ένα τρίμηνο. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Ζωγράφου παρέλαβε μόνο τα μισά.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ

Ενδεικτικό της απαρέγκλιτης στάσης του Βενιζέλου στις αποφάσεις των Μ. Δυνάμεων αποτελεί η αντίδραση του Ζωγράφου στις 22 Φεβρουαρίου 1914 στην απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού να στείλει δύο πολεμικά πλοία για τον αποκλεισμό του όρμου των Αγίων Σαράντα, του μόνου λιμανιού που το κίνημα κατείχε ως πύλη των από θαλάσσης επικοινωνιών και ανεφοδιασμού. «Η δυστυχής εγκαταλελειμμένη Ήπειρος, εγνώριζεν ήδη ότι εν τη απεγνωσμένη αυτής αμύνη, αμέτοχος ήθελε παραστή η επίσημος Ελλάς. Αμέτοχος, αλλ' ούχι αντίπαλος.... Δια παντός όμως μέσου παρεμποδίζεται νυν ο αγών ημών. Τας κινήσεις, τα μέτρα μας, όλα (τα) παραλύουν αι Ελληνικαί Αρχαί. Δεν επιτρέπουσι την εις Ήπειρον μετάβασιν (των) δυνάμεων να συνδράμωσιν ημάς. Απαγορεύουσι την χρήσιν των τηλεγραφικών γραμμών, την έλευσιν οπλιτών, την συλλογήν και αποστολήν εράνων, και μέσων αμυντικών. Δια παντός τέλος μέσου παρεμποδίζεται η οργάνωσις της αμύνης. Διαμαρτυρούμεθα εναντίον της στάσεως, ήτις συν τη ελευθερία, και τη υπάρξει των καταδικασθέντων πληθυσμών, εκθέτει εις κινδύνον και την τιμήν της Ηπείρου»

Η ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΥΨΩΘΕΙ ΤΗΣ «ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ».

Η κόντρα με το Βενιζέλο θα λάβει μια ιδιαίτερη όψη στο Αργυρόκαστρο όταν παρουσία 7 χιλιάδων ένοπλων στις ακτές του Δρίνου στην πόλη Αργυροκάστρου υπεστάλη η επίσημη σημαία της Ελλάδας και ανυψώθηκε η σημαία της «Αυτονόμου». Οι Ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη, ενώ είχαν εντολή να εμποδίσουν τις εκδηλώσεις, δεν παρενέβησαν, για να αποφύγουν την αδελφοκτονία. (Σκενδέρης Κ. 1929, Ο Βορειοηπειρωτικός Αγών, 1914.... Αθήνα, σελ 43-44)

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων Ηπειρωτών, όμως, στάθηκαν οι Έλληνες εθελοντές από πολλά σημεία της Ελλάδας και τον Κόσμο. Εθελοντές ήρθαν και από την Αίγυπτο και την Κύπρο. Ένα δίκτυο αλληλεγγύης και συμπαράστασης υψώθηκε σε όλη την Ελλάδα και τον Κόσμο. Το μακεδονικό πνεύμα μεταφέρονταν στην Ήπειρο. Το βροντερό «παρών» έδωσαν και πάλι οι Κρήτες (340 μαχητές μεταξύ των οποίων και ο Καζανζάκης) και οι Μανιάτες. Εγκατέλειψαν τον ελληνικό στρατό και προσχώρησαν στο αυτονομιακό κίνημα 139 αξιωματικοί, 265 υπαξιωματικοί, 1373 οπλίτες και 230 χωροφύλακες, μαζί με τον οπλισμό τους. (Μαντά Ε., 2011, 1914 Η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, Αθήνα, σελ. 50.)



3.560 Απήχηση
728 Αλληλεπιδράσεις
16 σχόλια 15 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η Εστία Δρόπολης μαζί με τον Άγιο Κοσμά , δυο φορείς σε δράση που ενώνουν την παράδοση με το μέλλον της κοινότητας μας

16.02.2020

Αν προσέξουμε τις εξελίξεις: -στον τόπο μας, στην περιοχή μας, στη χώρα που ζούμε στην Ελλάδα, - ασφαλώς, όταν ακούμε για κοπή πίτας, ανεξαρτήτως που αποτελεί ένα ηπειρωτικό έθιμο, που σημαδεύει την ποιοτική, ή την ουσιαστική μετάβαση στο χώρο-χρόνο, τότε νιώθεις ένα σφίξιμο στην καρδιά. Επειδή αυτό πλέον ακούγεται σα στην παροιμία που λέει «το χωριό καίγεται και η μπάμπο χτενίζεται» (και για τον τόπο μας έχει νόημα η συγκεκριμένη παροιμία) Τόσο το περισσότερο όταν το έθιμο αυτό εμείς «η σύγχρονη γενιά» το θέλουμε στα δικά μας μέτρα. Ένα ξέφρενο πανηγύρι χωρίς καμιά αρχή και σεβασμό στα μηνύματα της παράδοσης!!

Αυτό όμως που είδαμε το Σάββατο στις 15.02.2020 από την Εστία Δρόπολης, με την Όλγα Παπά Παγούνα, και την ομάδα της δεν έχει καμιά σχέση με μια συνηθισμένη φιέστα κοπή πίτας ως τέλεια παραμόρφωση της ηπειρωτικής παράδοσης. (Σ ένα άλλο βαθμό είδαμε το ίδιο πριν λίγες βδομάδες στο Καραχάτζι από το σύλλογο του Αγίου Κοσμά)

Η Όλγα Παπά συγκέντρωσε στη Δερβιτσιάνη όλη την αφρόκρεμα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού που διαμένει στον τόπο μας. Συγκέντρωσε ταυτόχρονα όλη την αφρόκρεμα της αλβανικής τοπικής κοινωνίας.

Συγκέντρωσε επιπλέον όλους τους πολιτικούς φορείς του τόπου μας που κρατούν μονίμως εκτός θήκης τα σπαθιά τους!

Τους συγκέντρωσε όλους σε μια λαμπερή αίθουσα , σε μια βραδιά τέλεια οργανωμένη που σίγουρα θα δυσκολεύονταν κάθε άλλος φορέας. (Και προεδρεύουν δύο γυναίκες: η Όλγα της Εστίας και η Ανέτα του Αγίου Κοσμά)

Ήταν λοιπόν, στο τυπικό επίπεδο, μια βραδιά που δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης, πολιτισμού και ευπρέπειας του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Σ αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας μια τέτοια εκδήλωση αποχτάει ιδιαίτερη σημασία. Περνάει ένα μήνυμα αντίστασης και ισχυρής ύπαρξης, την αισιοδοξία για το μέλλον.!!

Και η Όλγα με την Εστία δεν σταμάτησε εδώ. Μας έδειξε ή έκανε τον απολογισμό ενός τεράστιου έργου και σε πολλά επίπεδα. Η Εστία Δρόπολης στα τρία χρόνια δράσης της κατόρθωσε τόσα όσα αδυνατούν να πράξουν ολόκληροι δήμοι. Και ο προϋπολογισμός της Εστία είναι η εθελοντική συνεισφορά και η ακούραστη ομάδα της Όλγας. (όπως και στον Άγιο Κοσμά)

Η Εστία και ο Άγιος Κοσμάς μας δείχνουν πώς μπορεί να σταθεί, να λειτουργήσει και διαπρέψει ο κοινοτισμός, το αίσθημα της κοινότητας, μια αιώνια παράδοση του τόπου μας μέσω της οποίας καταφέραμε να διατηρήσουμε ζωντανή και ευπρεπή την ελληνική μας ταυτότητα.

Μας δείχνουν ότι αντί να στεκόμαστε όλη μέρα και να βρίζουμε ο ένας τον άλλο, να συκοφαντούμε, να μοιρολατρούμε, να υπονομεύουμε, να δυσπιστούμε, εσωστρεφόμεστε και αμφισβητούμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι.

Η Εστία έδειξε ότι με τις πέτρες που την πετροβολούμε, έχτισε τον δικό της τοίχο, που σημαίνει αγάπη, αλληλεγγύη, βοήθεια, διαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων, επένδυση από τον προσωπικό χρόνο, το προσωπικό εισόδημα, ενέργεια για τα κοινά.

Οι δύο αυτοί σύλλογοι με το αίσθημα θυσίας και αφοσίωσης απόχτησαν την εμπιστοσύνη των πάντων και έφτιαξαν ένα ολόκληρο δίκτυο συμπαράστασης εντός και εκτός χώρας.

Πρόκειται για έργο που οι άλλοι φορείς, είτε πολιτικοί, είτε δημοτικοί, που το έχουν χρέος, δεν το καταφέρουν.

Στις περιοχές μας πλέον λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία οι δύο αυτοί σύλλογοι! Ο Άγιος Κοσμάς στη Λειβαδιά και η Εστία στη Δρόπολη. Πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να πειστούν και οι πιο κακόβουλοι και οι πιο δύσπιστοι ότι θα πρέπει να σταματήσουν τους πολέμους εναντίον τους, τους αποχαρακτηρισμούς, τις επιθέσεις κάτω από τη μέση, τις προσπάθειες να τους θέσουν υπό έλεγχο και εφόσον δεν τα καταφέρουν να τους υποβαθμίσουν και καταστρέψουν. Και να κάνουν το αυτονόητο. Να τους στηρίξουν!!!Κανείς δεν πρέπει να απορεί γιατί οι δύο αυτοί σύλλογοι συγκεντρώνουν κόσμο,. Το πετυχαίνουν διότι υπερβαίνουν τα πολιτικά χαρακώματα και παράγουν έργο! Ταυτόχρονα φτιάχνουν την ισχυρή μαγιά για να ακολουθήσουν και άλλοι!!!



2.591 Απήχηση **581** Αλληλεπιδράσεις
4 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η ΑΣΑ με το συλλαλητήριο έδειξε τη σωστή κατεύθυνση για διεκδίκηση δικαιωμάτων και αποκάλυψε τον βορειοηπειρωτικό επαγγελματισμό και κατεστημένο!

14.02.2020

Το εθνικό βάρος που σηκώνει στον Ελληνικό κόσμο ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, κυρίως με τις κατά συρροή εις βάρος του ιστορικές αδικίες και από τον εθνικό κορμό, η κινητοποίηση που ανέλαβε η ΑΣΑ με σημαιοφόρο τον συμπατριώτη μας καλλιτέχνη Χρήστο Μάστορα, μας έφερε τελευταία στο προσκήνιο της ελληνικής επικαιρότητας. Πρόβαλε ταυτόχρονα ουσιαστικούς και ιδιαίτερα σοβαρούς εθνικούς προβληματισμούς.

Μετά από την προχθεσινή κινητοποίηση, (θα έλεγα η μεγαλύτερη στα 30 χρόνια μας στην Ελλάδα) η κυβέρνηση, ιδιαίτερα «ευαίσθητη» στα εθνικά θέματα, αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να υποσχεθεί ότι θα επανέλθει στις προεκλογικές δεσμεύσεις για ρυθμίσεις που θα ανατρέπουν τις αντισυνταγματικές, τις εθνικά δυσφημιστικές και τις διακριτικές θέσεις του νόμου Κατρούγκαλου, όσον αφορά την ισοτιμία στην εθνική συντάξη των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση δε θα αθετήσει για δεύτερη φορά τη δέσμευσή της για μια τόσο δίκαιη υπόθεση και θα συμπεριλάβει τη δικαίωση των Βορειοηπειρωτών συνταξιούχων στις αναμενόμενες τροποποιήσεις στο νέο συνταξιοδοτικό νόμο που θα ψηφιστεί αυτές τις μέρες. Διαφορετικά, η ΑΣΑ, (δεν μιλούμε για άλλους πλέον φορείς και υπάρχουν γι' αυτό σοβαροί λόγοι), απ' όσα πληροφορούμαστε θα αναγκαστεί να προσφύγει στο ΣτΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης στο Στρασβούργο.

Το δεύτερο θέμα είναι ότι τα ελληνικά κόμματα στο σύνολό τους, για μια ακόμη φορά, έκλεισαν αφτιά, μάτια και στόματα, μπροστά στα αιτήματα αυτά, που σημαίνει ότι στην πολιτική στην Ελλάδα δεν έχουμε συμμάχους και μας μετρούν μόνο ως ψήφους! Ελληνικά ΜΜΕ, έδειξαν ότι είναι ικανά να καταπιούν και τέτοιες ειδήσεις, όπως ήταν το κίνημα της ΑΣΑ στις 13 Φεβρουαρίου για την ισότητα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών με τους Έλληνες της Ελλάδας όσον αφορά την εθνική σύνταξη. !!! (Που σημαίνει ότι και πάλι είμαστε ορφανοί!!)

Αυτά όμως είναι γνωστά και δεν κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Εντύπωση κάνει το πώς διέπρεψαν δια της απουσίας τους οι εκπρόσωποι δεκάδων συλλόγων, φορέων, ενώσεων, οργανώσεων, σωματείων Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κωφάλαλη στάση σε ένα τόσο ζωτικό θέμα επιβεβαίωσε με τον πιο τρανταχτό τρόπο, ότι πρόκειται για κατεστημένο βορειοηπειρωτικού επαγγελματισμού. Λειτουργούν σαν βρώμικα γρανάζια για να ελέγχουν το βορειοηπειρωτικό θέμα και τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών βάση των συμφερόντων των αφεντικών που τους δίνουν μάσα... Έτσι, ενώ φέρονται ως εκπρόσωποι μας στην ουσία μας δουλεύουν κανονικά. Τόσο το περισσότερο όταν απαιτούν μια κομματικοποιημένη ταυτότητά μας και την χειραγώγηση των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για κομματικές ψηφοθυρίες.

Εκείνοι όμως που στέκονται στην κορυφή αυτού του εθνικού αίσχους, είναι «οι ηγέτες» που διεκδικούν την μονιμότητα και νομιμότητα εκπροσώπησης του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού:- η ΟΜΟΝΟΙΑ και «ο πολιτικός της βραχίονας», το ΚΕΑΔ και παρά πίσω το Κόμμα των Ελλήνων, (ΜΕΓΑ), οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες Βουλευτές, οι Έλληνες δήμαρχοι και άλλοι δικοί μας που θέλουν να το παίζουν παράγοντες του τόπου μας!!

(Ασφαλώς δεν απαλλάσσονται των ευθυνών οι "παραπίσω", οι Έλληνες βουλευτές στην αλβανική βουλή, οι Έλληνες δήμαρχοι κλπ. Αλλά εκείνοι είναι γνωστό πως από

την μία είναι άμεσο προϊόν αλβανικών κομμάτων εξουσίας και από την άλλη επικαλούνται το «μονοπώλιο» των «ακραιφνών πολιτικών εκπροσώπων» στα εθνικά, για να απαλλαγούν των ευθυνών τους!!)

Οι πρώτοι, κυρίως η ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ, αλλά και το ΜΕΓΑ, έδειξαν ότι εκείνο που προσβλέπουν είναι μόνο η καρέκλα τους. Ποτέ, ούτε προς Αλβανία και ούτε προς Ελλάδα δεν υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα του Ελληνισμού. Ειδικά όταν τα δικαιώματα αυτά, είναι σε αντίθεση με την πολιτική εξουσία που τους εξασφαλίζει την καρέκλα. Και προς Ελλάδα και προς Τίρανα, Προς Τίρανα οι συνέπειες της μειοδοσίας τους είναι ανεπανόρθωτες (Η διαπίστωση ότι δεν έκαναν τίποτα για τον τόπο μας είναι, είναι το ελάχιστο του καταστρεπτικού έργου τους) Και προς Αθήνα τα ίδια. Την πάπια έκαναν για την ελεύθερη κίνηση, για τη διπλή υπηκοότητα, για την κατάργηση του επιδόματος, για τη διαγραφή 200 Βορειοηπειρωτών φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια για δήθεν ελλειμματικά ή μη πλήρη αποδεικτικά... Και τώρα με την άνιση εθνική σύνταξη! Στην προκειμένη περίπτωση, η ηγεσία ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ, μόλις μυρίστηκε ότι η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να αθετήσει την προεκλογική της υπόσχεση, κρύφτηκε. Κανείς από τους ηγέτες τους δεν πάει να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα και προσπάθεια των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για εθνική ισοτιμία !!!

Με την προχθεσινή τους στάση αποκαλύφθηκαν ! Και με την ξετσιπωσιά τους δεν μπορεί ταυτιστεί κανείς. Ούτε η κυβέρνηση, η οποία είχε την τιμή να αναδιπλωθεί και να δεσμευτεί ότι θα ρυθμίσει το θέμα!!!

Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι «οι μόνιμοι και νόμιμοι εθνικοί ηγέτες μας» για να είναι περισσότερο αρεστοί στην κυβέρνηση, ανέλαβαν εργολαβικά την υπονόμηση της κινητοποίησης της ΑΣΑ...!!! (Λέγοντας ότι θα οργανώσουν εκείνοι κινητοποιήσεις και να μη ακολουθήσει κανείς Βορειοηπειρώτης την ΑΣΑ)

Το περίεργο μ' αυτούς όμως είναι ότι σε κάθε προσπάθεια μόλις προκύψει κάτι θετικό σπεύδουν να το οικειοποιηθούν, να πάρουν τις δόξες. Μόλις όμως κάτι πάει στραβά, ή είναι σε αντίθεση με την επίσημη Αθήνα, κάνουν την πάπια.

Το αποκορύφωμα στην προκειμένη περίπτωση, που ξεπερνάει την προπαγάνδα και τη δημαγωγία του Ε. Χότζα, αποτελεί η ανακοίνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (13.02.2020) μέσω της οποίας η ηγεσία ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ θεωρεί ότι οι νέες δεσμεύσεις Μητσοτάκη στη Βουλή των Ελλήνων, που προηγήθηκαν της ανακοίνωσής τους, ότι «Πράγματι υπάρχει μια αδικία ...» για τους Βορειοηπειρώτες και ότι «Θα λάβουν τις συντάξεις τους θέλω να ελπίζω με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου της ελληνικής αντιπροσωπείας», είναι δική τους επιτυχία!!!! (Που προέκυψε από τις κρυψώνες τους!!) Νομίζω όμως ότι και η Αθήνα κατάλαβε ότι τέτοιους ηγέτες που εγκαταλείπουν τους Βορειοηπειρώτες σε τέτοιες αποφασιστικές για τους ομογενείς στιγμές, πιστεύοντας ότι ο τρόπος αυτός τους κάνει αρεστούς στην κυβέρνηση για να τους συντηρήσει στην καρέκλα, δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί και να συνεργαστεί άλλο μαζί τους!!!



3.702 Απήχηση **842** Αλληλεπιδράσεις
7 σχόλια 13 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Μήνυμα που δεν κατάφερα να απευθύνω σήμερα στην πλατεία Κλαυθμώνος

13.02.2020

Αγαπητοί συμπατριώτες, Έλληνες από το πιο γνήσιο κομμάτι Ελληνισμού, από τη Γη των θεών, των μύθων, των ανθρώπων και των ηρώων, το οποίο ανά τους μακρούς αιώνες προσέφερε στο Γένος ο, τι χρειαζόταν για να πετύχει την δόξα, την λάμψη και την ιστορική ευπρέπεια, κρατώντας για λόγο του, τα ερειπωμένα κάστρα από τους συνεχείς αγώνες για την υπεράσπισή του!

Σήμερα, αυτό το είδος γνήσιων Ελλήνων στην πλατεία Κλαυθμώνος, γράφει μια νέα σελίδα στη Ιστορία του. Δεν απλώνει το χέρι για λίγη ελεημοσύνη, αλλά υψώνει φωνή αξιοπρέπειας, κύρους και ήθους! Δε ζητάει την αναγνώριση της ελληνικής του ταυτότητας, του πανάρχαιου Ελληνισμού του, αλλά δίνει μαθήματα σύγχρονου Ελληνισμού στο χωρίς εθνικές ευαισθησίες Αθηναϊκό κράτος, στο κράτος το οποίο διαπράττει εθνική δυσφήμιση εις βάρος μας!

Από την άλλη, η σημερινή συγκέντρωση δείχνει ότι οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες δεν είμαστε οι αδιάφοροι των τυχών μας, ή, χωρίς ταυτότητα μονάδες, αλλά μια ισχυρή κοινότητα που γνωρίζει καλά πότε πρέπει να μιλήσει, πότε να δείξει πυγμή, να διεκδικήσει δικαιώματα, έστω και τα αυτονόητα, έστω και ως εθνικό χρέος έναντί της! Σήμερα έχουμε μαζί μας όλους τους Έλληνες, τα εκατομμύρια που ενώθηκαν για το Μακεδονικό, την ιστορική μνήμη του έθνους!! Οι πολιτικοί που επί τριάντα χρόνια τώρα θέλησαν να μας αντιμετωπίζουν εν' μέσω ταλαιπωριών θα πρέπει να αναλογιστούν, θα πρέπει τουλάχιστον να μας ζητήσουν συγγνώμη! Και είναι η ώρα που οι δύσκολες εξελίξεις για την Ελλάδα στην περιοχή μας καλούν για ένα δύσκολο έργο, και εμείς, στις προσταγές της εθνικής ιστορίας και συνείδησης, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κι' αυτόν τον αγώνα υπέρ Πατρίδος!

Η σημερινή, είναι επίσης μια μέρα που μας μηνύει ότι θα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά υπόψη και τις τύχες της ιδιαίτερης πατρίδας μας! Να τη σώσουμε από τους κινδύνους αφανισμού! Μας μηνύει πώς πρέπει να παραμερίσουμε τους πολιτικούς μας οι οποίοι για τη δική τους καρέκλα μας πουλούν εκδούλευση!

Αγαπητά αδέρφια, είμαι σίγουρος ότι ο δρόμος αυτός οδηγεί στην νίκη! Και θα νικήσουμε!

Ως άτομο που ξεκίνησα και συμπαραστάθηκα στο αγώνα μας αυτό με διάφορους τρόπους και μέσα και όχι μόνο σ' αυτόν, ήθελα πάρα πολύ να βρισκόμουν σήμερα και εγώ στην Κλαυθμώνος. Αυτά τα λόγια θα απαιτούσα να έλεγα από το βήμα της ιστορικής αυτής συγκέντρωσης μας

Όμως, δύσκολες περιστάσεις με πρόλαβαν χθες και με ανάγκασαν την τελευταία στιγμή να μη ταξιδέψω.

Οι περιστάσεις αυτές, οι οποίες πιστεύω θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, φαίνεται ότι με στοχεύουν προσωπικά, αλλά αφορούν το σύνολό μας, την ταυτότητά μας, τα δικαιώματά μας, την ιστορική και παρούσα ύπαρξή μας!

Είμαι μαζί Σας! Καλή επιτυχία !

Παναγιώτης Μπάρκας



5.236 Απήχηση **1.246** Αλληλεπιδράσεις
5 σχόλια 11 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Μια "επιστολή" στο Βασίλειο Σαχίνη!

11.02.2020

Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κατάλληλος τρόπος να απευθυνθείς στον ήρωα!! Ο Ήρωας παραμένει ήρωας και η οποιαδήποτε επιστολή και αναφορά δεν αλλάζει κάτι σ' αυτόν! Συνεπώς, θέλω και πάλι απευθυνθώ σ' αυτούς που αδιαφορούν για τον ήρωα, ανεξαρτήτως που εκείνος έδωσε τη ζωή του ώστε αυτοί που αδιαφορούν σήμερα για τον Σαχίνη να έχουν παιδεία στη μητρική γλώσσα !! Να έχουν σημείο αναφοράς για την ελευθερία και τη δημοκρατία ..

Ανάρτησα χθες ένα κείμενο για τον ήρωά μας, τον Βασίλη Σαχίνη, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στη Δερβιτσάνη. Η επισκεψιμότητα της σελίδας στην σχετική ανάρτηση δεν άγγιξε το 25 τοις εκατό των συνηθισμένων αναρτήσεων μου !!!! (Στην πλειοψηφία τους ήταν Αλβανοί εθνικιστές (Κάτι που φαίνεται και στις εχθρικές επιθέσεις τους κατά της ανάρτησης μου). !!!

Έτσι λοιπόν λαμπρέ μας ήρωα, κατάλαβα γιατί χθες στη Δερβιτσάνη σε περίμεναν τόση λίγοι Έλληνες (πραγματικοί). Είμαι βέβαιος ότι και εσύ κατάλαβες σωστά γιατί δεν βγήκε κανείς να σε υποδεχτεί...!!! Έχει να κάνει με την ενστικτώδη αντίδραση στο φόβο που προκαλούν οι Αλβανοί εθνικιστές. Για τους ίδιους λόγους δεν ήταν στα αποκαλυπτήρια του μνημείου σου ούτε η πολιτική μας ηγεσία! (ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ, ΜΕΓΑ, Έλληνες βουλευτές, δήμαρχοι) Γνωρίζουν, και πλέον δεν φοβούνται να το εκδηλώσουν ανοιχτά, ότι για να συνεχίσεις να υπάρχουν πολιτικά και να προκύψεις σε θέση εκπροσώπου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, θα πρέπει να τα έχεις καλά με την αλβανική πλευρά. και να ενδόσεις εθνικά ...!!!

Δεν έχει σημασία αν εσύ με το ελληνικό σου ήθος δίδαξες ότι στην αλβανική κοινωνία θα πρέπει να μας αποδεχτούν ισότιμα και σεβόμενοι την ελληνική μας ταυτότητα. Σημασία γι' αυτούς έχει η εξασφάλιση της επικράτησης τους στην πολιτική ζωή του τόπου απωθώντας, αλλοιώνοντας και πουλώνοντας τον Ελληνισμό!!!

Εσύ δίδαξες ότι η αλβανική κοινότητα θα πρέπει να μας αποδεχτεί ως Έλληνες, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ούτε την παραμικρή παραχώρηση στο εθνικό ήθος και αξιοπρέπεια! Πιστός στην αρχή αυτή δεν δέχτηκε κανέναν συμβιβασμό που θα μπορούσε να σου σώσει και τη ζωή.

Σήμερα ήρθες ανάμεσά μας για σε αντιμετωπίσουμε ως ταραξία στη σύγχρονη λογική μας που λέει: "πούλησε την πατρίδα για να σωθείς προσωπικά πολιτικά και οικονομικά", για να νιώσεις περισσότερο ξένος, παρά ως πρωταθλητής στον αγώνα για την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας!

Δεν ξέρω τι να πω, Εσύ είσαι για μας τους λίγους ο ήρωας, αλλά δεν καταλαβαίνω το φόβο μας που σ αφήνει μόνο!!!!

521 Απήχηση 119 Αλληλεπιδράσεις 2 σχόλια 1 κοινοποίηση

Παναγιώτης Μπάρκας

Η ... πικρή επιστροφή του Σαχίνη σήμερα στη Δερβιτσάνη

09.02.2020

Ακολουθεί αφήγηση για το ποιος, πώς και γιατί σκότωσε το Σαχίνη στις 18.11.1943
Επέστρεψε σήμερα στη Δερβιτσάνη ο Βασίλειος Σαχίνης...!! Στην ημέρα της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας, (αδιαμφισβήτητα είναι ο ασυναγώνιστος αγωνιστής για την προστασία της). Σε φτωχό κλίμα έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. (Και ταυτόχρονα «τα αποκαλυπτήρια» του σημερινού ήθους του Έλληνα Βορειοηπειρώτη για την τύχη του οποίου ο Σαχίνης αγωνίστηκε όλη του ζωή και πέθανε γι' αυτό, με το αδάμαστο ελληνικό ήθος !!!)

Ο γλύπτης Σωκράτης Κουβαράτης επιδίωξε και κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτόν του. Πιθανόν το εθνικό χρέος να επιβλήθηκε της τέχνης, ή επικαλέστηκε την τέχνη για να εκδηλωθεί! Η προτομή του που φιλοτέχνησε για τον Σαχίνη δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης ασυναγώνιστο στο είδος του και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή μας. Κάνει τον εθνομάρτυρα Σαχίνη διεισδυτικό μέχρι το μεδούλι της εθνικής συνείδησης του σημερινού Βορειοηπειρώτη. Και επειδή αντικρίζει μέσα του το μεγάλο κενό ελληνισμού, ο Σαχίνης είναι ο αδίστακτος κριτής. Καταφέρνει να τους διαβάσει όλους και εκδηλώνει ανοιχτά τον βαρύ πόνο του! (Το μαστίγιο του είναι το παράδειγμά του, για την παρακολούθηση του οποίου χρειάζονται κότσια ήρωα !)

Ο Σαχίνης επέστρεψε περισσότερο χάρη στην επιμονή ενός ατόμου, του Γιώργου Μύτηλη. Οι εκπροσωπευτικοί θεσμοί μας, αν εξαιρέσουμε τη δημογεροντία της κοινότητας, όχι απλώς ήταν αδρανείς, αλλά και αδιάφοροι, φοβισμένοι... Καμιά σχέση με την αντρεία του Σαχίνη μπροστά στο όπλο του θανάτου!!! Ασφαλώς και η επιστροφή του είναι ξανά συνέπεια της αντρειάς του, του έργου του, της εθνικής προσφοράς που τους ανάγκασε όλους να βγουν δειλά από τις γραμμές που υπαγορεύει ο φόβος !!!!

Ένας φόβος αόρατος και επικίνδυνος... Διότι, δυστυχώς για το φόβο μας, ο Σαχίνης έχει αποχτήσει από το αλβανικό κράτος το στάτους του πεσόντα. !!!! Δειλιάσαμε να πάρουμε μια απόφαση σωστή και σοβαρή για να τον τιμήσουμε όπως αξίζει στο ανάστημά του Σαχίνη!!!

Γιατί δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε κότσια να βγούμε και να πούμε ότι ο Σαχίνης ουδέν πρόβλημα είχε προκαλέσει στον αλβανικό λαό. Γιατί ο Σαχίνης ήξερε να αγωνιστεί για τα πραγματικά εθνικά δικαιώματα του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, γιατί όλοι εκείνοι οι Αλβανοί που διέπραξαν εγκλήματα κατά του λαού και της πατρίδας τους, ακόμα περισσότερο κατά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, οι αλβανικές αρχές τους έχουν αποκαταστήσει εδώ και 25 χρόνια!

Αλλά εμείς φοβούμαστε διότι κάποιοι αλβανικοί εθνικιστικοί κύκλοι που τρέφονται με τον ανθελληνισμό, θέλουν να έχουν από ένα σημείο αναφοράς για να το επικαλούνται στον ανθελληνισμό τους, να το μετατρέπουν σε μπαμπούλα και φόβητρο εναντίον μας. Και τα καταφέρνουν μια χαρά. Μας αποκόβουν από κάθε στοιχείο της ιστορίας μας που μας κάνει περήφανους και σφραγίζει την εθνική μας ταυτότητα! Και εμείς...!!! Και αυτή τη δειλία τη βλέπουμε ως τρόπο επιβίωσης... χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι απειλούμε την εθνική ύπαρξή μας.

Το καθεστώς Χότζα θέλησε να σβήσει τη μνήμη του Σαχίνη και ως γνωστό έβαλε «Έλληνες» συγχωριανούς του και το κατεδάφισαν τα αρχοντικά, του εξαφάνισαν την περιουσία, τους συγγενείς του... κάθε μαρτυρία γι αυτόν..... γιατί το φοβόνταν... τον ίδιο και το έργο του!

Τώρα εμείς;!!

Δειλιάσαμε να βρούμε μια τοποθεσία να τοποθετήσουμε την προτομή του...!!! Τον φυγαδέψαμε πέρα από το κέντρο του χωριού...!!! Γιατί η κάθε πλευρά ήθελε να απαλλαγεί από τον ήρωα... !!! Αλλά ούτε τολμούσε κάποιος να τον αρνηθεί! Η προσωπικότητά του σφραγίζει με τη βούλα του προδότη, όποιον το τολμήσει! Συνεπώς βρέθηκε ένας τρόπος απαξίωσης όσον αφορά τη θέση που έχει στην εθνική μας ιστορία και προσφορά!

Ο Σαχίνης επέστρεψε... πικραμένος...!!! Στις 19 Νοεμβρίου 1943 οι Δερβιτσιώτες που πήγαν και πήραν τη σωρό του έξω από το σημερινό λύκειο του Αργυροκάστρου, δε φοβήθηκαν (απεναντίας τρόμαξαν οι δολοφόνοι του Σαχίνη και οι Αργυροκαστρίτες σφράγισαν πόρτες και παράθυρα)

Τότε οι Δερβιτσιώτες στη σκλαβιά ήταν πολλοί περισσότεροι από τους Δροπολίτες που τον υποδέχτηκαν σήμερα «στη λευτεριά» (είμαστε σκλάβοι του εαυτού μας). Τότε η κηδεία του μετατράπηκε σε εθνικό πανδαιμόνιο. Σήμερα έμοιαζε με πένθος...!!!Μια σκηνή που έλεγε πολλά, αλλά περισσότερο ότι κανείς δεν μπορούσε να σταματούσε την τοποθέτηση και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σαχίνη...! (Στο Αργυρόκαστρο είχε κυκλοφορήσει, «εντελώς τυχαία» η είδηση περί του αντιθέτου...!!!)

Που ήταν η ΟΜΟΝΟΙΑ...;!!! ο προστάτης των δικαιωμάτων του Ελληνισμού, της εθνικής μας ταυτότητας και της ιστορίας μας;; !!! Που ήταν το ΜΕΓΑ και το ΚΕΑΔ, που ήταν οι Έλληνες βουλευτές... Που ήταν οι Έλληνες δήμαρχοι... !!! Που ήταν οι εθνικόφρονοι ...!!!! Που ήταν τα στεφάνια, τα λουλούδια, οι λόγοι ...;!!! Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί!!! Ούτε εκείνοι που θέλουν να επιρρίψουν ευθύνες στους διοργανωτές ότι δεν έλαβαν μέτρα...!!!

Από σήμερα ο Σαχίνης, μας επέστρεψε. Δεν αρκεί να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην αιώνια επιστροφή του, αλλά να θυμηθούμε πως είναι χρέος μας να τον προστατέψουμε ...!! Δε θα υπάρξει μεγαλύτερη ντροπή για τη γενιά μας ... αν επιτρέψουμε να συμβεί κάτι στο Σαχίνη... Θα ισοδυναμήσει με την αυτόβουλη αποδοχή της ύπαρξής μας!!!

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ «ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΗΓΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΧΙΝΗ ΣΤΙΣ 17.11.1943.

(Εννοείται ότι στο απόσπασμα απουσιάζει το ευρύτερο πλαίσιο περιεχομένου που έχει την ιδιαίτερη σημασία για να κατανοήσει κανείς τις όλες δύσκολες καταστάσεις της εποχής, κυρίως την προδοσία του ελληνικού ΕΑΜ, το ρόλο των Γιουγκοσλάβων και των Άγγλων εις βάρος μας κλπ, η ανάλυση των οποίων έχουν ερμηνευτεί διεξοδικά στον τόμο αυτό του βιβλίου μου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΙΝΙΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ...

Ο Χότζα εγκαινιάζει τον κύκλο αίματος μεταξύ των Ελλήνων

Την ίδια περίοδο το αλβανικό ΕΑΜ προς όφελος των παραγόντων που συντηρούσαν την πολιτική κυριαρχία και ακεραιότητα του Χότζα, (Αποστολές Γιουγκοσλάβων και Άγγλων που παρακολουθούσαν και δρούσαν στις περιοχές του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού) κινήθηκε προς τρεις βασικές κατευθύνσεις. Πρώτη ήταν ο εμβολιασμός στους κόλπους του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού του αλληλοσπαραγμού. Δεύτερη ήταν η εκκαθάριση όλων των στελεχών, δεξιών ή αριστερών, τα οποία με την απaráμιλλη πατριωτική τους δράση είχαν καταφέρει να διατηρήσουν ζωντανή την ελληνικότητα της περιοχής, ταυτόχρονα ικανά να οδηγήσουν την εθνική ελληνική μειονότητα σε ανεξέλεγκτες από το ΕΑΜ καταστάσεις. Τρίτη, η αποσύνθεση των δομών αυτόνομης λειτουργίας και η πλήρης εξαρτοποίησή τους από το νέο αλβανικό κατεστημένο.

Πρώτος ο Σαχίνης

Άρχισαν πρώτα με τον αποκεφαλισμό των πυλώνων του ελληνικού εθνικού πατριωτισμού. Στις 18 Νοεμβρίου 1943 η «τσέτα» του ΕΑΜ, εν γνώση και Ελλήνων ΕΑΜ-ιτών δολοφόνησαν με προκλητικό τρόπο τον Βασίλη Σαχίνη.

Επέλεξαν τον Σαχίνη επειδή στο πρόσωπό του ήταν ενσαρκωμένο το πρότυπο σύμπλεγμα ικανοτήτων του αδάμαστου αγωνιστή: είχε πρωτοστατήσει σε όλα τα εθνικά κινήματα, διακρίνονταν για την ηγετική μορφή και τον στοχασμό, την ψυχραιμία και την ενεργητικότητα ενός φλογερού πατριώτη. Ήταν ο πρωτεργάτης στο εκπαιδευτικό κίνημα 1933-35, βασικό ιδρυτικό στέλεχος του ΜΑΒΗ, καθώς και ο σημαντικότερος συνομιλητής του Ζέρβα. Από πολύ νωρίς είχε καταλάβει την παγίδα του αλβανικού ΕΑΜ, αλλά και την αδυναμία της Ελλάδας να ξεπεράσει το δικό της φαύλο κύκλο ερίδων και εθνικού διχασμού. Οι Αλβανοί κομμουνιστές γνώριζαν ότι ο Σαχίνης ήταν ικανός να ηγηθεί με επιτυχία κάθε εθνικού κινήματος της ΕΕΜ. (Για το Βασίλη Σαχίνη, στα αρχεία των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές εκθέσεις. Από το 1927 ο Βασίλης Σαχίνης διώκονταν απ'όλες τις κυβερνήσεις του Ζώγκου, αλλά και από το κίνημα των κομμουνιστών.)

Κατανάλωσαν αρκετές ενέργειες για να μη φανεί ότι τον εξόντωναν ως Έλληνα. Ο Κυργιάννης στο βιβλίο του, «Η αντιφασιστική οργάνωση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία 1943-44», αναφέρει ότι το πρώτο που τον ρώτησε το στέλεχος του αλβανικού ΕΑΜ Σεμσί Τοτοζάνι ήταν «αν οι Έλληνες πίστευαν ότι τον εκτέλεσαν σαν έλληνα.» Ο ίδιος εικάζεται ότι η δολοφονία του Σαχίνης ήταν ταυτόχρονα έργο των Γιουγκοσλάβων ή και των Άγγλων. Την ίδια περίοδο οι Αλβανοί κομμουνιστές εξόντωναν και το άλλο ιδρυτικό στέλεχος του ΜΑΒΗ, τον Ηλία Κώνστα από το Λάμποβο.

(Ακολουθεί η περιγραφή της τελευταία πράξεις της ανανδρης εκτέλεσης του Σαχίνης, ύστερα από απόφαση στο ελληνικό ΕΑΜ.

«Οι πρώτοι αντάρτες της Τσέτας χτυπούν με θυμό τις αρβύλες τους στα γκαλντερίμια του Αργυροκάστρου. Να τοι, χτυπούν τώρα την πόρτα του Βασίλη Σαχίνης. Δυο πόδια σταθερά ακούγονται μέσα και σε λίγο η πόρτα είναι ολάνοιχτη:

«Τι θέλετε;»

«Το Βασίλη Σαχίνη, εντώ είναι;»

«Μάλιστα, εγώ είμαι».

Ο Βασίλης χαιρέτησε τη μάνα του κι ακολούθησε τους Αλβανούς οπλισμένους. Σε λίγο εμπαινε στο Λύκειο της πόλης, όπου είχε εγκαταστήσει το Αρχηγείο της η Τσέτα. Ένα ανάστημα αλύγιστο, ένα πρόσωπο αγέρωχο που στόλιζε και στην επιθανάτια αυτή στιγμή το πικρό χαμόγελο του ήρωα, η ειρωνεία στο θάνατο. Άγρια κατσουτφιασμένα μούτρα μπροστά του, χέρια βρόμικα π'αγκάλιαζαν επιδεικτικά τα ντουφέκια τους και καθισμένος στη μέση ο αρχηγός τους Ισλάμ Ραντοβίτσκας με το Μεντρί Σπαχή, Κεμάλ Καραγκιόζι κ.α., να χαϊδεύει με ανατολίτικη ηδυπάθεια τ' ανάρια γένια του. Γνωστό μούτρο στον τόπο απ'τη φασιστική του δόξα, καλοπληρωμένο όργανο του Μουσολίνι. Έριξε μια ύπουλη ματιά στο Βασίλη και του σφύριξε την πρώτη φράση του:

«Συ μεγάλο άντρωπο. Κάνουμε αρχηγό μας. Ο, ας το τώρα το Ελλάντα, πάει αυτό. Μεις κερδίσαμε το πόλεμο».

Ο Σαχίνης καλοζυγιστής της αλβανικής πονηριάς, δεν δοκίμασε καθόλου να ξεφύγει απ'τη δύσκολη θέση του, αλλά στην έμμεση απειλή, απάντησε με τον αντρίκιο τρόπο του, που δεν κλονιζότανε ποτέ στους κινδύνους:

«Κάποιον αγώνα κάνομε όλοι μας, αλλά οι δρόμοι μας είναι τελείως αντίθετοι. Σεις αγωνίζεστε με τον τρόπο σας για την Αλβανία. Εμείς τίμια και ανδρικά για την πατρίδα μας».

Ο Σαχίνης με μια του μονάχα λέξη μπορούσε να βγει μέσα από τον τάφο που του έσκαψε το ελληνικό ΕΑΜ, και διατάχθηκε η Τσέτα να τον γεμίσει με το ολύμπιο κορμί του. Μπορούσε να υποχωρήσει, αν έκανε απόλυτα στροφή προδίδοντας τη Βόρειο Ήπειρο....

Ο Ισλάμ Ραντοβίτσκα ήξερε καλά τι θα πει γνήσια ελληνική άρνηση, είχε μετρήσει χρόνια τώρα το Βασίλη Σαχίνη. Πέταξε με αρβανίτικη υπουλότητα το τελευταίο μίσος: «Είσαι λεύτερος».

Ο Βασίλης την τραγική συνέχεια τη γνώριζε και την εκτίμησε όπως αρμόζει στον ήρωα. Την καρτερούσε ήρεμα γιατί ήξερε πως κάποτε θα φθάσει. Και τη στιγμή που έβγαινε ακλονητος απ' το σχολείο, δυο ριπές πολυβόλου αντήχησαν παράξενα στις πρώτες αμφίβολες ώρες του φθινοπωριάτικου πρωινού....» (Βλεπ. Λαζάκης Θ. Χρ., 2002, Αλβανία η διαίωσιση του εθνικισμού και η θέση της ελληνικής εθνότητας, Αθήνα, σελ. 64-66).

Οι δήμιοι έδωσαν εντολή να μη σηκώσει κανένας τον νεκρό. Η εντολή όμως δεν ίσχυε για τα αποφασισμένα παιδιά απ' τη Δερβιτσάνη. Μπροστά στην αποφασιστικότητά τους οι δήμιοι κοκάλωσαν και στο διάβα του νεκρού παραμερίζουν ένοχα για να περάσει.

Την άλλη μέρα ατέλειωτα κύματα οι προσκυνητές μπροστά στον τάφο του στη Δερβιτσάνη.

Σε λίγες μέρες στη Δερβιτσάνη ιδρύθηκε το παρτιζάνικο τάγμα των Ελλήνων μειονοτικών ανταρτών «Θανάσης Ζήκος» ενταγμένο στο αλβανικό ΕΑΜ. Κανείς δεν θυμήθηκε το Σαχίνη. Μεταπολεμικά ο Χότζα εξαφάνισε τον τάφο του Σαχίνη. Δεν αρκέστηκε μ' αυτό. Έβαλε ομογενείς και κατεδάφισαν μέχρι και τα θεμέλια τα αρχοντικά του στη Δούβιανη. Την ίδια τύχη είχαν και οι συγγενείς του.

1.837 Απήχηση **503** Αλληλεπιδράσεις 11 σχόλια 7 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Η αγνόηση του έργου μου δεν εξυπηρετεί τους συκοφάντες μου ότι....

29.01.2020

(Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης , 27.01.2029)

Δεύτερη συκοφαντική δυσφήμιση εξουδετέρωσης και απαξίωσης λέει ότι :

ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ....

Νομίζω ότι είμαι πολύ σαφής. Η σκληρή επικριτική μου στάση δεν αφορά προσωπικές μου ηγετικές φιλοδοξίες, αλλά αφοσίωση κατά του μειοδοτικού εθνικά έργου του πιο επικίνδυνου Βορειοηπειρωτικού κατεστημένου. Ξεκαθαρίζω επίσης ότι ούτε στο μέλλον και σε καμιά περίπτωση δε θα εκδηλωθούν προσωπικές μου «ηγετικές φιλοδοξίες» που θα προϋποθέτουν τη συμπόρευση με το επικίνδυνο αυτό κατεστημένο, ή που μπορεί να συμβάλουν έστω και στο ελάχιστο στην επικράτησή του στα κοινά εθνικά μας. Από την άλλη, κατά δική μου αρχή, δεν χρειάζεται μια ομπρέλα ηγεσίας για να προσφέρεις εθνικό έργο. Και ας μη μπερδεύουμε εδώ την παροχή εθνικού έργου με την αναγνώρισή του, ή και την απαξίωσή του. Ωστόσο, αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά του κατεστημένου στην υπηρεσία εξουδετέρωσης των αντιπάλων, με αναγκάζει να ξεπεράσω τη σεμνότητα η οποία ανυψώνει σε τέτοιες περιπτώσεις την διανοητική αξιοπρέπεια!

Νομίζω ότι για έναν άνθρωπο το έργο στην ίδρυση και την εδραίωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως και η επάξια εκπροσώπηση των Ελλήνων της Αλβανίας στην πρώτη αλβανική πλουραλιστική αλβανική βουλή, θα ήταν αρκετά για να νιώθει εθνικά υπερήφανος και να χαίρει το σεβασμό της κοινότητάς του. Όμως, επί 36 χρόνια συνεχίζω να προσφέρω στον τόπο μας. Και όπως ανέφερα, χωρίς να ανήκω σε κάποιο πολιτικό θεσμό, ή να κατέχω κάποια θέση, ή να επωφελούμαι κάτι. Βρείτε, παρακαλώ σ αυτά τα 30 χρόνια μια πρωτοβουλία, μια ιδέα, μια κίνηση στον Ελληνισμό της Αλβανίας η οποία δε θα έχει τη δική μου παρουσία. Στην χορήγηση των τίτλων ιδιοκτησίας της αγροτικής γης, στα μέτρα και τις προσπάθειες για την αποτροπή της εκστρατείας των δήθεν πρώην ιδιοκτητών για την υφαρπαγή των περιουσιών μας, στην αποφυγή της δημογραφικής και οικονομικής αλλοίωσης των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, στην τοποθέτηση των δίγλωσσων πινακίδων στη Δρόπολη, στην διαχρονική αντιμετώπιση του θέματος στη Χιμάρα. Έχουν δική μου έμπνευση οι προτάσεις για την οικονομική μας ανάπτυξη, οι ιδέες, οι προτάσεις και οι κινητοποιήσεις για την ποιοτική άνοδο της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, για την βελτίωση της δομής των θεσμών πολιτικής εκπροσώπησης! Ποτέ δεν υπήρξε αναγνώριση! Απεναντίας υπήρξαν απειλές από «θεϊκές δυνάμεις» όπως «κόψιμο ποδαριών» για την ιδέα ίδρυσης ιδιωτικής τράπεζας των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, επιχειρηματιών και μη, για το Κοινοφελές Ίδρυμα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, για το Κίνημα Εθνικής Ενότητας, ΟΜΟΝΟΙΑ Άτυπη Βουλή.

Προσέξτε, όλες οι θέσεις, για το εμπόλεμο, τους πεσόντες του Έπους του 40, το δήθεν τσάμικο ζήτημα, για την απαλλαγή της ορθοδοξίας από υποδεέστερη θέση στην Αλβανία, φέρουν στη βάση δικά μου επιχειρήματα και διατυπώσεις που ανατρέπουν οριστικά τις αλβανικές θέσεις.

Γράφω βιβλία για την καλύτερη αυτογνωσία του τόπου μας, για την ανατροπή όλων των ανιστόρητων αλβανικών ισχυρισμών που αμφισβητούν το δικό μας αυτόχθονο στον τόπο μας, για τη γνώση της λογοτεχνίας μας, των παραδόσεων μας, για την προβολή αξιόλογων προσωπικοτήτων. Γράφω σχολικά εγχειρίδια και πανεπιστημιακά. Εκδίδω λευκώματα για την καλλιτεχνική παράδοση του τόπου μας, παράγω ντοκιμαντέρ απόδειξης ότι αποτελούμε συνέχεια και κληρονόμοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ήπειρο και για τη δική μας αλήθεια για τον ελληνοϊταλικό

πόλεμο. Δεκάδες μελέτες και έρευνες δημοσιευμένες σε αλβανικά και ξένα μέσα για σοβαρά θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού μας σε σχέση με αλβανικούς ισχυρισμούς (πολυφωνικό τραγούδι, παρουσία της ελληνικής στην αλβανική τόσκινη διάλεκτο, η ελληνική μπαλάντα στην καλλιέργεια των αλβανικών συμβόλων ταυτότητας, η μεταφορά των αρχών της Νεοελληνικής ιδεολογίας στην ιδεολογία του εθνικού κινήματος Αλβανίας, το δυαδικό κράτος και πολλές άλλες), οργάνωσα συνέδρια και ημερίδες στον τόπο μας για την ελληνική γλώσσα, για την προβολή προσωπικοτήτων μας. Έγραψα και ανέβασα στη σκηνή του δημοτικού θεάτρου Αργυροκάστρου το πρώτο δράμα στη μητρική γλώσσα. Οργάνωσα πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους Έλληνες στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, πολιτιστικά συγκροτήματα κλπ

Έγραψα στον αλβανικό τύπο πάνω από 550 άρθρα που αφορούν την προβολή του Ελληνισμού στην Αλβανία και την προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων και των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Για τον ίδιο σκοπό μετείχα σε περισσότερες από 40 τηλεοπτικές εκπομπές σε αλβανικά κανάλια.

Επίσης, η δημοσιογραφία σε ελληνικά ΜΜΕ, ξανά με αντικείμενο το Ελληνισμό της Αλβανίας, ξεπερνούν τις 3000 σελίδες. Αποτελώ το σημαντικό παράγοντα προβολής του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στον Ελλαδικό χώρο με συγγραφή σεναρίων ντοκιμαντέρ και ολόκληρων εκπομπών και πάρα πολλά άλλα.

Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει αναγνώριση, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει έργο. Ασφαλώς, παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει η αναγνώριση έργου στην καταξίωση του δημιουργού του, προσωπικά δεν επιδιώξα κάτι τέτοιο, ούτε βέβαια αμοιβές (!) Είναι τα πιστεύω μου για τον τόπο μας!! Ωστόσο, όμως, αυτό δεν συμβαίνει μόνο με μένα (ιδιαίτερα με μένα, ναι), αλλά με κάθε αξία που διαθέτει και κληρονόμησε ο τόπος μας, (κάτι χειρότερα από το κομμουνιστικό καθεστώς) Όπως επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή το γεγονός ότι το κατεστημένο αυτό καταπολέμησε και εξαφάνισε κάθε έντυπο, βήμα λόγου, μέσο ενημέρωσης. Μοιάζει με μανία να σβήσει τη μνήμη του τόπου μας ως την ασφαλέστερη εγγύηση για τον μελλοντικό αφανισμό του. (Την ίδια στιγμή, λειτουργεί ιστολόγια για την απόλυτη προσωπολατρία του αρχηγού του κατεστημένου και «του πνευματικού» του πατέρα!!! Παράλληλα προετοιμάζονται βιογράφοι του που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν αυτό για «βιβλιογραφία»!!!)

Νομίζω ότι πλέον το τρίτο σκέλος των κατηγοριών που μου επισυνάπτουν «ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...» εξανεμίζεται πλέον από μόνο του... Μάλιστα, θα έλεγα, μακάρι να είχε ο τόπος μας και μερικούς άλλους τέτοιους «συνεργάτες των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών»... και ο τόπος μας θα είχε άλλο κύρος και πρόσωπο και το κατεστημένο της εθνικής συμφοράς δεν θα υπήρχε !

Από την άλλη, ούτε η αγνόηση και η αποσιώπηση του έργου μου αποτελεί τεκμήριο για να σταθεί η συκοφαντία τους. Όπως προσωπικά, δε χρειάζομαι στοιχεία για να επιβεβαιώσω το φως του Ήλιου!!!

Τελευταία, μετά από πιέσεις μου για συγκεκριμένες κατηγορίες, μου ανέφεραν το γεγονός ότι υπήρξαν δημοσιογράφος στην ελληνική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Αργυροκάστρου το μακρινό 1985. Ναι υπήρξα! Θα πρέπει όμως οι συκοφάντες να καταλάβουν ότι και γι' αυτό είμαι σήμερα πολύ περήφανος. Ήμουν τότε μόλις 25 ετών και κατάφερα να ηχογραφήσω πάνω από 450 παραδοσιακά τραγούδια και χορούς του τόπου μας. Έργο ιστορικό για την εποχή. Τη σημασία τους επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μετά το 1992 πέταξαν στα Γιάννενα. Είμαι περήφανος διότι η εκπομπή μετατράπηκε τότε σε ό τι πιο αγαπητό ελληνικό πολιτιστικό προϊόν υπήρχε. Σε μέσο ώστε οι Έλληνες να μιλήσουν και να αγαπήσουν τη γλώσσα τους, να μάθουν για τις παραδόσεις τους. Ήταν η εκπομπή που κατάφερε να αμβλύνει στ άκρα την άμεση

κομματική ιδεολογία και να γίνει ανθρώπινη ελληνική. Γι' αυτό και κάθε βδομάδα έφθαναν στην εκπομπή εκατοντάδες γράμματα από τους Έλληνες. Ναι, σήμερα είμαι περισσότερο περήφανος για την εκπομπή εκείνη, έχοντας υπόψη την τότε ηλικία μου, την εποχή εκείνη και το έργο της. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν γνώριζες ότι την ώρα της εκπομπής οι Έλληνες άφηναν κάθε εργασία για να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Δεν ήταν απλώς ένα κερί στο σκότος του κομμουνισμού. Ήταν μια φωτισμένη χαραμάδα προς το έθνος!!!

Ωστόσο, όμως ενώ προσωπικά κατηγορώ με στοιχεία άτομα σε θεσμικές θέσεις εκπροσώπησης των Ελλήνων το έργο των οποίων ξεπερνάει κάθε εχθρικό στόχο εις βάρος του τόπου μας, οι συκοφάντες μου δεν βγαίνουν κι αυτοί ανοιχτά να στοιχειώσουν μισή κουβέντα εναντίον μου;! Γιατί τα λένε ύπουλα, υπόγεια, βρόμικα;! Γιατί τόσο δηλητήριο και ύπουλο πόλεμο εναντίον μου;! (Τρεις φορές αυτές «οι χριστιανικές ψυχές» επιδίωξαν να με απολύσουν από τη θέση μου εργασίας !!!) Γιατί ο θεσμός εκπροσώπησης μας φοβάται τόσο πολύ ένα άτομο;!

Η απάντηση είναι απλή... Γιατί θέλουν να παρασύρουν στο δικό τους βάλτο κάθε Έλληνα που προσπαθεί να σταθεί όρθιος. Αυτό τους βολεύει διότι με τον τρόπο αυτό κρύβουν (πιστεύουν αποτελεσματικά) τη δική τους εντεταλμένη αποστολή σε βάρος του τόπου μας, αλλά και βοηθούν αποτελεσματικά στην ολική και ιστορική καταστροφή του. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί την ουσία της εσωστρέφειας, της διάσπασης, της μεταξύ μας εχθρότητας και ισοπέδωσης αξιών, το σβήσιμο του τόπου μας. Γι' αυτό και θέλουν να πνίξουν κάθε φωνή που τους ξεσκεπάζει!

Το πρόβλημα δεν εστιάζεται τόσο σ' αυτούς, όσο σε εκείνους που εκπροσωπούν το μητροπολιτικό κέντρο, οι οποίοι ενώ βλέπουν σε τι κατήφεια οδήγησαν τον τόπο μας οι άνθρωποι του κατεστημένου, συνεργάζονται μαζί τους... μάλιστα κρίνουν δεδομένα τα στοιχεία του βάλτου του που το κατεστημένο τους σεβρίζει...!! Και ενσυνείδητα ή όχι, τροφοδοτούν το κλίμα αυτό σήψης, απωθώντας και απαξιώνοντας τους πραγματικούς Έλληνες και τις αξίες τους.

Προσωπικά, ζήτησα την κατάργηση κάθε συνεργασίας με όλους όσους, από το μητροπολιτικό κέντρο πιστεύουν τα όσα με τον τρόπο αυτό τους σεβρίζονται, (ότι προσωπικά είμαι πράχτορας των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών!!!) και επίμονα δε θέλουν να ξεχωρίσουν το στάρι από την ήρα!! ΤΕΛΟΣ



1.028 Απήχηση **149** Αλληλεπιδράσεις 1 σχόλιο
5 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ποιοι και γιατί προσπαθούν να με πουν προδότη και συνεργάτη των Αλβανών (συνέχεια στο επόμενο)

27.01.2020

Η σημερινή ανάρτηση, έχει σημείο αναφοράς το πρόσωπό μου. Το οφείλω, σε μια προσπάθεια να τονίσω σε όποιον από θεσμική θέση (κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και Βορειοηπειρωτική σαβούρα) επιδιώκει να αναμείξει το όνομά μου και το έργο μου με το έλος της προδοσίας και της μειοδοσίας, που καλλιέργησαν, προσάπτοντάς μου κατηγορίες περί συνεργάτη των Αλβανών κλπ. Το οφείλω διότι δεν πρόκειται για αφέλεια και παραπληροφόρηση, αλλά για ένα σενάριο που θέλει με τον τρόπο αυτό τη σωτηρία κάποιων προσώπων από σοβαρές εθνικές ενοχές και τη διαιώνιση της σήψης και του βάλτου των υπευθύνων για εθνικές ενοχές, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θέλουν να σωθούν, ζητώντας συνένοχους, ή έστω εξουδετερώνοντας όλους τους επικριτές τους, κάθε αντίθετη φωνή, αλλά πραγματική.

Ασφαλώς, η ανάρτηση, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το προοίμιο σοβαρών αποκαλύψεων, θα επιδιώξει και εδώ να βάλλει βαθύτερα το νυστέρι στην πληγή, υπό την αρχή ότι αν δεν καθαρίσει καλά η όποια πληγή δεν μπορεί να γιατρευτεί, τόσο το περισσότερο η αδερφική. Η ανάρτηση λοιπόν, παρά την προσωπική αναφορά αφορά το σύνολο του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, κυρίως τώρα που τέθηκε ξανά στο τραπέζι το θέμα της ηγεσίας του, της ενότητας και της προκοπής του, ως ένα τρόπο για να ξεκαθαρίσει το στάρι από την ήρα.

Με προηγούμενες αναρτήσεις θέλησα να αποδείξω ότι διαχρονικά επέλεξα να παραμείνω ανένδοτος στις αρχές ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (ΠΟΤΕ Ο Π. ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΕ ΤΑΧΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ). Γι' αυτό και χρειάστηκε να γίνω ο σκληρός επικριτής της ηγεσίας της. Διότι εμείς, οι αγνοί ιδρυτές της και ως τέτοιοι οι πρώτοι ηγέτες της, (εννοείται που δεν έχω υπόψη μου εκείνους που την πλαισίωσαν και την κατάλαβαν σε εντεταλμένη αποστολή, τους οποίους γνωρίζω πλέον πολύ καλά) θυσιάσαμε για να μεγαλοουργήσει η ΟΜΟΝΟΙΑ σε όφελος του Ελληνισμού. Η νυν ηγεσία, θυσιάζει την ΟΜΟΝΟΙΑ για να μεγαλοουργήσει κατά ιδιοτελή τρόπο η ίδια σε βάρος του Ελληνισμού. Εμείς καθοδηγούσαμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ με πατριωτισμό και εθνικές ιδέες, που αποτελούσαν και τη βάση της ενότητας, ομοθυμίας και μαχητικότητας. Σήμερα η νυν ηγεσία προσπαθεί να επικρατήσει με πελατειακές σχέσεις, που προκαλούν διάσπαση και φθορά! Είναι υπεύθυνη για την ιστορική διάσπαση μεταξύ μας, για την καταστροφή του κοινοτικού ιστού, για την ιδιοποίηση και ταυτόχρονα την ισοπέδωση και την περιφρόνηση, ή και την καταπολέμηση κάθε αξίας του τόπου μας, για την υποβάθμιση και διάλυση της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα, για την καταστροφή στο περιουσιακό, για τη δημογραφική και οικονομική αλλοίωση, για την υποβάθμιση του εθνικού μας θέματος στη διεθνή γεωπολιτική και για την καθήλωση του ενδιαφέροντος του διεθνή παράγοντα για τα εθνικά μας δικαιώματα.

Ασφαλώς, δε θέλω εδώ να πω ότι αυτός ο μακρύς και καθημερινός αγώνας, από το 1992-93(κυρίως μετά το 2001) μέχρι σήμερα, έχει ένα κόστος, που εντοπίζεται στις απειλές και στις προσπάθειες της ηγεσίας αυτής μέχρι και να χάσω τη δουλειά μου και το ζην της οικογένειάς μου. (Επαναλήφθηκε και πρόσφατα)

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ (1992-2010)

Λόγω του καταγγελτικού δρόμου που επέλεξα, από το δεύτερο μισό του 1991 και στις αρχές του 1992, η Αθήνα, με υπόδειξη των συνεργατών της αλβανικής πλευράς στην ΟΜΟΝΟΙΑ, με καθαίρεσε με τη βία από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (προσωπικά και

άλλους) και το Φθινόπωρο της ίδιας χρονίας με διέγραψε και τυπικά. Μέχρι το 1998 μεσολάβησε μια σκοταδιστική περίοδο της τότε ηγεσίας εναντίον μου που στόχευε στο να μου προσάψει την κατηγορία του προδότη (τόρα πλέον επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι ήταν έργο των ανθρώπων με συνεργασία στο προηγούμενο και νυν βαθύ κράτος της χώρας που ζούμε). Πλήρωνα την αντίσταση και την αποκάλυψη των σκοτεινών σχεδίων που κατρακύλησαν οριστικά το εθνικό μας θέμα στο γκρεμό της ιστορίας, με αποκορύφωμα το 1994 (!!!)

Το 1998 με παρότρυνση της Αθήνας, επέστρεψα για να αναλάβω ηγετική θέση, «στο πλευρό του προέδρου Ντούλε». Δέχτηκα βάση προϋποθέσεων για τον εκσυγχρονισμό της ιδέας ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (δλδ την ενότητα όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης βάση ενός σύγχρονου εθνικού οράματος), διατυπωμένων σε ένα οχτασέλιδο υπόμνημα, το οποίο θα αποτελέσει στη συνέχεια, εκτός ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από το 2001) το ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΥΠΗ ΒΟΥΛΗ των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, κίνημα επίκαιρο μέχρι σήμερα. Παράλληλα, γνώριζα, ότι προορισμός μου ήταν το αξίωμα του προέδρου, εφόσον ο Ντούλες θα αντικαθιστούσε τον Μέλλιο στο ΚΕΑΔ. Μα αυτό δεν έγινε ποτέ. Το 2000 παραιτήθηκα εφόσον ο Ντούλες αθέτησε τους όρους συνεργασίας. Υπονόμευσε τις πρωτοβουλίες για την αποτροπή της εκστρατείας υφαρπαγής των περιουσιών, για την ανασυγκρότηση της παιδείας στη μητρική γλώσσα, την αποκατάσταση της ασφάλειας στο χώρο μας, για την ενότητα βάση της ελληνικότητας, πάνω από τα ιδεολογικά πιστεύω. Υπονόμευσε τη συσχέτιση του δικού μας εθνικού θέματος με τις εξελίξεις στην περιοχή κλπ. Και από τότε καμιά σχέση δεν έχω με τις θεσμικές σκευωρίες της ηγεσίας αυτής στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Και ανέλαβα, να αντιστατώ στην συγκεκριμένη ηγεσία και όσους κακώς την χρειάστηκαν και την στήριζαν, προτείνοντας, συνεχώς λύσεις (αλλά, συνεπώς στου κουφού την πόρτα)

Και είχα απέναντί μου, όχι απλώς αυτή την ηγεσία, αλλά και ισχυρούς παράγοντες, κυρίως ελληνικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένου διπλωμάτες, βουλευτές, υπουργούς, ιερωμένους...

Στόχος να εξουδετερώσουν, απαξιώσουν και μειώσουν, προσάπτοντάς μου διάφορους χαρακτηρισμούς, όπως: α- θέλει να είναι μόνος του στην ηγεσία γι' αυτό τα κάνει αυτά, β- είναι γραφικός και δεν έχει καμιά προσφορά, γ- είναι άνθρωπος των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών....

Να τα πάρουμε και να απαντήσουμε με τη σειρά.

Αν ήθελα να ήμουν στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, σίγουρα θα ήμουν, διότι ήμουν ιδρυτής της, βουλευτής της με υψηλή εθνική απόδοση... (Η υλοποίηση της ιστορικής ιδέας και του πόθου των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, για μια πολιτική οργάνωση, πέρασε από τα χέρια και το είναι μου. Όλα και σε όλα: Ιδρυτικά έγγραφα –από το πρόγραμμα και τις καταστατικές αρχές, μέχρι τις απλές ανακοινώσεις, από την ιδρυτική πράξη και τη συγκέντρωση υπογραφών, μέχρι του προεκλογικού υλικού, από τις ιδεολογικές και εθνικές αρχές της οργάνωσης, μέχρι την αναγραφή στις δυο γλώσσες του ψηφοδέλτιου. Από τα μέτρα για την συγκέντρωση όλων των ομάδων δράσης στην ιδρυτική συνάντηση της 11ης Γενάρη και μέχρι την ίδρυση οργανώσεων ΟΜΟΝΟΙΑΣ μέχρι τη Λέξια και τη Σκόδρα. Την οργάνωση του κινήματος (του μεγαλύτερου μετά εκείνου του 1935) για την ανασυγκρότηση της παιδείας στη μητρική γλώσσα, το 1991 και το νόμο 7501 που έδωσε την αγροτική γη στους Έλληνες και τόσα άλλα.... Ήμουν δημιουργός, παρόν και μάχιμος εκτελεστής αποφάσεων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Ελληνισμού.... Και ασφαλώς όχι μόνος!)

Αν ήθελα για να συνέχιζα να ήμουν ο «κολοζωής ηγέτης» αρκεί να δεχόμουν να γενόμουν εργαλείο σε ελληνικό κύκλωμα που ετοιμαζότανε να κάνει λίμπα τον τόπο

μας. Αλλά εγώ επέλεξα να το καταγγείλω, για να με διαγράψει από την οργάνωση που εγώ ίδρυσα. Αν έκανα «το καλό παιδί» το 1996, ή το 1997 (όταν ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προέκυψε με τη βούλα ότι ήταν καταδότης Ελλήνων από τη Χιμάρα στις φυλακές) θα επανερχόμουν. Το 1998, όπως ανέφερα, δεν επέλεξα ούτε την υπόσχεση να τεθώ επικεφαλής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μετά το Ντούλε, ούτε το τάμα «για να αποχτούσα χρήματα μέχρι τα δισέγγονά μου», αλλά την πίστη στις αρχές μου.
(Συνεχίζεται στο επόμενο)



1.154
Απήχηση
335
Αλληλεπιδράσεις
5 σχόλια
2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Ποιος μας σταύρωσε τα χέρια στα εθνικά μας θέματα και γιατί τη μειοδοσία τη βλέπουμε ως αξία;!!!

24. 01.2020

Ανεξάρτητα πόσο γίνεται αντιληπτό, αληθές είναι ότι ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός βρίσκεται σ ένα σταυροδρόμι το οποίο είναι ιστορικό γιατί είναι μια τελευταία ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση, η οποία δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολη. Στο πιο απλό επίπεδο, χρειάζεται να ξεπεράσει την αρχή που λέει ότι τα σταυροδρόμια δε σε βγάζουν πουθενά και να αποφασίσει να χαράξει την πορεία προς το μέλλον. Ωστόσο, πρόκειται για μια τριπλή υπέρβαση. Πρώτο, είναι η εγκατάλειψη των πολλαπλών ερίδων μεταξύ μας και η επιστροφή στην αλληλεγγύη, τον κοινοτισμό, την ομοψυχία που επιβάλλει η εθνική ανάγκη η εθνική ταυτότητα και τον μέλλον της. Δεύτερο είναι ο προσδιορισμός ξεκάθαρων, υπεύθυνων και συλλογικών εθνικών στόχων, ανταποκρινόμενων στις διαχρονικές και σύγχρονες προκλήσεις. Τρίτο, ο οριστικός τερματισμός στην κατανάλωση ενεργειών απ' όλους τους παράγοντες με ρόλο και βάρος στο εθνικό μας θέμα, οι οποίες ενέργειες, αντί να προσανατολιστούν ουσιαστικά στην σωτηρία του εθνικού θέματος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της επιβίωσης με όποιο κόστος μιας ηγεσίας η οποία ευθύνεται για την ολίσθηση του τόπου μας στα όρια αφανισμού...(!) και μάλιστα όταν στην ηγεσία αυτή ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός έχει γυρίσει επίπονα και επίπονα τις πλάτες. (Κάνοντας στη ουσία περισσότερο δυσκολότερα τα εθνικά μας προβλήματα, όχι απλώς γιατί κακώς υποστηρίζεται εκείνη, αλλά, από την άλλη τρέφεται το κλίμα ανευθυνότητας και απομύζησης του τόπου μας!)

Τελευταία, η συγκεκριμένη ηγεσία φαίνεται ότι δεν κατάφερε να χειραγωγήσει σε όφελός της τα μηνύματα του εθνικού κέντρου που μηνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη επίτευξης της ενότητας στην ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και αποφεύγουν την παραχώρηση λευκού χαρτιού στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ για να πετύχει εκείνη μια «ενότητα» στη λογική της της εσωστρέφειας και του ψυχρού πολέμου μεταξύ μας που το μόνο που εξασφαλίζει είναι η οριστική διάλυση του Ελληνισμού για να επιβιώσει η ηγεσία αυτή!

Η ίδια αυτή ηγεσία φαίνεται ότι βρίσκεται σε πανικό και για να σωθεί επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μεθοδεύοντας πρόσωπα σε υψηλά πόστα στην Ελλάδα, να εκμεταλλευτεί την αξιοπρέπεια, την ικανότητα και τον πατριωτισμό τους. Δε διστάσουν μπροστά σε τίποτε να τους παρασύρουν στο βάλτο τους, με αποτέλεσμα, αν εκείνοι δεχτούν την ανάμειξη που επιθυμεί η ηγετική αυτή ομάδα, να καταστρέψουν την καριέρα τους και να χρεωθούν την απώλεια μιας εθνικής υπόθεσης, όσο κι αυτό να φαίνεται αστείο!!!

Από την άλλη όμως δυστυχώς, δεν διαφαίνονται συντονισμένες προσπάθειες, προτάσεις, λύσεις από υπεύθυνα και καταξιωμένα πρόσωπα. Ασφαλώς, είναι συνέπεια της απογοήτευσης λόγω πεποίθησης ότι η στήριξη που χαίρει η συγκεκριμένη «ηγετική» ομάδα δεν επιτρέπει άλλη εκδοχή και λύση.. Άρα, υπολογίζουν και τώρα μπορεί να συμβεί.....

Την επιτακτικότητα για την υπέρβαση αυτή επιβάλλουν από την άλλη τα προβλήματα που πληθαίνουν και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, ενώ, δυστυχώς, η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ και άλλες αρχές σιωπούν.

Έτσι τελευταία δεχτήκαμε ένα σοβαρό πλήγμα στο εκπαιδευτικό. Με μια απερίσκεπτη απόφαση η διευθύντρια του σχολείου στο Δέλβινο, έκλεισε το ιστορικό ελληνικό σχολείο στην ιστορική αυτή πόλη. Το αιτιολογικό... δεν υπάρχουν μαθητές... Η ΟΜΟΝΟΙΑ, η πρώτη υπεύθυνη και για τα εκπαιδευτικά μας δεν γνώριζε τίποτε, δεν

ζήτησε ευθύνες... κρίνει ότι το ελληνικό σχολείο σε μια ιστορική πόλη είναι θέμα ενός προσώπου (!!!) και για να αποποιηθεί τις ευθύνες της, έσπευσε να ανοίξει στο Δέλβινο φροντιστήριο (να χαλάσει το πέταλο για να κάνει καρφί) ... Και εντοπίστηκαν ξαφνικά 25 παιδιά... που θέλουν να μάθουν ελληνικά και ο αριθμός τους μπορεί να διπλασιαστεί..... Και πρόκειται για το Δέλβινο, όπου από το 1837 και με τη χρηματοδότηση των Σπύρο Στράτη, του Νικόλαου Σταύρου και του Σπύρου Ρίζου, λειτουργούσε η ελληνική ακαδημία του Δελβίνου. Το Ελληνικό σχολείο στο Δέλβινο, άνοιξε από τα πρώτα μετά το δικαστήριο της Χάγης το 1935. Έκλεισε από το κομμουνιστικό καθεστώς το 1946 και το 1992 η τότε ΟΜΟΝΟΙΑ, (!!) εκμεταλλευόμενη την ίδια την αλβανική νομοθεσία το άνοιξε ξανά, μάλιστα και με τη βία, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να αντέξει. Μεσολάβησε τότε η Αθήνα και τρία κατά σειρά χρόνια μέχρι το 1996, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις εγκλωβίστηκαν στο αίτημα της Ελλάδας για το άνοιγμα τριών σχολείων στις πόλεις Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Α/ Σαράντα, μέχρι που αυτά Άνοιξαν. Και τώρα αυτή η επιπόλαια, ανεύθυνα και αντεθνική κίνηση....

Όμως, η τωρινή «αδιαφορία» και ανευθυνότητα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την παιδεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, έχει τις ρίζες στο μακρινό 1998, όταν η ίδια σημερινή ηγεσία ασχολήθηκε με τα μέτρα υποβάθμισής της παιδείας αυτής για λογαριασμό ιδιωτικής παιδείας.

Σήμερα η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν παίρνει θέση (συνηγορώντας έτσι) στις ανακοινώσεις για ένα ιδιωτικό σχολείο στο δήμο Φοινίκη.

Την ίδια στιγμή «θέλει» την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο για να διαμαρτύρεται κατά της αλβανική κυβέρνησης ότι παραβιάζει τα εκπαιδευτικά μας δικαιώματα (!!!) Ακριβώς στη λογική αυτή στηρίζεται και η κακόβουλη επιμονή του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να κατηγορεί, τα σχολικά εγχειρίδια για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο που ετοίμασε το Τμήμα Ελληνική Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, ότι φέρουν στο περιεχόμενό τους αλβανικούς εθνικισμούς!!! (Δεν μπορεί να δει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της μειονοτικής παιδείας υπάρχουν τόσο σοβαρά και προηγμένα μεθοδολογικά και σε περιεχόμενο βιβλία).

Δε θέλει να ξέρει για την τύχη της ελληνικής στα λύκεια, όπως δε θέλει να ξέρει για την πρωτοβουλία στελέχους μας (στο αλβανικό δημόσιο) που κατάφερε να βάλει με πολύ επιτυχία την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο σχολείο της, αλλά δεν έχει την υποστήριξη κανενός....!

Το δεύτερο καυτό θέμα αφορά το φαινόμενο που κυοφορεί από χρόνια αλλά τελευταία παίρνει απειλητικές διαστάσεις, αφορά την πώληση των γαιών από τους Δροπολίτες σε αλλοεθνείς... Συνέβαινε κάτω από την μύτη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και των δημοτικών αρχών και παλιότερα. Οι δημοτικές αρχές, παλιές και νέες γνώριζαν επισήμως ή ανεπισήμως το φαινόμενο. Διαθέτουν και ονόματα! Γνωρίζουν ότι πλέον υπάρχουν δομές που διαχειρίζονται την υπόθεση ξεπουλήματος της αγροτικής γης. Όμως σιωπούν... Γιατί;!

Ανέφερα, τα δύο αυτά θέματα (στην ουσία αποτελούν επέκταση των υπάρχοντων σε μια νέα μορφή) για να επισημάνω για μια ακόμη φορά την επιτακτικότητα να σοβαρευτούμε, να αναλάβουμε τις εθνικές ευθύνες, να απωθήσουμε τη δουλοπρέπεια και τους υπηρέτες άλλων συμφερόντων που καμιά σχέση έχουν με τον τόπο μας, να επιλεγεί μια ηγεσία πολυδυναμική και αυτοδύναμη, στο πνεύμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και πάνω απ' όλους για την εφαρμογή ενός προγραμματικού πλαισίου εθνικών στόχων που θα διασφαλίζει την επιβίωση και την προοπτική του Ελληνισμού στην Αλβανία!
ΤΕΛΟΣ

497 Απήχηση **74** Αλληλεπιδράσεις 3 σχόλια 2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Όχι στα ψευτοδίληματα !!!! Ο Ελληνισμός έχει ανάγκη από ενότητα, λύση των προβλημάτων και από εθνικά οράματα.

21.01.2021

Με τη σημερινή ανάρτηση θα γυρίσω ξανά 20 χρόνια πίσω. Θα δημοσιεύσω υπόμνημά μου προς τον Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κ. Αλέξανδρο Μαλλιά, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 1999.

Σκοπός είναι να φωτίσουμε έστω και λίγο τις ρίζες του κακού στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα και να επισημάνουμε ότι, ενώ επί δύο δεκαετίες έχει επιβεβαιωθεί πως η πολιτική μας ηγεσία αναδείχτηκε ανίκανη για τις τύχες του τόπου μας (τουλάχιστον αυτό, για να μη πούμε ότι ευθύνεται άμεσα για την ακραία παρακμή μας!) τίθεται με το βάρος ιστορικής σημασίας η ανάγκη να αποτρέψουμε το ψευτοδίλημα επιλογής ανάμεσα στις τύχες του Ελληνισμού και της επικράτησης της ηγεσίας ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ (!). Θα πρέπει να εμποδίσουμε τη διαστρέβλωση του μηνύματος του εθνικού κέντρου, (να βρούμε από κοινού, μέσω της ιδέας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ διέξοδο στην κρίση) ιδιοποιημένου από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ότι δόθηκε σ' εκείνη λευκό χαρτί για την επίτευξη της ενότητας μέσω εκδίωξης των ομογενών αντιπάλων της. (Μια τέτοια εξέλιξη, με τη βεβαιότητα της 30-χρονης εμπειρίας, θα σφραγίσει την τελευταία πράξη του δράματος της σύγχρονης ιστορίας του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και θα έχει τη βούλα της άγριας εσωστρέφειας.)

Από την άλλη, ενώ το θέμα του Ελληνισμού της Αλβανίας αναδεικνύεται σήμερα ως θέμα ζωής και θανάτου για τους Έλληνες στα ιστορικά πατρώα τους εδάφη, για την Ελλάδα οφείλει να αναδειχτεί σε γεωπολιτικό (Στην περιοχή, μάλιστα την ευρύτερη, επανεμφανίστηκαν σε δυναμική δράση τα ίδια συμφέροντα των ίδιων σχεδόν δυνάμεων, όπως στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η διαφορά είναι ότι το πρώτο βιολί το έχει η Τουρκία και ότι ο παράγοντας που τότε άκουγε στο όνομα Βόρειος Ήπειρος και αποτελούσε σημαντικό πόλο στις εξελίξεις, τώρα έχει υποβαθμιστεί. Στο σκεπτικό αυτό οι υπεύθυνοι πολιτικοί Έλληνες Βορειοηπειρώτες με τη στάση τους αντιστρέφονται στα συμφέροντα του Ελληνισμού εξυπηρετώντας τους πραγματικούς αντιπάλους της Ελλάδας και η Ελλάδα, τηρώντας αμυντική θέση και σεβόμενη με φανατισμό τις ευρωπαϊκές αρχές, (χειρότερα από τον Βενιζέλο) δε αφιερώνει στον Ελληνισμό της Αλβανίας την προσοχή ουσιαστικού παράγοντα, τέτοιου που οι άλλοι 30 χρόνια τώρα προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν!

Το υπόμνημα στο οποίο αναφέρουμε, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, το οποίο δε θα αναρτήσω λόγω μεγέθους, αφορά την κατάσταση στην Αλβανία, όπου η κρίση μετά τις παρατράπεζες συνεχίζεται βαθύτερη υπό άλλη μορφή. Το κράτος παραδίδεται στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος και ως διέξοδο διαφαίνεται ο εθνικισμός. Το σκήπτρο του είναι στα χέρια της αντιπολίτευσης του Σ. Μπερίσια παρασέρνοντας και την κυβέρνηση του Σ. Κόμματος. Μετά την επιτυχία στο Κοσσυφοπέδιο και στο όνομα της ιδέας της Μεγάλης Αλβανίας, αναζητείται ο επόμενος εχθρός που είναι η Ελλάδα, με άμεσο θύμα τον Ελληνισμό της Αλβανίας.

Το υπόμνημα προς τον κ. Μαλλιά προσπαθεί να προτείνει λύσεις στα καυτά προβλήματα του Ελληνισμού της Αλβανίας, λύσεις τις οποίες υπονόμει η ίδια σημερινή πολιτική ηγεσία. Τότε, από τη θέση του Πολιτικού Γραμματέα του Προεδρείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επέλεγα να περάσω μηνύματα και επιβάλλω λύσεις, στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μέσω του κυρίου Πρέσβη, κ. Μαλλιά με τον οποίο είχα καλή συνεργασία, όταν ο Ντούλες σε μερικούς μήνες από την εκλογή του έδειχνε

ανοιχτά ότι υπονόμει εσκεμμένα κάθε πρόταση και ενέργεια που ωφελούσε εθνικά την εθνική ελληνική μειονότητα. Ήδη είχε απορρίψει, υπόμνημα προς τους διεθνείς οργανισμούς για την ανασφάλειά μας, όπου σε διάστημα μερικών βδομάδων είχαν απαχθεί 9 Έλληνες, μεταξύ αυτών και ένα κοριτσάκι, για λύτρα που άγγιζαν τα 600 εκατομμύρια δραχμές!

Το υπόμνημα έγινε με προσωπική πρωτοβουλία, εκτός ΟΜΟΝΟΙΑΣ, από ομάδα πρωτοβουλίας. Μετά από παρέμβαση του κ. Μαλλιά, η Πρεσβεία της Γερμανίας στα Τίρανα (η Γερμανία είχε τότε την ηγεσία της Ε. Ε.), αντέδρασε αμέσως. Κάλεσε τους πρεσβευτές όλων των χωρών της Ε. Ένωσης στα Τίρανα και ανάγκασε την κυβέρνηση να παρέμβει με αποτέλεσμα το παιχνίδι αυτό των απαγωγών (πίσω από το οποίο δυστυχώς υπήρχαν και ελληνικά συμφέροντα) να σταματήσει αμετάκλητα. (!)

Εντωμεταξύ, τα προβλήματα τα οποία αναφέρω στο συγκεκριμένο υπόμνημά μου προς τον κύριο Μαλλιά, αφορούν: το περιουσιακό, το εκπαιδευτικό, τη διοικητική διαίρεση και την ανασφάλεια. (Σε ένα επόμενο υπόμνημά μου προς τον κύριο Πρέσβη, γίνεται η ακτινογραφία της απογραφής του πληθυσμού του 2001, όπου και τότε η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ περίμενε το λάθος της αλβανικής κυβέρνησης, που στην ουσία έγινε, για να αποχτήσει το δικαίωμα διαμαρτυρίας ο γγέτης. Πονεμένη τότε η ιστορία, εφόσον οι στόχοι της απογραφής αποτέλεσαν το κάλυμμά ενός κερδοσκοπικού παιχνιδιού με τη χορήγηση των ΕΔΤΟ)

Στο υπόμνημα μέρος του οποίου ακολουθεί την ανάρτηση, γίνεται εκτενέστατη αναφορά στο περιουσιακό και τη διοικητική διαίρεση.

Για το περιουσιακό αναφέρεται η κινητοποίηση ξανά από θεσμούς εκτός ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρόκειται για το γνωστό υπόμνημα με 20 χιλιάδες υπογραφές. Ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αρνούνταν και απέφευγε την ανάληψη των ευθυνών από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δέχτηκε μετά από παρέμβαση του κυρίου Πρέσβη, την απειλή μου για άμεση παραίτηση και αφού έκανε στο υπόμνημα μια τροποποίηση ουσίας σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.

Από το περιεχόμενό του γνήσιου υπομνήματος, αφαίρεσε τη θέση κλειδί, η οποία απαιτούσε την ακύρωση της διαδικασίας επιστροφής περιουσιών σε δήθεν πρώην ιδιοκτήτες με έγγραφα της Οθ. Αυτοκρατορίας όταν εκείνα ήταν προϊόν ανταμοιβής προς υπηρεσίες που Αλβανοί πρόσφεραν στην Ο.Α με αφετηρία τον εξισλαμισμό τους (Και όταν είναι γνωστό πως η Ο. Α δεν έδινε στους Αλβανούς τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο τίτλους προς χρήση !!!)

Ο Ντούλες δε σταμάτησε εδώ. Όταν το υπόμνημα με 15 χιλιάδες υπογραφές έγινε έτοιμο για να υποβληθεί στις πρεσβείες της Ε. Ένωσης και ΗΠΑ στα Τίρανα, το εξαφάνισε ! (Ευτυχώς υπάρχει για την ιστορία ένα αντίγραφο!) Έναντι τέτοιων και άλλων παρόμοιων συμπεριφορών Ντούλε, αντέδρασα με ντε φάκτο παραίτηση.

Επίσης, στο υπόμνημα προς τον κύριο Πρέσβη αναγράφονται και τα υπόλοιπα μέτρα για να ανατρέπονταν η εκστρατεία υφαρπαγής των περιουσιών μας, όπως προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για την αντισυνταγματικότητα του σχετικού πακέτου νομικών διατάξεων, καθώς και το άνοιγμα του δρόμου προς τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων! (20 χρόνια μετά όχι μόνο δεν έγινε καμιά ουσιαστική προσπάθεια, αλλά με τη σύμπραξη ή την απραξία ανθρώπων που ο Ντούλες επέλεγε για να διοικήσουν τον τόπο μας, το θέμα των περιουσιών μας έγινε ογκώδες, περίπλοκο και δυσεπίλυτο! Και ξανά ο Ντούλες αρκείτε υψώνοντας δήθεν φωνή, όταν κάποιες διαδικασίες εισήλθαν σε ανεπιστρεπτή φάση, απειλώντας ακόμα και τα σπίτια των Ελλήνων)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο υπόμνημα η διαπίστωση και η πρόταση για τη λύση του θέματος της διοικητικής διαίρεσης, η οποία στην ουσία έγινε μετά από 15

χρόνια και ο Ελληνισμός της Αλβανίας συρρικνώθηκε και διοικητικά σε κάποιες συμβολικές γεωγραφίες !!!.

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Υπομνήματος μου

Προς : Α Ε Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα

κ. Αλέξανδρο Μαλλιά

Αργυρόκαστρο 22.07.99

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη;

Επιθυμώ μέσω της επιστολής αυτής να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και καταστάσεις στη χώρα και ταυτόχρονα να αναφερθώ σε κάποιες απόψεις και προτάσεις μου σχετικά με την αντιμετώπιση των βασικότερων προβλημάτων από μέρους της Ε. Ε. Μειονότητας.

.....
Εκείνο που προσφέρεται, (στην Αλβανία, σημ. Π.Μπ, 2020) ειδικά τώρα μετά «την αλβανική επιτυχία στο Κοσσυφοπέδιο», είναι ο εθνικισμός. Τα κόμματα του Κυβερνητικού Συνασπισμού φαίνεται ότι για πολύ καιρό θα καταπιαστούν απ' ο,τι πέτυχαν στο Κοσσυφοπέδιο, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα με τις πρόσφατες δηλώσεις για «το τσάμικο ζήτημα» και τον τόπο και τρόπο που επέλεξε να τις κάνει, μιλούν εύγλωττα ότι το κόμμα του Μπερίσια θα ζητήσει έναν άλλο «εχθρό» για την Αλβανία, τώρα που η Σερβία ηττήθηκε.

Ο καινούργιος εχθρός ασφαλώς και θα είναι η Ελλάδα,

Η ενδεχόμενη αυτή εξέλιξη, είναι βέβαιο ότι θα βάλει στο επίκεντρο την Ε. Ε. Μειονότητα, μέσα από την εκδήλωση της επιθυμίας του εθνικισμού για την μεγάλη Αλβανία από την μια και την αδυναμία για την πραγματοποίηση της ιδέας αυτής από την άλλη.

Νομίζω ωστόσο ότι ο καλύτερος τρόπος για την απαλλαγή της Ε. Ε. Μειονότητας από τον εγκλωβισμό στον προβληματισμό αυτό της περιοχής, είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των δικών της προβλημάτων, όπως είναι η ανασφάλεια, το ζήτημα των περιουσιών, το εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και το ζήτημα της διοικητικής διαίρεσης.

Για το ζήτημα των περιουσιών της Ε. Ε. Μειονότητας, σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων της Ε.Ε.Μ, διοργανώνει νέο υπόμνημα με την προσδοκία συγκέντρωσης περισσότερων των 20 χιλιάδων υπογραφών.

Με το υπόμνημα (το οποίο επισυνάπτουμε) πέρα από τους άμεσα πολιτικούς στόχους επιδιώκουμε ώστε να αναγκάσουμε το Συνταγματικό Δικαστήριο να οδηγηθεί στην επανεξέταση των σχετικών νόμων, μέσω των οποίων γίνεται η υφαρπαγή των περιουσιών μας από Αλβανούς δήθεν πρώην ιδιοκτήτες και ταυτόχρονα στο άνοιγμα του δρόμου για το Δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η παρούσα πράξη θα χρησιμεύσει ωστόσο και ως προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων και παραγόντων στην Ε. Ε. Μειονότητα.

Επίσης, νομίζω ότι για την καλύτερη εσωτερική λειτουργία, της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ως κοινότητα αλλά και για την καλύτερη κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική της λειτουργία και ισχύ, στο πλαίσιο του αλβανικού κράτους, η Ε. Ε. Μειονότητα, σεβόμενη το νέο Σύνταγμα της χώρας, που το επιτρέπει, θα πρέπει να επιδιώξει την ένωσή της σε μια ενιαία περιφέρεια, στην παραδοσιακή περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωγραφικά την Χειμάρα, τους Άγιους Σαράντα το Δέλβινο, το Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι και την Πρεμετή.

Η περιφέρεια με τις προαναφερόμενες γεωγραφικές διαστάσεις λειτουργούσε έτσι μέχρι προπολεμικά. Επί δικτατορικού καθεστώτος ο θεσμός της περιφέρειας καταργήθηκε.

Ταυτόχρονα η περιοχή της Χειμάρας για καθαρά πολιτικούς λόγους, είχε αποσπαστεί, προπολεμικά από τον νομό Δελβίνου (το κέντρο τότε του νομού) και είχε ενσωματωθεί στο νομό Αυλώνας. Η διαίρεση αυτή διατηρήθηκε και όταν το κέντρο του νομού μεταφέρθηκε μεταπολεμικά στους Αγίους Σαράντα.

Οι σημερινοί νομοί του Δελβίνου και των Αγίων Σαράντα αποτελούσαν έναν νομό μέχρι το 1992, όταν η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος για καθαρά πολιτικούς και εθνικούς της λόγους με στόχο την διοικητική διάσπαση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και τη μείωση της πολιτικής της ισχύς (στις βουλευτικές και τοπικές εκλογές) διαίρεσε τον νομό στα δύο και σαν συνέπεια και το εκεί συμπαγές ελληνικό στοιχείο. Για τους ίδιους λόγους έγινε και η διαίρεση των νομών με ελληνικές περιοχές σε δύο περιφέρειες. (Δέλβινο και Άγιοι Σαράντα στην περιφέρεια Αυλώνας, ενώ ιστορικά ανήκαν στην περιφέρεια Αργυροκάστρου)

Το νέο Σύνταγμα αφήνει προς την κατεύθυνση αυτή νέες ευκαιρίες, όπου είναι κατανοητές οι ολόπλευρες δυνατότητες ανάπτυξης και ισχύς της Ε. Ε. Μειονότητας σε όλους τους τομείς. Οι προσπάθειες αυτές όμως για να καρποφορήσουν μπορεί να μας οδηγήσουν και σε τοπικό δημοψήφισμα.

Η διοικητική διαίρεση της χώρας, όμως επείγει λόγω της διεξαγωγής των τοπικών εκλογών η θητεία των οποίων, με το νέο σύνταγμα λήγει στις 20 Οκτωβρίου 1999, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε πρόωρες γενικές εκλογές. Μέσα σε μια περιφέρεια που να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές με αμιγές ελληνικό στοιχείο, η Ε. Ε. Μειονότητα μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες από τέσσερις εκλογικές περιφέρειες, (από δύο σήμερα) και τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αυτός ο λόγος που οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή επείγουν!

Στις καταστάσεις αυτές, όπως ανέφερα, είναι αναγκαίος ο ενεργός ρόλος της Ε. Ε. Μειονότητας και ταυτόχρονα ο αναβαθμισμένος ηγετικός ρόλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Η αντιμετώπιση ωστόσο των προαναφερόμενων προβλημάτων κρίνει απαραίτητο την ενίσχυση της Ε. Ε. Μειονότητας ή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με μια ομάδα ικανών νομικών από το εξωτερικό που θα αναλάβει την διεκπεραίωση αυτών των προβλημάτων. Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει από το γεγονός ότι το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ε. Ε. Μειονότητα είναι κυρίως νομικής φύσεως.

Ευχαριστώ

Παναγιώτης Μπάρκας



929

Απήχηση

123

Αλληλεπιδράσεις

1 σχόλιο

4 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Δεν δρομολογούνται εξελίξεις στον πνεύμα των βαρυσήμαντων μηνυμάτων της Αθήνας προς τον ελληνισμό της Αλβανίας!!

18.01.2020

(Άπλετο φως, η μαρτυρία μιας επιστολής προς το Ντούλε από το 2001)

Μετά από την ανάρτησή μου για την 29η επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το μήνυμα που έλαβα από τη συντριπτική πλειοψηφία φίλων και αναγνωστών των αναρτήσεων μου μέσω Fb, ήταν ξεκάθαρο. Ότι όπως τα 20 τελευταία χρόνια και αυτή τη φορά δεν αλλάζει τίποτε σε ό,τι αφορά την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και το ρόλο της στην ενότητα των Ελλήνων ομογενών και την προκοπή της Ε.Ε. Μειονότητας Από το κακό στο χειρότερο (κάπου συμφωνούμε σ' αυτό). Αλλά, με συμβούλεψαν και να μη ασχοληθώ άλλο μαζί της, διότι η αδιαφορία και η σιωπή είναι για την ηγεσία αυτή μεγαλύτερη πρόκληση από κάθε σκληρή κριτική !!! Συμφωνώ απολύτως, αλλά θα μιλήσω με στοιχεία του παρελθόντος, ότι όντως τα πράγματα επιδεινώθηκαν....!

Όντως, η συγκεκριμένη ηγεσία ερμήνευσε με τα δικά της κριτήρια το σκληρό μήνυμα της σύσσωμης Αθήνας για επίτευξη της πολυπόθητης ενότητας μεταξύ μας και άλλων άμεσων ιστορικών εθνικών στόχων, με αποκορύφωμα φέτος την απογραφή του πληθυσμού. Δλδ. Ενώ η Αθήνα εναπόθεσε στην ηγεσία αυτή την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων αυτών, η συγκεκριμένη ηγεσία ερμήνευσε την οδηγία των Αθηνών ως στήριγμα προς την ίδια για να επιβληθεί και επικυριαρχήσει σε όλους τους ομογενείς πολιτικούς αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένου και τους φορείς της αντίθετης άποψης με την ηγεσία... Στην ουσία η συγκεκριμένη ηγεσία, στο πνεύμα των μηνυμάτων της επίσημης Αθήνας και μετά από διαβουλεύσεις και ζυμώσεις με όλους τους παράγοντες, θα έπρεπε άμεσα να ανακοίνωνε, ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένες προθεσμίες, στόχους και προοπτικές. Στη διαφαινόμενη και εσκεμμένη αδράνεια προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αντιδράσουν οι αρμόδιοι φορείς που εκπροσωπούν και επιβλέπουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Να ζητήσουν από την ηγεσία αυτή να ανταποκριθεί πραχτικά στις οδηγίες της Αθήνας, ζητώντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στην προσπάθεια αυτή και μεσολαμβάνοντας μάλιστα ενεργητικά προς το σκοπό αυτό...!

Από την άλλη η προτεινόμενη αδιαφορία προς την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επιφέρει βαρύτατες συνέπειες για το σύνολο της Ε.Ε.Μειονότητας, όταν μάλιστα έχει για την ύπαρξή της αντίπαλο και το χρόνο. Θα παράγει εκ' νέου, αντί της ενότητας νέες φυγόκεντρες και διασπαστικές τάσεις και πραγματικότητες. Και τα αποθέματα αντοχής για την συντήρηση και προώθηση της ελληνικής ταυτότητας και κοινότητας ελληνισμού εξαντλούνται οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς μάλιστα, να αφήνουμε για το μέλλον ούτε δικά μας πολιτιστικά μνημεία, γιατί δεν παρήγαγαμε, ούτε εκείνα των προγόνων, γιατί τα καταστρέψαμε.

Για να πειστούμε για τη συγκεκριμένη διαπίστωση, ότι πορευόμαστε στο χρόνο σύμφωνα με την αρχή κάθε πέρυσι και καλύτερα, σας προτείνω να διαβάσατε προσωπική μου επιστολή, του Σεπτεμβρίου 2001, (πριν από 20 χρόνια) προς τον τότε και ντε φάκτο νυν πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βαγγέλη Ντούλε. Υπάρχουν τρομαχτικές ομοιότητες. Προέχει μεταξύ τους η άρνηση προτάσεων και λύσεων....!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βαγγέλη Ντούλε

Αργυρόκαστρο 19.09.2001.

ΘΕΜΑ. Προτάσεις αντιμετώπισης της κατάστασης στην Ε.Ε.Μειονότητα.

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από τον Γενάρη του 1991, είναι η δεύτερη επιστολή του ίδιου περιεχομένου που σας στέλνω. (Πρόκειται για επιστολή μου προς το Β. Ντούλε για να αγκαλιάσει την ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπό ίδρυση και τις ιστορικές δεσμεύσεις που αυτή αναλάμβανε για τον Ελληνισμό της Αλβανίας) Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στα δέκα χρόνια εξελίξεων που μεσολάβησαν, νομίζω ότι οι καταστάσεις στην Ε.Ε. Μειονότητα είναι κρισιμότερες, διότι τότε ανήκαμε σε αφετηρία περιόδου προοπτικής, ενώ τώρα σε περίοδο αδιεξόδου. Γι' αυτό είναι θέμα δικό σου αν θεωρήσεις την επιστολή αυτή δείγμα αδυναμίας, ή δεν θελήσεις να τη διαβάσεις μέχρι τέλους

Πάντως ευχόμενος για την νέα πολιτική σταδιοδρομία που εισήλθες και το επόμενο βήμα που αναμένεται να κάνεις στο Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέλω να σου πω ότι παρόλα τα όσα αρνητικά μεσολάβησαν όφειλες να θέσεις την ηγεσία της οργάνωσης στην υπηρεσία της ενότητας και της προοπτικής της Ε. Ε. Μειονότητας. (Τον προορισμό του Ντούλε για την προεδρεία του ΚΕΑΔ γνωρίζαμε από το 1998, από τότε που ο Ντούλες εκλέγει πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Προσωπικά γνώριζα πώς θα ήμουν σε δοκιμή για να τον διαδεχτώ στην ηγεσία της. Όπως επίσης, γνώριζα το μέγεθος και τις ρίζες της παθητικής αντίδρασης του Ντούλε, κατά μιας τέτοιας πιθανής εξέλιξης. Ακριβώς γι' αυτό, από τον Μάρτιο του 2000 είχα υποβάλλει επίσημα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Πολιτικού Γραμματέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-Σημ. Π. Μπάρκα 2020)

Το σημειώνω αυτό όχι γιατί αμφιβάλω στις προθέσεις σου, αλλά διότι στο βωμό της προοπτικής στην πολιτική σου καριέρα, επί τέσσερα χρόνια δημιουργήθηκε ένα σύμπλεγμα προβλημάτων που σε καταστούν τώρα υπεύθυνο παράγοντα για το κλίμα διάσπασης, αντιπαράθεσης και ψυχρού πολέμου που επικρατεί μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας. Διότι η ικανοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών σου σε μετέτρεψαν σε θύμα ανθρώπων οι οποίοι δείχνοντας δουλοπρέπεια για την ικανοποίηση αυτών με την σημαία του πατριωτισμού, βρήκαν τον καλύτερο τρόπο για να τα κονομήσουν και να βολευτούν.

Και αυτά τέλος, ίσως να μην έχουν διόλου σημασία σε περίπτωση που στην εξέλιξη αυτή δεν θα ανατρέπονταν στην πράξη η αρχή ότι όλοι είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά πιστεύουμε αν θέλουμε ιδεολογικά δεξιά ή αριστερά, ή εξυπηρετούμε την μια ή την άλλη παράταξη. Επίσης, αν δεν αντιστρέφονταν ο ρόλος του πολιτικού ηγέτη, από τον να εμπνέει και να συσπειρώνει οπαδούς, τόσο το περισσότερο ομοεθνείς, στο να τους διώχνει και φωνάζει ότι και πέντε να μείνουμε εμείς θα αγωνιστούμε. Οι άλλοι που δεν ακολουθούν τους πέντε τι είναι και ποιος πρόκειται να κρίνει τους πέντε;!

Στο σημείο όμως που φτάσαμε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια χρόνου και τόπου να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Θα πρέπει με ψυχραιμία να σταθούμε υπεύθυνα μπροστά στις καταστάσεις, να προσέξουμε την ιστορία και που οδήγησε ο δρόμος της αντιπαράθεσης και να βρούμε τρόπο ενωτικής διεξόδου. Όχι στηριζόμενοι πλέον στην βούληση μερικών ατόμων, αλλά στην θέληση αυτών να καθίσουν και να βρουν τους κανόνες του παιχνιδιού που θα εξασφαλίζουν τόσο την ενωτική διάσταση όσο και τις δημοκρατικές αρχές. Δεν νομίζω ότι κάποιος από μας θέλει να είμαστε η γενιά η οποία δεν μπόρεσε να μεταδώσει και μεταφέρει στις επόμενες γενιές την κληρονομιά των αιώνων .

Η πρόταση που ρίχτηκε για συζήτηση από το Κίνημα για Εθνική Ενότητα αποτελεί μια προσπάθεια σε σωστό δρόμο.

(Η ιδέα αυτή αποτέλεσε το γραπτό πλαίσιο ιδεών που θα εξασφάλιζε τη συνεργασία μου με τον Ντούλε για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Ντούλες αθέτησε αμέσως μετά την εκλογή του, όπως υπονόμεισε όλες τις προτάσεις τις οποίες εγώ, από τη θέση του Πολιτικού Γραμματέα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, προετοίμασα και υπέβαλα προς έγκριση στο γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως τα μέτρα

ανατροπής της εκστρατείας που είχε ξεκινήσει για την υφαρπαγή των γαιών μας, την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού μας σχολικού συστήματος, μέτρα για την ασφάλεια στην περιοχή και προστασία των οικονομικών παραγόντων, μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέτρα για την προβολή του θεματός μας σε διεθνές επίπεδο με βάση τις εξελίξεις στην περιοχή κλπ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αμετάκλητη παραίτησή μου απ'όλα τα αξιώματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και στη συνέχεια την μόνιμη αποχώρηση από τους θεσμούς της... Αυτό έγινε, ενώ γνώριζα ότι προοριζόμουν να διαδεχτώ το Ντούλε στην ΟΜΟΝΟΙΑ σημ. Π Μπάρκας, 2020)

Σημαντικό είναι να μην κάνουμε την αμαρτία και πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή δεν ξεκινάει από καλές προθέσεις, ή είναι εφεύρημα ανθρώπων και υπηρεσιών που δεν θέλουν την ενότητά μας. Αυτό νομίζω ότι είναι παράλογο τη στιγμή που το Κίνημα προτείνει τη συνεργασία των Ελλήνων με διαφορετικά ιδεολογικά πιστεύω και συμφέροντα, σε ένα εθνικό πολιτικό πρόγραμμα το οποίο ανοίγει πόρτες και παράθυρα στο παρόν, την ιστορία και στο μέλλον, σεβόμενο ασφαλώς το νόμο, ή επιτρέπει να αναπνεύσουμε αν χρειαστεί και πνεύμα από τις εξελίξεις στην περιοχή. Αυτό νομίζω είναι παράλογο.

Δεύτερο. Απαραίτητο είναι να απαλλαχτούμε από τους εγωισμούς και τις αρρωστημένες φιλοδοξίες για το ποιος συντάξε το πρόγραμμα του Κινήματος. Και το 1991 ξανά ένας ήταν που έγραψε τις προγραμματικές και καταστατικές αρχές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έξι κάθισαν και έφτιαξαν όλα τα απαραίτητα ιδρυτικά έγγραφα, χιλιάδες αυτοί που ακολούθησαν την ιδέα. Γι'αυτό σημασία έχει να καταπιαστούμε από την ιδέα, να την επιβάλουμε αυτή ως εθνική έμπνευση και να πειθαρχήσουμε σ'αυτή. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητο είναι να απαλλαγούμε από αυτούς που θεωρούν ότι δεν μπορούν να καθίσουν σε διάλογο όχι γιατί είδαν κάποιο κίνδυνο που η ιδέα της ενότητας φέρνει για την Ε. Ε. Μειονότητα αλλά, γιατί βλέπουν ότι από τη διαδικασία αυτή διαλόγου μπορεί να χάσουν τα συμφέροντα και τα πρωτεία, όντας κολλημένοι πίσω σου. (Πρόσεξε, όταν αυτοί φωνάζουν και λένε ότι ο πρόεδρος δεν έχει λεφτά να φέρει γύρω στα Τίρανα, μη νομίζεις ότι σε λυπούνται, μη νομίζεις ότι το κάνουν για να δείξουν ότι είναι απαλλαγμένες η καρτέκλες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την διαφθορά. Να καλύπτονται καλύτερα θέλουν προσποιούμενοι το σωτήρα σου).

Τρίτο. Το γνωρίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο διάλογος είναι δύσκολος. Όμως η υπέρβαση χρειάζεται. Τρόποι και δίαυλοι επικοινωνίας υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε τελική ανάλυση δεν θα χωριστεί κάτι προσωπικό. Απλώς για τα κοινά συμφέροντα καλούμαστε να συζητήσουμε. Λαοί μπήκαν σε πολύχρονο εμφύλιο και κάθισαν και τα βρήκαν. Το να μη δέχεσαι το διάλογο και να θεωρείς αδιαπραγμάτευτη μια κατάσταση η οποία καθημερινά σκοτώνει κάθε κύτταρο ελληνισμού καλώντας μας καθημερινά να ξοδέψουμε και τις ελάχιστες ενέργειες για να «εξασφαλίσουμε» την καταστροφή ο ένας του άλλου, αυτό δεν είναι ανωτερότητα, όπως δεν είναι επιτρεπτό να επικαλούνται το όνομα του προέδρου εκείνοι που διαδίδουν την άρνηση διαλόγου.

Εν τω μεταξύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι η ιδέα της ενότητας μέσω της άτυπης βουλής, όπου όλοι καλούνται να συμβάλουν σε ένα μέτωπο, που έχει πλάτος και βάθος, που σημαίνει ότι κάποιοι κρατούν ψηλά το λάβαρο διεκδίκησης πολιτικών δικαιωμάτων και κάποιοι βοηθούν οικονομικά, ή διαφορετικά τον τόπο, δλδ από τη θέση που βρίσκονται, δεν είναι καινούργια, αλλά πολύ παλιότερη. Τότε δημοσιευμένη στο Λαϊκό Βήμα, υπό μια διαφορετική μορφή, ως σκέψη, την χειροκρότησαν πολλοί και εκείνοι που σήμερα την αποκαλούν διασπαστική. Τότε την χαιρετούσαν γιατί προέρχονταν από τις ίδιες γραμμές, (δλδ, προσωπικά σε στήριζα, αλλά με την εγγύηση την εφαρμογή της ιδέας του Κινήματος). Σημασία λοιπόν πρέπει να έχει η ιδέα και όχι τα πρόσωπα.

Ωστόσο η ιδέα της ενότητας μέσω του Κινήματος μπήκε σε μια στιγμή που η όξυνση προεκλογικά στην Ε. Ε. Μειονότητα έφτασε σε σημείο που παρολίγο να θρηνήσουμε

θύμα. Ταυτόχρονα προχώρησε όταν μετεκλογικά οι σοσιαλιστές, όχι μόνο στη Δρόπολη, αλλά και στους Αγίους Σαράντα και στο Δέλβινο έφθασαν σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως πώς, πραγματικά αξιοζήλευτο για μια παράταξη. Το πέτυχαν όμως χωρίς να έχουν οργανωμένες δομές, ή τέτοιες δομές που να ανταποκρίνονται στην ιδιομορφία της Ε.Ε. Μειονότητας. Για να συγκρατήσουν στο μέλλον το ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα λογικό ότι θα οργανωθούν. Τι όμως θα προκύψει σε περίπτωση αυτόνομης οργάνωσής τους;! Μήπως δεν θα δημιουργηθούν πλέον δύο οργανωμένες παρατάξεις ομογενών σε αντίπαλα χαρακώματα;!

Έτσι λοιπόν, η ιδέα της ενότητας μέσω του Κινήματος, τη στιγμή που ρίχτηκε, κατάφερε να αποτρέψει την δυνατότητα αυτόνομης οργάνωσης των σοσιαλιστών στην Ε. Ε. Μειονότητα. Είδαν όμως το Κίνημα ως μια συμφέρουσα λύση προεκλογική και μετεκλογική, γι' αυτό και την αγάγιασαν. Κανείς όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ώστε σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η ιδέα της άτυπης βουλής να οργανωθούν αυτόνομα σε ένα κοντινό μέλλον.

Η ίδια ιδέα νομίζω ότι συμφέρει τώρα και την πραγματικά υπεύθυνη ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έτσι όπως εξελίχτηκε η μετεκλογική περίοδος, όταν όλη σχεδόν η ηγεσία της οργάνωσης έσπευσε στα Τίρανα για να λάβει κυβερνητικές θέσεις στην κυβέρνηση ενός κόμματος το οποίο μέχρι χθες η ΟΜΟΝΟΙΑ κατηγορούσε ως διασπαστικό. ενώ στο παράρτημα του ΚΕΑΔ στους Αγίους Σαράντα, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα οδηγηθεί σε εκλογές στη λογική της ιδέας που τρέφουν πολλοί στο κεφάλι ότι θα διώξουν μερικούς από τις καρέκλες για να τους αντικαταστήσουν.

Τι θα συμβεί όμως. Ξεκινώντας από την νοοτροπία που περιγράψαμε θα αρχίσει ένας σκληρός πόλεμος ίσως και ο σκληρότερος μέσα στο είδος μαζί με τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν .

Νομίζω ότι θα είναι τραγικό λάθος ώστε ύστερα από τρεις κατά σειρά εκλογικές αναμετρήσεις, μια στην ΟΜΟΝΟΙΑ και δυο κρατικές, με ανοιχτά τα μέτωπα αντιπαράθεσης και ζωντανές τις μνήμες εκδίκησης και αντεκδίκησης να οδηγήσουμε τους λίγους εναπομείναντες Έλληνες σε νέα αναμέτρηση που σημαίνει σφαγή, η οποία δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο. Από την στιγμή που εσύ πήρες το δρόμο που ήθελες, (προς προεδρεία ΚΕΑΔ) οι εκλογές στην ΟΜΟΝΟΙΑ θα ερμηνευτούν ότι πετάς την οργάνωση να την ξεσκίσουν οι λύκοι για να μη την έχεις αύριο εμπόδιο, πράγμα το οποίο δεν το δικαιούσαι να το κάνεις για το ένα ή τον άλλο λόγο.

Επίσης, οι λεγόμενοι αντίπαλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ συσπειρωμένοι στο Σ. Κόμμα, ή σε άλλο αλβανικό κόμμα, που πέτυχαν τα γνωστά εκλογικά αποτελέσματα με την προκήρυξη των εκλογών σε ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα οργανωθούν για να καταλάβουν και την οργάνωση αυτή; Ασφαλώς και ναι! Μετά από αυτό τι θα προκύψει; Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση εκδικήσεων.

Γι' αυτό η πρόταση που προτείνουμε έχει πολλά θετικά όσον αφορά την απαλλαγή της Ε. Ε. Μειονότητας από νέους γύρους αντιπαράθεσεων. Με το σεβασμό του θεσμού των αιρετών, των στελεχών και του οικονομικού παράγοντα ανοίγει ο δρόμος συμμετοχής όλων στα κοινά, επανέρχεται ο παραδοσιακός τρόπος οργάνωσης στην Ε. Ε. Μειονότητα μέσω των δημογερόντων, προσωπικοτήτων και του οικονομικού παράγοντα και απαλλάσσετε από το φαύλο κύκλο εκλογικών και λοιπών αντιπαράθεσεων.

Σε μια εξέλιξη άρνησης διαλόγου και προκήρυξης εκλογών στην ΟΜΟΝΟΙΑ, η ιδέα της ενότητας θα εκτοπιστεί όσον αφορά το χρόνο, θα μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας για να την επικαλούμαστε πλέον στα απομνημονεύματα ως ιστορική ανάγκη που δεν πραγματοποιήθηκε.

Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω εκτός απ' το ότι, προσωπικά μπορώ να υπερβώ τον εαυτόν μου εφόσον πρόκειται για το κοινό συμφέρον του τόπου, γι' αυτό δεν έχω τύψεις για

την επιστολή αυτή, ούτε θεωρώ αλαφρομένο τον εαυτόν μου επειδή μέσω αυτής της επιστολής έκανα το χρέος μου.

Σημειώνω ότι η επιστολή είναι προσωπική.

Μένω σε αναμονή της δικής σας χειρονομίας

Παναγιώτης Μπάρκας



974

Απήχηση

101

Αλληλεπιδράσεις

3 σχόλια

2 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Μια ζωή στον πόλεμο... μια οικογένεια πολεμιστών

18.01.2020

Η πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί το κείμενο, δεν είναι του Μάνου Κατράκη, αλλά του Καπετάν Δίβρα, με το κοσμικό του όνομα Βασίλη Γκουβέλη. Του Μακεδονομάχου καπετάνιου στο πλευρό του Παύλου Μελά ...του παλικαριού στην πρώτη γραμμή του Βορειοηπειρωτικού αυτονομιακού μας κινήματος, του προστάτη των φτωχών.....

Ο Βασίλης Γκουβέλης, ήταν γιος του Αναστάση Γκουβέλη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. 7 χρόνια πολεμούσε στο μέτωπο κατά των Βουλγάρων χωρίς η οικογένειά του να γνωρίζει αν ζει ή πέθανε....!

Τον διαδέχτηκε στο ίδιο μετερίζι και μέτωπο ο γιός του, ο Βασίλης που αναδείχτηκε ως ο Θρυλικός Καπετάν Δίβρας. (Δίβρας διότι η καταγωγή τους είναι από τη Δίβρη, απ' όπου ήταν και 7 ακόμα πολεμιστές στο πλευρό του.)

Μια ζωή στον πόλεμο... Μια οικογένεια πολεμιστών

Σήμερα μια απλή λευκή σακούλα στο κοιμητήρι της Πάνω Δρόβιανης συγκέντρωσε τα οστά του Καπετάν Δίβρα που κείτονταν στον τάφο του από το 1944 (σε ηλικία 87 χρονών). Έπρεπε να ανοίξει ο χώρος «για να φιλοξενήσει» στην τελευταία του κατοικία, τον εγγονό του, που φέρει το όνομά του και έγινε η αφορμή για το αφιέρωμα αυτό.

Η φωτογραφία πρέπει να είναι του 1935 περίπου. Ίσως στο γάμο του γιού του, του Θεμιστοκλή.

Δίπλα του στη φωτογραφία, καμάρωνε ο μεγαλύτερος γιός του, ο Λευτέρης. (Η κάτοχος της φωτογραφίας, εγγονή του Καπετάν Δίβρα, τον αφαίρεσε φοβούμενη την δίωξη του καθεστώτος. Δεν επιτρέπονταν η φωτογραφία του εχθρού του κομμουνισμού να υπήρχε και στο πιο κρυφό σημείο σπιτιού Έλληνα. Και ο Λευτέρης ήταν ο αποφασισμένος αντικομμουνιστής, όπως ήταν αποφασισμένος Έλληνας ο Θεμιστοκλής και καλός και ανένδοτος πατριώτης ο Αναστάσης, - οι τρεις γιοι του! .

Η επόμενη φωτογραφία είναι του 1941. Ανήκει σ' αυτόν, τον Αναστάση. (με την 5χρονη κόρη του αδερφού του) Προσέζητε λεβεντιά αγωνιστή. Πρόκειται, όμως γ' αυτόν που κλειδώνει το δράμα της οικογένειας του Καπετάν Δίβρα.

Ο Θεμιστοκλής, που περνούσε τη σφαίρα στο δαχτυλίδι και είχε ρίξει μαζί με άλλους Δροβιανίτες, το αεροσκάφος των Εγγλέζων που πέρασε πάνω από τα σπίτια τους και με τα αλεξίπτωτα των πιλότων έραψαν πουκάμισα για λόγο τους και ρουχαλάκια για τα κορίτσια τους, ενώθηκε με το ΕΑΜ, γιατί πίστεψε το παραμύθι της αυτοδιάθεσης και πέθανε κατά μυστηριώδη τρόπο «στο παρτιζάνικο» νοσοκομείο στο Κλεισάρι που υπηρετούσαν δικοί μας γιατροί και νοσοκόμοι (!!)

Ο Λευτέρης είχε καταφέρει να φυγαδευτεί στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους 18 Δροβιανίτες αντιφρονούντες του κομμουνισμού (Ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει). Κάποια στιγμή κατάφερε να στείλει από Έλλαδα ένα γράμμα στον Αναστάση, το οποίο φόβισε ιδιαίτερα τους κομμουνιστές που είχαν υψηλόβαθμο στέκι στη Δρόβιανη. Τον κάλεσαν σε ανάκριση. (Δικοί μας ήταν πάλι). Εκείνος, ο Αναστάσης κατάφερε να καταπιεί το επικίνδυνο γράμμα του αδερφού. Δεν τους μαρτυρούσε όμως το περιεχόμενο και ούτε ποιος άλλος γνώριζε για το γράμμα.

Απάνθρωπα βασανιστήρια. Τον κρατούσαν δεμένο, του άνοιγαν τα κρέατα με λόγχες και του έβαζαν αλάτι στις πληγές. Οι φωνές του από τα βασανιστήρια ακούγονταν σε όλο το χωριό, μέρα και νύχτα! Κάποια στιγμή μπόρεσε και επικοινωνήσει με συγγενικό του πρόσωπο. Του είπε για τους δήμιους του. Ήταν δικοί μας από Δρόβιανη και Μουζίνα !!! Και του ζήτησε να εκδικηθεί....(Μετά τον πόλεμο οι δήμιοι έλαβαν

υψηλόβαθμες θέσεις στην κομμουνιστική νομενκλατούρα και ο συγγενής του έζησε μια ήρεμη ζωή!!!) Αφού ο Αναστάσης υπέκυψε μετά από μέρες στα βασανιστήρια, τον έθαψαν την ημέρα σε μια γωνιά στο κοιμητήριο στην Π. Δρόβιανη και τη νύχτα τον ξέθαψαν και τον εξαφάνισαν !!! (Γι' αυτό και δεν βρέθηκαν ποτέ τα οστά του για να ταφούν δίπλα στον Καπετάν Δίβρα, τον πατέρα του).

Αργότερα έγινε γνωστό, ότι ο Μούστος πέθανε «στο παρτιζάνικο» νοσοκομείο στο Κλεισάρι, από δηλητήριο, αφού πρώτα του είχαν κόψει τη γλώσσα. Ενώ αδυνατούσε να μιλήσει, ζήτησε από κάποιον γνωστό του χαρτί και μολύβι να του εξηγήσει κάτι. (Είχε γνωρίσει το πραγματικό πρόσωπο των κομμουνιστών. Τον Θανάτωσαν και τον κήρυξαν πεσόντα.) Όταν ο γνωστός επέστρεψε βρήκε τον Μούστο νεκρό!! Αυτά φαίνεται έγραφε ο Λευτέρης στον Αναστάση και θορυβήθηκαν οι κομμουνιστές. Από την άλλη γνώριζαν ότι ο Αναστάσης ήταν δεινός εκδικητής και έπρεπε να τον καθαρίσουν. Είναι αυτός ο λόγος που οι δήμιοι του Αναστάση, μόλις διαδίδονταν η είδηση ότι επέστρεψε στη Δρόβιανη ο Λευτέρης από τα Γιάννενα για να εκδικηθεί για τα αδέρφια του, εκείνοι εξαφανίζονταν...!!!

Σήμερα, όμως που τα οστά του θρυλικού ήρωα μπήκαν σε μια λευκή σακούλα, καμιά αναφορά δεν έγινε στον Καπετάν Δίβρα, Ούτε και στους γιους του.... Ούτε κάποιος θυμήθηκε να αποτίσει φόρο τιμής για την οικογένεια αυτή των μεγάλων αγωνιστών για τον Ελληνισμό.... ! Τα οστά του Καπετάν Δίβρα που δεν τον χωρούσε Ήπειρο και Μακεδονία μαζί σε μια απλή σακούλα χωρίς να έχει δίπλα του κανένα από τους γιούς του... χωρίς να υπάρχει στον τάφο του μια αναμνηστική πλάκα..... Οι απόγονοί του απλοί βιοπαλαεστές... Δυσκολεύονται ... να πιστέψουν ότι είχαν τέτοιους προγόνους...!!!!

Για την πολιτεία μας τίποτε.... Η ένδοξη ιστορία μας φαίνεται ότι τους μπουδίζει στο «έργο» τους!!!



2.484 Απήχηση
633 Αλληλεπιδράσεις
14 σχόλια 8 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Οι τρεις εκφάνσεις της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην επέτειο ίδρυσης της.
13.01.2020

Τι είδα, τι άκουσα και τι ένιωσα χθες στην επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;!!!!

Για μια σωστή ανάλυση θα θέσω πρώτα τα σημεία αναφοράς. Ξεκινάμε σε πρώτο επίπεδο με την πατρίδα, τον Ελληνισμό με όλο το βάρος, τη σημασία, το κόστος και τις θυσίες που απαιτεί να ευδοκιμήσει και προκόψει. Μετά και σε μεγάλη απόσταση είναι η πολιτική και οι πολιτικοί και όσοι υπάλληλοι την εξυπηρετούν, αλλά απαλλαγμένοι από κάθε ενοχή (όχι όπως πραγματικά συμβαίνει, όπως και στη χθεσινή εκδήλωση). Ακολουθούν σε τρίτη μοίρα τα άτομα, αμαρτωλά και μη, απλοί και στελέχη! (στα οποία δυστυχώς αφαιρέθηκε πλέον κάθε ρόλος!!!)

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΦΑΝΣΗ Άκουσα να λένε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ (και εννοούν εδώ την ηγεσία, η οποία έχει καταφέρει να ταυτίσει τον εαυτό της με την οργάνωση, αλλά όχι με την Πατρίδα, όπως επιδιώκει. Και εδώ στεγάζεται η ελπίδα σωτηρίας της πατρίδας) αυτή η ΟΜΟΝΟΙΑ λοιπόν κάνει το μνημόσυνο της..... χρόνια τώρα. Σωστή η διαπίστωση.

Και χθες, η ίδια παγερή, αφώτιστη και κουρασμένη αίθουσα. (Οπότε, περίσσευαν οι επισημότητες, η σοβαρότητα και η εθνική αξιοπρέπεια. Δεν ακούστηκε μάλιστα ούτε ο εθνικός ύμνος. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο έντονος μέσα μου οι εικόνες του Καβάφη στους Βάρβαρους και στα Κεριά.) Η ηγεσία ομολόγησε την αζεπέραστη ιδέα ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.! Έδειξε ότι έχει ανάγκη το ένδυμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά αρνείται με πείσμα τους ιδρυτές της και την ιστορική της πορεία. Προσπάθησε να δείξει ότι έχει αρχή, (έστω και διορισμένη) όχι όμως σώμα. Φέτος, αναγκάστηκε να καταργήσει και το έμβλημα της οργάνωσης, εφόσον θεωρήθηκε ειδωλολατρικό (ο ταύρος της αρχαίας Ηπείρου) και δεν μπορεί «να ευλογηθεί»!!!! Η ηγεσία μίλησε και χθες για αγώνες αλλά δεν ανέφερε ούτε μια κερδισμένη μάχη, έστω και μικρή.

Μίλησε για λάθη που διέπραξε, αλλά δεν ανέφερε ούτε μία συγκεκριμένη ευθύνη. Ούτε πρότεινε λύσεις. Αναζήτησε τους ενόχους σε τρίτους. Υπέδειξε την αλβανική πλευρά, όταν είναι γνωστό πως εκείνη τη δουλειά της κάνει. Όμως με τον τρόπο αυτό «η ηγεσία μας» ομολογεί ότι την επιτρέπει και τη βοηθάει να την κάνει καλύτερα!!! Κατήγγειλε και πάλι, «η ηγεσία», ως επικίνδυνους εχθρούς τους ομογενείς πολιτικούς της αντιπάλους, για πράγματα, όμως που και η ίδια η ηγεσία πράττει επίσης. Δείχνει προς διωγμό όλους όσους δεν ταυτίζονται μαζί της, έχουν αντίθετη άποψη, λένε αλήθειες. (!!!)

Για το μέλλον η ηγεσία αρκέστηκε στα γνωστά προπαγανδιστικά και δημαγωγικά «θα» και «πρέπει». (Ανέφερε λόγου χάρη το εκπαιδευτικό όταν η ίδια χρόνια στη σειρά επέμενε με θράσος τη διάλυσή της παιδείας μας προς όφελος άλλων εκπαιδευτικών συμφερόντων. Μίλησε για το περιουσιακό, όταν η ίδια ευθύνεται, τόσο για τους μηχανισμούς υφαρπαγής και αλλοίωσης των περιουσιών, όσο και για την παντελή έλλειψη διεκδίκησης της αποκατάστασης της δικαιοσύνης. Επιβεβαιώνει ότι γενικώς έχει σχετίσει την πολιτική ύπαρξή της με την ταχτική αναζήτησης ευθυνών σε άλλους και πρόκλησης προβλημάτων για να έχει να διαμαρτύρεται.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΦΑΝΣΗ

Άρα, περισσότερο δικαιώνονται εκείνοι που βλέπουν την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως σκουριασμένη ρόδα που μπορεί να χτυπήσει όποιον την εμποδίζει στην τροχιά της.

Και ένιωσα ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δραματικά! Δλδ η εκδήλωση όμοιαζε με λιτανεία για την ανάρσταση του νεκρού! Το δράμα έγκειται στο γεγονός ότι στην ύστερη αυτή κρίσιμη στιγμή για την Πατρίδα, όταν ως δομή, κοινοτισμό και ταυτότητα ελληνισμού στον τόπο μας πιάσαμε πάτο, όταν διαφάνηκε και επιβεβαιώθηκε, έστω

και πολύ αργά, ότι ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της και της Ελλάδας, για τον μελλοντικό προσδιορισμό των ελληνοαλβανικών σχέσεων και για να επιπλήξει από διαφορετικό επίπεδο την κρίση στο Αιγαίο (δλδ αντιστρέφοντας τους όρους του τέλους του 19ου αρχές του 20ου αιώνα) και όταν, τέλος η σωτηρία από τη βαθύτατη κρίση στην οποία διέρχεται ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και η προκοπή του, αποτελούν μια εθνική υποχρέωση, τη στιγμή αυτή λοιπόν, η επίσημη πολιτική ηγεσία στην Αθήνα αποφάσισε να εμπιστευτεί την έξοδο από την κατάσταση αυτή σε εκείνο το βορειοηπειρωτικό πολιτικό κατεστημένο που ευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό για την κατάντια του τόπου μας. (!) Τουλάχιστον έτσι ερμήνευσε τη στήριξη της σύσσωμης πολιτικής ηγεσίας της Αθήνας, προς τον Ελληνισμό της Αλβανίας η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Είχε προηγηθεί παρηγοριά ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική εκπροσώπηση του τόπου μας, αλλά οι υποσχέσεις έγιναν για να ακολουθήσει η απογοήτευση ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές!!)

ΟΙ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΣΥΝΠΕΙΕΣ

Μια τέτοια ερμηνεία, έφερε περισσότερο σε δύσκολη θέση τους Έλληνες ομογενείς οι οποίοι επί 20 χρόνια έχουν γυρίσει την πλάτη στην ηγεσία αυτή. Η στήριξη της από το εθνικό κέντρο θα ερμηνευτεί από τους Έλληνες ότι στηρίζοντας το εθνικό κέντρο ένα κατεστημένο που οδήγησε τον Ελληνισμό σε αφανισμό, ταυτίζεται με την ίδια πορεία! Που σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια επιβολής από το εθνικό κέντρο αντίθετης βούλησης με την πικρή εθνική εμπειρία των Ελλήνων θα προκαλέσει ισχυρότερους τριγμούς μεταξύ τους. Παρά τις συνέπειες και το κόστος και σε προσωπικό επίπεδο, (κατά τις απειλές της ηγεσίας) θα συνεχιστούν η διάσπαση και οι έριδες και θα τονωθεί το αίσθημα των Ελλήνων (το οποίο είναι αισθητό) απόστασης από την Ελλάδα, δλδ μεγαλύτερη εγγύτητα με την αλβανική πλευρά (Έτσι και αλλιώς, λόγω έλλειψης εθνικής πολιτικής προστασίας από ομογενειακούς πολιτικούς φορείς και από το εθνικό κέντρο, η πλειοψηφία των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών που διαμένουν στις εστίες τους, είναι, άμεσα ή έμμεσα, εξαρτημένοι από το αλβανικό κράτος !!)

Ήταν ξεκάθαρο ότι τα μηνύματα της σύσσωμης πολιτικής ηγεσίας της Αθήνας, ανεξάρτητα από το γεγονός που είχαν την ΟΜΟΝΟΙΑ ως διαμεσολαβητή, είχαν βασικό προορισμό το σύνολο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Απαιτούσαν από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να ηγηθεί της προσπάθειας και διαδικασίας ενότητας, μέσω συμμετοχής όλων των παραγόντων, του εθνικού διαλόγου και σεβασμού της αντίθετης άποψης. Τα μηνύματα αυτά όμως αξιοποιήθηκαν από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για ενίσχυση της αλαζονείας της, στη λογική ότι με τη στήριξη της Αθήνας αυτή η ηγεσία θα αποτελέσει τον οδοστρωτήρα υποδούλωσης κάθε αντιπάλου. (Διαπιστώθηκε, έστω και ως δίλημμα και στην αμηχανία του Ντούλε να αρθρώσει «τα μηνυμάτά του»)

Στις ομιλίες τους, οι «ηγέτες» Κάγιος και Ντούλες, διαφορετικά από κάθε προηγούμενη επέτειο, δεν αναφέρθηκαν καν στην ενότητα ως προϋπόθεση για την επίτευξη εθνικών στόχων (και όπως πάντα ούτε εθνικούς στόχους όρισαν, όπως οι ιδρυτές του 1991).

Φάνηκε αυτό και στην υπερκατανάλωση ενεργειών για να γεμίσουν την αίθουσα της επετείου για να φανεί ότι η ηγεσία αυτή χαίρει της υποστήριξης των Ελλήνων. Και η μικρή αίθουσα γέμισε με απρόσωπη μάζα κυρίως προϊόν πελατειακών σχέσεων. (Έτσι αυτή η ηγεσία από τις εθνικές αρχές συσπείρωσης των Ελλήνων, κατέληξε στα γνωστά πελατειακά σχήματα που φέρουν διάσπαση και αφελληνισμό) Γέμισε ακόμα και με αλβανόφωνους (!!!) (Πέρυσι για να βγάλει η ΟΜΟΝΟΙΑ προς τα έξω το ίματζ ότι είναι ζωντανή, ανακοίνωσε την ίδρυση της οργάνωσης της νεολαίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με έφηβους, παιδιά του στενού κύκλου της ηγεσίας! Δλδ ως κληρονομημένη συνέχεια)

Ωστόσο όμως η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν ενοχλήθηκε που κανείς από τους ιδρυτές δεν παρέστη στην αίθουσα. Κανείς από τους πρώην προέδρους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κανείς από τους πρώην βουλευτές της, μετρημένα στα δάχτυλα τα πρώην στελέχη της. (Η ΟΜΟΝΟΙΑ αριθμεί περισσότερα πρώην στελέχη απ' οπαδούς σήμερα). Θέλω να πιστεύω ότι κατά βάθος δεν τους θέλει. Ενοχλείται διότι η πλειοψηφία τους σηκώνει κεφάλι, ή είναι ικανότερη.

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ. ΤΡΙΤΗ ΕΚΦΑΝΣΗ

Όπως στην ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Να προηγούνταν με την πρωτοβουλία ομογενειακών παραγόντων ή και ελληνικών, ζυμώσεις, με συναντήσεις, στρογγυλές τράπεζες, ανοίγματα, με στόχους, δεσμεύσεις, αξιοκρατικές λύσεις με παραιτήσεις. Είμαι βέβαιος ότι η παραίτηση Ντούλε στις συνθήκες αυτές θα ήταν η λύτρωση για τον τόπο μας, θα άνοιγε εύκολα η διαδικασία ενότητας, αποκατάστασης της εσωτερικής δημοκρατίας, προσδιορισμού υψηλών εθνικών στόχων και πραγματοποίησής τους! Αλήθεια πώς γίνεται ώστε μετά από 20 χρόνια αποτυχίες και ολέθριου για τον Ελληνισμό στην Αλβανία, μετά από καταστρατήγηση κάθε δημοκρατικής αρχής, του καταστατικού και του προγράμματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μετά από μεθοδεύσεις, διώξεις ομογενών, ευθύνες για διάσπαση, αντικατάσταση της εθνικής αποστολής με πελατειακές σχέσεις, μετά από την ολοκληρωτική εγκατάλειψη από τους ομογενείς, ο Ντούλες να μη παραιτείται;!!! Υπάρχουν παράγοντες που τον στηρίζουν, ανεξάρτητα που συμφωνούν με τα παραπάνω. Απλώς επικαλούνται την ευχέρεια λόγου... Και μόλις τους λες ότι και οι δικτάτορες, μικροί και μεγάλοι διακρίνονταν για την δημαγωγική ευφράδεια... τότε μαζεύουν τις πλάτες, αλλά και πάλι τον στηρίζουν, ή παίρνουν εντολή να τον στηρίζουν!!!

Τίποτε από τα παραπάνω δεν έγινε. Ή πιο σωστά, η ανάρσταση έγινε αλλά υπό την μορφή φαντάσματος!!! Ο Βιετναμέζος ηγέτης Χο Τσι Μιν έλεγε ότι ένα πτώμα όταν δεν κηδεύεται πιστεύει στην ανάρσταση! Προηγήθηκε (ως αντίδοτο κατά θανάτου) εκστρατεία εξουδετέρωσης των αντιπάλων με μια και μόνο κατηγορία, ότι είναι πράχτορες και συνεργάτες των Αλβανών. (!!!) Για την κατηγορία αυτή οι θεσμοί δέκτες που λαμβάνουν την απόφαση «αποκεφαλισμού» του κάθε «κατηγορούμενο» δε ζητούν αποδείξεις. Αρκεί ο λόγος της ηγεσίας! Και στην εκστρατεία έπεται η συνέχεια, ως ψυχροπόλεμος, ή ως κυνήγι μαγισσών. Μέχρι να επιβεβαιωθεί η προφητεία του ιδεολόγου της ηγεσίας Ντούλε, ότι «και τρεις να πομείνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε «τον ιερό αγώνα μας»», ανεξαρτήτως που στην τωρινή φάση συμβαίνει όπως στην παροιμία «Ο κλέφτης φωνάζει πιάστε τον κλέφτη!» και για τον τόπο μας το μέλλον ταυτίζεται με το παρελθόν!!! ΤΕΛΟΣ



667 Απήχηση
243 Αλληλεπιδράσεις
8 σχόλια

Παναγιώτης Μπάρκας

Ποιο πραγματικό σκάνδαλο με εθνικές συνέπειες πάμε να καλύψουμε πάλι στη Χιμάρα;!!

07.01.2020

Τι γίνεται πάλι στη Χιμάρα και ποιους συμφέρει ένα «εκκλησιαστικό σκάνδαλο»;!! Τα γεγονότα και η εμπειρία δείχνουν ότι κάποιιοι(!!!) θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή και να καλύψουν ένα άλλο τρομαχτικό εθνικό πραγματικό σκάνδαλο;!

Γνωστά κέντρα, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, προσπαθούν να προωθήσουν στην ελληνική κοινή γνώμη ένα βίντεο του ιερέα των Δρυμάδων, ζητώντας με απληστία τη χειραγώγηση του κοινού (με το αναίσθητο αυτό θέμα) και την πρόκληση μιας νέα αντιπαράθεσης σε όλα τα επίπεδα, με την Ελλάδα, μάλιστα και ευρύτερα γεωστρατηγικά! (Και εδώ ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα) (!).

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!

Στο βίντεο ο ιερέας καταγγέλλει κάποιους άγνωστους, οι οποίοι, κατ' εκείνον, χθες, την ημέρα των Θεοφανίων, πήγαν να αντικαταστήσουν τη σκεπή της εκκλησίας του Ι. Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στους Δρυμάδες. Δεν κατηγορεί συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί. Δε λέει ότι πήγαν να καταστρέψουν την σκεπή (απεναντίας, αναφέρει δύο φορές στο βίντεο ότι πήγαν να την αντικαταστήσουν και θα πούμε στη συνέχεια το γιατί). Ούτε καταγγέλλει το γεγονός ότι πήγαν να εργαστούν στην εκκλησία μας τη μεγάλη αυτή γιορτή που αποτελεί έτσι κι αλλιώς αμαρτία. Συνεπώς, αν αφαιρέσουμε τα καταγγελτικά λόγια (χωρίς επιχειρήματα) του ιερέα, στην ουσία δεν υπάρχει καν είδηση. Το γεγονός (ως δριμύ καταγγελία κατά ενεργειών σε βάρος της εκκλησίας μας) φθίνει περισσότερο όταν και μετά από 24 ώρες δεν υπάρχει κάποια διαμαρτυρία, ούτε από την επίσημη εκκλησία, ούτε από την ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΑ (ειδικά από την ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας), που φέρονται ως οι πολιτικοί προστάτες και των θρησκευτικών μας δικαιωμάτων (!!!). Φθίνει επίσης και λόγω της προσπάθειας από τους χειραγωγούς για ανάμιξη «στην υπόθεση» του Δήμου Χιμάρας, (πολιτικού αντίπαλου τους) όταν είναι γνωστό ότι ούτε το σχέδιο ανάπλασης, ούτε ο Ναός ανήκουν στην αρμοδιότητά του

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(διαψεύδουν τον Ιερέα και εκείνους που κρύβονται πίσω απ' αυτόν)

Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, η Αρχιεπισκοπή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει και ο Ι.Ν του Α. Σπυρίδωνα, έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε ο συγκεκριμένος Ναός, παρά τις πρόσφατες παρεμβάσεις και στη σκεπή, να συμπεριληφθεί στα τουριστικά σχέδια αναπαλαίωσης των χτιρίων στους Δρυμάδες και το Βουνό (δημοσίων και ιδιωτικών). Πρόκειται για πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η αλβανική κυβέρνηση (μέσω του Αλβανικού Ιδρύματος Ανάπτυξης) και η Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Με το πρόγραμμα αυτό άμεσα και έμμεσα (και στο συγκεκριμένο κομμάτι όπως και αλλού) έχουν συμφωνήσει και εκπρόσωποι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Χιμάρα. Πηγές που δεν θέλουν να αναφερθούν δημοσίως, λένε ότι η αντίδραση προήλθε από παράγοντες στη Μητρόπολη Αργυροκάστρου, με το επιχείρημα ότι στην αναπαλαίωση του Ναού, θα πρέπει να παραστεί και αρχιτεκτονική επίβλεψη από μέρος της εκκλησίας, αίτημα το οποίο φαίνεται ότι ικανοποιήθηκε άμεσα από την υπεύθυνη εταιρία, που εφαρμόζει το πρόγραμμα αναπαλαίωσης.

ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πρώτη. Η Ι.Μ. Αργυροκάστρου δεν έχει ζητήσει την επίβλεψη αναστηλωτικών εργασιών σε βαρυσήμαντα ορθόδοξα μνημεία που επίσης είχε αναλάβει το Υπουργείο

Πολιτισμού της χώρας! (Τελευταία, όντως ζήτησε την επίβλεψη σε τρία τέτοια μνημεία που ανέλαβαν να αναστηλώσουν στην Ι.Μ. Αργυροκάστρου Ιταλικά πανεπιστήμια!!!!) Δεύτερη. Ο ίδιος ο ιερέας, το 2015 είχε συμφωνήσει με τα σχέδια κατεδάφισης του ναού του Α. Θανασίου στους Δρυμάδες με στόχο την ανέγερση ενός θρησκευτικού-πολιτιστικού κέντρου της Ουνίας, προς τιμή ενός μισιονάρου, ο οποίος κατά τους Αλβανούς, κατά τον 17ο αι., συνέβαλε για τον Αλβανισμό στη Χιμάρα. Στη συνέχεια, μετά από υποδείξεις των ίδιων παραγόντων και θεσμών, ο ιερέας αντιτάχτηκε στα σχέδια αυτά. (Όπως είναι γνωστό το θέμα τότε, παρά την αμβλυμένη αντίδραση της ορθόδοξης εκκλησίας, έλαβε διεθνείς αντιδράσεις, αναγκάζοντας τον Ράμα να αναδιπλωθεί και να παραδώσει το 2018-19, έναν ορθόδοξο ναό –του Α. Αθανασίου– στην Ορθόδοξη Εκκλησία)

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ «ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ»;

Νομίζω ότι απορρίπτεται το μεγάλοπνοο σενάριο που αναφέρει ότι ο Ράμα επιδιώκει με το συγκεκριμένο γεγονός μια νέα αντιπαράθεση με την Ελλάδα για να αποσύρει εκ' νέου την προσοχή από τη δυσμενή εσωτερική κατάσταση σε κρίση. Το ίδιο και το σενάριο που λέει ότι πρόκειται για αντιδράσεις κατά της κατασκευαστικής εταιρίας που αφορμίζονται από προσωπικά κίνητρα. (Όλες οι πληροφορίες και ενδείξεις αναφέρουν ότι «ο σκληρός πατριωτικός πυρήνας του Ελληνισμού» στη Χιμάρα, λαδώθηκε χοντρά για να δείξει κατανόηση στο έργο της εταιρίας, κυρίως κατά την εφαρμογή «του διορθωμένου» σχεδίου ανάπλασης της Παλιάς Χιμάρας, όταν, όπως είναι γνωστό, για την εφαρμογή σχεδόν του ίδιου σχεδίου του Δήμου, ξεσήκωσε στο πόδι τον πανταχού Ελληνισμό!!)

Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει σε εξέλιξη κάτι πολύ σοβαρό και η σιωπή των εθνικών εκπροσώπων μας είναι και πάλι ενοχοποιητική σε εθνικό επίπεδο!

Είπαμε ότι το σχέδιο ανάπλασης στους Δρυμάδες και Βουνό περιλαμβάνει στην πλειοψηφία ιδιωτικές κατοικίες, πολλές από τις οποίες είναι εγκαταλελειμμένες. Ταυτόχρονα, η εταιρία για να αποκτήσει δικαίωμα επέμβασης (αναπαλαίωσης) των ιδιωτικών χτιρίων, θα πρέπει τα χτίρια αυτά να έχουν επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας από το κτηματολόγιο. Δυστυχώς, δεν έχουν!!!! Συνεπώς, αποχτούν έτσι ρόλο τα γνωστά κυκλώματα που εμφανίστηκαν από την εποχή της δημαρχίας Μπολάνου. Τα κυκλώματα αυτά εντοπίζουν τους ιδιοκτήτες, όπου και αν είναι, τους υπόσχονται εγγραφή στο κτηματολόγιο, τέλεια δωρεάν αναπαλαίωση και αισθητή αύξηση της αντικειμενικής τιμής τους. Αλλά με έναν όρο... Τα κυκλώματα να αποκτήσουν το δικαίωμα αγοράς των αναπαλαιωμένων κτιρίων στην καλή αυτή τιμή... με σκοπό την πώληση σε τρίτους... με πολλά λεφτά.... !!! δλδ αλλαγή χεριών... με εξαγορά... από Έλληνες ιδιοκτήτες σε ... αλλοεθνείς.....!!!

Εντούτοις, στο σχέδιο αυτό αναπαλαίωσης των Δρυμάδων και Βουνού ρίχνουν αρκετά εγκωμιαστικό φως αλβανικά ΜΜΕ ανεξαρτήτως απόχρωσης!!! Προκύπτει όμως ότι οι πρώτοι αγοραστές αναπαλαιωμένων σπιτιών στους Δρυμάδες να είναι γνωστά ονόματα της αλβανικής δημοσιογραφίας... !!! Τυχαίο;!!

Η επιχείρηση πάντως, μοιάζει «πολύ κερδοφόρα» κυρίως για τους Δρυμαδιώτες και τους Έλληνες της περιοχής. Φαίνεται στο γεγονός ότι εκείνοι όχι μόνο δεν αντιστέκονται στον πειρασμό, αλλά τρέχουν από μόνοι τους να εντοπίσουν τους μεσάζοντες αυτούς για να γίνουν πλούσιοι!! (σε λεφτά και φτωχοί εθνικά)

Το ίδιο αυτό σενάριο συνεχίζεται, επίσης από παλιά και στο θέμα γαιών. Οι πολιτικοί ηγέτες μας το γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό αυτό (κάποιοι είναι και αυτουργοί), αλλά η σιωπή τους είναι πλέον αποκαλυπτική.

(Περισσότερο θα φανεί στην αποτυχία των ελληνικών δικηγορικών γραφείων που ανέλαβαν το περιουσιακό στη Χιμάρα, εφόσον η διαλεύκανση της υπόθεσης θα οδηγήσει στον πραγματικό ρόλο των δικών μας. Γι' αυτό και τόσο επίμονα «οι δικοί»

μας αρνούσαν την ελληνική παρουσία στην παρακολούθηση και διεκδίκηση της υπόθεσης!)

Το ζουλούμι όμως, δυστυχώς για τους εμπλεκόμενους, έχει μεγαλώσει τόσο που πλέον μυρίζει. Συνεπώς, θα πρέπει να τραβήξουμε την προσοχή απ'την εξέλιξη αυτή αφελληνισμού της Χιμάρας με ένα επίσης «εθνικό» σκάνδαλο με ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως το θρησκευτικό, χωρίς καν όμως να υφίσταται κάτι τέτοιο!!!

Φαίνεται όμως ότι απέτυχαν !!!

Ούτε την εκκλησία μπορούν να παρασύρουν σε τέτοιου είδους φθηνά σκάνδαλα, ούτε οι ίδιοι μπορεί να σηκώσουν τέτοια βάρη. Έχουν ξεφτιλιστεί γι' αυτό και τελευταία ασχολούνται με την πολιτιστική αναζωογόνηση της Χιμάρας!! ΤΕΛΟΣ



1.626 Απήχηση
288 Αλληλεπιδράσεις
1 σχόλιο
9 κοινοποιήσεις

Παναγιώτης Μπάρκας

Μήπως επιβεβαιώνουμε ότι επιτρέπουμε την δίωξη και εξαφάνιση μας για να έχουμε να κατηγορούμε ότι μας διώκουν για να μπορούν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους οι πολιτικοί μας και εμείς τον αφανισμό μας;!!!

30.12.2019

Με τη δική τους επίμονη άρνηση να γιορτάσουν στις πατρογονικές τους εστίες τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι ξεριζωμένοι Έλληνες από το Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου ενισχύουν τη νότια απαισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας . (Την ίδια στιγμή οι μαθητές των σχολείων, οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο τόπο μας και άλλοι εναπομείναντες Έλληνες έχουν άλλη άποψη!!)

Κατά βάθος και ιδεολογικά περνάει ένα ανεπίτρεπτο μήνυμα που δικαιώνει τον ανείπωτο στόχο των τεχνητών δυσκολιών που βιώνει ο τόπος μας. Διακοπή ρεύματος, ανασφάλεια, έλλειψη συγκοινωνιών, κέντρων διασκέδασης.... (!!!) Δύσκολο να διανοηθεί κανείς το σκεπτικό ότι, επειδή οι καταστάσεις είναι δύσκολες, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τις ανέσεις μας για να δώσουμε γιορτινό πνεύμα στο μουντό σκηνικό του τόπου μας!!!. (Οπότε, μαζεύουμε και τους εναπομείναντες δικούς μας στη Βόρειο Ήπειρο και τους φέρνουμε στο νέο μας χωριό με φώτα, στην Ελλάδα!!)

Την ίδια λογική, όμως διαπιστώσαμε και σε άλλα γεγονότα πολιτικού περιεχομένου. «Οι Βορειοηπειρώτες» αρνούνται να έρθουν στον τόπο τους και σε σχετικά με την εθνική ταυτότητα γεγονότα (όπως στο μνημόσυνο Κατσίφα), επειδή φοβούνται ότι θα τους σταματήσουν ή εμποδίσουν στα σύνορα...!!! Ε, και;;; Διότι μια λίστα με δήθεν ανεπιθύμητους που δεν ανακοινώνεται, φοβίζει τους πάντες ;;;;!!! Και δεύτερο και αν σε προσαγάγουν και κάποιες ώρες, τι έγινε ;;;;!!!, όταν προέκυψε ότι από τις μερικές δεκάδες που προσήγαγαν ούτε κράτησαν, ούτε τιμώρησαν κάποιον; ;;;;!!! Μήπως στην απόφαση να παρευρεθείς σε ένα τέτοιο γεγονός, (αύριο μπορεί να απαγορευτεί και η συμμετοχή για την υπενθύμιση του Θ. Λώλη, του Λαζάκη, του Λαμποβιτιάδη, του Σαχίνη, του Παρά, του.....!!!) αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος της χώρας...; ;;;;!!! ή μήπως δείγμα του αδικαιολόγητου φόβου μας, ή της αδυναμίας να επιβεβαιώσουμε και διεκδικήσουμε εκείνο που με το Σύνταγμα, τα ιστορικά κληρονομία και με τους διεθνείς νόμους μας ανήκουν; ;;;;!!!

Ή μήπως επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε μια εθνική κοινότητα που επιτρέπουμε την δίωξη και εξαφάνισή μας ως επιχείρημα (επειδή αδιαφορούμε να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε εκείνο που με το γράμμα του νόμου και της ιστορίας μας ανήκει), για να έχουμε να κατηγορούμε (ειδικά όταν δεν μπορούμε να κτίσουμε κάτι), ότι μας διώκουν για να μπορούν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους οι πολιτικοί μας και εμείς τον αφανισμό μας; ;;;;!!!

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΕΡΑ....

Προχθές η Βουλή στο Μαυροβούνιο ψήφισε νόμο που κατοχυρώνει στις εκεί εθνικές μειονότητες το δικαίωμα χρήσης των εθνικών συμβόλων και της γλώσσας, του εορτασμού των εθνικών επετείων και σε διοικητικές μονάδες που τα μέλη αυτών των μειονοτήτων αποτελούν το 5 τοις εκατό του εκεί πληθυσμού!!!

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στην Αλβανία συνεχάρη τις αρχές του Μαυροβουνίου για το συγκεκριμένο νόμο και μαζί μ' αυτές τα αλβανικά κόμματα στο Μαυροβούνιο. Μάλιστα, δε δίστασαν να δηλώσουν ότι ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί τη βάση για την οροθέτηση του Μαυροβουνίου ως μια πολυεθνική χώρα!!!!

Πριν περίπου από δύο χρόνια, (13.10.2017) η αλβανική Βουλή ψήφισε τον νόμο αρ.96/2017 «Για την προάσπιση των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας».

Πρώτο. Ο συγκεκριμένος νόμος των Τυράνων αποτελεί γενικώς μια διαστρεβλωμένη αντιγραφή της Σύμβασης Πλαίσιο Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (1999). Αφαιρεί από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα ορισμούς ιστορικού, εθνικού, πολιτικού και γεωγραφικού περιεχομένου που τη διακρίνουν, αναδεικνύοντας ισότιμη με άλλες γλωσσοπολιτιστικές μειονότητες στη χώρα (άρα την υποβαθμίζει).

Αν και αναφέρεται σε δικαίωμα εθνικού αυτοπροσδιορισμού, το δικαίωμα αυτό περιπλέκεται σε νομικές ρυθμίσεις και θεσμικές αποφάσεις που στραγγαλίζουν πραχτικά την υποτιθέμενη νομική ρύθμιση.

Οι μειονότητες δεν χαίρουν καμιά αυτενέργεια σε ό τι αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Για τα πάντα αποφασίζει ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, το κράτος. Και τα πάντα διατυπώνονται σε μια τρομαχτική γραφειοκρατία και εμπόδια, που πραχτικά κάνει αδύνατη την εφαρμογή και της πιο απλής ρύθμισης. Σε αντίθεση με το νόμο του Μαυροβουνίου, σε κανένα σημείο του αλβανικού νόμου δεν αναφέρονται συγκεκριμένα εθνικά δικαιώματα, χρήση εθνικών συμβόλων, εορτασμού εθνικών εορτών κλπ.

Επίσης, ενώ στο νόμο του Μαυροβουνίου, τα παραπάνω εθνικά δικαιώματα δικαιούνται και μέλη μιας εθνικής μειονότητας που αποτελούν το 5 τοις εκατό μιας διοικητικής μονάδας, στον αλβανικό νόμο, μόνο για το δικαίωμα χρήσης και εκμάθησης της μητρική γλώσσας, απαιτείται ώστε τα μέλη μιας εθνικής μειονότητας να αποτελούν πάνω από το 20 τοις εκατό της διοικητικής μονάδας κλπ.

Δεύτερο. Όπως αναφέρουν οι δηλώσεις των αλβανικών πολιτικών θεσμών, στην επίτευξη αυτής της ιστορικής επιτυχίας έχουν το μερίδιό τους και τα αλβανικά κόμματα στο Μαυροβούνιο...

Στη δική μας περίπτωση. Δεν υπήρξε ουδεμία σύμπραξη των πολιτικών παραγόντων και λοιπών θεσμών που δρουν στο χώρο της Ε. Ε. Μ. και την εκπροσωπούν πολιτικά!!! Ενώ η διαδικασία για την ψήφιση του νόμου αυτού είχε ξεκινήσει από το 2015 ως προαπαιτούμενο της Ε. Ένωσης για να πετύχει η Αλβανία ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ε.Ε, οι πολιτικοί μας παράγοντες δεν ούτε συνεργάστηκαν και ούτε συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή. Έδειχναν ότι βασική μεριμνά τους ήταν να κάνουν τα λάθη τα Τύρανα και η κυβέρνηση, με την οποία ο επίσημος φορέας ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ ήταν στην αντιπολίτευση, ώστε να αποχτήσουν αυτοί το δικαίωμα να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για παραβίαση και με τον νόμο των εθνικών μας δικαιωμάτων. Δλδ δεν μας νοιάζει η σωστή κατοχύρωση και επίλυση, αλλά το να έχουμε να φωνάζουμε!!

Η ΟΜΟΝΟΙΑ, μετά από ολόπλευρές πιέσεις αναγκάστηκε να μετάσχει κατά το τέλος της διαδικασίας (στην ουσία πρόκειται για ντροπιαστική παρουσία, όταν και οι Ρόμα ακόμα ήξερα πολύ καλά τι ζητούσαν). Δεν έλαβε υπόψη της καμιά από τις γραπτές προτάσεις που έγιναν από άλλους (και δεν μιλάω εδώ για τις προσωπικές μου γραπτές προτάσεις για κάθε άρθρο του νόμου) Παρουσίασε ληξιπρόθεσμα τις προτάσεις της και ευτυχώς που δεν είχε χρόνο να ληφθούν υπόψη διότι αντιμετώπιζαν μια εθνική μειονότητα ως διαχείριση μιας ΜΚΟ και το χειρότερο, πρόβλεπαν την αντικατάσταση θεσμών των μειονοτήτων (κυρίως σε ό τι αφορά την εκπαίδευση) από θεσμούς της πλειοψηφίας αρκεί να γνώριζαν καλά τη γλώσσα της μειονότητας)

Οι ίδιες θέσεις των πολιτικών εκπροσώπων μας φάνηκε και στο θέμα της κατοχύρωσης των εφαρμοστικών νόμων. Η αλβανική κυβέρνηση δέχτηκε ότι ο σχετικός νόμος είχε

σοβαρά προβλήματα τα οποία θα λύνονταν με τους εφαρμοστικούς νόμους οι οποίοι θα καταρτίζονταν και ψηφίζονταν σε έξι μήνες, δηλ τέλη Απριλίου 2018.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ παρά τις δεσμεύσεις σε επίσημους ελληνικούς φορείς για ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αυτή, απείχε. Μάλιστα, ξανά δεν υιοθέτησε γραπτές προτάσεις που έγιναν για συγκεκριμένα άρθρα του νόμου, όπως το εκπαιδευτικό.

Τώρα, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου και η πολιτική μας ηγεσία αρκείται μόνο στα «παράπονα» ότι δεν ψηφίστηκαν οι εφαρμοστικοί νόμοι!!!! και ότι το γεγονός θα περιορίσει το δικαίωμα εθνικού αυτοπροσδιορισμού στην επικείμενη απογραφή πληθυσμού του 2020 ... που σημαίνει νέα αποχή από την ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ, νέα διάσπαση και ... ένα νέο μειωμένο και απογοητευτικό δημογραφικό νούμερο των Ελλήνων στην Αλβανία.

Με εντυπωσίασε όμως και κάτι πολύ σημαντικό. Στις γραπτές μου προτάσεις για το συγκεκριμένο αλβανικό σχέδιο νόμου, πρόβλεπα ρυθμίσεις για τη χρήση των εθνικών συμβόλων και εορτασμού εθνικών γιορτών. Εκπρόσωποι του εθνικού κέντρου μου ζήτησαν να παραιτηθώ από τέτοιες αξιώσεις για να μην δημιουργηθούν αντίβαρα... Κατάλαβα τι εννοούσαν ενώ δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση, αλλά ενώ εγώ δεν παραιτήθηκα, η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ δεν συμμερίστηκε την πρότασή μου....!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!!



692 Απήχηση
70 Αλληλεπιδράσεις
2 σχόλια
3 κοινοποιήσεις

ΤΕΛΟΣ