

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Fb. 2018

- Η Αθήνα και τα Τίρανα κατανοούν την αναγκαιότητα των καλλών σχέσεων.
Θα είναι όμως ανέφικτο σε περίπτωση που η Αθήνα θα επιτρέψει στα Τίρανα να πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι και οι δυο μαζί θα κλείσουν την πόρτα στην εθνική ελληνική μειονότητα
03.01.2018, σελ.6.
- Οι ηγέτες, πολιτικοί και άρχοντες του τόπου μας, καρδάσιδες άλλων συμφερόντων
07.01.2018, σελ.9.
- Η μοναξιά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
09.01.2018, σελ.11.
- Αποκαλυπτικός ο Αλβανός ΥΠΕΞ Ντιμίρ Μπουσάτι για τις συνομιλίες με τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών σε συνέντευξη του σε αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση της Κορυτσάς.
10.01.2018, σελ.13.
- Ποιος και γιατί θέλει την υποβάθμιση της Φοινίκης !
12.01.2018, σελ.15.
- Η νομιμοποίηση της αλβανικής στα Σκόπια και οι μουντζουρωμένες πινακίδες στην ελληνική μητρική μας γλώσσα στο τόπο μας!!!
12.01.2018, σελ.17.
- Γιατί τόση απραξία και εσωστρέφεια στο θέμα του Κώσταρι.
15.01.2018, , σελ.18.
- Το παρόν του εθνικού μας βίου- μια κακογραμμένη κωμωδία.
19.01.2018, σελ.20.
- Η πραγματική θέση της Ε.Ε.Μ στην τωρινή ελληνοαλβανική ατζέντα.
25.01.2018, σελ.22.
- Γιατί δε θα παρευρεθώ στην επετειακή εκδήλωση ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ την Κυριακή!
27.01.2018, σελ.24.
- Ο Σόρος δίπλα στους Αιγυπτίους και Ρόμα, οι δικοί μας σοροσιανοί εργάζονται για την εξουθένωση της ε.ε. μειονότητας
27.01.2018, σελ. 26.
- Πάγος, αμνησία, αμηχανία, απραξία, κενό ιδεών και στόχων.... κερδοσκοπικά, αυτά αφήσαν πίσω οι σημερινές επετειακές εκδηλώσεις ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
28.01.2018, σελ.28.
- Ενότητα για την επαναφορά του Ντούλε!
29.01.2018, σελ.31.
- Αυτή η σκάση έχει μόνο ένα όνομα:- εθνική μειοδοσία.
31.01.2018, σελ.33.
- Και στις νέες διαπραγματεύσεις με τα Τίρανα, η Αθήνα ενώ ξεκινάει από θεάσεις ανωτερότητας, στην ουσία δεν υπερβαίνει τα συμπλέγματα κατωτερότητας των Τιράνων.
03.02.2018, σελ.35.
- Ευτυχώς, τα σταυροδρόμια που δε βγάζουν πουθενά, ακολουθούν, μόνοι τους, οι "ηγέτες!"

12.02.2018, σελ.38
Υποβαθμισμένος ο ρόλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και σύνταξη των εφαρμοστικών διατάξεων για το νόμο των μειονοτήτων!

16.02.2018, σελ.40.
Τα καρναβάλια σήμερα....(Αφιερωμένο στους ολίγους, που απόμειναν χωρίς να έχουν ανάγκη τη μάσκα)

18.02.2018, σελ.41.
Τα Τίρανα συνδέουν τώρα την ΑΟΖ και με τα χερσαία σύνορα με τη Ελλάδα

20.02.2018, σελ.42.
Τι έγινε και ο Μέτα θωρακίζει τα συμφέροντα της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για την ΑΟΖ

21.02.2018, σελ.43.
Η ανασφάλεια του τόπου μας και εμείς...!

24.02.2018, σελ.44.
Ο Πρωθυπουργός Ράμα, από τις Βρυξέλες στον Ερντογκάν.

22.03.2018, σελ.46.
Στην πιο κρίσιμη ιστορική στιγμή, την ενότητα των Βορειοηπειρωτών δεν βοηθάει ούτε η επέτειος της εθνικής γιορτής!!

23.03.2018, σελ. 47.
Τι σημαίνει η απομάκρυνση από το Αργυρόκαστρο του περιφερειακού κρατικού αρχείου και γιατί δεν αντιδράει η ΟΜΟΝΟΙΑ;!!

24.03.2018, σελ.48.
Γύρω μας συμβαίνουν πολλά πράγματα ιστορικής σημασίας ... εμείς κόβουμε πίτες

26.03.2018, σελ.49.
Δύο βιβλία για σκληρούς ιδεολογικούς αντιπάλους, αλλά εθνικοί ήρωες!

31.03.2018, σελ.50.
Πραξικόπημα χθες στην ΟΜΟΝΟΙΑ

01.04.2018, σελ.51.
Μας πήρε ο πόνος να ακούσουμε ελληνικό ραδιόφωνο.
(Χειρότερα από την εποχή του Χότζα)

04.04.2018, σελ.53.
Το μήνυμα της Ανάστασης και του Πάσχα

08.04.2018, σελ.54.
Η θεϊκή ελπίδα της Ανάστασης, δείχνει το δρόμο εξόδου από παθητική στάση

09.04.2018, σελ.55.
Ένας σύλλογος στα χνάρια του Ηπειρωτισμού

10.04.2018, σελ.56.
Διαπράττεται εθνικό έγκλημα ! Καθημερινά πουλούμε από ένα κομμάτι πατρίδας για να ζήσουν καλά στην Αθήνα !!! Καθημερινά γινόμαστε πιο φτωχού εθνικά... και αυτό το θεωρούμε κατόρθωμα!

13.04.2018, σελ.58
Διαπράττεται εθνικό έγκλημα! Ο ναός της Παναγιάς της Επισκοπής βιώνει πραχτικά και καθημερινά την κατάρρευση.

14.04.2018, σελ.59.
Η περίπτωση του Κώσταρι δεν είναι μοναδική. Ακολουθούν Βραχογοραντζή και Ραντάτι. Διαπράττεται εθνικό έγκλημα!

16.04.2018, σελ.61
Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στους φούρνους και η 12η υποστολή της από τα γραφεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα.

17.04.2018, σελ.62.
Η παραίτηση του προσέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανοίγει το δρόμο στην επικυριαρχία του μαύρου.

23.04.2018, σελ.64.
Ο διαχρονικός ύπουλος και επικίνδυνος γενιτσαρισμός μας.

24.04.2018, σελ.66.
Σε τελική ευθεία η γεωγραφική αλλοίωση του χώρου της εθνικής ελληνικής μειονότητας ή "του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού"!!!!

03.05.2018, σελ.67.
Νέο πραξικόπημα στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Η αλβανική επίσημη γλώσσα της οργάνωσης των Ελλήνων !!

13.05.2018, σελ.70.
Το "ΛΟΜΠΙ" Βορειοηπειρωτών της Κύπρου

16.05.2018, σελ.72.
Η επίσκεψη Ράμα στη Γράψη και η κατάντιά μας.

27.05.2018, σελ.73.
Τι σημαίνουν οι φωτογραφίες με την πλάτη των εκλεκτόρων στη συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ των Α. Σαράντα;!! Γιατί προσέφυγαν οι οργανωτές της στον όρο "συν Έλληνες" του Μακρυγιάννη;!!

30.05.2018, σελ.74.
Που οφείλεται η ελληνική οικονομική απόσυρση από την Αλβανία!;

02.06.2018, σελ.76.
Όλα έτοιμα για την "δημοκρατική" φάρσα της Κυριακής στο παζάρι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

07.06.2018, σελ.78.
Μετά την Ντουλεποίηση του ΚΕΑΔ έγινε και η κεαδοποίηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – φασιστοσυμμορία

09.06.2018, σελ.80.
Η μετά Ντούλε ημέρα...

18.06.2018, σελ.82.
Τι αποδεικνύει η συμφωνία της Ελλάδας με τα Σκόπια;!

18.06.2018, σελ.84.
Και έναν ακόμα άθλο εθνικής κατήφειας

18.06.2018, σελ.86
Θρήνος και... διλλήματα

27.07.2018, σελ.87.
Ποιον εξυπηρετεί ο αλβανικός ανθελληνισμός και μεγαλοϊδεατισμός που καλλιεργείται στην Αλβανία ;!

23.08. 2018, σελ.88.
Αλλαγή (ρύθμιση) συνόρων και η κωφάλαλη σιωπή μας

29.08.2018, σελ.90.
Ο ελληνισμός δεν έχει καμία σχέση με την νοοτροπία πεζοδρομίου

18.09. 2018, σελ.93.
Το εθνικό κέντρο υποβαθμίζει την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

19.10.2018, σελ.96.
Κάτι κάνει μιάου μιάου στα κεραμίδια;!!

21.10.2018, σελ.97.
Τα ξένα μυστικά κονδύλια στην Αλβανία και η ανθελληνική ρητορική

22.10.2018, σελ.99.

Φίλοι, δε θέλω να κουράσω κανένα για να διαβάσει ή να παρακολουθήσει τα όσα ακολουθούν. Σας κατανοώ πλήρως και ζητώ και τη δική σας κατανόηση!!!

24.10.2018, σελ.100.
Θα πρέπει να αποτρέψουμε το νέο κλίμα πολλαπλής τρομοκρατίας.
28.10. 2018, σελ.101.
Η δολοφονία του Κατσίφα ως εθνικιστική πίεση στη ζωή μας
31.10.2018, σελ.103.
Στα Τίρανα και όχι στην Αθήνα οι διεκδικήσεις μας για τον κ. Κατσίφα
2.11.2018, σελ.105
Σήμερα είναι τα εννιά!!!!
4.11.2018, σελ.106.
Κωσταντίνος Κατσίφας ... η επόμενη μέρα
11.11.2018, σελ.108.
Η εκτέλεση Κατσίφα και οι κύκλοι φόβου στην Ε.Ε.Μειονότητα
(άρθρο στον αλβανικό τύπο)
13.11.2018, σελ.110.
Αυτή η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν επιτρέπει να τη λυπηθείς, αλλά να τη συχ...
16.11.2018, σελ.111.
Μια είδησης που δεν έπαιξε στην ελληνική επικαιρότητα αλλά λέει πολλά!
Και ένα σχόλιό μας
18.11.2018, σελ.113.
Οι σπαραχτικές κραυγές της Φιγαλίας του συγκροτήματος "Ήπειρος" στους Αγίους Σαράντα και η σκοτώστρα σιωπή μας
19.11.2018, σελ.115.
Ένα ποίημα και σχόλια για την ιδιαίτερη πατρίδα
20.11.2018, σελ.116.
Οι σημερινές εξελίξεις μεταξύ μας στο φως μιας διαπίστωσης του Αβέρωφ το 1945
22.11.2018, σελ.118.
Όταν η άσκοπη εξωστρέφεια συμβάλει στην ενίσχυση της εσωστρέφειας στην κοινότητα μας (Η περίπτωση της εισαγγελίας Αργυροκάστρου)
25.11.2018, σελ.121.
Μη μου ζητάτε την υποδούλωση ως τρόπο επιβίωσης
27.11.2018, σελ.124.
Η αποτροπή της ομηρίας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αποτελεί υποχρέωση προτεραιότητας για τη δυτική προοπτική της Αλβανίας.\
Ανοιχτή επιστολή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
5.12.2018, σελ.126
Περίεργη σιωπή στα Τίρανα για την υπόθεση του Κ.Κατσίφα
5.12.2018, σελ.130.
Στο πείσμα των καιρών ο ελληνισμός θα αντέξει !!
Μέσα στο μουντό της επόμενης ημέρας από το μνημόσυνο του Κ. Κατσίφα.
09.12.2018, σελ.131.
Τι γίνεται πάλι στη Χιμάρα!!!
11.12.2018, σελ.134.
Μη παρακαλώ σας μη, τη λασπώνετε τη πατρίδα μου.
(και όταν νεκρή τη βρείτε από τα χέρια μας.....!!)
13.12. 2018, σελ.137.

Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ



Παρά «τις γιορτές», οι πολιτικές εξελίξεις στις ελληνοαλβανικές σχέσεις φαίνεται να διατηρούν τους ρυθμούς του τέλους του έτους του 2017, με τα Τίρανα να προβαίνουν στις γνωστές κινήσεις καλής θελήσεως, όταν έχουν ανάγκη, με την Αθήνα να δείχνει ότι είναι αυτή που έχει περισσότερο ανάγκη τα Τίρανα και όχι αντίστροφα και την εθνική ελληνική μειονότητα να είναι ανύπαρκτη και αδιάφορη, ή να ετοιμάζεται για τα νέα

πανηγύρια της κοπής της πίτας...! (Στην Ελλάδα λένε ότι τα μαγαζιά ποντάρουν αρκετά στα πανηγύρια των Βορειοηπειρωτών. Μάλιστα απορούν με τους ομογενείς που δεν τους ιδρώνει το αφτί και όταν οι μαγαζάτορες ανεβάζουν τις τιμές, ενώ έπρεπε να συνέβαινε το αντίθετο).

Η αδυναμία της Αθήνας προς τα Τίρανα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται από την αποκατάσταση των σχέσεων, στο μακρινό 1971, όταν ο Ε. Χότζα για να δεχτεί την πρόταση της Αθήνας για την αποκατάσταση των σχέσεων, ανάγκασε την κυβέρνηση των συνταγματαρχών να παρακάμψει με δήλωση στον ΟΗΕ την απόφαση των τεσσάρων (Νοέμβριο 1946) στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης των Παρισίων ότι οι ελληνικές αξιώσεις θα ικανοποιούνταν μετά τη λύση του αυστριακού ζητήματος και εκείνου της διηρημένης Γερμανίας. Στην παρούσα φάση διαπιστώνεται στο γεγονός ότι τα θέματα στο ελληνικό πακέτο, η λύση των οποίων θα οδηγήσει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, αποτελούν, στην πλειοψηφία τους, θέματα που αφορούν την αλβανική πλευρά.

Πάντα όμως, το τίμημα «της ανάγκης» των καλών σχέσεων της Αθήνας με τα Τίρανα το πληρώνει ο Ελληνισμός της Αλβανίας. Έτσι, μόλις δρομολογήθηκαν κάποιες αλβανικές παραχωρήσεις προς Αθήνα, τα θέματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας πέρασαν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Μόλις όμως πάει κάτι στραβά και οι σχέσεις δε θα προχωρήσουν, τότε θα επανέλθουν οι ελληνικές φωνές και διαμαρτυρίες για τα μειονοτικά δικαιώματα, με τα Τίρανα να υποδεικνύουν το αντίθετο, έχοντας στο πλευρό τους Έλληνες μειονοτικούς πολιτικούς που να επιδοκιμάζουν τα αφεντικά τους στα Τίρανα (!!!)

Και πάλι η πολιτική ηγεσία της εθνικής ελληνικής μειονότητας και ο ελληνισμός της Αλβανίας δεν έχουν άποψη, δεν έχουν θέσεις, δεν έχουν να υποδείξουν τίποτε, ούτε στην Αθήνα, ούτε στα Τίρανα.... Απλώς, περιμένουν (οι πολιτικοί) τις προσκλήσεις για την κοπή της πίτας (!!!)

Έ επικροτούν με χειροκροτήματα και υποκλίσεις τις ανακοινώσεις για πρόοδο των σχέσεων χωρίς καμιά εγγύηση για τα δικαιώματά μας. Χωρίς καμιά

άποψη και θέση για το πόσο βάσιμη είναι η ασυγκράτητη αισιοδοξία της Αθήνας.

Η Αθήνα στηρίζει την αισιοδοξία της στην αγγελία των Τιράνων για την ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χιμάρας, που κατεδάφισε το 2015 η κυβέρνηση Ράμα. Έτσι όπως λέγεται, φαίνεται ότι επρόκειτο για να μπουν ξανά στη θέση τους τα πρόχειρα τσιμεντότουβλα και η απλή σολέτα που είχαν χτίσει οι κάτοικοι στα θεμέλια του ιστορικού ναού που είχε κατεδαφίσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Αν πρόκειται για κάτι άλλο, τότε θα δούμε σύντομα στους Δρυμάδες το γνωστό σχέδιο Ράμα για την εγκαθίδρυση ενός θρησκευτικού και πολυδυναμικού πολιτιστικού κέντρου που θα απηχεί την ουνία και τους καθολικούς. Ακριβώς κατά αυτής της προσπάθειας Ράμα ξέσπασε το 2015 θύελλα αντιδράσεων που απασχόλησε και τους διεθνείς οργανισμούς ! Όπως και να έχει το πράγμα, με την κίνηση αυτή ο Ράμα περισσότερο αποκαθιστά τις επιπτώσεις που υπέστη προσωπικά, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τον αρχικό του στόχο, παρά ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των βασικών δικαιωμάτων της ε. ε. μειονότητας, όπως το περιουσιακό, το εκπαιδευτικό κλπ. (Προτιμότερο θα ήταν η Αθήνα να ζητούσε την έκδοση των νομικών ρυθμίσεων για την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή των άρθρων του νόμου για την προστασία των μειονοτήτων)

Το δεύτερο σημείο ενθουσιασμού προς τα Τίρανα του συνόλου των κομμάτων και παραγόντων στην Ελλάδα είναι η παραχώρηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας της αλβανικής ιθαγένειας στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Κανείς όμως δεν λέει τους λόγους του ενθουσιασμού, όπως κανείς δεν εξηγεί γιατί μπορεί να επηρεάσει, σε θεσμικό επίπεδο, τις διμερείς σχέσεις. Ούτε γιατί μια αλβανική υποχρέωση προς τον επικεφαλής της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, θεωρείται επιτυχία της εθνικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Ούτε ασφαλώς, εξηγούν στην Αθήνα, σε τι συγκεκριμένα θα συμβάλλει η αλβανική ιθαγένεια στο έργο του Αρχιεπισκόπου επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας. Μετά, μήπως αυτός ο ενθουσιασμός δεν επιβεβαιώνει τους αλβανικούς ισχυρισμούς για το υπέρμετρο ελληνικό ενδιαφέρον προς την ΑΟΕ της Αλβανίας;!! (Απ' όσα γνωρίζουμε, ο Αρχιεπίσκοπος απαιτούσε την αλβανική ιθαγένεια επί 25 έτη, κυρίως για να αποστομώσει τους αλβανικούς εθνικιστικού κύκλους που τον κατηγορούσαν ότι ως Έλληνας, εργαζότανε για τα συμφέροντα της Ελλάδας, μέσω της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην ουσία, όπως εξηγώ σε άρθρο μου στον αλβανικό τύπο, αυτό αποτελούσε το βασικό άλλοθι για να εναντιωθούν γενικότερα, κατά της ορθοδοξίας στην Αλβανία)

Το τρίτο σημείο ενθουσιασμού της Αθήνας είναι οι πρόσφατες αποφάσεις της αλβανικής κυβέρνησης για το ευαίσθητο θέμα των οστών των ένδοξων Ελλήνων πεσόντων του Έπους του '40. Η ιστορία μας λέει ότι η μεγαλύτερη αλβανική κινητοποίηση για το θέμα αυτό παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80' όταν η κομμουνιστική κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι και η Ελλάδα, όπως η Ιταλία θα απόσυρε τα οστά των νεκρών στρατιωτών της από το αλβανικό έδαφος, εντόπισε 6 300 τάφους Ελλήνων πεσόντων (ο αριθμός συμπίπτει με τον αριθμό των Ελλήνων πεσόντων που είχαν ενταφιάσει οι Ιταλοί αντίπαλοί τους). Μόλις όμως ο Κ. Παπούλιας στην πρώτη επίσκεψή του το 1985 διαμήνυσε στα Τίρανα ότι αυτοί στεγάζονται στον τόπο τους (κατά την αρχή του Περικλή), τα Τίρανα αντέστρεψαν το ενδιαφέρον. Προέβησαν σε καταστροφή των μεγαλύτερων νεκροταφείων, όπως στο Τεπελένι, στην

Πρεμετή την Κορυτσά, στη Χιμάρα και αλλού. Από τότε η Ελλάδα επανάφερε το θέμα μερικές φορές στην επικαιρότητα, ενώ η αλβανική πλευρά, παρά τις υποσχέσεις για πρόοδο, επικαλούνταν ως σύμμαχο το χρόνο για να κερδίσει τη φθορά, όπως με την γελοιοποίηση που επιδίωξε το 2006 στην Πρεμετή. (Συνεπώς, χωρίς να θέλω να προδικάσω το γεγονός, η συνάντηση των εμπειρογνομόνων της μικτής επιτροπής για την εφαρμογή της σχετικής Συμφωνίας των δύο κυβερνήσεων του 2009, στο Ντραγκότι του Τεπελενιού και στις 18 Γενάρη, περισσότερο θα αποτελέσει μια πράξη στην εξυπηρέτηση από αλβανικής πλευράς, της συνάντησης της Κορυτσάς δυο μέρες αργότερα, παρά το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε)

Οι πρόσφατες σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις, που προκαλούν ενθουσιασμό στην Αθήνα, όχι μόνο είναι αντίγραφο των ίδιων κυβερνητικών αποφάσεων του 2011, αλλά η αλβανική πλευρά συνδέει το θέμα των οστών των Ελλήνων πεσόντων με την «άρση του εμπολέμου», και την ίδια την «άρση» με κάποια λύση για «το τσάμικο» και το θέμα των περιουσιών των Αλβανών στην Ελλάδα. Η Αθήνα φαίνεται πως συμφωνεί με τα Τίρανα ότι η «άρση του εμπολέμου» αφορά μια υπόθεση του παρελθόντος που πρέπει να βγει από τη μέση. (Δεν είναι γνωστό αν θα συμφωνήσουν στο πόσο θα απαλλάξει η «άρση» το παρόν και το μέλλον των σχέσεων). Επίσης η Αθήνα για να ικανοποιήσει τα Τίρανα και θεωρώντας μικροπρέπεια, δεν θέλει να θυμίσει στα Τίρανα (για να μη τα «προσβάλλει»!), ότι από αλβανικής πλευράς εκκρεμεί η ισχύ του εμπολέμου και κατά της Ελλάδας που, το σώμα της αλβανικής βουλής ψήφισε τον Ιούνιο του 1940, ότι στις 100 χιλιάδες στρατού της φασιστικής δύναμης που επιτέθηκαν στην Ελλάδα στις 28/10/1940, οι 20 χιλιάδες ήταν Αλβανοί, ότι δύο από τους τρεις λόγους που αποτέλεσαν την αιτία πολέμου είχαν σχέση με τη δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδας κλπ.

Η Αθήνα δε θυμίζει επίσης στα Τίρανα ότι η ίδια η οδός που ακολούθησε η Ελλάδα με την Ιταλία για την κατάργηση του μεταξύ τους εμπολέμου, ακολούθησε και με την Αλβανία. Και εφόσον δεν κάνει τίποτε από αυτά, νιώθει υποχρέωση να συζητήσει με την αλβανική κυβέρνηση τον τρόπο «άρσης του εμπολέμου», με τα Τίρανα να επιμένουν ότι την απόφαση αυτή να λάβει η Βουλή των Ελλήνων, ανεξαρτήτως που ο θεσμός της Βουλής των Ελλήνων, ούτε ψήφισε εξ αρχής τον νόμο αυτό, ούτε ποτέ επικύρωσε το βασιλικό αυτό διάταγμα!

02.01.2018

Παναγιώτης Μπάρκας

7 Ιανουαρίου 2018 ·

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΡΔΑΣΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πριν από μερικές μέρες, κάτοικοι της περιοχής Qafe Molle στη Miredita, κέντρο των καθολικών χριστιανών, στο Βορά της Αλβανίας ξήλωσαν δια της βίας ψηφιδωτό με σύμβολα (σημαία της Τουρκίας) από φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό FAN, τοποθετημένα από την τουρκική εταιρία AYEN, στην οποία η αλβανική κυβέρνηση, είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να χτίσει τον υδροηλεκτρικό σταθμό.

Οι κάτοικοι και ο Βουλευτής της περιοχής Πιερίν Ντρέου θεώρησαν την ενέργεια αυτή πρόκληση κατά των χριστιανών κατοίκων. Και όπως είπε ο Ντρέου, δεν επέτρεψαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετήσει τέτοια σύμβολα επί 500 χρόνια κατοχής της.

Ο Ντρέου, βουλευτής του κυβερνόντος Σ. Κόμματος, καλεί την εισαγγελία ώστε για την πράξη αυτή να διώξει ποινικά την τουρκική εταιρία. Η εισαγγελία όμως άρχισε ποινική υπόθεση σε βάρος 60 περίπου κατοίκων που ξήλωσαν την τουρκική σημαία. Οι κάτοικοι, ωστόσο, δείχνουν αποφασισμένοι να υποστούν οποιαδήποτε συνέπεια αλλά δε θα επιτρέψουν την τοποθέτηση της τουρκικής σημαίας. Δήλωσαν ότι δε θέλουν τουρκικές επενδύσεις στην περιοχή τους και ότι δε ρωτήθηκαν για την επένδυση αυτή, η οποία, εκτός των άλλων άλλαξε το οικοσύστημα της περιοχής τους!

Αυτά το 2017-αρχές 2018 στη Miredita των χριστιανών καθολικών! Ωστόσο, δεν συνέβη έτσι με τη δική μας περιοχή, της Μπίστριτσας στην τότε επαρχία του Μεσοποτάμου, σήμερα του δήμου Φοινίκης.

Είναι γνωστό ότι τον Μάιο του 2013 η γνωστή τουρκική εταιρία Kurum International αγόρασε από το αλβανικό κράτος έναντι 52 εκατομμυρίων Ευρώ τους δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς πάνω στον ποταμό της Μπίστριτσας. Από τότε κυματίζουν εκεί όχι τα σύμβολα της τουρκικής εταιρίας, αλλά τουρκικές σημαίες. Εντωμεταξύ, η αγορά των σταθμών έγινε με ύποπτους τρόπους. Από τη δημοπρασία αποκλείστηκαν με τρόπο εταιρίες Βορειοηπειρωτών.

Επίσης, από έρευνα αλβανικού τηλεοπτικού καναλιού προκύπτει ότι η πώληση έγινε αφού το αλβανικό κράτος, μέσω της επιχείρησης ΔΕΗ, έλαβε από γερμανική τράπεζα δάνειο ύψους 32 εκατομμυρίων Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των δύο υδροηλεκτρικών σταθμών. Η τουρκική εταιρία δεν αγόρασε, όπως είναι λογικό μαζί με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το χρέος προς την γερμανική τράπεζα, αλλά το χρέος αυτό θα πληρώνει το αλβανικό κράτος μέχρι το 2044. Για την παραβίαση αυτή η εισαγγελία ξεκίνησε μια υπόθεση σε βάρος των αρμοδίων του Υπουργείου Οικονομικών, υπεύθυνου για την πώληση. Επίσης, η τουρκική εταιρία, πάντα σύμφωνα με το αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι, δεν δίνει κανένα στοιχείο για την παραγωγή ρεύματος και τις πωλήσεις της.

Ασφαλώς, δε θέλω με τίποτε να παρακινήσω κανέναν να πάει και να αφαιρέσει τις τουρκικές σημαίες από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην καρδιά της εθνικής ελληνικής μειονότητας, παρά το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό αν περιέχει κάτι τέτοιο η συμφωνία της τουρκικής εταιρίας με το αλβανικό κράτος.

Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, γιατί οι δικές μας τοπικές, πολιτικές και

ηγετικές αρχές δεν αντέδρασαν εξ' αρχής για τη συμφωνία αυτή;!! Τόσο το περισσότερο, όταν με τρόπο παρακάμφτηκαν οι ομογενείς ενδιαφερόμενοι αγοραστές, (στους οποίους δόθηκε ως ανταμοιβή η κατασκευή ενός άλλου υδροηλεκτρικού σταθμού σε κάποιο άλλο σημείο της αλβανικής επικράτειας). Επίσης, μετά από περίπου πέντε χρόνια, ακόμα δεν είναι γνωστό αν προβλέπει η συμφωνία ότι η τουρκική εταιρία θα υποχρεούται το καλοκαίρι να προμηθεύει με νερό για την άρδευση του κάμπου του Βούρκου, το κανάλι του Θ. Φιλιππαίου, (το οποίο επισκεύασε δύο φορές το ελληνικό κράτος) που έχει σχεδιαστεί να προμηθεύεται με νερό από την Μπίστρισσα πριν το νερό του ποταμού φθάσει στον υδροηλεκτρικό σταθμό Μπίστρισσα-2. Πριν το 90' το νερό της Μπίστρισσας μέσω του καναλιού αυτού έφθανε μέχρι τη Λιβαδιά και το Αλίκο!!!!

Όλα όμως δείχνουν ότι οι αρχές μας, βουλευτές, πολιτικοί, έπαρχοι, δήμαρχοι κλπ έχουν γίνει καρδάσιδες με τέτοιου είδους συμφέροντα. Και πώς να μη γίνουν εφόσον όλοι την κοιλάδα της Μπίστρισσας την έχουν παραδώσει (ξεπουλήσει) σε τέτοιου είδους συμφέροντα αλλοίωσης. Ασφαλώς, με το αζημίωτο, είτε είναι αυτό σε ρευστό, είτε σε είδος. (Δλδ λαμβάνουν και οι δικοί μας κάποιες μετοχές σε επενδύσεις του είδους για να ζήσουν τις οικογένειές τους!!!)

Τώρα, όσον αφορά την άρδευση του κάμπου του Βούρκου με το νερό της Μπίστρισσας, αυτό μπορεί να λυθεί εύκολα αφού ένα μεγάλο κομμάτι του κάμπου αυτού έχει παραχωρηθεί με νοίκι, για μερικές δεκαετίες και με την εγγύηση των (πρώην) έπαρχων σε μη Έλληνες αγρότες!

07.01.2018

Παναγιώτης Μπάρκας

09 Ιανουαρίου 2018 ·



22.02.1991, Τίρανα –Μετά από την τελετή έγκρισης της Ομόνοιας από το υπουργείο δικαιοσύνης Αλβανίας.

Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ο τίτλος είναι δανεισμένος, αλλά τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που θα αναφέρω κουβαλούν μια άλλη πραγματικότητα μοναξιάς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρόκειται όμως για μια διαχρονική πραγματικότητα. Πρώτη μαρτυρία αποτελεί το γεγονός ότι μετά από δύο μέρες η οργάνωση των Ελλήνων, η πρώτη πολιτική οργάνωση από τότε που υπάρχουμε ως

εθνική ελληνική μειονότητα, έχει την 27η επέτειο ίδρυσης της. Δεν υπάρχει όμως καμιά ανακοίνωση για την υπενθύμιση του γεγονότος. Άσε μετά να μιλήσουμε για εορτασμούς!!!

Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία αποκτήσαμε μια πολιτική οργάνωση, όπως είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε εθνικές θέσεις, εθνικούς στόχους. Η πρώτη φορά στην ιστορία μας που μείναμε εκτός της διεθνούς μνήμης και των γεωστρατηγικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Η πρώτη φορά που καταφέραμε να σκοτώσουμε στους Έλληνες την αγάπη για τον τόπο τους και την ιδιαίτερη Πατρίδας τους.

Δεύτερη απόδειξη αποτελεί η άποψη ενός παρήλικα στη Δερβιτσάνη που απαίτησε από τον πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, να αλλάξει το όνομα η οργάνωση, διότι μ' αυτό το όνομα, ΟΜΟΝΟΙΑ, έχει ταυτιστεί με αρνητική, διασπαστική και αντιομονοιακή φόρτιση.

Τρίτη μαρτυρία αποτελεί η αποτυχημένη περιοδεία του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σε κάθε συνάντηση, εντός και εκτός χώρας, πήγαιναν από καμιά δεκαριά άτομα, περισσότερο φίλοι και συγγενείς του προέδρου και όσων τον συνόδευαν, που και αυτοί ήταν ολίγοι.

Τέταρτη απόδειξη. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν έχει πλέον δομές, ούτε οργανωτικές ούτε ηγετικές.

Πέμπτη μαρτυρία. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν μπορεί και δε θέλει να παράσχει καμιά υπηρεσία στον Ελληνισμό της Αλβανίας. Βοήθησε μόνο κάποια άτομα (ηγέτες και υπηρέτες αυτών) να πλουτίσουν ξεπουλώντας τα συμφέροντα του Ελληνισμού.

Έκτη μαρτυρία. Τέτοιες μέρες, όταν ιδρύονταν η ΟΜΟΝΟΙΑ ο πανίσχυρος των μυστικών υπηρεσιών στους Αγίους Σαράντα και Δέλβινο. Μ. Ντ, καλούσε στελέχη της μειονότητας, τα οποία αργότερα έγιναν υψηλότατα στελέχη της και τους έδινε οδηγίες για να μη ιδρυθεί η ΟΜΟΝΟΙΑ.

Έβδομη μαρτυρία. Στην πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, σαν χθες, μας έκοψαν την ορμή, ανακοινώνοντας μας ότι θα πρέπει να συναχτούμε ως μειονότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανίας και ότι γι' αυτό είχαν ως άνθρωπο επαφής κάποιο μειονοτικό στέλεχος, το οποίο έπαιρνε ταυτόχρονα εντολές από τον Μ. Ντ.

Την ίδια ώρα στο Αργυρόκαστρο η εξάδα ίδρυσης της οργάνωσης κατάρτιζε πρόγραμμα και καταστατικό ενώ, όπως αργότερα μάθαμε, δύο άτομα από τους έξι μετέφεραν τις πληροφορίες από τις συναντήσεις μας στους άνδρες της ΣΙΓΟΥΡΙΜΙ που περίμεναν μετά από κάθε συνεδρίασή μας στο ΤΟΥΡΙΣΜΙ (!!!).

Στα Τίρανα ο Αλία είχε άλλη άποψη, Επιδίωκε μια οργάνωση των Ελλήνων υπό τον δικό του έλεγχο. Φοβόταν πάρα πολύ ο Αλία το θέμα της "Μειονότητας", Το αποκαλούσε ανοιχτό τάφο για την ίδια την Αλβανία. Συνεργαζότανε γι' αυτό με στελέχη της "μειονότητας" στα Τίρανα, Αργυρόκαστρο, Αγ. Σαράντα. Τέτοια ονόματα ήταν οι Μ.Δ, Π.Χ, Ν.Κ, Φ.Μ, Θ.Β, Α. Α, Θ. Μπ και άλλοι. Ο Αλία δεν κατάφερε να πετύχει την ίδρυση οργάνωσης των Ελλήνων μ' αυτά τα στελέχη, αλλά αργότερα και τι δεν έκανε για να θέσει υπό τον έλεγχό του την οργάνωσή μας, αυτή που εμείς ιδρύσαμε. (προσέξτε την ιδρυτική πράξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν υπέγραψε κανένα στέλεχος από τους Αγίους Σαράντα. Στελέχη που ήρθαν στη Δερβιτσάνη για την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πέρασαν την επόμενη με την ομάδα των Τιράνων !!!) ο Αλία εκμεταλλεύτηκε πλήρως και αποτελεσματικά, όχι μόνο τους Έλληνες "μειονοτικούς", αλλά κυρίως την επίσημη Ελλάδα, η οποία κι αυτή ήθελε μια ΟΜΟΝΟΙΑ υπό τον έλεγχό της. Τα κατάφερε, αλλά πάντα ως δεύτερη, μετά από τις υποδείξεις των Τιράνων. Έτσι αποχτήσαμε την σκληρή παράδοση απομόνωσης και μοναξιάς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τους εθνικούς στόχους.

Όγδοη μαρτυρία. Δεν γνωρίζαμε ότι και στη Βουλή τις ίδιες πιέσεις βιώναμε. Δεν γνωρίζαμε ότι οι ίδιοι οι ηγέτες μας, ενώ επέμεναν ότι ήταν απόλυτοι και μοναδικοί στη γνώση της ιστορίας μας, θεωρούσαν τους Χριστάκη και Γεώργιο Ζωγράφο, Ευάγγελο Δούλη, τους Ζαππαίους και όλους τους υπόλοιπους ευεργέτες μας, ορθόδοξους Αλβανούς (!!)

Ένατη μαρτυρία. Δεν γνωρίζαμε ότι τον Ελληνισμός γι' αυτούς αποτελούσαν μόνο τα 100 χωριά που είχαν προσδιορίσει ως ελληνικά το 1920 οι Ιταλοί !!! Δέκατη μαρτυρία. Δεν γνωρίζαμε ότι οι ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, φοβούμενες μήπως χάσουν το μονοπώλιο στον Ελληνισμό που αυθαιρέτως αναγνώριζε το αλβανικό κράτος, αγνοούσαν τον Ελληνισμό άλλων περιοχών.

Ενδέκατη μαρτυρία. Η εκάστοτε ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αφού μετέτρεψαν την οργάνωση από εθνική σε ιδεολογική, (για δικά τους συμφέροντα) εργάστηκε με αφοσίωση στη διάσπαση των Ελλήνων σε όσο περισσότερα κομμάτια γίνεται, για να μπορούσαν να επικρατήσουν όσο πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να μείνουν στο τέλος, δλδ σήμερα, στην μοναξιά τους. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που δεν διαθέτουμε ούτε έναν υποτυπώδη εθνικό κοινοτικό ιστό

Δωδέκατη μαρτυρία. Οι ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πήραν παραμάσκαλα την εκπροσώπηση του Ελληνισμού χωρίς σε κάποιον να δίνουν λογαριασμό για τις πράξεις τους, ισοπέδωσαν κάθε αρχή δημοκρατίας, ισοκρατίας, ιεραρχίας, συλλογικότητας και αξιοπρέπειας, σε τέτοιο σημείο που γκρέμισαν και το ίδιο το οικοδόμημα το οποίο τόσο ανάγκη είχαν για να επιβιώσουν. ΤΕΛΟΣ (09.01.2018)

Παναγιώτης Μπάρκας

10 Ιανουαρίου 2018 ·

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ Ο ΝΤΙΤΜΙΡ ΜΠΟΥΣΑΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ



Λίγες μέρες πριν από την επαναληπτική συνάντηση της Κορυτσάς μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας, η οποία θα διεξαχθεί από τις 19 έως 21 τρέχοντος, ο Αλβανός ομόλογος του κ. Ν. Κοτζιά, Ντιτμίρ Μπουσιάτι ήταν αρκετά αποκαλυπτικός στο αλβανικό κοινό, όσον αφορά το περιεχόμενο όλων των θεμάτων υπό συζήτηση.

Μιλώντας χθες σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι των Τιράνων Ora News και στην εκπομπή “Tonight Ilva Tare”, ο Μπουσιάτι εξήγησε ότι η αναβάθμιση του μηχανισμού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών καθιερωμένου πριν δύο χρόνια, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών έγινε με ξεκάθαρη εντολή των αντίστοιχων Πρωθυπουργών σε μεταξύ τους συνάντηση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον προηγούμενο Ιούνιο. Κατά τον Μπουσιάτι η εντολή αυτή αφορά διερευνητικό διάλογο για όλα τα θέματα μεταξύ των δύο χωρών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την προϋπόθεση εξεύρεσης λύσεων.

Ο κ. Μπουσιάτι παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για δύσκολη διαδικασία, για τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστούν χρονικά όρια. Εξήρε ωστόσο το ρόλο της κυβέρνησης Ράμα διότι όπως είπε, «χάρη στην αφοσίωσή μας όλα τα θέματα τέθηκαν υπό συζήτηση».

Για τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών τα θέματα αυτά είναι τριών κατηγοριών, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Για τον ίδιο, σημείο αναφοράς για την θετική πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί η άρση, κατ'εκείνον, από ελληνικής πλευράς του εμπολέμου με την Αλβανία. Για τον Μπουσιάτι το θέμα αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό πακέτο εντός του συνολικού πακέτου και αφορά το θέμα των περιουσιών, εκείνο των τσάμηδων, όπως και τη συμφωνία για τα νεκροταφεία των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του 40'.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Τάρε, ότι εκτός από την αναγνώριση από την Ελλάδα του τσάμικου θέματος, τι άλλο αποτέλεσμα αναμένει για το θέμα αυτό η αλβανική πλευρά, ο κύριος Μπουσιάτι απάντησε ότι, το ο, τι φτάσαμε μέχρι εδώ οφείλεται στην δική μας επιμονή προσθέτοντας ότι, «πριν δύο χρόνια κάναμε τις αντίστοιχες προτάσεις τονίζοντας ότι επρόκειτο για θέμα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν κάποια άλλα τμήματα περιουσιακού χαρακτήρα κλπ».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μπουσιάτι χαιρέτησε τη δήλωση του Έλληνα ομολόγου του, κ. Κοτζιά για την άρση του εμπολέμου, διότι όπως είπε, σημαίνει αναγνώριση από ελληνικής πλευράς του ακρογωνιαίου λίθους στα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, θέμα για το οποίο στο παρελθόν υπήρξαν, όπως χαρακτήρισε, στιγμές άρνησης της ύπαρξής του, ή επίπονες προσπάθειες απόσπασης των πραχτικών συνεπειών που απορρέουν από την ύπαρξή του. Ταυτόχρονα έσπευσε να δηλώσει ότι τα Τίρανα αναμένουν

μια αποτελεσματική άρση του εμπόλεμου με τρόπο που η ελληνική πλευρά θα αποφασίσει, η οποία όμως θα επιφέρει, κατ'εκείνον, πρακτικά πολιτικά και νομικά αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στο θέμα της συμφωνίας του 2009 για τους τάφους των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του 40' ο κύριος Μπουσιάτι απέφυγε να δηλώσει το συγκεκριμένο αριθμό των Ελλήνων πεσόντων που έπεσαν στο αλβανικό έδαφος. Χαρακτήρισε το θέμα όμοιο με εκείνο των Άγγλων και Γερμανών νεκρών στρατιωτών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δικαιολόγησε την καθυστέρηση στην εφαρμογή της Συμφωνίας του 2009 με τις δυσκολίες που υπάρχουν για τον εντοπισμό, την εκταφή και την ταυτοποίηση των οστών. Ανακοίνωσε, ωστόσο ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει οριστικά σε σημεία όπου υπάρχει πλήρη ταύτιση απόψεων από τις δύο πλευρές. Ένα τέτοιο σημείο αποτελεί το νεκροταφείο των μερικών δεκάδων Ελλήνων πεσόντων στο σημείο Ντραγκότι κοντά στην Κλεισούρα, όπου στις 18 Γενάρη τρέχοντος θα συναντηθούν τα μέλη της μικτής Ελληνοαλβανικής πλευράς για το θέμα αυτό.

Στα θέματα του παρόντος στι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ο κ. Μπουσιάτι ανέφερε «το θέμα των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων» διευκρινίζοντας ότι «πρόκειται συγκεκριμένα για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και τα δικαιώματα των Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα».

Συνάθροισε ακόμα προξενικά θέματα, το θέμα αναγνώρισης στην Ελλάδα της αλβανικής άδειας οδήγησης οχημάτων, το θέμα των σχολικών βιβλίων κλπ. Ενώ στα θέματα του μέλλοντος κατέταξε το θέμα επίτευξης μιας τελικής συμφωνίας για την ΑΟΖ, από την μία και το θέμα των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών από την άλλη, για τα οποία ανέφερε ότι δεν αφορά τόσο τη χάραξη αυτών, όσο το θέμα συντήρησης τους.

Ο κ. Μπουσιάτι έδωσε τη δική του απάντηση και για το θέμα της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χιμάρας, η κατεδάφιση της οποίας το Καλοκαίρι του 2015 προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της Ελλάδας. Ο Αλβανός Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι «υπάρχει η δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης από τη στιγμή της παρέμβασής της για την απόδοση των συγκεκριμένων ιστορικών αξιών που ο ναός αξίζει». Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση δεσμεύτηκε τότε ότι στη θέση του ορθόδοξου ιστορικού ναού του Αγίου Αθανασίου θα χτίσει ένα πολυδυναμικό πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο που θα μνημονεύει την παρουσία του καθολικισμού και της ουνίας στην περιοχή της Χιμάρας κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.

Ο κ. Μπουσιάτι στη συνέντευξή του επανέλαβε αρκετές φορές ότι πρόκειται για δύσκολες συνομιλίες. Παραταύτα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει παλινδρόμηση στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Δεν έλειψε τέλος να αναφέρει ότι το κάθε αποτέλεσμα στις συνομιλίες θα κριθεί από το σύνταγμα και τους αρμόδιους συνταγματικούς φορείς της χώρας του, «για να μη επαναληφθούν, όπως είπε, τα λάθη του παρελθόντος»

Παναγιώτης Μπάρκας

Δημοσιογράφος

Παναγιώτης Μπάρκας

12 Ιανουαρίου 2018 ·

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ !



Οι Φοινίκη μας, ως η αρχαία πόλη της Ηπείρου κρύβει ακόμα σημαντικά κλειδιά για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ήπειρο και στο σύμπαν του Ελληνισμού. Συνεπώς, σε ό, τι αφορά το αρχαιολογικό της μεγαλείο, είναι γνωστό γιατί την υποβαθμίζουν, γιατί τη ληστεύουν, την παρερμηνεύουν, αποκρύβουν τις αλήθειες..... και ποιοι το πράττουν αυτό. Δεν είναι ωστόσο αληθές ότι δε φέρουμε

και εμείς τις ευθύνες μας. Μάλιστα διπλά, από την μία γιατί επιτρέπουμε αυτή την χρόνια εξέλιξη και από την άλλη γιατί δεν επιδιώκουμε εμείς να πούμε τις αλήθειές της....

Τέλος, στο θέμα αυτό, όσο και όσοι προσπαθούν να τη φιμώσουν δε θα τα καταφέρουν. Η Φοινίκη θα μιλήσει για τις αλήθειες της... Όπως και η «Αδριανούπολη» (διάβασε Δρυινούπολη) στην κοιλάδα της Δρόπολης... Τελευταία όμως ακούγονται κάποιες φωνές, από το «δικό» μας στρατόπεδο που θέλουν να υποβαθμίσουν τη σημερινή Φοινίκη, μια υποβάθμιση με βαρύ αντίκτυπο σε σχέση με το ρόλο της (γεωοστρατηγικό) στο σημερινό γίνεσθαι του Ελληνισμού στην Αλβανία!

Η προσπάθεια αφορά, προς το παρόν δύο σημαντικά σκέλη. Το πρώτο σχετίζεται με το ζήλο κάποιον να μεταφέρουν το ελληνικό σχολείο της Φοινίκης στην Κρασιά και το δεύτερο θέλει τη μετακίνηση το κέντρου του Δήμου από τη Φοινίκη (!!) Πρωταγωνιστές στην υπόθεση φέρονται δικοί μας άνθρωποι, στελέχη και πολιτικοί!

Ασφαλώς, όποιος θα το ακούσει έστω και ξένος, θα πάθει την πλάκα του. Πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς, έστω και με ελάχιστες γνώσεις μόρφωσης και πολιτισμού, ότι θα μπορέσει να εγκαταλείψει ένα τόσο σημαντικό κέντρο, με τόση αρχαιολογική υπόσταση, τόσο μεγάλη θέση και ρόλο στη δική μας πολιτιστική παράδοση;!! Πως μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να εγκαταλείψει την διεθνώς φημισμένη αρχαία πόλη μας από το να είναι ένα σημαντικό κέντρο διοικητικό, εκπαιδευτικό, τουριστικό, οικονομικό και να πάει κάπου αλλού;!!

Κάποιοι επικαλούνται το γεγονός ότι η Φοινίκη βρίσκεται στα βόρεια άκρα του δήμου της Φοινίκης γι' αυτό και θα πρέπει να μεταφερθεί ως κέντρο του δήμου κάπου προς τα έσω. Θα πρέπει να καταλάβουν όμως ότι ακριβώς εδώ έγκειται η σύγχρονη σημασία και ρόλος της Φοινίκης, για να αποτελεί το κέντρο του Δήμου.

Διαχρονικά, επί δεκαετίες, από τότε μάλιστα που ιδρύθηκε το αλβανικό κράτος, διαφαίνεται η τάση αλλοίωσης της ελληνικότητας της περιοχής ανάμεσα σε Δέλβινο και Αγίους Σαράντα και βόρεια της Φοινίκης. Ιδιαίτερη μεγάλη ζημιά καταγράφηκε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν δικά μας χέρια υπέγραψαν την μετατροπή μέρος της περιοχής αυτής σε βιομηχανική ζώνη, η οποία πολύ γρήγορα έπεσε στα χέρια των κατόχων του μαύρου χρήματος. Η αρχαία πόλη της Φοινίκης περικυκλώθηκε από οικισμούς αλλοεθνών, οι οποίοι τόλμησαν μάλιστα να χτίσουν και εντός του

αρχαιολογικού χώρου. Άλλα ελληνικά χωριά γύρω από τη Φοινίκη ξεκληρίστηκαν, λόγω φυγής στην Ελλάδα και το δημογραφικό κενό των δικών μας συμπληρώθηκε από αλλοεθνείς. Περιουσίες χάθηκαν ή αλλοιώθηκαν.... Συνεπώς, η ενίσχυση όχι μόνο διοικητικά, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις της Φοινίκης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ύψιστης σημασίας. Το να σκεφτεί κανείς το αντίθετο σημαίνει το λιγότερο επικίνδυνη αφέλεια σε βάρος της εθνικής υπόστασης....

Με το ίδιο σκεπτικό δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του σχολείου της Φοινίκης. Κυοφορεί όμως έντονα η άποψη για την μεταφορά του στην Κρασιά. Για τους λόγους που πιο πάνω αναφέραμε στο σχολείο της Φοινίκης οι μαθητές αλβανικής καταγωγής υπερτερούν του αριθμού των Ελλήνων. Σε περίπτωση που επιδιωχτεί πραγματικά η μετακίνηση αυτή, δηλ προς την Κρασιά, τότε τι θα συμβεί. Ή οι Έλληνες μαθητές θα μεταφερθούν στην Κρασιά και στο Φοινίκη θα μείνουν οι αλβανικής καταγωγής μαθητές, ή σε περίπτωση που μεταφερθεί το σχολείο της Φοινίκης στο σύνολό του, (πράγμα αδύνατον) τότε ένα μεγάλο κομμάτι Αλβανών, έστω και σε σχολική ηλικία, θα μεταφερθεί στην καρδιά του ελληνικού δήμου της Φοινίκης. Ήδη υπάρχει παραδίπλα ένα παρόμοιο παράδειγμα τις συνέπειες του οποίου θα αντιμετωπίσουμε σε λίγο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη, μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει περισσότερο την παρουσία των γνωστών αλβανικών επενδύσεων λίγα μόλις μέτρα από το πρώην σχολείο της Κρασιάς και θα δέσει το τοπίο καλύτερα με τις τουρκικές σημαίες στη Μπίστρισα, τις επενδύσεις στην στενή κοιλάδα της Μπίστρισας πάνω και κάτω από το Γαλάζιο Μάτι, τους αναμενόμενους ιδιοκτήτες στο Κώσταρη, τους απόγονους του Τσίμι κλπ.

Θα ήταν παρηγοριά σε περίπτωση που οι απόψεις αυτές να είναι προϊόν ανάδειξης ισχύς κάποιων δικών μας στην εξουσία. Το θέμα είναι ότι η ισχύ τους εμποδίζει τόσο τις προσπάθειες για την ανακαίνιση του σχολείου και την αναδιάρθρωση των δομών του, όσο και την ανέγερση του νέου διοικητικού συμπλέγματος του Δήμου Φοινίκης ;;;!!!

Παναγιώτης Μπάρκας Δημοσιογράφος

Panajot Barka

12 Ιανουαρίου 2018 ·

Η ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΙ... ΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!!!

Στενός μου συνεργάτης ήρθε με βιασύνη και με ολάνοιχτα μάτια να μου φέρει την είδηση ότι η Βουλή των Σκοπίων επισημοποίησε με το νόμο την αλβανική γλώσσα στο κρατίδιο των Σκοπίων. Περίμενε να αντιδράσω και σαν δεν το είδε μαρμάρωσε. Είχα ακούσει την είδηση και η φάση της ανοιχτής αντίδρασης και των σχολίων είχε περάσει. Όμως, στα μάτια και το πρόσωπο του συνεργάτη μου διάβαζα ακόμα τις ίδιες αντιδράσεις. Αδορούσαν το γεγονός ότι εμείς είμαστε τόσο ανίκανοι, επειδή μας κρατούν με το λουρί στο σβέρκο, που δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πινακίδες στην ελληνική με τα ονόματα των χωριών μας, δεν ξέρουμε πώς θα κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα για να ανοίξουμε ένα σχολείο στη μητρική γλώσσα. Δεν ξέρουμε πώς θα κατοχυρώσουμε τις ελληνικές μειονοτικές περιοχές (για να προσθέσουμε μια επιπλέον, όπως τη Χιμάρα, παραδεχόμαστε να διαλύσουμε όλες τις άλλες), σχεδόν αυτόβουλα απαλλοτριωθήκαμε από τις περιουσίες μας, αλλοιωθήκαμε δημογραφικά, μαραζώνουμε οικονομικά και καθημερινά ξεπουλούμε εθνική ψυχή και υπόσταση για να παχύνουμε το τομάρι μας, να φορέσουμε με χοντροπέτσι το πρόσωπο μας για να μη νιώθουμε ντροπή και αίσχος!

Αλήθεια, που είναι οι ηγέτες μας;;;! Μετά από το τελευταίο ταξίδι που είχαν στην Αμερική εξαφανίστηκαν. Ποιος και γιατί τους έβαλε πάγο ανάμεσα στα πόδια;!! Κάποιοι συνδέουν τη σιωπή του Ντούλε με την επόμενη κολοτούμπα, ή με φίλημα της ίδιας κατουρημένης ποδιάςδλδ επιστροφή στη μοιρασιά του ταψιού της εξουσίας με το Ράμα, αλλά στο πλευρό του Μπάσια.

Επιβεβαιώνεται πάντως για μια ακόμη φορά ότι οι δικοί μας πολιτικοί ηγέτες επένδυσαν στον ελληνοαμερικανικό παράγοντα και λόμπι στις ΗΠΑ σε όφελος των Αλβανών πολιτικών ηγετών, αλλά όχι για να επωφεληθεί ο τόπος μας, παρά μόνο οι οι ίδιοι προσωπικά! Έτσι εξηγείται που η σιωπή τους περιέλαβε και το θέμα των περιουσιών της Χιμάρας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΡΙ

Για αύριο, στις 16 Γενάρη 2018, υπάρχει μια ανακοίνωση για να συγκεντρωθούν στο χωριό Κώσταρι όλοι οι παράγοντες της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και όποιος άλλος θέλει, για να συζητηθεί το γνωστό και καυτό θέμα της υφαρπαγής από αλλοεθνείς λιβαδικών εκτάσεων στο χωριό αυτό. Δεν αντιτάσσομαι στην έκκληση αυτή. Απεναντίας λέω ότι είναι πολύ καθυστερημένη.

Από την άλλη πλευρά η υπόθεση Κώσταρι σωστά και δικαιολογημένα αποτελεί περισσότερο από κάθε άλλη υπόθεση, την ιδιάζουσα εθνική σημασία. Διότι αν προσέξουμε το χάρτη θα δούμε πως τα υφαρπαγμένα λιβάδια στο Κώσταρι αποτελούν τον τελευταίο κρίκο που συνδέει τις υπόλοιπες ελληνικές μειονοτικές περιοχές με το αστικό κέντρο του Δελβίνου, όπου και εκεί η αμιγώς ελληνική μειονοτική συνοικία της Πλάκας έχει σχεδόν εξαφανιστεί και γενικότερα το ελληνικό μειονοτικό στοιχείο στην πόλη του Δελβίνου έχει αραιωθεί στο απροχώρητο και δεινοπαθεί. Που εντοπίζεται ωστόσο το πρόβλημα.

Η προκειμένη συνάντηση αποτελεί εξορισμού δείγμα εσωστρέφειας σε δύο μήκη. Το ένα αφορά το γεγονός ότι, λόγω του ότι στην υπόθεση αυτή έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και πολλοί δικοί μας παράγοντες (σε δύο επίπεδα: - το ένα λόγω εσκεμμένης αδράνειας, το άλλο λόγω εντεταλμένης αποστολής), η συνάντηση αυτή, από την μία θα καταλήξει σε μια διαμάχη για το ποιος φταίει περισσότερο και από την άλλη για το ποιος παρείχε περισσότερο έργο. Το γεγονός θα εμποδίσει έτσι την ουσία της σύσκεψης που είναι η εξεύρεση της λύσης.

Αυτό αποτελεί και το δεύτερο σκέλος της εσωστρέφειας.

Ξεκινώντας και από την πρόσφατη δίκη στους Αγίους Σαράντα για το θέμα αυτό προκύπτει φανερά η σύμπραξη του δικαστή με τον καταπατητή. Από την άλλη διαφαίνεται η αδράνεια των δικών μας, δικηγόρου και διοικητικών και πολιτικών παραγόντων.

Ο δικαστής διέπραξε ενσυνείδητα παραβίαση της δικαστικής διαδικασίας στην υπόθεση. Δλδ, ενώ το κράτος δεν παρέχει τα πρωτότυπα έγγραφα που θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν τους ισχυρισμούς του παραβάτη, (οι αρμόδιες κρατικές αρχές αναφέρουν επίσημα ότι δεν διαθέτουν τέτοια έγγραφα), ο δικαστής αντί να παραπέμψει στον εισαγγελέα τον καταπατητή για πλαστογράφιση κρατικών εγγράφων για να επωφεληθεί σε βάρος της κοινότητας και να δικαιώσει την κοινότητα του Κώσταρι, κάνει την πάπια, ή το χειρότερο δηλώνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το δικαστήριο, το οποίο εσκεμμένα το είχε διακόψει επί ένα χρόνο.

Στην προκειμένη περίπτωση το επόμενο μεγάλο λάθος (ηθικό θα πει κανείς) έχουν οι δικοί μας. Τι δεν έκαναν. Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, του ΚΕΑΔ, του ΜΕΓΑ, με το δικηγόρο επικεφαλής θα έπρεπε να βγουν στα ΜΜΕ να καταγγείλουν το γεγονός και παράλληλα να στείλουν μια κοινή επιστολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του οποίου ηγείται, όπως και στους διεθνείς οργανισμούς, μέσω της οποίας να καταγγέλλεται η ωμή αυτή παραβίαση της δικαιοσύνης με μόνο σκεπτικό να επωφεληθεί πάση θυσίας ο παραβάτης που προκύπτει και πλαστογράφος.

Παράλληλα, από τη στιγμή που ο παραβάτης έκανε χρήση τα πλαστά χαρτιά, δλδ διεκδικεί περιουσία μέσω αυτών από το δικαστήριο, οι παραπάνω φορείς μας θα πρέπει να προσφύγουν στον εισαγγελέα εις βάρος του για πλαστογράφηση κρατικών εγγράφων, όπως και εις βάρος του δικαστή για την ωμή παραβίαση του καθήκοντός του, αλλά και για κάλυψη του ποινικού αδικήματος της πλαστογράφησης!

Γενικότερα οι δικοί μας παράγοντες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου προς το σινάφι των δικαστών, ώστε σε περίπτωση διάπραξης αδικιών σε βάρος της ελληνικής μειονοτικής κοινότητας, κυρίως σε θέματα περιουσίας, θα πρέπει να σκεφτούν καλά την καρέκλα και την τύχη τους Δεν το πράττουν!!!

Τιμποδίζει να ενωθούμε μπροστά σε μια τέτοια υπόθεση που μας καταντάει κορόιδα;!! Γιατί φοβούμαστε περισσότερο από την εποχή της Τουρκοκρατίας;;;!! Γιατί κάποιοι έχουν λερωμένη τη φωλιά, γιατί κάποιοι θέλουν να επωφεληθούν προσωπικά κάνοντας εθνικές παραχωρήσεις. Προτιμότερο να πάνε στα σπίτια τους! 15.01.2018

Panajot Barka

19 Ιανουαρίου 2018 ·

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΥ- ΜΙΑ ΚΑΚΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Οι εξελίξεις στην περιοχή είναι ραγδαίες.

Στο Κόσοβο, η άγρια δολοφονία του ηγέτη των Σέρβων εκεί, Ολιβερ Ιβάνοβιτς, έχει προκαλέσει διεθνώς τους φόβους γενικότερης αναταραχής ενώ μεταξύ των Αλβανών του Κοσουποπεδίου να θεωρούν ότι η διχοτόμηση του ημιαναγνωρισμένου νεοσύστατου κράτους τους πιο κοντά από ποτέ άλλοτε. Στα Σκόπια ο νόμος αναγνώρισης, ως επίσημη γλώσσα, της αλβανικής σε συνδυασμό με το θέμα της ονομασίας του κράτους τους, εγείρουν ξανά προβλήματα σταθερότητας.

Η Αλβανία βλέπει πιο κοντά από ποτέ την ικανοποίηση των εθνικών επιδιώξεων και να δείχνει τώρα περισσότερο ενδιαφέρον για την ύπαρξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία από την ίδια την μειονότητα και την Ελλάδα (μας θέλει ως σημείο αναφοράς και αμοιβαιότητας προς το παρόν με τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα, με την προοπτική διαμόρφωσης δική της μειονότητα στην Ελλάδα. Αυτά τουλάχιστον άφησε να εννοηθούν ανοιχτά τελευταία ο συνεπής Υπουργός Εξωτερικών Ντ. Μπουσιάτη)

Η Ελλάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έστησε από σήμερα στο Ντραγκοτι του Τεπελενιού το λευκό επιτελείο για την πρώτη οργανωμένη εκταφή των πεσόντων του έπους του 40' , Μετά από 77 ολόκληρα χρόνια. Ας ελπίσουμε επιτέλους και τώρα να βρουν μια δοξασμένη και όπως τους αξίζει, στέγη.

Δεν ξέρουμε όμως αν οι ήρωες συμφωνούν ώστε η προσπάθεια αυτή επιτευχθεί με ανταλλάγματα τέτοια που αντιτάσσονται στα ιδανικά για τα οποία αυτοί έδωσαν τη ζωή τους !!!

Εμείς Συμπεριφερόμαστε σαν ένα κουκούδι που χάνει και την ιστορική μνήμη, ενώ δεν πονάει και όταν το προκαλούν με σουγιές αφαιρώντας τις περιουσίες, την ταυτότητα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα!

Εμείς... τίποτε.... Δεν αποτέλεσε είδηση ούτε μια άλλη χαμένη δικαστική υπόθεση στο πολύκροτο θέμα των περιουσιών στο Κώσταρι. Πρόκειται μια από τις 120 δικαστικές συνεδριάσεις που οδηγούν στο να επωφεληθούν οι καταπατητές. (Αλήθεια... πώς έγινε έτσι και μετρούμε τη εθνική μας υπόσταση και υπόθεση με χαμένες δίκες!!!)

Δεν ξέρω αν οι αρχές του Κώσταρι είπαν ξανά σε όσους παρευρέθηκαν στην παρακολούθηση του δικαστηρίου, «Ευχαριστούμε που ήρθατε !!!» Στην ουσία όλοι άλλοι ηγέτες θα πρέπει να πούμε σ' αυτό το μικρό χωριό ευχαριστούμε που δίνουν μαθήματα αντίστασης, όταν όλος ο Βούρκος, η Δρόπολη και το Πωγώνι έπεσαν, παραδόθηκαν στα χέρια των καταπατητών. (Οι βασικοί υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι αυτοί που πηγαίνουν και βάζουν στεφάνια στους ήρωες του Έπους του 40' και βγάζοντας μάλιστα φλογερούς λόγους ότι ακολουθούν τα χνάρια τους !!!).

Το περίεργο είναι ότι ο δικαστής χθες, 17.01,2018 με προκλητικότατο τρόπο έγινε και αυτός ένας καταπατητής των περιουσιακών δικαιωμάτων στο Κώσταρι, ένας παραβάτης των αρχών της δικαιοσύνης και του αστικού κώδικα της χώρας, των ίδιων των εθνικών μας δικαιωμάτων !!!

Δεν του είπε κανείς τίποτε... τσιμουδιά! Δεν υπήρξαν δηλώσεις στα κανάλια,

δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες , δεν υπήρξαν καταγγελίες!
Το περίεργο είναι ότι ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δήλωσε μια μέρα νωρίτερα πάνω εκεί στο χωριό και κάτω από το θαυματουργό μοναστήρι της Παναγιάς, μέσα από πλατύ χαμόγελο, ότι είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα δεν είναι....
Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς θέλει να την κάνει και επειδή δεν έχει μια ηρωική διέξοδο, θα φύγει λέει, όπως όπως.... Ωστόσο όμως για μια ακόμη φορά συνέχισε να υπερασπίζεται τους δικούς μας υπαίτιους και ενόχους για την υφαρπαγή των δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων λιβαδιών και δασών από αλλοεθνείς... Λέει ο πρόεδρός μας ότι οι Αλβανοί τα παίρνουν και οι δικοί μας δεν επωφελούνται τίποτε! Μπα, δεν καταλαβαίνει ο πρόεδρος ότι αυτοί ήταν οι συνεργοί των Αλβανών και ότι χωρίς τη δική τους συγκατάθεση εκείνοι δεν θα έπαιρναν ούτε μέτρο;! Η απραξία τους η οποία συνεχίζεται δεν είναι αυτή που από φέτος, που ο πρόεδρος όπως λέει θα φύγει, θα μπει σε ισχύ η χρησιμότητα και θα χαθούν οριστικά τα χιλιάδες στρέμματα γης μας!!! Δεν αναρωτιέται ο πρόεδρος για το πώς έχτισαν αυτοί οι δικοί μας βίλες με πισίνες και εξασφάλισαν τόσες προσωπικές ανέσεις;!!
Δεν μας μας λέει ο πρόεδρος, γιατί το ξεφούσκωσαν το θέμα της Χιμάρας;! Είναι αλήθεια ότι αναβλήθηκε προσωρινά, (όσο να περάσει η μπόρα των Τιράνων και ο Ράμα να πετύχει τους σκοπούς του) η κατεδάφιση των υπολοίπων κτιρίων εκ' των 19 κτισμάτων στη Χιμάρα, αλλά το έργο αλλοίωσης της Χιμάρας συνεχίζεται με γρηγορότερους ρυθμούς. Γιατί δεν φωνάζουμε πια!
Γύρω μας ο κόσμος κινείται προς κοσμογονικές και γεωπολιτικές αλλαγές. Η ιστορία γι' αυτούς τηρεί ανοδική δυναμική. Για μας χάσκει σαν μια κακογραμμένη κωμωδία. Κάποτε οι πρόγονοί μας ήξεραν να κερδίσουν δικαιώματα, εκεί που δεν τους χωρούσε το γράμμα και ο πολιτισμός, με το όπλο και την λόχη. Σήμερα εμείς τσουλώνουμε μπροστά σε έναν διεφθαρμένο δικαστή και ξοδεύουμε όλα τα λεφτά που μας περισσεύουν στα ρούχα και στα βιολιά των πανηγυριώνΤΕΛΟΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΈΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ.

Ακούμε τελευταία, περισσότερο από τα επίσημα Τίρανα, ότι στην ατζέντα των θεμάτων προς λύση μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας -Αλβανίας, έχει ανέβει αρκετά ψηλά το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία !!! Δεν γνωρίζουμε την πραγματική αλήθεια από ελληνικής πλευράς, Όμως από αλβανικής γνωρίζουμε ότι ως αμοιβαιότητα των ζητημάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία (τα οποία δεν αναφέρονται σε λεπτομέρειες αλλά γενικόλογα) η Αλβανία θέτει δικό της θέμα, αλβανικό στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση πότε στο θέμα των Αλβανών μεταναστών, πότε αφήνοντας να εννοηθεί θέμα αλβανικής μειονότητας στην Ελλάδα, πότε επιτρέποντας να υποφώσκει το τσάμικο, είτε βάζοντας θέμα απεγκλωβισμού των αλβανικών περιουσιών στην Ελλάδα, θέμα το οποίο από κοινού με την προπαγάνδα ανθελληνισμού προβάλλεται και ως κίνητρο ρεβανσισμού. Αληθές είναι ότι το αλβανικό σκέλος αμοιβαιότητας στην προκειμένη περίπτωση, αφορά την Ελλάδα, υπό το σκεπτικό ότι μπορεί να προκύψει ένα καθαρά ενδοελληνικό θέμα. Εμείς, είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι για το σκέλος εθνική ελληνική μειονότητα. Όχι τόσο επειδή αποτελούμε σκέλος μιας, να το πούμε από την αρχή, ανισόρροπης αμοιβαιότητας, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε εύκολα ότι θα χρησιμοποιηθούμε ανεπανόρθωτα. Και δε θα χρησιμοποιηθούμε τόσο για την προώθηση στην επικαιρότητα και προς την Ελλάδα των αλβανικών διεκδικήσεων, ή και για την αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά το γεωπολιτικό βάρος και τη σημασία του εθνικού θέματος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού (από "ανταλλάξιμο" εθνικό θέμα για να αποκτήσει η Ελλάδα λόγου χάρη, τα Δωδεκάνησα και τ άλλα ελληνικά νησιά του Αιγίου, στο τελευταίο άλυτο, αλλά ξεχασμένο θέμα, από τα τρία που εκκρεμούσαν από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων του 1946, στη συνεχή αδήλωτη αμοιβαιότητα με τους μουσουλμάνους στη Θράκη, όπου η Τουρκία είχε και έχει εταίρο την Αλβανία και από αυτόνομη περιοχή σε μια ισότιμη εθνική μειονότητα με άλλες οκτώ ανύπαρκτες στην Αλβανία) Τώρα λοιπόν ενδέχεται να αποτελέσει το αντίβαρο αλβανικού σκέλους αμοιβαιότητας, με την Ελλάδα, μάλιστα με ειδικό βάρος, πολύ μεγαλύτερο απ'ότι η εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, - όπως τουλάχιστον η Αλβανική πλευρά σκιαγραφεί.

Εκείνο που μας νοιάζει περισσότερο στην χρησιμοποίηση που επιδιώκεται, είναι ότι η ελληνική πλευρά και ασφαλώς η πολιτική ηγεσία της ε.ε. μειονότητας , δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο και αποτελεσματικό για να διεκδικήσουν από την Αλβανία. Τουλάχιστον δεν είναι γνωστό προς τα έξω, - αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει και μακάρι να διαψευσθώ !!! Όχι ότι δεν υπάρχουν θέματα, αλλά γι'αυτά δεν υπάρχει τίποτε συγκροτημένο επί χάρτου. Δεν έχει συζητηθεί τίποτε δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις, συμπεράσματα στρατηγικές κλπ. Υπάρχει το κλισέ και τα γενικόλογα περί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πλέον όλοι το γνωρίζουν ότι τα γενικόλογα είναι σε όφελος της πλευράς που παραβιάζει τα εθνικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχει μάλιστα, ούτε για το περιουσιακό το οποίο τελευταία έχει ανέλθει πολύ ψηλά στους διαξιφισμούς μεταξύ των δύο χωρών ;!!!! Και αυτό το θέμα

όμως έχει κριθεί. Με δικαστικές αποφάσεις !! Και όπως είναι γνωστό στο έργο της δικαιοσύνης δεν έχει λόγο η πολιτική. (!!)

Από την άλλη πλευρά, οι δικοί μας είναι συνυπεύθυνοι στο θέμα. Μπορεί να φωνάζουν γενικά, αλλά επί του πρακτέου.... είναι μουγκοί γιατί κάτω απ' αυτό που δεν φαίνεται τόσο με γυμνό μάτι, βρίσκεται το δικό τους μειοδοτικό έργο.... όπως πρόσφατα στη Χιμάρα !!!

Υπό το σκεπτικό αυτό τα Τίρανα "τα δίνουν" όλα όσο να λάβουν αυτά που θέλουν. Σε μια τέτοια παγίδα έχουν πέσει όχι μόνο η Αθήνα, (δε μιλούμε για τους δικούς μας οι οποίοι είναι μονίμως προέκταση του παιχνιδιού της αλβανικής πλευράς) αλλά και παράγοντες μας στις ΗΠΑ, τους οποίους παρέσυρε στο αφήγημα αυτό ο Πρωθυπουργός για να αποσπάσει τη δική τους στήριξη, πράγμα το οποίο έχει πετύχει αρκετά.

Πάντως, στο αυλάκι αυτό νερού που άρχισε να φουσκώνει, μπήκαν να κολυμπήσουν και οι δικοί μας. Όπως είπαμε, όχι για να παρουσιάσουν τα πραγματικά θέματα που μας ανήκουν ως εθνική ελληνική μειονότητα και πρέπει να διεκδικήσουμε, αλλά για να μπορέσουν να επικρατήσουν οι ίδιοι στην πολιτική. Για το σκοπό αυτό τελευταία δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν, παρουσία ανθρώπων που μπορεί να μεταφέρουν "τα μηνύματά τους" στην Αθήνα, την ευγνωμοσύνη τους προς τον Υπουργό των Εξωτερικών κύριο Κοτζιά για το ενδιαφέρον που δείχνει διαρκώς για την εθνική ελληνική μειονότητα. Έτσι λόγου χάρη, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε μια συνάντηση σε ένα ορεινό χωριό όπου παρευρίσκονταν και εκπρόσωπος του διπλωματικού σώματος της Ελλάδας στην Αλβανία, μιλώντας σε δεκαπέντε γέροντες, ανέφερε πέντε φορές τον Υπουργό Εξωτερικών για το έργο του προς την εθνική ελληνική μειονότητα και έμμεσα για την υπόθεση για την οποία οι παρήλικες είχαν συγκεντρωθεί. Το αφήγημα αυτό ασφαλώς θα ακούσουν και όσοι γέροντες θα παρευρεθούν μεθαύριο στις 28 Γενάρη στην πύλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ !!! (έτσι αποκαλούν τώρα "τον εορτασμό" της επετείου ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.... και δεν έχουν άδικο 25.01.2018 !

Panajot Barka

27 Ιανουαρίου 2018 ·

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ !

Πριν δύο μέρες έλαβα μια πρόσκληση για την επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

Πάνω είχε απλώς το όνομά μου. Δεν ξέρω γιατί και με ποια ιδιότητα με προσκαλούν.

Ως ιδρυτή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που μέσα στην εξάδα του Αργυροκάστρου, τον βασικό πυρήνα που ουσιαστικά ίδρυσε την ΟΜΟΝΟΙΑ, συνέταξα το πρόγραμμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (Αυτό που δεν ξεπεράστηκε μέχρι σήμερα) και συνέβαλα στη σύνταξη του καταστατικού, στη συγκέντρωση των υπογραφών, όπου η δική μου είναι πρώτη, (γιατί ακόμα τα πάντα τα έσκιαζε η φοβέρα), στην ανατροπή των σχεδίων του Αλία για να καταλάβει την οργάνωση με τους δικούς του ανθρώπους, στην πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (όταν όλοι φοβόντουσαν να διακηρύξουν το όραμα της ως ανατροπή μια πραγματικότητας μισού αιώνα !)

Με προσκαλούν επειδή υπήρξα βουλευτής, όπου με τη στάση μου έκανα περήφανο τον κάθε Έλληνα, που πέρασα τα άρθρα στο νόμο για τη γη εξασφαλίζοντας στους χιλιάδες Έλληνες την αγροτική γη (διότι μετά τα λιβάδια και βοσκοτόπια όσοι ακολούθησαν τα παρέδωσαν "με τόλμη και γοητεία" στους Αλβανούς), που πέρασα το νόμο για τους πρώην φυλακισμένους που ευνοούσε κυρίως τους κατατρεγμένους Έλληνες, που συνέταξα τα αιτήματα για την παιδεία στη μητρική γλώσσα, που πάλεψα στήθος με στήθος με πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, υπουργό παιδείας, που ενέπνευσα την μεγαλύτερη στην ιστορία απεργία και αποχή από τα σχολεία, που υπέβαλα σχέδιο νόμου για την παιδεία στη μητρική γλώσσα, μέχρι που στις αρχές Οκτωβρίου 1991, πετύχαμε τους στόχους,

Με προσκαλούν γιατί με τον προφίλ που δώσαμε τότε στην ΟΜΟΝΟΙΑ συνεχίζουν να δοξάζονται ακόμα!

Με προσκαλούν ως πρόεδρο του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού;!

Με καλούν ως δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, όπου, λόγω των θέσεων μου υπέρ του Ελληνισμού στα αλβανικά ΜΜΕ με γνωρίζουν περισσότερο απ' τους ίδιους τους εκπροσώπους αυτού του Ελληνισμού, δλδ αυτούς που με προσκαλούν στην επέτειο της οργάνωσης που ίδρυσα και τους παρέδωσα;!

Με καλούν ως συγγραφέα βιβλίων σε υπεράσπιση της ιστορίας και των δικαιωμάτων του Ελληνισμού της Αλβανίας, τα οποία βιβλία εκείνοι τα παραμερίζουν και όταν τα βλέπουν στο τραπέζι (τους χαλούν την διάθεση του "αγωνιστή")

Ξέρω γιατί με καλούν....

Απλώς, γιατί αυτή τη φορά δεν μπορούν να με παρακάμψουν, αλλά με τον τρόπο αυτό , της ανωνυμίας δλδ χωρίς ιδιότητα, θέλουν να με υποβαθμίσουν! Και όχι μόνο εμένα προσωπικά , αλλά και πολλούς άλλους.

Αλήθεια, η επέτειος γίνεται για να τιμηθούν πρώτα οι ιδρυτές, Πώς θα τιμηθούν αυτοί, την Κυριακή;!! (Απλά, χωρίς να τους αναφέρουν καν το όνομα!)

Αλήθεια, κάθε μαζική συγκέντρωση έχει οργανωτές, πρωτόκολλα, θέσεις επισήμων... ομιλητές ...! Τι λοιπόν περιέχει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο!;; Κατανοητό λοιπόν . Με αυτόν τον χωριάτικο τρόπο μας θέλουν εκεί για να δείξουν, τουλάχιστον σ' αυτούς που τους ζητούν να κάνουν ανοίγματα και να πλαισιώσουν στη σκεπή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως ιδεολογικού πιστεύω, όπως όριζε η ΟΜΟΝΟΙΑ που ιδρύσαμε, ότι μας κάλεσαν όλους, ή ήμασταν όλοι εκεί... στο ανώνυμο πλήθος των... ογδοηντάρηδων... όπου αυτοί να αναδειχτούν ως ηγέτες όλων !!!, Οι ίδιοι θα είναι και οι ιδρυτές, και οι ομιλητές , και οι επίσημοι και οραματιστές του μέλλοντος!!!

Και ξέρετε γιατί δεν μας δίνουν τη θέση που μας αξίζει...;!! Επειδή θέλουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ που κάναμε το 1991 και στεκόμαστε όρθιοι και σκληροί σ αυτούς που την πήραν όμηρο και καθημερινά τη γκρεμίζουν και τώρα νεκρή θέλουν να την ετοιμάσουν για το μέλλον!!

Κάποιοι που πήραν πρόσκληση σαν και μένα θα είναι την Κυριακή εκεί, στη Δερβιτσάνη. Πιστεύω ότι μερικοί συνεχίζουν να πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά δυστυχώς, πιστεύουν ότι αυτοί οι "ηγέτες" που σταύρωσαν την ΟΜΟΝΟΙΑ, μπορούν ταυτόχρονα να αναλάβουν και το ρόλο Χριστού στο τάφο του Λαζάρου. Κάποιοι άλλοι είναι απ' αυτούς που έχουν πάντα ανάγκη από μια ομπρέλα για να υπάρχουν, νομίζοντας ότι αν δώσουν το παρόν σε μια εκδήλωση του είδους θα φανούν χρήσιμοι για τον τόπο τους, ή βλέπουν τον τρόπο αυτό ως ένα μέσο για τον εξαγνισμό τους.

Εγώ λοιπόν δε θα μετάσχω. Και αν με δει κάποιος εκεί, θα είμαι ως δημοσιογράφος σε ένα γεγονός λυπηρό, που δεν βγάζει είδηση, αλλά μπορεί να έχει μοίρα για ένα βιβλίο.

Ο ΣΟΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑ, ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ
ΣΟΡΟΣΙΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΜΕΙΟΝΟΤΗΑΣ

Ενόψει των καθυστερημένων εκδηλώσεων για την επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μας έφτασαν κάποιες ειδήσεις που δεν μπορούμε να μη τις ανακοινώσουμε!

Πρώτη είδηση. Ανακοινώνεται επίσημα ότι ο Σόρος στηρίζει την "εθνική" μειονότητα των Αιγυπτίων και τον Ρόμα στην προσπάθεια διεκδίκησης δικαιωμάτων (εθνικών) και τον σεβασμό αυτών από το Αλβανικό κράτος !

Ο Σόρος λοιπόν. Σημειώνουμε ότι ηγετικό στέλεχος που διεκδικεί την εκπροσώπηση της ε.ε. μειονότητας, ο οποίος δεν εκλέγεται ποτέ με ψήφους Ελλήνων, αλλά είναι μονίμως στη Βουλή, όπως και φέρει βαθύτατες ευθύνες για την κατάντια της εθνικής ελληνικής μειονότητας, είναι στις λίστες εκείνων που στην Αλβανία κατηγορούνται ότι ανήκουν στα κυκλώματα του Σόρους. Αν προσεχθεί επίσης, ο Σόρος, όχι απλώς με την αδιαφορία του, αλλά και με συγκεκριμένες ενέργειες έχει ταχτεί κατά των συμφερόντων της ε.ε. μειονότητας και της Ελλάδας γενικότερα!!!

Η άλλη είδηση λέει ότι οι "εθνική" κοινότητα των Ρόμα και Αιγυπτίων έχουν υποβάλλει στο αλβανικό Υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας προτάσεις για να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες νομικές διατάξεις για την εφαρμογή στην πράξη του νόμου για την προστασία των 9 εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία. Λένε ότι υπάρχουν περιέργες προτάσεις και πολύ έξυπνες προσθέτοντας ότι μπορεί και να ληφτούν υπόψη από τον Ράμα. (Πιθανόν να έχουν πίσω εμπειρογνώμονες του Σόρος, ο οποίος τυχαίνει να είναι στενός φίλος με το Ράμα)

Η επόμενη είδηση αναφέρει ότι, οι δικοί μας πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή του αλβανικού ΥΠΕΞ, καμιά πρόταση σχετικά με τις νομικές αυτές διατάξεις. Η προθεσμία λήγει σε δύο μέρες από τώρα. Μπορεί οι δικοί μας, όπως έκαναν και με το σχέδιο νόμου, να υποβάλουν προτάσεις λίγα λεπτά πριν την εκπνοή της προθεσμίας. (Οι προτάσεις τους όμως, ευτυχώς που τότε δεν λήφθηκαν υπόψη, διότι έγιναν με το σκεπτικό, ώστε η εθνική ελληνική μειονότητα να αποκτούσε στο νόμο, οργανωτικά, μορφή ΜΚΟ, για να μπορούσαν κάποιοι να μετάσχουν σε προγράμματα με πολλά λεφτά !)

Μετά από την ψήφιση στη Βουλή, οι δικοί μας προσπάθησαν να καταγγείλουν τον νόμο (όχι ότι είναι καλός) ότι δεν παρέχει καμιά εγγύηση προστασίας των εθνικών μας δικαιωμάτων, αλλά δεν μπορούσαν να στεριώσουν τις καταγγελίες τους, διότι δεν είχαν ούτε επιχειρήματα, ούτε το ηθικό δικαίωμα να απαιτήσουν πολλά, εφόσον δεν είχαν υποβάλλει καμιά πρόταση.!!

Όπως και στην περίπτωση συζήτησης του σχεδίου νόμου, (τότε παρουσίασα ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το σχέδιο νόμου οχτώ μήνες πριν ο νόμος ψηφιστεί στη Βουλή, αλλά οι ηγέτες μας δεν έλαβαν υπόψη ούτε μία πρόταση, μάλιστα ούτε εκείνες για τις οποίες είχαν συμφωνήσει όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες με πρώτους αυτούς) και τώρα, υπέβαλα σε αρμόδιους φορείς τέσσερις προτάσεις (νομικές ρυθμίσεις) για μια ολοκληρωμένη και σε όλα τα

επίπεδα αντιμετώπιση και προσέγγιση των θεμάτων παιδείας. ... Τι θα συμβεί
.... Εφόσον οι προτάσεις φέρουν την υπογραφή μου , τότε θα απορριφθούν....
αλλά θα απορριφθούν τηρώντας πλήρη σιωπή για να μη το μάθει κανείς.....
Και αύριο στην επέτειο της ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα βγάλουν λόγους για
φλογερούς και ιερούς αγώνες....!!!!

Παναγιώτης Μπάρκας

28 Γενάρη 2018 ·

ΠΑΓΟΣ, ΑΜΝΗΣΙΑ, ΑΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΠΡΑΞΙΑ, ΚΕΝΟ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ....
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΑΥΤΑ ΑΦΗΣΑΝ ΠΙΣΩ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 28.01.2018

Σήμερα « οι εορτασμοί» για την επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν γκρίζοι, με το χρώμα και την ψύχρα του πάγου. Στην ουσία, καλύτερα να μη είχε γίνει διόλου, διότι μαζί με την ζωντανή πραγματικότητα ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι νεκρή, είχε το ελεύθερο και η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Οι σημερινές εκδηλώσεις επιβεβαίωσαν ότι η ελπίδα όντως πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει! Έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ηγεσία, που ευθύνεται άμεσα για την κατάσταση αυτή στην ΟΜΟΝΟΙΑ και τον τόπο μας, δεν μπορεί να σαλέψει τίποτε στο παραλυμένο σώμα της. Δλδ, κατέστρεψε και τον πάτο, προς τον οποίο αφηνόμαστε να φθάσουμε καμιά φορά με σκοπό να πετάξουμε ξανά προς τα πάνω.

Οι σημερινές εκδηλώσεις δεν είχαν μνήμη, ούτε παρόν και ούτε ασφαλώς μέλλον. Τα πάντα άνευρα!!! Δεν έφταιγε διόλου το γεγονός ότι η αίθουσα ήταν κρύα και άδεια, με παρευρισκόμενους κάποιους παρήλικες και θεατές από την μία, φανατικούς οπαδούς των ηγετών από την άλλη και κάποιους άλλους, που άκουσαν ότι μπορεί, μπορεί να σημειωθεί κάποια εξέλιξη, άρα με εντεταλμένη αποστολή θα πρέπει να ήταν εκεί... για να είναι μέσα στα πράγματα!

Είναι πάντως, η πρώτη φορά που δεν έγινε καμιά αναφορά στους ιδρυτές και στην ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Κόπιασαν πολύ οι ηγέτες-οργανωτές, ώστε, σε μια αίθουσα όπου ο κάθε ομιλητής θα αναφέρονταν πρώτα στο κρύο που κυριαρχούσε απειλητικά, να καλούσε σε βοήθεια λαογραφικούς τρόπους για να δικαιολογήσει το κενό μνήμης. (κατά την λαογραφική αρχή των δημοτικών τραγουδιών: -συγκρατώ το έργο τους λησμονώ τον δημιουργό τους). Αλλά μόλις νόμιζαν ότι ξεπερνούσαν αυτό το εμπόδιο να ξεκαθαρίσουν με τους ιδρυτές, διαπίστωναν ότι δεν είχαν να αναφέρουν κανένα επίτευγμά τους.. Οι «ηγέτες» που ηγούνται της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Ελληνισμού τα 20 από τα 27 χρόνια ζωής της οργάνωσης, για να καλύψουν το κενό των επιτυχιών και να αποφύγουν το βουνό με τις ενοχές τους σε βάρος των εθνικών συμφερόντων, έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα, «υπήρξαν λάθη» αλλά και «επιτυχίες» !

Δεν υπήρξε, ούτε τυπικά , κανένα όραμα και ούτε δείγμα για κάποια εξέλιξη. Προσέχουμε, τόσες εξελίξεις με ιστορική και γεωπολιτική βαρύτητα στην Αλβανία και την περιοχή. Σημαντικότερες οι εξελίξεις που επιδιώκουν να επιβάλλουν τα Τίρανα στην Ελλάδα με σημείο αναφοράς και την εθνική ελληνική μειονότητα, τόσα προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινότητα. Σ'αυτή όμως την συνάντηση δεν αρθρώθηκε ούτε λέξη για μια τέτοια προσέγγιση. Δεν υπήρξε ούτε κάποια ανακοίνωση, ούτε κάποια επίσημη δήλωση, θέση υπόμνημα. Τίποτε ! Οπότε δικαιολογημένο το συμπέρασμα ότι τέτοια κατήφεια, τέτοια ανεύθυνη ηγεσία, τόση αναλγησία και αδιαφορία για τις τύχες του τόπου μας δεν γνωρίζει η ιστορία μας.

Το μόνο ρεαλιστικό που ακούστηκε δειλά σήμερα ήταν η διαπίστωση από την ηγεσία ότι αυτή η ΟΜΟΝΟΙΑ έκλεισε το κύκλο της. Θυμίζουμε ότι η ιδέα αυτή ακούστηκε σχεδόν από το 2000. Το 2003 υπήρξε ένα συγκεκριμένο μανιφέστο για το πώς μπορεί να βγει η ΟΜΟΝΟΙΑ από την κρίση. (Το κίνημα ΟΜΟΝΟΙΑ-άτυπη Βουλή). Το 2006-2007 το σύνθημα ότι ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έκλεισε τον κύκλο του και πρέπει να βρεθεί άλλη λύση με νέα ηγεσία και τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων, (ιδέα της άτυπης Βουλής) έγινε κυρίαρχο και απέχτησε τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Απέτυχε, διότι το κατεστημένο ζητούσε και επέμενε στην επικράτηση της ίδιας υπεύθυνης ηγεσίας που έπρεπε να παραιτηθεί, για την επικράτηση της οποίας και σήμερα τα ίδια κέντρα αναγκάζουν την εθνική ελληνική μειονότητα να ξοδεύει τόσες ενέργειες ή να γυρίζει τις πλάτες σ' αυτή την ηγεσία. Σήμερα, οι ίδιοι ηγέτες που διαπιστώνουν με καθυστέρηση 10 χρόνων τον κλεισμένο κύκλο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έδειχναν εντελώς αμήχανοι, ανίκανοι, απρόθυμοι και έντρομοι να αποδεχτούν την ιδέα ότι ο νέος κύκλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα πρέπει να ανοίξει χωρίς αυτούς, με νέα ηγεσία και με όλους τους Έλληνες ενωμένους στους κόλπους της, ανεξαρτήτως ιδεολογικού πιστεύω.

Να προσθέσουμε ότι η επετειακή αυτή σύναξη έγινε σήμερα με το σκεπτικό να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις ενότητας, προόδου, προοπτικής.... Έκοψε μια βόλτα μια ιδέα για ένωση και σύμπραξη των τριών πολιτικών φορέων, ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΚΕΑΔ και ΜΕΓΑ. (των ηγετών τους διότι οι οπαδοί είναι ελάχιστοι) Διαλύθηκαν όμως όλα από την πρώτη στιγμή, όπως η καταχνιά από τον Ήλιο. Το στίγμα το έδωσε ο πρώτος ο αναντικατάστατος ηγέτης, ο Ντούλες, ο οποίος, προσέγγισε την λειτουργία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με οικονομικούς όρους, όπως μια εταιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά, δλδ μπίζνα.... Αναφέρθηκε και στην ενότητα, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να ζητηθεί ενότητα στα πρόσωπα... (!!!) αλλά στους στόχους. Καταρχήν αυτό ακούγεται καλό, αλλά ο Ντούλες έκανε αλλιώς τους λογαριασμούς. Δλδ, έλεγε «μη βλέπετε υπεύθυνο για την κατάντια εμένα προσωπικά» (!!!) (Αντί του εαυτού του, υπέδειξε τη δράση των αλβανικών κόμματος, χωρίς όμως να σκεφτεί ότι εκείνα κάνουν τη δουλειά τους. Ζητάει ωστόσο από άλλους να δώσουν τον αγώνα εναντίον τους, ενώ αυτός δικαιούται να συνεργαστεί μαζί τους για να επικρατήσει πολιτικά με τη βούλα των αλβανικών πολιτικών κομμάτων).

Από την άλλη, αναφέρθηκε σε στόχους, τους οποίους 20 χρόνια τώρα, ούτε χάραξε, ούτε υπηρέτησε. Άρα το σχήμα γι' αυτόν πρέπει να λειτουργήσει για να τον φέρει ξανά στην κορυφή της πυραμίδας !!! Γι' αυτό μιλάει και το γεγονός ότι έξω από την αίθουσα έβαλε 500 όρους, που εξασφάλιζαν την επικράτησή του, ως προϋπόθεση για να συνεργαστεί με τους άλλους δύο φορείς.

Ο Αρχηγός του Κόμματος των Ελλήνων, ενώ θεωρείται ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ως πολιτική δύναμη με δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές, σήμερα μας δήλωσε ότι θα πρέπει να ενωθούμε κάτω από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ !!!

Ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εκπρόθεσμος, είπε ότι ούτε το σπίτι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ούτε το μαγαζί της κατάφερε να φτιάξει στη

θητεία του και πρόσθεσε ότι (αν κατάλαβα καλά!) η ίδρυση του ΜΕΓΑ (κόμμα των Ελλήνων) προκάλεσε μεγαλύτερες πραγματικές διάσπασης. Είδε ταυτόχρονα με επιφυλάξεις το θέμα συνεργασίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ, διεκδικώντας περισσότερη αυτονομία και αυτενέργεια στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Εκείνο που φάνηκε ξεκάθαρα ήταν ότι οι τρεις αυτοί «άνδρες» κατάλαβαν πως είναι η ευκαιρία ώστε στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για να βγει ο Ελληνισμός από την κρίση και στο όνομα της ενότητας, αυτοί μπορεί να συνεργαστούν για να επικρατήσουν, όχι όπως μέχρι τώρα μεμονωμένα, αλλά ως τριανδρία. Δεν πρόσεξαν όμως ότι τους Έλληνες που αυτοί διέσπασαν όλα αυτά τα χρόνια για την προσωπική τους επικράτηση, δεν μπορούν να τους ενώσουν επειδή τα βρήκαν αυτοί, και βέβαιο είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσει. Διότι οι Έλληνες απλώς θα καταλάβουν ότι «ενώθηκαν» για να επικρατήσουν οι ίδιοι πολιτικά.

Και ενώ η προσπάθεια αυτή επιδίωξε να έχει μια συνέχεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις «άνδρες» έδειχναν ότι δυσκολεύονταν να μιλήσουν μεταξύ τους, οι φιλοδοξίες του Ντούλε να αποτελέσει αυτός το πρώτο βιολί και στην τριανδρία.... οδήγησε σε απραξία!!!

Η ΛΥΣΗ

Θα ρωτήσει κανείς μα ποια μπορεί να είναι η λύση;! Μία είναι η λύση! Παραίτηση της ένοχης αυτής ηγεσίας, παραίτηση από τις κάλπικες, μεθοδευμένες και νοθευμένες δημοκρατικές διαδικασίες, ξεπέραςμα της ιδέας της ποσότητας και επικέντρωση της όλης ισχύς στην ποιότητα ηγετικής ομάδας, μια ποιότητα καθαρή από ενοχές, ύποπτο παρελθόν, υπόγειες συνεργασίες με αλλοεθνείς παράγοντες για ιδιοτελή συμφέροντα, μια ποιοτική ομάδα η οποία θα είναι η μόνη που θα επικοινωνεί και συνομιλεί με το εθνικό κέντρο, μια ποιότητα ατόμων η οποία με άρμα μάχης τους ξεκάθαρους εθνικούς στόχους, την διεκδίκηση αυτών σε όλα τα μήκη και μεγέθη, την καθημερινή προστασία και υπεράσπιση του κάθε Έλληνα και του συνόλου της κοινότητας, θα πετύχει την όλη στήριξη των Ελλήνων, θα πετύχει στις εκλογές, θα κερδίσει την εθνική ελληνική μειονότητα και θα τη σώσει από τον σίγουρο αφανισμό. ΤΕΛΟΣ
28.01.2018

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΕ!

Άκουσα ξανά και ξανά "τις ομιλίες" στην χθεσινή επέτειο ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Θέλησα να καταλάβω την ουσία της χθεσινής μάζωξης, αλλά... Είδα και φωτογραφίες από την πρώτη γραμμή των παρευρισκόμενων ... Με φώτισε κάπως η γοητευτική συνομιλία στόμα με αυτή του Κίτσου με το Ντούλε και το ειρωνικό γέλιο του Ντούλε..... (Η λεζάντα κάτω έλεγε ότι ο πολιτικός διάλογος των δύο ανδρών αφορούσε το μπόι των κοριτσιών που χόρευαν στη σκηνή πριν αρχίσουν το δικό τους λαογραφικό χορό οι πολιτικοί μας) Στην ομιλία του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι οι εορτασμοί κάθε επετείου στοχεύουν στην ανανέωση του συμβολαίου της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τον Ελληνισμό...!!! Θα έλεγα ότι αποτελεί έναν τρόπο να μείνουν σκαρφαλωμένοι "επικεφαλής" της μειονότητας οι ίδιοι οι υπαίτιοι του μαρασμού μας και ας παραδέχονται ότι είναι υπεύθυνοι για την κατάντια του τόπου μας!

Για να επιβεβαιωθώ, έψαξα να βρω κάτι στις ομιλίες των πολιτικών, την δέσμευση για κάποιο θέμα. Π.χ το θέμα των περιουσιών στο Κώσταρι, στάζει αίμα και προδοσία και είναι τόσο νωπό, εφόσον μόλις πριν λίγες μέρες ο δικαστής πρωτοδικείου Αγ. Σαράντα αποφάσισε, παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαιοσύνης και με προκλητικό τρόπο, υπέρ των καταπατητών. Το Κώσταρι είναι το τελευταίο κομμάτι που εμποδίζει την μεταφορά της διαχωριστικής εθνολογικής γραμμής από εκείνη Δέλβινο-Στιάρι-Βρωμερό- Αγ. Σαράντα στην στενή κοίτη της Μπίστρισσα από Μουζίνα στην Τσούκα !!!

Να πουν για τα υπόλοιπα θέματα του περιουσιακού, να πουν "για την αγαπημένη" τους Χιμάρα, για την νέα μειοδοτική συμπεριφορά που ξεκίνησε στο Βούρκο (μετά από τη Δρόπολη) με τους δικούς μας να πουλούν τη αγροτική γη σε αλλοεθνείς!! (Πουλούν την πατρίδα για πέντε δεκάρες!!!!)

Να πουν για το εκπαιδευτικό, για τις προτάσεις σχετικά με τις νομικές διατάξεις για την έμπρακτη εφαρμογή του νόμου περί μειονοτήτων, για τη θέση της εθνικής ελληνικής μειονότητας στο νέο προφίλ σχέσεων Ελλάδας Αλβανίας και τις γενικότερες εξελίξεις και ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.... Τίποτε απ'όλα αυτά και άλλα τέτοια....!

Το πολιτικό όραμα των ηγετών μας φθάνει μέχρι τον πισινό τους για να μη ξεκολλήσει, ή πώς θα κολλήσει καλύτερα στην τοποθετημένοι από τους ίδιους καρέκλα, ως ζεύλα πάνω στο σβέρκο του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού.....!!! Αλήθεια.... όλο και κάτι έτρεχε χθες στα γύφτικα !

Επιβεβαίωση αυτού αποτελούν οι πληροφορίες (ανεπιβεβαίωτες ακόμα) ότι και στη συνάντηση που ακολούθησε για την "ενότητα" της μειονότητας μέσω της συνένωσης των Ντούλε, Κίτσιο και Παπα, ο Ντούλες φάνηκε να προωθεί ως διάδοχο του Παππά στην ΟΜΟΝΟΙΑ και στο τιμόνι της ένωσης των τριών κενών σωμάτων, ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΚΕΑΔ και ΜΕΓΑ, τον Μπολάνο, γνωστό για το ξεπούλημα της Χιμάρας , για τις 73 παράνομες άδειες στους Αλβανούς, στενό φίλο του Μπερίσια (ο Ντούλες τώρα είναι βουλευτής του Δ. Κόμματος με πνευματικό πατέρα τον Μπερίσια), γνωστό για τις προβοκάτσες που εξαγρίωναν τα εθνικιστικά στίφη των Αλβανών εναντίον της Χιμάρας, αλλά γνωστό και σε κάποιους σημαντικούς στην Αθήνα ..., γιατί στις θητείες του Μπολάνου επικεφαλής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του δήμου της Χιμάρας, φαγώθηκαν ένα σωρό λεφτά εκεί.!!!

Και θα έχει ασφαλώς επιτυχία! Ο Παππάς δε θα πει όχι διότι ο Μπολάνος στήριξε σθεναρά την εκλογή του πριν τρία χρόνια και ο ίδιος ο Παππάς τέλεσε εμπειρογνώμονας ή σύμβουλος (ανεξαρτήτως με τι τρόπο) στην επιτροπή πολεοδομίας του Δήμου Χιμάρας. Ο Κίτσιος δεν έχει γιατί να φωνάξει, αρκεί ο Ντούλες να του δώσει ένα κομμάτι ψωμί στο πολιτικό ταψί της μειονότητας, Στην ε.ε. μειονότητα δεν έχει ποιος να αντιδράσει.

Να λοιπόν, γι' αυτή την ενότητα μιλούμε, την απόδειξη ότι τον ελληνισμό έχουν πάρει όμηρο κάποιοι αναντικατάστατοι τύποι εθνικοί εγκληματίες.

Άρα λοιπόν, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι ο Ντούλες θα "πεθάνει" πολιτικά, αφού νεκρώσει όλων τον ελληνισμό και στο τελευταίο του κύτταρο...

ΑΥΤΗ Η ΣΤΑΣΗ ΈΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ:- ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

Μαζί με την ενοχοποιητική σιωπή των πολιτικών εκπροσώπων της Ε. Ε. Μειονότητας στο θέμα υποβολής προτάσεων για την κατάρτιση όσο καλύτερων νομικών ρυθμίσεων, ή κυβερνητικών αποφάσεων για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου περί μειονοτήτων, προστίθεται η ιστορική ενοχοποιητική ανευθυνότητα σε σχέση με παντελή απουσία τους στην προώθηση των θεμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Όσα μπορούμε να διαβάσουμε στο προσκήνιο και το παρασκήνιο μας επιτρέπουν με σιγουριά να συμπεράνουμε ότι, ως ένα σημαντικό εθνικό θέμα, μας έχουν εξοστρακίσει στον πέρα τοίχο του τελευταίου περιθωρίου. Ασφαλώς δεν αποτελούν την ουσία ενός εθνικού θέματος τα όσα αναφέρονται περί βιβλίων, είτε ακόμα και περιουσιακά ζητήματα.

Πρώτο. Όσο για τα βιβλία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι "εκκαθαρίσεις" που ζητούνται στα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων (της αλβανικής πλευράς) δεν αφορούν τα σχολικά βιβλία στη μητρική γλώσσα για τα σχολεία στη μητρική γλώσσα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αυτά τα βιβλία, μετά από την πρωτοβουλία του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, απαλλάσσονται με την μεγαλύτερη αυστηρή επαγγελματικότητα και αφοσίωση από κάθε αλβανικό εθνικισμό, μεγαλοϊδεατισμό και αλυτρωτισμό, από κάθε δυνατή εθνική ή πολιτιστική προσβολή προς τους Έλληνες μειονοτικούς μαθητές και ταυτόχρονα, μέσω των βιβλίων αυτών, οι Έλληνες μαθητές έχουν την κάθε δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ελληνική και επιτόπια ιστορία, πολιτισμό ήθη και έθιμα. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία ύπαρξης σχολικών μειονοτικών βιβλίων.

Τα βιβλία για τα οποία υπάρχει συζήτηση στις συνομιλίες αφορούν τα σχολικά βιβλία στην αλβανική γλώσσα, και στα αλβανικά σχολεία όλων των βαθμίδων μέχρι τα πανεπιστήμια. Αυτό δεν καταλαβαίνουν στην Ελλάδα!

Επίσης, με διάφορους ελιγμούς και δήθεν ανταλλαγή ή παραχωρήσεις, όπως η εισαγωγή βιβλίων από την Ελλάδα για τα ελληνόπουλα της Αλβανίας, η αλβανική πλευρά πασχίζει να αποχτήσει το δικαίωμα εισαγωγής στην Ελλάδα ανεξέλεγκτων σχολικών κειμένων από άποψης εθνικιστικών περιεχομένων.

Δεύτερο. Στο πακέτο που προτείνει η ελληνική πλευρά προς την Αλβανική, οι συντάχτες του, όσον αφορά την ελληνική μειονότητα, προτείνουν δήθεν την άρση των μειονοτικών ζωνών ! με το σκεπτικό της απαλλαγής της εθνικής ελληνικής μειονότητας από την αυθαίρετη καθήλωση σε κάποια γεωγραφικά όρια. Στην ουσία απαιτούν την κατάργηση των μειονοτικών ζωνών (το καθεστώς δλδ των αυθαίρετων μειονοτικών ζωνών που είχαν καθιερώσει οι Ιταλοί το 1920 και κληρονόμησε και το βασιλικό καθεστώς και το κομμουνιστικό και σήμερα) με το σκεπτικό την αναγνώριση ως μειονοτική ζώνη εκείνη της Χιμάρας, είτε της Νάρτας, είτε του Ζβερνέτσι.

Ιστορικό και τραγικό λάθος και σφάλμα. Εκείνο που απαιτείται είναι η θεσμική και με το νόμο αναγνώριση των μειονοτικών ζωνών, συμπεριλαμβανομένου

και της Χιμάρας και των υπολοίπων, ως μια θεσμική αναγνώριση που εξασφαλίζει στην εθνική ελληνική μειονότητα το απαραβίαστο του γεωγραφικού χώρου, την διεκδίκηση όρων για την μη αλλοίωση δημογραφικά, πολιτιστικά και κοινωνικά των περιοχών αυτών, όπως ορίζει τουλάχιστον το άρθρο 16 της Σύμβασης Πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων. Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις συγκεκριμένες καταστάσεις όπου η αποψίλωση του ελληνικού μειονοτικού πληθυσμού έχει αφήσει τεράστια κενά και οι προσπάθειες αλλοίωσης τους, προς πάσα κατεύθυνση αγγίζει τα όρια της χαριστικής βολής.

Τρίτο. Στα όσα διαρρέουν από τις συνομιλίες διαφαίνεται ότι παράλληλα με τον εξοστρακισμό της σημασίας του εθνικού θέματος της εθνικής ελληνικής μειονότητας, διαπιστώνεται και η αντιμετώπισή του ως θέμα αμοιβαιότητας αλλά σε βάρος της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Δλδ τότε ως αντίβαρο του ανύπαρκτου τσάμικου και τότε των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα.

Κανένας παραλληλισμός και αμοιβαιότητα δεν υφίσταται!

Την ίδια στιγμή οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι ασχολούνται με το ξεπέρασμα προβλημάτων που αφορούν τον τελευταίο αιώνα. Λησμονούν ότι το θέμα της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, παρά τη φθίνουσα πορεία του, διακρίνεται για μια ιστορία που προηγείται των άλλων εθνικών θεμάτων στην περιοχή. Και δεν εννοώ εδώ μόνο το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, αλλά και την Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1946. Εννοώ τη σημασία που έδωσαν οι μεγάλες δυνάμεις και το 1990-91, 93-94, 97-99 κλπ.

Αναφέρω εδώ λόγου χάρη το ενδιαφέρον της Γερμανίας κυρίως, αλλά και των ΗΠΑ το 1991-92, (το οποίο έζησα προσωπικά), αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από τα δικά μας κέντρα αποφάσεβν για πιθανά αιτήματα πολιτικού και εθνικού περιεχομένου που αναλάμβανε η Γερμανία!

Οι πολιτικοί μας, αν σκέφτονται έστω και μια τρίχα τον τόπο μας ας ξυπνήσουν. Η σιωπή τους, ενοχοποιητική ασφαλώς εθνικά, διαβάζεται ως αντάλλαγμα για να αποχτήσουν την υποστήριξη και επικράτησης τους στην πολιτική, γνωρίζοντας ότι αν θα φύγουν από κει θα αποκαλυφθεί η πραγματική αλήθεια του μειοδοτικού έργου τους! ΤΕΛΟΣ 31.01,2018

Παναγιώτης Μπάρκας

3 Φεβρουαρίου 2018 ·

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΕΝΩ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΥΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ

1

Ανοιχτά και χωρίς ενδυσασμούς, ο Ράμα μας λέει ότι ο ίδιος και ενσυνείδητα επιδείνωσε τις σχέσεις με την Ελλάδα, με σκοπό να αναγκάσει την Αθήνα να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με την Αλβανία, για θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν αγγίζονταν, ή ευνοούσαν την Αθήνα. Τώρα, λέει ο Ράμα, η λύση τους θα γίνει λόγω της αμετακίνητης θέσης των Αλβανών και θα ευνοήσουν την αλβανική πλευρά!!!

Επίσης τα Τίρανα έχουν επιδοθεί σε εκστρατεία η οποία αποσκοπεί να μετατρέψει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις σε έναν άξονα ρεβανσισμού κατά της Ελλάδας, ή θριάμβου υπέρ της Αλβανίας. Δλδ να οδηγήσει σε ένα νέο στάδιο των αλβανικό ανθελληνισμό σαν ένα περισσότερο πρακτικό εθνικισμό ως προς τα να βλέπουν την Ελλάδα ως επικείμενο πλιάτσικο.!!!

Κανείς στην Αθήνα δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο έχει ανεβεί ο πυρετός του ανθελληνισμού στη γείτονα !!!

Και αυτό γίνεται ο Ράμα να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει και από την άλλη να πετύχει τη στήριξη της Αθήνας για την έναρξη των συνομιλιών ως υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρ. Ένωση

2

Σύσσωμη και ομόφωνη η αλβανική πλευρά (σε σπάνια θέματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη χώρα να συμφωνούν) διατυπώνει ότι στο τσάμικο ζήτημα η ελληνική πλευρά κάθισε να συζητήσει εφόσον έλαβε εγγυήσεις από τα Τίρανα ότι δεν πρόκειται για εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, αλλά για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (!!!) Προσθέτουν μάλιστα ότι υπάρχει η δέσμευση πως θα υπάρξει για το θέμα αυτό και μια ξεχωριστή συμφωνία (!!!) Διεκδικούν μάλιστα κάτι τέτοιο ζητώντας από την Ελλάδα να καταδικάσει και αποστασιοποιηθεί από την μαζική και ομαδική, όπως ισχυρίζονται, καταδίκη των Τσάμηδων από ελληνικής πλευράς. (Η αλβανική πλευρά υιοθετεί τώρα μια τέτοια θέση εφόσον μέχρι τώρα είδε ότι εν' μπλοκ διεκδίκησης ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως μέχρι τώρα, είναι εντελώς ανέφικτο)

Τα δικαιώματα αυτά, κατά την αλβανική πλευρά, αφορούν την ελεύθερη κίνηση, το δικαίωμα περιουσίας, το δικαίωμα να τιμάει τα δικά της σύμβολα... Εδώ βάζουν ένα "κλιπ" στα Τίρανα που περιλαμβάνει σίγουρα το δικαίωμα χρήσης και εκμάθησης της γλώσσας, το δικαίωμα θρησκείας, το δικαίωμα οργάνωσης, ιστορικής αναφοράς, δλδ της αδιάλειπτης συνέχειας κατοίκησης σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο... με γνωστό τη σημαίνουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και συστατικά!!!

Βλέπω ότι δε θέλουμε να καταλάβουμε ότι σε έναν χώρο αν δεν μπορείς να μπεις από την πόρτα, μπορείς να μπεις από το παράθυρο, ειδικά όταν αυτό στο αφήνει ανοικτό ο ίδιος ο νοικοκύρης.

2/1

Τα πράγματα αποκτούν περισσότερο σφάλμα, όταν επιδιώκεις να παραχωρήσεις μονομερώς "ανθρώπινα" δικαιώματα, μεσω μάλιστα διμερούς συμφωνίας, για κάτι που γνωρίζεις ότι δεν υπάρχει, ή ότι έχει κριθεί ιστορικά και έχει λήξει.

Από την άλλη πλευρά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αντικείμενο διμερούς ή μονομερούς συμφωνίας! Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αντικείμενο διεθνών Συμφωνιών, Διακηρύξεων, Ντοκουμέντων και Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, η ελεύθερη κίνηση προς Ελλάδα, όπως και προς όλες τις χώρες Σέγκεν, είναι πλέον κατοχυρωμένο δικαίωμα για κάθε Αλβανό πολίτη, αλλά που σέβεται την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Αν ένας Αλβανός πολίτης θέλει να εισέλθει στην Ελλάδα με διαβατήριο στο οποίο αναγράφονται τοπωνύμια που εκδηλώνουν αλυτρωτισμό, ή υπάρχουν Αλβανοί οι οποίοι δε σέβονται τη διεθνή νομοθεσία χρήσης των τοπωνυμιών, θέμα για το οποίο η Ελλάδα υπέγραψε και μια συμφωνία με τα Τίρανα, τότε γιατί χρειάζεται άλλη συμφωνία μάλιστα με τις ελληνικές περγαμηνές;!!

Το θέμα είναι ότι η Αθήνα, ποτέ δεν υπέγραψε μια συμφωνία με την Αλβανία, (αν αφαιρέσουμε εκείνη της Καπεστίτσας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η οποία στην ουσία χάλασε το πέταλο, το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, για να κάνει καρφί, το οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ, δλδ δεν εφαρμόστηκε). Τυχαίνει όμως να διαμαρτύρεται η Αθήνα για δικαιώματα του Ελληνισμού της Αλβανίας, ή όταν έχει κάποιο δικό της πρόβλημα να αντιμετωπίσει, ή για θέματα τα οποία αποτελούν λεπτομέρειες, που δεν κάνουν την ουσία!!!! Τουλάχιστον, τουλάχιστον κάποια αμοιβαιότητα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση.

3.

Στο πλαίσιο αυτό να επισημάνουμε ότι η Αλβανία, στο καυτό για την Ελλάδα θέμα ΑΟΖ, πρόσθεσε και τα χερσαία σύνορα, τα οποία η Ελλάδα δεν αναγνώρισε από το 1925, δλδ από τότε που ιδρύθηκε το αλβανικό κράτος. Και είναι γνωστό γιατί! Επειδή η Ιταλία, η οποία απόβλεπε στον έλεγχο της Αυλώνας, δεν ήθελε να επιτρέψει στην Ελλάδα τον έλεγχο του Οτράντο από τις δύο ακτές. Οπότε ζήτησε να μπουν τα σύνορα σε σημείο (εκεί που είναι σήμερα) που εκείνη εξασφάλιζε εδαφική ασφάλεια για την δική της κυριαρχία στην Αυλώνα και αφαιρούσε από την Ελλάδα την δυνατότητα ελέγχου τα στενά του Οτράντου. Η Ελλάδα, της εποχής εκείνη που είχε ακόμα "άνδρος Ψυχή" δεν αναγνώρισε τα σύνορα, μια στάση, που βέβαια την είχε φάει η σκουριά, αλλά είχε σχέση με τις τύχες του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Τώρα, όμως για την Ελλάδα φαίνεται ότι περισσότερο σημασία έχει η ΑΟΖ, παρά ο Ελληνισμός της Αλβανίας!

4.

Και μια που είμαστε στο θέμα της συμφωνίας της ΑΟΖ. ο Ράμα μας είπε χθες ότι θα πραγματοποιηθεί μια νέα συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αλβανία, που αναγκάζει την Ελλάδα να αναδιπλωθεί όσον αφορά τα κεκτημένα με την προηγούμενη Συμφωνία, του 2009, (παρά το γεγονός ότι ούτε στο περιεχόμενό της η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας δεν απορρίπτει). Μάλιστα δεν έχει πρόβλημα να δηλώσει ότι πίσω από τους διαπραγματευτές της αλβανικής πλευράς, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι δεν επιτρέπουν λάθη σε βάρος της Αλβανίας. Δεν ανέφερε από που κρατάει η

σκούφια τους, αν είναι δλδ από Τουρκία, Ιταλία, ΗΠΑ, όπως είπε ότι στην ομάδα Αλβανών εμπειρογνομόνων για το θέμα των οστών των Ελλήνων πεσόντων του έπους του 40" περιλήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας και ένας Αμερικανός !!!)

ΕΥΤΥΧΩΣ, ΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ,
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ "ΗΓΕΤΕΣ!"

Χθες παραβρέθηκα προσκεκλημένος στην παρουσίαση του βιβλίου "Ελλάδα και Αλβανία, φυγή στο Μέλλον ή Επιστροφή στο Παρελθόν;" που οργανώθηκε και στα Ιωάννινα.

Γράφουν 8 συγγραφείς, πολιτικοί, διπλωμάτες, καθηγητές πανεπιστημίων, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, στρατιωτικοί... ό τι θεωρείται, στο βιβλίο, βαρύ πυροβολικό στην Ελλάδα για τα Ελληνοαλβανικά και τη γνώση του βορειοηπειρωτικού (εθνικής ελληνικής μειονότητας).

Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα όνομα συγγραφέα από την εθνική ελληνική μειονότητα. (Γιατί;!!) Όπως επίσης δυστυχώς, οι παρευρισκόμενοι πολιτικοί εκπρόσωποι της εθνικής ελληνικής μειονότητας, στη συγκεκριμένη παρουσίαση, με επικεφαλής το Ντούλε, θεώρησαν το βιβλίο "εργαλείο" για την αντιμετώπιση των Ελληνοαλβανικών σχέσεων και των προβλημάτων του Ελληνισμού της Αλβανίας !!!

Ακριβώς εδώ όμως εστιάζεται και το πρόβλημα.

Διάβασα μέχρι αυτή τη στιγμή, όλο το βιβλίο.

Τι παρατήρησα, δυστυχώς: Ότι, με κάποιες εξαιρέσεις, οι συγγραφείς των κεφαλαίων στο βιβλίο, έχουν μείνει αρκετά πίσω όσο αφορά τις εξελίξεις στην Αλβανία και τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις, Μάλιστα και όταν μιλούν για πρόσφατα γεγονότα, η οπτική τους γωνία ανήκει στο παρελθόν.

Αυτό είναι δείγμα του ότι η αφρόκρεμα των Ελληνοαλβανικών σχέσεων, δυσκολεύεται πολύ να ατενίσει το μέλλον, τουλάχιστον από Ελληνικής πλευράς, διότι η Αλβανική πλευρά, έχει αποσαφηνίσει τι θέλει... (κάτι το οποίο στην Ελλάδα ή δεν γνωρίζουν, ή δεν θέλουν και πολύ κακώς, να το αποδεχτούν, ή δεν το αποδέχονται γιατί δεν το γνωρίζουν, ή δεν τους επιτρέπουν άλλα συμφέροντα να "το δουν"!)

Επίσης, αν έχουμε υπόψη, τις επίκαιρες αλβανικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, κάποιιοι στο βιβλίο προσφέρουν στοιχεία που μπορεί να αξιοποιηθούν στην υπηρεσία των αλβανικών ισχυρισμών. (!!)

Παρατηρείται επίσης, έντονη η προσπάθεια από μερικούς από τους συγγραφείς στο βιβλίο να προβάλλουν τον εαυτόν τους είτε ως οι υπεργνώστες του θέματος, είτε ως άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν προσωπικά (ως σωτήρες μάλιστα) στο κλίμα των σχέσεων και "στις επιτεύξεις" αυτές. Στην προσπάθεια αυτή, επίσης, είναι φανερό η προσπάθεια χειραγώγησης της πρόσφατης ιστορίας,(μετά το 90) κυρίως σε ότι αφορά τις τύχες του Ελληνισμού στην Αλβανία, γενικώς, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της Χιμάρας.

Σε περίπτωση που τολμήσουμε να υιοθετήσουμε την άποψη ότι το βιβλίο επρόκειτο για "εργαλείο" τότε κατά τη δική μου άποψη, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στο θέμα της Αλβανίας και ειδικά στο θέμα του Ελληνισμού της Αλβανίας, θα έχει αποτύχει. (Αν δεν έχει αποτύχει !)

Τέλος, δε θέλω με τίποτε να αναλάβω να κρίνω το βιβλίο. Είναι θέμα του κάθε συγγραφέα! Κρίνω με καλή θέληση τα όσα με αφορούν εθνικά.

Και ασφαλώς δεν θα έγραφα αν σε περίπτωση που η εκδήλωση στα Ιωάννινα δεν θα μετατρέπονταν σε μια ολόπλευρη προσπάθεια στήριξης του νέου κατεστημένου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, που αποτελεί τον βασικό υπεύθυνο για να πετύχουν οι Αλβανοί τους στόχους τους, που οι συγγραφείς αναφέρουν στο βιβλίο τους!

Στο γνωστό σενάριο, ο Ντούλες χάραξε γραμμή, κατηγορώντας την Αλβανική πλευρά για όλα τα κακά, με την οποία όμως αυτός συνεργάστηκε συγκυβερνώντας επί 15 χρόνια, (Στην ουσία πρόκειται για άγρια χειραγώγηση της ελληνικής κοινής γνώμης και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το θράσος οφείλεται στην ολόπλευρη απομόνωσή του)

Από την άλλη ο Ντούλες κατηγόρησε τους άλλους Έλληνες βουλευτές με τ' άλλα κόμματα στην αλβανική Βουλή, λησμονώντας για μια στιγμή ότι ο ίδιος, από το 2001 και μέχρι σήμερα, δεν ψηφίστηκε ποτέ από τους Έλληνες ψηφοφόρους, παρά μόνο προέκυψε βουλευτής, μέσω των αλβανικών τερτιπιών, ενώ τώρα είναι στην αλβανική Βουλή ως βουλευτής της λίστας του Δημοκρατικού Κόμματος Αλβανίας!. Το δεύτερο μέρος του σεναρίου αποτελούσαν τα εγκώμια των ομιλητών, οι οποίοι με εύκολο τρόπο, κάνοντας κατάχρηση του κύρους τους, πρόβαλαν το Ντούλε το μόνο σωτήρα του Ελληνισμού!

Το τρίτο μέρος αποτέλεσε η απαγόρευση της συζήτησης.

Θεωρείται απαράδεχτο, ώστε χθεσινοί ομιλητές, να κατηγορούν ότι δεν υπήρξε εξωτερική πολιτική από Ελλάδα προς τον Ελληνισμό της Αλβανίας και ότι ξεχωριστά άτομα άσκησαν προσωπική και διχαστική πολιτική σε βάρος των Ελλήνων, ενώ είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Μάλιστα, στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, έφτασαν μέχρι το σημείο που θέλησαν να επιβληθούν στον Ελληνισμό με τη βία σε υποστήριξη των δικών τους, για τους οποίους, όπως έδειξαν χθες, συνεχίζει να τους πονάει η καρδιά !! Ενώ λοιπόν, μιλούσαν για την ανάγκη της ενότητας, θέλουν αυτή την ενότητα μόνο γύρω από τα άτομα της δικής τους επιλογής, τα οποία και αυτοί γνωρίζουν ότι δεν είναι αποδεχτά από την εθνική ελληνική μειονότητα, γνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνα για το γεγονός ότι φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, σημείο που παρέχει μόνο λίγες δυνατότητες επιστροφής. Έτσι εξηγείται που κανείς τους δεν τόλμησε να αναφέρει τα ονόματά τους στο βιβλίο, αλλά τους παρείχαν δημόσια υποστήριξη στην εκδήλωση χθες, έτσι εξηγείται που στην εκδήλωση ήταν όλοι οι υποστηρικτές του Ντούλε, που μετρούνταν με τα δάχτυλα δύο μόνο χεριών!!! Έτσι εξηγείται που στο τέλος της εκδήλωσης δεν επιτράπηκε συζήτηση,

Αλλά πώς γίνεται (και είναι επικίνδυνο) να συνεχίζουν κάποιοι στο όνομα του Ελληνισμού και του έθνους, να υποστηρίζουν μερικά άτομα που απόδειξαν επί 20 τουλάχιστον χρόνια, ότι μόνο καταστροφή έφεραν σ' αυτόν τον τόπο;!!!! 12.02.2018

Παναγιώτης Μπάρκας

16 Φεβρουαρίου 2018 ·

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ!

Υποβαθμισμένη εντελώς η παρουσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της εθνικής ελληνικής μειονότητας στη διαδικασία για τις νομικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του νόμου για την προστασία των μειονοτήτων!!!! Γιατί;!! Σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας συνήλθε διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των μειονοτήτων, των εννέα, για να θέσουν, οι μειονότητες, τις απόψεις τους, για τις διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του νόμου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η ΟΜΟΝΟΙΑ εκπροσωπούνταν εκεί εντελώς υποβαθμισμένα, ενώ το ΜΕΓΑ είχε τον πρόεδρό του.

Το ωραίο είναι ότι ενώ οι εκπρόσωποι των άλλων "εθνικών" μειονοτήτων ήταν μάχιμοι για την "κατοχύρωση" των "εθνικών" τους δικαιωμάτων, είχαν προτάσεις, έκαναν παρεμβάσεις, επέμεναν κλπ, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο εκπρόσωπος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο οποίος, απ'όσα γνωρίζουμε ξέρει λίγα πράγματα για την εθνική ελληνική μειονότητα, δήλωσε ότι είχε εντολή απλώς να πιάσει την καρέκλα και να μη ανοίξει το στόμα στη σύσκεψη. Και το έκανε μια χαρά, δλδ έμαθε να ακούει εντολές γεγονός που, κατά τις διεργασίες στην ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ, θα πάει μπροστά!!!

Επίσης, από δική μας πλευρά δεν έγινε κάποια πρόταση. Την ίδια στιγμή είχαν ενημερώσει εθνικά ότι η εθνική ελληνική μειονότητα θα έχει την πιο αξιοπρεπή εκπροσώπηση και με προτάσεις που θα άφηνε άφωνους όλους!!!!

Με ποιον άραγε κοροϊδεύουν και ποιον τάχα δουλεύουν;!! Μπορεί κάπου να γράφονται ραπτόρτα για τους "ιερούς" "αγώνες" που δίνουν "οι ηγέτες μας" !!! Αυτό είναι θέμα εκείνων που τους θέλουν να τους έχουν επικεφαλής. Αλλά για μας παραμένει αναμμένο κάρβουνο το ερώτημα. Γιατί δεν υποβάλλουν προτάσεις οι δικοί μας;!! Γιατί δεν διεκδικούν δικαιώματα από αλβανικής πλευράς;!!! Η ταχτική ότι να αφήσουμε τους Αλβανούς να κάνουν λάθη για να έχουμε εμείς να φωνάζουμε στη συνέχεια είναι γνωστό πλέον που μας οδήγησε. Μας απάλλαξε από τα πάντα, μας ξεγύμνωσε από κάθε δικαίωμα και έρχονται τώρα "οι ηγέτες" να καπαρτίζονται" με όσα έγιναν το 1991-92!!

Επικίνδυνη είναι επίσης και η θωράκιση της ψυχροπολεμικής νοοτροπίας, κατά την οποία αν δεν είσαι δικός μας, δεν θέλουμε και τη συμβολή σου.... και ας το ξέρουμε ότι συμφέρει εθνικά!! Το δοκίμασα προσωπικά με το σχέδιο νόμου πέρυσι το Μάη. Το δοκίμασα και τώρα με τις νομικές διατάξεις. Πρότεινα τέσσερις τέτοιες διατάξεις για τα εκπαιδευτικά θέματα. Τα αποσιώπησαν και τα εξαφάνισαν....!! 16.02.2018

Panajot Barka

18 Φεβρουαρίου 2018 ·

ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ....(Αφιερωμένο στους ολίγους, που απόμειναν χωρίς να έχουν ανάγκη τη μάσκα)

Σήμερα είναι τα Καρναβάλια!

Η δεύτερη μαζική έξοδος του ανθρώπου από τα σκοτάδια και τις παγωνιές του χειμώνα , προς τη φύση με την προσδοκία την Άνοιξη. (Το λέει περισσότερο αυτό αύριο η Καθαρά Δευτέρα)

Η πρώτη έξοδος συμβαίνει με τα Φώτα ως συνέχεια της αναλαμπής και της ελπίδας που φέρει μέσα από τη βαθύτερη νύκτα του Χειμώνα η γέννηση του Χριστού. Υπό την προστασία λοιπόν της θρησκείας μας, οι πιστοί βγαίνουν άφοβα για να καθαγιάσουν τα ύδατα, τη βάση της ζωής. Δεν φορούν μάσκες, μάλιστα τολμούν και ρίχνονται στα παγωμένα νερά, να βοηθήσουν το σταυρό να επέλθει των υδάτων (!!).

Σήμερα τα καρναβάλια, νέα έξοδος, με περισσότερο θόρυβο.... αλλά.... με μάσκες... Δεν ξέρουμε από που τις δανειστήκαμε τις μάσκες, από τα διονυσιακά δρώμενα, από το αρχαίο θέατρο από...

Από όπου κι αν προήλθαν... καμιά σχέση δεν έχουν με τις μάσκες μας σήμερα.

Μόνο αν παραδεχτούμε ότι σήμερα κατά παράδοση δείχνουμε συμβολικά τις μάσκες μας που φορούμε κάθε μέρα.

Εφόσον προσποιούμαστε δλδ κρατούμε μάσκα, ακόμα και όταν λέμε σε κάποιον ότι τον αγαπάμε....

Δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, διότι δεν φορούμε ασχημόφατσες μάσκες, (όπως σήμερα στα καρναβάλια) αλλά την ίδια τη φάτσα μας, την οποία προσπαθούμε καθημερινά να την κάνουμε πιο ωραία....

Για να κρύψουμε όσο περισσότερο την ασχημία της ψυχής μας, την κακία, την αχαριστία, τον φθόνο.... Καθημερινά!

Και μη ψάχνετε να βρείτε καλούς, ειλικρινείς, πατριώτες, με πραγματική ψυχή, ανθρώπους.

Είναι λίγοι ... όπως το καλό μπροστά στο κακό! Και είναι παραμερισμένοι, είτε προσπαθούν αθόρυβα να κάνουν το χρέος τους απέναντι στον συνάνθρωπο, είτε στην πατρίδα ...

Και διακατεχόμενοι συχνά από το φόβο μήπως μετατραπούν σε θύματα της άγριας πλειοψηφίας και αποτελέσουν κι' αυτοί μέρος της μάσκας της πλειοψηφίας.

Γι' αυτό και λέμε ότι η μεγαλύτερη προσποίηση είναι των πολιτικών μας , οι οποίοι με μάσκα την πατρίδα,, την πουλούν καθημερινά, τη σκοτώνουν, όπως ο Αλί Πασάς το Κατσαντώνη, ιδιοποιούνται όλη τη δόξα της, την ιστορία της, τον πλούτο της για να βελτιώσουν έτσι τη δική τους , προσωπική μάσκα και να κρύψουν τις μεγάλες ευθύνες τους για την απομύζηση απ' αυτούς της Πατρίδας.....

Δυστυχώς όμως.... σήμερα ως τελική πράξη των Καρναβαλιών, καίμε τον καρνάβαλο σε... απομίμηση και... ζητωκραυγάζουμε έχοντας δίπλα μας τους πραγματικούς καρνάβαλους.....

γι' αυτό και φεύγοντας από τα καρναβάλια νιώθουμε ένα τόσο κενό μέσα μας.... να μας σφίγγει τόσο πολύ η καρδιά μας !!!!

Panajot Barka

20 Φεβρουαρίου 2018 ·

ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΟΖ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, αλλά... εις βάρος τίνος όμως;! Στην επιστολή του αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Μέτα για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης στην επιτροπή διαπραγματεύσεων με την ελληνική πλευρά για τις θαλάσσιες ζώνες, ο Υπουργός Μπουσάτι αναφέρει ότι "Το συγκεκριμένο πακέτο της Συμφωνίας (για τις θαλάσσιες ζώνες) θα έλυσε μια για πάντα και τα προβλήματα σχετικά με τα χερσαία σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες και θα απέκλειε κάθε εδαφική διεκδίκηση που μπορεί να υπάρχει στις δύο χώρες" Σωστά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζητάει λεπτομερείς πληροφορίες γιατί είδους εδαφικές διεκδικήσεις πρόκειται, ποια πλευρά τις έχει εκδηλώσει, πώς, τότε και αν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης στις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις...

Αλήθεια τι συμβαίνει.... Η Ελλάδα κατ' επανάληψη, μάλιστα από το 1971 έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμιά εδαφική διεκδίκηση προς την Αλβανία...!! Που σημαίνει ότι αγνοεί όλα τα ιστορικά κεκτημένα του Ελληνισμού στην Αλβανία !! (στα μακρινά εκείνα χρόνια της δεύτερης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, έλεγε ο Βενιζέλος στους Βορειοηπειρώτες βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου... δεν έχουμε πλέον κανένα διεθνή τίτλο επί του βορειοηπειρωτικού και ας ήταν νομή η μελάνη στις υπογραφές των μεγάλων δυνάμεων στο Πρωτόκολλο της Κέρκυρας... "Εσείς να πάτε στα σπίτια σας διότι εμείς λάβαμε εγγυήσεις (από το ανύπαρκτο τότε) αλβανικό κράτος, ότι θα υπάρξουν νόμοι που θα σας προστατεύουν τα δικαιώματά σας στην Αλβανία" !!! Τέλος, γεγονός είναι ότι η Ελλάδα ενώπιον των πάντων έχει δηλώσει ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις.

Η Αλβανία όμως, αλήθεια δεν έχει κάμει περί αυτού καμιά δήλωση, τουλάχιστον όπως της Ελλάδας. Απεναντίας, διεκδικεί ως αλβανικά εδάφη τα τουρκικά βιλαέτια σε πέντε χώρες της Βαλκανικής τα οποία διοικούσαν Αλβανοί αντί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και δεν είναι απλώς θέμα βιβλίων και ιστορίας, αλλά από το 2011 αποτελεί και πολιτική ατζέντα! Τουλάχιστον ο Μπουσάτι μας αποκάλυψε την αλήθεια, αλλά και είπε ότι το θέμα θα κλείσει εδώ.... διότι επικρατεί μια δυσανάλογη πραγματικότητα, την οποία ο Χότζα είχε καταλάβει από το 1943 όταν υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Κονίσπολης!!! Οι Αλβανοί όμως πιστεύουν τώρα στο αντίθετο. 20.02.2018

Παναγιώτης Μπάρκας

21 Φεβρουαρίου 2018 ·

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ

Δεν μπορώ να πω ότι το έκανε ενσυνείδητα και ούτε νομίζω ότι έχει σημασία. Σημασία έχει ότι με την απόφασή του ο Αλβανός Πρόεδρος της Δημοκρατίας θωρακίζει την Ελλάδα σε ότι αφορά τις ελληνοαλβανικές διαπραγματεύσεις για την ΑΟΖ.

Και η λογική είναι απλή. Η αλβανική πλευρά "αγνοώντας" το προηγούμενο της Συμφωνίας του 2009, την οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε αντισυνταγματική διότι η αλβανική επιτροπή εμπειρογνομόνων δεν είχε λάβει πληρεξούσια εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατία, είχε προχωρήσει και τώρα σε διαπραγματεύσεις χωρίς Προεδρική εντολή.

Ευλογώ τα γένια μου αλλά θα πρέπει να το κάνω, διότι μόλις έγραψα προσωπικά στον αλβανικό τύπο και το κατήγγειλα σε τηλεοπτική εκπομπή στα Τίρανα, ότι επαναλαμβάνεται η ίδια παγίδα και για τη νέα συμφωνία, αντέδρασε προσωπικά ο Ράμα σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι θα ζητηθεί στο άμεσο μέλλον η εντολή εξουσιοδότησης της επιτροπής εμπειρογνομόνων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Έγινε τις αμέσως επόμενες μέρες, 12.02.2018, Όμως, όποιος διάβασε το αίτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταλαβαίνει αμέσως ότι σε περίπτωση που ο Μέτα θα έδινε την εξουσιοδότηση σε τέτοιες συνθήκες, αυτό σημαίνει ότι η διαπραγματεύσεις και συμφωνία θα ήταν παγιδευμένα.

Διότι η αντισυνταγματικότητα στο αίτημα του ΥΠΕΞ ήταν τέτοια που οποιοσδήποτε αύριο θα μπορούσε να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο και εκείνο, λόγω της προηγούμενης απόφασής του, θα ακύρωνε εκ' νέου την απόφαση.

Η ταχτική αυτή, διαφαίνεται ανοιχτά ότι συνέφερε την αλβανική πλευρά, διότι σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαιναν καλά στο τερν (στις λεπτομέρειες και τελευταία ο Μπουσιάτι έδειχνε αρκετά ανήσυχος σχετικά), τότε η νέα αυτή αντισυνταγματικότητα θα χρησίμευε ως άσος στο μανίκι για πιέσεις, από αλβανικής πλευράς.

Να μη λησμονούμε ότι ο αυτοουργός της συμφωνίας του 2009 Σ. ΜΠερίσια, μίλησε χθες εκ' νέου για τουρκικό δάχτυλο στην όλη υπόθεση

Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ...!

Περπατάω τις τελευταίες μέρες στον τόπο μας και εκείνο που διαπιστώνω με πόνο και αγανάκτηση, είναι η ανασφάλεια των συνανθρώπων μας, των συμπατριωτών μας.

Ακόμα και των παιδιών.

Το διαπιστώνεις αυτό πολύ εύκολα. Αρκεί να καταφέρεις να δεις τα μάτια τους και η ματιά τους πέσει πάνω στη δικιά σου.

Και ξέρετε γιατί;!

Πολύ απλά. Δεν υπάρχει μια συλλογική εθνική προστασία. Δεν υπάρχει μια αρχή που να αποταθούν οι άνθρωποί μας! Οι πολιτικοί του χώρου μας και άλλοι εκπρόσωποι του τόπου μας, για να επικρατήσουν καλύτερα, διέσπασαν τους Έλληνες και κατέστρεψαν τον κοινοτικό τους ιστό, ο, τι το πιο ισχυρό όπλο είχαν οι Έλληνες αυτού του τόπου στους αιώνες.

Κατέστρεψαν και ισοπέδωσαν τις αξίες, το ίδιο όπως το καθεστώς Χότζα.

Οι απλοί Έλληνες, αντί να αναζητήσουν την ισχύ τους στην μεταξύ τους αλληλεγγύη ως Έλληνες, καταπιάστηκαν στην προσωπική επίλυση των προβλημάτων τους, μεμονωμένα, στηριζόμενος ο καθένας στις προσωπικές σχέσεις με τον πολιτικό του, τον Αλβανό του.... τον μάστορά του.... Τώρα όμως βλέπουν ότι είναι δύο φορές μόνοι και απροστάτευτοι. Και ως σύνολο και ως άτομα... Νιώθουν ότι κάποιος δικός τους/ μας, προϊόν του υποκόσμου που επικοινωνεί ανοιχτά και προκλητικά με τον υπόκοσμο των Αλβανών, λυμαίνονται τον τόπο μας, σκοτώνουν τις αξίες μας, παραλύουν κάθε δημοκρατική, πατριωτική και ηθική αρχή κάνουν ανασφαλή τη ζωή μας.... Η αντίσταση των ανθρώπων μας έχει εξαντληθεί μπροστά στο σμάρι των ανθρώπων που λένε ότι εκπροσωπούν το κράτος και βάζουν πρόστιμο (για λογαριασμό τους) για το νερό και όταν το κράτος δε σου παρέχει ούτε σταγόνα. Πρόστιμα.... πρόστιμα.... πρόστιμα...!

Και από την άλλη ως οδοστρωτήρας έρχεται η οδηγία:.... μη φωνάζετε....!

Έχουμε ανάγκη από καλές σχέσεις....!!! Ποτέ όμως δεν αναρωτήθηκαν αυτοί που μας καλούν για αυτοσυγκράτηση, αυτοί που μας λένε να ενωθούμε γύρω από τους βασικούς υπαίτιους αυτής της κατάστασης, τι θα έκαναν αυτοί μπροστά σε μια τέτοια περιφρόνηση....

Από την ίδια πλευρά, έρχονται εκείνοι, στους οποίους επιτρέψαμε ρόλο αφεντικού να μας λένε.... Οι αξίες σας μετρούν αν στηρίζετε τις επιλογές που εμείς κάναμε για να σας εκπροσωπήσουν ...!!! Διαφορετικά δεν έχετε αξίες! Δεν είστε Έλληνες...!! Δεν σας λέμε καλημέρα!!!

Θεέ μου σε ποιον αιώνα θέλουν να μας κατατροπώσουν;!! Πώς τολμούν να κάνουν κάτι τέτοιο;!! Ποιες είναι οι επιλογές τους;!!! Δε βλέπουν ότι 20 χρόνια τώρα προκάλεσαν στον Ελληνισμό μεγαλύτερη ζημιά από τον χειρότερο εχθρό των Ελλήνων!!! Δεν βλέπουν ότι οι Έλληνες, επειδή τους γνωρίζουν καλά ποιοι και τι είναι 20 χρόνια τώρα δεν τους ψηφίζουν επιλέγοντας ως το μικρότερο κακό, άλλους, αρκεί να μη ανήκουν σε ό τι αυτοί λένε ότι εκπροσωπούν....!!!!

Δεν μπορεί να το κάνουν... Δε μπορούν καν να τολμήσουν να καταστρατηγήσουν την ιστορία του τόπου μας, τις αξίες των τόσων γενεών, τις θυσίες αυτών για να προστατέψουν την ελληνικότητα αυτού του τόπου,

όλους εμάς, τα σπίτια μας, τους ναούς μας, τις αρχαίες πόλεις μας για να
επικρατήσουν οι επιλογές κάποιων....!!!
24.02.2018

Panajot Barka

22 Μαρτίου 2018 ·

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΜΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΚΑΝ.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας έφθασε στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Ερντογκάν. Το ταξίδι αστραπής του Ράμα στον Ερντογκάν γίνεται αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, όπου άστραψε και βρόντηξε απαιτώντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας ως χώρα υπό ένταξη στην Ε.Ε και μια μέρα μετά από την απόφαση Μέτα για να ανοίξει το πράσινο φως στην αλβανική πλευρά για τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για την ΑΟΖ. (Στο γεγονός αυτό δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τα αλβανικά ΜΜΕ)

Επισύρει όμως την προσοχή και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ο Ερντογκάν επενδύει στην Αυλώνα, περιοχή όπου η Τουρκία έχει αναπτύξει σημαντικά στρατιωτικά συμφέροντα, ένα μεγάλο αεροδρόμιο.

Τελευταία εδώ, στην Αυλώνα, έδωσε το παρόν και η Ελλάδα αναπτύσσοντας ενδιαφέροντα "στο διανοητικό" τομέα...!! Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμβολική ... Εκεί όμως που διοικεί ο άνθρωπος, ο οποίος έφθασε στο διοικητικό αυτό αξίωμα αναλαμβάνοντας εργολαβικά το έργο "επιστημονικής" επιβεβαίωσης, ότι οι Ουνίτες τον 17ο-18ο αιώνα ως απεσταλμένοι του Πάπα της Ρώμης, δεν ήρθαν εδώ, στη Χιμάρα, επειδή είχαν ελληνική μόρφωση και λόγω αυτής της συνιστώσας να εμπέδωναν τον καθολικισμό στη Χιμάρα, αλλά είχαν έρθει να ενισχύσουν τον Αλβανισμό....!!!! (Για να "εξυμνήσουν" και τιμήσουν" αυτή "την αποστολή" υπέρ του καθολικισμού-αλβανισμού (!!)) τα Τίρανα κατεδάφισαν τον ορθόδοξο Νάο στους Δρυμάδες για να φτιάξουν λοιπόν ένα ουνιτικό-καθολικό θρησκευτικό-πολιτιστικό συγκρότημα, αλλά εκεί που ήταν επί αιώνες ο ορθόδοξος ναός!!)

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΟΥΤΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΓΙΟΡΤΗΣ!!

Η εθνική γιορτή κάθε λαού, αλλά ιδιαίτερα των Ελλήνων, καλεί για ομοψυχία, ενότητα, σύμπραξη, διότι αποτέλεσαν για τους Έλληνες τα βασικά χαρακτηριστικά στην επίτευξη της Ελευθερίας, συνέβαλαν στη νίκη επί της γνωστής ελληνικής φαγωμάρας, το σαράκι της φυλής σε μια ιδιαίτερα βαθύ και κρίσιμη ιστορική καμπή.

Ασφαλώς, δεν υπάρχει στην ιστορία πιο κρίσιμη στιγμή για τον ελληνισμό της Αλβανίας,... αλλά το ακατανόητο (πολύ γνωστό) σαράκι, η αδιανόητη φαγωμάρα, κόντρα και διάσπαση μεταξύ μας καλά κρατάει. Μάλιστα μας σπρώχνει ταχύρρυθμα στο γκρεμό.

Ας οργανώνουμε λαμπρές εκδηλώσεις, ας βγάζουμε μπροστά την αγνότητα των παιδιών. Η πολιτική ηγεσία... άλλη τραβάει προς βορά και άλλη πάει νότο. Κανείς δεν κάθετε μαζί. Οι προσπάθειες για την προώθηση κάποιας λύσης εκ' του άνωθεν (με τα ίδια πρόσωπα, δλδ το ίδιο κατεστημένο) και όχι βάση κοινών στόχων και εθνικής αποστολής.... δεν τραβάει. (Μπορεί κάποια στιγμή να συγκολληθούν "τους ηγέτες", αλλά εκείνοι δεν μπορεί πλέον να ενώσουν τους Έλληνες αφού οι ίδιοι τους πούλησαν και διέσπασαν μέχρι το σημείο αφανισμού μας!

Το άλλο που διαφαίνεται επικίνδυνα είναι ότι και κάποιες άλλες κινήσεις που μαγειρεύονται από γνωστά χέρια, δεν αποσκοπούν να προβληθούν με σημαία την προάσπιση των εθνικών δίκαιων, την ενότητα, σύμπνοια και ομοψυχία, αλλά αποσκοπούν να επικρατήσουν με σημείο αναφοράς τον εντοπισμό αντιπάλων μεταξύ μας και την καταβολή προσπαθειών εξόντωσης αυτών.... και έχουμε μείνει τόσο λίγοι... και περιβαλλόμαστε και απειλούμαστε από τόσο επικίνδυνους και χαλεπούς καιρούς....!!!

Panajot Barka

24 Μαρτίου 2018 ·

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΕΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ;!!

Τελευταία δόθηκε η οδηγία και εφαρμόζεται με ταχύτητα, για την μετακόμιση, μεταφορά και αναδιάρθρωση του τοπικού κρατικού αρχείου του Αργυροκάστρου. Η απόφαση προκάλεσε δικαιολογημένα τις αντιδράσεις πολλών τοπικών παραγόντων και κυρίως της αντιπολίτευσης. Κατά περίεργο τρόπο δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από εκείνους που πρέπει να αντιδρούσαν πρώτοι και με ιδιαίτερη δύναμη.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ.

Γιατί πρέπει εκείνοι να αντιδράσουν;! Διότι εμείς ως Έλληνες, έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα αρχεία του κράτους, από όπου προκύπτει πρακτικά και η φυσική μας, κτηματολογική, περιουσιακή, νομική, ιστορική, πολιτική και πολιτιστική ύπαρξη μας.

Η πράξη αυτή, ούτε λίγο, ούτε πολύ θυμίζει τις ενέργειες των εθνικιστών και κομμουνιστών στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έκαψαν τα αρχεία της μητρόπολης Αργυροκάστρου, τα ληξιαρχεία και άλλα κέντρα τήρησης δεδομένων στο Αργυρόκαστρο, όταν έκαψαν το σπίτι των Ζαπαίων και τα Ζωγράφεια διδασκαλεία κλπ

Θυμίζει την κομμουνιστική λαίλαπα σε ότι αφορά την αρχειακή μνήμη που αφορά των ελληνισμό της Αλβανίας. Θυμίζει ιδιαίτερα την υφαρπαγή και λεηλασία των θρησκευτικών πολιτιστικών μας μνημείων, όπως και όλη την περίοδο μεταπολίτευσης στη χώρα με αποκορύφωμα τα γεγονότα του 1997, όπου παρατηρείται έντονη η προσπάθεια απογύμνωσης της εθνικής ελληνικής μειονότητας από αρχειακά στοιχεία σε κάθε τομέα.

Γιατί δεν αντιδρούν οι δικοί μας πολιτικοί αρχηγοί.... Ως συνήθως με τις πράξεις και την απραξία τους είναι οι συνένοχοι της δικής μας εθνικής καταστροφής και αφανισμού....!!!!

Panajot Barka

26 Μαρτίου 2018 ·

ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ... ΕΜΕΙΣ ΚΟΒΟΥΜΕ ΠΙΤΕΣ

Όπως είναι γνωστό από τις 22 Μαρτίου τρέχοντας παραμένει στο λιμάνι του Δυρραχίου της Αλβανίας το τουρκικό υποβρύχιο με την ονομασία Πρέβεζα !!!, ("TCG PREVEZE S – 353"), το οποίο επισκέφτηκε και ο Αλβανός υφυπουργός Άμυνας Πέτρο Κότσι ο επιτελάρχης του αλβανικού στρατού στρατηγός Μπαρδύλ Κολτσιάκου.

Είναι η δεύτερη φορά που το ίδιο τουρκικό υποβρύχιο, το καμάρι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, με την προκλητική ονομασία ΠΡΕΒΕΖΑ (τσάμικη ονομασία, λένε στους διαδρόμους επίσημων ιδρυμάτων στα Τίρανα) επισκέπτεται το λιμάνι του Δυρραχίου. Την πρώτη φορά ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην Αυλώνα με την ανοχή των Ιταλών οι Τούρκοι χτίζουν αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας, αφού οι ίδιοι οι Τούρκοι ελέγχουν εδώ και τη σημαντικότερη βάση στη Μεσόγειο, το Πασά Λιμάνι και την αεροπορική στρατιωτική βάση στην Ουτσόβα)

Στον αλβανικό τύπο και στην επίσημη αλβανική βιβλιογραφία θεωρούνται αλβανικά εδάφη, όλα τα ελληνικά εδάφη που ήταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία στα Βαλκάνια, κατά τον Κανταρέ, εκπροσωπούσαν οι Αλβανοί.

Οι Ρουμάνοι κατάφεραν να αναγνωρίσουν στο νόμο για τις μειονότητες βλάχικη μειονότητα με την ονομασία ΑΡΟΥΜΟΥΝ (επιστημονικά δεν υπάρχει τέτοια ονομασία, αλλά η ονομασία "αρεμενιοί" που στα ελληνοβλαχικά σημαίνει "Ρωμαίοι-Ρωμιοί", όπως αποκαλούσαν τον εαυτόν τους μέχρι αργά οι Έλληνες) Η ονομασία αυτή, Αρουμούν, με την γνωστή παραφθορά και παρετυμολογία παραπέμπει στους ρουμάνους βλάχους (Κάτι το οποίο πέρασε "απαρατήρητο" !!!! και από την Ελληνική πλευρά!!!) Οι Ρουμάνοι οργώνουν τώρα τις περιοχές με βλάχους και Ελληνόβλαχους τους βαφτίζουν όλους ρουμανικής εθνικότητας.

Η κατάσταση θυμίζει λίγο-πολύ τέλη του 19-ου αιώνα αρχές του 20-ου. Τότε ήταν που οι ίδιες δυνάμεις επιδίωκαν να διαλύσουν την ελληνικότητα της Ηπείρου. Οι Ρουμάνοι επιδίωξαν την αυτονομία των "Ρουμάνων" βλάχων της Πίνδου και έφτιαξαν σχολείο στα Γιάννενα, Η Τουρκία ήθελε να στηριχτεί στους εναπομείναντες Αλβανούς στη Νότια Ήπειρο για να διατηρήσει τα συμφέροντά της εδώ. Οι Ιταλοί και οι Αυστριακοί με βάση τις επιδιώξεις των παραπάνω "παραγόντων", τους οποίους στήριζαν σταθερά και ένθερμα, ήθελαν την καντονοποίηση της Ηπείρου, Απαιτούσαν να είχαν στρατιωτικό ακόλουθο στα δικά τους προξενεία στα Ιωάννινα προς υπεράσπιση των Τσάμιδων, τους οποίους οι ίδιοι υποκινούσαν σε προκλητικές ενέργειες κατά των Ελλήνων. (όπως έκαναν και το 1939, πριν επιτεθούν στην Ελλάδα το 40)

Οι προγονοί μας τότε ήταν σθεναρά παρόν και ας είχαν την εγκατάλειψη του Αθηναϊκού κράτους.

Εμείς οι απόγονοί τους, είμαστε απόν στα πάντα... με μια Ελλάδα που δε μπορεί να γνωρίζει και πάλι τη γεωπολιτική σημασία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία ...!!

ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ!

Σήμερα η ΟΜΟΝΟΙΑ οργάνωσε την παρουσίαση δύο βιβλίων που έκδωσε από τον δικό της εκδοτικό οίκο. Το ένα ήταν αφιερωμένο στο Λευτέρη Τάλλιο και το άλλο στον Θύμιο Λώλη. **Συγχαρητήρια** στους συγγραφείς και καλοτάξιδο το έργο τους!

Εκείνο που έκανε ιδιαίτερα εντύπωση και θέλω να σχολιάσω είναι , πρώτο η φτώχεια και η μοναξιά της απρόσωπης πλέον ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δεύτερο αφορά την παραβολή στην ομιλία του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αναφέρθηκε στον Καζαντζάκη και στο γνωστό που λέει για τους γονείς που πρέπει να έχουν καλύτερους απ' αυτούς απόγονους. Σκοπός της αντιπαραβολής, να μηνύσει ότι οι Λώλης και Τάλλιος είναι οι ήρωες της Πατρίδας μας, αλλά , ο πρόεδρος δε συνέχισε το λόγο του, αφήνοντας να νοηθεί ότι φταίνε εκείνοι που εμείς οι απόγονοι, με τον πρόεδρο στην αρχή, είμαστε οι χειρότεροι των χειρότερων των προγόνων και απογόνων τους....

Επίσης ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μίλησε και για το ανώτερο πνεύμα της γενιάς Τάλλιο -Λώλη, που ενώ ιδεολογικά ήταν στις αντίθετες εμπόλεμες πλευρές, πάντα ήξεραν να βρουν κοινή γλώσσα, να καθίσουν σε διάλογο για να σώσουν την πατρίδα...Αληθές είναι ότι οι αντίθετες ιδεολογίες τους, οδηγούσαν στο ίδιο αποτέλεσμα, αξιολάτρευτο από τους Έλληνες. Ο ίδιος όμως, όπως και οι άλλοι "ηγέτες" που ήθελαν την ΟΜΟΝΟΙΑ για προσωπικούς πολιτικούς και ιδιοτελείς λόγους, δεν έχουν κανένα πολιτικό και εθνικό όραμα και ιδεολογία (εκτός από τη τσέπη τους), ταυτόχρονα επιμένει να περιφέρει με δύναμη την φυγοκεντρική ρόδα που διώχνει, σκορπά, διασπά τους Έλληνες.... τόσο που η ΟΜΟΝΟΙΑ έμεινε πλέον χωρίς θεσμούς, με μόνο αυτόν πρόεδρο.....Παρηγοριά του το γεγονός ότι και στο ΚΕΑΔ και στο ΜΕΓΑ , μόνο πρόεδρος υπάρχει....!!! Οπαδοί μετρημένοι στα δάχτυλα, Πατρίδα...πουθενά,

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Δεν νομίζω ότι οι Βορειοηπειρώτες, που πιστεύουν έστω και λίγο ότι είναι Έλληνες θα μπορέσουν να λησμονήσουν την 31η Μαρτίου 2018.

Την ημέρα αυτή, ο Βαγγέλης Ντούλες, ολοκλήρωσε το τελευταίο πραξικόπημα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, το οποίο είχε ξεκινήσει προσωπικά πριν τρία χρόνια.

Ο ίδιος, που επί τρία χρόνια δεν επέτρεπε τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και κατ'επέκταση όλους τους θεσμούς της, το "κάλεσε" χθες, στους Αγίους Σαράντα, με την επιδίωξη να πάρει απ'αυτό την εντολή, για να διαπράξει σε μια νύχτα "εκλογές" και να εγκαταστήσει επικεφαλής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τη δική του κλίκα ανδρείκελο, των δικών συμφερόντων και των κύκλων που εκπροσωπεί.

Έδωσε εντολή στα τσιράκια του εντός συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου να λιντσάρουν τον θεσμό του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Και για να πετύχουν το σκοπό τους μετέτρεψαν τον θεσμό αυτό σε ένα πεζοδρόμιο αλητών, που επιδίωξαν να επιβληθούν με ύβρεις, φωνές, απειλές. Τα πάντα στην υπηρεσία του σκοπού. Να βγει βίαια από τη μέση ο νυν Πρόεδρος, να μη επιτραπούν ταχτικές εκλογές και εκλογή προέδρου ευρύτερης αποδοχής, να μη επιτραπεί νέο πρόγραμμα και καταστατικό, με στόχους ανταποκρινόμενους στις νέες εξελίξεις.... Τίποτε απ' όλα αυτά... παρά μόνο η πραξικοπηματική υφαρπαγή της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Και ήταν αρκετοί οι Γκεμπελιστές.... το τηλέφωνο του Ντούλε και οι Μπέτσης, Μαλιούκης, Μπολάνος, Μπελέρης κάποιος Αλέξανδρος και άλλοι.

Όλα θυμίζουν την 10η Φεβρουαρίου 1992, όταν έγινε το πρώτο πραξικόπημα στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Τότε σε μια νύχτα έγιναν οι λίστες των εκτελεστών της νόμιμης ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της πλειοψηφίας των βουλευτών της, της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που μόλις είχε κλείσει ένα χρόνο από την ίδρυσή της και παρά το γεγονός ότι είχε διανύσει ένα δρόμο επιτυχιών στον οποίο πορεύθηκε μέχρι σήμερα η οργάνωση.

Τότε, με τον αποκεφαλισμό κάθε ηγετικού στελέχους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο Χαλιμάς, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παλινοστούντων, έβγαινε στην άκρη στο κύμα και μετέδιδε με το ΣιΜπι στην Κέρκυρα, "τον φάγαμε και τον τάδε", "τον φάγαμε και τον τάδε"... τους φάγαμε όλους τους ανεπιθύμητους.... Την μερίδα του λέοντος στην ευθύνη εκείνου του φρικτού πραξικοπήματος (που οδήγησε στη συνέχεια στις μαύρες μέρες για τον Ελληνισμό της Αλβανίας), έφερε η Αθήνα....με τα απλωμένα χέρια του αλβανικού βαθύ κράτους !!

Τώρα, δεν ξέρουμε τι κάνει η Αθήνα... !! Μπορούμε όμως να γνωρίζουμε ότι το πραξικόπημα Ντούλε ακολουθεί κάποιες "ενωτικές" προσπάθειες, που αντικειμενικά δεν μπορούσαν να αποδώσουν, εφόσον οι πρωταγωνιστές, που έπρεπε να ενωθούν !! διακατέχονταν από τέτοιες προσωπικές φιλοδοξίες, που δεν επέτρεπαν να δουν το κοινό εθνικό συμφέρον....

Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Αθήνα δεν επιτρέπεται να σιγήσει.....!!! αν πραγματικά νοιάζεται για τον εδώ Ελληνισμό όπως δηλώνει, εκτός και αν συνεχίζει να ταυτίζει τα εθνικά συμφέροντα του Ελληνισμού με τον πραξικοπηματία Ντούλε...!!!

Τώρα είναι η στιγμή, τώρα που οι εξελίξεις γύρω μας, περισσότερο από τα προβλήματά μας και τη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων, επιβάλλουν με

δύναμη την ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτικής ηγεσίας με εθνική και μόνο σφραγίδα!!!!

Τα χθεσινά αποτελούν μια πρωτοκλασάτη περίπτωση της οδού Μάκβεθ. Το έγκλημα για να καλυφθεί απαιτεί έγκλημα και τα αιματοβαμμένα χέρια του εγκληματία οδηγούν στο τραγικό του τέλος .

Και για το Ντούλε δεν υπήρχε άλλη λογική και άλλη διέξοδο.

Στο Ντούλε ο Ελληνισμός της Αλβανίας έχει σφραγίσει το τέλος του από την αρχή της πολιτικής του καριέρας, αλλά αυτός στηριζόμενος από κύκλους τύπου Σόρος, που δρουν σε Ελλάδα και Αλβανία, ή και αλλού, περιφέρεται ως φάντασμα, σαν ένας σύγχρονος Μάκβεθ, με αιματοβαμμένα χέρια από τις μαχαιριές μπηγμένες στο εξασθετισμένο κορμί του Ελληνισμού, με την προσδοκία να τον εξοντώσει ολοκληρωτικά. Χωρίς καμιά δυνατότητα να κάνει πίσω.- δεν το επιτρέπουν τα αφεντικά του και τα εγκλήματα που διέπραξε σ' αυτόν τον τόπο... Νιώθοντας, ταυτόχρονα, σίγουρος ότι πλέον δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς.... !)

Χθες ανήμερα των Βαΐων, διεύθυνε μέσω τηλεφώνου, το τελευταίο πραξικόπημα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, θέλοντας να μας διαμηνύσει ότι ο Λάζαρος δεν αναστήθηκε και ότι η Ανάσταση θα βρει το Χριστό μας σταυρωμένο!!!!

Panajot Barka

4 Απριλίου 2018 ·

ΜΑΣ ΠΗΡΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.

(Χειρότερα από την εποχή του Χότζα)

Ταξίδι σε όλη την Ήπειρο αυτές τις μέρες παραμονή του Πάσχα.... Προσπαθώ και πάλι να έχω στο αυτοκίνητο ελληνική μουσική... αλλά αυτό είναι πλέον δύσκολο... Ακούω άνετα τραγούδια ιταλικά, αλβανικά... μα όχι ελληνικά... Προσπαθήσαμε να έχουμε σωστές πληροφορίες και τι μάθαμε από τους αρμόδιους.... . Μετρήσεις δείχνουν ότι στην Ήπειρο, τη Βόρεια και τη Νότια, αριθμούνται περισσότερες από 200 ιταλικές ραδιοφωνικές συχνότητες , η πλειοψηφία τους ισχυρές έως και πολλοί ισχυρές. Στο ίδιο σημείο μετρήσεων , κορυφή Σοπότι, οι ελληνικές συχνότητες ραδιοφώνου δεν αγγίζουν τις 30, χωρίς καμιά να ξεπερνάει το μέτριο επίπεδο.

Στον Αλβανικό τύπο διαβάζουμε συχνά καταγγελίες για πλημμύρα ελληνικών συχνοτήτων στη Χιμάρα !!!!

Από ελληνικής πλευράς καμιά αντίδραση.

Στην ελληνική μειονότητα δεν λειτουργεί καμιά ραδιοφωνική, ή τηλεοπτική συχνότητα στη μητρική γλώσσα.....!!!!

Θυμήθηκα, χωρίς να επιμένω ότι εντοπίζω κάποια σχέση, εκείνο που όλοι γνωρίζουμε ότι από την αρχαιότητα προηγείται κάθε εισβολής η πολιτιστική, η προπαγανδιστική και ιδεολογική εκστρατεία....

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!



Η ευχή των ημερών της Βδομάδας των Μεγάλων παθών λέει: «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!» Δεν προσέχουμε όμως ότι αναφερόμαστε σε δύο πολύ σημαντικά πράγματα και μάλιστα διαφορετικά. «Καλή Ανάσταση!» δεν αφορά απλώς το πώς θα φθάσουμε στην Κυριακή του Πάσχα, για να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε...!!! Ανεξαρτήτως φθοράς του μηνύματος λόγω επανάληψης κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως που εμείς ορίζουμε την αποστολή της Ανάστασης στο σκοπό της Κυριακής του Πάσχα, το νόημα της Ανάστασης του Κυρίου, σε ανθρώπινο και κοινωνικό επίπεδο, ξεπερνάει και την ίδια τη διαδικασία άφιξης της Άνοιξης και «Ανάστασης» της Φύσης.

Η ανάσταση της Φύσης επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, η Ανάσταση του ανθρώπινου έργου, αποτελεί μια συνέχεια. Γι' αυτό και απαιτεί ιδιαίτερα κίνητρα, διανοητικά, ιδεολογικά, εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα, απαιτεί θυσίες, μόχθο και έμπνευση, ειδικά όταν πρόκειται για εθνικές υποθέσεις, για την πατρίδα, ειδικά όταν πρόκειται για φθορά, μαρασμό, κατάπτωση και απαισιοδοξία.

Γι' αυτό όταν ακούμε τους «ξενιτεμένους» μας να λένε ότι το χρέος του καθενός μας είναι να πάμε για Πάσχα, (για τον οβελία) στην ιδιαίτερη Πατρίδα, μοιάζει σαν να λέμε μια παρηγοριά σε μια πατρίδα που πεθαίνει, μοιάζει σαν μια έκκληση τραγικής ειρωνείας, δλδ σαν να λέμε πάμε να φάμε στην Πατρίδα και τα τελευταία αρνιά που έχουν απομείνει.

Το ίδιο προορισμό αποχτάει «η πειθαρχία» στο εκκλησίασμα ως ένδειξη της πίστης προς το Θεό, όταν έχεις παραιτηθεί από την προσπάθεια να σώσεις τον εαυτόν σου, ως μέρος της εθνικής και κοινωνικής κοινότητάς σου!!! Όταν η προσευχή και η πίστη δεν συντελούν στην απόκτηση δύναμης για να πετύχεις υψηλούς στόχους τότε και ο θεός δε θα σε πιστέψει ότι τον πιστεύεις και η βοήθειά του δε θα τα καταφέρει να σε απαλλάξει από την κακή σου μοίρα!

Η ΘΕΪΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

Άκουσα χθες ένα πολικό να λέει στην ευχή του για το Πάσχα, "Σήμερα είναι η μέρα του θριάμβου του καλού επί του κακού"! Νομίζω ότι είναι απλώς μια πολιτική ευχή, η ευχή πολιτικού!

Η σταύρωση του Κυρίου, παρά το γεγονός ότι είχε φανερωθεί ως ο υιός θεού, επιβεβαίωσε ότι η διάσταση του κακού μεταξύ των θνητών στη Γη ήταν ισχυρή και ενεργή τόσο που έδειξε την επικινδυνότητα της, στο έργο της σταύρωσης του θεανθρώπου!! Πρόκειται για το κακό που είχε νικήσει τα μεγάλα επιτεύγματα προόδου του καλού του ανθρώπινου πνεύματος πριν την εμφάνιση του Χριστού!

Η Ανάσταση του κυρίου ταυτίζει την μετατροπή της "ανίσχυρης" ισχύς του καλού, σε θεϊκή ελπίδα μπροστά στο κακό που μόνο σε λίγες στιγμές της ιστορίας του Χριστιανισμού, υποχώρησε.

Ασφαλώς, ο Χριστιανισμός, ως η ελπίδα του καλού επί του κακού, κατάφερε τις νίκες του, όσες φορές επικαλέστηκε στην καθημερινή δράση του τα μεγάλα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (όπως έκανε και το Βυζάντιο) και όχι προσπαθώντας να επιβληθεί σ'αυτά!!

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η πίστη στο θεό, ως θεϊκή ελπίδα του καλού επί του κακού, δεν αρμόζει διόλου σε όποια παθητική στάση προσευχής που καταστεί την ελπίδα αυτή, ή σε θέση άμυνας και αντοχής, ή σε μέσο άμυνας και παρηγοριάς, (που η μόνη διάσταση δράσης καταναλώνεται στην υλική καλοπέραση του Πάσχα). Αρμόζει μόνο σε πραγματική, κοινωνική, εθνική, πολιτισμική, πνευματική συλλογική ανάταση και δράση.

Η επιστροφή των ανθρώπων, κυρίως των νέων, αυτές τις μέρες στην εκκλησία, διαβάζεται εύκολα ως αναζήτηση λύσης και διεξόδου στην ολόπλευρη κρίση. Το θέμα είναι να μη αναγνωσθεί από τον κλήρο ως επιτυχία της εκκλησίας και σταματήσει την ερμηνεία σε εγωκεντρικά πλαίσια και πρότυπα, ως δείγμα επιτυχίας επί της πολιτικής εξουσίας. Η εκκλησία σε μας, κυρίως στην Ήπειρο, πάντα ήταν αρωγός και ηγετικός παράγοντας όλων των εξελίξεων: εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, εθνικών, κοινωνικών.

Η εμπειρία αυτή και η πραγματική ιστορική συνιστώσα της εκκλησίας μας επιβάλλεται ιδιαίτερα σ'αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Η απλή προσευχή, η τυπική τήρηση του θρησκευτικού εθίμου, ο απάραμιλλος ανταγωνισμός για να δώσουμε στα έθιμα αυτά όσο περισσότερη τυπική λάμψη, λούσα και στολίδια, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά μόνο εξοστρακίζουν το περιεχόμενο και την ουσία της πίστης στο θεό και τη θεϊκή ελπίδα, σε μια λαμπερή επιφάνεια χωρίς ουσία!!!

Panajot Barka

10 Απριλίου 2018 ·

ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΜΟΥ

Χθες, Δευτέρα του Πάσχα, παραβρέθηκα στη θεσμοποίηση ενός πολιτιστικού συλλόγου.

Βλέπετε, αποφεύγω τους όρους "νέος", "ίδρυση" ή "εγκαίνια". Οι λόγοι απλοί. Ο σύλλογος είναι γνωστός από καιρό, μέσα από τη δράση του, η οποία δεν είναι απλώς απτή, αλλά και πολλή μεγάλη και αισθητή. Θα έλεγα ότι η δράση του ξεπερνάει εκείνη μερικών γνωστών συλλόγων από κοινού.

Γιατί όμως χρησιμοποιήσαμε τον όρο "Ηπειρωτισμός";!!

Επειδή εντελώς αθόρυβα κάποιοι συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό ή στον τόπο μας, συμβάλλουν πρακτικά με χρήματα, με ιδέες, με εργασία, με την ιδέα και πράξη να βοηθήσουν τον τόπο τους.

Ο Σύλλογος έχει καταφέρει να έχει πολλούς δωρητές. Εμπνευστές, αρωγοί και οι σημαντικότεροι χορηγοί του Συλλόγου είναι το ζεύγος Γρηγόρης Καραθάνος και η σύζυγός του Μαρία (Ένα ζεύγος στο οποίο σμίγουν δύο πονεμένα κομμάτια του Ελληνισμού, η Βόρειος Ήπειρος, την οποία αγαπάει ιδιαίτερα η Μαρία και η Κύπρος, την οποία αγαπούμε όλοι).

Οφείλεται στη δική τους δράση η καλλιέργεια του πνεύματος κοινοτισμού και συνεισφοράς για τα κοινά του τόπου μας. Ωστόσο όμως, είναι υποχρεωτικό να σημειώσουμε ότι στη σύμπραξη με το Σύλλογο έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν την πραγματικότητα διαφάνειας στην αξιοποίηση των δωρεών και την επιλογή ευαίσθητων στόχων επένδυσης που επιδιώκουν όχι απλώς να σώσουν την παράδοση, όχι απλώς να συμβάλλουν στην παιδεία και τον πολιτισμό μας, αλλά και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο προφίλ ανάπτυξης του τόπου μας. Ακριβώς αυτή η συνιστώσα καλλιέργησε και το πνεύμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας εθελοντισμού, κοινοτισμού και συνεισφοράς. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος έτυχε αυτής της αποδοχής και συμπαράστασης....

Γιατί αυτή είναι η μακραίωνη παράδοση του τόπου μας. Έτσι άντεξε σε δυσκολότερους καιρούς. Με τον τρόπο αυτό ο τόπος μας, η Ήπειρος και οι Ηπειρώτες συνείσφερε για την ελευθερία, τον πολιτισμό και την πρόοδο του έθνους. Αυτό ήταν στους αιώνες το πνεύμα του Ηπειρωτισμού, ή όπως αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, το πνεύμα ευεργεσίας ...

Ασφαλώς, σαν το Γρηγόρη και την Μαρία, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι.... που συνεισφέρουν με τον τρόπο τους για τα κοινά του τόπου μας. Προσωπικά γνωρίζω αρκετούς... Δε θέλουν να φανερωθούν, διότι, ή τους κουράζει η μιζέρια της σαπίλας του βορειοηπειρωτισμού, ή λόγω σεμνότητας, ή για να αποφύγουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις ... Έχουν όμως το μειονέκτημα ότι λειτουργούν από μόνοι τους.... Και εδώ έγκειται η σημαντική διαφορά με το σύλλογο της Λειβαδιάς, στον οποίο δόθηκε το αξιοσέβαστο όνομα του Αγίου Κοσμά.

Έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό ο Σύλλογος αυτός. Αποφεύγει με πείσμα τα κοράκια της πολιτικής!

Η έδρα του, όπως είπαμε είναι η Λειβαδιά.

Του Συλλόγου ηγείται μια νεαρή Κυρία, η Ανέτα Γκούντη και μέλη του Δ.Σ είναι άτομα απ' όλη την περιοχή. Μέλος του μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας. Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει στον τομέα της παιδείας, στη διατήρηση, μετάδοση και προβολή της παράδοσης, στην αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου για την ανάπτυξη του τουρισμού, στην προώθηση της

συνεταιριστικής συνεργασίας για τη δημιουργία αγοράς με ντόπια παραδοσιακά βιοτεχνικά προϊόντα κλπ
Ευχόμαστε για τέλος καλή συνέχεια και να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Panajot Barka

13 Απριλίου 2018 ·

ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ !

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ !!! ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΦΤΩΧΟΙ ΕΘΝΙΚΑ... ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!

Κατεβαίνοντας από τη Μουζίνα ο συνοδηγός μου, χωρίς διόλου να κρύψει τον ενθουσιασμό του, μου είπε να δω τον δουλεμένο κάμπο της Δρόπολης !!! Τον είδα και αναστέναξα! Σχεδόν κανένας από αυτούς που δουλεύουν τώρα τον κάμπο της Δρόπολης, δεν είναι Δροπολίτης!!!

Οι Έλληνες της Δρόπολης, όπως οι Έλληνες στο Βούρκο, ενοικιάζουν τα χωράφια τους μέχρι για 99 χρόνια, σε μη Έλληνες. Για 99 χρόνια (!!!) λοιπόν, όταν ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που μένουν πλέον στα χωριά μας είναι πάνω από 60 χρόνια! Κατανοητό τι θέλουμε να πούμε! Το παιχνίδι γίνεται περισσότερο επικίνδυνο όταν είναι γνωστό πώς οι δικοί μας, κυρίως στο Βούρκο, δεν έχουν γίνει απολύτως και επισήμως πραγματικοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν πάρει τους τίτλους ιδιοκτησίας που κατοχυρώνει την περιουσία τους!! Το επικίνδυνο παιχνίδι αλλοίωσης του τόπου μας έχει και άλλες, ακόμα μεγαλύτερες και βαρύτερες διαστάσεις!!!

Οι " Έλληνες" μας για να ζήσουν "με αξιοπρέπεια" στην Ελλάδα, βγάζουν λεφτά πουλώντας τη γη τους. Πουλούν από ένα κομμάτι Πατρίδας που τους εμπιστεύτηκε!! Που τους εμπιστεύτηκε από τις δεκάδες γενιές, που θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση αυτής της γης ως η πραγματική έννοια της Πατρίδας. Από κείνους που έλιωναν στα ξένα για να εξοικονομήσουν πέντε φράγκα για να αγοράσουν τη γη τους που τους την είχαν αρπάξει επειδή δεν αλλαξοπίστησαν, επειδή δεν ήθελαν να χάσουν την ελληνικότητά τους !!! Από εκείνους που εξαντλήθηκαν στα αλβανικά δικαστήρια για να υπερασπιστούν τη γη τους, την πατρίδα τους!!! Και εμείς τώρα, εμείς αυτή η πάστα Ελλήνων, ξεπεσμένων, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, την πουλάμε για πέντε άσπρα, για πέντε δεκάρες !!! Πουλάμε την πατρίδα μας ταυτίζοντας την με ένα σιχαμερό ποσό χρημάτων !!!

Και δεν αναφερόμαστε σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα όρια της Δρόπολης ανατολικά έχουν στενέψει πέρα από την εδώ ακτή του Δρίνου !!! Από τη Δερβιτσιάνη μέχρι και τα Βρυσερά οι δύο πλευράς του οδικού άξονα έχει πουληθεί σχεδόν σε άλλα χέρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι Έλληνες της Δρόπολης τρέχουν σε γνωστά μεσιτικά γραφεία για πουλήσουν τη γη τους, γκρεμίζοντας μάλιστα και τις τιμές, μέχρι και τρία Ευρώ το τετραγωνικό !!!! Και αν υπολογίσει κανείς ότι όλα τα βουνά πάνω από τα χωριά και άλλες λιβαδικές και δασικές εκτάσεις, έχουν περάσει με τους γνωστούς τρόπους και με σύμπραξη δικών μας στα χέρια των δήθεν πρώην ιδιοκτητών (!!!) τότε θα δούμε ότι ο τόπος μας έχει στενέψει πάρα πολύ... και τα στενά αυτά όρια φαίνονται περισσότερο, όταν τα χωριά ερειπώθηκαν από τους Έλληνες, έμεινα πέντε γέροντες, όταν οι Έλληνες ενοικιάζουν τα σπίτια τους σε άλλους, όταν οι δικοί μας εξουσιαστές έκαναν εκατοντάδες πολιτογραφήσεις αλλοεθνών στις δικές μας περιοχές.... Και σε όλη αυτή τη ζοφερή εικόνα καμιά αντίδραση!! Μάλιστα, αισθάνεσαι ότι οι δικοί μας κρυφά και ύπουλα συνεργάζονται σ' αυτό το μακάβριο φαινόμενο για τον τόπο μας...

Panajot Barka

14 Απριλίου 2018 ·

ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΙΩΝΕΙ ΠΡΑΧΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Η κατάρρευση του καθολικού του μοναστηριού του Αη Αθανασίου στη Λεσινίτσα, πριν περίπου ένα χρόνο, προκάλεσε τη βουβή κατακραυγή των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, χωρίς βέβαια κάποιος υπεύθυνος να ακούσει και να αντιδράσει, παρά το γεγονός ότι η εκκλησιαστική μνήμη και η ιστορία του τόπου μας δέχτηκαν τότε ένα βαρύ πλήγμα. Όπως όλη η διαχρονική ελληνική παρουσία στην θρησκευτική παράδοση των ορθοδόξων στην Αλβανία !!! Κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό το ιστορικό γεγονός με αδιαπραγμάτετο ελληνικό ενδιαφέρον και συμφέρον.

Ενώ πρόκειται για θεσμούς πάνω στους οποίους στήριξε την αντοχή στους αιώνες ο Ελληνισμός, για θεσμούς μέσα από το φως των οποίων απενίζαμε την ελευθερία και την πρόοδο!

Μεταξύ των πολλών τέτοιων μνημείων που κινδυνεύουν να σωριαστούν, ο Ναός της Παναγίας στην Άνω Επισκοπή, δείχνει πλέον τις μετρημένες μέρες του.

Μια επιγραφή αναφέρει ότι "Ο ναός εγέρθηκε εκ βάθρων επί βασιλείας Αλέξιου Κομνηνού" (XI αιώνας). Τι πιο αρχαίο.

Όστόσο το πέτρινο σύνθρονο, οι κίονες και πολλά άλλα υλικά προχριστιανικού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ο μύθος, το έτος 619 που συναντούμε στην ίδια επιγραφή, το ιστορικό γεγονός ότι η Επισκοπή υπήρξε το δεύτερο κέντρο της επισκοπής της Δρυϊνοπόλεως για περισσότερους από πέντε αιώνες, (Ιδού και το όνομα "Επισκοπή") μνηύουν ότι ο ετοιμόρροπος σήμερα Ναός της Παναγίας κουβαλάει στις πλάτες του μια ολόκληρη ιστορία, αιώνια θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση. των ΕΛΛΗΝΩΝ.

Η τελευταία επισκευή του Ναού έγινε το 1943, που σημαίνει ότι εν καιρό πολέμου εμείς χτίζαμε τους ναούς μας!!!

Το κομμουνιστικό καθεστώς λόγω των σπάνιων αξιών του, κήρυξε το Ναό πολιτιστικό μνημείο πρώτης κατηγορίας και ας ήταν σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά σύνορα (δεν έκανε κάτι τέτοιο για το μοναστήρι της Παναγίας στην Κατούνα).

Εμείς, στην ελευθερία μας, το αφήνουμε να πέσει, Ενσυνείδητα!!

Τι συναντήσαμε στο Ναό της Παναγίας, λίγες μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, το μαρτυρούν οι φωτογραφίες.... Η δεξιά πτέρυγα στη νοτιοδυτική πλευρά, έχει υποχωρήσει επιτρέποντας τον Ήλιο να φωτίζει τους σκοτεινούς και υγρούς εσωτερικούς χώρους του Ναού. (Κάποιος έχει βάλει παλιούρια για να εμποδίσει τη διαπίστωση των ερειπίων.) Παντού, παντού οι ρωγμές στα τοιχώματα χάσκουν και σε φοβίζουν. Και αν δεν ήταν ιερός χώρος, αν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν θα μπορούσες να καθίσεις για πολύ στα εντός του Ναού.

Στην απορία μας, μας είπαν ότι κάποιες γριές άσπρισαν το Ναό, ελπίζοντας στο Μέγα θαύμα για τη σωτηρία του. Κάποιος πιστός είχε πάει προσφάτως το τάμα του.

Ωστόσο, στη δεξιά πλευρά του ιερού κάποιοι μόλις είχαν σκάψει εκ' νέου μια τεράστια γούρνα αναζητώντας θησαυρούς!!!

Εμείς επιτρέπουμε την απώλεια ενός ασήκωτου θησαυρού μας...
Τα γράφω αυτά... ενώ γνωρίζω ότι "πιστοί" θαυμαστές των νέων χτισμάτων και που κόπτονται να δείξουν την πίστη τους μέσα από θρησκευτικές τυπικότητες δε θα μου πουν καλημέρα !!! Αλλά τη σημασία έχει....!

Panajot Barka

16 Απριλίου 2018 ·

Η ΠΕΡΙΤΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΡΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΡΑΧΟΓΟΡΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΡΑΝΤΑΤΙ.
ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!

Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ακούσει για το Βράχο της Νύφης στη Βραχογοραντζή. Είναι ένας από τους πολλούς μύθους και θρύλους της ελληνικότητας του τόπου μας. Λίγο πιο πέρα οι τρεις περικαλλείς βυζαντινοί ναοί που έγιναν τεκές...

Ο Βράχος της Νύφης αποτελούσε μέχρι πρότινος το γεωγραφικό όριο της Βραχογοραντζής, εφόσον μέχρι εκεί εκτεινόταν τα όρια του γεωργικού συνεταιρισμού της Κάτω Δρόπολης και με το νόμο 7501 ανήκουν στο χωριό αυτό..

Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιοι "ισχυροί" από την Νεπράβιστα, απόχτησαν μόνοι τους ένα χαρτί με το οποίο έχουν "κατακτήσει" μια τεράστια επιφάνεια πρώην αγροκτημάτων, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και το θρυλικό Βράχο της Νύφης. Σε περίπτωση που οι Βράχογοραντζινοί πάνε με το νόμο να διεκδικήσουν τα χωράφια τους, εκείνοι τους βγάζουν το δικό τους χαρτί....!!!! Και ντε φάκτο τα χωράφια αυτά τα έχουν πάρει κείνοι. Πάνω από το χωριό Λιμποχοβινοί με πλαστά χαρτιά έχουν πάρει όλο το βουνό μέχρι τη Γλύνα. Στη Βραχογοραντζή μένουν τώρα περίπου 25 άτομα, ενώ έχουν χτιστεί κάτι σπίτια που προκαλούν με την ομορφιά τους.....!!! Να λοιπόν που η περίπτωση του Κώσταρι δεν είναι μοναχική. Και ταιριάζουν και στο γεγονός ότι στις δύο περιπτώσεις έχουμε από πίσω θαυματουργούς ναούς και μοναστήρια....

Να πάμε και λίγο πιο πέρα, προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Με τον ίδιο τρόπο πάρθηκαν και διαχειρίζονται ντε φάκτο, από Αλβανούς μεγάλες εκτάσεις αγροκτημάτων στο Ραντάτι, οι οποίες εκτάσεις με το νόμο 7501 ανήκουν στους Ραντατινούς.... και όμως!

Και οι εκτάσεις αυτές είναι δίπλα σε έναν ιστορικό ναό.... αυτόν της Παναγιάς που τον αφήνουμε να πέσει....!!!!

Για να μη πάμε στο Πωγώνι!...

Η ΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ Η 12η ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ

Πρόσφατα σημειώθηκαν κάποιες εξελίξεις που επιτρέπουν να κάνουμε ένα παραλληλισμό, αλλά και να εξάγουμε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα.

Πριν δύο μέρες στο ελληνικό νησί Φούρνοι, Έλληνες νέοι που επιμένουν να μένουν στα επισήμως καθιερωμένα ελληνικά ακριτικά νησιά, αλλά υπό τουρκική αμφισβήτηση, ύψωσαν την ελληνική σημαία, ως επιβεβαίωση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας σ' αυτά, από απλούς Έλληνες. Το γεγονός ανάγκασε την Τουρκία να φαμπρικόρει ειδήσεις ότι υπόστειλε τις ελληνικές σημαίες, πράγμα που δεν αληθεύει. Το γεγονός ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλον τον Ελληνικό κόσμο!!

Ασφαλώς το γεγονός υποβαθμίζει στο άκρο τις τουρκικές απειλές και αμφισβητήσεις και αποκαλύπτει την ταχτική της να εντοπίσει στην Ελλάδα και την κυριαρχία της "το θύμα" για να εξάγει την δική της κρίση, (εθνική και γεωστρατηγική) στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά με τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι μια ισχυρή ελληνική απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις θα ταπεινώσει εντελώς τον Ερντογκάν, διότι και τα ρωσικά συμφέροντα μόνο πρόσκαιρα και για ταχτικούς λόγους "ταυτίζονται" με την Τουρκία....

Ωστόσο, σε κάποιο άλλο σημείο Ελληνισμού, με μονίμως ιστορικά αλληλοδιασυνδέσεις με τα παραπάνω νησιά, στους Αγίους Σαράντα και στα κεντρικά γραφεία της πολιτικής οργάνωσης που δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον Ελληνισμό της Αλβανίας, "άγνωστοι" υποστύλωσαν και αφαίρεσαν την εθνική μας σημαία!

Στη δήλωση του επίσημου προέδρου της οργάνωσης, αναφέρεται ότι η ίδια πράξη στη δική του θητεία, επαναλαμβάνεται για δωδέκατη φορά!! και ποτέ οι υπαίτιοι δεν βρέθηκαν !!!

Στην εξέλιξη αυτή είναι εντελώς υποτιμητική η δήθεν ειρωνεία του Προέδρου. Ότι οι δράστες του δίνουν την ευκαιρία να υψώνει μια νέα ελληνική σημαία, η οποία να φαίνεται κάθε φορά και πιο νέα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες άλλες τρεις που έχουν σχεδόν διαλυθεί (αν δεν κάνω λάθος της Αλβανίας, της Ε.Ε και των ΗΠΑ).

Και εδώ μπαίνουν τα ανησυχητικά ερωτήματα.

Πρώτο, η εθνική σημαία δεν είναι ένα κομμάτι χρωματιστό πανί που μπορεί ο καθένας να κάνει μ' αυτό ό, τι θέλει..... Όποιος αναλαμβάνει την ύψωσή της, υποχρεούται και την υπεράσπισή της μέχρι θανάτου....! Η κάθε βεβήλωση, κλοπή και υποστολή, όπως και η κάθε απλή αντικατάσταση μετά από κάθε αφαίρεση, μειώνει το εθνικό κύρος της σημαίας, μειώνει βέβαια και το κύρος αυτών που δεν μπορούν να την υπερασπιστούν, αλλά χρησιμοποιούν το γεγονός ως άλλοθι ύπαρξης.

Δεύτερο. Στην Ελλάδα και γενικότερα στον Ελληνισμό δεν σημειώνεται καμιά αντίδραση... λες και δεν πρόκειται για την ίδια εθνική σημαία και για τον ίδιο δοκιμαζόμενο Ελληνισμό. (Νομίζω ότι στην Ελλάδα κάνουν λάθος όταν

επικαλούνται την βενιζελική ταχτική του προηγούμενου αιώνα, δλδ της αντιμετώπισης του εθνικού αυτού θέματος, ως αντίβαρο και ανταλλάξιμο με άλλα εθνικά θέματα, προχωρώντας μάλιστα πιο πέρα, ότι η ιστορική και πραχτική απαλοιφή του θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής κρατικής ακεραιότητας!!! Δυστυχώς γι' αυτούς, άλλοι παράγοντες στην περιοχή, το έχουν θέσει σε υψηλή ατζέντα, αλλά για δικά τους εθνικά συμφέροντα, σε βάρος της Ελλάδας)

Δεν αντιδρούν καν ούτε οι δικοί μας, λες και η εθνική σημαία δεν έχει καμιά σχέση (καλά, με την εθνική συνείδησή τους τα έχουν βρει, αλλά πώς τα καταφέρουν με την ελληνική αστυνομική ταυτότητα που φέρουν πάνω τους !!) Αυτό υποδεικνύει ότι κάπου έχουμε υποστυλώσει μέσα μας τον Ελληνισμό!!!. Τρίτο. 12 φορές αφαίρεση της ελληνικής σημαίας από τα γραφεία της εθνικής και πολιτικής οργάνωσης των Ελλήνων και καμιά αντίδραση από το Αλβανικό κράτος. Δλδ, η πολιτική μας οργάνωση δεν μπορεί να τις αλβανικές αρχές να αναλάβει τις ευθύνες για το δικό μας εθνικό σύμβολο;!!! Τότε τι να περιμένουμε για τα υπόλοιπα θέματα , σε προσωπικό και κοινό εθνικό επίπεδο;!!! Ή μήπως "οι άγνωστοι" στους οποίους ναφέρεται η επίσημη ΟΜΟΝΟΙΑ και τους οποίους κάποιοι άλλοι παράγοντες τους ταυτίζουν με "Αλβανούς", γνωρίζουν λοιπόν ότι δεν θα υπάρξουν πιέσεις από μας προς τις κρατικές αρχές οι οποίες έχουν χρέος την προστασία μας και των εθνικών μας συμβόλων, παρά μόνο θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις στην ελληνική γλώσσα και για εσωτερική κατανάλωση, για να μοιραζόμαστε το επαίσχυντο και ντροπιαστικό αυτό γεγονός από θέσεις θύματος;!!

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ.

Ο κ. Λεωνίδας Παπάς μας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ την ημέρα του Αγίου Γεωργίου !!!, την ημέρα του Αγίου τροπαιοφόρου στρατιωτικού, με ιδιαίτερη απήχηση στον δικό μας μαρτυρικό τόπο. Που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με το γνωστό εκκλησιαστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και προφίλ, πάει κόντρα στο πνεύμα ανατροφής του στην αποστολή ως ηγέτης μιας υψηλής εθνικής υπόθεσης.

Ο πρόεδρος κάνει από την άλλη μια άγνωστη πράξη για τους πολιτικούς του τόπου μας, -υποβάλλει την παραίτησή του. Πράξη ευθιξίας !!! Τόσο το περισσότερο όταν δηλώνει ότι σκοπός της παραίτησης είναι η ευαισθητοποίηση, έστω και με την πράξη της παραίτησης, της κοινότητάς μας για τα κακία κακώς στα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και γενικότερα της εθνικής μας υπόθεσης (και αυτό έχει περισσότερη σημασία).

Την ίδια στιγμή μας λέει πως παρά το γεγονός ότι κατά τη θητεία του η ΟΜΟΝΟΙΑ επιδίωξε και ήταν, κατά τον Πρόεδρο, στις επάλξεις του αγώνα των Βορειοηπειρωτών προς πάσα κατεύθυνση, το κοινό μας δεν εισάκουσε στις πολλές προσπάθειες ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης, αναπροσδιορισμού των εθνικών στόχων που ο ίδιος ανέλαβε.... (άλλη αντίφαση κι εδώ) που με τη λογική αυτή σημαίνει ότι ο θεσμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχει χάσει τις αξίες του και έχει εξοστρακιστεί του εθνικού στόχου...!!

Αλλά κι αυτό ο πρόεδρος το απορρίπτει στο κείμενο της παραίτησης. Μας λέει ότι υπήρξαν και υπάρχουν παράγοντες που δε θέλουν την ΟΜΟΝΟΙΑ το σπίτι όλων Ελλήνων, αλλά το δικό τους μαγαζί. Που σημαίνει ότι θέλουν την εθνική ελληνική μειονότητα (με λαϊκούς όρους) μια αγελάδα που να την αρμέγουν για προσωπικό λογαριασμό , οφέλη και κέρδη και για λογαριασμό των όσων εξυπηρετούν, αλλά καμιά σχέση έχουν με την εθνική μας υπόθεση . Αυτό το σκότος, μας λέει ο πρόεδρος , είναι πολύ ισχυρό και προς τον σκοπό του δεν υπολογίζει ούτε εθνικό χρέος, ούτε εθνική υπόθεση, ούτε ενότητα, ούτε εθνική σύμπνοια...!!! Είναι ακριβώς αυτοί οι παράγοντες- το μαύρο της φάρας μας, που χρόνια μας καταπλάκωσε και εξουδετερώνει κάθε εθνική αξία και που μαζί με τα λάθη του προέδρου, που ο ίδιος σωστά δηλώνει ότι απογοήτευσε, όλους όσους προσδοκούσαν καλύτερες (εθνικά) ημέρες στο πρόσωπό του, οι οποίοι τον αναγκάζουν τώρα να παραιτηθεί

Ο πρόεδρος όμως, αντί να καλέσει τα υγιή κομμάτια του Ελληνισμού σε μαζικές αντιδράσεις εναντίων του μαύρου αυτού, ειδικά μετά το τελευταίο πραξικόπημα που το μαύρο διέπραξε προσφάτως στο θεσμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μας καλεί να κλείσουμε το ένα μάτι, αν όχι και τα δύο, ... για να αφήσουμε το μαύρο να παρελάσει ανενόχλητο στο σκοπό του, χωρίς καμιά αντίσταση!!!

Και για να επιβεβαιώσει το όλο αλαλούμ ο πρόεδρος, με την αντίληψη του μαγαζιού, μας λέει ότι υποβάλλει την παραίτηση χωρίς να μας λέει σε ποιον και ότι αφήνει διάδοχο όποιον "θεσμικά" ακούγεται καλύτερα Με άλλα λόγια μας λέει ότι το μαύρο είναι τόσο ισχυρό που δεν αξίζει τον κόπο να

αντισταθούμε, αλλά να να βρούμε τρόπους συνύπαρξης...και συνενοχής, όταν επί δεκαετίες ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου δίνει σκληρές μάχες για να ξεκουμπιστεί το μαύρο, (στο πρόσωπο του κυρίου Προέδρου πίστεψε ότι θα ήταν ο συντονιστής στις αυθόρμητες προσπάθειες αντίστασης,) το βγάζει το μαύρο από την πόρτα και άλλοι το μπάζουν από το παράθυρο, τόσο που κόστισε στον Ελληνισμό πάρα πολλές ενέργειες και θυσίες, αλλά συνεχίζει και θα συνεχίσει να επιμένει....

Panajot Barka

24 Απριλίου 2018 ·

Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Όταν ερευνούσα τα αρχεία για να γράψω το βιβλίο μου "Τα ταξίδια της Φηγού", τρίτο τόμο, εντόπισα ότι αρκετοί απόγονοι των μεγάλων βορειοηπειρωτικών οικογενειών, που είχαν θυσιαστεί για τον Ελληνισμό, μετατράπηκαν σε εργαλεία του νεοσύστατου αλβανικού κράτους και κυρίως του βασιλικού καθεστώτος, Αργότερα έγιναν "κομμουνιστές" εξυπηρετώντας με αφοσίωση το Χότζα! !!!

Οι απόγονοί τους, όπως και άλλοι σαν κι αυτοί, αμόλησαν από μέσα τους τον ελληνοισμό, την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και αντιμετώπισαν την Ελλάδα με εχθρότητα διότι γνώριζαν πώς η αφοσίωση σ' αυτή την νοοτροπία που καλλιεργούσε το καθεστώς Χότζα, τους εξασφάλιζε πόστα, καλές δουλειές και πολλά προνόμια, αλλά ως υπηρέτες του καθεστώτος!!!

Δυστυχώς, συνεχίζουν να παραμένουν τέτοιοι και σήμερα! Για να νιώθουν καλά μεταξύ των Αλβανών βλέπουν την Ελλάδα με περισσότερο ανθελληνοισμό. (Τελευταία άκουσαν σε μια εκδήλωση στο Αργυρόκαστρο μια βορειοηπειρωτίσσσα τραγουδίστρια, η οποία παραζαλισμένοι στον Αλβανισμό της αρνούσαν την καταγωγή της. Αυτό την έκανε να νιώθει καλύτερα στο περιβάλλον όπου βρισκόταν.)

Στους τάφους των γονιών τους δεν βάζουν σταυρό, μοιρολογούν αλβανικά... "Θέλουν" και την Ελλάδα, αλλά τη θέλουν για να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκή ταυτότητα (όχι ελληνική) (!!!)

Το φαινόμενο αυτό θυμίζει Τουρκοκρατία. Για να τα είχαν καλά με την Τουρκοκρατία την οποία στα μέρη μας εκπροσωπούσαν Αλβανοί, δικοί μας, στο όνομα της προστασίας της θρησκείας τους (έστω κι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ήταν τότε ιδιαίτερα ισχυρό) αποστασιοποιούνταν από την Ελλάδα και τον Ελληνοισμό. Και για να ήταν περισσότερο πιστικοί στα αφεντικά τους, έδειχναν ιδιαίτερη αφοσίωση και ζήλο.... για να προκύψουν σήμερα, διακατεχόμενοι από το σύνδρομο ενοχής, οι φανατικοί ανθέλληνες από τη Ζαγοριά, είτε τη Λιουντζεριά, είτε από τα μέρη του "Μπρεγκντέτι" (κυρίως με διαμονή στα Τίρανα και την Αλβανία, διότι όσοι είναι στην Ελλάδα είναι φανατικοί Έλληνες) ... Την ίδια στιγμή οι προγονοί τους προκύπτουν ότι είχαν συνεισφέρει τα πάντα για τον ελληνοισμό και αποτελούν βαριά κληρονομιά στην ιστορία του έθνους...!!!!

Αυτοί είναι οι διαχρονικοί Γενίτσαροι. Αυτοί υπάρχουν και σήμερα, όταν την ίδια στιγμή το ρεύμα των κάποτε κρυπτοελλήνων δίνει επίμονα το παρόν του Ελληνοισμού. Υπάρχουν όμως και πιο επικίνδυνοι Γενίτσαροι.... Πρόκειται γι' αυτούς που όλοι μέρα κόπτονται για τον Ελληνοισμό και τη νύχτα ή πισώπλατα τον μαχαιρώνουν αγιάτρευτα !!!!!

ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ Ή "ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"!!!!

Έγινε κι αυτό.... που περιμέναμε. Πριν από καιρό ο Δήμος Κονίσπολης είχε βάλει αυθαίρετως τα σύνορα του σε σημείο που καταβρόχθιζε μεγάλες εκτάσεις από το Δήμο Φοινίκης, μέχρι την πόρτα του Βαγκαλιατιού (Ευαγγελάτες).

Η προσπάθεια του Δήμου Φοινικαίων να βρεθεί κοινή γλώσσα για την αποκατάσταση της αλήθειας, δεν απόδωσε επί μήνες. Χθες, εκπρόσωποι του δήμου Φοινικαίων αφαίρεσαν την πινακίδα σύνορο του δήμου Κονίσπολης (!!!) Επενέβη όμως η αστυνομία του κράτους, η οποία αντί να αντιδράσει κατά του καταπατητή δήμου της Κονίσπολης προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Σαράντα τον εκπρόσωπο του δήμου Φοινικαίων ;!!

Όπως και για όλα τα γεγονότα που ακολουθούν καμιά πολιτική αντίδραση από την πολιτική ηγεσία του τόπου μας!!

Με την πράξη αυτή επιβεβαιώνονται τώρα κάποιες υποψίες μας!

Την πρόταση για το Δήμο Κονίσπολης (με κάποιους δικούς μας υποστηρικτές για να παραχωρηθούν στο Δήμο αυτό και ελληνικά χωριά) την έκανε το κόμμα των Τσάμιδων (!!)

Η επαναλαμβανόμενη επίσκεψη Τούρκων αξιωματούχων και η στήριξη ειδικά του δήμου αυτού από την επίσημη Τουρκία, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση και η ιδέα δεν ήταν του Ιντρίζι, αλλά ερχόταν από την Άγκυρα.... Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και κάποιες άλλες ανταγωνιστικές εξελίξεις σε ζωτικά σημεία όπως τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά! Το κράτος φαίνεται αρωγός στην εξέλιξη αυτή ...

Όστόσο όμως, το θέμα τεμαχισμού από τα άκρα της ακεραιότητας των ελληνικών μειονοτικών περιοχών δεν υφίσταται μόνο εδώ. Υπάρχουν και άλλες σημαντικές περιοχές που φέρουν αν θέλουμε την υπογραφή δικών μας παραγόντων. Έτσι λόγου χάρη η περιοχή της Τσούκας- Πάλη-Μπερντενέσι - Αη Λιας και το πλάι του Λυκρουσιού, αφού αλλοιώθηκε όντας αναπόσπαστο τμήμα της Επαρχίας Αλύκου, με την ευλογία των δικών μας έπαρχων χωρίς διακρίσεις, αρχίζοντας από το 1996, κάποιοι δικοί μας (!!) οι οποίοι φέρουν καίριες ευθύνες για σημαντικά εθνικά θέματα, πρότειναν στην πρόσφατη διοικητική διαίρεση (και ο Ράμα με τον Ιντρίζι το δέχτηκαν με χαρά) ώστε όλη αυτή η περιοχή να περάσει στο Δήμο Αγίων Σαράντα. (!!) Το σκεπτικό τους τετράγωνο.... Είπαν τότε ότι πρόκειται για μια δυνατότητα να ενισχυθεί η ελληνική παρουσία στο Δήμο των Αγίων Σαράντα ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις διεκδίκησης του Δημαρχείου από Έλληνες (!!!!) Ο Δήμος Φοινίκης, ενώ δεν μπορεί να διεκδικηθεί πολιτικά από γηγενείς πολιτικές δυνάμεις, καλούνταν τώρα να διεκδικήσει τρεις ακόμα δήμους:- των Αγίων Σαράντα, του Δελβίνου και της Κονίσπολης!!!! (Θεέ μου μη τους συγχωράς γιατί ξέρουν τι κάνουν!) ΤΙ έκαναν πραχτικά;! Έκοψαν γεωγραφικά με τη δική τους συγκατάθεση ένα ακόμα κομμάτι Ελληνισμού. Απόκοψαν τις περιοχές μας από τη μόνη έξοδο στη θάλασσα και ένωσαν όλο το αλβανικό στοιχείο από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Κονίσπολη... (Οι Έλληνες εμπνευστές

αυτού του σχεδίου καλοπερνούν στους Αγίους Σαράντα και αλλού έχοντας όλη την εύνοια των αρχών!!!)

Πάμε όμως και πιο ανατολικά. Δίπλα στην Τσούκα και το Αλίκο προβλέπονται στην πράξη να κατέβουν οικογένειες από τα τσαμοχώρια και τη Λιαμπουριά. Δεν ρωτούμε πλέον για το Μετόχι, περιουσία κάποτε του μοναστηριού του Ντρυάνου και τη Γκιάστα, αλλά, για την ευρύτερη περιοχή από την τοποθεσία αυτή μέχρι δυτικά της πόλης του Δελβίνου, που θεωρούνταν κάποτε ελληνική μειονοτική ζώνη (αυθαιρέτως, όπως όλες οι άλλες). Τη ζώνη αυτή κάπου το 1994 δικοί μας άρχοντες την μετέτρεψαν σε βιομηχανική ζώνη (με τη συγκατάθεση και Έλληνα διπλωμάτη) !!!!. Το σκεπτικό ήταν δήθεν να ενισχύονταν εκεί το ελληνικό στοιχείο. Στην ουσία, με την οικονομική ισχύ των ναρκωτικών, πέρασε όλη αυτή η κάποτε ελληνική περιοχή με περίπου δέκα ελληνικά μειονοτικά χωριά, σε αλλοεθνή χέρια.

Ανατολικά, τα όρια της έκτασης αυτής ήρθε μέχρι την Κρασιά, όταν αρκετά ελληνικά χωριά άλλαξαν εντελώς τη σύνθεσή τους (ξανά με τη συγκατάθεση και ενέργειες των δικών μας)

Το μαρτυρεί ο αριθμός μαθητών στα σχολεία μας, όπου οι μαθητές αλβανικής καταγωγής υπερτερούν κατά πολύ των δικών μας.

Πάμε όμως και πιο ανατολικά. Στη μάχη που δίνεται στην περιοχή από το Δέλβινο μέχρι την κοίτη του ποταμού της Μπίστριτσας, όπου κυματίζουν ελεύθερες οι τουρκικές σημαίες, ενώ δίπλα στην Κρασιά χτίζεται ένας ακόμα υδροηλεκτρικός σταθμός μη ελληνικών συμφερόντων....!!! Επίκεντρο είναι το Κώσταρι, αλλά.... όλα μυρίζουν.... άσχημα. Πίσω απ' όλα ο κρατικός μηχανισμός με τη στήριξη και ανοχή των δικών μας!!

Να προσθέσουμε εδώ ότι οικειοθελώς οι δικοί μας πολιτικοί εγκατέλειψαν ως μειονοτικές περιοχές το μισό Δέλβινο και τα χωριά ανατολικά και νοτιοανατολικά του !!!!

Το άλλο σκέλος μεγάλης αλλοίωσης, όπου η συμβολή των δικών μας είναι ασυναγώνιστη, αποτελεί η παραχώρηση χωρίς καμιά αντίδραση και αντίσταση περισσότερων από 150 χιλιάδων στρεμμάτων λιβαδικών και δασικών εκτάσεων σε χέρια δήθεν πρώην ιδιοκτητών αλβανικής καταγωγής!!!! Προστίθεται εδώ η πώληση της καλλιεργήσιμης γης, όπως και η ενοικίαση με μόνο προορισμό την αλλαγή χεριών στο μέλλον!!!!

Η ίδια η εικόνα, αν και με λιγότερα παρόμοια στοιχεία, επικρατεί και στον άλλο ελληνικό μειονοτικό Δήμο Δρόπολης,

Άρα, οι δηλώσεις του Ράμα ότι επέτρεψε την ίδρυση δύο ελληνικών δήμων και η απουσία των γνωστών εθνικιστικών αντιδράσεων αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για προπαγάνδα τύπου Χοτζα, ότι μας παραχωρούνται όλα τα δικαιώματα χωρίς στην πράξη να χαιρόμαστε τίποτε, εφόσον μας έχουν πάρει όλη τη γη.

Βοηθάει σ' αυτό και η άλλη απόφαση των δικών μας (Ντούλε) με τη στήριξη της Αθήνας, που απαιτεί την κατάργηση των μειονοτικών ζωνών. Έστω και αυθαίρετες, αυτές μας εξασφάλιζαν μια γεωγραφική οντότητα !!! Εμείς θέλαμε να τις καταργούσαμε με το σκεπτικό να καταργούσαμε "τις κατοχυρωμένες" για να διεκδικούσαμε τη Χιμάρρα!! (Δεν μπορούσαμε να διεκδικούσαμε την επέκταση αυτών;!!!!)

Να, λοιπόν το περιουσιακό καθεστώς στο χώρο μας έχει και μια ακόμα μεγαλύτερη συνιστώσα ζώσας σημασίας. Το διοικητικό καθεστώς!

30 χρόνια οι δικοί μας άρχοντες δεν μπόρεσαν να ορίσουν τα όρια των περιοχών τους, ανεξαρτήτως που οι πρόγονοί τους σε πολύ περισσότερο

αντίξοες συνθήκες τα είχαν καταφέρει μια χαρά.
Υπάρχει όμως μια διαφορά.... εκείνοι κατοχύρωσαν τα όρια της πατρίδας και πέθαναν φτωχοί και περιφρονημένοι από τους δικούς μας άρχοντες , οι οποίοι μετέτρεψαν την πατρίδα σε ξέφραγο αμπέλι και απόχτησαν μυθικά πλούτη πουλώντας την τμηματικά και καθημερινά.

Panajot Barka

13 Μαΐου 2018 ·

ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!

Σωστή η άποψη ότι από την κλίκα που ελέγχει την ΟΜΟΝΟΙΑ και που μέσω αυτής ξεζουμίζει τον τόπο μας και τον ελληνισμό της Αλβανίας, μπορεί να περιμένεις και το πιο απίστευτο. Είναι όμως αληθινό.

Η κλίκα αυτή καθιέρωσε ντε φάκτο την αλβανική γλώσσα στη λειτουργία της Οργάνωσης. Έγινε στο παράρτημα της Κορυτσάς χθες το Σάββατο στη "συνδιάσκεψη" αρχαιρεσιών του "τοπικού παραρτήματος" της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Κορυτσάς, Συνδιάσκεψη η οποία θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη επιτυχία της κλίκας, η οποία εντούτοις ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον ελληνισμό της Αλβανίας. (Η ιστορία θυμίζει λίγο τέλος του ΧΙΧ αιώνα όταν ακτιβίστες αλβανικής προέλευσης στην Ελλάδα, υποκινούμενοι από τους προτεστάντες στην αρχή και αργότερα από τους Αυστριακούς και Ιταλούς, μιλούσαν ελληνικά, έβγαζαν εφημερίδες και βιβλία στα ελληνικά, με στόχο να προωθήσουν τον αλβανισμό (!!!) Η ηγετική κλίκα που λέγεται ΟΜΟΝΟΙΑ όμως τι θέλει να πετύχει ;!! Την επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες εξαλβανίζονται;;;! ή ότι η κλίκα βρήκε νέο καταφύγιο ;!!

Η εκλογική "Συνδιάσκεψη" της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Κορυτσά διεξήχθη λοιπόν στην αλβανική γλώσσα, παραβιάζοντας, όχι μόνο τον καταστατικό της ίδιας της οργάνωσης, αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές των εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αρχή προστασίας και προώθησης της εθνικής μας ταυτότητας!!!

Ο Γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κορυτσά χαιρετίζοντας "το γεγονός", πίστευε ότι μιλούσε στους "Έλληνες", αλλά η ομιλία του μεταφράζονταν στην αλβανική..... για να κατανοηθεί από τους Έλληνες. (!!!!) Ο μόνιμος ηγέτης του ελληνισμού, ο Ντούλε, μετέφραζε ο ίδιος στα αλβανικά τον εαυτόν του για να είναι κατά το λατινικό ρητό , ο ίδιος προδότης του εαυτού του, (λέγοντας άλλα στα ελληνικά και άλλα στα αλβανικά). Ο Καραμέλιος, ο νυν πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ του παραρτήματος Κορυτσάς, που προσφωνήθηκε ως φίλος του Ντούλε και ο Ντούλε επίσης τον προσφώνησε ως φίλο του, έδειξε ότι προσπαθεί να μάθει ελληνικά, αλλά είναι στην ίδια μοίρα όπως ο Αλβανός στο γνωστό ανέκδοτο με τον Έλληνα αστυνομικό, όπου ο τελευταίος έβαλε όρο στον Αλβανό να μάθει να "ρητορεύεται" καλά το "γ" στη λέξη "γάλα" για να του επιτραπεί να περάσει στην Ελλάδα. Και μόλις ο Αλβανός πίστεψε ότι τα κατάφερε, πάει θριαμβευτικά στη συνοριακή διάβαση και όλο περηφάνια, αλλά και για να φανεί καλός Έλληνας είπε στον Έλληνα "γάλα ρε γκαμώτο" (!!!) Έτσι, ο Πρόεδρος, μετά από δύο προτάσεις στην ελληνική του, τα είπε χορτάτα στ' αλβανικά, όπως και οι άλλοι ομιλητές δεν είπαν ούτε λέξη στην ελληνική (!!!) Στην αλβανική μνημονεύτηκαν και οι ιστορική ηγέτες και η πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ !!!!

Μα το πραξικόπημα έχει και άλλες διαστάσεις. Κανείς από τους ομιλητές (στην αλβανική) δεν αναφέρθηκε στις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών, για ταχτικές συνεδριάσεις και εκλογές από τη βάση κλπ. Οι όλοι της κλίκας χαίρονταν του γεγονότος ότι κατάφεραν να γεμίσουν μια αίθουσα με κόσμο (το γεγονός ότι επιβλήθηκε η αλβανική ως γλώσσα της συνδιάσκεψης σημαίνει ότι οι παρευρισκόμενοι στην πλειοψηφία ήταν αλβανικής

καταγωγής).

Ταυτόχρονα, ενώ πρόκειται για "εκλογές" δεν υπήρξαν ούτε υποψηφιότητες, ούτε ομιλίες με προγραμματικές δηλώσεις και εθνικούς στόχους. (Μόνο ο Καραμέλιος που ως φίλος του Ντούλε θα συνεχίσει αυθαιρέτως να είναι πρόεδρος, εξέφρασε τη δική του εκτίμηση προς κάτι εμπόρους αλβανικής καταγωγής για την καλή εμπορική δουλειά τους με την Ελλάδα!!!)

Επίσης, ο Καραμέλιος ευχαρίστησε για την επιτυχία συγκέντρωσης τόσων πολλών ανθρώπων ανεξαρτήτως τρόπου και καταγωγής, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κορυτσά (!!), κάτι που εμμέσως πλην σαφώς, επιβεβαίωσε στην ομιλία του και ο ίδιος ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κορυτσά!!

Το γεγονός αυτό και η παρουσία του στη Συνδιάσκεψη, όπως και η επισήμανση (από τον Έλληνα διπλωμάτη) των συγχαρητηρίων του για τις προσπάθειες "ανασυγκρότησης" της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την ίδια κλίκα που τη διάλυσε, αποτελεί μαρτυρία ότι η εσπευσμένη "εκλογική διαδικασία" που κήρυξε μετά από πραξικόπημα ο Ντούλες (Ύστερα από τρία χρόνια ομηρίας και παράλυσης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τον ίδιο το Ντούλε) και όλες οι παρασκηνακές ζυμώσεις, έχουν μόνο ένα στόχο: Την βίαιη επαναφορά της κλίκας του Ντούλε επικεφαλής των πολιτικών δεδομένων της εθνικής ελληνικής μειονότητας

Συμπεραίνεις ωστόσο απλά ότι η περίπτωση της Κορυτσάς αποτελεί τη λαμπερή πλευρά του πραξικοπήματος που ακούει στο όνομα "ανασυγκρότηση" της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η σκοτεινή αφορά την κατάρτιση της λίστας των συνέδρων της Συνδιάσκεψης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τον Ιούνιο, σε καφενεία, σε σπίτια, σε κηδείες, χωρίς εκλογές και διαφάνεια, χωρίς στόχους και δημοκρατικές αρχές. Με μόνη μέριμνα να "βρούμε τους δικούς μας υποστηρικτές!! Με μόνη δυσκολία την αδυναμία να βρουν 300 Έλληνες της δικής τους πιάτσας

Σημαίνει όμως ότι οι θυσίες των Ελλήνων επί δύο δεκαετίες των Ελλήνων μειονοτικών για να βγάλουν το Ντούλε και την κλίκα του από τον ηγετικό αυτό ρόλο, ματαιώνονται... Βεβαιώνοντας από την άλλη, για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι μόνο οι Αλβανοί που ενώ οι Έλληνες βγάζουν το Ντούλε από την πόρτα της πολιτικής, εκείνοι τον μπάζουν από το παράθυρο

Παναγιώτης Μπάρκας

16 Μαΐου 2018 ·

ΤΟ "ΛΟΜΠΙ" ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Εμείς οι Βορειοηπειρώτες θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατά το 1992, κυρίως μετά το 1993, στην Κύπρο οργανώθηκε ένα κέντρο, ας το πούμε έτσι, στόχος του οποίου ήταν η οικονομικο-κοινωνική και πολιτική "αποκατάσταση" Ελλήνων Βορειοηπειρωτών! Μεταξύ αυτών επιλέγονταν αρκετοί που έδειχναν "υπέρμετρο ζήλο" για τα πατριωτικά και εθνικά της Βορείου Ηπείρου. Αυτοί εξασκούσαν "για δράση" επί του βορειοηπειρωτικού εδάφους, μάλιστα και για ακραίες περιστάσεις. (!!!) (Στην ουσία αποκατέστησαν τον γνωστό βορειοηπειρωτικό επαγγελματισμό" και στην Κύπρο) Στη δίκη των πέντε της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 1994-95 οι αλβανικές μυστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι γνώριζαν "κάποια πράγματα" για το κέντρο αυτό.

Με την πάροδο του χρόνου κάποιοι εξ' αυτών προωθήθηκαν στα πατρώα εδάφη για να "αναλάβουν έμπρακτη δράση". Τα γεγονότα μαρτυρούν ότι η πολιτική "ηγεσία" των βορειοηπειρωτών τους προσέλαβε και τους προώθησε σε σημαντικά πόστα και ρόλους κλειδιά στην εθνική ελληνική μειονότητα. Εκείνοι όμως απέδειξαν ότι βρήκαν γρήγορα κοινή γλώσσα με εκείνους, εναντίον των οποίων εξασκούσαν στην Κύπρο. Μάλιστα το ίδιο συνέβη και με κάποιους εξ' αυτών που έλαβαν άμεσα μέρος στις πιο "ακραίες" αιματηρές πράξεις... (!!!)

Από την άλλη έδειξαν ότι ήταν ικανοί να κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο μας!!!

Η πολιτική "ηγεσία" του τόπου μας τα γνώριζε και τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά κατά περίεργο τρόπο τους υποστήριζε και συνεχίζει να τους υποστηρίζει!!!! Ασφαλώς.... πώς μπορεί να κάνει διαφορετικά, εφόσον τα κέντρα απ' όπου κι αυτοί εξαρτιούνται πιέζουν ασφυκτικά... χωρίς να θέλουν να βλέπουν ότι τα συγκεκριμένα άτομα παίζουν καλά το ρόλο τους, δλδ είναι υπερπατριώτες σε ελληνικό περιβάλλον και μειοδότες στον τόπο τους. (Αλλά και εκείνοι δεν έχουν τι να κάνουν διότι αν ομολογήσουν την αποτυχία τους, τότε πώς θα δικαιολογήσουν τα λεφτά που ξοδεύουν για το σκοπό αυτό, δλδ το Βορειοηπειρωτικό!!!

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι θέλουν ή δε θέλουν σε μια τέτοια "προσωπικότητα" θα παραδώσουν τον Ιούνιο τα ηνία της "ΟΜΟΝΟΙΑΣ" ... Και στην Κύπρο ωστόσο συνεχίζουν να διεκδικούν ρόλο συμβούλου σε πολιτικά πρόσωπα και άλλους παράγοντες που πραγματικά σκέφτονται τον δικό μας ΤΟΠΟ!

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΑΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΨΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ

Μόλις ανοίγεις το Fb εκείνο σου βάζει επίμονα το ερώτημα :

Τι σκέφτεσαι ;! Απαντώ τελικά σε έναν προβληματισμό που εμένα με βασανίζει όλες αυτές τις μέρες. Πρόκειται για την εικόνα η εικόνα κατάντιας που δώσαμε προς τα έξω στην επίσκεψη Ράμα στη Γράψη! Δείξαμε ότι έχουμε πέσει ως κοινότητα κάτω από το χειρότερο επίπεδο που μπορεί να φανταστεί κανείς! Ο κάθε Βορειοηπειρώτης το μακρύ του και το κοντό του , δλδ παρουσίασε στο πρωθυπουργό το πρόβλημά του για το φράχτη και την κότα του γείτονα του!!! Τα μεγάλα προβλήματα του τόπου αποτελούν για μας άλλου παπά ευαγγέλιο ! Δυστυχώς δεν ειπώθηκε τίποτε ούτε για το περιουσιακό !!!!! το πρόβλημα των προβλημάτων !!!

Ήταν η καλύτερη ευκαιρία και να του τα πούμε, και να τον δεσμεύσουμε, και να δείξουμε το επίπεδό μας, και να μετατρέψουμε το σόου του σε εθνικό μας προβληματισμό!

Ασφαλώς και έφυγε χαρούμενος ο Ραμα και με το δίκιο του! Τέτοια κατάντια !!! Και σάμπως να μη έφτανε αυτό κάποιοι δικοί μας για να μας ρεζιλεύουν περισσότερο, βρήκαν τις δροπολιτισσες νιφάδες να προσφέρουν λουλούδια στον πρωθυπουργό για να του πούνε ότι είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι λησμονώντας ότι η δροπολίτισσα νύφη είναι το ιερό συμβόλό μας και δε χρησιμοποιείται απερίσκεπτα !!!

Οι βουλευτές δεν ήρθαν στην Γράψη (Ασφαλώς και είναι πολύ κακό αυτό. Με την αποχή και το μπιϊκότ οι βουλευτές δείχνουν ότι ούτε δημοκρατικό πνεύμα έχουν, ούτε νοιάζονται για τα προβλήματα του τόπου!) Η θέση τους ήταν εκεί επικεφαλής των απλών Ελλήνων στους οποίους συν των άλλων πρέπει να διδάξουν πολιτικό και πατριωτικό ήθος! Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι αρχηγοί των κομμάτων μας και άλλοι παράγοντες !

Αλλά ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο Μπελέρης ο οποίος δεν άνοιξε το στόμα του να πει τίποτε! Αλλά έσπευσε να δικαιολογηθεί ότι δήθεν δεν του έδωσαν το λόγο! !!!!! Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι

Όυτε οι δύο δήμαρχοι δεν μπόρεσαν να δείξουν ότι πριν να είναι τεχνοκράτες είναι πολιτικά πρόσωπα και πραγματικοί αφέντες του τόπου μας!

Όυτε εκείνοι που φλυαρίζουν όλη μέρα στα καφενεία για πατριωτισμό τόλμησαν να αρθρώσουν λέξη, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει την πρώτη θέση δήθεν ως εκπρόσωποι των Ελλήνων .

Το χειρότερο στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι αυτοί οι τύποι της ζήλιας και του φθόνου έσπευσαν στα γραφεία των τηλεγραφημάτων να δώσουν το δικό τους στίγμα τα όσα έλαβαν χώρα στη Γράψη Με κατηγορήσαν και προσωπικά, γιατί επέλεξαν έναν πολιτισμένο πολιτικό τρόπο για να θέσω στον Πρωθυπουργό θέματα που αφορούν τον νόμο για τις μειονότητες, την παιδεία, τον πολιτισμό μας! Επέλεξα μια ταχτική πολιτισμένου λόγου και δημόσιας δέσμευσης προς τον Πρωθυπουργό επικαλούμενος θετικά σημεία αναφοράς. Ο μόνος που κατάλαβε την ταχτική μου και ενοχλήθηκε πάρα πολύ ήταν ο πρωθυπουργός, ο οποίος και αντέδρασε! Αυτά θα τα πούμε αύριο!!!!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΑ;!! ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ "ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ" ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ;!!

Πρώτο σημείωμα: Ο Μακρυγιάννης χρησιμοποίησε τον όρο βάζοντας μπροστά το κλητικό "αδέρφια" για να δώσει έτσι εύρος και εθνικό συναίσθημα ενότητας στους Έλληνες της εποχής του. Οι "δικοί" μας, επειδή έχασαν τους πραγματικούς Έλληνες αναζητούν στη στρούγκα τους, τους συν'Έλληνες, αυτούς που μπορεί να αυξήσουν το μέτρο των υποστηρικτών τους !!!!

Δεύτερο σημείωμα. Δεν πρέπει στα όσα γράφω να μπερδέψει κανείς την αναγκαιότητα ύπαρξης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με την κλίκα που κάποιοι με την ισχύ τους θέλουν να επαναφέρουν, η οποία κλίκα προκάλεσε πραγματική συμφορά στον τόπο μας!!

Η Ανάλυση

Την Κυριακή πριν του Αγίου Πνεύματος, συνήλθε στους Α. Σαράντα η Συνδιάσκεψη του εκεί Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Είχε προηγηθεί το Σάββατο εκείνη του Αργυροκάστρου και ακολούθησε την Κυριακή απόγευμα εκείνη του Δελβίνου. Σφαίρα...ή μολύβι ... τα κορυφαία γεγονότα της οργάνωσης, κατά το καταστατικό της, του 1991 γιατί άλλο επίσημο δεν υπάρχει... !!!

Γιατί όλη αυτή η βιασύνη;!!;

Το θέμα δεν εστιάζεται τόσο εδώ, όσο στο γεγονός ότι η δημοκρατική οργάνωση των Ελλήνων αποτελεί σήμερα το στίβο άσκησης κάθε αντιδημοκρατικής αρχής, απ'όπου προκύπτουν θεσμοί -κλίκες απομύζησης κάθε αξίας του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Ταυτόχρονα η αστραπιαία προεκλογική εκστρατεία που ενέπνευσε ο μεγαλύτερος και ο πιο επικίνδυνος πραξικοπηματίας της οργάνωσης του Ελληνισμού Ντούλες (επί μιας ολόκληρης θητείας υπονόμωσε την θεσμική λειτουργία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μη επιτρέποντας τη σύγκλιση κανενός οργάνου της, γιατί ο Γενικός Πρόεδρος που προέκυψε από τις κάλπες δεν ήταν της αρεσιάς του), δοκίμασε την πικρότερη των πικρότερων εμπειριών. Την μαζική γυρισμένη πλάτη των Ελλήνων. Επιβεβαιώνεται έτσι η πρόβλεψη του "ιδεολήπτη" του Ντούλε, ο οποίος, όταν ίδρυε τοπικές οργανώσεις του αλβανικού Σ. Κόμματος, έγραφε επισήμως (με ψευδώνυμο), ότι "τι και αν χαλάσει η ΟΜΟΝΟΙΑ ;!". Αφού όμως εκείνοι που τους ώθησαν στο έργο αυτό, εμπιστεύτηκαν άλλους να ηγηθούν του ΣΚ Αλβανίας στην ε.ε. μειονότητα, ο ίδιος, αυτή η γκρίζα σκιά του Ντούλε, γύρισε μαζί με το Ντούλε στην ΟΜΟΝΟΙΑ, για να δηλώσει "και τρεις Έλληνες να μείνουν, εμείς θα φωνάζουμε για την ΟΜΟΝΟΙΑ" !!!

Για να γίνω πιο κατανοητός. Στη Δερβιτσάνη, το κεφαλοχώρι και το πιο πυκνοκατοικημένο σήμερα χωριό του ελληνισμού, εισάκουσαν στην έκκληση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για αρχαιρεσίες, τόσοι Έλληνες όσα τα δάχτυλα ενός χεριού. !!!! Σχεδόν σε κανένα χωριό δεν έγινε ταχτική εκλογική συγκέντρωση. Απλώς έγιναν διορισμοί ατόμων με το σκεπτικό ότι η υποψηφιότητα Γενικού προέδρου που έχουν επιλέξει εκείνοι που κρύβονται πίσω από το Ντούλε να κερδίσει 100%. Αυτό τους νοιάζει διότι γνωρίζουν ότι στη συνέχεια δε θα υπάρχει πλέον εθνική ελληνική μειονότητα, παρά μόνο ο Γενικός τους

Πρόεδρος !!!!

Στους Αγίους Σαράντα, που θεωρείται ότι το παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ "αποτελεί τη βασική λειτουργική δομή της Οργάνωσης" την εκστρατεία είχε αναλάβει γνωστή ομάδα, καθοδηγούμενη από γνωστό νταβατζή, ο οποίος από το 1998 εφάρμοσε στην ΟΜΟΝΟΙΑ τη σταλινική αρχή ότι δεν έχει σημασία ποιοι ψηφίζουν, σημασία έχει ποιος μετράει τις ψήφους!!! Τώρα εκείνος αναμένεται, κατά τις διακηρύξεις του, να λάβει τα ηνία τοπικού άρχοντα στην περιοχή, ώστε σε πολιτικό επίπεδο, να μπορέσει να φτιάξει μια δεξαμενή ψηφοφόρων, έστω και μικρή, για το Ντούλε, ο οποίος τελευταία είναι αναγκασμένος να φοράει φανέλα αλβανικών κομμάτων για να πάει στη Βουλή. (Η πράξη του αυτή είχε αποτελέσει μέχρι προσφάτως το εθνικό δόρυ του εναντίον των αντιπάλων του Ελλήνων που του μάζευαν τις ψήφους των ομογενών, αλλά κι αυτοί με αλβανικά κόμματα). Σε οικονομικό επίπεδο, είναι σίγουρο ότι αν βγει θα κατασπαράξουν και τα τελευταία παλούκια Ελληνισμού!!

Προσέξτε όμως κάτι. Στο ρεπορτάζ φωτογραφίας από τη συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αγίων Σαράντα, όλες οι φωτογραφίες δείχνουν την πλάτη των εκλεκτόρων, γιατί αν θα δούμε τα πρόσωπά τους θα δούμε μεταξύ αυτών φάτσες με εθνικές ενοχές και αμαρτίες προς πάσα κατεύθυνση!!!

Πάντως, ούτε σ' αυτή τη συνάντηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ακούστηκαν κουβέντες για τα πραγματικά προβλήματα του Ελληνισμού, ούτε και της ίδιας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τι θα πουν όταν οι ίδιοι οδήγησαν τον Ελληνισμό στη σημερινή του κατάντια που δεν έχει σύγκριση με κανένα παρελθόν!!!!

Όπως ανέφερα και στην αρχή, όντως κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από μια γηγενή πολιτική δύναμη,- την ΟΜΟΝΟΙΑ που να συσπειρώνει στις στέγες της όλους τους Έλληνες και αυτό θα το πετύχει μαχόμενη για τα πραγματικά εθνικά δίκαια. Το θέμα είναι ότι κάποιοι σκοπίμως, εκπροσωπώντας, μάλιστα και το εθνικό κέντρο, έχουν μπερδέψει την ιστορική αυτή πολιτική και εθνική αναγκαιότητα, με μια κλίκα ανθρώπων που έχουν κυριολεκτικά θάψει τον Ελληνισμό, που βλέπουν την ύπαρξή τους στη διάσπαση των Ελλήνων και καταναλώνουν όλη τους την ενέργεια στην τήρηση ζωντανής της εσωστρέφειας και εξουδετέρωσης των ομογενών αντιπάλων τους και στη στήριξη ατόμων που διέπραξαν σοβαρά εθνικά εγκλήματα, έφαγαν εκατομμύρια Ευρώ στο όνομα του Ελληνισμού, ή διακρίνονται για ύποπτες σχέσεις και ενοχοποιητικό παρελθόν και παρόν. Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε το ερώτημα γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό απ' όλους και το λέει η γυρισμένη πλάτη στην κλίκα αυτή του συνόλου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Εκείνοι που τους στηρίζουν δείχνουν με τον τρόπο αυτό ότι έχουν τόση ισχύ για να επαναφέρουν την κλίκα στα κοινά πράγματα του Ελληνισμού της Αλβανίας, ανεξαρτήτως που οι Έλληνες κατανάλωσαν μέχρι αυτοκαταστροφής, ενέργειες δεκαετιών για να τη βγάλουν από τη μέση διότι είναι περισσότερο επικίνδυνη από κάθε άλλο εθνικά κακόβουλο!

Λησμονούν ότι η ιστορία γράφει, ανεξαρτήτως που εκείνοι πιέζουν να μη γράφεται σήμερα τίποτε!!.....και όποιος δεν εισακούσει δέχεται την οργή του Δία. Διαπιστώνει το φόβο από την απειλή και το γεγονός ότι το σημείωμα αυτό πολλοί θα διαβάσουν, αλλά ελάχιστοι θα κάνουν like!!!

Panajot Barka

2 Ιουνίου 2018 ·

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ!;

Είναι πλέον γεγονός ότι η Ελλάδα αποσύρει την οικονομική της ισχύ σε σημαντικούς τομείς από την Αλβανία (και γενικότερα από την Βαλκανική) Το ερώτημα είναι επίμονο όμως. Γιατί;!!

Δεν νομίζω ότι δικαιολογεί την απόσυρση αυτή στον τομέα που αποτελεί την καλύτερη και πιο σύγχρονη συνιστώσα άσκησης εξωτερικής πολιτικής, να εξηγείται με την πρόχειρη δικαιολογία ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει τα οικονομικά της κεφάλαια στη δική της επικράτεια προς ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν απορρίπτεται μόνο από την πιο πάνω διαπίστωση, αλλά και από το γεγονός ότι η Ελλάδα, πριν ακόμα ορθοποδήσει ως κράτος είχε καταπιαστεί από την ιδέα και πράξη της επένδυσης στο εξωτερικό. Μάλιστα και στην ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό διάλυση και που έλεγχα ακόμα τη μισή σημερινή Ελλάδα. Είναι γνωστή η ρήση ότι οι επενδύσεις στο εξωτερικό μιας χώρας, μοιάζουν με τις μέλισσες.

Γιατί όμως αποσύρεται από την Αλβανία ενώ κατείχε την πρώτη θέση όσον αφορά τις Ελληνικές επενδύσεις και συναλλαγές με την Αλβανία;! (Την ίδια στιγμή ο Ερντογκάν μιλάει συνεχώς για αλματώδη αύξηση των τουρκικών επενδύσεων στην Αλβανία, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τους τομείς και την αλήθεια) .

Μιλούμε λοιπόν για σημαντικές ελληνικές επενδύσεις που αλλάζουν χέρια στην Αλβανία. Έτσι μετά την θυγατρική της εθνικής, έλαβε σειρά η θυγατρική της Πειραιώς ενώ άλλα κεφάλαια που αποτελούν το καμάρι των ελληνικών επενδύσεων και σε ζωτικούς τομείς στην Αλβανία ετοιμάζουν τα χαρτιά τους... Αυτό είναι το ένα. Το άλλο αφορά το ερώτημα για τους αγοραστές των ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία. Όλα δείχνουν ότι πίσω από τις αγορές αυτές κρύβονται τουρκικά, αραβικά ή του μαύρου χρήματος συμφέροντα. Η εξέλιξη μας θυμίζει τον τρόπο πώς η αλβανική κυβέρνηση παραμέρισε Έλληνες παράγοντες από την ελληνική μειονότητα από την αγορά των υδροηλεκτρικών σταθμών στη Μπίστρισα για να τους δώσει στην φαλιρισμένη τότε τουρκική εταιρία.

Η εξέλιξη από την άλλη αποκαλύπτει την αυθόρμητη και επιπόλαια πολιτική από μέρος της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι τα σημερινά αποτελέσματα απόσυρσης ήταν γνωστά. Έτσι στη χρυσή περίοδο της δεκαετίας του 90-2000 η Ελλάδα δεν φρόντισε να ενισχύσει (για τρίτη φορά σε μια δεκαετία) τον Ελληνισμό της Αλβανίας ως γεωπολιτικό της πάτημα για να μπορεί να επεκτείνεται πιο πέρα, αλλά έδινε "σκληρές" μάχες για να διεισδύσει στα Τίρανα, το Δυρράχιο, τη Σκόδρα.... ή σε αλβανικούς θεσμούς με το πρόσχημα της ελληνικής ιθαγένειας των επικεφαλής των. Την ελληνική μειονότητα την αντιμετώπιζε υπό φιλολογικούς όρους, ή μετατρέποντάς την σε μαύρη τρύπα δισεκατομμυρίων που προωθούσαν εδώ γνωστές ΜΚΟ και επίσημοι φορείς. Το παράλογο συμβαίνει και τώρα. Ενώ ο ελληνικός οικονομικός παράγοντας στην Αλβανία είναι σε ύφεση, διαφαίνεται ότι δίνονται μάχες σε πολιτιστικό επίπεδο στόχος των οποίων είναι η αποκάλυψη ή η διαμόρφωση Ελλήνων και φιλελλήνων μεταξύ των Αλβανών. !!!

Ασφαλώς δεν μπορεί να το κρίνουμε αρνητικά. Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ταυτόχρονα εγκαταλείπεται ο διαχρονικός και αυτόχθονος Ελληνισμός. Ή προσπαθούμε να επιβάλουμε στον Ελληνισμό αυτό μια ηγεσία που ο Ελληνισμός το απέδειξε εμπράκτως και για πολλοστή φορά ότι είναι επικίνδυνη εθνικά και γι' αυτό την καταψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Περίεργο, αλλά συμβαίνει κι' αυτό. Αντί να βλέπαμε τον Ελληνισμό στην Αλβανία ως ένα γεωπολιτικό στήριγμα με ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή, αδιαφορούμε ή τον περιφρονούμε. Την ίδια στιγμή επιτρέπουμε σε άλλους να μας αντιμετωπίζουν ως ένα γεωπολιτικό εμπόδιο στα σχέδιά τους, αλλά να χαίρονται επειδή βλέπουν να μας βγάζουν από τη μέση χωρίς καμιά αντίσταση. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τον θυμηθούμε, θα τον αναζητήσουμε και θα ξοδέψουμε πάρα πολλά για να τον αναστήσουμε τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά !!! Αυτός δυστυχώς για εκείνους που τον αντιμετώπισαν έτσι δεν έχει κανένα αντίκρισμα δεν είναι με τίποτε ισόβαρος των ελληνικών οικονομικών επενδύσεων! Και όλα αυτά όταν ο ασκός του Αιόλου φαίνεται δεν έχει και πολλές αντοχές για να κρατήσει για πολύ τους ανέμους στο σάκο του!

Παναγιώτης Μπάρκας

7 Ιουνίου 2018 ·

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ" ΦΑΡΣΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Όλα είναι έτοιμα για τη φάρσα της Κυριακής 9 Ιουνίου 2018. Όλα γνωστά με κυρίαρχο στοιχείο την αδιαφορία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων που τροφοδοτεί την απόλυτη σιωπή.

Στη σκηνή της φάρσας, στημένης στη μνήμη της κάποτε μαχητικής οργάνωσης των Ελλήνων ΟΜΟΝΟΙΑ, δλδ στην ταφόπετρά της που η συγκεκριμένη ηγετική κλίκα κατάφερε, θα παιχτεί ό, τι αυτή δεν πέτυχε πριν τρία χρόνια σε ίδια συνδιάσκεψη.

Η εκλογή της υποψηφιότητας σημαδεμένη και αποφασισμένη στα μέτρα του Ντούλε.

Και για να φθάσει μέχρι εδώ, τρία χρόνια ο Ντούλες υπονόμωσε την λειτουργία της οργάνωσης, έδιωξε πραξικοπηματικά τον εκλεγμένο πρόεδρό της και όρισε, παραβιάζοντας κάθε δημοκρατική αρχή, αλλά με σημαδεμένο αφτί, τους εκλέκτορες που την Κυριακή θα εγγυηθούν την επιτυχία Ντούλε.(!) Εμπνευστής των πάντων ο Ντούλες !

Πρόεδρος θα είναι ένα νέο παιδί (απορώ πως δέχεται το ρόλο αυτό), το οποίο μπροστά στο Ντούλε σκύβει υπάκουα το κεφάλι και όταν ο αρχηγός δεν είναι παρόν, τότε μπορεί, αν θέλει να πει αλήθειες, (!!)

Δυστυχώς, μπροστά στη φάρσα αυτή οι Έλληνες αδιαφορούν. Αδιαφορούν σιωπώντας, κάτι που συμφέρει το Ντούλε, ο οποίος θα πει, εκεί που ξέρει και τον στηρίζουν, ορίστε κανείς δεν διαμαρτύρεται. άρα όλα είναι ΟΚ !!!!!

Κάποιοι, μεταξύ αυτών και ο Ντούλες, εντόπισαν τον Κυριαζάτη, η πλάτη του οποίου κύρτωσε στο βάρος της προχωρημένης ηλικίας, να αντιδράσει. !!! (Εκείνος όμως εμπόδισε μια ομάδα Ελλήνων που ετοιμάζονταν να εισβάλουν την Κυριακή στην αίθουσα της Συνδιάσκεψης με σάπιες ντομάτες, κλούφια αυγά και σκουλικιασμένα άλευρα!

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος γελοιοποίησης του αντιπολιτευόμενου λόγου. Κάποιοι άλλοι έτρεχαν μέχρι πρότινος να τους ρίξει κανά κομμάτι ψωμί ο Ντούλες πιστεύοντας ότι αποτελούν κομμάτι της ενότητας (!!!) και ότι ο Ντούλες θα τους χαμπαριάσει. Τι κρίμα...!

Ο Ντούλες ωστόσο, ενώ είχε κουμπώσει την υποψηφιότητα του εκλεγμένου προέδρου του, άφησε να παίζουν έντονα στο παρασκήνιο τα ονόματα του Μπελέρη και του Ζιούλη. Ταχτική απόσυρσης προσοχής, ή του τράβηξαν το αφτί ότι τα ονόματα αυτά δεν μπορούν να έχουν μοίρα στον Ήλιο;! Πιθανόν το δεύτερο.... Οι πληροφορίες μας αυτό λένε....

Όμως ο Ντούλες ξεκινάει την νέα θητεία του προέδρου του στην ΟΜΟΝΟΙΑ με σκληρή αντιπαράθεση. Ο Μπελέρης, ο διορισμένος μεταβατικός πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εγκατέλειψε τελευταία την φάρσα Ντούλε. Δεν έκανε καν εκλογές στη Χιμάρα και δεν είναι γνωστό αν θα παρευρεθεί στη συνδιάσκεψη φάρσα, εκτός κι αν λάβει εντολή. (Φαντάζεστε να μη υπάρχουν στη αίθουσα της Συνδιάσκεψης αντιπρόσωποι της Ηρωικής Χιμάρας;;;!!! Πυ θα στηρίξει ο Ντούλες τον εθνικό του λόγο;!!!

Ο Ζούλης, που αγαπάει το Ντούλε αλλά παντού λέει το αντίθετο, ελπίζει ακόμα και ο Ντούλες θα δεχτεί τις φιλοδοξίες του για να επιβεβαιώσει τη δημοκρατικότητα των αρχαιρεσιών -φάρσα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, την οποία θα παρακολουθήσουν και θα συνυπογράψουν και εκπρόσωποι του εθνικού

κέντρου !!!!

Ενώ οι Έλληνες αδιαφορούν με τη σιωπή τους δικαιώνοντας το Ντούλε ότι είναι αναντικατάστατος.....

Σιωπούν οι Έλληνες για να δικαιολογήσουν την αδιαφορία τους... Στην ουσία κάνουν ένα τραγικό εθνικό λάθος. Αδιαφορώντας για τα μαγειρέματα Ντούλε σιωπούν και αδιαφορούν για τις τύχες του τόπου τους. Ωστόσο, αυτό δεν εξυπηρετεί μόνο αυτούς που θέλουν να σβήσει ο τόπος μας (μεταξύ αυτών και Ντούλες), αλλά και εκείνους, σε εθνικά κέντρα αποφάσεων, που επιμένουν στη ολοκληρωτική τους θέση, ότι όποιος θέλει να έχει μοίρα στον Ήλιο, όποιος θέλει αναγνώριση, θα πρέπει να φιλήσει το χέρι του Ντούλε. Δεν έχει σημασία το εθνικό έργο που μπορεί να παράγει κανείς. Σημασία έχει πόσο ταυτίζεσαι με το Ντούλε !!!! Και όλη μερής μας λένε ότι αν ο Ντούλες και η κλίκα του είναι κακή, τότε εσείς θα αποφασίσετε να φύγει!!! Την ίδια όμως στιγμή τον προβάλλουν ως αναντικατάστατο και αναγνωρίζουν κάθε αντιδημοκρατική πράξη που εφαρμόζει ο Ντούλες με την ευλογία τους για να παραμείνει στην εξουσία!!!

Πρώτη φορά στην ιστορία οι εθνικές τύχες ενός τόπου ταυτίζονται με το άτομο που μαγειρεύει τη διάλυσή του. Η ιστορία θα το γράψει με κόκκινα γράμματα. Δεν έχει όμως σημασία τι θα γράψει η ιστορία, Σημασία έχει ότι ο τόπος μας χάνεται!!!

Panajot Barka

9 Ιουνίου 2018 ·

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΤΟΥΛΕΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑΔ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΚΕΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΦΑΣΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ

Τίποτε νεότερο από την Συνδιάσκεψη της κάποτε "ΟΜΟΝΟΙΑΣ". Κάποιοι φιλόδοξοι προσέφεραν την άρρωστη αρετή τους στο βωμό του Ντούλε για να δικαιολογήσει την "δημοκρατικότητα" του ολοκληρωτισμού του. Όπως αναμενότανε Η υποψηφιότητα επιλογής Ντούλε πήρε όπως ο Ενβερ Χότζα, 85 % των ψήφων

Η συνδιάσκεψη αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι μια φάρσα, (στην ουσία φασιστική) αποτέλεσε την τελική πράξη της απώλειας κάθε ίχνους ανεξαρτησίας, δημοκρατίας της οργάνωσης των Ελλήνων. Με έναν γκεμπελίστικο τρόπο ο Ντούλες, έχοντας την συμπαράσταση και ελληνικών παραγόντων, εγκλωβισμένων στην αρχή ότι ο Ντούλες είναι ο αναντικατάστατος ηγέτης (στην ουσία επειδή δε θέλουν να σπάσουν αυγά, επιτρέπουν να χαθεί μια εθνική υπόθεση), έθεσε φασιστικά και απολυταρχικά κάτω από τη μπότα του ένα θεσμό που λέγεται ΟΜΟΝΟΙΑ. Πλέον η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι το ανδρείκελο, το φερέφωνο (χωρίς φωνή), το χαρτομάντυλο στη τζέπη του Ντούλε, ο οποίος πιο πριν είχε προσωποποιήσει την ταυτότητα του ΚΕΑΔ. με το όνομά του. Αποδείχτηκε σήμερα ότι η μόνη ισχύ που έφερε αυτή η ενοποίηση, είναι η εκδίκηση και δίωξη των Ελλήνων που δεν υπακούν στη γραμμή Ντούλε!

Φάνηκε αυτό ιδιαίτερα στην φασιστική εκδίκηση του Ντούλε κατά του πρώην προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑ και πραξικοπηματικά παραιτηθέντα κ. Παπά. Το μεγάλο άχτι του Ντούλε ήταν γιατί η ΟΜΟΝΟΙΑ του Παππά δεν δέχονταν τυφλές εντολές από τον Ντούλε, γιατί δεν ήταν κουτάβι στο καπίστρι του....Η επιθετικότητα του Ντούλε κατά Παπα δεν είχε στόχο να καλύψει ο Ντούλες τις πραξικοπηματικές ευθύνες του σε βάρος της λειτουργίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά να δείξει την πυγμή της εκδίκησης, και να δοκιμάσει την αγριότητά του στο γιουχάισμα των σημαδεμένων εκλεκτόρων που είχε συγκεντρώσει στην αίθουσα

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα ζοφερό αν προσέξει κανείς ότι πέρα από τη φασιστική κεαδοποίηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (μετά την Ντουλεποίηση του ΚΕΑΔ), στη συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν υπήρξε κανένας και από κανέναν κάποιος προβληματισμός για την κρίση ενότητας, ταυτότητας και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Αλβανίας.

Εκείνο που προκλητικά φανερώθηκε είναι ότι η μάζωξη αυτή αποτέλεσε την οριστικοποίηση των σχεδιασμών το πώς η κλίκα Ντούλε θα μοιράσει στο άμεσο μέλλον την εναπομένουσα πίτα του ελληνισμού της Αλβανίας.

Διαβάστηκαν τα νέα μαχαιρώματα, τα επόμενα θύματα, τα μόνιμα κορόιδα, οι νέοι γλύφτες του Ντούλε. Οι λιγοστοί ρομαντικοί και ιδεαλιστές στην ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εντός των δομών της που διευθύνει η κλίκα Ντούλε, δεν υπάρχουν πια. Είναι όμως οδυνηρό το γεγονός ότι αυξάνουν τόσο πολύ τα πιόνια "οι Έλληνες" που ξεγελιούνται ακόμα και με ένα γεύμα!

Και τελευταία, η μεγάλη ευθύνη που φέρουν οι της Ελλάδας. Η τόλμη τους να αναγνωρίσουν αυτή τη φάρσα, αυτό το πραξικόπημα, αυτό το μαχαίρωμα του Ελληνισμού της Αλβανίας. Ξεπερνούν και τον Ιούδα όταν λένε ότι έρχονται σε ένα θεσμό, κάνουν το τυπικό χρέος, μιλούν δήθεν για ενότητα, χαϊδεύοντας τ'αφτιά των βασικών υπεύθυνων για όλα τα κακά που μαστίζουν τον τόπο

μας και φεύγουν πίσω !!! Αυτό δε λέγεται απλώς κατάντια !!!
Ασφαλώς, ούτε εμένα όπως το σύνολο των Ελλήνων δεν με αφορούν τα
φασιστικά τεχνάσματα του Ντούλε. Είμαι σίγουρος πως ο, τι κι αν κάνει δεν θα
μπορέσει να πάρει ψήφο Έλληνα! Με αφορά όμως η τύχη του τόπου μας,
την οποία ή παίρνει παραμάσχαλα και για δικά της συμφέροντα η κλίκα, ή
περιφρονείται , ποδοπατιέται και αγνοείται απ' αυτούς που έχουν αναλάβει να
εκπροσωπήσουν έστω και κομματικά τον ελληνισμό, στηρίζοντας
πρωτοφανείς φασιστικές κλίκες που τον φασισμό ξέρουν να δείχνουν κατά της
πατρίδας, κατά των ομογενών τους ΤΕΛΟΣ

Παναγιώτης Μπάρκας

18 Ιουνίου 2018 ·

Η ΜΕΤΑ ΝΤΟΥΛΕ ΗΜΕΡΑ....

Η τελευταία φαρσοσυνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επιβεβαίωσε, έναν Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος είχε κι αυτός διαπιστώσει ότι ο Ντούλες έχει μόνο μια ικανότητα. Να κρύβει καλά κάτω από μια απατηλή επιφάνεια ρητορικής και τρωτή και επικίνδυνη στο πατριωτικό και εθνικό κομμάτι, να κρύβει λοιπόν το πραγματικό του εαυτό που αντλεί τα κίνητρα δράσης του Και δεν είναι άλλο από το γνωστό σύμπλεγμα κατωτερότητας που τον διακατέχει. Όπως κάθε δικτάτορας στη δεξαμενή κατωτερότητας του αντλεί την ηγετική δύναμη, η οποία είναι αλαζονική, ύπουλη, εκδικητική, καταστροφική, μισαλλόδοξη, που φοβάται τις αξίες και βλέπει την ύπαρξή του στην καταστροφή τους είτε είναι διαχρονικές, είτε του παρόντος .

Η συνδιάσκεψη της 9ης Ιουνίου επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ντούλες ξεπέρασε πολύ το πρότυπο Μάκβεθ, κατά το οποίο, μονόδρομος ότι μπορείς να σωθείς είναι το έγκλημα που απαιτεί έγκλημα . Σύμφωνα με τη μονογραφία του Φεβζίου για τον δικτάτορα Χότζα, εκείνος στήριξε την πολιτική και ηγετική του θέση, εξαφανίζοντας όλους τους φίλους του, τους συνεργάτες , τους αντιπάλους, οποιονδήποτε γνώριζε κάτι αρνητικό γι'αυτόν. Το ίδιο και ο Ντούλες.

Οι άνθρωποι που ο Ντούλες κατάφερε να διώξει από το σπίτι τους, την ΟΜΟΝΟΙΑ είναι δεκάδες φορές περισσότεροι από εκείνους που του έμειναν δίπλα.

Ταυτόχρονοι όμως είναι οι μόνοι που τον κάνουν να νιώθει άσχημα. Διότι αποτελούν τον καθρέφτη της κατάπτωσής του, του τελικού τέλους του. (το επίπεδο του Ντούλε όμως ήταν χειρότερο από το δικό τους. Ο Ντούλες αντί να μιλούσε για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος μας και τις λύσεις που αυτός προτείνει, ασχολήθηκε με χαμένα κλειδιά και τα κουτσομπολιά για τη σαπίλα του!!!)

Η διαφορά του Ντούλε με το Χότζα έγκειται μόνο σε ένα πράγμα. Ο Χότζας, μέσα στο αίμα και τα βάσανα των χιλιάδων θυμάτων του, κατάφερε να χτίσει το αλβανικό κράτος. Ο Ντούλες κατάφερε να σβήσει κάθε αξία του τόπου μας και τον ίδιο τον τόπο μας.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η συνδιάσκεψη αυτή έδειξε πως η κατάντια του Ντούλε έχει πάρει μαζί της στο γκρεμό και όλες τις άλλες δομές που τον στηρίζουν, είτε είναι θρησκευτικοί, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι πλατσκολλόγοι. Ή πιο σωστά και ευτυχώς για τον Ελληνισμό, διαπιστώνουν ότι ο Ντούλες ούτε μπορεί να τους προσφέρει κάτι, ούτε μπορεί να τον σώσουν. (Αλλά την εθνική ζημιά την έκαναν μαζί και εδώ έγκειται η δυσκολία και ο κίνδυνος διότι τους ενώνουν οι εθνικές ενοχές). Το ίδιο αχρείαστος είναι και για το βαθύ αλβανικό κράτος και την πολιτική των Τιράνων. Δεν έχει να προσφέρει τίποτε άλλο. Θα του είναι όμως ευγνώμονες διότι με το Ντούλε κατάφεραν τέτοιες μαχαιριές στον Ελληνισμό, που οι ίδιοι δε θα το μπορούσαν ποτέ.)

Ασφαλώς για να έρθει αυτή η μέρα ο Ελληνισμός χρειάστηκε να δώσει σκληρές μάχες, μέχρι που μπορούμε να πούμε ότι η τελική ήττα του Ντούλε μοιάζει για τον Ελληνισμό με την "Πύρρεια Νίκη"

Πρέπει όμως να τη θεωρήσουμε νίκη, να την αξιοποιήσουμε ως νίκη να τη διαχειριστούμε σωστά τη ΝΙΚΗ !!!

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Και νομίζω ότι πρέπει ξανά να αρχίσουμε από την αρχή.

Η ιστορία έχει αποδείξει και η δική μας η τοπική, ότι ο Ελληνισμός για να μεγαλουργήσει του αρκεί ένα όραμα. Το όραμα αυτό του δώσαμε το 1991 με την οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ο Έλληνας έχει ξανά ανάγκη να νιώθει τη δύναμη της κοινότητας (ο Ντούλες κατάφερε μεγάλα πλήγματα στην κοινότητά μας, αλλά δεν πρόλαβε να τη θανατώσει).

Ο Έλληνας έχει ανάγκη να δει ότι έχει έναν πολιτικό, εθνικό, κοινωνικό οικονομικό προστάτη -θεσμό και όχι το Ντουλεϊσμό που συνεχίζει να τρέφεται από την ελάχιστη σάρκα του Ελληνισμού.

Ο Έλληνας θέλει το όραμα για να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει πίσω τις περιουσίες του και θα τα καταφέρει.

Ο Έλληνας θέλει να δει στην παιδεία και στον πολιτισμό του τη άμεση σχέση και συνέχεια με το ένδοξο παρελθόν του και την εξασφάλιση του αξιοπρεπούς μέλλοντός του. Και τότε θα έχει καλύτερα σχολεία, βιβλία, δασκάλους.

Θα βρει τη δύναμη της περηφάνιας του Έλληνα που γνωρίζει ότι τα πάντα κερδίζονται με θυσίες.

Ο Έλληνας θέλει ένα σάλπισμα για να καταλάβει ότι ο τόπος του, η πατρίδα του δεν είναι του κάθε Ντούλε, αλλά δική του, των προγόνων του και των απογόνων του.

Ο Έλληνας θέλει να πιστέψει σε κάποιους που θα του εμπνεύσουν το όραμα και αυτός θα ενωθεί να διεκδικήσει δικαιώματα, να διεκδικήσει την ιστορία του. τα κερτημένα του, την περιφρονημένη αξιοπρέπειά του.

Όσο όμως ασχολούμαστε με τον Ντούλε ή τον ντουλεϊσμό, τόσο περισσότερο χρόνο χάνουμε στην ανάγκη αλλαγής πορείας. Και ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολύτιμος από κάθε θησαυρό. Το επιβάλλει η κατάστασή μας, το επιβάλλουν οι διεθνείς συγκυρίες, το επιβάλλει το μέλλον μας.

Είμαι σίγουρος ότι κανείς από μας, και εκείνοι που πηγαίνουν πίσω από τον Ντούλε, δε θέλουν να είναι υπεύθυνοι για την απώλεια της Πατρίδας μας !!!!!!!

Παναγιώτης Μπάρκας

18 Ιουνίου 2018 ·

ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ;!

Πέρα από την κρίση αν είναι καλή η κακή η συμφωνία Τσίπρα -Ζαεφ, νομίζω ότι πρέπει να προσεχτεί κάτι πιο σημαντικό που υπερβαίνει την οποία πολιτική και οικονομική επικαιρότητα και προσβάλλει την ουσία του διαχρονικού Ελληνισμού, που εξασφαλίζει την εθνική μας οντότητα, αξιοπρέπεια και περηφάνια.

Η Συμφωνία δεν ξεφεύγει την τετράγωνη λογική του επίκαιρου πραγματισμού. Στο πλαίσιο αυτό κάποιες συγκυριακές προϋποθέσεις, όσο σημαντικές κι αν εμφανίζονται, καταφέρουν να αρνηθούν την αιώνια διαχρονική ουσία του Ελληνισμού. Ο Ελληνισμός κατάφερε να επιβληθεί σε ισχυρές αυτοκρατορίες και στον κόσμο καθώς και να αντέξει στο πείσμα πιο άγριων εχτρών επειδή αποτελούσε μια πνευματική δύναμη που δεν επέτρεπε να καταναλώνονταν σε οποιαδήποτε πραγματιστικά παζάρια και γεωπολιτικά παιχνίδια.

Η Συμφωνία αυτή έρχεται ακριβώς ως άρνηση της ιστορίας και των ιστορικών, πολιτιστικών και εθνικών κεκτημένων του Ελληνισμού.

Η υπογραφή της Συμφωνίας με τα Σκόπια έρχεται να ανοίξει την πορεία του κρατιδίου αυτού προς ένταξη στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Που σημαίνει εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτού του κρατιδίου κάτω από την ομπρέλα των οργανισμών αυτών και απομάκρυνση του φόβου διχοτόμησης, ή τριχοτόμησής του, γεγονός που θα άνοιγε εκ' νέου το ασκί του Αιόλου για νέα αλλαγή των συνόρων στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή, σίγουρο είναι ότι αφήνει απέξω την Ελλάδα, η οποία πιστεύει ότι η διατήρηση της ακεραιότητάς της αποτελεί γι' αυτή την καλύτερη λύση....

Η συμφωνία είναι επίσης προϊόν της επιπόλαιης, αυθόρμητης, συγκυριακής και με βάση τα πολιτικά και λοιπά συμφέροντα, κομματικά ή προσωπικά που η Ελλάδα ακολούθησε επί δεκαετίες. Τα λάθη της αυτά που καταφέρονταν στην διαχρονικότητα του Ελληνισμού, μετέτρεψαν σε πραγματικότητα αβάσιμους ισχυρισμούς των Σκοπίων (μετεξέλιξη σε μη ελληνικά, ελληνικά στοιχεία πολιτισμού και ιστορίας από την αρχαιότητα) και αναγκάζουν τώρα την Αθήνα, για λόγους που πιο πάνω αναφέραμε, να διαπραγματεύονται με τα Σκόπια με βάση την επιτρεπόμενη από την Ελλάδα χειραγωγημένη πραγματικότητα σε βάρος του Ελληνισμού.

Μπορεί όντως, στο χαρτί να υπογράφηκε μια "καλή" Συμφωνία, η οποία όμως δεν είναι κακή γιατί έχει λάθη, ούτε γιατί μετατράπηκε σε εσωκομματική διαμάχη, ούτε ακόμα γιατί έσπειρε διχασμό μεταξύ των Ελλήνων.

Περισσότερο είναι κακή διότι διαφαίνεται ως σίγουρο ότι η Συμφωνία αυτή δύσκολο είναι να υπερβεί την κορνίζα του χαρτιού και των υπογραφών. Και τότε τα πράγματα θα είναι πιο ζόρικα για την Ελλάδα !!!!

Βαρύτερη και περισσότερο επικίνδυνη, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος και προδιαγραφών παρουσιάζεται η κατάσταση με τον Ελληνισμό της Αλβανίας. (Και εδώ υπό την πιο άγρια μορφή ο διαχρονικός Ελληνισμός αποτελεί, γιατί επιτράπηκε από την Αθήνα σε βωμό παζαριών, την κοιτίδα Αλβανισμού και τη βάση της αλβανικής εθνικής υπόστασης) Σίγουρο είναι ότι τα περιθώρια αντίστασης των Ελλήνων εδώ, εξαντλούνται ή εξαντλήθηκαν. Σίγουρο είναι ότι η Αθήνα θα τρομάξει εκ' νέου, όπως στην προκειμένη περίπτωση με τα Σκόπια, όταν δει πως απειλείται με διάφορους τρόπους γεωπολιτικά, απ' εκεί που σήμερα της εξασφαλίζει την ηρεμία, λειτουργώντας ως ιστορικό εθνικό

μαξιλάρι, ο Ελληνισμός της Αλβανίας. (Περισσότερο ανάλυση για το θέμα αυτό σε νέα ανάρτηση)

ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΦΕΙΑΣ

Ξεπεράσαμε και σε μια άλλη διάσταση το Χοτζικό καθεστώς! Αυτή της σιωπής, λόγω φόβου, για τις ιστορικές, παρούσες και μελλοντικές τύχες του τόπου μας. !!! Μπροστά στο δίλημμα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ή τη σιωπή, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες "μπροστά" από τα κάγκελά της, κυρίως μετά το 1960, επέλεξαν την σιωπή.....

Σήμερα, σε καιρό "ελευθερίας", "δημοκρατίας", που έχουμε "δικούς μας" πολιτικούς εκπροσώπους, που ήμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, που "επικοινωνούμε" άμεσα με τον εθνικό κορμό, που...που.... που...!!! Ήμαστε δύο φορές μουγκοί ... Οι πολιτικοί μας που μας εκπροσωπούν "επάξια" σιωπούν διπλά! Και για λογαριασμό των Τιράνων και για λογαριασμό της Αθήνας.... Αθήνα και Τίρανα τα βρήκαν, λένε!!!. Αλλά, όλα δείχνουν ότι την συνεννόηση αυτή κυριεύει η αποσιώπηση, η ιστορική απογύμνωση, η μελλοντική λησμονιά και ανυπαρξία της εθνικής οντότητας του Ελληνισμού της Αλβανίας. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης των ισορροπιών και συνεννόησης μετά "διαπραγματεύσεων" που κάτι δίνεις για να μη πάρεις τίποτε!!! Και οι πολιτικοί μας δεν θέλουν να χαλάσουν αυτή την "κατανόηση". Βρήκαν ένα πράγματι αποτελεσματικό μέσο για να επιβιώσουν προσωπικά πολιτικά και οικονομικά. Η τύχη "τους βοηθάει" να φανούν "χρήσιμοι" ταυτόχρονα σε Αθήνα και Τίρανα !!! Και μάλιστα σε τόσο σημαντικά πράγματα κυρίως για τα Τίρανα (ποιος τη χάρη τους) !!!

Την ίδια στιγμή διαφαίνεται η δίπλευρη άγρια πίεση για να μη προκύψει κάποια φωνή από τους Βορειοηπειρώτες και τους χαλάσει τα συμφωνηθέντα. Πιστεύουν ότι τα καταφέρνουν, αλλά δεν μπορούν να δουν, το βουβό ποτάμι που βράζει στο βυθό. Υπάρχουν κάποια εθνικά κομμάτια που επικοινωνούν έντονα στους αιώνες και με την εμπειρία των αιώνων ξέρουν να κρύβουν καλά τη σύμπραξη αυτή.... Όπως οι σεισμικές πλάκες.... τις οποίες δεν μπορούν να δουν όσοι δεν ξέρουν από εθνικούς σεισμούς και πιστεύουν ότι είναι οι ήρωες της υπόθεσης, επειδή τα βρίσκουν με κάποιους διπλοπλουλημένους πολιτικούς!!!

ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ... ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Αλήθεια, σε τσακίζει ο πόνος για τις αδικοχαμένες ανθρώπινες ζωές συμπατριωτών, τους δεκάδες άστοχα τραυματίες, για τις βιβλικές καταστροφές... και την εικόνα της Ελλάδας!!

Όσο όμως περνούν οι μέρες θεριεύουν μέσα σου ακατανίκητα διλήμματα:

Να επιτρέψεις να σε γονατίσει ο πόνος, ή να δεις με την οργή που προκαλεί η θλίψη, τους διαχρονικούς ενόχους;!

Να επιτρέψεις να σε κυριεύσει η συμπόνοια ή με επιχείρημα τις αποκαλυπτικές εικόνες καταστροφής, να απαιτήσεις, τη σύμπνοια για αντίδραση για να σταματήσει το κακό που είναι πολιτικογενές;!

Να σιωπήσεις επειδή το επιβάλλει ο σεβασμός των νεκρών και των πληγέντων, ή, μέσα σ αυτή την οδύνη να δείξεις με το δάχτυλο εκείνους που θέλουν να αποφύγουν τις ευθύνες, επικαλούμενοι το βαρύ εθνικό πένθος;!

Να σεβαστείς το πένθος για τους νεκρούς, ή να λυπηθείς όλους εκείνους τους Έλληνες, που σπεύδουν να πρωτοτυπήσουν στην εφεύρεση εικόνων και εφέ για να δείξουν "τον πόνο";!

Να αρκεστείς σφίγγοντας το χέρι ενός πληγέντα ή να πας να χτυπήσεις δυνατά το τραπέζι του εισαγγελέα;!!

Να σφίξεις την καρδιά σου απ' ό τον πόνο, ή από το γεγονός ότι η επαναλαμβανόμενη ιστορία δεν διδάσκει πλέον στην Ελλάδα;!!

Για πολλοστή φορά τις τελευταίες δεκαετίες, τα καιρικά φαινόμενα εκδικούνται την Ελλάδα λόγω απληστίας των πολιτικών, των καιροσκόπων, των συμφερόντων! Καίνε την Ελλάδα κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν στα αποκαΐδια την άνθιση των δικών τους συμφερόντων!

Καίνε την Ελλάδα τρίτοι που θέλουν να τις επιβάλουν τους δικούς τους όρους πολιτικής συμπεριφοράς.....

Στην Ελλάδα οι εθνικές συμφορές αξιοποιούνται για εσωπολιτικά οφέλη... και πολιτική ισορροπία και επικράτηση....

Και νιώθεις θλίψη όταν στις καταστάσεις αυτές βλέπεις τους Έλληνες να αρκούνται με την παρηγοριά και να καταναλώνονται στην εύρεση τρόπων για να επουλώσουν τις πληγές, που μόνο εκείνοι δέχονται και κουβαλούν διαχρονικά, χωρίς ποτέ να τολμήσουν να ζητήσουν την τιμωρία των ενόχων....

Παναγιώτης Μπάρκας

23 Αυγούστου 2018 ·

ΠΟΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΪΔΕΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ;!

Έτυχε τελευταία να παρακολουθήσω μια εκπομπή σε αλβανικό κανάλι για «τη δράση των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών σε βάρος του αλβανικού κράτους στο Μεσοπόλεμο, μέχρι το 1945»

Ασφαλώς, στην αντίληψη των Αλβανών δημοσιογράφων και ανθρώπων των γραμμάτων έχει ριζώσει και δε ξεριζώνει η αντίληψη ότι κάθε διεκδίκηση εθνικών δικαιωμάτων από τους Έλληνες αποτελεί προσπάθεια υπονόμευσης του αλβανικού κράτους !!! Διότι κατ' αυτούς και σύμφωνα με την παρακαταθήκη του δικτάτορα Χότζα, σε μας τους Έλληνες έχουν εξασφαλιστεί, όλα τα δικαιώματα, μάλιστα μέχρι θετικής δυσφημίσεως!!!.

Η εκπομπή στην ουσία ήταν αφιερωμένη στην πατριωτική (αντιαλβανική, κατά την εκπομπή) δράση του Βασίλη Σαχίνη πριν από το 1920 μέχρι τη δολοφονία του το 1943. Δλδ όλα τα αλβανικά καθεστώτα, μάλιστα και οι Ιταλοί είχαν υπό στενή παρακολούθηση τον Σαχίνη. Ασφαλώς αυτό οφείλεται στην έντονη πατριωτική δράση του Σαχίνη.

Η εκπομπή όπως διαστρεβλώνει όλη την πραγματικότητα, διαστρεβλώνει, τόσο το περισσότερο, τη δολοφονία του Σαχίνη. Λέει ότι τον δολοφόνησαν οι παρτιζάνοι ως συνεργάτη των Αλβανών εθνικιστών, προσπαθώντας έτσι να αποκρύψει την αλήθεια ότι τον σκότωσαν οι Αλβανοί παρτιζάνοι γιατί ήταν Έλληνας πατριώτης που είχε ηγηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άμεσα και έμμεσα όλου του αγώνα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για την εθνική τους δικαίωση.

Μ' αυτούς συνεργάστηκαν, ή έδωσαν το ΟΚ και οι εκπρόσωποι του ελληνικού ΕΑΜ στην Αλβανία, οι οποίοι είχαν αναλάβει επίσης και την εξασφάλιση της σιωπής των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών ομοϊδεατών τους !

Ανέφερα την πικρή αυτή περίπτωση στην εθνική μας ιστορία, για να επισημάνω ότι τελευταία, ενώ σε πολιτικό επίπεδο καταβάλλονται προσπάθειες για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, στην Αλβανία υπάρχει έξαρση του αλβανικού ανθελληνισμού και μεγαλοϊδεατισμού, Από την μία επιδιώκεται να διατηρηθεί ζωντανός ο ανθελληνισμός, προβάλλοντας συνεχώς με επικίνδυνη δηλητηριώδη διαστρέβλωση ασήμαντα και ξεπερασμένα ιστορικά γεγονότα. Από την άλλη, με την ίδια επικίνδυνη διαστρέβλωση της ιστορίας και ξεπερνώντας κάθε όριο αλβανικού ρομαντισμού του 19ου αιώνα, προβάλλουν ότι η Ελλάδα οφείλει τη σημερινή πραγματικότητά της στη διαχρονική συμβολή των Αλβανών !!!

Θέτοντας την πραγματικότητα αυτοί σε παράγοντες που εκπροσωπούν την Ελλάδα, ακούς να λένε ότι «πρόκειται για σαχλαμάρες που δεν μπορεί κανείς να τις λάβει υπόψη». Ασφαλώς, σε ακαδημαϊκό επίπεδο δυσκολεύεται να πείσεις και εκείνοι νιώθουν ικανοποίηση. Μόλις τους αναφέρεις πως κάποτε τα ίδια λέγαμε και για τα Σκόπια και τώρα συμπληρώνονται τέσσερις δεκαετίες που αγωνιζόμαστε για να διαψεύσουμε τις ίδιες σαχλαμάρες τους που έγιναν πολιτική πραγματικότητα και επειδή δεν τα καταφέραμε αναγκαζόμαστε να συμβιβαστούμε με λύσεις που είναι εις βάρος της Ελλάδας, εκείνοι δεν απαντούν ή λένε ότι δεν ισχύει η σύγκριση. Και όταν τους φέρνεις δεκάδες επιχειρήματα ότι επρόκειτο για την ίδια και με μεγαλύτερη σημασία ιστορία (διότι εδώ αμφισβητείται ο Πύρρος και ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί και όλος

Ελληνισμός με καταγωγή πριν από τους ιστορικούς χρόνους), τότε κοιτούν την ώρα, σήμα ότι η συζήτηση έληξε!

Δυστυχώς όμως ένα τέτοιο κλίμα που στοχεύει στην καλλιέργεια μεταξύ Αλβανών του ανθελληνισμού και αισθήματος υπεροχής προς την Ελλάδα, η οποία πρέπει να είναι υπόχρη προς τους Αλβανούς, κάτι που ενθαρρύνει με τις υποχωρήσεις της και η Αθήνα, υπονομεύει σοβαρά τις προσπάθειες πραγματικής βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, όπως ακόμα και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

Σε ένα τέτοιο σημείο καταφθάνουν οι ευθύνες των «αυθεντικών» εκπροσώπων της εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Πρώτο. Διότι ένα τέτοιο κλίμα, μαζί με το κλίμα ανασφάλειας και την ανορθόδοξη λειτουργία σε βάρος των Ελλήνων, των κρατικών υπηρεσιών, τα υποφέρουν μέχρι διωγμού οι εναπομείναντες Έλληνες στην Αλβανία!

Δεύτερο. Διότι οι νέες συμφωνίες που επιδιώκονται μεταξύ Τιράνων και Αθήνας δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της εθνικής αυτής μειονότητας.

Η κάθε πλευρά προσπαθεί να την αξιοποιήσει για να πετύχει καλύτερους όρους για λόγο της. Ενώ οι εκπρόσωποι της εθνικής ελληνικής μειονότητας δεν φέρουν άποψη.... Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν τους λέει να μη έχουν άποψη. Εκείνοι όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι Αθήνα και Τίρανα θέλουν τη σιωπή τους ως την καλύτερη υπηρεσία στις διαπραγματεύσεις τους με αντάλλαγμα την εύνοια και των δύο για να υπάρχουν πολιτικο-οικονομικά!

Μετά αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο «για να απαλλαγούν» των ευθυνών (κυρίως προς Αθήνα) όσο αφορά τις ενοχές τους σε βάρος του Ελληνισμού με ό, τι αυτό συνεπάγεται

ΑΛΛΑΓΗ (ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΩΦΑΛΛΗ ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ

Εδώ φθάσαμε!!!...Τελευταία, το θέμα αλλαγής των συνόρων.... στη Βαλκανική δεν αποτελεί πλέον είδηση. Θεωρείται κάτι δεδομένο ακόμα και στα ΜΜΕ. Και το επιβεβαιώνουν είτε με τη σιωπή τους, είτε με τις «αντιδράσεις τους» οι άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενες χώρες και κράτη. Είδηση αποτελεί περισσότερο..... ο τρόπος πώς θα συμβεί και που....!!! Διαφαίνεται ότι καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες να δημιουργηθεί η εικόνα ότι πρόκειται για μια αλλαγή συνόρων περιορισμένης εμβέλειας, (δλδ μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου) με ειρηνικό τρόπο (!!!) και με την αυτοδιάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων (του Βελιγραδίου, της Πρίστινας και των Τιράνων!) Ο «κώδωνος» που σημαίνει ότι η αλλαγή συνόρων είναι συνώνυμο τραγικών εξελίξεων (πολέμου), περισσότερο απ'ότι θέλει να θυμίσει στο κοινό ότι η ιστορία έχει επιβεβαιώσει πώς κάθε αλλαγή συνόρων απαιτεί αίμα, μοιάζει σαν να λέει ότι για να μη επαναληφθεί η ιστορία και συμπεριληφθούν σε νέα αιματοχυσία πολλοί λαοί, ας αφήσουμε να συμβεί την «περιορισμένη» και «ειρηνική» σερβο-αλβανική αλλαγή ή ρύθμιση συνόρων ! Δλδ των δύο αιώνιων εχθρών (!!!). Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες του στενού κύκλου της ιδέας της Μεγάλης Αλβανίας, τα ταξίδια των οποίων προηγήθηκαν της επίθεσης του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας το 1999, κάνουν και τώρα παρόμοια ταξίδια....προς ίδια κέντρα!

Δλδ, για πρώτη φορά φαίνεται ότι μια ειρηνική τρομπέτα ετοιμάζει μια πολλαπλή και ανεξέλεγκτη σύρραξη, μάλιστα και γι' αυτούς που την ετοιμάζουν!

Ένδειξη γι' αυτό ή σε τέτοιες καταστάσεις, μαρτυρία, αποτελεί και το γεγονός της πρόσφατη ιδέα για την ρύθμιση εκ' νέου των συνόρων την ψέλνουν κατ' επανάληψη δυτικοί παράγοντες, εμπλέκοντας μάλιστα και την Ελλάδα. (τη μία φορά ότι η Αθήνα έχει βάλει στη ατζέντα των συνομιλιών με τα Τίρανα το «Τσάμικο», την άλλη ότι η συμφωνία ΑΟΖ με τα Τίρανα εμπεριέχει και θέμα «ρυθμίσεων συνόρων» !!! (προσέχουμε, με τον όρο «ρύθμιση» συνόρων, επιδιώκεται να εμπεδωθεί πειστικότητα στον όρο «ειρηνική» αλλαγή συνόρων)! Γιατί όχι και η σε εξέλιξη κόντρα ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ε. Ενωση, Ρωσία, Τουρκία....

Ωστόσο, σε όλες αυτές τις εξελίξεις, ο οποίες στιγματίζουν ένα κοσμογονικό πλαίσιο, επισύρει την προσοχή η κωφάλαλη στάση των δικών μας «αυθεντικών» πολιτικών. Δεν ξέρουμε για λογαριασμό τίνος το πράττουν, των Τιράνων, της Αθήνας... τρίτων... Πάντως δε βοηθούν την Ελλάδα και η στάση κωφάλαλου που τηρούν είναι κατά κόρων σε βάρος της εθνικής υπόστασης και εθνικής οντότητας του Ελληνισμού της Αλβανίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Διότι, σε περίπτωση που ο Ελληνισμός της Αλβανίας αξιοποιήσει στις διεκδικήσεις του κάθε ιστορικό κερταμένο που τον θέτουν στην κορυφή των διαχρονικών άλυτων εθνικών θεμάτων, άρα και στην κορυφή των υποτιθέμενων αλλαγών του παρόντος, τότε, οι κρατώντες στα χέρια των ασκών του Αιόλου, που ακούει στο όνομα Πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων, θα το σκεφτούν καλύτερα, αν πράγματι τους συμφέρει η αλλαγή του πρόσφατου και εύθραυστου στατουσκβό.

Κατά περίεργο τρόπο οι δικοί μας ούτε αυτή τη φορά αρθρώνουν λόγο, ούτε μιλούν για τα ιστορικά κεκτημένα, ούτε διατυπώνουν τη βούληση των Ελλήνων, ούτε θέλουν να εντάξουν το εθνικό θέμα μας στην εθνική και πολιτική σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής.

Αν προσέξουμε όμως καλά θα δούμε ότι ο ξένος παράγοντας, μάλιστα αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες του κόσμου, μέχρι το σημείο που θεωρείται πεπρωμένο, μας έχουν θυμηθεί, θέλησαν να στηρίξουν σε μας σημαντικές εξελίξεις στην Αλβανία και στην ευρύτερη περιοχή, ή να μας εντάξουν ως ρυθμιστικό παράγοντα στις εξελίξεις που διαμόρφωναν στη δική μας περιοχή. Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ όμως, δεν είναι απλώς κωφάλαλη, είναι ανεκδοτική και εθνικά μειοδοτική.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ: (όχι βέβαια τα ιστορικά κεκτημένα από το 1914 μέχρι το 1945, αλλά την περίοδο της μεταπολίτευσης.)

1990, Οι δυτικοί παράγοντες θέλησαν να στηριχτούν στη δική μας κοινότητα, στα εθνικά μας δίκαια για να επιβάλλουν τις αλλαγές στην Αλβανία.

(θυμούμαστε αδέρφια Πράσο, επίσκεψη Σαμαρά στη Δερβιτσάνη, οι δολοφονίες δικών μας στα σύνορα, τα επεισόδια στη Βόδριστα, με αποκορύφωμα τα παιδιά του Αλύκου κλπ.)

1991: ο Πρόεδρος Αλία, στις έντονες διαμαρτυρίες μας για το εκπαιδευτικό (τότε που αποχτήσαμε το δικαίωμα για πραγματική παιδεία στη μητρική γλώσσα), νομίζοντας ότι μιλούσε στους δικούς του που τους ετοίμαζε να εφορμήσουν για να καταλάβουν την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μας είπε ανοιχτά δύο φορές, ότι το θέμα της Ελληνικής Μειονότητας θα αποτελεί έναν ανοιχτό τάφο για την αλβανική πολιτική αν εκείνη δεν καταφέρει να τον κλείσει μια για πάντα. (!!!!)

1991: Ο Επιτετραμμένος της ενωμένης πλέον Γερμανίας στα Τίρανα (η ένωσή της, κατά τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης των Παρισίων, άνοιξε το πράσινο φως για τη ρύθμιση του Βορειοηπειρωτικού) μας ζητάει να αρθρώσουμε τις εθνικές μας θέσεις. Εμείς ζητήσαμε χρόνο. Όμως, η προσπάθειά μας να έχουμε άποψη από το εθνικό κέντρο έπεσαν στο κενό....

1991: Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου μας ρώτησε ανοιχτά και άμεσα για την άποψή μας σχετικά με μια ενδεχόμενη ένωση του Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία. Η απάντησή μας ότι, μια τέτοια εξέλιξη μας ανοίγει δρόμο για παρόμοιες εξελίξεις, εξόργισε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, οι οποίοι μας απείλησαν ανοιχτά και ευθέως.

1992: (αρχές). Στα κεντρικά γραφεία του NATO, βρέθηκε εντελώς τυχαία εκπρόσωπος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αφέθηκε στο χώρο αναμονής για συνάντηση με παράγοντες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που δεν έγινε ποτέ, μέχρι τότε που εκείνος πρόσεξε έναν «ξεχασμένο» χάρτη των Βαλκανίων με τη Βόρειο Ήπειρο ενταγμένη στην Ελλάδα.

Δε θέλω να μιλήσω για τα γεγονότα του 1993 και 1994-5, τα οποία από την μία δείχνουν ότι υποκινήθηκαν από εξωτερικούς ισχυρούς παράγοντες για να δουν πόσο αντέχουν αντίστοιχα σε θρησκευτικό και εθνικό επίπεδο οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών, και από την άλλη τη βαθιά προδοσία δικών μας οι οποίοι για τα συμφέροντά τους ταυτισμένα με συμφέροντα άλλων, ήταν έτοιμοι να οδηγήσουν τους Έλληνες σε αιματοκύλισμα.

(Εξέχει εδώ το ενδιαφέρον της Δύσης την περίοδο για τα εκπαιδευτικά μας ζητήματα)

Το ίδιο και τα γεγονότα του 1997.

1998: Από τη μνήμη του κάθε Έλληνα δεν μπορεί σβηστούν οι δηλώσεις

Κλίντον που συνδέουν το Κοσσυφοπέδιο με την Εθνική Ελληνική Μειονότητα και το Βορειοηπειρωτικό. Οι αντιδράσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όμως..... το λιγότερο απaráδεχτες....

1999: Από θέση Πολιτικού Γραμματέα υπαγόρευσα στο Ντούλε (τότε πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ) να εκδώσουμε ψήφισμα το οποίο μέσα από εποικοδομητικές και δημοκρατικές αρχές, να διεκδικούσε θέση και ρόλο στις εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί στην περιοχή. Ο Ντούλες συμφώνησε, αλλά τη στιγμή που αναμενόταν η ψήφιση έλαβε ένα τηλεφώνημα και τα πάντα ματαιώθηκαν.

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ έξω από το χώρο σύσκεψης του Γ. Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι Τσάμιδες προέλαυναν σε ισχυρή διαδήλωση διαμαρτυρίας, υποστηρίζοντας τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και προβάλλοντας τους ισχυρισμούς τους προς Ελλάδα!!

Λίγες μέρες μετά οι μυστικές υπηρεσίες είχαν στιγματίσει τους αντιπάλους του Ντούλε ως άτομα για οργανωμένη αντισυνταγματική δράση!!!!

1999. Λίγες βδομάδες μετά τη λήξη του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο, η δεύτερη σε θέση της Αμερικανικής πρεσβείας στα Τίρανα κάλεσε σε συνάντηση παράγοντες της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ασφαλώς για να σφυγμομετρήσει τις αντιδράσεις μας μετά τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο. Ο Ντούλες κάλεσε στη συνάντηση κάποιους άσχετους και κακοφορεμένους. Ούτε καν τους ενημέρωσε περί τίνος πρόκειται. Αντί να βρει για τη συνάντηση έναν πολυτελή χώρο σε ένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, πήγε σε μια καλύβα στο Μεσοπόταμο. Και αντί να ηγηθεί των συνομιλιών, ανέλαβε ρόλο μεταφραστή της κυρίας από την Αμερική, μάλιστα μερικές φορές τρώγοντας στη μετάφραση τις αιχμηρές τοποθετήσεις των Ελλήνων.

Μετά ακολούθησαν χρόνια σιωπής... χρόνια που το θέμα της εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία βγήκε από την ατζέντα των εκθέσεων της Δύσης...!!!

Αλλά το 2016-17 με τις εξελίξεις στη Χιμάρα επιβεβαίωσε ότι τα ιστορικά κεκτημένα παίζουν ακόμα σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του δυτικού παράγοντα στο εθνικό μας θέμα

Όπως όμως είναι επίκαιρη και σε ανοδική ισχύ η διαπίστωση ότι η κάθε υποδομή στο χώρο μας, τα καινούργια, αναπαλαιωμένα και αναστηλωμένα σπίτια μας, έχουν μπει σε ατζέντα συμφερόντων τρίτων.

ΑΚΡΙΒΩΣ, ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΡΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΜΑΣ, Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΑΟ.....

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σκέψεις από την πρόσφατη εκπομπή σε αλβανικό κανάλι

<https://youtu.be/heRnqLlccG8>



Χθες βράδυ, μετείχα προσκεκλημένος σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή στο αλβανικό κανάλι Ora news του δημοσιογράφου Αρτούρ Ζέι. Το θέμα της εκπομπής ήταν "Βαλκανοποιούνται μήπως τα Βαλκάνια;"

Οι ομιλητές όμως με επικεφαλής τον συντονιστή Ζέι ως συνήθως, βρήκαν την

ευκαιρία να ταυτίσουν το θέμα με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και να αναπτύξουν τις αλβανικές ανθελληνικές θέσεις που αποτελούν τον γνωστό πλέον αλβανικό μεγαλοϊδεατισμό στηριζόμενο σε πλαστούς μύθους και λαογραφισμό.

Η εκπομπή αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία να ακούσουν μερικές αλήθειες όχι εκείνοι στο στούντιο, αλλά εκμεταλλευόμενος αυτούς να ακούσει αυτές τις αλήθειες το αλβανικό κοινό !!!

Τα πράγματα όμως οδηγήθηκαν στα άκρα (απομακρύνθηκα από το στούντιο σε ζωντανή μετάδοση) όταν χρειάστηκε να αποφασίσω να μη διαπραγματευτώ τις ορέξεις του γνωστού Αλβανού εθνικιστή (Έλληνόβλαχου γενιτσάρου Νγκέλια) περί αμφισβήτησης της ύπαρξης της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Σήμερα το γεγονός αποτέλεσε την είδηση στα αλβανικά ΜΜΕ. Έλαβα πολλά τηλεφωνήματα από αλβανούς συναδέλφους να με συγχαρούν για το κουράγιο για να αναπτύξω τις θέσεις μου, ανεξαρτήτως που δε συμφωνούν μαζί μου. Όπως εννοείται έλαβα και πάρα πολλά μηνύματα Αλβανών με ύβρεις, συκοφαντίες και ακραίες απειλές.

Από δικούς μας τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα υποστήριξης ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Άσε μετά τους επίσημους φορείς, ανεξαρτήτως που οι απέναντί μου κρίνοντας με τον δικό τους τρόπο λειτουργίας, με κατηγορούν ότι με πληρώνουν και μου τα μαθαίνουν τα όσα λέω στην Ελλάδα !!!

Το πρόβλημα όμως για μένα δεν έγκειται εδώ. Άλλωστε ποτέ δεν έχω ζητήσει την υποστήριξη κανενός και ούτε βέβαια λειτουργώ κερδοσκοπικά. Απλώς, επωφελούμαι των καταστάσεων για να κάνω αυτό που θεωρώ εθνικό χρέος, για να ακουστούν κάποιες αλήθειες τις οποίες έχουμε ανάγκη να τις γνωρίζουν οι Αλβανοί εθνικιστές και άνθρωποι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στην Αλβανία...! Όπως ακόμα και εμείς οι ίδιοι, διότι ζούμε ακόμα στο σκοτάδι του Χότζα και της Τουρκοκρατίας.

Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι και οι δικοί μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεν θέλουν να ακούσουν τι λέω σ'αυτές τις εκπομπές και ούτε τους ενδιαφέρει ο σκοπός. Απλώς, ή θα μου κάνουν την παρατήρηση να μη πάω ξανά στα αλβανικά κανάλια, ή θα μου ζητήσουν να βάλω περισσότερη αγριάδα πεζοδρομίου, ή θα χειροκροτήσουν γιατί του την έφερα εκείνου ή του άλλου, ή θα αδιαφορήσουν ή επειδή είναι ο Μπάρκας, ή επειδή δεν τους νοιάζει να

μετάσχουν σε τέτοιες συζητήσεις.

Ασφαλώς και νιώθω πολύ δύσκολα, όχι για μένα αλλά για το σύνολό μας, που εξαντλείται στην απαξίωση και στην νοοτροπία του δρόμου.

Τι επιδίωξα να πω στην εκπομπή αυτή:

Ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον την ατμομηχανή των εξελίξεων στη Βαλκανική, ότι είναι η μόνη χώρα που εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή.

Ότι η Ελλάδα, ξεκινώντας από την σημερινή πραγματικότητα και την προοπτική θέλησε να λύσει τα προβλήματα με τους γείτονες και με την Αλβανία, αλλά η Αλβανία, υπό το δάχτυλο τρίτων (εννοώντας Τουρκία) αποφεύγει, ή αναπτύσσει συμφέροντά τους (ΑΟΖ)

Είπα ακόμα ότι η νέα αλλαγή των συνόρων που συζητείται σήμερα στην περιοχή και η ένωση του Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία μας τέθηκε από το 1991, από αντιπροσωπεία του ευρωκοινοβουλίου. Στο ερώτημά τους, αν είχαμε κάποια αντίδραση, απαντήσαμε όχι, με την προϋπόθεση ότι να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες αλλαγές (εννοώντας, όπως επισήμανε στην εκπομπή ο Ζέι, την Βόρειο Ήπειρο με ότι αυτό συνεπάγεται).

Είπα ακόμα ότι οι Αρβανίτες είναι Έλληνες που μιλούν και την αρβανίτικη γλώσσα (όχι την αλβανική) και καμιά σχέση έχουν με τους Αλβανούς. Στην επιμονή τους περί του αντιθέτου τους είπα ότι βρείτε έναν αρβανίτη στην Ελλάδα που να θέλει να δηλώσει ότι είναι Αλβανός (!!!) και δεν απάντησαν. Ότι οι ειρηνική κάθοδος των Αρβανιτών στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε την περίοδο των σταυροφοριών

Στην επιμονή τους ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν Αλβανός, τους είπα αν γνωρίζουν πόσες χιλιάδες Αλβανούς στην υπηρεσία του Βρούνι σκότωσε ο Κολοκοτρώνης στην Τριπολιτσά!! Και δεν απάντησαν

Εξήγησα ότι ο όρος "Σκιπετάρ" είναι νεόκοπος του 18ου-19ου αιώνα και ότι οι Αλβανοί και όχι οι αρβανίτες, εμφανίστηκαν στην Ήπειρο τον 14ο αιώνα με τον Σέρβο Στεφάν Δουσάν.

Ότι τα εδάφη που ισχυρίζεται σήμερα ο Αλβανικός εθνικισμός είναι εδάφη της πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας, που ανήκουν σε άλλους λαούς.

Παράδειγμα ο Αλί Πασάς καυχιόνταν ότι μαζί με τους γιους του είχε στην Ήπειρο και Θεσσαλία 73 χιλιάδες στρατό από το βορά της σημερινής Αλβανίας!! (Με το Ζέι να συμπεραίνει ότι είμαστε καταχτητές!!!)

Είπα ότι υπήρξε διαχρονική αλλοίωση του ελληνικού στοιχείου, σε όφελος του Αλβανισμού, στην Ήπειρο με αποτέλεσμα και οι συνομιλητές στην εκπομπή να έχουν ελληνική καταγωγή, εφόσον οι προγονοί τους ήταν Έλληνες και εργάζονταν για την Ελλάδα.

Παρέπεμψα τον Ζέι να κάνει τον παραλληλισμό ανάμεσα στη αναμενόμενη Βόρεια Μακεδονία σε αντιδιαστολή με τη Νότια Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) με την Βόρεια και Νότια Ήπειρο.

Τους είπα ακόμα ότι δεν παράγετε συλλογικές εθνικές αξίες και δεν μπορείτε να δείτε προς τα μπρος. Για την ύπαρξή σας βρίσκετε εύκολο καταφύγιο στον εθνικισμό, ζητώντας τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό σας στην αντιπαράθεση με τους χριστιανούς γείτονες (όπως επί τουρκοκρατίας), κυρίως στον ανθελληνισμό, φτιάχνοντας πλαστούς μύθους ιστορίας. Τους είπα δεν μπορείτε να δείτε την πραγματικότητα κατάματα αν δεν απομυθοποιήσετε την ιστορία σας.

Καταλήγοντας είπα ότι ενώ θα πρέπει να θεωρούσατε τον εαυτόν σας τυχερό που έχετε γείτονα την Ελλάδα που τόσα έδωσε στον Κόσμο και σε σας, εσείς

στρέψετε εναντίον της με την ελπίδα της καταστροφής της για να είμαστε στα ίδια επίπεδα...

Αυτά και άλλα πολλά... όποιος θέλει ας παρακολουθήσει όλη την εκπομπή πατώντας στο σύνδεσμο <https://youtu.be/heRnqLlccG8> η στο σύνδεσμο <http://360grade.al/.../plas-ne-360grade-panajot-barka-brakti.../>

YOUTUBE.COM

LIVE/ '360 gradë' nga Artur Zheji-"A po ballkanizohet ballkani?A po fryjnë erëra luftërash të reja?"

Panajot Barka

19 Οκτωβρίου 2018 ·

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Μετά την πολύχρονη σιωπή των εκθέσεων των Δυτικο-Ευρωπαϊκών οργανισμών για την κατάσταση των δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία που οφείλεται στην αναξιοπιστία και ανυπαρξία του πολιτικού λόγου και εκπροσώπησης αυτής της μειονότητας, επικυρώνεται τώρα και η αδιαφορία και παραμελησμός της πολιτείας στο εθνικό κέντρο. Τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ κοντά στην ΟΜΟΝΟΙΑ ανάρτησαν πολυσέλιδη ανακοίνωση με φώτο για την πολυήμερη περιοδεία στην Αθήνα αντιπροσωπείας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με επικεφαλής τον γενικό πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Επιβεβαιώνει το συμπέρασμα το γεγονός ότι στην πρώτη επίσημη επίσκεψη της νέας ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Αθήνα η σημαντικότερη συνάντηση ήταν αυτή με τον Δήμαρχο Αθήνας και εκείνη με τον πρόεδρο της Πανηπειρωτικής. Ενώ η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν περισσότερο από τυπική. Ο Μητσοτάκης με το ένα χέρι στη τσέπη και με χαμόγελο που λέει "κάπου σε ξέρω σένα αλλά δεν είσαι ψηφοφόρος μου" Ο συγγραφέας της σχετικής ανακοίνωσης βάζει στο στόμα του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τοποθετήσεις που νομίζεις ότι συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ οι Βορειοηπειρώτες διαβάζουν την ανακοίνωση για να ρωτήσουν με νόημα. Ποια είναι αυτή η ψηλή ξανθιά ;!

ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑΟΥ ΜΙΑΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ;!!

Αλήθεια τι κάνει μιάου, μιάου στα κεραμίδια;!! Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός ότι τελευταία, (μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου για τα μυστικά κονδύλια) η ιστοσελίδα Himara.gr έσπευσε να διαψεύσει ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των θρεμμένων από τα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΞ, (ο τρόπος πως το διαψεύδει θυμίζει την παροιμία που λέει ότι έχει το μελί στη σκούφια).

Θέλω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι τα μυστικά κονδύλια. Αυτά είναι μια δικαιολογημένη και αποδεχτοί απ' όλους πράξη. Μάλιστα δε θα πρέπει να ήταν μυστικά, αλλά ανοιχτά προς στήριξη της ομογένειας να σταθεί επάξια στον τόπο της. (Το 2008 με κονδύλια του ΥΠΕΞ-ΥΔΑΣ κάποιοι επιτήδριοι μαύρισαν κάποια τετραγωνικά μέτρα δρόμων στη Βόρειο ήπειρο. 33 μικρά έργα που έφαγαν μισό εκατομμύριο ευρώ. Τι ειρωνεία! Ο κύριος Κασσίμης, Υφ. Εξωτερικών τα εγκαινίασε σε μια ημέρα και σε συνάντηση με εκπροσώπους της ομογένειας ένας νεαρός βιοτέχνης του είπε ότι δείξτε την αγάπη σας με έργα. Στηρίξτε μας να σταθούμε στα πόδια μας. Θα μας φάει το μαύρο χρήμα των αλβανικών ναρκωτικών... Ο Κασσίμης ενοχλήθηκε πολύ που δεν πίστεψαν στην αγάπη με τα λόγια του εθνικού κέντρου που εκπροσωπούσε, αλλά προτίμησε να μη μιλήσει!!) Λοιπόν, λέω ότι τα μυστικά κονδύλια συνεχίζουν να τροφοδοτούν κάποιους "δικούς μας" κύκλους, γνωστούς άγνωστους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για να ισχυροποιηθούν εναντίον των αντιπάλων ομογενών με δύο τρόπους. Από την μία διαθέτοντας στον ενδοομογενειακό πόλεμο οικονομική άνεση και από την άλλη προβάλλοντας ότι στον διασπαστικό αυτό αγώνα ματαιότητας, έχουν την στήριξη της Αθήνας. (Την ίδια στιγμή η Αθήνα ή οι εκπρόσωποί της, δηλώνουν ότι αγωνίζονται για την ενότητα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Στην ουσία θέλουν να επιβάλουν μια ενότητα γύρω από τα πρόσωπα που εκείνοι εμπιστεύονται !!!)

Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες και ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ρέει ρευστό και για να καλυφθούν τα παλιά σπασμένα για τα οποία μπορεί να αναλάβουν δράσει οι εισαγγελείς. Πίσω τους όμως προσπαθούν να κρυφτούν καλά, άτομα που την ξέρουν καλά τη δουλειά και ξανά θα αναζητήσουν καταφύγιο στην ηρωική Χιμάρα !

Τέλος, η εν'λόγω διάψευση, η οποία ταυτίζεται εν' ολίγοις με το περιεχόμενο τελευταία των αναρτήσεων, αποκαλύπτει την πιρουέτα στην οποία ετοιμάζεται να εισέλθει η "ηγετική ομάδα". Πιστεύει ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα έρθουν πολύ νωρίς. Κάπου γύρω στο Μάρτη 2019 και στο τιμόνι θα έρθει ο κ.

Μητσοτάκης. Μέχρι τον Ιούνιο που είναι οι εκλογές στην Αλβανία, η ηγετική ομάδα, η οποία έχει σημαντικές προσβάσεις στη Νέα Δημοκρατία, (τόσο το περισσότερο που ο πρώτος ηγέτης είναι βουλευτής με το ομώνυμο αλβανικό κόμμα και απ'εκεί μέσα κουμαντάρει την Ε.Ε. Μειονότητα) θα έχει όλο τον χρόνο να αποχτήσει την επίσημη στήριξη της Αθήνας. Και μόνο η εξασφάλιση των κονδυλίων για τη δωρεάν μεταφορά των ψηφοφόρων είναι αρκετή... βοήθεια για μάσα... Απ'εκεί και πέρα ποιος ρωτάει για τις εκλογές. Έχουμε βρει το άλλοθι για να δικαιολογήσουμε την ήττα. "Νοθεία από τα αλβανικά κόμματα..." (ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο αρχηγός βγαίνει βουλευτής μόνο με τη στήριξη αλβανικών κομμάτων) "πόλεμο της κυβέρνησης" (!!!) "τα

πουλημένα τομάρια οι Βορειοηπειρώτες που στηρίζουν άλλα αλβανικά επίσης κόμματα, ή που "πουλούν την ψήφο τους για 50 Ευρώ" !!

ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

DERI NË -50% ULJE



LAJMET E FUNDIT

- Meta, urim dhe mesazhe politike: Te bashkuar do t...
Njihuni me 10 shpikjet teknologjike, që...
Sherr me armë në Durres, dy të plagosur nisen m...
Zbardhet takimi i Cella me gazetarët: Ja prirjetat e...
Pema bie mbi kalimtarët, shpëtojë...
VIDEO | Dhurata për fundvitin, staf i Ramës i realizo...
Në vend të një urimi për Vitin e Ri 2020
Çfarë duhet të

Fondet e fshehta të huaja në Shqipëri dhe retorika anti-greke

2018/10/22 16:04



Nga Prof. asoc. Panajot Barka

"Skandal" i financimit të medive dhe gazetarisë shqiptare, apo dhe të Kishës Ortodokse nga fondet e fshehta të Mbrojtës së Jashtme greke, në rastin më të mirë përbën një ngjarje që...

Së pari, për "skandalin" përbën lagm fakti i publikimit. Për përbën një realitet të rrethor që nga kështu në vlerat e shprehura dhe shprehjeve të...

Së dyti, çuditërisht paratë e ardhura nga Greqia "nga fondet e fshehta të Ministrisë së Jashtme greke" (institutione të jashtme) si cilësime arave që bëjnë zhurmë në shtet e...

Së treti, zhurma nacionaliste në Shqipëri për financimet greke të kësaj forme, nuk duhet lëhur me publikimin e kësaj fakti, pasi në një mënyrë apo një tjetër përbën, themë, fenomen të...

Nga ana e vet, zhurma patriotike në Shqipëri merret kryesisht me faktin e publikimit në Greqi të këtyre të dhënave dhe jo me kërkimin për emrat apo subjektet konkrete përfitues në...

Për, megjithatë përbën mundësinë më të mirë për një zhurmë patriotike sipas efektit të fuqizimit edhe jo rezultat konkret. Vetëdijshëm për të mos kërkuar apo publikuar emra konkretë, kuptohet, lëhet me faktin se një që të të bëjë do të shprehur një realitet zotërisht pa...

organizatave të ndryshme. Pavarësisht se pati nga ata që për të mbuluar vetën si konsumatorë të medive të fondeve të tilla vepronin sipas taales së urtë që hajduti diletat hapin hapin.

Së katërti, megjithatë për të cilin flasin ka edhe një qëllim tjetër më të rëndësishëm. Duke u nisur nga imazhi i krijuar në Shqipëri lidhur me fondet e fshehta, para të pista, para që ushqejnë krimin dhe tërë aso qëllimi i tyre, bërtitjen e tyre duhet të justifikohet ose të japë një argument të fortë nacionalist të tyre të identifikuar si antinacionalist. Ata kërkues të abuzimit me paqartësi e opinionit publik shqiptar, ose të inkomodar nga sistemi komunist, për të indoktrinuar tanë shqiptar grek (dhe jo shtetëgjatë apo organizatave ekonomike) me idetë antinacionaliste ndaj Shqipërisë sipas modelit komunist.

Së pesti, bërtitjen e financimeve të fshehta të huaja ngatëron qëllimisht destinacionin e këtyre financimeve greke me ato të burimeve të tjera. Sic pohojnë dhe vet kundërshtuesit e financimeve "të fshehta" greke, qëllimi i tyre është përmirësimi i imazhit të Greqisë në Shqipëri. Kjo, nga është e vërtetë, qëllimi dhe e prapshme dhe e ndërmjet. Ky qëllim zbulon nga ana tjetër faktin se dikush pa financuar strukturat të ndryshme në Shqipëri për të përshtur imazhin e Greqisë këtu. Te treta paguanin si për të forcuar dramën e tyre të zakonshme në Shqipëri, atëherë dhe për të menjëherë dhe shpesh marrëdhënie dialektike kulturore midis dy popujve, shqiptarë dhe grekë. (Kush po e varetin dhe i pritsh identitetin monumentarëve kulturore në jug të vendit?) Pagaunin për mosarritje mundësisht të inkomodar statistikisht midis dy vendeve. (Në qoftë këtu edhe e politikave nacionalist për marrëveshjen e detit). Pagaunin që të mbahet në këmbë një histori e shtrembëruar midis dy popujve. Pagaunin që të pengojnë integrimin e emigranteve shqiptarë në shtetëgreke, pagaunin që të mbahen në këmbë histori nacionaliste të paqena...

Në këtë ngjarje të qëllimisht bërtitjen e financimeve të fshehta nuk arrijnë të vënë në dukje këto indoktrinime por qëllimet e tyre komuniste e financimeve të "fshehta" të fondeve të huajve me ato greke. Janë si buallë me mitingonin. Dhe këtu qëndron paradoksi tjetër. Frika e buallë!

Së gjashtë, Mendoj se një e drejtë që u takon kritikuesve në Greqi të përdorim të fondeve të fshehta të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë, është fakti i ndërmjet të tyre në Shqipëri. Ka shprehur dhe konsumator, apo frikë dhe ngurim përfaqësoarë të dikujt në media dhe opinion publik të kultivuar nga bërtitjen e fondeve nga kanale të fshehta?

është një fakt që shpreh imazhin e Greqisë dhe i helmizimit në sistemin mediatik, bibliografik dhe të grevës sociale, në mos është me shprehur prej muri, është i menjëhershëm që ka një mizëm tjetër, atë që ngrenë përballë konsumatorit dhe mundësitëve e korrësive dhe historia midis dy popujve.

Çfarë do të ndodhte nëse shtetë dhe në këto struktura kondotat në muzikë, në artë, në letërsi, midis dy popujve. Nëse nuk dëshmohet iniciatorët në këto drejtim nga të dy anët? Çfarë do të ndodhte nëse do të kishim me shumë informacione pozitive nga Greqia në të cilin banon një e treta e popullsisë aktive të Shqipërisë? A nuk do të ishte kjo një mundësi për integrimin e tyre në të mirë në shtetëgrekë dhe një mundësi me shumë për të ruajtur identitetin e tyre atje?

Nëse pranonet p anëzua së kisha ortodokse shqiptare financimet edhe nga Greqia, a nuk duhet dëshmohet faktet që grekë se kontribuan për ngjarjet e të gjitha infrastrukturave në këto këto që nga themelimi, së kishë e re ortodokse shqiptare, ndërkohi që trashëgimisë fetare ortodokse më vend që mbajn vulltin grekë këto të shprehur?

Nëse nuk mbahet i njëri qëndrim antikomunist edhe ndaj investimit të Ankarasë për xhaminë më të madhe në botën në qendër të Tranesë, apo për qendra xhami të tjera antikomuniste, apo për investimet e Vatikanit për kishën katolike?

Shtuar për Titin

per hunevstin, stan i Ramës i realizo...

UDHETO, POSTO DHE LIRË ME GIGA ROAMING

PËR DEPOZITAT 5 VJEKËRE CREDINS bank

Lajmet Me Te Lexonra
Horsekapi ditur, e martë 21. gjetor 2018
Aktorja e "Partoskall" Rret për martesën e përfunduar në ndaj: Si më tradhëtoi burri, edhe pse kam i fëmijë bashkë...
Revista amerikane: Në këto 8 vende mund të shpërthojë Lufta e Tretë Botërore në 2020-in
PENGJIMET! Policia në hotel me 3 burra, në shtet edhe një gazetare, i Zogu i Tranesë telefonoi me Turin e pashkë...
Horsekapi ditur, e Mërkurë 1 Janar 2020
Çfarë ka rezervuar viti 2020 për shenjin tëndë politikë...
RECETA / foto: vijë e thjeshtë dhe perfekte

https://hashtag.al/#retorika-antigreke-per-fondet-e-fshe.../...
http://www.javanews.al/fondet-e-fshehta-te-huaja-ne-shqipe.../

Παναγιώτης Μπάρκας

24 Οκτωβρίου 2018 ·

ΦΙΛΟΙ , ΔΕ ΘΕΛΩΝ ΝΑ ΚΟΥΡΑΣΩ ΚΑΝΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Η ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΣΑΣ ΚΑΤΑΝΟΩ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ!!!

Στα αλβανικά κανάλια Tv KLAN και Top Channel στις εκπομπές Opinion και Top show αντίστοιχα για να ακουστεί έστω και με δυσκολία η πραγματικότητα, για να κατανοηθεί από το κοινό έστω και μέσω αντίστασης μια νέα διάσταση του ανθελληνισμού στην Αλβανία μια προσπάθεια με μεγάλο προσωπικό κόστος, αλλά αξίζει τον κόπο ...

Αυτή τη φορά δε θα ευχαριστήσω κανέναν, άλλωστε οι δικοί μας, οι Έλληνες, θέλω να πω ήταν ιδιαίτερα ολίγοι έναντι των Αλβανών φιλελλήνων και αντικειμενικών ανθρώπων. Προσωπικά δεν εμφανίζουμε στα αλβανικά ΜΜΕ για να λάβω τα ευχαριστώ, από όπου και αν προέρχονται. Το θεωρώ χρέος μου και πράττω αυτό που υπαγορεύει η συνείδησή μου...!

Αυτή τη φορά όμως κρίνω απαραίτητο να ευχαριστήσω συγκεκριμένους ελληνικούς φορείς που ως συνήθως και αυτή τη φορά δεν σήκωσαν έναν τηλέφωνο να εκφράσουν μια γνώμη.... σε έναν Έλληνα πολίτη που προσπαθεί να αρθρώσει λόγο υπέρ του ελληνισμού στα αλβανικά ΜΜΕ. Γιατί τους ευχαριστώ ;! Διότι με τον τρόπο αυτό με απαλλάσσουν και τυπικά, όχι μόνο πρακτικά, από κάθε αλβανική υπόνοια ότι εκτελώ εντολές!!!! Τους ευχαριστώ ειλικρινά!

https://www.youtube.com/watch?v=ScvBI7_IP7M

<https://www.youtube.com/watch?v=kuhznUmboil>

<https://www.youtube.com/watch?v=OLzi85V2uDg>

https://www.youtube.com/watch?v=5bO50-MP_6U

ΘΑ ΠΡΕΠΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Ναι! Ζούμε δύσκολες ώρες! Ένας νεαρός συμπατριώτης μας, ο Κ. Κασιφας, έχασε σήμερα τη ζωή του από τα πυρά της αλβανικής αστυνομίας. Στο Βουλιάρατι τρομοκρατημένοι οι συγχωριανοί του ή αμπαρώθηκαν στα σπίτια τους, ή εγκατέλειψαν όπως, όπως το χωριό. Η οικογένεια δε μπορεί να πληροφορηθεί τίποτε για τη σωρό του παιδιού της. Είναι απομονωμένη στη μοίρα της και χωρίς ακόμα και την ανθρώπινη συμπαράσταση, θυμίζοντας έτσι την εποχή του Χότζα. (Επωφελούμαι της ευκαιρίας να της εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια!)

Οι υπόλοιποι Έλληνες ζουν μια πολλαπλή τρομοκρατία. εκείνη του περιστατικού και της συμπεριφοράς της αστυνομίας, την τρομοκρατία των παρόμοιων βιωμάτων στον κοντινό παρελθόν, την τρομοκρατία των ΜΜΕ, την τρομοκρατία της εγκατάλειψης, την τρομοκρατία της ομηρίας, την τρομοκρατία εκείνων που θέλουν να καπηλευτούν πολιτικά την υπόθεση, μη υπολογίζοντας τα τραύματα που δέχεται η αποδεκατισμένη εθνική ελληνική μειονότητα.

Ασφαλώς, είναι καταδικαστέα η πράξη του συμπατριώτη μας. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επίσης σημασία τα πιστεύω του.

Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα και το υπόβαθρό τους, αλλά δεν μπορεί την ημέρα της εθνικής γιορτής, όταν μετά από 80 χρόνια αρχίζει και μπαίνει μπρος μια συμφωνία για να βρουν την ηρεμία, την αξιοπρέπεια και την ειρήνη οι Έλληνες πεσόντες του 40', όταν ήταν σε εξέλιξη οι σημαντικότερες εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή τους, να αρπάζεις ένα πολεμικό όπλο να πυροβολείς έστω και στον αέρα στο χωριό σου και προς τα οχήματα της κρατικής αστυνομίας!

Όμως πολύ περισσότερο απαράδεκτη και καταδικαστέα είναι η πράξη της κρατικής αστυνομίας. Δεν έδειξε την πρέπουσα υπομονή σε τέτοιες καταστάσεις. Θα μπορούσε άνετα να τον συλλάβει με την απλή μέθοδο της τήρησης σε διάρκεια χρόνου του κλοιού εναντίον του και να αποφαίνονταν για τις πράξεις του η δικαιοσύνη.

Τόσο το περισσότερο το απαιτούσε αυτό η συγκεκριμένη ημέρα όπου γράφονταν πρακτικά μια νέα σελίδα στο θέμα των Ελλήνων πεσόντων και των διμερών σχέσεων και οι Έλληνες γιόρταζαν την εθνική τους γιορτή, η οποία στην ουσία θα πρέπει να είναι γιορτή όλων των λαών κατά του φασισμού, εφόσον πρόκειται για την πρώτη νίκη εναντίον του!

Ξεκινώντας από τα ανακοινωθέντα της αστυνομίας, τα οποία λένε ότι ο νεαρός σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών, αφού η αστυνομία του ζήτησε να παραδοθεί, αλλά εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον της! (Ανακοινώνει όμως ότι βρέθηκαν μόλις 30 κάλυκες δίπλα του, γεγονός που μαρτυράει ότι είναι πολύ λίγες για να απειλήσει τη ζωή των επίλεκτων δυνάμεων μιας χώρας) Επίσης, αν υπήρχε ανταλλαγή πυρών θα ακούγονταν στο χωριό. Δεν ακούστηκε τίποτε. Παρά τα εμπόδια της αστυνομίας, δημοσιογράφοι πλησίασαν το χώρο που αναφέρεται ως "το πεδίο μάχης" και δεν άκουσαν πυροβολισμούς.

Κατά κάποιον τρόπο το επεισόδιο θυμίζει τα γεγονότα της Επισκοπής του

1994! γεγονός το οποίο μετέφερε στην αλβανική κοινή γνώμη μια νύχτα πριν αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι από γνωστό δημοσιογράφο που δυναμιτίζει συχνά πυκνά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών!

Καταδικαστέα είναι επίσης στάση και θέσεις δημοσιογράφου σε άλλο αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι που εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτης χώρας . Τις ώρες του επεισοδίου εκείνος, αμολούσε συνεχώς στον αέρα ειδήσεις που απέδιδαν στον νεαρό ομογενή μας εθνικιστικά πάθη. Είναι ο γνωστός τρόπος να δικαιολογήσει ηθικά την πράξη της αστυνομίας και να της εξασφαλίσει εθνικό ανθελληνικό υπόβαθρο. Φάνηκε ξεκάθαρα στην απήχηση που είχε στην Αλβανία, θέτοντας εκτός γραμμής του όλους τους υπόλοιπους αντικειμενικούς δημοσιογράφους.

Το περίεργο είναι ότι πώς από την πλατεία του Βουλιαρατιού ο δημοσιογράφος αυτός αντλούσε τόσες πολλές πληροφορίες σε σχέση με τον νεαρό Βουλιαρατινό, για τις οποίες σε ομαλές συνθήκες και μάλιστα αν ήταν σωστές θα χρειαζόνταν τουλάχιστον μια βδομάδα.

Ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι ελληνικά ΜΜΕ αναμασούσαν με ταχύτητα τις παρασκευασμένες ειδήσεις του, προσθέτοντας με επιπολαιότητα δικά τους τερτίπια, αβάσιμα εθνικιστικά μαγειρέματα γιατί έτσι πουλάει η είδηση και ανεβαίνει η ακροαματικότητα!

Απερίσκεπτα και ανεύθυνα ωστόσο όσον αφορά το γεγονός ότι ,μασώντας την καραμέλα που αμολούν αλβανικές πηγές εντείνουν την ομηρία της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, πυρπολούν το κλίμα σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς να έχουν ξεκάθαρο που οδηγούν τις εξελίξεις, χωρίς να βαθαινούν τι κρύβεται πίσω, ποιες είναι οι συνέπειες, ποιες οι εθνικές ευθύνες. (Ωραίος και άνετος ο εθνικισμός και ηρωισμός από Αθήνα !!)

Απαράδεκτη επίσης η στάση των πολιτικών μας εκπροσώπων. Κρύφτηκαν για μια ακόμη φορά, όπως τα ποντίκια στο σεισμό, αφήνοντας και πάλι την εθνική ελληνική μειονότητα στο έλεος της τύχης και της τρομοκρατικής πίεσης.Ενώ υπήρξαν κάποιοι που εμφανίστηκαν στην μόλις αναμμένη πυρκαγιά με ένα κουβά βενζίνη στο χέρι.

Απαράδεκτη και η στάση εκείνων που τρίβουν τα χέρια, είτε γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να είναι πιο κοντά στις αλβανικές κρατικές δομές, είτε νιώθουν κυρίαρχοι του παιχνιδιού!

Απαράδεκτη η στάση εκείνων που από τη σκοπιά αυτή ρίχνουν ενσυνείδητα ή όχι λάδι στη φωτιά της διάσπασης.

Απαράδεκτη η στάση εκείνων που δικαιολογεί την θέση της αλβανικής κυβέρνησης ότι ο ομογενείς μας ήταν ένας εξτρεμιστής που τρομοκρατούσε τον ελληνισμό.

Ασφαλώς τάσσομαι με αποφασιστικότητα κατά κάθε εξτρεμιστικής δράσης και τάσης, που στοχεύει να μας οδηγήσει σε απερίσκεπτες, επιπόλαιες και για λογαριασμό τρίτων περιπέτειες. Το δοκιμάσαμε αυτό το φαγητό και έχουμε αρκετά και αθεράπευτα εθνικά τραύματα Όμως δε συμμερίζομαι καμιά στάση που θέλει να γινόμαστε αρεστοί προς τρίτους αρνούμενοι τον εαυτόν μας, το αίμα μας, την ψυχή μας. 28.10.2018

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ο θάνατος από τα πυρά της αστυνομίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα και η εθνικιστική πίεση που μας υπαγορεύουν στη ζωή μας, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούσαν τουλάχιστον ένα γερό πάτημα αφύπνισης, ένα μονοπάτι ανεύρεσης ομοψυχίας, ένα αλώνι ενότητας, ένα δείγμα εθνικής ευθύνης, ένα ανάχωμα αντίστασης, μια χειραψία πατριωτισμού και όλα μαζί μια δέσμη φωτός για εθνικό προσανατολισμό..!!

Τίποτε απ'όλα αυτά!

Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν κάλεσε Γενικό Συμβούλιο στο Βουλιαράτι, αλλά εξέδωσε μια ανακοίνωση, (αφού περίμενε τι θα κάνει η Αθήνα) και στο πνεύμα της ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνήλθε για να πει την άποψή του και να μηνύσει στους δημότες τι πρέπει να κάνουν σ'αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ που βάζει πρώτος το στεφάνι στους τάφους των ηρώων, έδειξε και πάλι ότι είναι ο πρώτος ανύπαρκτος στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών στην αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης.

Δεν κατάφεραν να είχαν ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών για να αναλύσουν την κατάσταση και να βρουν κατάλληλους, νόμιμους και αποδοτικούς τρόπους αντίδρασης και αντίστασης σε όλα τα πεδία και επίπεδα.

Άλλοι πολιτικοί που φορούν την εθνική φανέλα όταν τους χρειάζεται για κάτι προσωπικό, είναι ξανά απόντες.

Ούτε βέβαια η Αθήνα έχει να πει κάτι για το πώς πρέπει να ενεργήσει η κοινότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας σ'αυτές τις στιγμές. Το ενδιαφέρον προς την οικογένεια, απαραίτητο και σωστό. Έχουν όμως ανάγκη και οι απλοί Έλληνες για μια κουβέντα στις δύσκολες αυτές ώρες. Μερικοί από τους εκπροσώπους της εθνικής ελληνικής μειονότητας θεώρησαν ότι εξάντλησαν το χρέος τους εφόσον πήγαν και παρηγόρησαν τους χαροκαμένους γονείς... τόσο απλά, όπως εκατοντάδες ομογενείς, ή αλλάζοντας από τους απλούς Έλληνες διότι ήταν φορεμένοι σικ!

Η πλειοψηφία των Ελλήνων, φιλήσυχοι και μετριόφρονες, παραμέρισαν. Όχι όμως αδιάφοροι. Όλοι, μασούν τον φόβο, συζητούν με ωριμότητα και παρά το τι είναι ανήσυχοι και προβληματισμένοι, κοιτούν τη δουλειά τους πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας.

Στο πεδίο δράσης είναι οι άλλες κατηγορίες Ελλήνων. Εκείνοι που τρέχουν απ'εδώ και απ'εκεί για να παράσχουν πληροφορίες στα κανάλια και στα αφεντικά τους, ή να πάρουν απ'εκεί οδηγίες δράσης και αποπροσανατολισμού της κοινότητάς μας. Αν θέλεις να τους γνωρίσεις, άκουσε τους "ξερόλα" Αλβανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι, λόγω πληροφοριών δικών μας γνωρίζουν την επόμενη δέκατη κίνηση που θα κάνουν. Εμείς, στο χάος μας, έχουμε τάξη μόνο στη δράση εναντίον μας υποκινούμενοι από τρίτους, (δίνοντας πληροφορίες και λαμβάνοντας οδηγίες). Προσέξτε κάποια καλά κατευθυνόμενα αλβανικά κανάλια. Γνωρίζοντας το περιεχόμενο των ειδήσεων που θέλουν να ακούσουν στην Ελλάδα και να "ανεβάσουν" τον ελληνικό "εθνικισμό", πλάσαραν ειδήσεις που θα έκθεταν στη

συνέχεια τα ελληνικά κανάλια και θα τα κατηγορούσαν για ψευδή ειδήσεις που στόχο έχουν την καλλιέργεια μίσους και εθνικισμού κατά της Αλβανίας...!!! (όπως ότι ο Κ. Κατσίφας ενεπλάκη με την αλβανική αστυνομία για τις ελληνικές σημαίες ή σημαία, ότι σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και μια στο στήθος, ότι πριν τον πυροβολήσουν φώναξε ζήτω ο Ελληνισμός !)

Καταφέροντας ταυτόχρονα να έχουν τα ίδια τα αλβανικά κανάλια στοιχεία για να στεριώσουν τις κατηγορίες κατά του Κ. Κατσίφα. (Δεν σκέφτηκαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι ότι πώς άκουσε ο Αλβανός δημοσιογράφος , που ήταν ανάμεσά τους και τους το έπαιζε Έλληνοσέρβος, τον Κ.Κατσίφα πάνω στο βουνό και πώς εκείνος είπε αυτά τα λόγια ;;;!!!)

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι δεν θα υπήρχαν ανάμεσά μας δύο υπεύθυνοι άνθρωποι , μια σωστή πληροφορία, μια υπεύθυνη ενημέρωση. Η επιτήδειοι δικοί μας έτρεχαν να απομονώσουν απ αυτούς κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να τους προσανατολίσει τουλάχιστον σωστά. και εκείνοι δανείζονταν έτσι τα χρυσωμένα χάπια των αλβανικών ειδήσεων) Χάος! (Υπάρχει και η πιο επικίνδυνη κατηγορία. Αυτή των ανθρώπων που θέλουν να επωφεληθούν εθνικά! Παρουσιάζονται υπέρμετρα ως τα άτομα που θα επαναφέρουν την ιστορία στο χαμένο εθνικό ρου της.... Όπως όμως παλιά, διαβάζονται εύκολα στις ενέργειές τους... Συχνά πυκνά διαπιστώνεται ότι οι πράξεις τους δηλώνουν επικοινωνία με την αλβανική πλευρά. Αλλά εκείνοι ξέρουν καλά να διεκδικούν το γυαλί, να εμφανίζονται ως οι ήρωες....! Αμολούν στην οικογένεια, που δεν ξέρει που βρίσκεται, ιδέες που δεν επιτρέπουν σωστό προσανατολισμό.

Τέλος , δεν είναι η ώρα γι'αυτά και άλλα περισσότερα. Τώρα επείγει η υπόθεση του Κ. Κατσίφα. Το παιδί θέλει να αναπαυτεί στον τόπο του. Πέρα από την οικογένεια η κοινότητά μας πρέπει να λάβει μια απόφαση για το πώς θα αντιμετωπίσει τον θάνατό του. Θα μπορέσει τουλάχιστον στην ύστατη στιγμή, να αρθρώσει ένα σωστό λόγο, μια σωστή και σεβαστή πρόταση και ιδέα! Η.... μετά τον όλο αυτό θόρυβο... θα γυρίσουμε την πλάτη από την άλλη πλευρά.... (Αυτό που έγραφε ένας φίλος μου σήμερα!!!)

Panajot Barka

2 Νοεμβρίου 2018 ·

ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΔΙΚΕΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΚΑΤΣΙΦΑ

Ο κάθε μύθος εμπεριέχει ένα αρχέγονο και ουσιώδες περιεχόμενο γεγονός που του εξασφαλίζει την διαχρονική αξία.

Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Κατσίφα, αν όντως πιστεύουμε και θέλουμε να δικαιολογήσουμε την εθνική χροιά που έλαβε η υπόθεση.

Ο αντιαλβανισμός από μόνος του δεν βοηθάει και αποτελεί πρωτόγονη νοοτροπία, ή υιοθέτηση της νοοτροπίας ανθελληνισμού στην Αλβανία. Δεν αρκεί, δεν μας τιμάει. Τόσο το περισσότερο όταν εισήλθαμε σε μια άνιση διαμάχη αποδόμησης των δικών μας επιχειρημάτων.

Αναφέρω αυτό ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη εξέλιξη. Ελληνικά ΜΜΕ επικαλούμενα δικές τους πηγές κρίνουν παράλογη και άνευ προηγουμένου την απόφαση της εισαγγελίας κακουρηγημάτων στα Τίρανα για να καταγράψει στα μητρώα της την υπόθεση του Κωνσταντίνου για οπλοφορία και οπλοχρησία. Πρόκειται για νορμάλ διαδικασία διαφορετικά πώς θα ξεκινήσει η εισαγγελική ανάκριση και έρευνα. Τότε για πιο λόγο δέχτηκε να πάει να καταθέσει ο πατέρας του Κωνσταντίνου;! Αυτό τουλάχιστον το γνώριζαν οι δικηγόροι της οικογένειας.

Ωστόσο.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση θα πρέπει να σχηματίσει και καταθέσει η δική μας πλευρά στην ίδια εισαγγελία, στα Τίρανα. Έτσι η υπόθεση θα λάβει την απαιτούμενη διάσταση. Πληροφορούμαστε ότι κάτι τέτοιο έγινε στην Αθήνα. Και ξανά ρωτούμε, τι σημασία θα έχει και ποιος θα πιστέψει το πόρισμα που θέλουμε να προκύψει! (Όπως εμείς τώρα δεν πιστεύουμε τίποτε από τα όσα λένε οι αλβανικές αρχές)

Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι λογικό να κατηγορούμε την αλβανική πλευρά γιατί δεν σχηματίζει τη δικογραφία που θέλουμε αυτόβουλα. Δε θα το κάνει ποτέ και για χίλιους ή για κανένα λόγο. Το βήμα αυτό θα πρέπει να το αναλάβει η οικογένεια, αν όχι το ελληνικό κράτος!

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΝΝΙΑ!!!!

Βγάλαμε σήμερα τα ΕΝΝΙΑ του Κωνσταντίνου Κατσίφα...ακολουθήσαμε την ορθόδοξη ελληνική παράδοση... για να ήμασταν εκεί για να αναπαυτεί εν ειρήνη η ψυχή του...

Αλλά με μια τεράστια και σημαντική διαφορά.... Δεν υπήρχε τάφος για να ανάψουμε ένα κερί , για να πουν η μάνα και οι αδερφές ένα μοιρολόι όπως τόσο φυσιολογικά συνηθίζεται στον τόπο μας ...

Η σορός του βρίσκεται ακόμα σε νεκροτομείο των Τιράνων, στην εξορία των ιατροδικαστικών "διαδικασιών" της εισαγγελίας ... Και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε βιώναμε τις τραγικές σκηνές της μυθολογική Αντιγόνης Συμπαραστάτες στην οικογένεια και τους συγγενείς του Κωνσταντίνου οι δεκάδες εκατοντάδες απλοί Έλληνες... και εμείς οι δημοσιογράφοι....

Οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι, οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του έθνους ήταν ξανά απόντες Απόντες και σ'αυτή την ανθρώπινη δραματική στιγμή

Η μάνα Βασιλική στις οίμωγές και κραυγές της έλεγε ότι θα γίνει σκληρή μάνα για να περιμένει το γιο της και άλλα πονεμένα λόγια....

Τα έλεγε σε μας στους δημοσιογράφους για να τα μεταφέρουμε όχι απλώς στο κοινό, αλλά και σ'αυτούς που πάλι απουσίαζαν

Και γιατί όμως εκείνοι απουσίαζαν, ενώ πηγαίνουν να παρηγορήσουν σε κάθε 90-χρονο εκλιπόντα που έχει τουλάχιστον δύο ψήφους;!!!

Γιατί ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 35 χρόνων και η ηλικία του δε θα αλλάξει.

Γιατί ο Κωνσταντίνος είχε άλλα ιδανικά που εκείνοι τα έχουν ξεπουλήσει, ενώ είναι υπεύθυνοι για την προστασία τους. Οι απλοί Έλληνες αδιαφόρησαν για την απουσία τους και παρηγορούσαν την απαρηγόρητη μάνα λέγοντάς της την ύψιστη λέξη "Ήρωας" !!!

Οι δικοί μας πολιτικοί εκπρόσωποι ξεπέρασαν κάθε όριο του κομμουνιστικού καθεστώτος..... Τότε, αν δεν είχες στην οικογένεια καλή βιογραφία, δλδ ταυτισμένη με την κομμουνιστική ιδεολογία, οι αρχές αλήθεια δεν σου έρχονταν σπίτι, αλλά έβρισκαν τον τρόπο να σου στείλουν έναν μήνυμα και να σου ζητήσουν την κατανόηση... ! Οι δικοί μας κρύβονται και δε σου λένε γιατί, ενώ υποχρεούνται σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες,..... υποχρεούνται να πούνε τους λόγους απουσίας τους και να δείξουν στους απλούς Έλληνες, τι πρέπει να κάνουν Δυστυχώς για κάθε Έλληνα . Αύριο θα ζητήσουν ξανά ψήφο θα διεκδικήσουν να εκπροσωπήσουν και την μάνα Βασιλική...!!!!

Ωστόσο, ενώ άκουγα να λέγεται τόσο συνηθισμένα η βαρυσήμαντη αυτή λέξη, ήρωας, αναρωτιόμουν πολλαπλώς ...

Ένας ζωντανός ή νεκρός ήρωας, για τον οποίο γράφτηκαν άμεσα, όπως σε καμιά άλλη περίπτωση, τόσα τραγούδια, μπαλάδες και διθύραμβοι, σημαίνει μια υπέρβαση....

Είδα όμως ανάμεσά μας ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ελάχιστα τη διάσπαση και διχόνοια Έβλεπα τα ίδια αντίπαλα βλέμματα.... την ίδια αλλαγή δρόμου για να αποφύγουν τον αντίπαλο για να μη τους δει κάποιος από την ομάδα του να ανταλλάσσει την καλημέρα του θεού με τον "αντίπαλό τους"... η ίδια απομάκρυνση της μιας ομάδας από την άλλη,, την διακοπή κουβέντας μόλις κάποιος αντίπαλος περνάει δίπλα, τα ίδια καρφώματα,

απειλές, συκοφαντίες, προσπάθειες για υποβάθμιση και γκρέμισμα αξιών, προσπάθειες ενόχων να παριστάνουν τον φίλο, προσπάθειες όχι για ένωση αλλά για εξαίρεση και διάσπαση, αντί για πρόσωπα που κοιτούν κατάματα, έβλεπα γυρισμένες πλάτες...!!! Και είπα μέσα μου.

Ο θάνατος του Κωνσταντίνου μας χρειάζεται για να ενισχύσουμε τα μετερίζια μας που μας οδήγησαν μέχρι εδώ, σ' αυτή την κατάντια, Μεταξύ μας αργεί πολύ να ξημερώσει..... Έτσι δεν μας αξίζει η ελευθερία, Και τον ηρωισμό τον θέλουμε για να προβάλουμε περισσότερο των εσωστρεφή εγωισμό μας!!!!

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ... Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Στον τάφο του Κωνσταντίνου... την επόμενη ημέρα... Τα πάντα σιωπηλά... κρατούν.... τη ζωνάδα μερικά αναμμένα κεριά... κάνοντας στην ανθρώπινη αυτή διάσταση...το κλίμα πιο βαρύ... Οι από εκεί Έλληνες έφυγαν ασχολούμενοι με τους 12 προσαχθέντες και τους 52 ανεπιθύμητους για την Αλβανία. Οι Αλβανοί..... με ανεβασμένους τους εθνικιστικούς ανθελληνικούς τόνους. Ο Ελληνισμός της Αλβανίας ...σαν το ποδοπατημένο υαλοπλαίο από μαχόμενους ελέφαντες Με κάποιους επώνυμους επίσημους πολιτικούς στο εθνικό κέντρο που διαγράφουν ιστορία και την πραγματικότητα του... εδώ ελληνισμού Με την επίσημη Αλβανία να «παίρνει» τον Ελληνισμό της Αλβανίας «υπό προστασία» για «να τον σώσει από τον ελληνικό εξτρεμισμό».... Ο εδώ Ελληνισμός ακέφαλος, άφωνος, αμέτοχος.... Ο Κωνσταντίνος στη θέση του... ως ένα σύμβολο που οι μεν το βλέπουμε ως παράδειγμα ηρωισμού και οι δε ... προσπαθούν να τον αναδείξουν ως εξτρεμιστή ... τρομοκράτη.... Με τους εκπρόσωπους της εθνικής ελληνικής μειονότητας... χωρίς άποψη.... στο γκρι μάλλον ενοχλημένοι...

Είναι βέβαιο όμως ότι το πλήθος των στεφάνων στον τάφο του, δεν εμποδίζει τον Κωνσταντίνο να επικοινωνεί με την μάνα του. Γιατί γνωρίζει ότι αυτό της δίνει δύναμη να αντέξει τον πόνο!

Είναι επίσης , σίγουρο ότι το βάρος των στεφάνων δεν εμποδίζει τον Κωνσταντίνο, πλέον πιο ώριμος, περισσότερο ψυχραιμος, δυνατός, ελεύθερος και δίκαιος, να μας κάνει μια βαθιά τομογραφία. (Ξεκινώντας την ανάγνωση από τα ίδια τα χέρια που τοποθέτησαν τα στεφάνια) Διαφαίνεται επίσης, πεπεισμένος ότι τα μηνύματά του θα δεχτούν την συνηθισμένη διάθλαση χωρίς εκ' νέου να αποχτήσουν την αντοχή στο χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από το ιδανικό του. Ήταν απλό, αλλά αληθινό. Περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα. Ανταποκρίνεται καλύτερα στον μέλλον και στην προοπτική του τόπου του, του τόπου μας. (γι' αυτό και θεωρήθηκε επικίνδυνο). Ο Κωνσταντίνος αγαπούσε πολύ τον τόπο του, γι' αυτό και επέστρεψε στο χωριό του, τώρα που όλοι συνεχίζουν να φεύγουν. Ήθελε να έχει ο τόπος μας έκδηλη την ταυτότητά του, γι' αυτό και τα χρήματά του τα έκανε εθνικές σημαίες. (αυτό θεώρησε τον καλύτερο τρόπο) Ήθελε οι συμπατριώτες τους να είναι ελεύθεροι στον τόπο τους, χωρίς δλδ να κρύβουν την ταυτότητά τους για να θεωρούνται καλοί Έλληνες από τρίτους. Αυτό το απλό και επίκαιρο πατριωτικό ιδανικό, είναι ταυτόχρονα αποστασιομένο από τα αναχρονιστικά ταμπού που το κατεστημένο σε Ελλάδα συντηρεί με φανατισμό, διατηρώντας μάλιστα τις ίδιες ταχτικές, μορφές και τρόπους, χωρίς να επιτρέπει την εξέλιξή του σε ανταπόκριση με την πραγματικότητα, τα διεθνή φόρα και τις σύγχρονες εξελίξεις. Είναι σε αντίθεση με το νέο κατεστημένο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας, που δεν νοιάζεται για τις τύχες της ελληνικότητάς του, εφόσον εκείνοι, ή όσο εκείνοι περνούν καλά και βολεύονται οικονομικά από το αλβανικό κράτος. Το όραμα και ιδανικό του Κωνσταντίνου είναι συνταγματικό, συμβατό με το διεθνές δίκαιο για τις εθνικές μειονότητες. Δεν καταφέρεται κατά της Αλβανίας. Αν αυτό φοβίζει την αλβανική πλευρά, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το

πρόβλημα εστιάζεται σ εκείνη. Και οι σφαίρες που του έκοψαν στη μέση τη ζωή του Κωνσταντίνου, το επιβεβαιώνουν.

Αν η Ελλάδα έχει επιφυλάξεις αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει με νέες πράξεις το δράμα μας εγκατάλειψης και προδοσίας. Δεν την απαλλάσσει όμως των ευθυνών η άρνηση της ιστορίας μας. Απεναντίας!!

Τώρα ο Κωνσταντίνος έχει όλη την διαύγεια να δει και καταλάβει ότι το ιδανικό του ήταν παγιδευμένο. Πρώτα στον κύκλο που τον περιέβαλλε. Εκείνο, ως αλβανική προέκταση, εμπόδιζε τους απλούς γηγενείς Έλληνες συνανθρώπους του να το αγκαλιάσουν.

Αυτή την πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος με την αγνότητά του δεν μπορούσε τότε να τη διανοηθεί. Του έδειχναν και υπαγόρευαν να βλέπει ως εμπόδιο μόνο τον κακόμοιρο Αλβανό αστυνομικό και αλβανικό κράτος, γεγονός που τον οδήγησε στην καταδικαστέα και μοιραία ενέργεια. Να σπλίσει το χέρι του σε λάθος στιγμή.....

Ο Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε και απόδειξε, πλέον με τη ζωή του, ότι τα δικά μας καρφιά είναι περισσότερο επικίνδυνα από τις σφαίρες της αλβανικής αστυνομίας.

Και ενώ κάποιοι (γνωστοί πλέον απ' όλους) ώθησαν τον Κωνσταντίνο στη φωτιά, οι ίδιοι εμφανίζονται τώρα μετανιωμένοι ότι δεν κατάφεραν να τον σώσουν Χωρίς καμιά τύψη φωνάζουν περισσότερο από τους άλλους ότι ο Κωνσταντίνος είναι ήρωας (!!)

Γνωρίζουν όμως ότι ο Ήρωας αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο γι' αυτούς ... γνωρίζουν επίσης ότι ο Κωνσταντίνος δεν θα συγχωρέσει την όποια συγγνώμη τους.... διότι είναι σίγουρος ότι η επιβίωσή τους απαιτεί το επόμενο θύμα.

Είναι επίσης σίγουρο ότι ο Κωνσταντίνος νιώθει άβολα κάτω από τόσα πολλά στέφανα. Όχι γιατί δεν του αξίζουν. Αλλά επειδή διαπιστώνει ότι ο θάνατός του, αντί να ξυπνήσει τους Έλληνες, όπως εκείνος έλπιζε, αξιοποιείται για να περάσει το μήνυμα εκφοβισμού μεταξύ των Ελλήνων. Αξιοποιείται να ανέλθουν (εκ του ασφαλούς) τα εθνικιστικά πάθη εκατέρωθεν των συνόρων, γεγονός που γονατίζει περισσότερο τους εναπομείναντες Έλληνες, τους κάνει να νιώθουν όμηροι στο ίδιο τους το σπίτι. Διαπιστώνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες (έστω και μονομερείς) να του αμαυρώσουν την αγάπη για τον τόπο του και να τον αναδείξουν αυτόν ένοχο για τις νέες δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν. Για να πάρουν εκείνοι υπό την «προστασία» τους τον Ελληνισμό του τόπου του. Διαπιστώνει ότι αξιοποιούν το θάνατό του για την ανανέωση της πίστωσης πατριωτισμού σε γνωστά καρφιά μας και δικά του. !!!

Ακούει και βλέπει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μας δεν έχουμε ηγεσία που μπορεί να αναλάβει ευθύνες και πρωτοβουλίες, να χαράξει πορεία, να έχει όραμα και ιδανικά, να καταπιαστεί από τις αξίες, να δείξει αφοσίωση και κάνει θυσίες γι' αυτόν το τόπο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί, να φτιάξει σύμβολα, να προστατέψει ήρωες... να καθοδηγήσει τον Ελληνισμό...!!!

ΤΕΛΟΣ 10.11.2018

Παναγιώτης Μπάρκας

13 Νοεμβρίου 2018 ·

<https://hashtag.al/.../vrasja-e-kacifes-dhe-rrathet-e-frikes/...>

<http://www.gazetatema.net/.../vrasja-e-k-kacifes-dhe-domethe.../>

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΣΙΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
(ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ)

Παναγιώτης Μπάρκας

16 Νοεμβρίου 2018 ·

ΑΥΤΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΛΥΠΗΘΕΙΣ,
ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗ ΣΥΧ...



Σαν κλημασιδα προσπαθεί να αναρριχηθεί στο λαβωμένο κορμί της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και να επωφεληθεί ακόμα και από το θάνατο του Κωσταντίνου Κατσιφά η ηγεσία αυτή.

Αφού όλες τις μέρες, με αποκορύφωμα την ημέρα της κηδείας του Κωσταντίνου, ήταν πιο πέρα και από την ουρά των

εξελιξεων, (ασφαλώς αυτό ισχύει και για τους άλλους πολιτικούς και τους τοπικούς μας άρχοντες. Αναφέρομαι όμως στην ΟΜΟΝΟΙΑ διότι ισχυρίζεται ότι μας εκπροσωπεί πολιτικά και εθνικά, ενώ όλοι οι άλλοι, κατ εκείνη, είναι πουλημένοι) αφού άφησε την κοινότητά μας στο έλεος των αλβανικών εμπαιγμών, ακέφαλη, απροστάτευτη, αποπροσανατολισμένη, παγιδευμένη στους φόβους και στην πολλαπλή τρομοκρατία, κάλεσε εκ'των υσέρων έκτακτο Γενικό Συμβούλιο, λέει... (Δυστυχώς γι' αυτή, ούτε τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου μπορεί να συγκεντρώσει!) Εισήλθε στο καβούκι της και όχι επικεφαλής των ομογενών...

Και έβγαλε "εκ' του καβουκείου της του τύπου" μια ανακοίνωση. Να πει στους Έλληνες τι;!!

....πώς θα επωφεληθεί εκείνη από το τραγικό και ηρωικό αυτό γεγονός που ζούμε! Συγκεκριμένα:

1. Ότι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν ήταν πουθενά στα γεγονότα αυτά, αλλά "τα μέλη της ΕΕΜ εκείνη την ημέρα (της κηδείας) έδειξαν σαφώς ότι ξεπέρασαν το φόβο. (Όχι όμως η ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία συνήλθε αφού πέρασε η μπόρα)
2. Να αξιοποιήσει την κατάσταση για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση των Τιράνων, για δικούς της εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και όχι για εθνικούς (Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ- ΚΕΑΔ δεν αντέχει άλλο στην αντιπολίτευση στη χώρα ! Δεν μπορεί να κάνει χωρίς το ταψί της εξουσίας)
3. Επωφελούμενη από το γεγονός αυτό η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ λέει στην ανακοίνωσή της ότι θα βγει κοσιάδα στα χωριά να φτιάξει τοπικές οργανώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, να φτιάξει δλδ τις πολιτικές δομές γιατί έρχονται εκλογές (Δε θέλει να ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση φόβου και τρομοκρατίας που ζουν οι Έλληνες)
4. Ο στόχος αυτός την αποθρασύνει εντελώς εφόσον γράφει στην ανακοίνωση "Η γρήγορη ανασυγκρότηση και αφύπνιση των οργανώσεων μας σε όλες τις κοινότητες και τη γεωγραφία της ΕΕΜ αποτελεί μέσο ουσιαστικό ώστε να αποτρέπονται εξελίξεις όπως αυτή με τον Κωνσταντίνο Κατσιφά." (!!!!)
5. Σημειώνει ότι είναι μια ευκαιρία να ξανα προσεγγίσει το δυναμικό του οικουμενικού Ελληνισμού... (Για να επανέλθει στα πράγματα του βίου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.)
6. Την ανακοίνωση ωστόσο, την έχει απλώς για στάχτη στα μάτια, για εσωτερική κατανάλωση Δλδ όπως πάντα από θέσεις Πιλάτου. (Δεν έχει να ανακοινώσει λόγου χάρη τη διαμαρτυρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς τις αλβανικές αρχές, προς τα αλβανικά ΜΜΕ, προς τους διεθνείς οργανισμούς κλπ)

7. Όταν πρόκειται να ζητήσει κάτι συγκεκριμένο για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, έστω και από την Αθήνα η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μπαίνει σε ουδέτερο ρόλο, μιλάει απρόσωπα με το γνωστό άχρωμο ρήμα "πρέπει"

8. Δικαιολογημένα μπορεί κάποιος να μου πει ότι δεν είναι τώρα η ώρα γι' αυτή τη γκρίνια.... Λέω ΟΧΙ . Είναι η ώρα αφύπνισης και πρέπει να παρακαμφθούν οι καιροσκόποι και κερδοσκόποι !!!

Παναγιώτης Μπάρκας
Δημοσιογράφος

Παναγιώτης Μπάρκας

18 Νοεμβρίου 2018 ·

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ

Ο Αλβανός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα, προσκεκλισμένος στην εκπομπή OPEN της 15ης Νοεμβρίου, στο τηλεοπτικό κανάλι News 24 των Τιράνων, αναφέρθηκε και στο επεισόδιο στις Βουλιάρατες, όπου στις 28 Οκτωβρίου έχασε τη ζωή του από τα πυρά των επίλεκτων δυνάμεων της Αλβανίας, ο Κωσταντίνος Κατσίφας. Ο Μέτα έκρινε ότι το επεισόδιο προκλήθηκε και «οι λόγοι θα πρέπει να διερευνηθούν» όπως χαρακτηριστικά είπε. Πρόσθεσε ότι «οι επίλεκτες δυνάμεις έπραξαν το καθήκον τους χωρίς να ήθελαν την εκτέλεσή του».

Ο Αλβανός πρόεδρος της Δημοκρατίας απεύθυνε ωστόσο έκκληση για πλήρη ανάλυση και διαχείριση της κατάστασης. Όπως είπε χαρακτηριστικά θα πρέπει «να προετοιμάσουμε και για άλλες προκλήσεις, διότι υπάρχουν συνεχιζόμενες προσπάθειες για να δημιουργηθούν ανύπαρκτες καταστάσεις στην υπηρεσία διαφόρων σκοπών που δεν υπηρετούν την ειρήνη στην περιοχή»

Και υπογράμμισε «έχω προειδοποιήσει προ πολλού τις υπηρεσίες μας να προσέξουν ιδιαίτερα τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σποραδικές» «Πρόκειται για εσκεμμένη πρόκληση και προσπάθειες για την κλιμάκωση της έντασης», Είπε με έμφαση ο Ιλίρ Μέτα.

Ο Αλβανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να επηρεάσει το γεγονός στις Βουλιάρατες τις παρούσες ελληνοαλβανικές διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι «πρέπει να παραμείνει ένα μεμονωμένο γεγονός». Εμφανίστηκε όμως πεπεισμένος ότι «οι προσπάθειες όξυνσης των ελληνοαλβανικών σχέσεων θα συνεχιστούν...».

Ο κύριος Μέτα απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Ν. Κοτζιά σχετικά με την άρνηση του ελληνικού στρατού να αναγνωρίσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα, λέγοντας ότι «Θα επιθυμούσα να ήταν fake news. Σε περίπτωση που αληθεύει δεν θα συγκλονιζόμουν ιδιαίτερα ... οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν τα σύνορα»

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δείχνει να ξέρει πολλά εφόσον λέει τόσο λίγα, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά, τα οποία δεν λέγονται δημοσίως και από έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, προηγήθηκε δημοσίευμα από άνθρωπο κοντά στο Μέτα που ανοίγει περισσότερο τα χαρτιά του. Εντάσσει το γεγονός στις Βουλιάρατες με τη γενικότερη σκακιέρα πολιτικών εξελίξεων και προσπαθειών κατ'αυτόν, αλλαγής των συνόρων στη Βαλκανική, όπου κατατάσσει την Ελλάδα στο στρατόπεδο των χωρών κατά των αλβανικών συμφερόντων. Ο αρθρογράφος θυμίζει γι' αυτό το επεισόδιο της Επισκοπής του 1994. Ο ιδιαίτερα προσεκτικός αρθρογράφος στην αναφορά των παραγόντων και παραμέτρων στη δυναμική αυτή αλλαγής συνόρων κατ'αυτόν, δεν αναφέρει τίποτε για το ρόλο και τις θέσεις των ΗΠΑ από την μία και των Τουρκίας και Ιταλίας από την άλλη. Επίσης, στην ανάλυση που κάνει για το 1994 του "ξεφύγει" το σχετικό πόρισμα της αμερικανικής CIA περί αυτού, που λέει ότι σε περίπτωση που οι

Βορειοηπειρώτες έδειχναν περισσότερη επιμονή και πυγμή πιθανόν να βαδίζαμε προς αλλαγή συνόρων (!!!)

Στην Επισκοπή το 1994 όμως είχαμε ένα γεγονός ελεγχόμενο πλήρως από το κράτος του Μπερίσια. Μάλιστα και στην ελληνική ομάδα κρούσης στην Επισκοπή το 1994, ο Μπερίσιας, ο οποίος κατά παράβαση του νόμου είχε οδηγήσει το άοπλο συνοριακό τμήμα στο φυλάκιο στην Επισκοπή, είχε τους "Έλληνες" ανθρώπους του. Επίσης, οι άνθρωποι του Μπερίσια στην ΟΜΟΝΟΙΑ και εκτός αυτής, πράκτορες των υπηρεσιών του, είχαν αναφέρει στα "επαναστατικά" κέντρα αλλαγής συνόρων, ότι ένας ολόκληρος στρατός σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο πέρα από τον Αώο ποταμό (οπλισμένος με δίκαννα !!!) ήταν έτοιμος για την εξέγερση !!!!

Η εξέλιξη γνωστή ! Ο Ελληνισμός της Αλβανίας αιφνιδιασμένος, ακέφαλος, προδομένος και χωρίς να γνωρίζει γιατί, τράπηκε στην πιο μαζική φυγή προς Ελλάδα μέχρι σήμερα.... Ο αρθρογράφος στον οποίο αναφερόμαστε πιθανόν να έχει δίκιο που συγκρίνει την Επισκοπή με το Βουλιράτι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πολλά, αλλά καλεί τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας για περισσότερη επαγρύπνηση... Στην εθνική ελληνική μειονότητα ο φόβος είναι έκδηλος. Διαφορετικά από το 1994 που ο Ελληνισμός είχε δίπλα του τον αλβανικό λαό σήμερα αυτό δε υφίσταται. Άτομα από τη δική μας κοινότητα αναμειγμένα στην Επισκοπή γυροφέρνουν ξανά χωρίς να είναι γνωστόν ποιον εξυπηρετούν.....!

Παναγιώτης Μπάρκας

19 Νοεμβρίου 2018 ·

ΟΙ ΣΠΑΡΑΧΤΙΚΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΗΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ" ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΣΚΟΤΩΣΤΡΑ ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ

Άκουσα σήμερα τις κραυγές της συμπατριώτησάς μας, γνωστής σε όλους μας, της Φιγαλίας, της ιδιοκτήτριας του συγκροτήματος Ήπειρος στους Αγίους Σαράντα. Γνωστά τα εμπόδια, οι ταλαιπωρίες, τα δικαστήρια όπως γνωστή και η επιμονή της να κρατήσει με πείσμα την επιχείρησή της ελληνικών (Βορειοηπειρωτικών) συμφερόντων.

Ίσως πληρώνει και γιατί είναι Ελληνίδα και γιατί επέλεξε το όνομα Ήπειρος για το τουριστικό συγκρότημά της....

Πριν από μια βδομάδα ο πάνω όροφος του ξενοδοχείου, εκεί που έμενε η οικογένεια της Φιγαλίας, κάρηκε ολοσχερώς ... από ηλεκτρική αιτία.... συμπέραναν οι αρμόδιοι...!

Χθες και σήμερα , επειδή άρχισαν οι βροχές, η Φιγαλία θέλησε να φτιάξει μια πρόχειρη σκεπή για να απαλλάξει τους κάτω ορόφους από τα νερά και την υγρασία. Και διέθετε γ' αυτό και την σε ισχύ άδεια δόμησης

Και όμως.... Σήμερα εμφανίστηκαν οι άνδρες της αστυνομίας πολεοδομίας για να σταματήσουν τις εργασίες και να της βάλουν πρόστιμο.....

Η κατάσταση βαρύτερη και από την πυρκαγιά ούτε ανθρωπιά, ούτε λογική, ούτε νόμος, ούτε συμπαράσταση !!!!

Η κραυγές της Φιγαλίας που έβγαιναν μέσα από την ψυχή του δίκιου της και εντελώς μόνη ανάγκασε τους άνδρες του κράτους να φύγουν....! Αλλά και πάλι η Φιγαλία έμεινε μόνη της μπραχτισμένη στον πόνο της...

Τη Φιγαλία, από τους λίγους Έλληνες επιχειρηματίες που επιμένει ελληνικά στους Αγίους Σαράντα, όλοι τη θέλουμε. Να μας παράσχει στέγη για να κάνουμε εκδηλώσεις, για να μας φιλοξενεί στα δύσκολα, να στεγάζει τους πολιτιστικούς συλλόγους των Ελλήνων στην πόλη, ή ακόμα για να μας κάνει καλύτερες τιμές....

Την εγκαταλείψαμε όμως όλοι τώρα στις πιο δύσκολες στιγμές της... στην πυρκαγιά ναι και ναι, αλλά περισσότερο τώρα που η αστυνομία επιμένει να επιτρέψει τα νερά από τις βροχές να τις καταστρέψουν και τους υπόλοιπους ορόφους του ξενοδοχείου της...!!!!

Και ξανά το ερώτημα, που είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ, η οργάνωση που διεκδικεί την δική μας εθνική εκπροσώπηση.... την προστασία των εθνικών και ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων. Οι Έλληνες βουλευτές και πολιτικοί εκπρόσωποι.... Που είμαστε εμείς οι υπόλοιποι απλοί Έλληνες... καμιά συμπαράσταση, λησμονώντας ακόμα και τη λαϊκή παροιμία πως ό τι βλέπεις στη γειτονιά σου παντεχέτο στη γωνιά σου..... !!!

Παναγιώτης Μπάρκας

20 Νοεμβρίου 2018 ·

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η Πατρίδα μας ! Μια χούφτα κόκαλα σε σκελετούς γερόντων
που κρύβουν τα μάτια τους
για να μη τους διαβάσουν ...οι άλλοι το φόβο.
Η Πατρίδα μας ζει ακόμα στην ορμήνια του Αγίου Κοσμά,
Στήνει γύρω γύρω στον περίβολο των χωριών σταυρούς !!!
Να τη φυλάξουν, όπως τότε, από τους αντίχριστους. (Όταν,
οι δικοί μας Αλί πασάδες έκαναν την Πατρίδα δικό τους τσιφλίκι.)
Να φυλάξουν την παγωμένη ελπίδα
στα απλωμένα μάρμαρα, εκεί στα νεκροταφεία,
όπου κείτονται χαρούμενοι οι νεκροί, επειδή
η Πατρίδα δεν πέθανε όταν εκείνοι ήταν ζωντανοί...!!
Οι ελάχιστοι νέοι στην Πατρίδα μας, σαν υγρό σε φιάλη
Φτιάχνουν το ανάστημά της στα μέτρα που θέλουν οι άλλοι
Στην πατρίδα μας, τα μετρημένα βορειοηπειρωτόπουλα,
οι μικρότεροι όμηροι στην ιστορία,
αντιστέκονται στον γενιτσαρισμό.
Ψάχνουν να φυτέψουν στην ψυχή τους ένα ριζάρι αντοχής
ένα στήριγμα για να ξεθαρρέψει το χαμόγελο της ελπίδας.
Η Πατρίδα μας, ιστορία γενόμενη με στόμια πληγών
Ανοιγμένα από χέρια με νταμάρια τριχιές,
των δήμιων θηλής. Δεν μιλούν,
μόνο στάζουν αίμα, δάκρυ, πόνος, καημό, αγανάκτηση
Προσπαθούν να αποβάλουν το δηλητήριο της προδοσίας,
Χωρίς να δείξουν με το δάχτυλο τους προδότες.
Τα μελτέμια κάνουν λάδι για να κρατήσει αναμμένο
Το αιώνιο καντήλι της Πατρίδας.
Σφίγγουν τα χείλη για να μη απαντήσουν

στη μητρική ειρωνεία .
Βογκούν απελπισμένα μήπως φοβηθούν οι μεγάλοι
Και την Πατρίδα δε σβήσουν εντελώς από το χάρτη.
Και νιώθουν να τρέμει το φυλλοκάρδι σαν θωρούν
τα τέκνα της Πατρίδας
σε ζεστούς καναπέδες εκεί στα ξένα
αναζητώντας το επόμενο ρούχο για το νέο πανηγύρι,
Και λένε, τι ειρωνεία ,
σαν εκείνα φωνάζουν μπροστά στο γυαλί
Ζήτω η Πατρίδα, ζήτω η μικρή Αδερφή!!

Λένε ότι η ποίηση λέει πολύ περισσότερα από τον πεζό λόγο, όπως λένε ότι ο πόνος σε κάνει ποιητή. Εγώ δεν είμαι ποιητής και δεν ξέρω τι από τα δύο με οδήγησαν να γράψω στίχους... Το γεγονός όμως ότι νιώθω πως δεν τα είπα όλα στους στίχους με αναγκάζει να δώσω κι άλλες εξηγήσεις.
Χθες ακούσαμε το εθνικιστικό παραλήρημα του Σαλί Μπερίσια, αρχιτέκτονα του επεισοδίου της Επισκοπής, για την υπόθεση Κατσίφα. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Η αλβανική πλευρά εισήλθε στο εσωτερικό της σε νέα φάση ανθελληνικού ανταγωνισμού. Που σημαίνει ταυτόχρονα ότι ελέγχει πλήρως το

παιχνίδι, όπως το 1993, 94, 95, 97 98,99 κλπ Θα τα υποφέρει όλα η κοινότητα των Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία (όχι βέβαια στην Ελλάδα). Συνεπώς, κακώς η Αθήνα αναζητάει διόδους κατευνασμού των πνευμάτων. Από την άλλη αυτό δεν είναι πραχτικά εφικτό, διότι οι κόκκινες γραμμές που βάζουν τα Τίρανα είναι η άρνηση των ιστορικών γεγονότων και ιστορικών κεκτημένων του Ελληνισμού στην Αλβανία, μέχρι μάλιστα την άρνηση του όρου Βόρειος Ήπειρος, (το οποίο έχει μετατρέψει σε μέσο φοβίας κατά των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών) κάτι το οποίο όμως είναι αδύνατο να συμβεί, παρά τις προσπάθειες ανόητων πολιτικών στην Αθήνα.

Ωστόσο, ξεκινώντας από τα προηγούμενα παρόμοια γεγονότα και αναλύσεις συμπεραίνεται εύκολα ότι τον ελληνικό Βορειοηπειρωτικό πατριωτισμό (εθνικισμό) ή ελέγχουν και υποκινούν, ή μετέχουν και πληροφορούν, ή χειραγωγούν άτομα που δεν υπηρετούν αυτό που δήθεν πρεσβεύουν. Επί αυτού, αν προσέξουμε καλά, ο δήθεν αγώνας των ατόμων αυτών, μάλιστα σε ρόλο εμπνευστή και ηγέτη, δεν έχει ένα ξεκάθαρο όραμα, δεν έχει δηλώσει στόχους, δεν κινείται βάση συγκεκριμένης στρατηγικής. (Τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι) Πρόκειται για έναν αυθόρμητο χείμαρρο στο άφεγγο, με πάτημα απλώς τα ιστορικά δίκαια, διόλου επικαιροποιημένα, άρα ξεπερασμένα, του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Το γεγονός ως φαίνεται γλιστράει ή σε παρεξήγηση, ή σε προβοκάτσια.

Προσέχουμε την ίδια την υπόθεση Κατσίφα. Ο ηρωισμός του δεν συνδέεται, έστω και μετά θανάτου, με κάποιο υψηλό στόχο, που απόχτησε οπαδούς τουλάχιστον μετά θανάτου, διότι όσο ήταν ζωντανός τον είχαν εγκαταλείψει και καρφώσει. Απεναντίας, οι ισχυριζόμενοι υποστηρικτές του, το έριξαν στα χριστιανικά μνημόσυνα, στην ονομασία δρόμων με το όνομά του κλπ. Κανείς από τους «πατριώτες» δεν σκέφτεται την ανεύρεση της αλήθειας και τη δικαίωση μέσω της δικαστικής οδού στα διεθνή φόρα, κάτι που θα ανέτρεπε το όλο κλίμα σε όφελος των Ελλήνων.

Απεναντίας, επιτρέπουν απλόχερα την αλβανική πλευρά να τον ανεβάσει και κατεβάζει τρομοκράτη, εξτρεμιστή, αξιοποιώντας τον ως μέσο πίεσης κατά των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών.

«Οι αγωνιστές» έρχονται σε μας, εδώ, σε μια αδειασμένη απ' αυτούς Πατρίδα, ή που μένουν μόνιμα κάποιοι υπερήλικες. Προκαλούν τον αλβανικό εθνικισμό και φεύγουν στην Ελλάδα. Λησμονούν ότι αλεξικέραυνο του αγριεμένου σε μια τέτοια περίπτωση αλβανικού εθνικισμού γίνονται οι εναπομείναντες Έλληνες Βορειοηπειρώτες, οι οποίοι γνωρίζοντας τα βιώματα του κοντινού και μακρινού παρελθόντος, προσπαθούν να βρουν τρόπο ύπαρξης, με οποιοδήποτε κόστος. Οι πρόσφατες εξελίξεις όμως επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι διόλου εύκολο!!! Μάλιστα, ακόμα και για τους απλούς Αλβανούς στη σχέση του με έναν Έλληνα μειονοτικό (!), έχει σημασία, αν εκείνος ήταν ή όχι στην κηδεία του Κατσίφα!. Η παρουσία της αστυνομίας, έστω και σκιώδης προκαλεί ψύχωση φόβου μεταξύ των βορειοηπειρωτών. Ο μηχανισμός της προπαγάνδας στην Αλβανία, έστω και με τη λίστα των ανεπιθύμητων, λέει πολλά. Συνεπώς, μονόδρομος για τους Έλληνες η φυγή προς Ελλάδα... όμως ως οι τελευταίοι Μοϊκανοί !!!

Άρα, λοιπόν εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η προστασία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αυτής που έμεινε. Είναι η παροχή κινήτρων ασφάλειας, οικονομικής στήριξης, η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης.

Οι κούφιοι πατριωτισμοί, χωρίς στόχους, χωρίς προοπτική και με

αυθορμητισμό, από μόνοι τους πηγαίνουν νερό σε ξένους μύλους. Οι εκπρόσωποι της εθνικής ελληνικής μειονότητας θα πρέπει να αρθρώσουν λόγο, άποψη και να λάβουν αποφάσεις. Θα πρέπει να ανατραπεί το όλο κλίμα σε όφελος του Ελληνισμού και όχι εις βάρος του όπως μέχρι τώρα. Εύχομαι να διαψευσθώ

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟ 1945

Αρχίζω τη σημερινή ανάρτηση με τη γνωστή διαπίστωση του Ε.Αβέρωφ το 1945, της οποίας προηγούνται κάποια σχόλια. Ο στόχος είναι απλός. Να αποκτήσουμε το δικαίωμα να κρίνουμε την συμπεριφορά μας σήμερα σε σχέση με ό τι προέκυψε με την υπόθεση Κασιόφα.

"Μπροστά στην αυξανόμενη εθνική εγρήγορση των Αλβανών, η ελληνική πλευρά έδειχνε κουρασμένη, με παμπάλαιους μηχανισμούς δράσης, αδύναμη και υποχωρητική. Τα κενά, που άφηνε η επιτεινόμενη αδράνεια των Βορειοηπειρωτών, τα απορροφούσε με βιασύνη ο επεκτατικός αλβανικός εθνικισμός. Αυτή η εξέλιξη δικαίωσε πλήρως τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ο οποίος, για λογαριασμό του 1945 συμπέρανε ότι το ελληνικό στοιχείο της Αλβανίας «όχι μόνον δεν μας είναι όλως αφοσιωμένον, αλλά κατά πολύ σοβαράν αναλογίαν ουδολώς επιθυμεί την ένωσιν με την Ελλάδα»

Το πρώτο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι η επανάληψη γνωστών γεγονότων κοντινού παρελθόντος με βασικό στόχο την μετατροπή του γεγονότος σε φόβητρο των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, ή για να τραπούν σε φυγή, ή για να καθίσουν καλά...!!

Στην κατάσταση αυτή διαπιστώνουμε δυστυχώς την κάτωθι συμπεριφορά:

Πρώτο. Οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου τους, είναι ακέφαλοι, ανοργάνωτοι, χωρίς δυνατότητα άρθρωσης λόγου και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Αρκετοί Έλληνες, στο όνομα της σωστής αρχής διατήρησης καλών σχέσεων με τον αλβανικό λαό, είναι έτοιμοι να διαιωνίσουν την πραγματικότητα που επιβάλλουν γνωστοί κύκλοι, οι οποίοι για να μας αποδεχτούν ως καλούς Έλληνες απαιτούν να ξεχάσουμε την ιστορία μας και να αποδεχτούμε την ιστορία που δίδαξε το κομμουνιστικό καθεστώς, να παραδώσουμε αμαχητί τις περιουσίες μας, να απαλλαγούμε από βασικά εθνικά δικαιώματα κλπ.

Μια άλλη κατηγορία άδραξε την ευκαιρία και για να πετύχει την εύνοια του αλβανικού κράτους και των ισχυρών Αλβανών, αλλά και να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς με ομογενείς αντιπάλους με τα χέρια της αλβανικής πλευράς, σπεύδουν να τους καρφώσουν, μάλιστα με ψευδή μαρτυρίες.

Μια άλλη κατηγορία εδώ, στον τόπο μας εμφανίζονται ειρηνικοί, φιλήσυχοι και υπέρ της συνύπαρξης με τους Αλβανούς, χωρίς μάλιστα να διεκδικούν καν ανθρώπινα και εθνικά δικαιώματα. Την ίδια στιγμή εμφανίζονται στην Ελλάδα, ως οι μάχιμοι Έλληνες Βορειοηπειρώτες πατριώτες και εθνικιστές, συνεργαζόμενοι μάλιστα με τις σκληρές ελληνικές εθνικιστικές ομάδες.

Υπάρχει και εκείνη η ομάδα Βορειοηπειρωτών που ενώ συνεργάζονται μυστικά ή ανοιχτά με την αλβανική πλευρά εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του εισαγόμενου από Ελλάδα εθνικισμού, ο οποίος εθνικισμός ταυτόχρονα δεν παρουσιάζει και προβάλλει συγκεκριμένους εθνικούς στόχους, παρά μόνο αναπτύσσει κοινά συνθήματα εθνικής και πολιτικής αντίδρασης τους.

Υπάρχουν ακόμα και οι Έλληνες που βγήκαν στην άκρη του δρόμου, η μπήκαν σε κρυψώνα, περιμένοντας να περάσει η μπόρα.

Υπάρχουν και οι πολιτικοί μας οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι και φοβισμένοι μπροστά στη δίπλευρη πίεση. (Στην άστοχη και αυθόρμητη ελληνική

εθνικιστική πίεση και στην καλά συντονισμένη αλβανική). Κάποιοι απ' αυτούς, αξιοποιούν ανώνυμα έντυπα αναπτύσσοντας και ανακυκλώνοντας εκεί θέσεις που μπορεί να μη έχουν συνέπειες για τους Έλληνες στην Ελλάδα, όχι όμως για τους Έλληνες στην Αλβανία. Είναι ένας τρόπος για να επανέλθουν "εθνικιστικά" στα πολιτικά δρώμενα του Ελληνισμού της Αλβανίας, λησμονώντας ότι οι Έλληνες τους ξέρασαν ακριβώς για ελλιπές εθνικό έργο.

Ταυτόχρονα, μιλούν για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ή την Αλβανία (σε εθνικιστικό επίπεδο), όχι μόνο για την κατάσταση που ενυπάρχει μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας.

Ασφαλώς, ως επιβεβαίωση ότι στον ισχυριζόμενο ρόλο εκπροσώπου της εθνικής ελληνικής μειονότητας, δεν έχουν εθνικούς στόχους και οράματα, όχι μόνο δεν πήραν θέσεις για τα όσα μεσολάβησαν και μεσολαβούν στο χώρο μας, αλλά ούτε τόλμησαν να προστατέψουν τους Έλληνες στο ψυχολογικό διωγμό που δέχονται.

Παναγιώτης Μπάρκας

25 Νοεμβρίου 2018 ·

ΟΤΑΝ Η ΑΣΚΟΠΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ (Η περίπτωση της εισαγγελίας Αργυροκάστρου)

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα με καλούν να επανέλθω με νέες επισημάνσεις. Δυστυχώς, επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕΜ δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μια εθνική κοινότητα. Δείχνει ανεπαρκή στο να βρει στηρίγματα ενότητας στο εσωτερικό της. Και επειδή, δεν μπορούν να βρουν τις αρμόζουσες λύσεις καταπιάνονται, δυστυχώς, από καθετί που τους εξασφαλίζει την κόντρα με τον αλβανικό παράγοντα, γκρεμίζοντας και εκείνες τις γέφυρες που εξασφαλίζουν αμέριστα δικαιοσύνη για τους Έλληνες! Συνεπώς, η κοινότητά μας αντιδράει, επιπόλαια, περιστασιακά καιροσκοπικά και με αυθορμητισμό, κάτι ασφαλώς που δεν της εξασφαλίζει καμιά προϋπόθεση αντιμετώπισης των κρατικών μηχανισμών και προκλήσεων. Χαρακτηριστική η περίπτωση προς την κατεύθυνση αυτή η ηγεσία ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ, η οποία αντί να επικεντρωθεί στο Αργυρόκαστρο-Δρόπολη, που εστιάζεται το κυρίως πρόβλημα εκφοβισμού, αντί να συνεργαστεί με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δρόπολης, που εκλήθη επίσημα από το κράτος να τοποθετηθεί στο θέμα του Κωσταντίνου, κάλεσε στελέχη και οπαδούς της στους Αγ. Σαράντα με προεκλογικούς στόχους εκμεταλλευόμενη την υπόθεση Κασίφα..(!!!)

Επιβεβαιώνονται πλέον και στην άμεση αντιμετώπιση της υπόθεσης Κασίφα, Το κράτος, μέσω της εισαγγελίας, σχημάτισε δύο δικογραφίες - υποθέσεις, αυτεπάγγελτα. Η πρώτη αφορά προσωπικά τον Κ. Κασίφα, όπου διαφαίνεται η προσπάθεια επιβεβαίωσης της πολιτικής οδηγίας ότι πρόκειται για «τρομοκράτης» (και αφορά την εισαγγελία κακουρηγημάτων στα Τίρανα). Η δεύτερη, συμπληρωματική προς την πρώτη, σχηματίστηκε από την εισαγγελία πρωτοδικείου Αργυροκάστρου και αναζητεί τον εντοπισμό της δήθεν οργανωμένης υποκίνησης του μίσους και της διάδοσης αντισυνταγματικών συνθημάτων την ημέρα της κηδείας του άτυχου Κασίφα. Παρά τους ήπιους χαρακτηρισμούς της εισαγγελίας Αργυροκάστρου, οι δύο δικογραφίες - υποθέσεις, σε συνδυασμό, αποβλέπουν στην επιβεβαίωση του πορίσματος της κυβερνητικής πολιτικής για «ιρρενδεντιστικών και αντισυνταγματικών κινήσεων σε βάρος της κυριαρχίας της χώρας» ! Ταυτόχρονα, παρά τις επίσημες δηλώσεις ότι η ΕΕΜ δεν έχει καμιά σχέση μαζί τους, ο μόνος αποδέκτης των αρνητικών συνεπειών από τις κρατικές αντιδράσεις, τα ΜΜΕ και λοιπούς κύκλους στην Αλβανία, είναι η κοινότητά μας στο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό της σκέλος. Στην πρώτη δικογραφία, η οικογένεια του Κωσταντίνου μένει σιγά-σιγά μόνη, χωρίς να είναι γνωστό τι θα πετύχει, εφόσον μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμιά επίσημη ενημέρωση.

Η δεύτερη δικογραφία, είχε μια περίεργη ύφανση.

Γνωστοποιήθηκε όταν ο Δήμος Δρόπολης διέρρευσε στην ιστοσελίδα Himara.gr με επέκταση στα ελληνικά κανάλια, το επίσημο αίτημα που έλαβε από την εισαγγελία Αργυροκάστρου, μέσω του οποίου η εισαγγελία απαιτεί ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες στη δικογραφία. Δλδ, ρωτάει αν ο Δήμος

γνωρίζει τους διοργανωτές της κηδεΐας (!) και σε ποια πραχτική στηρίχτηκε το Δ. Συμβ για να καλύψει τη δαπάνη για την κηδεΐα.

Εντούτοις, οι μηχανισμοί στην ΕΕΜ δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση. Ούτε προσπάθησαν να βρουν εκείνες τις απαντήσεις που θα ανατρέψουν την υπόθεση σε όφελος της κοινότητάς και του ίδιου του Κ. Κατσίφα. Απεναντίας! Κάποιοι άλλοι, «υπερπατριώτες» των σοσιαλ μίντια έσπευσαν στην εύκολη λύση. Να καρφώσουν την «ανθελληνικότητα» της εισαγγελίας Αργυροκάστρου. Θα έλεγα ότι αποτελεί μια κραυγαλέα ενέργεια που θέλει την κοινότητά μας με τις γέφυρες γκρεμισμένες με κάθε αλβανική αρχή μάλιστα και με τους καλοθελητές μας.

Γιατί το λέω αυτό. Διότι πριν από ένα χρόνο περίπου, ήταν ακριβώς αυτή η εισαγγελία, του Αργυροκάστρου, η οποία με την πρωτοβουλία του ίδιου εισαγγελέα, του Αρμπέν Πάσιου, ξεκίνησε αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη για οργανωμένη υποκίνηση διεθνικού μίσους και διάσπασης, κατά του Ταχίρ Βελίου, αρχηγού του αλβανικού εθνικιστικού κινήματος για την αλβανική ένωση, ο οποίος είχε γίνει τρόμος και φόβος για τα ελληνικά σύμβολα (σημαίες) και επιγραφές στο χώρο μας. Έκδωσε μάλιστα και ένταλμα σύλληψης για το Βελίου, ο οποίος και συνελήφθη στα σύνορα με το Κόσοβο. Δεν είναι γνωστό τι έγινε στη συνέχεια, αλλά από τότε ο χώρος μας απαλλάχτηκε από τον Βελίου.

Τότε όμως κανείς δεν είπε τίποτε, ούτε ένα ευχαριστώ και ούτε μια καλή κουβέντα για τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, ο οποίος επίσης έχει μετατραπεί σε υποστηρικτής και υπερασπιστής κάθε δίκαιης υπόθεσης των Ελλήνων στο Αργυρόκαστρο και όχι μόνον. Απεναντίας, οι δικοί μας αρμόδιοι, από την ΟΜΟΝΟΙΑ μέχρι και διπλωμάτες, έσπευσαν να πάρουν τα εύσημα, ότι ήταν εκείνοι που μήνυσαν του Τ.Βαλίου!!.

Τώρα, σπεύδουν να στήσουν στον τοίχο τον «ανθέλληνα» εισαγγελέα, χωρίς μάλιστα να διαβάσουν με προσοχή το έγγραφο της εισαγγελίας!

Συγκεκριμένα!

«Τηρώντας το γράμμα του νόμου», η εισαγγελία Αργυροκάστρου προσφέρει μια καλή δυνατότητα στη δημοτική μας αρχή να αποκλείσει με την απάντησή της, με επίσημη ισχύ, κάθε υπόνοια για ύπαρξη οργανωτών σε μια ορθόδοξη κηδεΐα (πέρα από την οικογένεια και την εκκλησία), που «υποκίνησαν μίσση» και «διάδωσαν αντισυνταγματικά συνθήματα» Η απάντηση ήταν απλή «τηρήθηκε η ορθόδοξη παράδοση, η κηδεΐα ήταν υπόθεση της οικογένειας και της εκκλησίας. Οι αντιδράσεις ήταν αυθόρμητες και οφείλονται στην αδικαιολόγητη και πρωτόφαντη καθυστέρηση παράδοσης της σορού του Κατσίφα και στους χαρακτηρισμούς εις βάρος του της πολιτικής» (!) Δυστυχώς όμως, οι αρμόδιοι του Δήμου μας στην απάντησή τους άφησαν να εννοηθεί ότι υπήρχαν «άλλοι» οργανωτές, αλλά εκείνοι δεν γνωρίζουν (!!).

Επίσης, η εισαγγελία, διαφορετικά από τον περιφερειάρχη ο οποίος επέστρεψε στο Δήμο την απόφαση του έκτακτου Δ. Συμβουλίου της Δρόπολης για τη δημόσια δαπάνη της κηδεΐας του Κ. Κατσίφα, δεν απαιτεί να γνωρίζει την νομική ρύθμιση που επικαλέστηκε το Δ.Σ για τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως ο περιφερειάρχης, αλλά την πραχτική που σεβάστηκε αυτό. (!!)

Οι αρμόδιοι του Δήμου, όπως και το Δ. Συμβ., σκέφτηκαν να απαλλαγούν από όποια τυχόν ευθύνη και συνέπεια, (πιθανή ποινική δίωξη). Λησμόνησαν ότι δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη σε ένα συλλογικό όργανο όπως είναι το Δ Συμβούλιο, ιδιαίτερα το συγκεκριμένο και για την συγκεκριμένη απόφαση!!!

Έτσι, προς ικανοποίηση του αιτήματος του περιφερειάρχη αποφάσισαν να τροποποιήσουν την πρώτη απόφαση, «αναζητώντας» νομική αναφορά για την απόφασή τους.

Εντούτοις ο νόμος δεν εκφράζεται ρητά για συγκεκριμένες υποθέσεις και οι αρμόδιοι του Δήμου μας λησμονούν πως, ό τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Λησμονούν ότι υπάρχει παγκοσμίως γνωστή (όπως και στην Αλβανία) πραχτική τέλεσης κηδείας με δημόσια δαπάνη. Όπως υπάρχει και το κονδύλι κοινωνικής πρόνοιας η διαχείριση του οποίου είναι αρμοδιότητα του Δ. Συμβουλίου.

Στην ουσία και αυτό σημαίνει ότι η δημοτική μας αρχή, αφήνει περιθώρια για να ενισχυθούν οι ισχυρισμοί ότι πρόκειται για έναν «εξτρεμιστή» για τον οποίο δεν ταιριάζει δημόσια δαπάνη (!!!) (Ποια όμως δικαστική αρχή το επιβεβαίωσε αυτό ;;;!!)

Η πραχτική μας επιβεβαιώνει ότι ο φόβος, οι ενοχές, τα συμφέροντα, ο εκμηδενισμός των αξιών, οι έλλειψη στόχων, η κατάργηση κάθε δημοκρατικής αρχής, δεν επιτρέπουν την ένωση, την σύμπραξη, τη συνεργασία το διάλογο, τόσο απαραίτητα για σήμερα και την αμέσως επόμενη ημέρα!

ΤΕΛΟΣ

ΜΗ ΜΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΩΣ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Σήμερα έλαβα αρκετά μηνύματα. Εννοείται, αφορούν τις τελευταίες μου δημοσιεύσεις!

Δεν με ανησύχησαν τόσο τα γνωστά ότι στην Ελλάδα με κατηγορούν για συνεργάτη των Αλβανών και στην Αλβανία, για πράχτορα των Ελλήνων !!! (Συνήθισα πλέον με την σαχλή Βορειοηπειρωτική προσπάθεια και νοοτροπία απαξίωσης, συκοφάντησης και εξουδετέρωσης, που προσφέρει ικανοποίηση στους αργόστολους, αλλά και στέγη για τους πραγματικούς χαφιέδες σε βάρος του Ελληνισμού).

Εκείνο που με ανησύχησε ιδιαίτερα είναι «η κραυγή», ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑΡΑΖΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ;!!! Και έχουν υπόψη τα λιμνάζουσα νερά! Δλδ κάπιοι, που απαιτούν ρόλο στα κοινά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, θέλουν τους Έλληνες να υπάρχουν στον τόπο τους, χωρίς όμως να διεκδικούν και εκδηλώνουν την εθνική τους ταυτότητα. Να εγκαταλείψουν τον ελληνικό τους πολιτισμό. Και το βλέπουν αυτό μοιρολατρικά, ως το μόνο τρόπο για να μπορέσουν να υπάρχουν και να επιβιώσουν στον τόπο μας κάπιοι εναπομείναντες Έλληνες !!!

Δικαιολογούν την κάθε αδράνεια των αρχών μας, ή με το χαμηλό επίπεδό τους, ή με την αδυναμία να υπερβούν των καταστάσεων, να διεκδικήσουν δικαιώματα, να προστατέψουν τις περιουσίες μας, ή με την έλλειψη αυτογνωσίας, ή με τον ισχυρό αντίπαλο απέναντί μας. Δικαιολογούν κάθε άδικη ως προς το εθνικό συμφέρον ενέργειά τους, εφόσον προστατεύει τους ίδιους προσωπικά. Και δεν θεωρούν τις συμπεριφορές αυτές ως πράξεις μειοδοσίας και ενδοτισμού. Και ζητούν να τους αφήσουμε στην ηρεμία ως μονόδρομη λύση! Κρίνουν κάθε επίκριση και κριτική διάσπαση και καλλιέργεια εχθρότητας!

Δικαιολογούν στους απλούς Έλληνες κάθε συμπεριφορά θύματος, ή αρνιού της Πασχαλιάς. Στις συγκεκριμένες καταστάσεις, εκφοβισμού και εκδίωξης βλέπουν την λύση στον ραγιαδισμό. Δηλώνουν ότι δεν θέλουν γκρεμισμένες τις γέφυρες με την άλλη πλευρά, αλλά θέλουν σχέσεις στα μέτρα που επιβάλλουν εκείνοι, δλδ απωθώντας και αποβάλλοντας την εθνική συνείδηση, ή τουλάχιστον να είσαι ένας κρύπτο-Έλληνας!

Θεωρούν ότι κάθε εκδήλωση της ελληνικής αλήθειας και προάσπισης του ελληνικού πολιτισμού ως πρόκληση του αλβανικού εθνικισμού.

Η θεωρία αυτή δεν δανείζεται απλώς την πραχτική του Χότζα. Είναι γνωστή από την πτώση της Πόλης. Και τότε η αυτοκρατορική και θρησκευτική κεφαλή στην Πόλη, για να αποποιηθεί τις ευθύνες για την παράδοση της Βασιλεύουσας στους Αγαρηνούς, εφεύρε τη θεωρία του θείου πεπρωμένου και καλούσε σε υποταγή τους Χριστιανούς. Η θεωρία αυτή μονολεκτικά είναι γνωστή ως «Ο ησυχασμός» (Για το θέμα αυτό αφιερώνω μερικά κεφάλαια στο Β' τόμο του βιβλίου μου «Τα ταξίδια της Φηγού»)

Εκείνοι όμως που δεν πειθάρχησαν στον υποδειγμένο «Ησυχασμό» του Πατριαρχείου, ήταν οι Ηπειρώτες, οι οποίοι κατανόησαν ότι «το πεπρωμένο» αυτό θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στον απόλυτο εξισλαμισμό των Ρωμιών. Γι' αυτό και επιδόθηκαν στην οργάνωση των πρώτων σθεναρών αντιστάσεων κατά των Αγαρηνών, παραιτούμενοι μάλιστα από τις γνωστές συμφωνίες με τις οποίες η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε προνόμια

που εξασφάλιζαν την ήρεμη ζωή των Ρωμαίων στην Ήπειρο, αλλά με την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα σε υποχώρηση. Αυτή η αντίσταση εμπνεύστηκε στο Αργυρόκαστρο και αποτέλεσε το σπόρο ενός μακρύ αγώνα για τον οποίο χρειάστηκαν γράμματα, γρόσια και άρματα. Αυτό σημαίνει ότι, όπως τότε, θα πρέπει να υπάρξουν και υπάρχουν οι Άγιοι Σοφιανοί και Φιλόσοφοι. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί μας, οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι πνευματικοί μας θα πρέπει να βρουν τρόπους και μέσα να βάλουν τέρμα στον σύγχρονο οικειοθελή ησυχασμό συνέχεια του χοτζικού υποχρεωτικού ησυχασμού. Αυτό μπορεί να συμβεί αν, αν, αν στις φλέβες μας ρέει αίμα προγόνων μας!! Αν, αν το λαιμό μας δε σφίγγει η θηλιά της λερωμένης φωλιάς!

Θα πρέπει να φωτιστούν οι απλοί άνθρωποι με τα σύγχρονα οράματα και δε θα πρέπει να τους αφήσουμε στο σκότος που οδηγεί σε άγνοια, αυθορμητισμό, επιπολαιότητα, ηττοπάθεια.

Αυτό δεν πρέπει να ακούγεται ως εθνικισμός και ιρρεντεντισμός!

Αλλά τουλάχιστον στις σχέσεις με το αλβανικό κράτος και τον αλβανικό λαό θα πρέπει με δύναμη να διεκδικήσουμε να μας δεχτούν αναγνωρίζοντας την εθνική, πολιτιστική, θρησκευτική μας ταυτότητα, την πραγματική ιστορία μας, τα ιστορικά κεκτημένα, τις περιουσίες μας! Να αποδεχτούν και σεβαστούν την ισοτιμία σε υποχρεώσεις και δικαιώματα, την ίση συμμετοχή στην κατανομή του κρατικού πλούτου, την ίση συμμετοχή στις δομές στη διοίκησή κλπ.

Και είναι τόσο απλό!

ΤΕΛΟΣ

Για να διευκολύνω τους αναγνώστες μου και ανταποκρινόμενος στα πολλά αιτήματα για να διαβάσουν και ελληνικά την επιστολή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας, μπορεί εδώ να τη διαβάσετε και ελληνικά. Σας ευχαριστώ!

Η αποτροπή της ομηρίας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αποτελεί υποχρέωση προτεραιότητας για τη δυτική προοπτική της Αλβανίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΙΛΙΡ ΜΕΤΑ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Θεωρώ ευθύνη διανοουμένου να Σας απευθυνθώ με τη δημόσια αυτή επιστολή, διότι με ανησυχία διαπιστώνω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνο-αλβανικές σχέσεις σημειώνουν ασυνήθης αγκύλωση ανασφάλειας, φόβου και απειλής στην καμπύλη του προβληματισμού όσον αφορά τον σεβασμό των εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, μέχρι μάλιστα την ίδια την ύπαρξή της στα πατρώα της εδάφη της.

Δε θα έκρινα αναγκαίο να απευθυνθώ σε Σας Κύριε Πρόεδρε, ή στον Έλληνα ομόλογό Σας, σε περίπτωση που το πρόβλημα θα εντοπιζονταν μόνο στον εξτρεμιστικό παράγοντα από τις δύο πλευρές.

Η αρχή ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προκύπτει ότι έχει μετατραπεί σε δυνατότητα ομηρίας της ίδιας της μειονότητας, που εκδηλώνεται συνήθως στο θετικό ή αρνητικό κλίμα των σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. (Όταν οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι θετικές βεβαιώνεται ότι τα δικαιώματα της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας δεν γίνονται σεβαστά και όταν οι σχέσεις αυτές «πηγαίνουν καλά», τότε για τα δικαιώματα αυτά ή δεν γίνονται αναφορές, στην ουσία λησμονούνται, ή δηλώνεται ότι γίνονται σεβαστά.)

Είναι γεγονός ότι τελευταία η Εθνική Ελληνική Μειονότητα έχει μετατραπεί σε αντικείμενο άμεσης πίεσης του ανοδικού ανθελληνισμού στην Αλβανία, εκδηλωμένου ως εθνικισμού, στην υπηρεσία της ιδέας του ανολοκλήρωτου έθνους εξαιτίας των ξένων συμφερόντων. Με περισσότερο αρνητικές εκφάνσεις και στην υπηρεσία της ιδέας αυτής αναπτύσσεται η εκστρατεία σε επίπεδο ΜΜΕ, βιβλιογραφίας και πολιτικής για την πολιτική επανεξέταση της κοντινής ιστορίας μεταξύ των χωρών και για την επανεκτίμηση της μακράς ιστορίας μεταξύ των λαών.

Το αίτημα για την επανεκτίμηση της μακράς ιστορίας, όχι μόνο λαμβάνει ως αλήθειες – ανεπιβεβαίωτες, τα ρομαντικά πρότυπα του 19^{ου} αιώνα των καλλιεργητών της αλβανικής εθνικής συνείδησης, παραχωρημένα κυρίως απλόχερα από τους Έλληνες λόγιους της εποχής, ως μέσο ένωσης με τους Αλβανούς κατά της οθωμανικής κατοχής, αλλά τα μετατρέπεται σε θέσεις

ιδιοποίησης ως αλβανικό τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα και εκφέρεται ως τροφή για τον ανθελληνικό εθνικισμό στην Αλβανία.

Αμεσότερη γίνεται η πίεση αυτή κατά της ακεραιότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, λόγω των προσπαθειών που καταβάλλουν κύκλοι διαμορφωτών της κοινής γνώμης στη χώρα, οι οποίοι αποσκοπούν να οικοδομήσουν μονομερώς, διαστρεβλωμένα, αναληθώς και εκτός κάθε ιστορικού πλαισίου και νομιμότητας εξέλιξης, αλλά στην υπηρεσία της ανθελληνικής πραγματικότητας, την ιστορία των Ελλήνων στα εδάφη τους μετά την ίδρυση του αλβανικού κράτους.

Το κλίμα αυτό, εκδηλωμένο ως φόβο της πλειοψηφίας από την μειοψηφία, όχι μόνο απαιτεί να αφαιρέσει και να απαλλάξει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα από την ιστορία της, τις προσωπικότητές της, από την εθνοπολιτιστική της μνήμη, αλλά και να τροφοδοτήσει τον ανθελληνικό εθνικισμό στην Αλβανία, υποκινώντας εθνικά μίσση της πλειοψηφίας κατά της μειονότητας, (μιλάει εύγλωττα το χθεσινό επεισόδιο στην Κρανιά, το οποίο σημειώθηκε μόλις μετά από μερικές ώρες από την μετάδοση μιας εκπομπής στα Τίρανα με το ίδιο θέμα), οδηγεί στην κατάργηση των διόδων επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών και θέτει σε υπονομεύει το ειρηνικό μέλλον και τη φιλία μεταξύ τους.

Επί της ευκαιρίας δεν μπορώ να μη εκφράσω την ανησυχία μου ότι πρόκειται για πρώτη φορά που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αντιμετωπίζουν μια πολύπλευρη αντιπαράθεση και επίσης για πρώτη φορά διαπιστώνεται με θλίψη ότι το κλίμα αυτό συμπεριλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό τον αλβανικό λαό, κάνοντας τους υποκινητές της συγκεκριμένης κατάστασης να χαίρονται διότι ελπίζουν ότι οδηγούν τον αλβανικό λαό σε μια ρητορική νικητή πριν από μια μεγάλη αντιπαράθεση.(!)

Εννοείται, ότι από την οπτική αυτή γωνία δεν μπορεί να μη επιπλήξεις τους εξτρεμιστικούς κύκλους στην Ελλάδα, οι οποίοι απαιτούν τα δικαιώματα της μειονότητας μέσα από σταθερές ιδέες και πραγματικότητες του παρελθόντος, που καλλιεργούν ξανά κλίμα ομηρίας στην κοινότητα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Αντιμετωπίζοντας τους Έλληνες εξτρεμιστές ως συμπληρωματικό τμήμα της αντίστοιχης αλβανικής πλευράς, κρίνομε ότι αυτό αυξάνει περισσότερο το φόβο και την ανασφάλεια στις γραμμές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, γιατί όχι και μεταξύ των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Ενώ, στηριζόμενοι στις δηλώσεις Σας, εκείνοι μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερες προκλητικές και αποσταθεροποιητικές καταστάσεις.

Στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να μη υπογραμμίσουμε μια διαφορά που νομιμοποιεί περισσότερο την ανησυχία μας. Τα φαινόμενα αυτά στην Αλβανία, διαφορετικά από την Ελλάδα, έχουν αποκτήσει a priori υπεροχή στην κοινή γνώμη, μέχρι μάλιστα το σημείο που επιβάλλονται και στις πιο σοβαρές κρατικές, αστικές και δημόσιες δομές. Με την πεποίθηση ότι αυξάνουν τις αλβανικές «πατριωτικές» αξίες, δραστηριοποιούνται άτομα που κάνουν κατάχρηση τους ακαδημαϊκούς τίτλους, του δημοσιογραφικού λειτουργήματος κλπ. Συχνά, η πολιτική στις στάσεις της στις σχέσεις με την Ελλάδα επικαλείται αυτές «τις ευαισθησίες», ή τις τροφοδοτεί για να έχει το «κατάλληλο» επιχείρημα στις σχέσεις με τους γείτονες.

Κύριε Πρόεδρε

Η ιστορία μεταξύ των δύο λαών μας είναι συνυφασμένη. Όταν διαβάζεται χώρια και δεν λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή προοπτική, η εμπειρία των προοδευμένων λαών, όταν δεν υφίσταται η βούληση για την δημιουργία νέων αξιών, για ειρηνική συνύπαρξη και πρόοδο, σε κρατάει με το κεφάλι γυρισμένο προς τα πίσω, όμηρο του αχρείαστου παρελθόντος και εμποδίου για το μέλλον.

Όταν διαβάζεται και γράφεται από κοινού με τη θέληση για να βαδίσουμε από κοινού προς το μέλλον, για να βρούμε τις λύσεις του παρελθόντος στον μέλλον των πραγμάτων που μας ενώνουν, τότε, η ιστορία αυτή παράγει ενέργειες ανάπτυξης και κοινή πρόοδο.

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στη συμβίωσή της με τον Αλβανικό λαό, ακολούθησε ακριβώς την πορεία αυτή. Εμπιστεύτηκε στην ιστορική λησμονιά τα φρικτά γεγονότα των μαζικών καταστροφών και σφαγών στις αρχές του 20^{ου} αιώνα που προκάλεσαν Αλβανοί εξ ονόματος της Ο. Αυτοκρατορίας. Περισσότερες από 15 χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν και εκδιώχτηκαν και 25 χωριά Ελλήνων πυρπολήθηκαν μόνο κατά τη διάβα των Αλβανών εθελοντών σε βοήθεια των τουρκικών δυνάμεων στα Ιωάννινα. Την τσέτα του Τσερτσίζι Τόπουλι, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν την μνημόνευσε ποτέ για την πυρπόληση των ελληνικών σχολείων στις δύο πλευρές των σημερινών κρατικών συνόρων, αλλά ως τη δυνατότητα για την απαλλαγή από τον τουρκικό ζυγό.

Η Ελληνική Μειονότητα απελευθέρωσε τον εαυτόν της από την πραγματικότητα των μαζικών και ολόπλευρων αφομοιώσεων μέσω βιαιοπραγιών του αλβανικού κράτους στο Μεσοπόλεμο, κυρίως επί βασιλείας Ζόγου. Και το διέπραξε αυτό για να οραματιστεί, πολεμήσει και ελπίσει στο κοινό μέλλον με τον αλβανικό λαό. Δυστυχώς όμως γι' αυτή. Στις φυλακές του κομμουνιστικού καθεστώτος η ελληνική γλώσσα ανταγωνίζονταν επάξια την αλβανική και οι φυλακίσεις είχαν ως αιτία την εθνική ταυτότητα. Το κομμουνιστικό καθεστώς εκδίωξε και εξαφάνισε το ίδιο, τόσο τους ιδεολογικά αντιπάλους του, όπως τον Β. Σαχίνη και το Θ. Λώλη, έτσι και τους κομμουνιστές συμπαράστατες τους, που δεν παραιτήθηκαν από την εθνοπολιτιστική τους ακεραιότητα, όπως τον Λ. Τάλλιο, τον Μ. Γιώργη και πολλούς άλλους.

Παρόλη την ιστορική απογοήτευση η κοινότητα της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διαδικασιών εκδημοκρατισμού της χώρας του 1990-91. Ανεξαρτήτως των προβλημάτων που αντιμετώπιζε όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της από το κράτος, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δε στάθηκε ποτέ εμπόδιο στις ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως ποτέ δεν έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο αλβανικό κράτος ή στους Αλβανούς. Απεναντίας!

Όμως, να αντιμετωπίσεις τις αξίες αυτές ως αδυναμία, να επιτρέψεις κάποιους κύκλους, μάλιστα και κρατικές δομές, να χρησιμοποιούν ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Ε.Ε. Μειονότητας, ή και ονόματα ατόμων που τίμησαν αυτή, ως μέσο πίεσης προς την ίδια, και στο όνομα του φόβου της πλειοψηφίας από την μειοψηφία, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεχτό.

Υπάρχουν, Κύριε Πρόεδρε και άλλες συνιστώσες που αποδεικνύουν την ομηρία της εθνοπολιτιστικής ακεραιότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Αναφέρουμε εδώ την όσο για τα μάτια εφαρμογή της νομοθεσίας, μέχρι τα όρια προπαγάνδας, όπως προσφάτως με τον νόμο για τις μειονότητες. Αφορά την νοοτροπία της πλειοψηφίας ότι για το επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων που αφορούν την εθνική, πολιτιστική ή και ιστορική ταυτότητα της

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, θα αποφασίσει η πλειοψηφία και όχι ο νόμος και η ίδια η μειονότητα. Η πλειοψηφία αναλαμβάνει να ορίσει το επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων της, τους ήρωες και τα ιστορικά της γεγονότα κλπ. Στη λογική αυτή είναι καλός Έλληνας μειονοτικός και αποδεχτός από την πλειοψηφία μόνο εκείνος που αποδέχεται και ξεπερνάει τη συγκεκριμένη νοοτροπία. Στην καθημερινή ζωή αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη πίεση προς την κατεύθυνση αυτή και οι ανάγκες επιβίωσης, να υποχρεώνει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα να παραιτείται από εκείνα τα δικαιώματα που εγγυούνται την αξιοπρέπεια και πληρότητα της εθνοπολιτιστικής της ταυτότητας, καθώς και από το δικαίωμα εκδήλωσης της ταυτότητας αυτής.

Ακραίο προϊόν της λογικής αυτής αποτελούν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, για όσον καιρό αυτοί επιλέγονται και εκλέγονται από τα κόμματα της πλειοψηφίας σε σχέση με την εξουσία, και για όσο καιρό εκείνοι θα δουν την πολιτική τους επιβίωση σε σχέση με τα συμφέροντα των κομμάτων αυτών για το πόσο σεβαστά πρέπει να γίνουν τα δικαιώματα της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας.

Εκδήλωση αυτής της υπόδουλης εξάρτησης αυτών των εκπροσώπων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας αποτελεί η σιωπή και πιο πολύ οι παραχωρήσεις στο θέμα υπαρπαγής των περιουσιών από εκπροσώπους της πλειοψηφίας, οι οποίοι με τη στήριξη των κρατικών δομών, μετατράπηκαν σε ιδιοκτήτες ελληνικών μειονοτικών περιουσιών, κάνοντας κατάχρηση και με την νομοθεσία της Ο. Αυτοκρατορίας επί της γης. Η νομοθεσία αυτή δεν αναγνώριζε σε όσους την εξυπηρετούσαν τίτλους ιδιοκτησίας επί της γης, παρά μόνο τίτλους χρήσης της. (!) Ασφαλώς, το φαινόμενο αυτό, που μας παραπέμπει σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο το ιδιοκτησιακό και κοινωνικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Αλβανία, αποτελεί ένα παναλβανικό θέμα, αλλά για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την εκστρατεία εξαγοράς της καλλιεργήσιμης γης με μαύρο χρήμα, υπονοεί την οικονομική και όχι μόνο εξουδετέρωσή της.

Συμβάλλει στη διαδικασία αυτή η μαζική μετανάστευση των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αλλά αποτελεί ανοιχτό κίνδυνο η δημογραφική αλλοίωση σε όφελος της πλειοψηφίας στις περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό.

Κύριε Πρόεδρε

Θωρώ με μεγάλη θλίψη το δηλωμένο άγχος των συμπατριωτών μου που βλέπουν ότι μια μέρα οι περιουσίες τους θα καταλήξουν στα χέρια μελών της πλειοψηφίας. Δεν μπορώ να δω με απάθεια το γεγονός που όλο και περισσότερο στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούν τον όρο «αυτοί» για τους Αλβανούς. Αλλά περισσότερο διαπιστώνω με ανησυχία ότι μια τέτοια κατάσταση, καλλιεργεί αντίδραση, διαμαρτυρίες, ανεξέλεγκτες ενέργειες που δυστυχώς μας βάζουν απέναντι!

Γι αυτό πιστεύω ότι είναι στο χέρι του καθενός που σκέφτεται και προσδοκεί πραγματικά στις δυτικές αξίες, όχι απλώς να συμβάλλει για την μη επιδείνωση της κατάστασης, αλλά για την εξυγίανση της.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση
Αναπ. Καθ. Παναγιώτης **Μπάρκας**
04.12.2018

Αργυρόκαστρο,

Παναγιώτης Μπάρκας

5 Δεκεμβρίου 2018 ·

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ.ΚΑΤΣΪΦΑ

Η εισαγγελία κακουρηγημάτων των Τιράνων που διερευνάει την υπόθεση Κατσίφα, διέρρευσε σήμερα ότι προχωράει, με βηματισμό γερασμένης χελώνας, σε αναπαράσταση της δολοφονίας του Κ. Κατσίφα και άλλες ανακριτικές ενέργειες για να δει αν η αστυνομία παραβίασε τον νόμο στην εκτέλεσή του. Οι ίδιες πηγές από την εισαγγελία αναφέρουν ότι η πρώην σύζυγος του Κωσταντίνου δεν δέχτηκε να καταθέσει και τώρα η εισαγγελία έχει στα χέρια της μόνο την κατάθεση του πατέρα του Κωσταντίνου και κάποιες άλλες μαρτυρίες. Όπως είναι γνωστό η οικογένεια δεν έχει μέχρι στιγμής κανένα σχετικό έγγραφο και πόρισμα για τον αδικοχαμένο γιο της. Ταυτόχρονα, αστυνομικές πηγές αλλά και επιτόπιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Αλβανική αστυνομία λαμβάνει αυστηρά μετρά και με πολλές δυνάμεις για τον έλεγχο της κατάστασης και την τήρηση της τάξης κατά την τελετή μνήμης των 40 του Κωσταντόνου, επισημαίνοντας ότι δε θα επιτρέψει να εισέλθουν νόμιμα στην Αλβανία όσοι κηρύχτηκαν ανεπιθύμητοι. Επίσης, στην Αλβανία κυκλοφορούν ειδήσεις ότι την ημέρα της τελετής μνήμης των σαράντα του Κωσταντίνου Αλβανοί εξτρεμιστές οργανώνουν στο Αργυρόκαστρο διαδήλωση διαμαρτυρίας. Σημειώνουμε ότι και την ημέρα της κηδείας του άτυχου Κωνσταντίνου είχαν φθάσει στο Αργυρόκαστρο με προορισμό το Βουλιαράτι ομάδες από το Κοσσυφοπέδιο, αλλά τους παρεμπόδισε η αστυνομία μετά εισαγγελικής εντολής.

ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ !!

**Μέσα στο μουντό της επόμενης ημέρας από το μνημόσυνο του Κ.
Κατσίφα. 09.12.2018**

Πώς να κρίνει κανείς την χθεσινή ημέρα;! Πόσες όψεις είχε;! Ποιοι κατάφεραν να περάσουν τα μηνύματά τους;! Η επόμενη μέρα...!

Προσωπικά και για πολλούς λόγους νιώθω ένα κενό στο χουλιάρι της καρδιάς. Χθες στο μνημόσυνο του Κατσίφα, διαβάζοντας τα πρόσωπα μας, ξετρυπώθηκε στη μνήμη μου μια παλιά αφήγηση του αδερφού μου στη μάνα μας. Είχε βρεθεί στη Φρασανή και είχε δει τον νεαρό Κόκολο νεκρό από τα πυρά των συνοριακών φρουρών «της Δημοκρατίας» πίσω στη σκάρα ενός τρακτέρ που τον περίφεραν ως φόβητρο στα χωριά μας. Μεταξύ των φρικτών σκηνών, τις οποίες δεν επιτρέπεται να αφηγηθώ, του είχε κάνει εντύπωση ένας «τσομένος μειονοτικός» ο οποίος όταν οι άλλοι κομματικοί επέβησαν στη βετούρα της Κ. Επιτροπής, γύρισε και τους είπε. «Παιδιά μη πηγαίνετε στα σύνορα, αυτοί σας σκοτώνουν» και έφυγε με τους άλλους... Η μάνα δεν είπε τίποτε. Τι μπορούσε να πει όταν η ίδια είχε χάσει στο μακελειό της Γλύνας του 1943 τον μονάκριβο αδερφό της στα 16 του...

Ας γυρίσουμε στη χθεσινή μέρα. Ο άδικος θάνατός του νεαρού Κατσίφα, αποκάλυψε στους πάντες τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως εθνική κοινότητα, από τα οποία ο χρόνος δεν κατάφερε να μας απαλλάξει. Τα 40 του Κωσταντίνου έδειξαν πόσο εύκολα ξέρουμε να «πειθαρχούμε» στα λιμνάζουσα νερά και στις λευκές γραμμές που μας χαράσσουν οι άλλοι....

Έδειξαν τη βιασύνη που μας χαρακτηρίζει να σκεπάσουμε τους προβληματισμούς που σκούνησε με το θάνατό του ο Κατσίφας. Ενωώ εδώ ασφαλώς τους προβληματισμούς που αφορούν την εθνική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Πρόκειται για δικαιώματα που δεν μπόρεσε το βάρος του χρόνου να σκεπάσει. Μας τυχαίνουν τόσο φυσιολογικά, μας τα εγγυούνται τα διεθνή φόρα...Μα εμείς...μπροστά στο φόβητρο του «εξτρεμισμού» και «του εθνικισμού» που μας υψώνουν και από τα Τίρανα και από την Αθήνα, επιτρέπουμε να μας παρασύρουν και αφαιρέσουν κάθε νόμιμη διεκδίκηση. Μα εμείς... δήθεν, για να αποκτήσουμε αυτά τα δικαιώματα, 30 χρόνια τώρα παράγουμε πολιτικούς «ηγέτες». Επιβιώνουν όμως με τον ισχυρισμό ότι κόπτονται γι' αυτά, αλλά...!! Η πλειοψηφία των τοπαρχών και πολιτικών μας δεν είχαν καν κουράγιο να τιμήσουν το μνημόσυνο με την παρουσία τους.! Η απάθειά τους σπάει κάθε υπομονή!

Ασφαλώς, το μνημόσυνο είχε ανθρώπινο και θρησκευτικό χαρακτήρα. Η υπόθεση του Κωσταντίνου Κατσίφα όμως έχει λάβει και πολιτική, και εθνική, και διεθνή διάσταση. Οι δικοί μας πολιτικοί υπεύθυνοι όμως, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν, κατατάξουν, ιεραρχήσουν και διεκδικήσουν τα δίκαιά μας, μακριά από εθνικισμούς και εξτρεμισμούς. Να διαφθεντεύσουν τον τόπο μας! Χθες σαν με μαγεία είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια χρήση ο όρος «Βόρειος Ήπειρος» και «Βορειοηπειρώτες». Αλήθεια, ποιος αλβανικός νόμος, άσε μετά διεθνής κανονισμός, λέει ότι ο όρος αυτός είναι αντισυνταγματικός!!! Πώς δεχτήκαμε εμείς να διαχειριστούμε τον γεωγραφικό και ιδιαίτερο εθνικό προσδιορισμό και το ιστορικό κεκτημένο γεγονός με τη χοτζική νοοτροπία και

επειδή αυτή τρέφει τον αλβανικό εθνικισμό;! Χθες και ο εθνικός μας ύμνος έδειχνε ότι ένιωθε τη σκιά της σκληρής κρατικής αστυνόμευσης και... η Υπερμάχω.

Χθες οι δικοί μας απλοί Έλληνες Βορειοηπειρώτες, αφήφισαν τα αστυνομικά μπλόκα, την ψυχολογική πίεση και τις απειλές και ήρθαν από παντού, από Χιμάρα, Βούρκο, Δρόπολη, Πογώνι, Ριζά, από τις πόλεις Αργυροκάστρου, Δελβίνου, Αγίων Σαράντα, από την Ελλάδα. Ήρθαν να δείξουν την ελληνική ψυχή τους, να πουν ότι αυτός ο τόπος έχει αντοχές. Να διώξουν από μέσα τους το ραγιαδισμό. Έδειξαν ότι δεν έχουν ανάγκη αυτή την πολιτική ηγεσία, γιατί βάζει πάνω από τα συλλογικά και εθνικά, τα δικά τους μικροπολιτικά συμφέροντα!!

Δεν φταίει για την κατάσταση αυτή φόβου το γεγονός ότι δεν άφησαν τους «ήρωες» να ρθουν... από την Ελλάδα. Φταίει που εκείνοι, ενώ αποκάλεσαν ήρωα τον Κατσίφα δεν είπαν ποτέ, επειδή δεν ξέρουν, γιατί είναι «ήρωας» (και αρκούνται τώρα με τα μνημόσυνα στην Ελλάδα. Θα αρχίσουν, απ ό τι φαίνεται, και η οργάνωση συγκεντρώσεων Βορειοηπειρωτών, αλλά και πάλι στην Ελλάδα. Όχι στη Βόρειο Ήπειρο!)

Δείχνουν ότι πάσχουν από την ανάγκη επιβεβαίωσης της ύπαρξής τους και βρίσκουν εύκολο τοπίο δράσης τον μαρτυρικό μας τόπο, χωρίς κανένα συγκεκριμένο και προσγειωμένο εθνικό στόχο. Είναι συχνά τόσο νέοι και κουβαλούν τόσο παλιά, γενικά και αόριστα συνθήματα, χωρίς σταλιά επικαιροποίησης ...! Διαβρωμένοι από τα γνωστά καρφιά... αμερόληπτοι για τις συνέπειες που αφήνουν πίσω, απερίσκεπτοι για το επόμενο βήμα... έρχονται εδώ ... λένε τα συνθήματά τους και... φεύγουν... κάνοντας σκληρότερο το πέπλο φόβου, το σκότος στις ψυχές των εναπομείναντων Ελλήνων στις πατρογονικές τους εστίες και πιο έντονη την ομηρία τους στο αλβανικό στοιχείο. Ή, μόλις πέσει πάνω τους η πρώτη δοκιμασία της αλβανικής αστυνομίας, γίνονται πουλάκια, ξεχνούν «τα οράματά τους» και λένε δειλιά, ότι «εμείς δε ζητούμε τίποτε απλώς να ερχόμαστε ελεύθεροι στα σπίτια μας...!!» Αυτό λέγεται αποηρωϊσμός.

Χθες είδαμε την επόμενη πράξη, μετά από την κηδεία, της αντιπαράθεσης της κρατικής αλβανικής μηχανής και της απρόσωπης «αντίστασης» των άταχτων, ασυντόνιστων, άστοχων, αυθόρμητων κινήσεων μερίδας Βορειοηπειρωτών και Ελλαδιτών. Και ενώ όλα δείχνουν ότι ο εδώ κρατικός μηχανισμός λειτουργούσε μέρα νύχτα για να λάβει τα μέτρα του,(!) οι αυτόκλητους ηγέτες του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, περνούσαν από κανάλι σε κανάλι στην Αθήνα για να προβάλλουν τον «αγώνα» τους και να δείξουν πόσο κακοί είναι οι Αλβανοί...!! Από την Αθήνα!

Πρόκειται ωστόσο για γνωστή σκηνή, όπως εκείνη του 1994.

Τότε επί τρία χρόνια εξελίσσονταν «το κίνημα για την αυτονομία». Ασφαλώς υπό τον έλεγχο του αλβανικού κρατικού μηχανισμού μέσω των δικών μας «ηγετών» «του κινήματος αυτονομίας ως μόνη λύση». Τώρα χρειάστηκε μόλις ένας μήνας για να εντοπιστούν (με τη βοήθεια και των δικών μας) όσοι Έλληνες φώναζαν συνθήματα, κρατούσαν ελληνικές σημαίες, τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο στην κηδεία του Κατσίφα. Τότε οι εκατοντάδες προσαχθέντες στα αστυνομικά τμήματα ανακρίνονταν για τις σχέσεις τους που είχαν με το «νέο κίνημα αυτονομίας», τώρα για τις σχέσεις και το ρόλο που είχαν στην κηδεία του Κατσίφα. Τότε, μόλις έληξε η γνωστή δίκη «οι οργανωτές του κινήματος», δήλωσαν ότι βασικός τους στόχος στο μέλλον δεν είναι η αυτονομία «ως η μόνη λύση», αλλά η ειρήνη και η φιλία με τον αλβανικό λαό

και ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας (κι αυτοί είχαν ξεχάσει μετά τη δίκη τον όρο Βόρειος Ήπειρος. Τον ανέφεραν στην Ελλάδα και στους Έλληνες του εξωτερικού και γνωστό γιατί...) Και τώρα, όπως αναφέραμε, «οι ήρωες από την Αθήνα», αφού τους πήραν για λίγες ώρες «μέσα» ασφαλώς αδικαιολόγητα και παραβιάζοντας κάθε νόμο, ψέλλισαν ότι «ζητούν μόνο να τους αφήνουν να έρχονται ελεύθερα στα σπίτια τους»! Τότε ο Ελληνισμός στα εδώ πατρώα του εδάφη γνώρισε την μαζικότερη φυγή προς Ελλάδα, λόγω φόβου, ανασφάλειας και κρατικού πογκρόμ. Σήμερα, ο αλβανικός κρατικός μηχανισμός σκαρφίστηκε κάτι άλλο, πιο επικίνδυνο. Με το χαρτί του ανεπιθύμητου, εμποδίζει όσους Βορειοηπειρώτες, νέους κυρίως εκείνο δε γουστάρει, να επισκέπτονται ελεύθερα τα σπίτια τους τις περιουσίες τους, τον τόπο τους!

Τότε ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου είχε στο πλευρό του την Ελλάδα και τον Ελληνισμό στην οικουμένη, τους διεθνείς οργανισμούς, την αλβανική αντιπολίτευση, τα αλβανικά ΜΜΕ... Ο ίδιος, με επικεφαλής την ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν τότε στο πόδι... Σήμερα οι Βορειοηπειρώτες είναι εγκαταλειμμένοι απ' όλους. Ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα που θέλει να το κατηγορούν για εθνικισμό, δεν προέβησαν σε καμιά αντίδραση για το πογκρόμ που δέχτηκαν οι Έλληνες της Αλβανίας... Η όλη συμπεριφορά μοιάζει σαν να λέει ότι συμφώνησαν να εμπιστευτούν στην αλβανική πλευρά να ξεκαθαρίσει το εδώ τοπίο !!!.

Τι μέλη γενέσθαι;!!! ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ !! 09.12.2018

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΧΙΜΑΡΑ!!!

Οι τελευταίες εξελίξεις υπαγορεύουν ώστε οι Έλληνες της Αλβανίας και απλώς εκείνοι της Χιμάρας, θα πρέπει όχι μόνο να ενωθούν, αλλά περισσότερο να είναι άγρυπνοι. Θα πρέπει όχι μόνο να αντισταθούν με τόλμη και αποφασιστικότητα κατά των ωμών παραβιάσεων των εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το αλβανικό κράτος, αλλά και να μη επιτρέψουμε την εκμετάλλευση που μας γίνεται από τους δικούς πολιτικούς, τις πολιτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις στην Ελλάδα και παράγοντες του εξωτερικού.

Ξέσπασε ξανά θέμα στη Χιμάρα... Η κυβέρνηση του Ράμα εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης ενός σχεδίου που ξεκίνησε από το 1992 και σκοπό έχει την απαλλαγή από τις περιουσίες τους, με διάφορες μεθοδεύσεις και τη βία, των Έλλληνων της Χιμάρας και άλλων ντόπιων κατοίκων, κυρίως ορθόδοξοι, την αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής σε όφελος προνομιούχων του μαύρου χρήματος, που κατά τον πρωθυπουργό, δεν γνώριζαν την θάλασσα μέχρι που τους έκαναν ιδιοκτήτες. Τώρα με μια απόφαση που παραβιάζει το σύνταγμα της χώρας και κάθε διεθνή σύμβαση, αφαιρεί σε όφελος αυτής της κατηγορίας ανθρώπων, περίπου 20 χιλιάδες στρέμματα παραθαλάσσιες εκτάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις που θα εξουδετερώσουν κάθε οικονομική, εθνική και πολιτιστική διάσταση των Ελλήνων εδώ.

Ασφαλώς και αποτελεί αποτρόπαια συμπεριφορά περιφρόνησης, εθνική δίκωξη και απαξίωση της προσωπικής και συλλογικής αξιοπρέπειας και ακεραιότητας!

Είμαστε, ωστόσο συνένοχοι της κατάστασης αυτής και γι' αυτό άξιοι της μοίρας μας.

Από το 1992, όταν οι δικοί μας τοπικοί παράγοντες αποπροσανατόλιζαν τους αυτόχθονες Χιμαραίους, εμποδίζοντάς τους να νομιμοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Από το 2003 και στη συνέχεια άρχισαν να εφαρμόζονταν τα γνωστά σχέδια υφαρπαγής των περιουσιών των Χιμαριωτών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι κύριοι υπεύθυνοι είναι οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες και πολιτικοί. Γιατί:!

Δεν δίδονταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους Χιμαραίους. Παραχωρούνταν τίτλοι ιδιοκτησίας σε άτομα «ελληνικής» καταγωγής με τη συμφωνία ότι αυτοί θα πουλούσαν την παράνομη περιουσία τους σε αλλοεθνείς έναντι προκαθορισμένης τιμής. Σε αρκετές περιπτώσεις «οι δικοί μας» ιδιωτικοποιούσαν και περιουσίες συμπατριωτών τους μόνο και μόνο να προέκυπτε η έκταση που επιθυμούσαν οι αλλοεθνείς αφεντικά τους. Σε άλλες περιπτώσεις γίνονταν ιδιοκτήτες αλλοεθνείς με πλαστά χαρτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις και όταν δίδονταν τίτλοι στους δικούς μας, στην πλειοψηφία τους ήταν πλαστοί. Υπήρχαν επίσης και δικοί μας εγκέφαλοι που εμποδίζαν τους Χιμαραίους να διεκδικήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας, μόνο και μόνο να έχουν πολιτικό άλλοθι. Και να τι προέκυψε. Οι Χιμαραίοι είναι σχεδόν χωρίς τις περιουσίες τους, ή δε διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, ή δεν έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Τώρα τα άτομα αυτά, τα οποία για λόγο τους προκύπτουν με περιουσίες,

θέλουν και έχουν στα χέρια τους την εκπροσώπηση της Χιμάρας κάνοντας έτσι περισσότερο δύσκολο το περιουσιακό θέμα της Χιμάρας.

Υπάρχει και ένα άλλο καυτό θέμα. Όλοι θυμούμαστε τι θόρυβος γινότανε πέρυσι για τις περιουσίες στη Χιμάρα.... Κυριάρχησε όμως άμεση σιωπή όταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών αποφάσισε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή για να αποχτήσει η Αλβανία το στάτους υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ε. Ένωση. (Μάλιστα ανασκούμπωσε τα μανίκια και τα έβαλε με κάθε ευρωπαϊό ομόλογό του που ήταν κατά, λες και ήταν περισσότερο υπόθεση της Ελλάδας και όχι της Αλβανίας!!) Ένα χρόνο πιο πριν οι πολιτικοί ηγέτες μας μας έλεγαν ότι ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε πάρει παραμάσκαλα τον (ψεφτο)φάκελο των περιουσιών της εθνικής ελληνικής μειονότητας για να εμποδίσει την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη !!!! (Το ίδιο συμβαίνει κατά επανάληψη.)

Ωστόσο, και μερίδα του Ελληνικού Λόμπι στις ΗΠΑ συμφώνησε με τον τρόπο διαχείρισης του θέματος περιουσιών των Ελλήνων στη Χιμάρα.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε να μη προσέξουν οι πολιτικοί μας και η Αθήνα, ότι ο Ράμα είχε ψηφίσει τον αντισυνταγματικό νόμο αρ 55 του 2015 που λέει ότι το κράτος δικαιούται να απαλλοτριώσει ιδιώτες σε περίπτωση που η περιουσία του πηγαίνει σε όφελος ιδιώτη που θέλει να επενδύσει και η επένδυσή του κατατάσσεται σε στρατηγικές επενδύσεις. (Έλα τώρα να βεβαιώσεις ποια είναι στρατηγική επένδυση!!!)

Από τότε εμείς πέσαμε σε βαθύ ύπνο. Στην αλήθεια τότε εμείς φωνάζαμε ότι μας στήνουν παγίδα και πρέπει να αντιδράσουμε. Μας κατηγορήσαν ότι υπονομεύαμε το καλό κλίμα που διαμορφώνονταν μεταξύ των δύο χωρών! Η Ελλάδα είχε μπροστά τις ιστορικές συμφωνίες που προσδοκούσε να πετύχει με την Αλβανία, άρα δε χρειαζόνταν τα αγκάθια που λέγονται εθνικά συμφέροντα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Και να ο Ράμα που έκανε το θαύμα του. Αφού είχε μεθοδεύσει ώστε οι Έλληνες στη Χιμάρα να μη έχουν κανένα σχεδόν επίσημο τίτλο, έλαβε μια απόφαση μέσω της οποίας 20 χιλιάδες περίπου στρέμματα τουριστικά φιλέτα που ανήκουν στην πράξη στους Έλληνες, να περάσουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο θα τα διαθέσει για τουριστικές στρατηγικές επενδύσεις. Διάλεξε τη Χιμάρα διότι, όπως είπαμε, έχει μεθοδεύσει όλο το περιουσιακό καθεστώς σε όφελός του, και δεύτερο η αντίσταση εκεί έχει καμφθεί. Έτσι μετά από τη Χιμάρα μπορεί το ίδιο σχέδιο να εφαρμοστεί και κάπου άλλου.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης Ράμα πάρθηκε πριν από τρεις βδομάδες, η Αθήνα θυμήθηκε να αντιδράσει ακριβώς τώρα, που έβγαλε ανακοίνωση η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας (όχι βέβαια η κεντρική ΟΜΟΝΟΙΑ). Το περίεργο δεν είναι ότι το ΥΠΕΞ δεν εξέδωσε ανακοίνωση όταν η αλβανική αστυνομία άσκησε πραγματικό πογκρόμ σε βάρος του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Δεν είναι ούτε η αμεσότητα στην ευαισθησία που το ΥΠΕΞ έχει με την ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας και τον αρχηγό της Μπελέρη. Εκείνο που πρέπει να εξεταστεί είναι γιατί επέλεξε η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας τη στιγμή αυτή να αντιδράσει για ένα φαινόμενο το οποίο ήταν προ πολλού γνωστό. Γιατί η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας (εφτά άτομα) με «δημοκρατικά μέσα» στην εφαρμογή της εντολής Μπελέρη, (στο δίλημμα ή τώρα ή ποτέ) υπέγραψαν ένα ντοκουμέντο που επιτρέπει να εφαρμοστεί «διορθωμένο» το σχέδιο ανάπτυξης του κέντρου της παλιάς Χιμάρας. Όλοι θυμούμαστε τον χαμό της προηγούμενης χρονιάς για το ίδιο θέμα. Τι έγινε και τα βρήκανε η ΟΜΟΝΟΙΑ

με το δημαρχείο και τον Ράμα;! Λένε ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στο σχέδιο και ότι τα 20 σπίτια για δημόσιο όφελος δε θα γκρεμιστούν. (Να μη λησμονούμε ότι το προηγούμενο σχέδιο κρίθηκε παράνομο από την αλβανική δικαιοσύνη ενώ για το νέο δεν υπάρχει έγκριση)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χρηματοδότης και του νέου σχεδίου είναι ένας διεθνής κολοσσός ανάπτυξης, ο οποίος δε θέλει καυγάδες, όπου ρίχνε το λεφτά του και αυτό έπεισε τον Μπελέρη να υπογράψει. Αλλά το νέο τροποποιημένο σχέδιο θα περάσει σε οικόπεδα και περιοχές άλλων Ελλήνων της Χιμάρας, που δεν τυχάνουν της προστασίας της ίδιας ΟΜΟΝΟΙΑΣ και δεν πρόκειται να απαλλοτριωθούν!!! Και εκείνοι αντιστέκονται... αλλά χωρίς πλέον κάποια συμπαράσταση. Τα συμπεράσματα δικά σας!

Παναγιώτης Μπάρκας

13 Δεκεμβρίου 2018 ·

ΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΑΣ ΜΗ, ΤΗ ΛΗΣΜΩΝΑΤΕ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ.

(και όταν νεκρή τη βρείτε από τα χέρια μας...!!)

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Χιμάρα και το ομιχλώδες πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το θέμα, θα έλεγα ότι περισσότερο επιβεβαιώνουν την αγωνία των ελληνικών ΜΜΕ για να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα τους στο θέμα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, επειδή γνωρίζουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αφού σβήσουν τα φώτα τους! Και αυτό είναι αλήθεια, ανεξαρτήτως που μέσα στη βαρυχειμωνιά αυτά ρίχνουν μόνο φως (και όχι ζεστασιά) για να εμποδίσουν όσο μπορούν το σκότος να μη ενωθεί ή προστεθεί στη βαρυχειμωνιά της λησμονιάς μας. Παράλληλα αυτά θέλουν θέμα που πουλάει. Συνεπώς δεν ψάχνουν πολύ να βρουν το σύμπλεγμα των αιτιών της κατάστασης. Αυτό που πουλάει είναι απλώς «ο κακός Αλβανός» και έναντι αυτού απαγορεύουν να δουν τους δικούς μας ενόχους, οι οποίοι είναι πολύ δυστυχώς, περισσότερο επικίνδυνα για τις τύχες του τόπου μας, από τους «κακούς Αλβανούς».

Σωστή η διαπίστωση των απλών ανθρώπων ότι προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο μας, από τον πιο χειρότερο εχθρό!

Παρά την ευγνωμοσύνη προς τα ΜΜΕ, θα έλεγα ότι γενικώς η Ελλάδα στο εθνικό μας θέμα, ή κινείται με αυθορμητισμό, ή όπως η φλόγα του αχύρου! Δεν διακατέχεται από μια δεδομένη στρατηγική και ξεκάθαρους στόχους. Τόσο το περισσότερο όταν το εθνικό αυτό θέμα μετατρέπεται σε μέσο εσωκομματικής εκμετάλλευσης στην Αθήνα, σε μέσο διακρατικής ισορροπίας και αμοιβαίου οφέλους, ή ως μαύρη τρύπα γνωστών οικονομικών συμφερόντων. Επίσης, ο ερασιτεχνισμός, η επιπολαιότητα, η έλλειψη σοβαρότητας, η προχειρότητα, τα πολυσχιδή φλερτ και συμφέροντα που αναπτύσσουν με την αλβανική πλευρά κλπ, των δικών μας πολιτικών εκπροσώπων προσφέρουν αρνητικές υπηρεσίες στον τόπο μας, είτε παγιδεύοντας την προοπτική του, είτε την ίδια την ελληνική πλευρά.

Είδαμε σήμερα την ειρωνεία του αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στην δήλωση της προηγούμενης ημέρα του Υπουργείου μας Εξωτερικών, με την οποία καταδικάζει την νέα μεθόδευση της αλβανικής κυβέρνησης για την οικονομική αποκλήρωση και τη δημογραφική και εθνική αλλοίωση της περιοχής της Χιμάρας. Το αλβανικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι η σχετική απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης δεσμεύει για σταθερή τουριστική ανάπτυξη κρατικές εκτάσεις και όχι ιδιωτικές (!!!) και το πράττει δήθεν για να παρεμποδίσει την συνέχιση της υπαρπαγής από τα αρπαχτικά του μαύρου χρήματος. (!!!) Ξεκινώντας απ' αυτή την «θωράκιση» η οποία εκ πρώτης όψεως είναι χωρίς τρωτά σημεία, απευθύνεται στην ελληνική πλευρά να μη προβαίνει σε δηλώσεις που στηρίζονται σε διαστρεβλωμένα στοιχεία και «καλεί» κάθε Χιμαραίο και Έλληνα που του παραβιάζεται η παρουσία να αποταθεί στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. (Δεν αναφέρει την πηγή των «διαστρεβλωμένων» στοιχείων που είναι η δήλωση της τοπική οργάνωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Χιμάρας και κατά περίεργο τρόπο, ούτε η τοπική ΟΜΟΝΟΙΑ θεωρεί νίκη της που το ελληνικό ΥΠΕΞ και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα στήριξαν άμεσα και αστραπιαία τη δική της δήλωση, όπως είναι περίεργο που η κεντρική ΟΜΟΝΟΙΑ δεν αντιδράει !!!)

Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι οι δεσμεύσεις των τουριστικών φιλέτων από την κυβέρνηση Ράμα προσβάλλουν άμεσα περιουσίες Ελλήνων στη Χιμάρα και την ευρύτερη περιοχή, όπως και άλλων ντόπιων κατοίκων εκεί. Όμως η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας δεν μας λέει συγκεκριμένα τίποτε για ποιες περιουσίες Ελλήνων δεσμεύονται, ή για το πώς οι Έλληνες μένουν απέξω από την τουριστική πίτα, όταν εκείνοι καταδικάζονται και σε περίπτωση που αποβάλουμε κάθε υποψία από την εν'λόγω απόφαση Ράμα. Απλώς η ΟΜΟΝΟΙΑ αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο και καταπιάνεται από εθνικές κορώνες και γενικολογίες, οι οποίες συχνά επιδιώκουν να καλύψουν τις ενοχές τους. Ταυτόχρονα, όμως αφήνει εκτεθειμένο τόσο το Ελληνικό ΥΠΕΞ, όσο και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ενώ φέρνει εμμέσως στο προσκήνιο το γνωστό πρόβλημα των μεθοδεύσεων επί δεκαετίες στο θέμα των περιουσιών των Χιμαριωτών, μέρος του παιγνιδιού είναι και οι εμφανιζόμενοι σημερινοί προστάτες των περιουσιών αυτών. (Διότι, όπως και τώρα, περισσότερο τους βόλευε η πολιτική διάσταση, η οποία διάσταση αποτελούσε και τον καλύτερο τρόπο για να καλύπτονται στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των αλβανικών παραγόντων και πολιτικών που ήταν και δικά τους, παρά η επίλυση του θέματος)

Επιβεβαιώνει το συμπέρασμα μας αυτό το γεγονός ότι η ίδια πολιτική ομάδα, η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας, που προηγήθηκε πέρυσι του αγώνα κατά του σχεδίου ανάπτυξης της παλιάς Χιμάρας, προκαλώντας ίσως την ισχυρότερη ελληνική αντίδραση και κινητοποίηση από το 1994-95, επέτρεψε φέτος γραπτώς την συνέχιση των εργασιών σε τροποποιημένο σχέδιο ανάπτυξης της ίδια περιοχής στη Χιμάρα. Και το σχέδιο αυτό παραβιάζει περιουσίες άλλων Ελλήνων στη Χιμάρα, για τα περιουσιακά δικαιώματα των οποίων όμως δεν ενδιαφέρετε κανείς. Ενώ σύμφωνα με ομολογίες από τη Χιμάρα, το λάδωμα σπάει κάθε αντίσταση !!!

Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος για να βοηθήσουμε καλύτερα τα αλβανικά σχέδια;! Μήπως βοηθούμε στην απογοήτευση των ανθρώπων μας και στην απώλεια της εμπιστοσύνης, ότι υπάρχει κάποιος που τους προστατεύει;! Μήπως έτσι μειώνουμε και

εξουδετερώνουμε και αυτή την συμπαράσταση του μητροπολιτικού μας κέντρου!;

Εδώ προκύπτει ένα άλλο σοβαρό θέμα. Η κάθετη αρνητική στάση με την οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε «τον κακό αλβανισμό» ως τρόπο για να προστατέψουμε τον Ελληνισμό, νομίζω ότι στρέφεται κατά του ίδιου του εδω Ελληνισμού. Και δεν οφείλεται αυτό τόσο στο γεγονός ότι οι Αλβανοί στα σχέδιά τους είναι σταθεροί, επίμονοι, αποφασιστικοί και μεθοδικοί, ενώ εμείς λειτουργούμε όπως η αχυροφωτιά, όσο στο γεγονός ότι τα σχέδια των Αλβανών εξυπηρετούν δικοί μας άνθρωποι. Η κατηγορία εκείνων που περιέγραφα πιο πάνω, οι οποίοι στην Αλβανία είναι οι καλοί συνεργάτες και υπηρέτες των και στην Ελλάδα οι μεγαλύτεροι Αντιαλβανοί!!. Και δυστυχώς, ενώ η Αθήνα τους γνωρίζει πολύ καλά, αυτοί συνεχίζουν και παραμένουν οι στενοί συνομιλητές, συνεργάτες και ευνοούμενοι των ελληνικών κέντρων αποφάσεων.

Συνεπώς, αν δε θα υπάρξει η εξουδετέρωση και αποβολή αυτών των στοιχείων από τον ιστό του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, (δυστυχώς έχουν τρυπώσει παντού και μόνοι τους δεν λένε να φύγουν), αν δεν σταματήσουμε να προσφέρουμε άσυλο και καταφύγιο σ'αυτούς με το πρόσχημα του «εμείς»,

επειδή απέναντι είναι «οι άλλοι», τότε η απόλυτη επιτυχία κατά του Ελληνισμού είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Μια σοβαρή ανάλυση οδηγεί με απόλυτη ακρίβεια ότι οι εξελίξεις που φαίνονται στη Χιμάρα δεν αποτελούν την ουσία των όσων πραγματικά συμβαίνουν. Με βεβαιότητα όμως επιτρέπουν την πραγματοποίηση του στόχου που εμπεριέχουν τα υποβόσκουσα γεγονότα τα οποία αποτελούν δυστυχώς τον πικρό για τον Ελληνισμό προορισμό και διακρίνεται καθημερινά καλύτερα στον ορίζοντα. Δεν αποτελεί την πλήρη πραγματικότητα, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης, ούτε η σωστή διαπίστωση ότι τα επίσημα Τίρανα υπό την πίεση του οργανωμένου εγκλήματος θέτουν τον κρατικό μηχανισμό στην υπηρεσία του, δεσμεύοντας για λογαριασμό του τουριστικά φιλέτα τα οποία θα χρησιμεύσουν ως πλυντήρια του μαύρου χρήματος. Το όλο θέμα εντοπίζεται στη βιασύνη, η οποία δεν είναι μόνο των Τιράνων, αλλά και γνωστών τρίτων παραγόντων, για να μπει ένα οριστικό τέλος, στην οικονομική, δημογραφική και εθνική σύνθεση της μαχόμενης περιοχής στους αιώνες για τη διατήρηση άθικτων αυτών. (!) (Στη συζήτηση μπορεί να μπει τέρμα αν λάβουμε υπόψη ότι ο φερόμενος πυρήνας αντίστασης αποτελείται και από μέλη η αντίσταση των οποίων στόχο έχουν να ανεβάσουν τον πήχη λαδώματος σε όφελος τους)

Το πρόβλημα στην ουσία αποχτάει αμέσως μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση αν υπολογίσουμε ότι περισσότερες από 130 χιλιάδες στρέμματα λιβάδια, βοσκοτόπια και άλλες γαίες έχουν αλλάξει χέρια, δλδ έχουν υφαρπαχτεί των Ελλήνων στις άλλες περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, με πλαστά χαρτιά. Ο κίνδυνος μεγαλώνει πολλαπλώς:

Όταν από πέρυσι εισήλθαμε σε κρίσιμη περίοδο οριστικής νομιμοποίησης των καταπατητών (εφόσον συμπληρώθηκαν 20 χρόνια χωρίς δικαστική προσβολή των παράνομων αποφάσεων που αναγνωρίζουν ως ιδιοκτήτες τους υφαρπαχθείς των γαιών μας). Όταν οι τοπικοί μας άρχοντες, αντί να παροτρύνουν τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες να εξασφαλίσουν τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας επί της καλλιεργήσιμης γης, τους ώθησαν να ενοικιάσουν μακρόχρονα τα χωράφια τους σε αλλοεθνείς. (δλδ κάποια μέρα θα αλλάξουν χέρια). Όταν δεκάδες Έλληνες πουλούν τα χωράφια τους σε τιμές ξεφτίλα, αφού πρώτα οι αλλοεθνείς αγοραστές τους, τους βγάζουν τους τίτλους ιδιοκτησίας, (για να τα αγοράσουν νόμιμα). Όταν για τα σπίτια τους ακόμα δεν έβγαλαν τίτλους ιδιοκτησίας. Όταν οι τοπικοί άρχοντες συνέβαλαν αυτόβουλα στην δημογραφική αλλοίωση των αναγνωρισμένων, έστω και αυθαιρέτως, περιοχών με αμιγώς ελληνικό πληθυσμό. Όταν τοπικοί άρχοντες αυτόβουλα, ή υπό την πίεση διαφόρων παράνομων παραγόντων, έχουν κάνει πλιάτσικο τις περιουσίες του τόπου μας. Όταν οι πρόεδροι του ΚΕΑΑ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αναγνωρίζουν πλέον την πραγματικότητα του αλλοιωμένου Ελληνισμού και στις περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό. Όταν την πραγματικότητα αυτή έφεραν οι επιλεγμένοι απ αυτούς τοπικοί άρχοντες. Όταν τώρα οι κύριοι αυτοί λένε ότι οι περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό αποτελούν ξεπερασμένη πραγματικότητα, άρα πρέπει να καταργηθούν ως μειονοτικές ζώνες. Όταν δλδ παρά το δικαίωμα για την προστασία περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό που μας παρέχουν οι διεθνείς συμβάσεις, το σύνταγμα και ο νόμος περί μειονοτήτων του κράτους, παρά τη δυνατότητα

που η ιστορία, έστω και με μεγάλες αδικίες, μας παρέχει για έναν ενιαίο ελληνικό μειονοτικό γεωγραφικό χώρο, εκείνοι λένε να μη προστατεύεται η ελληνική ακεραιότητά των περιοχών αυτών. (Και το λένε αυτό όταν ο ελληνικός πληθυσμός έχει αποψιλωθεί στο απροχώρητο).

Στις καταστάσεις αυτές πολλαπλού κινδύνου, λοιπόν έρχονται οι «εθνικές» αντιδράσεις από μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων υπάρχουν άνθρωποι ύποπτου παρελθόντος και παρόντος, εμφανιζόμενοι κάτω από τη σημαία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Όπως, αναφέραμε και στη χθεσινή ανάλυση, ενώ πέρυσι προκάλεσαν την κατακραυγή του πανταχού Ελληνισμού για την μη εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης της παλαιάς Χιμάρας, κερδίζοντας μάλιστα και τη σχετική αλβανική δίκη, φέτος ζητούν την εφαρμογή του υπογράφοντας και σχετική δήλωση. Μαζί τους είναι και άτομα που την ημέρα είναι με την εταιρία που εφαρμόζει το σχέδιο και το βράδι πηγαίνουν στην ΟΜΟΝΟΙΑ που «αντιδράει» στα σχέδια του Ράμα για τον αφελληνισμό της Χιμάρας. (!) Η αντίδρασή τους ωστόσο, δεν αποκαλύπτει τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος, όπως στην αρχή αναφέραμε, αλλά κινείται σε πλαίσιο που τους εξασφαλίζει, μέσω κατάχρησης, μια εθνική επιφάνεια, χρησιμοποιώντας την ιστορία και το όνομα της Χιμάρας και τον μανδύα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Με τον τρόπο αυτό όμως, από την μία επιδιώκει να καλύψουν τις ενοχές τους, από την άλλη αποπροσανατολίζει την Αθήνα και βοηθάει στην επίτευξη του στόχου αλλοίωσης της Χιμάρας. (Η μέχρι τώρα εμπειρία το επιβεβαιώνει αυτό πλήρως.)

Πολιτικά κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα το γεγονός ότι για τα σοβαρά αυτά εθνικά θέματα, (όχι μόνο στη Χιμάρα αλλά σε όλες τις περιοχές της εθνικής ελληνικής μειονότητας), η Αθήνα αντιδράει μόνο για την περίπτωση της Χιμάρας και όταν μιλάει η συγκεκριμένη ομάδα. Για την κατάσταση αυτή, δεν υπάρχει ενιαία, σταθερή και συνεχιζόμενη αντίδραση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, του ΚΕΑΔ, του ΜΕΓΑ, των Ελλήνων βουλευτών και άλλων παραγόντων. Κρίμα, κάποιοι εξαντλούνται σε συγγραφή ανώνυμων άρθρων ή σε αναδημοσίευση άρθρων άλλων σε δικά τους ΜΜΕ και τα θεωρούν επίσημη αντίδραση. Ή υπάρχουν αντιδράσεις για εσωτερική κατανάλωση, στην ελληνική γλώσσα, που ανακοινώνονται στα ΜΜΕ και δεν αποστέλλονται σε κανένα φορέα, κυρίως στις αλβανικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς. (Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις) Ή ακόμα, προς τα Τίρανα κάνουν τα καλά παιδιά και προς Αθήνα εκδηλώνουν τον ακραίο αντιαλβανισμό τους! (Όταν εκλέγονται με αλβανικά σχήματα και ως επιλογές των αλβανικών κομμάτων. Αλλά εκείνοι για τη συμπεριφορά τους αυτή δεν τους χαρακτηρίζουν ως αχάριστους !!!) Ευτυχώς που οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες δεν τους πιστεύουν και δεν τους ακολουθούν. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές όμως εισακούγονται μόνο κάποιοι στην Αθήνα.

Προσωπικά θα έλεγα ότι η αντίδραση της Αθήνας είναι απαραίτητη. Μάλιστα στις συνθήκες και στην ποιότητα των δικών μας πολιτικών και εκπροσώπων και έχοντας υπόψη το ρόλο τους, επιβάλλεται και αποτελεί μονόδρομο. Επιβάλλεται η αντίδραση και αξιοποίηση όλων των μέσων που διαθέτει η Αθήνα προς Τίρανα και προς διεθνείς οργανισμούς, η παρέμβαση στους δικούς μας άρχοντες ή για να ευθυγραμμιστούν πραγματικά με τις εθνικές υποχρεώσεις, ή να πάνε σπίτι τους. Πρόκειται για εθνική ευθύνη και εθνικό χρέος.

Θα ήταν ωστόσο παρήγορο σε περίπτωση που τα μειονεκτήματα στις αντιδράσεις της Αθήνας και δεν εννοώ εδώ απλώς την τωρινή κυβέρνηση, θα

ήταν συνέπεια της έλλειψης μιας συνεπούς, σταθερής και μακρόπνοης πολιτικής. Παραταύτα και ως τέτοιες η αντιδράσεις της Αθήνας και των Ελλήνων πολιτικών, όπως και των Ευρωβουλευτών, παραμένουν πολύτιμες. Παρατηρείται όμως ότι οι αντιδράσεις αυτές ξεκινούν συχνά, (εκτός από αντιστάθμισμα στα προβλήματα με τα Τίρανα) από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, που υποκινούν ορισμένοι γνωστοί άγνωστοι κύκλοι στην Αθήνα. Εκείνοι, τις «εθνικές» σχέσεις τους με τη Χιμάρα ή με «τους εκπροσώπους» της και γενικότερα με την εθνική ελληνική μειονότητα, προσπαθούν να τις επιβάλλουν ως εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση, αλλά για πολιτικά τους οφέλη. Επωφελούνται από τα διαχρονικά κενά που υπάρχουν στην επίσημη πολιτική της Αθήνας για το εθνικό μας θέμα. Τους ίδιους στόχους εξυπηρετεί και η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Βορειοηπειρωτικού θέματος, από παρόμοιους κύκλους που αντιμετωπίζουν το εθνικό μας θέμα με ιδεολογικά γυαλιά συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης στην Ελλάδα, (για να θεωρηθεί αγωνιστής για το εθνικό μας θέμα κάποιος που πραγματικά δίνει μάχες, θα πρέπει να ανήκει στο δικό τους μαντρί, διαφορετικά εκείνοι διαθέτουν όλα τα μέσα να του επισυνάψουν το τίτλο του προδότη και του πουλημένου). Επιδιώκουν την μετανάστευση του θέματός μας στην Ελλάδα, (όπως οι ίδιοι), την μεταφορά των βαρυσήμαντων και ουσιαστικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός στην πραγματική Βόρειο Ήπειρο σε θέματα ακαδημαϊκής εξάσκησης και προβολής στην Αθήνα, την αξιοποίηση του εθνικού μας θέματος για την ανάδειξη πολιτικών υποψηφίων για τις αναμενόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και τότε όλα αυτά, τώρα που ο τόπος μας έχει ανάγκη από ενωμένη φωνή, από ξεκάθαρους στόχους, από συγκεκριμένες δυναμικές κινήσεις. Οι εκπρόσωποί μας θα πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται μόνο πώς θα διατηρήσουν τις καρέκλες, θα πρέπει να σκέφτονται πως θα εκλέξουν τους δημάρχους τους για να διαιωνίσουν την κατάσταση και βάλουν ταφόπλακα στις ενοχές τους. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η στάση τους αυτή αποτελεί ταφόπλακα για τον τόπο μας και η ιστορία θα τους γράψει με κόκκινο μελάνι, όπως τους προδότες!

Παναγιώτης Μπάρκας

16 Δεκεμβρίου 2018 ·

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΑΝΤΙΑΛΒΑΝΙΚΑ" ΚΑΙ "ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Αγαπητοί φίλοι!

Εσείς που ανησυχήσατε, τηλεφωνήσατε, ή δεν προσέξατε ή και αδιαφορήσατε.. Επιθυμώ να Σας ενημερώσω γι' όσα μου συνέβησαν διότι θέλω να πιστεύω πώς δεν με αφορούν μόνο προσωπικά. Πρώτα όμως να ευχαριστήσω όλους εκείνους που ενδιαφέρθηκαν και μου συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως τις διπλωματικές μας αρχές!

Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο γεγονός, που μηνύει ξεκάθαρα τι επιδιώκει και στοχεύει! Τον εκφοβισμό και την πτώση κάθε αντίστασης διατήρησης της ταυτότητας. Την παραβίαση γι' αυτό της πανεπιστημιακής αυτονομίας, την ελευθερία διακίνησης των ιδεών και των βιβλίων, την κατάχρηση κάθε αρχής σοβαρότητας και αξιοπρέπειας την πλαστογράφηση γι' αυτό κάθε αλήθειας, την επίκληση κάθε ανομίας.

Καθώς επέστρεφα από Ιωάννινα μετέφερα μαζί μου περίπου 130 βιβλία για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικών. Ήταν δωρεές από πανεπιστήμια και ιδρύματα στην Αθήνα, με διάφορα περιεχόμενα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κλπ

Στην Κακαβιά, στο τελωνείο αλβανικής πλευράς, αφού δήλωσα ότι φέρω βιβλία, μου είπαν ότι υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία και πρέπει να γίνει σεβαστή. Συμφώνησα μαζί τους και πήγα τα βιβλία στην αίθουσα που μου υπόδειξαν. Θα έμεναν εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εκεί είδα όμως να φθάνουν με βιασύνη 6-7 άνδρες με πολιτικά η οποίοι αργότερα έμαθα ότι καμιά σχέση είχαν με το τελωνείο. Ζήτησαν να ανοίξουν τις κούτες. Τις άνοιξαν και αφού δεν βρήκαν κανένα βιβλίο πήραν ότι μπορούσαν που νόμισαν ύποπτα. Όπως ένα βιβλίο για τον Άρη Βελουχιώτη, ένα βιβλίο για το στρατηγό Γρίβα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ένα βιβλίο μελέτη για τη Αρχαία Φοινίκη, ένα βιβλίο για το εμπόριο στην Αρχαία Ελλάδα, βιβλία για την Κουλουρίτσα, την Τσερκοβίτσα, για την Αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, τη θέση της Αλβανίας στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο, για τους υιούς των μισθοφόρων, μια μονογραφία για ένα ιερωμένο του 1890.

Στη συνέχεια άρχισε ένας αγώνας νεύρων και πιέσεων. Οι πυκνές και συχνά έντονες επικοινωνίες έδειχναν ότι κάτι ετοιμαζότανε που τελικά έληξε με μια ανάκριση και με ένα πρακτικό κατάσχεσης στο οποίο τα βιβλία θεωρούνται στοιχεία ενός ποινικού αδικήματος. Παρά το γεγονός ότι μου είπαν ότι είναι τυπικό με ενημέρωσαν όμως ότι τα βιβλία θα τα πάρω αν κριθούν εντάξει στον εισαγγελέα. Άρα στην ουσία εισαγγελική υπόθεση. Δεν έδωσα κάποια σημασία διότι δεν έβλεπα κάποιο νομικό κώλυμα.

Έφυγα με τα υπόλοιπα βιβλία και τι όμως έγινε. Οι φωτογραφίες που τραβούσε ένας τύπος κυκλοφόρησαν την επόμενη στα αλβανικά ΜΜΕ με την κατηγορία ότι πρόκειται για αντιαλβανικά βιβλία που προσβάλλουν την εθνική ακεραιότητα και ασφάλεια της Αλβανίας. Ότι τα βιβλία θα εισέρχονταν σε ένα δημόσιο αλβανικό πανεπιστήμιο και θα δίδονταν στους φοιτητές. Με κατηγορήσαν ότι αυτό έχει γίνει πολλές φορές από μένα κλπ

Δεν έχω κανένα σχόλιο. Απλώς θέλησα να σας ενημερώσω ή να σας περάσω κάποια μηνύματα, που μας αφορούν. Εγώ τα έχω ξεπεράσει, Έχω πει τις

απαντήσεις μου. ότι θέλω να με αποδεχτείτε ως Έλληνα και όχι αποβάλλοντας την ελληνικότητά μου. Γι' αυτό και δέχομαι τώρα τα επεισόδια αυτά, γι' αυτό πληρώνω....!